



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Aabybro Ungdomsskole



## 2006



## VÆRDIGRUNDLAG.

### Skolens formål:

Aabybro Ungdomsskole er en privat selvejende institution, med hjemsted i Aabybro by i Aabybro Kommune.

Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler, og ud fra et grundtvigsk livssyn:

- at drive en almen efterskole for unge 14 -18 årige, hvor boglige, kreative, musiske og praktiske fag vægtes lige.
- at eleverne bl.a. gennem fagene: Gymnastik, folkedans, sang og fortælling får kendskab til den danske kulturarv og de folkelige bevægelser.
- at fremme den enkelte elevs selvstændighed og evne til at indgå i og styrke et fællesskab gennem gensidig respekt, hjælpsomhed og tillid.
- at udvikle og dygtiggøre unge og lære dem medansvar.

### Uddybning:

#### Med det grundtvigsk livssyn forstås:

- skolen lægger vægt på at give eleverne livsmod, mod til at deltage aktivt i det danske samfund, livsoplysning, oplysning om livets forhold.
- skolen lægger vægt på formidling, at viden og erfaring foregår i samtale og samvær.
- skolen lægger vægt på ligeværd, hvor opfattelsen er, at alle mennesker er ligeværdige udgangspunkt i det enkelte menneske
- skolen bygger på en grundtvigsk, kristen livsopfattelse og en demokratisk grundholdning.

*fortsættes s. 41*

Aabybro, den 18. december 2006



## Aabybro Ungdomsskole

HØJSKOLEVEJ 7,  
POSTBOX 309 • 9440 AABYBRO  
TELEFON 98 24 11 12 - 98 24 10 99  
Fax 98 27 90 44 • GIRO 5 08 12 97  
E-mail: AAU@aabybroungdomsskole.dk

Rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

Ønskes du/I af:



  
Birgitte Wisting og Ib Juul Christensen  
Aabybro Ungdomsskole

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Realkompetence i skoleåret 2005-2006        | 2  |
| Sproglig international 9. klasse            | 3  |
| Fodboldlinien                               | 4  |
| Præsentation af Erik Steffensen             | 8  |
| Landsstævne i Haderslev                     | 9  |
| Gensynstur til Gymnastikhøjskolen i Ollerup | 10 |
| International sproglig 10. klasse           | 11 |
| Dansk stil - Kiki Bang                      | 13 |
| DM i efterskolebasket                       | 15 |
| Vigtige adresser                            | 16 |
| Et godt år på AU                            | 17 |
| Mit efterskoleår 2005/06                    | 19 |
| Præsentation af Torben Thoft Jørgensen      | 22 |
| Ra' Chancen                                 | 23 |
| Udlandstur på Aabybro Ungdomsskole          | 25 |
| Præsentation af Lisa Buur                   | 26 |
| 10 års jubilarer                            | 27 |
| 25 års jubilarer                            | 32 |
| 40 års jubilarer - drenge                   | 36 |
| 40 års jubilarer - piger                    | 37 |
| 50 års jubilarer - drenge                   | 38 |
| 50 års jubilarer - piger                    | 39 |
| 60 års jubilarer - piger                    | 40 |



Redigeret af Birgitte Witting og Ib Juul Christensen  
Grafisk produktion Aabybro Bogtryk & Serigrafi

# Realkompetencer i skoleåret 2005-2006

Sidste år var vi på ÅU med i forsøgsprojekt omkring realkompetencer. Otte efterskoler deltog i projektet, som blev afsluttet i foråret 06.

På ÅU valgte vi at arbejde med realkompetencer i to forskellige regi, dels på 10. classes danskhold, dels to udvalgte kontaktgrupper.

I selve processen er det særdeles vigtigt, at man ikke vurderer på selve elevens "standpunkt" her og nu, men "vurderer" på, hvordan eleven har flyttet sig i en given periode.

De to danskhold startede ud med selv at formulere, hvad de synes var værd at fokusere på vedrørende realkompetencer.

Desuden var de selv med til konkret at sætte ord på kompetenceområderne. Man valgte i 10. kl. at sætte fokus på dels ansvarlighed dels selvstændighed.

Man formulerede selv, hvad man forstod ved de to kompetencer. Seks underpunkter blev valgt til hvert "emne".

Eleverne skulle så i november og marts vurdere, ud fra den nye karakterskala, hvor de selv syntes de stod.

Dansklærerne vurderede ligeledes den

enkelte elev i de enkelte punkter.

Efter hver proces (nov/marts) blev elevens egen vurdering så sammenlignet med lærerens.

Ligeledes var to kontaktgrupper med i projektet, dels en pigegruppe, dels en drengegruppe. De to kontaktgrupper havde fokus på tre områder:

1. Samvær i hverdagen
2. Sociale kompetencer
3. Samarbejde

Selve processen var en udarbejdelse af et vurderingsskema. Dette skema skulle så udfyldes af den enkelte elev - desuden skulle eleven udfylde et skema, hvor de vurderede deres kammerat.

Efterfølgende var der samtale med kontaktlæreren angående resultatet. Udgangspunktet i samtalen var, om der var sammenfald mellem egne og kammeraters vurdering.

Erfaring med begge projekter var, at der var stor seriøsitet og diskretion og at der i både første og andet projekt var stort sammenfald, dels mellem elevens egen vurdering og (lærerens), kammeratens vurdering.

Eleverne er blevet bedt om at definere følgende ord fra skolens værdigrundlag. Det kom der følgende ud af:

## Ansvarlighed:

at man tager ansvar for egne handlinger  
man skal kunne sige stop.  
komme til tiden  
at være loyal og fortælle sandheden  
tage ansvar for at tingene bliver gjort  
gjort  
turde tage initiativ  
tage ansvar for fællesskabet  
overholde aftaler

## Selvstændighed:

at stå ved det man mener  
at være med i timerne  
ikke venter på at andre gør det,  
man selv kunne gøre  
ikke mobbe andre  
lave noget på egen hånd og tage beslutninger  
at arbejde selvstændigt- uden lærer  
at kan arbejde selvstændigt  
at du skaber egne muligheder

## Socialkompetence:

at få et sammenhold til at fungere ordentlig tone  
ingen mobning  
at give noget af sig selv  
give plads til hinanden  
gennem handling vise at alle er lige gode - har værdi  
man opfører sig ordentligt og ikke være asocial  
at give plads til andres meninger  
snak med dem der har det svært

# Velkommen til den sproglig - internationale 9. klasse.

International klasse på 9. årgang vil hovedsageligt være et samarbejde mellem fagene engelsk og dansk/samfundsfag, hvor vi bl.a. arbejder med ligheder og forskelle mellem dansk og engelsk både sprogligt og kulturelt. Klassen er rettet mod de elever som er sprogligt interesserede og yderligere i stand til at formulere sig skriftligt på engelsk. Arbejdssproget vil hovedsageligt være engelsk.

**Formål:** Fremme elevens internationale forståelse.

- Skabe sammenhæng mellem fagene dansk og engelsk og samfundsfag.
- Øge elevernes sproglige forståelse.
- Skabe en overgang fra efterskolen til ungdomsuddannelserne.
- Skærpe interessen for sprog.
- Forbedre det skriftlige niveau.

**Indhold:** Fælles forløb/emner i dansk/samfundsfag og engelsk (fx sport, foreningsliv, ung i DK/USA/GB.) (Der vil være forløb i undervisningen, hvor henholdsvis dansk og engelsk står alene.)

- Samarbejde med en engelsk skole
- Jævnlig mail (samt evt. kontakt via webcam.)
- Gensidigt udvekslingsbesøg (udvekslingsleverne forventes at tage sin chatpartner med hjem i en weekend).
- Fælles fagligt projekt med samarbejdsskole.
- I den obligatoriske projektopgave skal faget engelsk være repræsenteret.
- Omvendt brobygning med Brønderslev Gymnasium (Undervisning på gymnasiet, og undervisning i dansk og engelsk på Aabybro Ungdomsskole af gymnasielærere.)



# Fodboldlinien på Aabybro Ungdomsskole

På Aabybro Ungdomsskole udbyder vi fodbold som liniefag i samarbejde med JBU (Jysk Boldspils Union) og Aabybro Idrætsforening. Vi har både en linie for piger og en linie for drenge.

Tanken bag fodboldlinien er at give jer elever mulighed for stadigvæk at spille klubfodbold og udvikle jer som fodboldspillere, selv om I ikke længere har samme tilhørsforhold til jeres gamle klub, da I ikke længere bor hjemme, men er kommet på efterskole. Samtidig vil vi også gerne fastholde jer i foreningsverdenen ved at give jer en træner-/lederuddannelse, som I kan tage ud og bruge i jeres gamle klub.

Fodboldlinien er et tilbud til alle elever, der har særlig interesse inden for fodbolden. Man behøver ikke at være en ny

Michael Laudrup for at deltage på linien. Alle er velkomne, det eneste krav vi stiller, er at man har lysten og viljen til at yde en indsats, og lever op til de forventninger vi har til deltagerne. Filosofien bag fodboldlinien er, at den gode fodboldspiller er den, der udnytter sit eget potentiale optimalt og derved gør sine medspillere gode. Det er det samme, vi forventer i klasselokalet og på efterskolen generelt; at du udnytter dine evner optimalt og gør dine klassekammerater gode.

I skal være opmærksomme på, at fodbold vil komme til at fylde meget i hverdagen, hvor vi lige fra første dag er i gang. I skal være indstillet på nogle dage at skulle tidligt op og løbe en tur inden morgenmunden, og nogle aftener kan der være træning, kamp eller kursus på programmet. Desuden vil der være flere weekender,





hvor I skal blive på skolen. Med andre ord skal du kun vælge fodboldlinien, hvis du virkelig brænder for at blive en bedre fodboldspiller og ikke, hvis du blot har intentioner om at spille lidt kampe for sjov i timerne.

Når det er sagt, så lover vi, at hvis I finder ovenstående interessant, så vil vi give jer nogle fantastiske fodboldoplevelser i forbindelse med jeres efterskoleophold.

Med Sportslige Hilsner  
Esbén S. Mathiasen

#### **Formål og baggrund:**

Mange unge mennesker stopper med at dyrke forenings sport, herunder fodbold, i teenageårene. Et efterskoleophold kan betyde, at man ikke længere har tid til eller mulighed for at dyrke sin hobby, men sådan behøver det ikke være. Fordi man tager på efterskole skal man stadigvæk have muligheden for at fastholde sin interesse for fodbolden og udvikle sig som fodboldspiller. Vi ønsker ikke at sætte eleverne i et dilemma, hvor de skal vælge mellem at fortsætte med at spille fodbold i klubben eller tage på efterskole, og derfor udbyder vi nu fodboldlinien, der muliggør begge dele.

#### **Formålet med linien er:**

- At fastholde eleverne i deres idrætsgrene/sportsudøvelse så de ikke falder fra i teenageårene
- At forberede eleverne på aktiv deltagelse i foreningsliv fremover
- At styrke elevernes fodboldmæssige

evner

- At give eleverne gode fælles oplevelser med fodbold og sport generelt

#### **Indhold:**

Som nævnt vil fodbold udgøre en stor del af jeres hverdag på skolen. Herunder har vi forsøgt at konkretisere indholdet på fodboldlinien.

#### **2 x 2 skemalagte fodboldtimer:**

To gange om ugen har man fodbold på skemaet. Undervisningen vil hovedsageligt foregå udendørs og indeholde tekniske, taktiske og fysiske elementer. Af og til vil undervisningen flytte inden døre, hvor der vil være teori i et klasselokale. Her kan der f.eks. være fokus på organisation, kost og sundhed eller træningslære.



### **Træning i Aabybro IF:**

To dage i ugen vil der være træning i Aabybro IF med juniorholdet. Træningen er obligatorisk ligesom timerne. Dog prioriteres skolens andre aktiviteter først - såfremt andet er arrangeret af skolen skal eleverne altså ikke deltage i fodboldtræningen den pågældende dag.

### **Kamp i Aabybro IF:**

Som elev på fodboldlinien bliver man også en del af Aabybro IF's juniorafdeling, og kan derfor blive udtaget til kamp. Kampene kan være placeret både på hverdage og i weekenden, og derfor kan



der være weekender, hvor man har forpligtelser.

Det er juniortræneren i klubben der afgør, hvem der er på holdet. Hvis man skal spille kamp i weekenden, kan man blive på skolen, men det er ikke et krav. Man aftaler på forhånd med træneren, hvis der er dage, hvor man ikke kan spille.

### **Morgenløbeture:**

1-2 gange om ugen vil der være morgenløbeture fra klokken 6.15. Vi løber normalt 4 - 6 km.

### **Træningslejr:**

I løbet af skoleåret vil der 2-3 gange være træningslejre i weekenden, hvor eleverne skal blive på skolen og der trænes fodbold intenst. Disse forsøges placeret i forbindelse med kampe i Aabybro IF.

### **NM for efterskoler:**

Hvert år i september spilles der om de Nordjyske Mesterskaber for efterskoler, hvor vi traditionelt deltager med 2-3 drengehold og 1-2 pigehold. Vinderen af turneringen går videre til DM (Danmarks Mesterskaberne) for efterskolehold.

### **Skoleligaen:**

Skoleligaen er en skolefodboldturnering for de bedste skolefodboldhold i Danmark. Kendte fodboldskoler som Hessel Gods og Oure deltager i disse turneringer. Her spilles der om Danmarks-mesterskabet i skolefodbold og vinderen går enten videre til de nordiske mesterskaber eller til VM for skolehold, der afholdes skiftevis hvert andet år. Se mere på: <http://www.skoleligaen.dk>

### **Træneruddannelsen:**

I samarbejde med JBU og Aabybro IF vil eleverne i løbet af efteråret få en træneruddannelse, der består af diverse kurser: Ung og træner for første gang, et dommerkursus, et inspirationskursus og/eller et lederkursus. Kurserne ligger om aftenen.

I forbindelse med træneruddannelsen indgår også en praktik i Aabybro IF, hvor I 1-2 gange i ugen skal være hjælpetrænere for ungdomsholdene (poder, mikroputter, miniputter og lilleputter). Her vil I minimum være 2 elever sammen med en træner fra klubben, og bruge det I har lært på trænerkurset.

### **Udlandstur:**

I forbindelse med skolens udlandstur arrangerer vi kampe mod lokale hold, således at man møder andre fodboldkulturer end den danske.

### **Andre stævner/kampe:**

Udover de nævnte stævner arrangeres der træningskampe og stævner mod andre skolehold.

### **Andre aktiviteter:**

Vi krydrer løbende hverdagen med anderledes fodboldoplevelser. Det kan være superligaspillere der kommer og holder foredrag, internationale dommere der fortæller om deres fodboldoplevelser, gæstetrænere, der overtager den daglige træning, fodboldture til blandt andet AaBs kampe, besøg på AaBs fodboldcollege. Har du selv gode idéer er vi meget åbne over for forslag.

### **Forventninger:**

Som nævnt tidligere er fodboldlinien for alle, eneste krav er, at man har lysten og viljen til at være med. Samtidig skal man huske at fodboldlinien er en del af efterskolen, og man stadigvæk har andre undervisningstimer, hvor der er lektier og afleveringer, der skal overholdes, og at uddannelsen kommer i første række.

Vi forventer også, at man tager et ansvar for at fodboldlinien fungerer. Det vil sige, at man møder til tiden, tager del i oprydningen og de praktiske opgaver der er i forbindelse med kamp og træning, og generelt følger de retningslinier som skolens trænere sætter op.



## Præsentation af Erik Steffensen

Januar 2006 startede et helt nyt kapitel i mit liv. Opstart på Aabybro Ungdomsskole. Min arbejdsplads igennem de sidste 19 år blev solgt til en konkurrent, som ligger i Herning og København.

Jeg er født og opvokset i Kaas. Er gift og har 2 voksne sønner. Min kone er frisør i hjemmet, og vi var ikke interesseret i at flytte til hverken Herning eller København. Mit gamle job var som lagerchef, hvor vi var 80 mennesker på lageret. Samtidig var jeg censor på teknisk skole og AMU centret i Aalborg. Så det var helt nyt for mig at starte som pedel på AAU, men det var bare om at komme videre og AAU har vist sig, at være en rigtig god arbejdsplads med nogle dejlige elever og kolleger.



Fodbold er min store interesse. Jeg har spillet på JIF's førstehold, indtil jeg blev ungdomstræner i klubben for juniorer og ynglinge, som jeg var meget glad for, da jeg trives godt blandt unge mennesker. Derfor er jeg glad for at være en del af AAU.

Erik Steffensen



# Landsstævne i Haderslev

Det er altid svært at sige farvel, når et efterskoleophold slutter. I år hjalp det dog lidt, mod gråden, at man til 67 af eleverne kunne sige "på gensyn i overmorgen". Vi var nemlig 67 elever og 8 lærere som søndag aften, i forlængelse af skoleafslutningen, tog af sted til Haderslev, for at være med i DGI's landsstævne.

Vi blev indlogeret i nogle lejligheder, som efter landsstævnet skulle ombygges. Det var simpelthen perfekt, da vores skole fik helt sin egen opgang med seks ikke møblerede lejligheder, hvor der var god plads til vores luftmadrasser. De første dage gik med at indøve vores opvisningsprogram. Det giver altid et fantastisk sus når 3000 laver et fejesving på samme tid og så ser det utrolig flot ud. Vi var også aktive ud over gymnastikken,

for efterskolerne havde arrangeret, fodbold-, håndbold-, beachvolley- og springstævner. Derudover havde ca. 800 elever meldt sig til kor. Koret skulle både synge til, en del af vores egen opvisning og sammen med TV2, når de skulle give koncert, efter Verdensholdets opvisning, fredag aften.

Hele ugen var springfyldt med uforglemmelige oplevelser som kulminerede i et brag af en opvisning af Efterskoleholdet 2006. Et syn, et sus som vil gå ind i historien, ikke mindst hos eleverne og de ca. 45.000 som overværede dette klimaks som afslutning på et fantastisk Landsstævne. Vi ses i Holbæk allerede i år 2009.

*Pia Nørmølle Andreasen*



# Gensynstur til Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Hvert år drager vi med de allermest gymnastikinteresserede elever til Højskoledag eller Talentdag som det også kaldes. Det er en dag hvor højskolerne, i samarbejde med DGI, giver et bud på hvordan man kan tage en uddannelse som gymnastikinstruktør. Det foregår bl.a. ved at højskoleeleverne prøver deres evner som instruktører af på vores elever. Der ud over sender vi, i samarbejde med DGI besked til den enkeltes lokalforening om, at der nu kommer en gymnastik-interesseret ung hjem fra efterskole.

Lokalforeningerne bruger så denne oplysning til, at få eleverne i gang på et amtshold. Mange steder bliver oplysningen også brugt til, allerede i forlængelse af efterskole-opholdet, at bruge den unge som hjælpeinstruktør på et eller flere hold.

Vi har haft mange gode oplevelser som deltagere ved Højskoledag på Nordjyllands Idræts højskole i Brønderslev. Men som gammel Ollerup-elev, har man nok altid håbet på, at kunne tage sine elever med til Sydfyn, for at vise dem sin gamle skole. Det skulle så lykkes i år.

Faktisk er vi tre "gamle" Ollerup-elever på ÅU. Ib, Christian Clausen og undertegnede. Men Ib skulle passe skolen og CC skulle med andre elever, til NM i håndbold - ja så var der kun mig tilbage til at tage med. Det gjorde bestemt heller ikke noget og da Keld O. så ville tage med som springansvarlig, - ja så var det igen en af de situationer, hvor man som efter-skolelærer siger "tænk at dette er arbejde".

Der er langt fra Åbybro til Ollerup og da vi skulle være omklædte og klar til at lave gymnastik kl. 9.00, var det dejligt at Ib fik det arrangeret sådan, at vi kunne overnatte, fra aftenen før, i deres gymnastiksal. Så tirsdag d. 18. april drog Keld O. og jeg sammen med 50 forventningsfulde elever til Ollerup. Busturen gik godt og ved ankomsten blev vi modtaget af Jenny og Jakob, som en måned forinden havde været gymnastikpraktikanter på Aabybro Ungdomsskole.

Vi faldt forholdsvis hurtigt i søvn efter ankomst, så hurtigt som det nu kan lade sig gøre, når stemningen er spændt og man ligger på "levende" luftmadrasser. Næste morgen spiste vi lækker morgenmad sammen med skolens elever, inden de øvrige deltagere ankom. Hele dagen blev der lavet rigtig, rigtig meget gymnastik, hvor træningen i Ollerups superflotte nye springsal nok er det, der bedst vil blive husket. Dagen sluttede med at skolens elevhold gav os en forsmag på deres opvisningsprogram til Landsstævnet i Haderslev.

Efter en dejlig dag tog vi tilbage til det Nordjyske og mon ikke flere af deltagerne, en skønne dag, vender tilbage som elever på Gymnastikhøjskolen i Ollerup?  
*Pia Nørmølle Andreasen*

Ps.: Til Landsstævnet så vi så det færdige opvisningsprogram fra Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor både nuværende elever og eliteholdet var aktive. Det var ganske enkelt superflot.

# International sproglig 10. klasse

Hvis du gerne vil lære sprog på en anden måde, så har du mulighed for at vælge sproglig international 10. klasse. Her mailer med klasser fra Florida og Italien, og der arbejdes med udvekslingstur og chatroom. Desuden samarbejdes med Nørresundby gymnasium

Verden bliver mere og mere globaliseret og sprog vil i fremtiden blive et stort aktiv. Derfor vil vi give dig i 10. klasse - med særlig interesse for sprog - mulighed for at gå i en sprogklasse med internationalt perspektiv og udsyn.

Den sproglig-internationale 10.klasse er for dig der har afsluttet 9. kl afgangsprøven i tysk og engelsk og har lyst til at



møde/udforske sprog og kultur på klassen og i det store globaliserede klasselokale.

Vi tilbyder ca. 24 elever at gå i en 10. klasse med et internationalt perspektiv. Klassen er identisk i tysk og engelsk, dvs. at du skal have begge fag.

Ud over det normale ugentlige timetal, tilføres denne klasse en time ekstra om ugen. Denne time bruges fortrinsvis til chat-samarbejdet med Dr. Phillips High school.

## Formål:

At tilbyde en anderledes sprogundervisning i sprogene engelsk og tysk.

Styrke den mundtlige og skriftlige dimension i fremmedsprogundervisningen.

Styrke elevernes " studie-egnethed."

Styrke indholdet i sprogundervisningen i 10.klasse.

At 10. klasse bliver begyndelsen til noget nyt og ikke afslutningen.

Fremme den internationale dimension i undervisningen og på skolen.

## Indhold:

- Undervisningen foregår fortrinsvis på fremmedsprogene.
- Al skriftlig kommunikation foregår via PC, og det vil være en fordel at have en bærbar computer, men det er ikke noget krav. Vi har oprettet et lukket chat-room for vores elever og

eleverne fra Dr. Phillips High School og via dette foregår megen kommunikation.

- Vi samarbejder med Dr. Phillips High School i Florida.
- Udvekslingstur til Florida, USA, april 2008, med privat indkvartering. (D.v.s eleven indkvarteres hos amerikansk familie) Eleverne deltager i en amerikansk hverdag, går i skole og følger deres amerikanske vært. Her påberegnes en egenbetaling på ca. 3500,- kr.
- Skal være indstillet på at være vært for udenlandske gæster, både på skolen og privat i en weekend. (Vi har kontakt til en skole i Verona, Italien. Vi, i den Sproglig-internationale 10.- klasse, håber igen at modtage besøg af den italienske samarbejdsklasse.)
- Brobygningsforløb med lærere fra Nr. Sundby Gymnasium. Sprogklassen skal undervises 8 timer i engelsk og 8 timer i tysk af lærere fra Nr. Sundby Gymnasium i det pensum, der undervises i, i 1.g. Formålet er, at eleverne får kendskab til undervisningsform og niveau, og der igennem bliver bedre forberedt til at træffe et nyt skolevalg efter 10. klasse. Undervisningen foregår fortrinsvis på Aabybro Ungdomsskole, og det læste stof indgår i pensum.

## Dette får du i den internationale 10.klasse:

Elev i det globaliserede klasseværelse

Udvidet din horisont i forhold til:  
Deltager i brobygningsforløb  
Engelsk/amerikansk, tysk  
Italiensk kultur og levevis

Vært for udenlandske gæster  
Udveksle viden og erfaring med andre unge om fælles emner på fremmedsprogene

Oplever en hverdag i en Amerikansk familie

Får forståelse for og indsigt i hvad der rør sig blandt andre unge med en anden kultur

Oplever sprogene tysk og engelsk, ja selv grammatik, kan være sjovt

Rejse til Florida hvor vi besøger Dr.Phillips High school.

Sidst men ikke mindst: Du får en oplevelse for livet, dette kræver dog du har lyst til at være med og deltage engageret og interesseret .....

Så:

Den sproglig-internationale 10. .klasse er for dig der har afsluttet 9. kl afgangsprøven i tysk og engelsk og har lyst til at møde/udforske sprog og kultur på klassen og i det store globaliserede klasselokale.

*Marianne og Pia.*



# Kikki Bang - Dansk stil. - KB.

Betydningsfuld sang

“That’s what friends are for”

Den sang, der har størst betydning for mig, er “That’s what friends are for”. Det er en engelsk sang. Den er skrevet i 1982 af Carol Bayer Sager.

Når jeg hører sangen “That’s what friends are for”, kommer jeg til at tænke på den sidste dag på Aabybro Ungdomsskole 05-06. Vi sad til morgenmad den 23. juni. Dagen hvor det hele snart var forbi. Vi spiste morgenmad, sang nogle sange og da vi kom til “That’s what friends are for”, var det først, jeg kom til at kigge rundt på de andre. Mange græd eller sad med tårer i øjnene. Der kom man rigtig til at tænke på, hvad året havde givet en. Oplevelser, selvtillid og venner fra mange forskellige familier og kulturer. Jeg kom til at tænke på, hvordan året havde været. Hvor sjovt vi havde det, men også på de dårlige dage der havde været. Fx da der var otte, der blev bortvist. Hvor kede

af det vi var, men mest af alt skuffelsen over dem der havde ødelagt lidt af året. Dem som vi havde troet på, regnet med og stolet på. De havde brudt vores tro på andre. Vi fik heldigvis hjulpet hinanden op igen, vi var jo et fællesskab. Det beskriver sangen “That’s what friends are for” rigtig godt. Hvis man oversætter omkvædet, står der faktisk det, vi lærte meget af her på skolen.

“Hold smilet, bliv ved med at skinne  
Du kan altid regne med mig, helt sikkert  
Det er det venner for  
For gode dage og trælse dage  
Jeg er altid ved din side  
Det er det venner er til.”

Den sidste dag på Aabybro Ungdomsskole glemmer jeg aldrig. Vi havde det hyggeligt. Det havde vi selvfølgelig også haft mange gange før, men man kom rigtig til at tænke på det nu. Det fællesskab vi havde, sammenholdet og at vi var der



for hinanden. Da vi sang sangen, og jeg sad og kiggede rundt. Man sad og kiggede på dem alle sammen. "Hvornår ser man dem igen?" var en af de tusind ting, der kørte i hovedet på en. Lars og jeg sad ved siden af hinanden. Jo mere vi sang af sangen, jo flere var der, der begyndte at græde. Lars og jeg sang bare højere og højere. Jeg ved ikke, om Lars gjorde det af samme grund som jeg, men jeg gjorde det for ikke at græde, og det hjalp. Jeg tror også sangen betyder meget på grund af det, at den trøster når man savner året 05-06, de mennesker man boede sammen med, og var sammen med hver dag og "de 160 søskende" man havde. 160 søskende, det lyder mærkeligt, men på en måde er det rigtig. Det er lige det, man har. 160 søskende. Nogle gange hader man dem som pesten, og andre gange er de bare det bedste på jorden. Selv lærerne kommer man faktisk til at savne, også selvom det lyder mærke-

ligt, men de betyder virkelig også meget for året. At man ikke kun kendte dem som tysk- eller matematik lærer, men også udenfor timerne, hvor man lærte dem rigtigt at kende. Kende deres gode og dårlige sider. Man får et helt andet forhold til lærerne. Det er en af de fede ting ved at gå på Aabybro Ungdomsskole.

Man kommer til at tænke over tingene, når man synger en sang, der har med venner, glæde og sammenhold at gøre. Jeg tror aldrig der har fløjet så mange tanker igennem mit hovedet på så få minutter som sangen varede. Det var lige som en film der lige blev spolet tilbage, og man så hele året for sig igen. Sangen siger så meget om den dag, faktisk fra hele året. Den er nu for mig en film, der blev spillet i hovedet på mig den sidste dag. Jeg hører den tit, når jeg kommer til at tænke på, hvad jeg lavede i skoleåret 05-06. Jeg håber, at jeg altid vil huske sangen som den film. Tage den frem om ti år, høre den og komme til at tænke på en af de bedste oplevelser i mit liv. Der hvor jeg lærte hvad fællesskab og sammenhold er.

"Efterskolelivet er som en sukkerknald. Når man først har fået en, vil man have mere og mere. Også selvom man ikke kan. Men så må man huske på hvor god den første var".

Sagt af Steffen Helledie 05-06.

Når jeg gør det, afspiller jeg "That's what friends are for".

Kikki Bang



# DM i efterskolebasket.

Held eller dygtighed, teknik eller fight, hold eller individualitet - jeg ved ikke helt hvad der gjorde det, det var nok nærmest en helt perfekt blanding af det hele, som gjorde at basketballholdet i skoleåret 05/06 formåede at vinde Nordjydsk mesterskab i suveræn stil og dermed kvalificere sig til DM.

DM blev spillet i Nyborg, så vi tog af sted fra Aabybro dagen før DM og havde fået lov til at overnatte på Kerteminde Efterskole, hvor vi fik en rigtig fin behandling med dejlig aftensservering og god morgenmad. Vi blev indlogeret i skolens håndarbejdslokale og i løbet af aftenen blev luften i rummet tyk af en diffus blanding af mandehørm, sure sokker og en hel del chipsprutter - men vi hyggede os!

Næste morgen tog vi en meget tidlig bus fra Kerteminde til Nyborg og fandt "Efterskolen ved Nyborg" uden problemer - vi fulgte bare strømmen af basketudseende unge mennesker!

I vores pulje skulle vi spille mod HCI (som vi allerede havde besejret i finalen til NM), Efterskolen ved Nyborg (EVN), Sct. Annæ og et andet sjællandsk hold. Vi vandt de to første kampe uden problemer, tabte som forventet til EVN, da de har basketlinie og tiltrækker spillere fra hele basketverdenen på Fyn og sidste kamp mod HCI var så pludselig uden betydning, da finalepladsen var væk, men men.....en sejr i sidste kamp ville give en samlet tredjeplads og cementere styrkeforholdet i Nordjylland. Ydermere

er lærerne fra HCI henholdvis privat ven, tidligere kollega og mange gange modstander på basketbanen til Coach Svante, så på trænersiden var intensiteten i kampen absolut også til stede.

Vi vandt heldigvis over HCI efter en kamp, hvor vi i lang tid halsede bagefter HCI og ikke rigtig kunne få tingene til at glide, men et lille taktisk indgreb ændrede kampen, således at vi faktisk endte med at vinde med overbevisende 12 points og dermed snuppe tredjepladsen ved DM.

Som lærer og træner for holdet er jeg umådelig stolt over drengene og tredjepladsen, men min personlige største oplevelse er faktisk turen som helhed: Turen i tog, hvor der blev hygget med film på Kaspers bærbare - tænk 8-10 store drenge kan faktisk sidde på 4 sæder, hvis der er film på menuen!! Eller på vej til Nyborg rygernes lidt barske møde med en konduktør som afviste dem i deres forsøg på at ryge i rygekupeen og sendte dem ud på perronen i Århus og derefter



rygernes chokerede udtryk i hovedet, da det viste sig at samme konduktør også var med i toget på vej hjem!! Eller aftensmaden på McDonalds i Odense, hvor drengene synes at det var ret fedt at skolen gav mad - og endda dessert!! Eller da Claus på McDonalds satte sig helt alene ved et bord et stykke fra alle os andre med bemærkningen: "Jeg gider fand'ne ikke sidde sammen med sådan en flok bønder" vel vidende at han er fra Thisted!! Eller at Claus uafbrudt gjorde os alle sammen opmærksom på at "Thy styrer!" eller når drengene viser mig så stor en tillid at de fortæller om deres mest personlige problemer eller dybeste hemmeligheder - alt i alt en kanon tur med et fremragende resultat!!

Coach Svante's trup: Anders Krogh, Peter Ladefoged, Mikkel Nygren Jakobsen, Steffen Helledie, Claus Steentoft, Thomas Fedrick, Kasper Andreassen, Kristian Kjær, Anders Torp og Rasmus Pedersen.

Tak drenge for en oplevelse jeg aldrig glemmer!

Coach Svante

Ps: Coach Svante - drengene mente at jeg absolut ikke kunne hedde andet!



## Vigtige adresser:

Aabybro Ungdomsskole  
Højskolevej 7, 9440 Aabybro  
Tlf. 98 24 10 99  
Fax 98 27 90 44  
Hjemmeside:  
[www.aabybroungdomsskole.dk](http://www.aabybroungdomsskole.dk)  
E-mail: [aau@aabybroungdomsskole.dk](mailto:aau@aabybroungdomsskole.dk)

### Bestyrelsen:

Formand Mogens Sørensen  
Vrenstedvej 380  
Vrensted  
9480 Løkken  
Tlf. 98 88 91 68

Næstformand Per Tværgård Larsen  
Svalevej 9  
9690 Fjerritslev  
Tlf.: 98 21 15 15

Sekretær Bodil T. Nielsen  
Hundelevvej 255  
9480 Løkken  
Tlf. 98 99 90 15

Jens Skaarup  
Stubbehøjvej 3  
St. Brøndum  
9520 Skørping  
Tlf. 98 33 94 51

Jonna Bach  
Skråvejen 89  
9690 Fjerritslev  
Tlf. 98 21 13 87

# Et godt år på "ÅU"

Jeg har lige haft et rigtig godt år på Aabybro Ungdomsskole 05/06. Grunden til jeg valgte skolen i Aabybro var fordi jeg kender mange som har gået der, og at det den kunne tilbyde mig, matchede de normer og behov som jeg havde med hensyn til fag, regler og det som blev forventet af en når man var "ÅU'er". At starte et helt nyt sted, møde nye mennesker og tilmed flytte hjemmefra var lidt af en omvæltning for mig. Der mærker man virkelig man stod på egne ben, og at om morgenen er det ikke mor der spørger om man ikke snart vil til at stå op. Nej det er lige pludselig forstanderen som morgenfrisk river døren op og råber: "Så er det ud af røret drenge!". Forholdet til hinanden i starten er meget spinkelt, den første morgen blev der ikke udvekslet ret mange ord, man er lidt bange og nervøs for hvordan de andre opfatter en og generelt hvordan at året kommer til at gå. Men det er med at holde modet oppe, og der går ikke ret længe før man får nogle venner at gå sammen med. Når man er på efterskole, får man bl.a. afprøvet sine egne grænser, og bliver mere ansvarlig for sin egen hverdag, man bor lige pludselig ikke hjemme mere, og hvis man har nogle eventuelle problemer med venner eller andre ting, kan man ikke bare tage hjem når skoledagen er forbi, for når man bor på skolen bliver man nød til at tage problemerne op og få gjort en afslutning på det.

Forholdet til lærerne er helt anderledes end i folkeskolen, man bliver mere knyt-

tet til dem, men samtidig er man også mere sammen med dem, end lærerne i folkeskolen. Og de har ligeså stor en andel i at man får et godt år. Man betragter dem ikke helt som lærere, mere som en ven. Men fordi man har det forhold til dem, betyder det ikke man har mindre respekt for dem, tvært imod.

Selvom der er mange omkring en hele tiden kan man godt have brug for et sted hvor man er sig selv og man slapper af mentalt, det kan sagtens være nede på sit værelse eller sammen med nogle af sine venner oppe ved poolbordet, men et af de steder jeg kunne slappe helt af var oppe i gymnastiksalen når vi sprang sammen, der fik jeg brugt noget energi, og samtidig mulighed for at koble af fra omverdenen og kun koncentrere sig om at have det sjovt og lære noget nyt og blive bedre til det man allerede kan.

Men også det at være væk fra skolen, som at være på tur med skolen er fedt, som skitur, Tjekkiets tur, gymnastikopvisninger og ryste-sammen ture. For der kommer man væk fra hverdagen sammen med de andre og lærer hinanden at kende på en anden måde selvom man allerede kender hinanden, men det giver et stabilt sammenhold, og desuden en kanon oplevelse sammen.

En efterskole er generelt et sted hvor der er liv hele tiden, og det er et sted hvor man er en vigtig brik i det puslespil som hedder efterskole, og hver enkelt er med til at bidrage til sammenholdet, og var man der ikke, så ville sådan et år ikke



## Præsentation af Torben Thoft Jørgensen

Mit navn er Torben Thoft Jørgensen. Jeg er 25 år gammel, nyuddannet lærer og bosat i Aalborg.

For fire år siden startede jeg på Aalborg seminarium, med intentioner om at ende som efterskolelærer. Dette byggede næsten udelukkende på min egen forventning af, hvordan det er at være lærer et sådant sted. Mit 10. klasse folkeskoleår tog jeg selv på en efterskole. Dog ikke Aabybro, men derimod Han Herreders Ungdomsskole. Samme sted var jeg i en af mine praktikperioder i løbet af min uddannelse. Denne erfaring styrkede mig blot i den intention, jeg havde, da jeg begyndte på min uddannelse. I løbet af de fire år på seminariet fandt jeg dog ligeledes glæden ved at undervise på almindelige folkeskole.

Men der var ingen tvivl hos mig, da jeg efter min sidste eksamen blev inviteret til samtale på ÅU og senere blev tilbudt et job. Intentionen havde chancen for at blive til virkelighed. Drømmen levede.

Det at være lærer på en skole som ÅU giver ikke bare andre udfordringer rent fagligt, men også socialt. Jeg har altid godt kunne lide den stemning og atmosfære der er på en ungdomsskole. Det at mærke eleverne blive en del af et kæmpe fællesskab synes jeg er fascinerende. Og det at man som



lærer bliver en mere indflydelsesrig person i elevernes hverdag, var noget af det som tiltalte mig fra starten.

Jeg underviser i engelsk, biologi, håndbold samt konditions- og styrketræning. De boglige fag svarer til mine liniefag fra seminariet og de idrætslige ligger godt op af min livslange passion til håndbold. Jeg har altid godt kunne lide sport og har spillet håndbold i næsten 20 år nu. Dette både på højt og ambitiøst plan samt et mere afdæmpet fritidsplan. Da dette er mit første år som lærer er der jo en masse indtryk der skal fordøjes og rutiner der skal indøves. Men jeg kan lide det og ser frem til at arbejde på Aabybro Ungdomsskole.

Venlig hilsen

Torben Thoft Jørgensen

## Mit efterskoleår 2005/06.

Mit år på Aabybro Ungdomsskole har givet mig utrolig meget. Deriblandt selvtillid, modenhed, mere livserfaring, og jeg er blevet mere ansvarsbevidst.

Vi startede på skolen d. 14. august 2005. 160 elever, alle spændte og nervøse for, hvordan vores år skulle forløbe. Jeg selv var meget nervøs, men det havde jeg ingen grund til, fandt jeg senere ud af. Alle var flinke og rare, og man fandt hurtigt nogle, man snakkede rigtig godt med. Jeg havde især et godt forhold til min rumbo Trine, og det benyttede jeg mig meget af. De første mange uger, havde jeg det nemlig rigtig svært. Jeg savnede venner og familie derhjemme, og kun 50 % af mig var på skolen, men de andre 50 % var derhjemme. Det var en meget stor fejl, som jeg håber ingen andre laver. Man skal give sig 100% når man begiver sig ud i noget så stort, og noget der er så anderledes, fra det man er vant til, for ellers får man ikke vist sit værd, og man bliver ikke en del af fællesskabet, hvis man lukker sig inde i sig selv. Da jeg først gav mig selv 100% fik jeg det meget bedre.

Elevholdet 2005/06 havde et utroligt godt

sammenhold. Vi havde et tæt og godt fællesskab, hvor alle var med, og hvor der var plads til alle, hvilket også er meget vigtigt. Vores gymnastikopvisninger er en meget god måde at vise, hvor meget alle betød for fællesskabet. Hvis der manglede en, måtte andre træde til og løse det i fællesskab, og supplere hinanden, når en ven var skadet. Og når alle var med, var det helt fantastisk, for det var noget, vi havde sammen, noget vi alle var med i.

Alt i alt var skoleåret på ÅU et uforglemmeligt år. Jeg skabte meget tætte venskaber, der ikke kan sammenlignes med venskaberne fra folkeskolen. Jeg lærte meget både om mig selv og fagligt. pga. gode lærere og god støtte i fritiden, og så følte jeg mig altid ønsket, og at jeg hørte til, pga. den gode stemning og det gode sammenhold.

At gå på Aabybro Ungdomsskole kan ikke sammenlignes med noget som helst. Det var et lærerigt og vidunderlig år for mig og mange andre.

Sarah Vejby  
elev 2005/06





**AABYBRO  
UNGDOMSSKOLE  
2005 - 2006**

HELENE ANDERSEN TYLSTRUP KATHRINE ANDERSEN NØRRÉSUNDBY KRISTIAN KJØR ANDERSEN SVENSTRUP J. LOUISE C. ANDERSEN VADUM LOUISE M. ANDERSEN HORNUM SABINA KAMMER ANDERSEN BJERGBY KASPER ANDREASEN BRØNDERSLEV KRISTINA BACH HJØRTDAL SIMON J. DALLOUT BRØNDERSLEV ANNE KATHRINE N. BANG SÆBY KIKKI BANG LØGSTØR CARINA BERTELSEN Ø. BRØNDERSLEV CHRISTINA BERTELSEN POULSTRUP LASSE BIRKHOLOM LØGSTØR RASMUS BARKHOLT BJERG MOSBJERG MARIA STOUBY BOCK DYBVAD MIA BØCK SÆBY MORTEN BREUM-CHRISTENSEN AGERSTED KASPER BRUUN SINDAL MELISSA BRUUN VIDSTRUP NICOLINE BUREN LØGSTØR MIKAEL G. CARLSEN NØRRÉSUNDBY ANN-LOUISE CHRISTENSEN DORF K'INONGUAK E. CHRISTENSEN AARIAAT PERNILLE CHRISTENSEN BROVST SARAH CHRISTENSEN HJØRRING SØREN CHRISTENSEN STORVORDE CAROLINE DAHL ÅRHUS MALENE DAMBERG SÆBY NIELS DAUGAARD AALBORG SIMONE EJSTRUP RAKKEBY MARTIN ERIKSEN HALS MORTEN FARSO HADERUP THOMAS FEDRICK BRØNDERSLEV ANDERS D. FREDRIKSEN FJERRITSLEV MIKKEL FREDRIKSEN AALBORG SIMONE GADE NØRRÉSUNDBY MARTIN GRØN HJØRRING KASPER L. GAARN VODSKOV JANNE C. HANSEN SYENWØJ KRISTINE L. HANSEN BRØNDERSLEV LASSE U. HANSEN RANUM SANNE HOLM HANSEN HJØRRING AMALIE HEJSLÆT BRØNDERSLEV MATHILDE HELLEDIE BRØNDERSLEV STEFFEN H. HELLEDIE HJØRRING GITTE L. HJØRTFLUND STENUM NYNNE LÆRKE Ø. HOLM VRÅ SOFIE HARDER STORVORDE MIKKEL JAKOBSEN HJØRRING CASPER ANDREAS ULSTED CHRISTOFFER V. JENSEN FJERRITSLEV HEIDI THEM JENSEN LØKKEN MAD S. V. JENSEN HUNDELEV MARIE LOUISE N. JENSEN BRØNDERSLEV NICOLAI CHR. JENSEN HJØRRING BENT M. ANDERSEN PIA N. ANDREASEN KRISTIAN BERTELSEN TORSTEN BRIX CHRISTIAN CLAUSEN LEIF ERIKSEN MARIANNE FRUENSGAARD MOGENS GJERLØV IB JUUL CHRISTENSEN BIRGITTE WITTING INGEBOG HAUGAARD PIA HESKJØER BRITTA SØGAARD JENSEN CONNIE JEPPESEN METTE KNUDSEN ESSEN MATHIASSEN ELISABETH NYMANN KELD NYMANN BIRGITTE NIELSEN JENS OLESEN KELD OLSEN RUTH SØRENSEN GITTE VIBEKE ERIKSEN WILLY CHRISTENSEN ERIK STEFFENSEN SØREN HOVE JENSEN ASÅA KRISTINA ROSSEL JEPSEN RAKKEBY KRISTINE DAM JOHANSEN HJALLERUP TRINE JOHANSEN NYKØBING M. SUSAN JØRGENSEN ASÅA CAMILLA KARLSEN BRØNDERSLEV ANNE KRISTINE KJELGAARD BRØNDERSLEV ALICE JUSTESEN BODIL JAKOBSEN JETTE PEDERSEN MARIANNE JENSEN PIA VÆVER PETER F. JENSEN SALTUM RASMUS EMIL NYKØBING M. DORTE LIFLAND KJØR BRØNDERSLEV LOUISE LINDAHL KJEMMENSEN Ø. HORNUM LINE TOFT KNUDSEN ÅBYBRO SARA FJØRDBAK KNUDSEN HJØRRING HENRIK KREUTZMANN MANITSOQ ANDERS TORP KRISTENSEN RANUM ANDERS KRØGH KLARUP PETER LADEFOGED GUDUMHOLM LASSE V. LAMBERTSEN BROVST ISABELLA LARSEN FJERRITSLEV KIM LARSEN BÆLUM LEIF LARSEN POULSTRUP MORTEN LARSEN DRØNNINGLUND TRINE LAURBJERG HJØRRING DANIEL LINDSTRØM STORVORDE CAMILLA LUND SVENSTRUP J. HENRIK FREDDY SULSTED TRINE H. N. MEYER DRØNNINGLUND CAMILLA MOGENSEN HJØRRING CECILIE MORTENSEN HJØRRING MAJ KREINER MØLLER AALBORG CAMILLA BANG NIELSEN HJØRRING CHRISTINA H. NIELSEN JERSLEV J. DANIEL NIELSEN NØRHALNE FREDERIK SØNØING HUNDELEV HANS SØNØING HUNDELEV JEANETTE HVAM NIELSEN THISTED LOUISE NIELSEN STENUM MARTIN T. NIELSEN FRØSTRUP MORTEN BANG NIELSEN HUNDBORG MORTEN H. NIELSEN KLIM NICOLAJ NIELSEN SINDAL SOFIE MARIE NIELSEN LØNSTRUP SONNICH NIELSEN AALBORG RUNE NØRGÅRD NYKØBING M. CARINA NØRGÅRD HORNUM MAD S. BINDSLEV GLESEN HIRTSHALS LOUISE OLSEN MOSBJERG FRANS ØSINGA VRÅ KLAUS PREHN PEDERSEN PANDRUP NINA PEDERSEN SÆBY RASMUS S. PEDERSEN HJALLERUP VICTORIA M. B. PEDERSEN SILKEBOG ANDREAS PILGAARD VIBORG JULIAN POULSEN AALBORG DAN PRENTOW VRÅ LONE RASMUSSEN VRÅ RIKKE RASMUSSEN POULSTRUP MATHILDE RAVN AALBORG ANNE RINGGAARD LØGSTØR KRISTINE SAHL VODSKOV SISSEL SIMONSEN SVENSTRUP BRIAN SIYABALAN VODSKOV MIKKEL STEENSGAARD RØNBJERG CLAUD STENTOF THISTED RIKKE STORGAARD JERSLEV MIKKEL SVANEBOG VUST LOUISE LUND SVENDSEN AALBORG BENTE SØRENSEN LØGSTØR BERIT SØRENSEN LØGSTØR DANIEL R. SØRENSEN SULSTED JENNIFER SØRENSEN SKALS KENNETH P. SØRENSEN HIRTSHALS MATHILDE SØRENSEN AALBORG MORTEN SØRENSEN AALBORG PATRICK THORVALD SÆBY MARIKA TRUDSLEV BRØNDERSLEV SIMONE ULRICH-LARSEN NØRRÉSUNDBY SARAH G. VEJBY HJØRRING MICHELLE H. VESTERGAARD AARS REBEKKA VESTERGAARD AALBORG SISSE VESTERHOLT HJØRRING CAMILLA VIGSØ VESLØS DINA VILLADSEN THISTED MALOU YONKEMAN HJØRRING DANIEL ZIMMERMANN SULDURUP ANDERS DEGN ØSTER HAVERSLEV KRISTINA ØSTERGAARD STØVRING CHARLOTTE AAGAARD AALBORG LARS BO AARUP LØGSTØR



# Ta' chancen

Scenen er sat: 30 elever, tre lærere og 8 tidligere elever til at hjælpe med Ta' Chancen-weekenden. Vi samler eleverne i foredragssalen og der får de besked på, at de skal foretage et valg, som får konsekvens for dem hele weekenden - de skal tage en rød eller grøn seddel - de får 30 sekunder til at beslutte sig i og der er 15 sedler af hver farve.

Når alle har en seddel, er beskeden, at vi mødes udenfor spisesalen om 30 minutter og eleverne må gerne bytte sedler imens - hvis de tør!!!

Der er INGEN, som har byttet sedler i løbet af de 30 minutter og det er der nok nogen, som ville have gjort, hvis de vidste hvad der ventede dem - spisesalen var delt op midt i med et stort stykke stof, således at man ikke kunne se fra den ene side til den anden. Den grønne side bød på et smukt pyntet fællesbord, hvor første menu bestod af pizza ad libitum og fri bar med sodavand. Ydermere blev pizzaerne serveret af dejlige smukke tidligere elever, så eleverne med de grønne sedler var i himlen - stemningen var grænsende til ekstase!

Derimod var "de røde" efter egen mening i helvede! Kedelige enkeltmandsborde og besked om at al snak var forbudt - menu bestående af ris ad libitum og fri vandbar - serveret af ubehøvede tjenere, som ikke opfyldte et eneste ønske! Tænk at et lille latterligt stykke papir kunne have så stor konsekvens allerede - beskeden til "de røde" var, at det nok var klogt at spise et solidt måltid mad, da de ikke vidste

hvad resten af weekenden bød på af strabadser.

"De røde" følte sig allerede efter knap en time af weekenden så uretfærdigt behandlet at de vendte tallerkener med ris på hovedet på bordet (det var selvfølgelig RIS til egen røv, da de selv skulle rydde op!), surmulende og enkelte faktisk parate til at tage hjem!!

"De grønne" derimod sang festsange og slog sig på deres fyldte pizzamaver, mens de bøsede om kap efter en hel del sodavand.

Desserten bestod af to muligheder - hjemmelavet is eller blå gelerand med indlagte vingummibamser og grøn råcreme til. Stemningen vendte forbavsende hurtigt, da "de røde" pludselig kunne vælte sig i is, mens "de pizzatunge grønne" skulle spise deres portionsanretning af geleranden før de måtte slippe ud af spisesalen - pludselig var hyggen lige så stille og roligt kravlet over i den anden side af spisesalen!!

Eleverne fik nu besked på, at det igen var tilladt at bytte sedler - hvis de turde! Senere på aftenen bød vi på film - grøn film var en af de nye premierefilm lejet hos Kim + chips, slik og sodavand, mens rød film var en tysk undervisningsfilm med cornflakes og vand.

Dette rød/grønne tema fortsatte hele weekenden og fremkaldte til stadighed mange heftige og til tider sjove reaktioner fra eleverne.

Da filmen var færdig fredag aften, blev eleverne inddelt i fire hold, som så skulle

kæmpe mod hinanden i flere discipliner gennem resten af natten - konkurrencen gik ud på at gennemføre på kortest mulige tid og der var undervejs mulighed for at vinde tid ved at gennemføre forskellige udfordringer.

Første opgave lød "Vælg en frivillig fra gruppen, som skal deltage i en aktivitet, hvor der ikke er nogen vej tilbage og ingen mulighed for at melde fra." Ydermere skulle grupperne sørge for, at deres valg blev således, at vi fik 1 pige og tre drenge som frivillige. Da grupperne havde valgt fire frivillige, blev aktiviteten afsløret - vi havde en klippeaftale med en frisør og en frisørelev, så det var fire flotte elever, der bestod første prøve.

Da klokken slog 07.30 lørdag morgen havde sidste hold gennemført sidste post og løbet var slut - oplevelserne var vi dog ikke færdige med, da vi i løbet af natten havde taget billeder og lidt video - billederne blev set i fællesskab lørdag, hvor der var størst moro over at se de elever, som tog imod udfordringen om at vinde tid til holdet ved at spise en levende melorm! Vi retter i den forbindelse en varm tak til Hans Schønning for hans fantastiske melorms-show - tænk at skulle have ormen op igen tre gange før den gled ned!

Tanken bag denne weekend var at vi ville give eleverne en oplevelse for livet og samtidig lære dem noget om: Hvad sker der, når noget tager en uventet drejning? Hvordan reagerer vi, når noget ikke lige bliver som vi havde forestillet os? Hvad er retfærdigt og uretfærdigt? Alle disse spørgsmål kan besvares med: Det er meget afhængigt af om man står på den forventede og "heldige" side, men fordi man er uheldig eller at der sker noget uventet, så behøves man ikke give op!

Stol på dig selv og tro på egne evner - stol på din egen dømmekraft - dette er et andet meget vigtigt budskab, som vi tre lærere vil overgive og lære vores Ta' Chancen-hold. Vi ville gerne lære dem, at selv om tingene ser trælse og uoverskuelige ud, så er der altid et eller andet sted basis og grund for at fortsætte med at kæmpe.....

Til slut vil vi gerne takke de tidligere elever, som havde lyst til at hjælpe os denne weekend - uden jer var det ikke muligt! Til de deltagende elever: Tak for en suveræn weekend.

"Husk intet er umuligt for den der bærer viljen i hjertet!"

Kristian, Torsten og Leif.



# Udlandstur på Aabybro Ungdomsskole.

Vi har i dette skoleår på Aabybro Ungdomsskole planlagt en udlandstur til Italien. Vi skal en tur til Brenzone ved Gardasøen. Der skal vi bo på Hotel Rely, fordelt i små bungalows for de fleste og hotelværelser til resten.

Sprogklassen i 10. årgang tager til Florida. Det bliver en oplevelse, alle glæder sig til at høre om. Vi andre tager som sagt til Italien, hvor 9. klasse International skal udveksle med en skoleklasse i Verona. Det er en stor udfordring, og det bliver en kæmpe oplevelse. Veronaklassen kommer så på genvisit til juni.

Deres program er kort beskrevet privat indkvartering ved ankomst til Verona, næste dag med i skole og derefter med værtsfamilien hjem på weekend. Lørdag vil der være arrangeret en tur til Venedig. Efter weekenden igen i skole en enkelt dag, herefter tager eleverne med os andre hjem på hotellet i Brenzone.

Den store gruppe bor i Brenzone, hvor der er lavet et program for dem. En dag til Verona, en dag til Venedig og en dag op på bjerget Monte Baldo. Her kan nogle vælge at cykle ned til hotellet igen på mountainbikes.

Inden hjemrejse slippes alle elever løs i Gardaland.

Vi ser frem til at opleve den italienske kultur, men vi vil også gerne vise lidt om os. Det vil vi gøre ved at lave vores gymnastikopvisning forskellige steder ved Gardasøen. Desuden er vi inviteret til at lave vores gymnastikopvisning på skolen i Verona, når vi henter de elever, der har været privat indkvarteret. Det bliver meget spændende.

Connie Jeppesen



## Præsentation af Lisa Buur

I 2002 tog jeg på efterskole for at få oplevelser, udfordringer og mange nye venner. Det blev et kanon år på Vesterlund Ungdomsskole, som jeg både fik faglige og sociale kompetencer ud af. Efter dette lærerige ophold tog jeg de tre obligatoriske år på gymnasiet, hvorefter jeg som enhver anden, der har levet på SU bestemte mig for, at jeg ville til at tjene penge. De mange oplevelser, både gode og dårlige, jeg fik under mit ophold på efterskole, ville jeg gerne viderebringe og derfor valgte jeg at søge job som efterskolelærer på Aabybro Ungdomsskole, hvor jeg nu underviser i gymnastik, fitness, matematik og multibox. Herved slog jeg to fluer med ét smæk. Dette skift væk fra skolebænken blev et af de bedste i mit hidtidige korte liv.

Jeg er født og opvokset i den lille by Tjørring ved Herning i det midt- og vestjyske, hvor jeg altid har boet med mine forældre og mine to store-



brødre. Siden jeg var 3 år har jeg gået til gymnastik, og har altid elsket det. Senere hen har jeg været instruktør på adskillige hold i mange forskellige aldersklasser. Jeg bor nu i Aabybro og er 20 år. Min fritid går med gymnastik på DGI Nord's rep-hold samt AIG senior-mix.

Lisa Buur



# 10 års jubilarer 1986

**Mette Hjortshøj Olesen**  
Valdemarsgade 6 st. th.  
9000 Aalborg  
M\_hjortshøj@hotmail.com

**Frank E. Christensen**  
Sankelmarksgade 17,  
9000 Aalborg  
FrankEChristensen@hotmail.com

**Lars Jensen**  
Hans Tausensgade 13, 3. tv.  
5000 Odense C

**Ann Steendahl Søndergaard**  
Kastanie allé 13, 2. th.  
2720 Vanløse  
annsteendahl@hotmail.com

**Allan Kølbæk Hansen**  
Hadsundvej 1B, 1. tv.  
9000 Aalborg  
kolbaek@hotmail.com

**Thomas Jakobsen**  
Rugvej 11  
8464 Galten  
hadsundvej@hotmail.com

**Niels Pedersen**  
Tylstrup Hedevej 38  
9382 Tylstrup  
niels@klovborg.dk

**Bente Lifland Kjær**  
Kongsengene 42, Vrensted  
9480 Løkken

**Ellen Bruun Knudsen**  
Hammelvej 160, Laurbjerg  
8870 Langå  
knudsenellen@hotmail.com

**Peter Kristensen**  
Smalbyvej 57  
9700 Brønderslev  
PeterK@arne-andersen.dk



**Konni Nielsen**  
Strubjerg 26 st. th.  
9400 Nørresundby

**Tabita S. Laugesen**  
Thaliavej 9  
9560 Hadsund

**Mette Nørmølle Jensen**  
Steen Blichersgade 31, st. tv.  
8900 Randers  
Mette\_jensen@newmail.dk

**Peter Skov Jensen**  
Rimmerne 2  
9310 Vodskov  
Psj79@ofir.dk

**Torben Nielsen**  
Jelstrupvej 2 A  
9480 Løkken  
Tlf.: 21 43 57 80



**Peter Jul Nielsen**  
Løkkenvej 216  
9700 Brønderslev  
Tlf.: 98 83 85 85

**Niels Peter Utoft**  
Vrenstedvej 334  
9480 Løkken  
Tlf.: 21 43 60 27

**Camilla Bay Schmidt**  
Møllegade 34  
9750 Østervrå  
Tlf.: 98 95 28 08

**Helle Simonsen**  
Åkjærsgade 22  
9700 Brønderslev  
Tlf.: 20 81 00 74

**Christina Kvistgaard Nielsen**  
Strubjerg 28 st. 1  
9400 Nørresundby

**Kenneth Hansen**  
Manna Mosevej 480  
9382 Tylstrup

**Tom Aggerholm Nygaard**  
Præstevej 2, Stenild  
9500 Hobro

**Heidi Jensen**  
Carl Johansens Vej 27  
9990 Skagen

**Anja Hadsbjerg Andreassen**  
Stationsvej 5, 1. sal  
9500 Hobro

**Mette Hjortshøj Olesen:** Student fra Nørresundby Gymnasium 1999. 1999-01 Piccoline hos Sonofon. 2001-2002 1 årig HH på Aalborg Handelsskole. 2002 1. semester Dansk på Aalborg Universitet. 2003 Handicap-hjælper. 2004 startede på at læse til sygeplejerske - færdig sommer 2007.

**Frank E. Christensen:** Brønderslev gymnasium. Blev maskinarbejder, militæret, universitetet i 2 år bliver færdig som produktionsteknolog i 2007.

**Lars Jensen:** Sproglig student 1999. Indskrevet på universitet i Odense på filosofi. 2005 studieophold i Berlin, filosofistudier på Humboldt Universitat.

**Ann S. Søndergaard:** Student 2000. Rejste i Mellem- og Sydamerika, arbejdede i Tivoli i Kobenhavn i 3 ar. Rejste i Australien, laser nu religionsvidenskab pa Kobenhavns Universitet.

**Allan Hansen:** Handelsstudent i 1999. Militærtjeneste 2000-2001. Arbejdede 3 ar som driftsleder i Bilka, Skalborg. Er nu salgsassistent i selv samme Bilka.

**Thomas Jakobsen:** HHX student i 1999. 1999 - 2001 Uddannet salgsassistent med speciale i en gros / lager (korende saelger). 2002-2005 Uddannet salgsassistent med speciale i butik / byggemarked / trelast. Arbejder pt. i byggemarked / trelast i Arhus.

**Karen Moller Christensen:** Boet 2 ar i Rusland. Deltaget i Melodi Grand Prix 2004 - fik en 15. plads. Fraskilt med 3 born. Arbejder som gartner i Oslo.

**Ivar Jensen:** Student i 2002. Arbejdet pa Mac Donalds i Ringkobing. Manedens medarbejder i april / maj 2003. Far til Louise pa 4 og Martin pa 5.



**Lars Bæk:** Udlært slagter, men har haft problemer med salmonella, så er nu i dag rugbrødsbager i Pandrup. Bor i registreret parforhold med Mico i Sdr. Harritslev.

**Bente Lifland Kjær:** Student i 1999. 1999-2000 Au-pair i Schweiz. Startet på lærerseminariet i Hjørring i 2001. Læste i 2 år. Startet i lærer som maler i 2004.

**Majbritt Sørensen:** Bosat i Aalborg. Arbejder som tankpasser på Vesterbro. Arbejder på at starte egen lampebutik i 2007.

**Heidi Jensen:** Har siden sidst taget en uddannelse som tjener. Er i dag ansat som restaurantchef på Pakhuset i Skagen, hvor jeg også bor med min kæreste og datter på 5 måneder.

**Kenneth Hansen:** Har siden sidst taget en tømreruddannelse og arbejder som rejsemontør på Sjælland.

**Tom Nygaard:** Har siden sidst taget en uddannelse som elektriker og har holdt ved det siden. Jeg har arbejdet i flere forskellige firmaer både på land og i by, men lige nu er jeg ansat i et lille landfirma i Simsted ved Aalestrup.

**Anja H. Andreasen** har siden sidst været et år i huset, og blev HF student i 2000. Arbejdede derefter på fabrik, og er nu gået på barsel og skulle gerne nedkomme 5. juni 2006. Bor sammen med min kæreste.

**Konni Nielsen:** Haft en masse småjobs og været ung pige i huset. Taget en HF og går pt. på sygeplejeskolen i Hjørring

**Ellen Knudsen:** Student 2000, Højskole i Viborg. Australien i 1/2 år. Rejseleder på Samos, Bachelor fra Handelshøjskolen i Århus, HA jur. i skat 2005. Mor til Klara august 2005. Påbegynder Cand.merc.jur. september 2006.





**Peter Vangsted Kristensen:** Tømrer. 2000 startet som selvstændig. Gift og bor i Brønderslev.

**Niels Pedersen:** Selvstændig landmand i Tylstrup.

**Christina Kvistgaard Nielsen:** Har siden sidst taget studentereksamen, haft div. Jobs i børnehaver og i hjemmeplejen. Har læst til lærer - dog er uddannelsen afbrudt. Går pt. på barsel med Laura på 11 måneder og påbegynder uddannelse som ergoterapeut til september 2006.

**Tabita Laugesen:** HHX, højskoleophold i Viborg, lærerseminariet, arbejder nu som lærer i Hobro.

**Mette Nørmølle Jensen:** Studenter-eksamen, kontorelev hos Danfoss, Nordborg. Et år som produktions-planlægger hos Danfoss, læst til markedsføringsøkonom i Randers. Sidder pt. som produktions-planlægger hos et firma i Randers.

**Peter Skov Jensen:** Studentereksamen ved HTX, Aalborg. Læser informations-søgning og formidling ved Danmarks kongelige biblioteksskole.

**Torben Nielsen:** Jeg er i landbruget.

**Peter Juul Nielsen:** Udlært murer og startede murerforretning i 2000.

**Niels Peter Utoft:** Uddannet landmand i 2002. Arbejder på en kvæggård i Vrensted.

**Camilla Bay Schmidt:** Har arbejdet på gigtpløjehjemmet i Frederikshavn som uaglært. Holder pt. barsel med Nicolai og har også en datter Simone på 3 år. Bor i Østervrå. Vil gerne læse til SSA til næste år.

**Helle Simonsen:** Blev udlært som maler i 2000. Bor i Brønderslev og arbejder i et malerfirma i Aalborg. Har desuden arbejdet som maler på rejsehold, primært i København i 2 år.



## 25 års jubilarer 1980 - 81

**Susanne Nielsen:** Køkkenassistent

Gik på teknisk skole. Uddannet køkkenassistent i centralkøkkenet i Hjørring. Var ansat der i 7 år. I dag ansat hos Data Inform i Hjørring som kantineassistent. Har et barn Helene og bor sammen med Ole.

**Torben B. Haagh:** Uddannet elektronikmekaniker og datalog. Boet 11/2 år i USA. Arbejder nu i Danmark for et firma i San Francisco. Bor i Galten lige udenfor Århus (hvor Jakob Kær i øvrigt også bor). Er gift og har børn på 3 og 6 år.

**Boje Nielsen:** Uddannet maskinarbejder på Nestle-Danmark og arbejder nu på Ekx-på Net i Hjørring. Er gift og har et barn på 3 år.

**Hanne Brodersen:** Jeg bor i Thisted og er gift med Bjarne. Vi har 4 børn på 4, 7, 10 og 12 år. Jeg er uddannet teknisk assistent og arbejder hos Thy Mors Energi med Bredbånd. Vi har rejst en del og er lige kommet hjem fra en tur til Australien på 21/2 måned.

**Heidi M. Myrup Christensen:** Jeg bor i Bjergby er gift og har to drenge på 16 og 19 år. Er uddannet i butik og er nu landmand.

**Annine Nielsen:** Jer er gift og har 2 børn. Er uddannet social og sundhedshjælper. Arbejder nu i butik.

**Dorthe Leegaard Jensen:** Jeg er gift og har 5 drenge. Arbejder i økologisk landbrug. Arbejder hjemme med bondegårdsferie.

**Janette Pedersen:** Jeg bor i Fjerritslev sammen med Palle og har 2 piger på 17 og 14 år. Jeg arbejder på HHE i Brovst.

**Jes Ottesen Sand:** Jer er gift og har en dreng på 14 år og en pige på 4. Jeg er uddannet i et byggemarked. Har haft egen købmandsbutik i 31/2 år og arbejder nu som socialpædagogisk medarbejder.

**Tommy A. Pedersen:** Har en pige på 16 1/2 og en søn på 11 1/2. Har været på slagteriet i 13 år. Har været syg i 5 år. Fanger nu kyllinger over hele landet.

**Bjarne Hamann:** Gift med Lene og har en pige på 3 1/2 og en dreng på 1 år. I 2003 købte vi et nedlagt landbrug, hvor vi har et par heste og et par tønder land. Jeg arbejder på 20. år ved DSB.

**Kim Møller Pedersen:** Bor sammen med Pia. Har en dreng på 5 år og en pige på 7 år. Arbejder som køkkensælger og har gjort dette i 20 år. Bor på et nedlagt landbrug, hvor en del fritid går med dette.

**Hanne Svenningsen Appel:** Gift med Jesper - har en datter på 11 år. Uddannet gartner. Er for tiden postbud i Fjerritslev Kommune og har været det i 8 år. Bor på et nedlagt landbrug med stor have.

**Lone Lindstrøm Frederiksen:** Bor alene nu med mine sønner på 15 og 18 år. Har foruden en datter på 20 år. Har arbejdet i mange år som testoperatør indenfor elektronik. Bos i hus i Hasseris.

**Kirsten Bentsen:** Bor i Athen sammen med sin græske mand og deres 2 børn. Kirsten er uddannet sygeplejerske og har speciale indenfor hjertekirurgi. Jeg skulle hilse alle. Kirsten kunne desværre ikke være her i dag. Var hjemme i marts til forældrenes guldbryllup og kommer hjem til juli, hvor basen er hos hendes forældre Ulla og Carl Aage Bentsen, der bor i Aabybro.

Venlig hilsen Anna Kirstine.

Det var vældig hyggeligt at gense skolen og nogle af dem som var der i 1980-81. Siden da er der jo sket meget for os alle. Her er lidt om hvad jeg har lavet. Efter en overstået studentereksamen var jeg et år på laborantskole i Frederikshavn. Jeg rejste derefter til Norge hvor jeg var i 4 år.

Først på et hotel som stuepige et halvt års tid. Siden på Ullevål sygehus i Oslo, hvor jeg arbejdede som laborant. Vel hjemme fra Norge mødte jeg min mand - så blev det ikke til mere rejser. Vi har siden sidst slået os ned i Nørhalne med vores søn Frederik, som pt. er 9 år. For et års tid siden fik jeg arbejde på NOVO i Hjørring efter at have været på Tulip i 5 år. Det var 25 år koget ned. Vi ses vel om nogle år til det næste jubilæum.

Mange hilsner fra Anita.

**Lene Vittrup:** Efter ÅU tog jeg 10. klasse i folkeskolen, herefter en HH-eksamen. Fik elevplads i en sparekasse, hvor jeg nu har været i 21 år. Er privatkunderådgiver. Bor i Hjørring - blev gift og fik 3 børn (en pige på 13 og tvillinger på snart 7). For godt et år siden blev jeg skilt og bor nu alene sammen med mine børn.

**Søren Krabsen:** Arbejdet 18 år ved landbruget. I år 2000 udlært murer. Har 3 børn.



**Anna Kirstine (Hollensen) Christensen:** Efter 10. klasse 1 år i huset/stalden hos min far. Læste HF. AU Pair i London i 3 måneder. 2 år som pædagogmedhjælper. 3 1/2 år på AUC, blev socialrådgiver i 1991. Arbejdede fra 1991 - 2003 som socialrådgiver i familiegruppe med børn og unge. 2003 - dd. Opholdsted med unge i alderen 12 - 23 år med aspergers syndrom. Gift og har 2 børn.

**Helle Bentzen.** Jeg er uddannet køkken-assistent i 1995. Jeg sejlede ca. 5 år ved den danske handelsflåde. For øjeblikket har jeg ikke noget job, jeg håber, jeg kan få arbejde på flyvestation Aalborg.

**Dorte Rømer:** Uddannet frisør + beklædningsdesigner i år 2000. Arbejder på Teknisk Skole, frisør og grundforløb. Gift med Leif Rømer og har 2 drenge.

**Lars Erik Dalskov (V. Pedersen).** Arbejder som portør på Aalborg Sygehus siden 1986. Gift med Carin Juul siden 1996. Har sammen Signe på 10 år.

**Lars Peter Glerup:** EFG handel og kontor. 1989 Nedergaard Radio og TV. 1994 Dansk Eternit. 2003 Siemens Windpower.

**Merete Hyldgaard:** Efter skolen tog jeg EFG og fik læreplads som butikselev og derefter har jeg arbejdet i butik i 15 år. I 1999 blev jeg gift med Per og sammen har vi 3 børn (Peter på 8 år, Anders på 5 år og Thomas på 3 år). Nu arbejder jeg som køkkenmedhjælper på Vittrup Efterskole. Vi bor i Løkken.

**Gitte Jensen (Hansen):** Har 2 drenge på 10 og 16 år. Uddannet social og sundheds-hjælper. Arbejder nu i Vejgård Brugs. Er skilt og bor alene med mine børn.

**Flemming Volsholt Christensen:** Uddannet Industrielektriker. Arbejder i dag som leder af tavleværksted i Frederikshavn. Bor i Hjørring med mine 3 børn fra tidligere forhold sammen med min kæreste Sanne og hendes 2 børn.

**Birgitte Uggerly Jørgensen:** Efter 10. klasse var jeg i huset i København. Derefter tog jeg EFG og fik så arbejde på Jydsk Møbelværk. Der har jeg så været siden. Flytter i hus i Brønderslev pr. 1. juli sammen med min kæreste Niels. Har 2 dejlige tøser på 13 og 16 år og desuden 2 dejlige bonusbørn på 11 og 15 år.



**Hanne (Poulsen) Støve:** Efter ÅU 1980/81 var jeg 1 år i huset. Blev derefter videreuddannet køkkenassistent og kort derefter videreuddannet til økonoma. Er ansat ved Aalborg Kommune som økonoma på 17. år. Bor i Pandrup med mand og 2 piger på henholdsvis 13 og 15 år (rigtige teenagetøser).

Jeg kan desværre ikke deltage da jeg er på forretningsrejse til Boston i USA.

Dette er jeg meget ked af, da jeg gerne ville have haft mulighed for at hilse på gamle kammerater fra den gang jeg gik på skolen i 80-81. Jeg håber at man fra skolens side vil hilse fra mig på dagen.

**Poul Tølbøll:** Efter mit ophold på skolen gik jeg i gymnasiet, blev derefter uddannet sygeplejerske, efter nogle år på intensiv uddannede jeg mig til perfundør (en teknisk uddannelse indenfor hjertekirurgi). Efter 6 år som chef for perfusionsafsnittet på Aalborg sygehus, blev jeg ansat i et lille pacemaker firma, efter nogle år fik jeg job i et stort Amerikansk firma, hvor jeg i dag er Produkt og marketings chef i Danmark for pacemakere og andre enheder til at implantere ved hjertet.

Privat bor jeg i Aalborg sammen med Jette og vi har en datter Katrine der er 10 år.

**Birgit Tang Dalsager (Andersen):** Jeg må desværre melde afbud. Men det ville glæde mig, hvis du vil sende en lille hilse til de fremmødte.

I korte træk siden 10. klasse, så var det gymnasiet, Au Pair i Florida, sygeplejerske, arbejde i Norge, gift og har 2 drenge, og lige nu bor vi i Canada, nærmere

betegnet Newfoundland.

Her har vi boet 2 år, og bygget en minkfarm op, der for øjeblikket har 10000 tæver.

Vi har selv bygget alt op fra bunden, selv foderfabrik og frysehus.

Det er meget spændende men også hårdt.

Vi snakker om at jeg og drengene skal flytte tilbage til Danmark engang i år, og min mand bliver så den der må rejse mest frem og tilbage.

Det er et samfund med utrolige åbne og imødekommende mennesker, men på mange områder er de 30 år bagefter hvad vi er i Danmark. Derfor vil vi gerne have drengene hjem i dansk skole.

Jeg sender de varmeste hilsner til alle, og håber i må få en rigtig god dag.

**Vinni Hellmuth f. (Knudsen):**

Tak for invitationen til 25 års jubilæum. Jeg kan desværre ikke deltage. Jeg bor på Sjælland nu, i en lille by som hedder Ejby, 8 km. vest for Køge. Min familie og jeg skal til Jylland i Kr. himmelfarts ferien, da min far fylder 70 år, så det bliver lidt for meget kørereren frem og tilbage. Jeg håber jeg for chancen næste år. I ønskes en rigtig god fest.

## 40 års-jubilarer - drenge 1965

**Per Simonsen:** Gartner ekspertise i Bilka Skalborg Havecenter 20 år. Fra 1988 champignongartneri.

**Hardy Larsen:** Udannet landmand - selvstændig landmand siden 1971 hvor jeg overtog mit hjem, som vi driver med malkekvæg. Gift siden 1971 med Bodil og vi har 4 børn og nu 5 børnebørn.

**Palle Jacobsen:** Har været landmand siden 1965 og har 3 børn.

**Bo Grishauge Nielsen:** Uddannet mekaniker. Ringer og graver siden 1979. Gift og har 2 børn.

**Jørn Albech:** Jeg fortsatte i skole efter jeg kom fra efterskolen. Så startede jeg ved Post Danmark d. 01.08.1965 og har været der siden.

**Gunnar:** Buschauffør

**Thomas:** Arbejder som entreprenør.

**Oluf:** Fisker og entreprenør - maskinfører.

**Niels Böcher Nielsen:** Efter ungdomsskolen startede jeg uddannelse til landmand. Blev selvstændig den 25.01.1971. Solgte gården den 01.01.2006.

**Erik Rask Nielsen:** Efter skolen kørte jeg lastbil i 15 år og siden sandblæser og maler.

**Palle Palsgaard Pedersen:** Efter Ungdomsskolen 4 år som pelsdyravlter. Fra 1970 ansat på Flyvestation Aalborg.

**Ulrik Holm:** Efter Ungdomsskolen, kom jeg ind som soldat i Vordingborg og Svanemøllen, derefter Lyngby Landbrugsskole som forsøgsassistent. Selvstændig landmand fra 1974 til 1998. Derefter arbejde ved Løgstør Rør i 11 år. Nuværende arbejde ved Scandic Byg.



## 40 års-jubilarer - piger 1966

Jeg er her i dag fordi jeg har 40 års jubilæum. Jeg er blevet gift og har fået 3 dejlige børn. Har i dag også 2 dejlige børnebørn. Job: Blev udlært i varehuset "Borgporten" i Aalborg i parfumeri afdeling. I mange år har jeg været samtale partner i et projekt i Aalborg og hjulpet mange mennesker ud af angst og depression.

**Kærlig hilsen Jytte Bengtsen**

I år er jeg 40 års jubilær. Efter ungdomsskolen havde jeg forskellige jobs. I 1972 startede blev jeg gift og blev hjemmegående med 2 børn. Jeg har nu 6 børnebørn.

**Kærlig hilsen Britta Andersen**

**Til pigerne fra 1966.**

Tak for indbydelsen til i dag, men jeg kan desværre ikke være til stede.

Det ville ellers være dejligt at se pigeholdet fra 1966.

Min mand og jeg har solgt vores gård pga. sygdom hos os begge.

Vi har derfor travlt med at få afviklet diverse ting som ikke følger med gården. Foreløbig bor vi til leje i stuehuset. Vi vil gerne til Herning og bo; men det er lidt svært. Jeg håber at I alle får en god dag.

**Kærlig hilsen**

**Inger Vestergård Korsholm  
(Christiansen)**

Ø. Sneftrupvej 27, Ilskov  
7451 Sunds



# 50 års-jubilarer - drenge 1956

Jeg får desværre ikke mulighed for at komme da min kone er syg. Sender en hilsen til alle (især de fra mit hold).

Med venlig hilsen

**Carsten Pedersen**

Bækgårdsvej 7, 4700 Næstved

**Folmer Hansen:** Lærer i Voerså i 35 år. De sidste 8 år borgmester i Sæby - og bliver pensionist 1. januar 2007.

**Christian Jensen:** Udlært i kolonialhandel, 44 år som lagerchef ved H. C. Nørresundby. Gik på pension i 2005.

**Kurt Kristensen:** Specialarbejder i 40 år. Gik på efterløn i 2001.

**Aage Brogaard:** Udlært slagter. Har været slagtermester i 35 år, de 15 år hos FDB.

**Niels Kr. Nielsen:** Udlært landmand. Har været landmand i 45 år. Har eget landbrug.



## Jubilarelevmøde

Den 13. maj 2007 kl. 11.30 indbydes til jubilarelevmøde.

Det drejer sig om:

|                               |         |        |
|-------------------------------|---------|--------|
| 10 års jubilarer fra          | 1996/97 |        |
| 25 års jubilarer fra          | 1981/82 |        |
| 40 års jubilarer fra vinteren | 1966/67 | drenge |
| 40 års jubilarer fra sommeren | 1967    | piger  |
| 50 års jubilarer fra vinteren | 1956/57 | drenge |
| 50 års jubilarer fra sommeren | 1957    | piger  |
| 60 års jubilarer fra vinteren | 1946/47 | drenge |
| 60 års jubilarer fra sommeren | 1947    | piger  |



## 50 års-jubilærer - piger 1956

**Anne Grethe Tölböll f. Kjædegaard:** Jeg er gift med en landmand og vi bor stadigvæk på gården. Vi har 3 børn, der alle har gået på Aabybro Ungdomsskole. Jeg uddannede mig til sygeplejerske i 1963, var hjemmegående de første år og har siden arbejdet på Brovst Sygehus. Gik på efterløn i 2000. Har 4 børnebørn.

**Karen Margrethe Aggerholm f. Jensen:** Jeg blev gift i 1961 med en landmand. Flyttede til Himmerland i 1964. Fik 3 børn der alle har gået på Aabybro Ungdomsskole. I 1959-1960 var jeg på Idrætshøjskole i Sønderborg (gymnastik). Har ledet gymnastik i mange år, er stadig aktiv gymnast. Er nu pensioneret, bor stadig på gården sammen med min mand. Jeg har 7 børnebørn.

**Ellen Rasmussen f. Hansen:** Jeg blev gift i 1971 med en minkavler. Vi har kun en datter, men ingen børnebørn endnu. Vi er nu pensioneret og farmen køres videre af vores første mand.

**Ellen Bast f. Sørensen:** Blev gift i 1962 med en gartnermand. Har fået en dreng og en pige, et stk. barnebarn. Jeg startede i 1960 på Hjørring Sygehus som sygehjælper, men har kun arbejdet på deltid. Har hjulpet derhjemme med gartnerne. Er nu pensionist.

**Inger Marie Eskildsen f. Pedersen:** Været gift, men skilt. Har 2 børn Rico og Tanja, som begge har gået på Aabybro Ungdomsskole. Har et barnebarn på 6 år. Fik aldrig nogen uddannelse, men har ellers haft et godt liv.

**Martha Bak Carlsen:** Hilsen til alle, kan desværre ikke komme.

**Grethe Ellingsøe, Jernbanegade 17, 1. th., Fredericia:** Jeg ville gerne komme, men det er for lang en køretur. Derimod vil jeg gerne sende en venlig hilsen til alle.

**Karen Aarestrup, Badmintonvej 45, 9230 Svenstrup J.:** Tak for invitationen til 50 års jubilæum (tænk at det er 50 år siden). Desværre kan jeg ikke komme, da vi er ude at rejse på det tidspunkt. Jeg vil gerne sende en hilsen til dem der kan huske Karen Jensen, Sejlflod og ønske en rigtig god jubilæumsdag.



## 60 års-jubilarer - piger 1946

Signe Rosiek f. Winther Berthelsen, Svanevej 53, Voerså, 9300 Sæby: Var elev her i 1946 som efterskoleelev i 3 måneder v/ Dagmar og P. C. Poulsen. 3 dejlige måneder. Derefter fik jeg en elevplads på et kontor, der var jeg så i 4 år og samtidig tog jeg handelsskoleeksamen. I 1950 var jeg færdig og blev gift med Frederik Rosiek d. 14.05.1950. Havde da fået en bogholderiplads i Silkeborg, hvor min mand læste til lærer. Jeg var på samme kontor til 1961. Da min mand var blevet ked af den store skole i Silkeborg, flyttede vi til en centralskole i Godthåb syd for Aalborg. Vi var der til 1966, hvor vi så flyttede til Staby Efterskole, hvor min mand var lærer og jeg underviste i maskinskrivning. 11/2 år derefter kom jeg så til Voerså og Sæby i 1968 hvor jeg bor nu, selvom jeg mistede min mand for 10 år siden. Har haft kirkeregnskab i Ålbæk og Lyngså kirker i 17 og 34 år + jeg har været kasserer og i bestyrelse i 21 år i Røde Kors i Sæby. Min mand var med til at oprette en Grundtvigs forening i 1984, efter hans død er jeg formand for foreningen.

Anna Marie Mikkelsen, Granlien 2, Biersted, 9400 Aabybro: Elev i sommeren 1946 hos Dagmar og P. C. Poulsen. En dejlig tid. Derefter forskellige pladser. Til sidst som husbestyrinde på en gård i Biersted, hvor jeg var til for 10 år siden. Da flyttede vi til et hus i Biersted, hvor jeg er endnu. Børge blev dement, kunne heller ikke gå. 1. marts kom han på aflastning og døde den 22. april. Det har været en hård tid. Vi har været sammen i over 50 år.



### Boglige, kreative, musiske og praktiske fag vægtes lige:

- skolen lægger vægt på at give eleverne viden og redskaber til at bygge videre på i deres fremtidige uddannelse og liv.
- skolen lægger vægt på at tilpasse udfordringerne til den enkelte elev, og give eleven lyst til videre læring og udvikling.
- skolen har en forventning om, at der arbejdes seriøst med de stillede opgaver.
- at der er en seriøs indstilling til arbejdet

Gennem fagene gymnastik, folkedans, sang og fortælling får kendskab til den danske kulturarv og de folkelige bevægelser:

- skolen lægger vægt på at eleverne oplever glæde ved at løse noget i et fællesskab, hvor alle umiddelbart kan deltage og bidrage til fællesoplevelser.
- det er vigtigt at eleverne oplever mangfoldighed og forskelligheder og derved opnår forståelse for og accept af, det at være anderledes.
- skolen vil gennem fagene gymnastik, folkedans, sang og fortælling give eleverne kendskab til den danske kultur, historisk, kulturelt og socialt.
- at give eleverne en oplevelse af, at fysik træning giver velvære og derigennem give dem lyst til livsland motion.

Fremme den enkelte elevs selvstændighed og evne til at indgå i og styrke et fællesskab gennem respekt, hjælpsomhed og tillid, at udvikle og dygtiggøre unge og lære dem medansvar:

- Dagligdagen skal være præget af respekt for det enkelte menneske og for hinandens forskelligheder og derved danne grundlaget for det fællesskab, der opbygges.
- Det indebærer vilje til at bruge egne resurser på samvær med andre og en ansvarlighed for hinandens velbefindende.
- Eleven skal opleve at, "der er brug for mig", og at hver person har en værdi, og en plads de skal udfylde.
- Skolens hverdag skal være præget af tillid og tryghed, hvor eleven forstår betydningen af egne handlinger.

