



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



1930

Nr. 7.

November

Rektor P. Petersen.

I.

Jeg maa gjøre Excuser, saafremt der for tidt pludres løs om en gammel Materie, men i Spørgsmaalet »Messer« staar sort jo mod hvidt, man har nødig en længere Serie.

Filologerne ønsker ham kanoniseret lidt i Lighed med Frants af Assisi.

Frants's Blik var vist varmt eller dog temperert, ja, men Messers Blik var der skam Is i.

Om hans Indre man veed, det var pureste Guld, der var Lødighed, Humanitet i.

Nationalbankens Kjælder er stuvende fuld uden Adgang for creti og pleti.

Filologernes Dom er begrundet, bevar's, og de har skam i Orden Præmisserne, men vi mange, der danner en »altera pars«, vi fik aldrig et Kig bag Kulisserne.

Alle vi, der kun sansed' hans ydre Person under dyster »olympisk« Ægide,

— ufortalt al den skyldigste Veneration — har kun kjendt ham fra dagligdags Side.

Naar han treen over Tærskelen paa en Visit, rysted' baade Adjunkten og Drengene, aldrig saa man et Smil som fortøned' sig blidt eller virked' forfriskende fængende.

Det er fremhævet stærkt, og det staar jo paa Prent:
Man et Tilløb til Smil kunde finde,
naar der læstes en klassisk og morsom Skribent,
som stod højt paa Komediens Tinde.
Kan det siges, han derved til »Humor« det drev?
Kan han derfor til Skyerne hæves?
Mer end »Skyerne«, som Aristofanes skrev,
kan i hvert Fald da slet ikke kræves.

Tænk engang, tag til Hjælp kun lidt fri Fantasi,
hvis en klassisk og morsom Forfatter
havde udløst hos Messer lidt lun Ironi
og en lille, fornøjelig Latter,
hvis han havde ved passende Lejlighed sagt:
»Altfor kort, Dreng, Livstraaden spindes,
lad os komme med Livsglæden lidt i Kontakt«.
Noget saadant kan jeg ikke mindes.

Og det var, vel at mærke, ej blot nogle faa,
kun de »trodsige, dovne, ulydige«,
som fik Barskhedens Scepter tilbunds at forstaa,
det var ogsaa de forholdsvis dydige.
Stor var Messer som grundig og lærd Filolog,
som Privatmand, som Administrator,
af lidt mindre Format var han qua Pædagog,
var og blev kun »olympisk« Diktator.

Han er nu alt forlængst en historisk Person,
sort og hvidt maa jo vejes og prøves,
ufortalt al den skyldigste Veneration
maa en grundig Kritik kunne øves.
Hans Natur allerinderst af Charme var fuld,
derom tvivler man egentligt ikke,
det forholdt sig som med Nationalbankens Guld,
der maa skjult under Hvælvinger ligge. —

Dreng skal hærdes til Mand ved en sund Disciplin,
gjennem Kamp skal til Maalet han komme,
kan ej vente at fange en sød Appelsin
i sin Turban paa Lykke og Fromme.
Men i Drengesind ogsaa en Længsel der laa
efter Hjærtet med bankende Puls i.
Held hver lærd Pædagog, som kan dette forstaa,
og som — »miscuit utile dulci«.

II.

Det er vanskeligt ofte at forme en Dom,
og »de mortuis nil nisi bene«,
men betimeligt er det, det Pennerids, som
jeg har taget fra Barndommens Scene.
Jeg har tilstræbt at skildre mit Indtryk som Dreng,
altsaa noget, som nu er historisk,
jeg kan ikke slaa an panegyrisk min Streng,
tolker kun, hvad for mig er notorisk.

Hvis man finder en Brod i min Skildring, nuvel,
Skorpionsbrod det er det dog ikke,
ikkun Udslag det er af en Drengs Naturel,
een, der husker til Punkt og til Prikke.
Er der Brod, er det af en uskadelig Myg,
der i Sensommeraftenen summede,
af en Dreng, der fik ranket som voxen sin Ryg,
og som mindes, hvad Barndommen rummede.

Ogsaa »altera pars« har en vis Pietet.
Messer-Sfinxen, saa sælsomt formummet,
blev den Gang med det kuede Barneblik set,
nu vi aner, hvad inderst han rummed'.
Mangt et Indtryk fra Barndommen Patina fik,
alt som Aarene gik deres Gænge.
Siden hen Livets Bølger lidt højere gik
end den Gang, vi var kuede Dreng.

Just en Patina lod for Erindringens Syn
Messer-Sfinxen lidt bedre tilskue.
Bag det skræmmende Blik og de rynkede Bryn
var dog Tempelilds lutrende Lue,
var dog Retsind, var Trang til at spore os frem
og en aarvaagen Sans for at værne,
men han holdt konsekvent bag et stængende Gjem,
bag en Haardhed sin inderste Kjærne. —

Vil man lodde i Dybden, og vil man en Grund
til hans Dobbeltthed søge at finde,
maa man slaa sig tiltaals, thi man lodder ej Bund,
al vor Umage famler iblinde.
Hvad har Aarsagen været til Masken, han bar,
til det barske, det sælsomme kolde?
Man kan gruble og gjætte men finder ej Svar,
alle Gisninger bliver dog golde.

Snarest har han vel følt det som Pligt, som en Lov
sin Prestige ved Kunst at befæste,
har vel ment, at for Skolens vitale Behov
var en jærnhaard Methode den bedste.
Han var Barn af sin Tid og en ydende Part,
saa kan ellers om meget man tviste.
Man maa gjøre sig Datidens Tankesæt klart,
naar man Runer for Messer skal riste.

ARMINIUS.



Den afgaaede Formand og Bestyrelseskiftet.

„Odenseaner-Samfundet“ har skiftet Formand. Paa den sidste ordinære Generalforsamling meddelte Direktør S. Agerholm, at han ikke længere saa sig i Stand til at varetage Hvervet som Formand i „Odenseaner-Samfundet“ paa en saadan Maade, at det tilfredsstillede hans egen Opfattelse af, hvad Formanden kunde og skulde betyde. Det er forstaaeligt for dem, der ved, i hvilken Grad, der lægges Beslag paa Direktør Agerholms Kræfter. Stillingen som Direktør i Arbejdsgiverforeningen er ingen sine cure Post, men ogsaa fra andre Sider har man ønsket at drage Nytte af Direktør Agerholms organisatoriske og agitatoriske Evner.

Uden Forklejnelse for nogen anden Enkeltmand tør det vistnok siges, at Direktør Agerholm har været primus motor i Dannelsen af „Odenseaner-Samfundet“. Med Liv og Sjæl har han kastet sig ind i Arbejdet for Dannelsen af denne vor Skoleforening. Han har først udfastet Tanken blandt sine Klassekammerater, og det var ved 40-års-Studentejubilæet i 1924, at de 5 Skolekammerater fra Odense: Agerholm, Faber, Simon Hansen, Vollesgaard og Michaëlis besluttede at danne „Odenseaner-Samfundet“.

Der er imidlertid et Spring fra at fatte Beslutningen om Dannelsen af „Odenseaner-Samfundet“ og til at føre Tanken ud i Livet. Der skal gøres et mægtigt Arbejde, og dette paatog Agerholm sig, bistaaet af Rektor Holbeck, der stillede et stort Materiale til Raadighed gennem de gamle Skoleprogrammer, hvor man kunde finde Navnene paa de Folk, man skulde have fat i. Genem det Materiale kunde man se, at der var ca. 1000 nulevende Studenter fra Odense. Med sin vanlige Energi kastede Agerholm sig over Arbejdet med at stifte Adresser paa alle disse, og Indbydelsen til den konstituerende Generalforsamling udgik til over 800. Det var ganske naturligt, at Generalforsamlingen med Akklamation valgte Agerholm som den første i Bestyrelsen og ved Siden af ham de 4 andre Stifere af „Odenseaner-Samfundet“.

Fuld af Liv og Energi kastede Agerholm sig ind i Opgaven for at gøre „Odenseaner-Samfundet“'s Møder til Samlingssted for Kammeraterne fra Odense og til Arnestedet for hele den Kammeratskabsfølelse, paa hvilken „Odenseaner-



Direktør Sophus Agerholm

Samfundet's Tanke hviler. Med en udmærket Blanding af Alvor og Gammen har han ledet de Sammenkomster, vi har haft, og i høj Grad bidraget til den særlige kammeratlige Følelse, der har præget vore Sammenkomster.

Ved Siden af sit Hverv som Formand for „Odenseaner-Samfundet“ har Agerholm paataget sig at redigere Medlemsbladet, og han har her skabt en Standard, der baade hvad Indhold og Udstyr angaar er en Pryd for Foreningen.

Det var med stor Beklagelse, at Generalforsamlingen modtog Meddelelsen om, at Direktør Agerholm ikke mere turde paatage sig Formandshvervet, og det er ingenlunde nogen let Opgave for hans Efterfølger at udfylde den Plads, som Agerholm har indtaget, men ved Siden af alle de andre gode Gerninger, som Agerholm har udført overfor „Odenseaner-Samfundet“, bør det ogsaa nævnes, at han ved sin Afgang har betænkt Spørgsmaalet om, hvem der kunde blive hans Efterfølger, og han har lagt det saaledes til Rette, at han kunde meddele Generalforsamlingen, at han havde formaaet Professor Martin Knudsen

til at overtage Hvervet som „Denseaner=Samfundet“s Formand efter ham.

Profesor Martin Knudsen behøver ingen Præsentation. Han er en saa vel kendt Personlighed ogsaa blandt de Folk, der ikke i deres daglige Arbejde kommer i Berøring med ham. Ved sin Tiltræden udtalte Professorens, at han vilde anse det for Bestyrelsens og sin Opgave at føre „Denseaner=Samfundet“ videre i de Baner, som var fastlagt af den gamle Bestyrelse. Det er altsaa ikke nogen Paladsrevolution, der har fundet Sted ved den omfattende Fornyelse af Bestyrelsen paa den sidste ordinære Generalforsamling, men derimod en Videreførelse af Traditionerne, som allerede saaa smaat har begyndt at fæstne sig.

Vi ønsker her i Bladet at sige den afdøde Bestyrelse Tak for det gode Arbejde, der er udført, og vi hilser den nye Bestyrelse Velkommen til en Fortsættelse af dette Arbejde.



Dødsfald.

Grosserer Erik Stokkebye.

Den 15. November ifjor afgik et af vore ældste Medlemmer, Grosserer Erik Stokkebye, ved Døden. Efter at være bleven Student i 1862 fik han en yderst grundig og rationel Uddannelse som Handelsmand, idet han tog Afgangseksamen fra Grønners Handelsakademi og derefter var ansat i det store Firma Mohr & Kjær, inden han ved et fireaarigt Ophold ved engelske, tyske og belgiske Handelsehuse fik en grundig Indsigt i Storhandelen. Stokkebye var bl. a. ansat i det store danske Firma H. Pontoppidan & Co. i Hamburg.

Allerede i 1870 løste Erik Stokkebye Borgerstab som Grosserer i København og grundlagde sammen med P. D. Hvalfsø Firmaet „Stokkebye & Hvalfsø“, der oparbejdede en mægtig og stor Forretning i Kornbranchen og paa Grund af sine usædvanlige Dimensioner som Storimportører af Hvede og Majs fra Amerika kom til at spille en overordentlig stor Rolle for den danske Kornhandel, der ved Stokkebyes Initiativ lededes ind i helt nye og dengang ukendte Baner. Dette Firma var i Begyndelsen af Halvfemserne paa Grund af sine ofte dristige og heldige Spekulationer meget kendt. Mange vil endnu huske det store Krach i 1894, da Firmaet havde forudset en stor Prisstigning i Majs, og Stokkebye havde opkøbt saa

enorme Mængder af denne Vare, at alle Lagre og Pakhuse i den nybyggede Frihavn skulmede af Majs, der utvivlsomt maatte have givet et uhyre Overtud, hvis man ikke havde forregnet sig paa et eneste Punkt: Varens Holdbarhed. Da Prisstigningen ganske rigtig indtraadte, var Størstedelen af Majsens fordærvet og maatte enten sælges til Spotpris eller kastes i Søen.

De to dygtige Købmænd, Stokkebye og Hvalfsø, fortsatte imidlertid Forretningen som „København's Korn- og Foderstofforretning“, der naaede en betydelig Udvikling men ogsaa ramtes af en Katastrophe.

Det lykkes saaledes ikke Erik Stokkebye at skabe den store og blivende Virksomhed, men han har haft stor Betydning som Foregangsmand ved sit frodige Initiativ og sit enestaaende Kendskab til Storhandelen. Hans Transaktioner bidrog i ikke ringe Grad til at hjælpe Frihavnen ud over de første vanskelige Aar, ligesom han ogsaa var virksom i Arbejdet for Havnens Udstyr med moderne Løseapparater, Silopakhus og lignende Anlæg. Desuden foreligger der fra Erik Stokkebyes Haand, navnlig i Grosserer=Societetets Aarsberetning, en Række Artikler om Kornforretningen.

Grosserer Stokkebye nød stor Anseelse for sin personlige Hæderlighed og store kommercielle Dygtighed.

*

Direktør Christian Edvard Nissen in memoriam.

Naar jeg tænker tilbage paa mine Skoleaar og mine Venner fra den Tid, mindes jeg Christian Edvard Nissen som en af de første, jeg sluttede mig til og lærte at holde af.

Da jeg i 1889 kom ind i Ddense Kathedralskoles 1ste Klasse, var han allerede en af „de store“, men de fire Aars Forskel, som jo ellers i den Alder spiller en saa umaadelig Rolle, svandt ligesom bort, naar jeg var sammen med ham. Og han var en Kammerat, som man nok kunde holde af og beundre. Naar man saa hans høje, ranke Skikkelse og hørte hans glade, altid venlige Stemme og hans frie Latter, var det umuligt andet end at føle sig tiltrukket af ham, og lærte man ham saa nærmere at kende, forstod man hurtigt, at ham kunde man stole paa, og at han var værd at have til Ven. Han var aldrig for stor til at give sig af med de smaa, og jeg har ikke kendt nogen, der



Direktor E. E. Nielsen

i den Grad kunde huske alle dem, han havde gaaet i Skole med, selv om de var blandt de yngste, da han gik ud; og traf han senere i Livet en af dem, sagde han straks „du“ og betragtede sig stadig som Kammerat med ham. Derfor var han ogsaa begejstret, da „Denseanersamfundet“ stiftedes, og svigtede aldrig ved Sammenkomsterne, hvor han var den gladeste blandt de glade, naar vi opfristede gamle Skoleminder.

Da han forlod Skolen, kastede han sig straks ind i Studentertilivet og blev navnlig en begejstret „Skytte“; her og senere som Gardist fandt han det Kammeratskab, som han satte saa stor Pris paa. I det hele passede Livet i det fri ham alle Dage bedst, derfor blev det heller aldrig rigtig til noget med Læsningen, hverken i Skolen eller som Student, og han var sikkert glad ved at kunne bryde af og gaa sine egne Veje. — Da han begyndte sin Virksomhed som Annoncemand, var dette Fag nyt og ret ukendt, og udenforstaaende fattede ikke, at det var noget, der kunde blive til

et Levebrød; men Nielsen tog fat med frisk Mod, hans gode Humør og lyse Livslyn hjalp ham efterhaanden over Skærene, og med Narene vandt han sig en sikker og anset Stilling indenfor sit Fag. — Han kendte alle Mennesker og var afholdt af alle for sin rettænkende Karakter, sit trofaste Sind og sit usvigelige lyse Livsmod. Det var, som man blev et gladere Menneske, naar man hørte hans muntre Stemme og stærke Latter. Han havde faaet den sjældne Gave aldrig at tabe Modet, selv om der var Skyer paa hans Livs Himmel, og altid at haabe paa, at alt vilde vende sig til det gode. Et haardt Slag var det for ham, da han mistede sin Hustru, med hvem han blev forlovet allerede som Rus, og som stedse var ham en stor Støtte, saa langt hendes Helbred rakte. Selv var han dengang en mærket Mand, og det var klart for alle, som saa ham ved hans Hustrus Begravelse, at han ikke kunde have lang Tid at leve i. Men ikke engang der svigtede hans lyse Haab og Livslyst. Da jeg besøgte ham sidste Gang, og det var klart, at det nu gik stærkt mod Døden, sagde han ved Afskeden med et Skar af sit gamle, tillidsfulde Smil: „Jeg er nu saa svag, saa jeg føler, at jeg umuligt kan blive daarligere, og derfor er jeg sikker paa, at jeg nu maa begynde at komme mig!“ — Faa Dage efter var han død!

Hvor vil vi savne ham, og hvor er det ufatteligt, at vi aldrig mere skal se hans kendte Skikfelse og glade Ansigt eller høre hans Stemme og hans muntre Latter. Han var en Mand, vi alle holdt af og gerne flokkedes om. Han var en god Mand og en trofast Kammerat. — Være være hans Minde.

Wilhelm Balslev.

*

Læge Gustav Schroll.

9. September 1871—12. Marts 1930.

Efter adskillige Aars tiltagende Sygdom bukkede den saare kendte og afholdte Læge Gustav Schroll i Marts Maaned under for Døden. Han naaede netop at faa praktiseret næsten en Menneskealder i sin Fødeby, Odense, som han forlod i 1890, da han dimitteredes, og hvortil han vendte tilbage straks efter endt Eksamens for at overtage Posten som Reservelæge paa Sygehuset.

Gustav Schroll blev saaledes gennem hele Livet stærkt og inderligt knyttet til Odense, og hans fine og elskelige Karakter, hans nidkære og opofrende Omsorg for Patienterne skaffede ham ikke

alene en meget betydelig Praksis, men en sjælden Popularitet som en af Byens mest ansete Sønner.

Han var i sjælden Grad et Arbejds- og Vigt-
 menneke, der helst vilde leve og virke i det stille,
 og har vist næppe deltaget i offentlige Hverd-
 over, hvad hans Lægevirksomhed kunde medføre,
 idet han var af den Overbevisning, at en Læge
 skylder sine Patienter hele sin Tid og al sin Ar-
 bejdskraft. Hans Minde vil længe være levende
 i Odense som et sjældent Eksempel paa en trofast
 Ven og en opofrende Læge.

*

Pastor A. B. Storm.

Pastor A. B. Storm døde Natten til den 4.
 August i Aar. Han havde prædikeret i sin Kirke Da-
 gen forud og tog derefter ud til sit Hus paa Landet.

Pastor Storm var født den 2. Januar 1868.
 Han blev Student fra Odense Katedralskole 1887,
 theologisk Kandidat 1893 og ansattes Aaret efter
 som Søndagspræst i Newcastle. Med Liv og Sjæl
 gik han op i sin Gerning, og han modtog selv
 under sit Ophold i England et stærkt Indtryk af
 den engelske Kirke. Til sin Død bevarede han
 dette Indtryk med Kærlighed og stod stadig i liv-
 lig Forbindelse med engelske Kreds. 1896 over-
 tog han Posten som Søndagspræst i London og
 virkede her indtil 1902, da han udnævntes til
 Sognepræst ved Citadelskirken. Denne Kirke havde
 netop faaet et Sogn tillagt, og Storm blev dens
 første Sognepræst. Ejendommeligt nok døde Storm
 lige efter, at Sognet — fra den 1. August i Aar
 at regne — var blevet udvidet.

Søndagsmissionen er dog den Institution, til
 hvilken Storms Navn først og sidst har været
 knyttet. I en lang Række har han været In-
 stitutionens Sekretær samtidig med, at Provst Jen-
 ger var dens Formand, og de to arbejdede støt
 og godt sammen. Storm besøgte jævnlig de dan-
 ske Søndagspræster i de forskellige Havne, og han
 redigerede Søndagsmissionens Organ „Havnen“.

Fra engelsk Side blev Storm ikke sjældent be-
 nyttet, og efter Krigen viste han paa forskellig
 Maade sin Interesse for engelske Krigsfanger og
 for anglikansk kirkeleg Arbejde.

Frist og livlig var han til det sidste, og mange
 vil bevare hans Minde i Taknemmelighed.

Pastor Storm var Ridder af Dannebrog.



Ordinær Generalforsamling.

Onsdag den 30. April 1930

afholdt „Denseaner-Samfundet“ ordinær Ge-
 neralforsamling i Studenterforeningen med føl-
 gende Dagsorden:

- 1) Afslæggelse af Beretning om Virksomheden i
 det forløbne Aar.
- 2) Fremlæggelse af Regnskabet for Aaret 1929
 til Godkendelse.
- 3) Forslag til Endring i Samfundets Love:
 § 10 affattes saaledes: „Bestyrelsen bestaar
 af 11 Medlemmer; hvert andet Aar afgaar 6
 Medlemmer og hvert andet Aar 5 Medlemmer.
 Genvalg kan finde Sted“.
 § 11 affattes saaledes: „Bestyrelsen leder Sam-
 fundets Virksomhed. Den vælger Formand.
 Næstformand, Kasserer og 2 Sekretærer.“
 For at der i Bestyrelsesmøder skal kunne
 træffes gyldige Beslutninger, maa mindst 7 Med-
 lemmer være til Stede.“
- 4) Valg af Medlemmer til Bestyrelsen. Efter Tur
 afgaar Ingeniør S. A. Faber, Provst Simon
 Hansen, Rektor H. St. Holbeck, og Forfatter
 Sophus Michaëlis samt Suppleanten Pro-
 fessor Absalon Larsen.

Desuden fratræder Direktør S. Agerholm.

- 5) Valg af 2 Revisorer og 2 Revisorsuppleanter
 til at gennemgaa det løbende Aars Regnskab,
- 6) Forslag fra Bestyrelsen om at bevilge en Præ-
 mie paa 100 Kr. til en af Dimittenderne fra
 Odense Katedralskole i Sommeren 1930 at
 uddele efter Skoleraadets Bestemmelse.
- 7) Eventuelt.

Til Generalforsamlingen var mødt 57 Med-
 lemmer.

Paa Forslag af Bestyrelsen valgtes Fuldmæg-
 tig Peder Nyhd til Dirigent.

Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens
 lovlige Indvarsling og gav derefter Ordet til For-
 manden vedrørende:

Punkt 1. Direktør Agerholm oplyste, at der i
 Aarets Løb havde været afholdt et Par Bestyrel-
 sesmøder, og at der havde været arrangeret en
 meget vellykket Klubaften i November Maaned,
 hvor Dr. Carl Bratli havde holdt Foredrag om
 Spanien, og hvor en ung Sangerinde havde bi-
 draget til den musikalske Underholdning.

Der var i Aarets Løb kun udkommet eet Nr.
 af Bladet. Paa et Bestyrelsesmøde havde man

drøftet dette Spørgsmaal og var der enedes om at vælge et Redaktionsudvalg. Dette var imidlertid ikke traadt i Funktion og vilde nu bortfalde ved Valg af ny Bestyrelse.

Iøvrigt havde man forsøgt ved en Henvendelse til en Række fremtrædende tidligere Elever fra Odense Katedralskole at skabe ny Tilgang til „Odenseaner-Samfundet“; dette havde imidlertid kun i meget ringe Grad baaret Frugt.

Veretningen gav ikke Anledning til Diskussion, og man gik derefter over til

Punkt 2. Kassereeren, Dommer Heide-Jørgensen, oplæste det reviderede Regnskab, og Forsamlingen gav Decharge.

Punkt 3. Dirigenten oplæste de af Bestyrelsen fremsatte Forslag til Ændringer i Lovenes § 10 og 11. Ændringerne til § 10 gav ikke Anledning til Diskussion. Angaaende § 11 diskuteredes, hvorvidt der, for at der i Bestyrelsesmøder skulde kunne træffes gyldige Beslutninger, mindst maatte være 6 eller 7 Medlemmer til Stede. Endvidere diskuteredes et af Skolebestyrer Physant fremsat Forslag om til § 10 i Slutningen at føje Ordene „I Tilfælde af Stemmeligbed gør Formandens Stemme Udslaget“.

Bed den efterfølgende Afstemning vedtoges Ændringerne til § 10 eenstemmigt.

Bedrørende Ændringerne til § 11 stemte 29 for, at der skulde være 6 Medlemmer til Stede, og 12 for, at der skulde være 7.

Derefter vedtoges med 32 Stemmer Skolebestyrer Physants Forslag om Tilføjjelsen til § 11 saaledes, at 2. Stk. i § 11 herefter faar følgende Ordlyd: „For at der i Bestyrelsesmøder skal kunne træffes gyldige Beslutninger, maa mindst 6 Medlemmer være til Stede. I Tilfælde af Stemmeligbed gør Formandens Stemme Udslaget“.

Punkt 4. Direktør Ugerholm begrundede, hvorfor han og hans Kammerater, der havde taget Initiativet til Dannelsen af „Odenseaner-Samfundet“, nu ønskede at trække sig tilbage og overlade Arbejdet til yngre. Der skulde vælges 7 nye Bestyrelsesmedlemmer. Paa Bestyrelsens Begne foreslog han, at man først og fremmest valgte de to Suppleanter til ordinære Medlemmer af Bestyrelsen, og at man derefter nyvalgte Professor Martin Knudsen, Fabrikant Herm. Wogensen, Professor Poul Møller og Læge Vilh. Balslev.

De af Bestyrelsen foreslaaede Emner valgtes eenstemmigt.

Tilbage var endnu en Plads, hvorom man udbad sig Forslag fra Forsamlingen. Der foresloges Kaptajn H. H. Jørgensen, Lektor Black og Adjunkt Ugel Prip. Ved en foretagen Afstemning fik Kaptajn H. H. Jørgensen 20 Stemmer, Lektor Black 9 og Adjunkt Prip 4 Stemmer.

Punkt 5. De 2 Revisorer, Grosserer J. Balslev og Grosserer Georg Waidtlow, genvalgtes.

Som Revisor-Suppleanter genvalgtes Læge Vald. Klein og nyvalgte Skolebestyrer Physant.

Punkt 6. Man diskuterede Bestyrelsens Forslag, og der fremsattes fra Ingeniør Rudolph Hansen Forslag om i Stedet for at yde de 100 Kr. til en trængende Kammerat, og fra Kaptajn H. H. Jørgensen Forslag om eventuelt at yde de 100 Kr. til Skoleforeningen „Mimer“ eller til Fremme af Skolens Sport.

Efter nogen Diskussion henstillede Direktør Ugerholm til begge Forslagsstillerne at tage deres Forslag tilbage, hvilket skete. Bestyrelsens Forslag blev derefter eenstemmigt vedtaget.

Dommer Heide-Jørgensen udtalte derefter en varm Tak til Direktør Ugerholm for det Arbejde, han havde udført med Tilrettelæggelsen af Kammerne for „Odenseaner-Samfundet“.

Med et Leve for Dirigenten sluttede Generalforsamlingen Kl. 21³⁰.



Ordensdekorationer.

„Odenseaner-Samfundet“s tidligere Bestyrelsesmedlem Provst Simon Hansen, Helsingør, der i Forvejen var Ridder af Dannebrog, er udnævnt til Dannebrogsmænd.

Pastor Herman M. Koch, Glostrup, er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

*

Personalia.

Kontorchef i Skattedepartementet Eiler v. d. Hude er udnævnt til Formand for Landsøverfatteraadet.



Studerterne fra 1890.

Universitetsaarbogen udbiser, at der i 1890 blev dimitteret 417 Studenter. Af dem var i 1915 43 afaaet ved Døden og yderligere omtrent 100

indtil Dato. Da der har vist sig Stemning for at fejre 40-Aars Jubilæet ved en Sammenkomst paa Skydebanen, har en Komite udsendt Opfordring til at tegne sig til en Middag, der er bekræftet til den 22. November.

Af de 24 Dimittender fra Ddense Katedralskole i 1890 er de 17 i Live, og flere af dem er fremtrædende Medlemmer af „Ddenseaner-Samfundet“, hvis Formand og Kasserer er af denne Aargang. Vi meddeler herved Navnene paa 40-Aars Jubilæarerne fra Ddense:

Carl Bratli, Forfatter, Dr. h. c.; Valder Eriksen, Bibliotekar; Christian Hansen, Læge, Nørre Naby; Jens Johansen, Oberstløjtnant; Hans Mikkelsen Kellstrup, Sognepræst, Veber; Martin Knudsen, Professor, Dr. h. c.; A. P. Larsen, Dommer, Hillerød; Søren Absalon Larsen, Professor; Axel Lytting, aut. Revisor; Herman Mogensén, Fabrikant; Marius Munk, Læge, Nørre Alslev; Anton Marius Nielsen, Provst, Ensted; Einar Petri, Ingeniør; Sigismund von Rosen, Vjeringeniør, Bochum; Georg Carl Svendsen, Maskinfabrikant, Ddense; Erik Thaning, Sognepræst, Charlottenlund, og Georg Thaning, Sognepræst, Kornerup.

Studenterne fra 1905.

Antallet af Studenter fra 1905 for Danmark og Island var ialt 405. Fuldmægtig i Finansministeriet Arild Falk-Jensen har udarbejdet en smukt udstyret Bog med Portrætter og Biografier af Jubilæarerne, hvoraf 32 er afdøde ved Døden, 22 har nedsat sig blivende i Ulandet og 4 er forsvundne.

Den 31. Oktober var Studenterjubilæarerne i stort Antal samlede til Fæst i København. Det er efterhaanden bleven Tradition, at Jubilæarerne, før de samles paa Skydebanen til Middag, mødes i Universitetets Festsal for atter engang at bringe alma mater deres Hyldest. Dette skete ogsaa i Aar, hvor Universitetet var repræsenteret af Rector magnificus, Professor J. Oskar Andersen og Administrator, Professor Munch-Petersen. Den lille Højtidelighed indlevedes med, at et mindre Kor af Studenterangere sang den gamle „Gaudeamus igitur“, hvorefter Professor Djvind Winge udtalte en Tak til Universitetet. Rector kvitterede og talte om Aaandet mellem

Universitetet og de gamle Studenter, der nu kan se tilbage paa en Indsats, der betyder samfundsmæssigt Arbejde og personlig Vækst. Derefter fulgte den stærke og gribende Strofe „Hellige Flamme“ af Weise's herlige Reformationskantate og tilsidst L. C. Nielsen's „Vort Hjem, du danske Jord“, hvis sidste Vers efter akademisk Skik paa-hørtes staaende.

Derefter begav de 160 Jubilæarer, der vilde samles i festligt Lag, sig til Skydebanen til en fornøjelig Middag og til et festligt Sold.

Af de 22 Dimittender fra Ddense i 1905 er 19 i Live, og flere af dem er Medlemmer af „Ddenseaner-Samfundet“.

Vi bringer hermed en Liste over 25-Aars Jubilæarerne fra Ddense:

Nikolaj Balslev, Expeditionssekretær i Stifternes Kreditforening, cand. jur., Charlottenlund; Holger Voect, Overretsagfører, Abenraa; Henning Henningsen, Proprietær, Falkenhøj pr. Nuds-Bedby; Christian Gottschalch, Skuespiller, cand. phil., Frederiksberg; Engelhard Jensen, Overretsagfører, Skelstør; Erik Krarup, Læge, Ddense; Svend Lomholt, Laboratorieforsker, Dr. med., Frederiksberg; Vagn Lomholt, Generalrepræsentant, cand. polit., Warszawa; Knud Nielsen, Kommitteret, cand. phil., Frederiksberg; August Veilbæk, Overlæge, Roskilde; Julius Schousboe, Sognepræst, Dr. phil., København; Jens Jørgen Rasmussen, Overretsagfører, Ddense; Johannes Storm, Sognepræst til Tvede og Linde, Tvede pr. Randers; Rikard Bent Teglbjærg, Lærer, cand. theol., København; Wiggo Waagensen, Fængselsinspektør, cand. jur., København; Tage Baron Reedtz-Thott, Kammerjunker, Ritmester, Forpagter, Strandegaard pr. Fakse; Hedevig Gnudtzmann, f. Schütten, Adjunkt, cand. mag., København; Jørgen Christian Dreier, Redaktør, cand. phil., Ddense; Hans Mathias Jensen, Lektor, cand. mag., Sønderborg; Johan Otto Rasmus Eriksen, Skoleinspektør, Roskilde.

Studenter fra Ddense Katedralskole, Sommeren 1930.

Den klassiske-sproglige Linie:

Helge Emanuel Banke, Mogens Kellstrup, Erik Lumbye Maden, Gunnar Monrad, Johannes Nielsen, Johan Bruun.

Den matematiske-naturvidenskabelige Linje:

Daniel Andersen, Børge Chr. Bendtsen, Peder Brummer, Bertel Chr. Elvang, Ernst B. W. Harhorn, Knud D. Hohwy, Arne Chr. Jørgen Jensen, Gunnar Jensen, Nads Peter Jørgensen, Jørgen Christoffersen, Svend A. Lorentzen, Aage Louring, Viggo Madsen, Søren Chr. Brandt Mengel, Arne Pedersen, Knud Arne Pedersen, Aage Rasmussen, Kaj Aage Røding, Vagn Romose, Knud Eneboj, Christian Carl Touborg.

Den ny sproglige Linje:

Erling Bender, Poul Bender-Petersen, Niels Mogens Christianen, Wilhelm Gundlach Eriksen, Ernst Georg Hansen, Gunnar Emil Engberg Hansen, Henning Christoph Henning, Karl Henrik Jensen, Knud Christian Jensen, Herluf Christian Jesen, Even Weigaard Jørgensen, Lauritz Kjeld Lyhne Larsen, Lars Aage Egelund Madsen, Jens Frederik Busk Rasmussen.

man Mogensens Navn men derimod Konsul P. Stagsted, idet Bestyrelsen har erklæret sig indforstået med, at Kassererforretningerne besørjes af Konsul P. Stagsted under Fabrikant Herman Mogensens Ansvar overfor Bestyrelsen og Generalforsamlingen. Iøvrigt behandlede man Spørgsmaalet om Afholdelsen af Efteraars-sammenkomsten, der fastsattes til den 18. November i Studenterforeningen. Man vedtog forsøgsvis at forme Sammenkomsten som en egentlig Klubaften med frit selvkabeligt Samvær efter en Fællesspisning, saaledes at der for dem, der maatte ønske det, vilde blive Lejlighed til Kortspil. Formanden meddelte, at han antagelig kunde drage Omforg for den musikalske Underholdning.

Bestyrelsesmøder.

Siden den ordinære Generalforsamling har Bestyrelsen afholdt 3 Møder.

Ved det første Møde konstituerede man sig med Professor Martin Knudsen som Formand, Professor Poul Møller som Næstformand, Fabrikant Herman Mogensen som Kasserer og Elmquist og Krogh som henholdsvis 1. og 2. Sekretær.

Ved det andet Bestyrelsesmøde drøftedes navnlig Spørgsmaalet om Medlemsbladet. I første Række rejste sig Spørgsmaalet om en Redaktør. Efter at man havde drøftet forskellige Muligheder, enedes man om at anmode Formanden om at henvende sig til Forfatteren, Dr. h. c. Carl Bratli og bede ham paatage sig Hvervet som Redaktør af Bladet. Iøvrigt enedes man om, at Bladet burde udgaa i det hidtidige Udstyr og med mindst 1 Nr. om Aaret. Endvidere drøftede man i store Træk Spørgsmaalet om Efteraars-sammenkomsten og enedes om at afholde denne under nogenlunde sædvanlige Former og saavidt muligt i Studenterforeningens Lokaler. Efter Bestyrelsesmødet modtog Foreningen Meddelelse om, at Bratli havde paataget sig den Opgave at redigere Bladet.

Ved det tredje Bestyrelsesmøde meddelte Formanden, at Dommer Heide-Jørgensen nu havde afgivet Kassererforretningerne til Fabrikant Herman Mogensen, og at Formalia i saa Henseende netop samme Dag var bragt i Orden. Paa Opkrævningerne til „Denseaner-Samfundet“ vil Medlemmerne ikke finde Fabrikant Her-

Efteraarsmødet

den 18. ds. havde samlet et stort Antal Medlemmer, der straks bænkedes sig om et lukullist koldt Bord, og Prof. Martin Knudsen kunde med synlig Stolthed byde Velkommen og navnlig hilse de 28 nye Medlemmer, hvoraf de fleste var Nussfer. En af disse, stud. mag. Erik Lumbye Madsen, besvarede omgaende Formandens Velkomstord ved at udtrykke sin og Kammeraternes Glæde over at være bleven optaget i Foreningen og udtale de bedste Ønsker for denne. Senere talte Skolebestyrer Physant nogle smukke og sølte Mindeord om Aargangen 1892 og særlig om vor afdøde Ven, E. C. Nielsen, der som Menneke og Kammerat havde betydet saa meget i „Denseaner-Samfundet“.

Formanden fremsatte derefter et Forslag til Overvejelse gaaende ud paa, at hvert Medlem fremtidig skulde have Lov til at medtage en Gæst til en af Sammenkomsterne, samt at Studenterjubilæerne fra Odense skulde kunne fejre deres Aarsjubilæer sammen med Foreningens For-aars- og Efteraarsmøder, idet de blev inviterede af Foreningens Medlemmer af den paagældende Aargang.

Efter Bordet gik vi op i Studenterforeningens lille Sal, hvor Formanden præsenterede Opera-sangerinden Frk. Karen Nielsen for os, og efter at vor Sekretær, Hr. Sven Krogh, havde anslaaet Stemningen ved at udføre nogle brasilianske og spanske Kompositioner paa Klaveret, sang Frk. Karen Nielsen til hans Akkompagnement nogle klassiske „arie di coloratura“, hvis Men-

hed, Skonhed og mesterlige Udførelse ganske betydelig Tilhørerne og lønnes med bragende Bifald.
Vi skiltes sent og var enige om at have tilbragt en særdeles hyggelig og fornøjelig Aften.



Medlemmerne. Tilgang, Rettelser og Afgang.

Tilgang:

Anderfen, A. U., Vesterbrogade 75,⁴ B. (1929)
 Alkemo, Arthur, Skt. Knudsvej 50, B. (1929)
 Alholm, M. J. N., stud. med., Petersborgvej 2, B. (1927)
 Astrup, Svend Aage, Lyneborggade 20, C. (1929)
 Bang, Wald., Overretssagfører, Schleppegrellsg. 3³ (1898)
 Bichel, Henrik, Gl. Kongevej 98, B. (1929)
 Biering, stud. jur., Kastelsvej 17, D. (1925)
 Blochmann, Edv.,
 Boutard, Bjørn, Gøthersgade 156,³ K. (1930)
 Boutard, René, Eckersberggade 8, D. (1929)
 Budtz-Jørgensen, Gas. og Vandmester, Havnegade 47 A,
 Bülow, Petrus, Højesteretsdommer N., D. M., Vitus
 Berings Allé 22, Klmpb. (1893)
 Carlsen, Ib, Webersgade 1,⁴ D. (1929)
 Christianfen Mogens, Student N. Farimagsg. 9, St. (1930)
 — Niels M. Student (1930)
 — Poul, Skt. Knudsvej 35, B. (1929)
 Christoffersen, Jørgen, Student, Hesselegade 3. (1930)
 Ekkelund, Niels, Hofstandslæge, Bangkof (1909)
 Friis, Erik, Nr. Voldgade 42, K. (1929)
 Grønlund, Kaj, Guldsmed, Ddense
 Hansen, Ernst, Student, Frederiksborggade 36,² (1930)
 — Jørgen Bent, Student, Nyvej 3.
 Jensen, Carl Henrik, Student, Korholmsgade 18,¹ (1830)
 — Knud, stud. med., St. Kongensgade 79¹, (1930)
 Jørgensen, Even Weigaard, Frlg. Allé 35⁴, B. (1930)
 Kellstrup, Mogens, Vagtvej 70, F. (1930)
 — Olaf, stud. mag., Absalonsgade 18. (1930)
 Koefoed, Dommerfuldmægtig, Ringsted. (1909)
 Laufen, Fr., Direktør, Elafonsborg pr. Ribæk
 Leth, Th., Sognepræst, Runebergs Allé 7, Søborg
 Lindhardt, Rosenborggade 15. (1930)
 Louring, Student, Tullingsgade 1,² (1930)
 Madsen, Aage Egelund, stud. jur., Falkoner Alle 26 A³,
 F. (1930)
 — Edmund Rancke, Rosenborggade 15. (1927)
 — Lumbø, Student, Rosenborggade 15. (1930)
 Marstrand, Henrik Demant, Krageminde, Ddense
 Mourad, Gunnar, stud. theol., Vesterbrog. 174² (1930)
 — Jørgen, stud. med., Vesterbrog. 174,² (1928)
 Møller, Otto, Læge, Skt. Knudsvej 7.
 Petersen, W. E. D., Gymnasitilærer v. Universitetet B.
 Boulevard 20 (1910)
 Rasmussen, Poul, Student, Falkoneralle 17,² F. (1928)
 Schallemose, Aage Holck, Befragter, Sundvænget 28.

Sørensen, Chr., Købmand, Sparekassedirektor, K. af Ddg.
 Marup (livsvarigt Medlem)
 Touborg, Chr. Carl, Student, Niels Ebbesenvej 22 A,²
 B. (1930)
 Trautner, W., Kredslæge, Bogenfse (1893)

Adresseforandringer:

Lolleagaard, Einar, Overlæge, K. af Ddg., Asminderød-
 vejen, Fredensborg (1884)
 Andersen, Gunnar, stud. mag. Dalum Præstegaard pr.
 Friens Bøge St. (1923)
 Beck, Severin Lundgren, stud. med., Worsaaesvej 4³ t.v.
 B. (1925)
 Dyrup, Sig., Ingeniør, Maglevænget 18, Hellerup (1910)
 Eriksen, B., Bibliotekar, Platanvej 23, B. (1890)
 Frederiksen, W. E., Landlæge, Hartmanns Allé 2, Valby.
 Hansen, Frits, Assistent, Hørsens (1911)
 — Laur, Assurandør, cand. jur. Nørre Søgade 41¹, K.
 Heilmann, Wilh., Adjunkt, Anemonevej 5, Gentofte
 Jensen, Einer Elfsø, stud. polit., Albanitorv 2, Ddense,
 (1924)
 Johansen, W. E., Sagfører, cand. jur., Larm.
 Juul, Niels, Kammerherre, Hofjægermester, cand. jur.,
 K., D. M., Krabbesholm, pr. Hylinge (1879)
 Jørgensen, Carl, Læge, Bernstorffsgade 17, B. (1906)
 — U. U., Kaptajn, Generalkablen, K. (1909)
 Kierkegaard Christensen, P., stud. mag., Regensen, K. (1925)
 Kjær, Egon S., stud. polyt., Munkevænget 34, Ddense (1923)
 Kjærsgaard, N. J. N., Sagfører, cand. theol. & jur.,
 Jernbanegade, Ddense
 Koch, Heinrich E. S., Kaptajn, cand. jur., K. af Ddg.
 Fiolstræde 24², K. (1906)
 Koch, Herman M., Pastor em., Brandes Allé 8. (1877)
 Krarup, E., Læge, Vestergade 63, Ddense (1905)
 Madfen, Poul Borch, Studentergaarden. (1926)
 Moldow, Georg, Grosferer, Tryggehøvealle 11. Ehl.
 Neukirch, Frits, stud. med., Walkendorffs Koll., K. (1923)
 Nielsen, M. A., Gymnasitilærer, D. M., Grønningen 3²,
 Aarhus
 Peterfen, Oskar Jugmar, Læge, Nibe (1917)
 Rasmussen, Hans, stud. med. Gammeltoftsgade 4⁴, K.
 (1925)
 Røtter, Aage, Sekretær, Bernstorffsgade 15, B. (1920)
 Sandbæk, U., stud. theol., St. Kongensgade 40, K. (1924)
 Simonsen, Kaj Krogh, stud. polyt., Sofievej 16⁴, B. (1924)
 — Sophus E. K., stud. jur., Regensen, K. (1924)
 Sparre-Peterfen, A., Læge, Lydfke Allé, Risskov, Aar-
 hus (1917)
 Wiberg, Johs. Beyer, Sognepræst, Sengeløse pr. Laa-
 strup (1913)

Afgang:

Bech, Axel, resid. Kapellan; Falbe-Hansen, W., Konferens-
 raad; Hansen, N. P., Læge; Hansen, Sig. Kehlet, stud.
 med.; Jepsen, N. Th., stud. jur.; Madsen, M. P., Faa-
 borg; Mohr, A., Sagfører; Olsen, Chr. B., stud. merc.;
 Olsen, G. A., Provst, Hellerup; Poulsen, S. D., stud.
 med.; Vorn, Erik, stud. jur.; Wogensen, W.

Udgivet af „Ddenseaner-Samfundet“. Redaktionens Adresse: Vestervoldgade 113, København V.

Ansvarlig overfor Presfeloven: Carl Bratli.