



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



1935

Nr. 10.

April

Hvordan jeg blev Fynbo.

Af H. L. Physant,
Sæd. mag., fhv. Skolebestyrer.

„Fyn, vor Fødes du fagre“

Saaledes begynder Wilhelm Balslevs smukke Rus-Sang. Men langt fra alle vore Medlemmer kan rettelig her synge med. Af de 18 Studenter i min Klasse, var ikke engang Halvdelen født i Fyns Stift og kun 6 paa Fyn. Resten var gennemgaaende Embedsmandsønner, der ikke er hjemmehørende i nogen bestemt Landsdel, men hvis Hjem flyttes med Faderens Embede. For mit Vedkommende stiller Sagen sig anderledes.

Under de slesvigke Krige var Fyn Retrætestillingen baade for Fredericia og Dybbøl, og for Sønderjyderne under Fremmedherredømmet var Fyn en Retrætestilling i den nationale Kamp paa aandelig Grund. Som Barn af de slesvigke Krige blev derfor jeg i en ganske ung Alder alene omplantet til Fyn; min Slægt, der altid har haft hjemme i Sønderjylland, fulgte ikke med. Fyn blev saaledes min Barndoms D og er stadig den Plet af Danmark, der staar mit Hjerte nærmest.

Jeg maa nu gaa helt tilbage til 1849, da der i ældste Klasse i Kolding lærde Skole kun var to Elever. Den ene var den højt begavede Carl Georg Holdt, der døde i en ung Alder som Professor i Statsret. Den anden var en nordflesvigsk Vondesøn, Hans Tjellese Schmidt fra Tiset, Gram Sogn.

Under Kampen den 23. April blev Kolding stude i Brand af Slesvigholstenerne, og Schmidt maatte flygte til sit Hjem. Det blev en Omvej om ad Horsens, men omfærd naaede han over Kongeaaen og kom ved Matteredid til en lille By et Par Mil nord for Tiset. Han bankede paa Vin-

duet i et lille Hus og spurgte om Vej til en Mand ved Navn Kragh. Da lod hans tidligere Barnepiges Stemme indefra:

„Herregud, er det Dig, lille Hans!“

Hun var blevet gift med Byens Stomager og boede nu ved Siden af den Gaard, der fra 1728 til Dato har været Hjem for alle Physant'er. Dette Sammentræf medførte, at Schmidt's yngste Søster 12 Aar senere rykkede ind paa den gamle Gaard som Huømoder.

Schmidt var imidlertid bleven theologisk Kandidat og ledede en Vondeshøjskole i Brøns. Da den ny Krig nærmede sig, meldte han sig som frivillig og kom til Nyborg til det Kompagni, som førtes af Edv. Nielsen, Skyttebevægelsens Organisator paa Fyn. Han bød Schmidt velkommen som den første frivillige Nordflesviger. Han var med ved Danevirke, saarede 17. Marts ved Dybbøl og blev fort til Lafaretet i Faaborg. Her døde han 3. April. Kort forinden havde han forfattet en Sang, som endnu er kendt „I Faaborg paa Lafaretet“, som giver en smuk Skildring af Christian IX's Besøg hos de saarede. Digtets formelle Mangler skyldes vel, at han ikke selv har kunnet føre Pennen. — 3 Aar efter afflørede af Edv. Nielsen et Mindesmærke for ham paa Faaborg Kirkegaard. Til den Lejlighed skrev Mads Hansen en Sang, som optoges i den Skyttesangbog, vi i min Tid benyttede ved Sangundervisningen i Skolen i Odense.

Begyndelsen er: „Han var ikke andet end Menigmand“, og den slutter saaledes:

Saalænge vi tale og synge frit

— Syng ham en Drapa, Mark og Skov og Hav —

Vi nævne med Stolthed Hans Tjellese Schmidt.

— For Danmark sit Liv han gav.

Da jeg fem Aar efter saa Lyset som den yngste af tre Brødre, og de to ældre var opkaldt efter mine to Bedstefædre, fik jeg det langstrakte, men smældende Navn Hans Tjellesen Schmidt-Physant. Mine Forældre vilde imidlertid ikke have mig døbt af den tyske Præst. Man kan i „De nordlesbigske Frimenigheders Historie“ læse en Skildring af, hvorledes jeg under vanskelige Vejr- og Trafikforhold blev ført fra Langetved over Kongeaaen ved Skodborghus og blev døbt af Præsten i Veien H. Sveistrup, som havde viet mine Forældre. Jeg er saaledes døbt paa dansk Grund, og min Guds-fader var cand. theol. John Hansen, der døde som Provst og Sognepræst i Gislev-Ellested. Jeg kom i mine Ungdomsferier meget i Gislev Præstegaard. Nylig fandt jeg blandt mine Papirer min Rolle som Præsten i „Intrigerne“, afstrevet af vor Næstformand Professor Poul Møller til en Sommerferiekomedie i Præstegaarden. Jeg indviede i en Ferie Sønnen Niels Teiling, der siden Verdenskrigen er fransk Læge, i Begyndelsesgrundene i Latin; han var Poul Møllers Klassefællemerat. Virkedals Digt, „Nabopræstegaarden“ i „En Livsførelse“ handler om Gislev Præstegaard.

For ikke at komme i den tyske Skole var mine Søstende blevet hjemmeundervist og siden sendt til Skibelund Efter-skole. Jeg fik ogsaa Hjemmeundervisning og mødte et Par Gange til Eksamen i Skolen. Men en Dag, da min Fader ikke var hjemme, mødte Præsten fra Rødding og vilde prøve mine Kundskaber. Jeg var 9 Aar og klarede det rigtig pænt i Regning og Dansk og ved Snedighed ogsaa i den tyske Fibel. Men saa kom det djævelske Spørgsmaal: „Hvilket Land bor Du i?“ Jeg saa raadvild til min Moder, som ikke kunde hjælpe mig, saa jeg maatte vente ca. 40 Aar med Svaret. Min Skæbne var beseglet, og jeg skulde møde i den preussiske Skole 1. Juli.

I Marts 1919 dirigerede jeg i København den Generalforsamling, hvor Foreningen „Sønderjyderne“ under overvældende Tilslutning vedtog at kræve Stemmeret for de udvandrede Sønderjyder ved Folkeafstemningen. 10. Februar 1920 marcherede Skolebørnene i min Fødeby til Skolen for at hejse Dannebrog, og forinden havde min Søster samlet dem i mit Hjem, hvor jeg fortalte dem min Ungdomsoplevelse og spurgte, om de nu troede, deres Forældre i Dag kunde svare rigtigt paa ovennævnte Spørgsmaal, og Svaret var et dundrende Ja.

Fra Mindestensaffløringen i Faaborg havde mine Forældre bekendte i Gislev Sogn, og Pastor



Gislev Præstegaard.

Lorenzen i Ryslinge, tidligere Kapellan i Gislev, fik det ordnet saaledes, at jeg skulde over til en ung Foregangsmand i Gislev, Kasimus Pedersen. — I Slutningen af August 1881 døde Hans Krüger. Han blev begravet paa Vesttoft Kirkegaard; der findes i „Sønderjyllands Historie“ en stor Tegning efter Illustreret Tidende af Begravelsen. Mellem de talrige Bønder burde her kunne ses en lille Dreng. Jeg fik nemlig Lov at køre med de 4 Mil frem og tilbage, en lang Tur for et Par Bøndeheste paa een Dag og anstrengende for Drengen. Det var Belønning, fordi jeg skulde sendes bort. Jeg blev her præsenteret for Edb. Nielsen og saa første Gang en dansk Militæruniform, mens vi ofte i mit Hjem havde haft tysk Indkvartering under Manøvrerne.

Det var Afsteden med mit Hjem, og skønt jeg stadig siden, før Genforeningen hemmeligt, har besøgt min Familie, har Befolkningen aldrig betragtet mig som rigtig Slesviger. Jeg har været en Slags fædrelandsløs Peter Schlemihl, der er meget taftnemlig for, at „Denseaner-Samfundet“ har anerkendt mig, bl. a. da jeg blev valgt til Revisor.

Et Par Dage efter gik Rejsen til Fyns Land.

Det, som der først fangede min Opmærksomhed, var de pyntelige Bindingsværksbygninger, da jeg aldrig før havde set noget saadant, men hvad det kneb med, var Sproget. Pastor Lorenzen, der var gift med en Datter af Vilh. Virkedal, og hvis Søen er vor Kammerat Kunsthistorikeren, Dr. phil. Vilh. Virkedal Lorenzen, besøgte mig for at se, hvordan jeg befandt mig; han fortalte, at en af mine Fæller ved hans Besøg havde raabt: „Å vil hjem, Å vil hjem! de snakter Tyss her.“

Saa galt gik det ikke mig, men der var Vanskeligheder nok. Det var ikke saa meget den dejlige

lyngende Rytme, som de utallige mouillerede Lyde (Kånj du hænjt enj Spånj Bånj hen ve Brønji). Ogsaa Ordborraadet var i talrige Tilfælde et andet (Plag = Klojd; Heste = Væster; Hingst = Hest). Og endelig Grammatiken. I min Hjemegn havde man opgivet Ordenes Kønsforfæle, saa jeg holdt paa: en Hus, bestemt æ Hus; men da det vakte Munterhed, og jeg havde Dagsprogets Autoritet mod mig, opgav jeg snart dette. Men jeg begreb ikke, hvorfor det hed: Præsti, Beji, men Konen, Ga'en, og var helt uforstaaende, naar der blev sagt: „Du mener ikke den røde, men den røde“. Jeg fandt aldrig ud af, hvilke Ord der paa Fynst er Hankøn, og hvilke, der er Hunkøn. Jeg har senere i min Grammatikundervisning benyttet som Grundlag at forklare, at Engelsk som Bestjydsf har opgivet Kønsforfællen, Tysk som Fynst har beholdt de 3 Køn, mens Fransk, om end paa en anden Maade, som det danske Rigssprog (Sjællandsk) har faaet 2 Køn.

Af Befolkningen blev jeg gennemgaaende modtaget med Velvilje. Jeg blev kaldt „den lille Slesviger“, men af Bønderfænerne fik jeg ofte det Spørgsmaal: „Hvor er det, du er fra? Er det fra Slesvig eller fra Sønderjylland?“ Jeg begreb ikke en saadan Ubidenhed. Bære var det, at jeg skulde gaa gennem den lange Gislev By for at komme til den grundtvigiske Frikskole. Jeg maatte forbi Kommuneskolen, og Drengene herfra raabte efter mig: „Tysker! Tysker!“ Da jeg dengang var et krigerisk Gemyt, kom jeg gerne forrevent hjem fra Skolen.

I Indledningen til sine Erindringer skriver Klaus Verntsen om sin Fædrengaard i Nævndrup, Gislev Sogn: „Nævndrup ligger i meget skønne Omgivelser i en udpræget fynsk Natur med Bakker, Dale, store levende Hægn, og et dejligt Engdrag nedenfor det frugtbare Agerland. Byen ligger ikke langt fra Hovedlandevejen, den gamle Kongevej fra Nyborg til Faaborg og Vejden, men dog saa langt derfra, at den ligger idyllisk og fredeligt“.

Her ved denne brede Vej, som er en udmærket Legeplads, ligger Gislev Frikskole, hvor jeg i 3 Aar havde en meget lykkelig Skoletid. Strafs den første Dag maatte jeg brydes med alle Kammeraterne. Den eneste, jeg ikke kunde magte, blev min bedste Ven for Livet, Henrik Hansen, der ogsaa vilde kappes med mig i Regning. Her maatte han give tabt, skønt han hører til en udmærket Regner-slægt; — han er Fætter til Ingeniør Knud Højgaard.

Vi lærte alt som en Leg, uden Lektier, gennem Fortælling og Sang. Vi blev meget dygtige i de praktiske Fag, Skrivning, Læsning og navnlig Regning. Da Chr. Hansens Regnebøger ikke kunde stoppe mig, lærte jeg ogsaa Matematik. Fra jeg var 12 Aar, var jeg Hjelpe lærer for Kammeraterne i Dansk Stil og Regning. Denne fornøjelige Maade at erhverve sig Kundskaber paa, gjorde det selvfølgelig mindre behageligt senere at faa indterpet Grammatik i de mange Sprog, jeg siden har været ude for.

Vor Lærer var en Sønderjyde, Ludvig Gammelgaard, en overmaade elskelig og besteden Personlighed, lige dygtig i alle Fag. Hans endnu levende Hustru er af den Verntsenke Slægt. Sønnen Hjalmar er nu Forstander for Røskilde Højskole. En yngre Søn, cand. polit. Biggo G., er Student fra Ddense Katedralskole.

Min Plejefader, Rasmus Pedersen, om hvem man isøvrigt kan læse i Biografisk Haandlexicon, var i Spidsen for alt det ny i Tiden. Han havde allerede dengang Bandlejninger indlagt over hele Gaarden. Han var Formand for Fyns første Andelsmejeri, og da jeg i den Anledning gik rundt og tilfagde Andelskøberne til paa Kværndrup Station at hente Mursten til den nye Bygning, plejer jeg at hævde, at jeg har været med til at grundlægge de fynske Andelsmejerier. Naar vor Kammerat, Kontorchef Axel Andersen, derimod fortæller, at Rygtet ogsaa gaar, at jeg har lært Fynboerne at koble Køerne, maa jeg desværre i Sandhedens Interesse fortælle Sammenhængen. I min Hjemegn kunde enhver 10-Aarsdreng sammenkoble en Snes Kreaturer. Han behøvede ikke engang selv at trække dem, det kunde Trækkoen besørge, og han kunde gaa bagefter og knalde med Piffen. Jeg var højest forfærdet, da jeg kom til Fyn og saa, at naar Køerne skulde ud og hjem, maatte hele Gaardens Besætning, Karle og Piger, trække af med hver et Par Stykker. Jeg var imidlertid for lille til at faa indført en Reform, og først senere, da vi fik en Fodermester fra Vejleegnen, naaede han til at koble en halv Snes af de „uciviliserede“ fynske Køer sammen, saa han kunde alene i 2 Hold besørge Transporten. I Besyngdelsen lo Naboerne ad disse Fosfestreger. Men senere lærte Fynboerne Kunsten.

Rasmus Pedersen var ogsaa Formand for Sydfyns Smørekøportforening, men navnlig var han Fyns første Hestekøder, Formand for de samvirkende fynske Hestevælsforeninger og for Statshestestuekommissionen.

Men skønt jeg kom med til Markeder og Dyrskuer og elskede at ride, fik jeg aldrig nogen Sinde Begreb om at vurdere en Hest. Til Trods for hans store Begavelse, blev han aldrig helt sikker i Stilkunsten, og jeg hjalp ham derfor senere med Affattelsen af et Par Artikler i Krarup: Landbrugets Udvikling i Danmark, Bd. IV (Fyn med omliggende Der), om „Hesteavlens paa Fyn“ og „En Gaard i Gislev Sogn“. Det er min Varnsdomsgaard, der her beskrives.

Vi fandt senere hinanden i fælles Interesse for Politik. Han var en svoren Tilhænger af Forhandlingspolitikken. „Voisen er min Mand“, sagde han, og i 1898 lod han sig bevæge til at stille sig mod Rosager. Det gik ret godt, men i 1901, da J. C. Christensens Stjerne stod i Zenith, og Voisens var dalet, mødte han igen. Og som jeg havde forudsagt, gik hans Stemmetal ned. Herom melder „De Moderates Klagesang“ ved Reformpartiets Grundlovsfest i Svendborg den Sommer, lige inden Systemskiftet:

Voisen er færdig og Lohmann li'saadanne,
 Ak, Kristen Jensen gik fluk den samme Vej.
 Selv Rasmus Pe'sen fik ikke nær saa manne
 Stemmer som sidst, og det begriber jeg ej.

Nu ser det snavs

Nok ud for Klavs

Dg for Harald Holm med fler af selsamme Slavs.

Da Venstre siden til hans store Glæde samlede, fik han stor Indflydelse indenfor Partiet i Syd-fyn.

Da jeg var 13½ År, blev der udstedt Forbud mod at sende Børn fra Nordflesvig til Skolegang i Danmark. For mine yngste Søstre var der nu ingen Pardon; de maatte møde i den preussiske Skole. For mig, der kun havde et halvt Års Skolepligt tilbage og havde begyndt at gaa til Konfirmationsforberedelse hos Birkedals Kapellan og Efterfølger, Karl Povlsen i Nyslinge, blev der indgivet Ansøgning til den Kgl. preussiske Regering i Slesvig, og min Faber fik et Svar, der tillod at „Ihr Sohn Hans bis zur Beendigung seiner Schulpflicht in Dänemark bleibt“. Jeg har opbevaret dette højsindede Kulturdokument.

Efter min Konfirmation var jeg et Par År i mit Hjem og blev saa sendt til København. Jeg boede hos fgl. Skuespiller Julius Døcker, der havde oprettet et Kursus med Dr. phil. Fr. Rønning som Læder. Jeg blev her kendt med Mads Hansen fra Søllinge, som ogsaa hørte til Nyslingefredsen. Han drog til Ddense og fik mig med derover.

Da jeg vilde studere Sprog, mente jeg ikke, det havde saa meget at sige, om jeg blev et År senere Student, naar blot Eksamen blev god. Jeg blev optaget i V studerende Klasse.

I mine to Ddenseaar boede jeg sammen med Mads Hansen hos Bankbud Nielsen i Thorsgade. Mads Hansen havde et Hjerter af Guld og ogsaa en udmærket god Forstand, hvad han viste i sine fortræffelige skriftlige Opgaver. Men han arbejdede saa overmaade langsomt med sin Forberedelse, at han blev meget sent Student og aldrig naaede at faa sin theologiske Eksamen. Hvis han var blevet Præst, hvilket var hans højeste Ønske, var han blevet elsket af sin Menighed. Da han for et Par År siden døde som Skolebestyrer i Nr. Broby, skrev de fynste Blade meget smukt om ham. Han havde antaget Navnet Holmgaard og var navnlig dygtig som Husflidslærer.

Da jeg ikke aabenlyst besøgte mit Hjem i Ferierne. Julen tilbragte jeg da altid i Gislev, hvorfra jeg tit besøgte Mads Hansen i hans gæstfri Hjem i Søllinge. Her var jeg med til fornøjelige Julefamnenkomster, bl. a. var jeg en Gang med paa Klaus Verntsens Fødeggaard i Eskildstrup, Søllinge Sogn. Der var 5 Sønner, af hvilke den ene er gift med Mads Hansens Søster. Her boede Klaus Verntsens Moder, som trods sine 86 År fik sig en Bals med den ældste Sønnesøn. Hun var stolt af sin høje Alder. „Jeg mangler kun 14 År i 100 År“, sagde hun; hun talte meget om „min Søn Klaus“. Jeg kunde have undt hende at være med den uforglemmelige Dag, da jeg paa Amalienborg Plads hørte hendes Søn paa den smukkeste og værdigste Maade udraabe vor nuværende Konge.

Mads Hansen og jeg spiste paa Karen Jørgensens Højskolehjem. Inden jeg mødte paa Skolen, havde jeg her allerede truffet to Elever fra ældste Klasse: Georg Elmquist fra Flødstrup, død som Læge, Forfatter af den smukke Sang „Der er Fæst paa Regensen i Nat“, og Chr. Edv. Nielsen. Gennem disse to fik jeg megen Forbindelse med den ejendommelige Aargang 1892, der forjænte en særlig Artikel, men efter Niisens Døden repræsentant har i „Ddenseaner=Samfundet“. Med Niisen, Direktør for „Niisens Bureau“, havde jeg Forbindelse, saa længe han levede; hans Svoger, Provst Mogensen, blev min Gudfaders Efterfølger i Gislev.

Paa Højskolehjemmet gjorde jeg ogsaa adskillige andre Bekendtskaber, saaledes med Overgartner Risum og Forfatteren Andersen Nexø. Karen Jørg-

gensen byggede paa den Tid sit nye Hus, og ved Rejsegildet maatte jeg tale for hende som Repræsentant for Pensionærerne, mit første Forsøg som officiel Taler. I „Mimer“ havde jeg holdt et Foredrag om St. St. Blicher, der ledede Tilhørerne, hvorimod min Dplæsning af hans ydste Arbejder morede dem. Til Gaafesoldet fik jeg mit første Digt trykt, en meget barnlig Dithyrambe.

Da jeg kom i ældste Klasse, blev Pastor A. G. Elmquist forflyttet fra Jylland til Sanderum, men hans Familie fulgte først med et Par Maaneder senere. Derfor boede de to Sønner, Helge, nu Ingeniør, og Hjalmar, nu Kontorchef, som var optaget i II og I Klasse, paa Højskolehjemmet. Vi blev Benner, og da de fik Mæslinger i mild Grad, og jeg var lidt Sygepæser for dem, blev jeg senere i Ferierne indbudt til Besøg i deres Hjem. En Dag kom Hjalmar triumferende hen til mig paa Skolen og meldte: „Igaar var vi kun 6 Søfende, nu er vi 8“. Den ene af de nye Vædensborgere var vor over al Ros hævede Sekretær Fuldmægtig Walthar Elmquist. I mit første Studenteraar sendte Hjalmar mig nogle interessante Breve om Livet i Skolen. Da jeg engang i Juleferien var i Sanderum Præstegaard, opfordrede Pastor Elmquist mig til at besøge Cornelius Appel, der efter sin Afsted boede i Dalum. Min Fader var den første, som udtraadte af den preussiske Landkirke og var en af de 4 Mænd, som havde kaldet ham til Frimenighedspræst i Røding, mens jeg ikke kendte meget til ham. Jeg blev derfor forbauset, da han straks sagde: „Goddag, Hans Tjelleesen!“ Han kunde se, jeg var en Physant, og Resten fortalte Studenterhuen. Jeg fik en lang Samtale med den aandsfulde Mand.

I Skolen var der en Del Præstesønner, som selv blev Præster, og som gerne vilde læse Lektier sammen med mig. Saaledes kom Vilh. Beck's Søn Axel til mig og læste Oldnordisk, Eigil Bang læste Latin, og Aage Gottlieb, for hvis Fader min Onkel havde været Huslærer, læste Fysik hos mig. En fjerde, som jeg sad ved Siden af i Skolen, gav Anledning til en meget dramatisk Episode i Skolelivet: I den gamle Skole, nu Posthus, fyrede vi med Brændeklobser i de store Kaffelovne, og Historielæreren Gredsted kunde aldrig faa det varmt nok. Naar vi saa efter ham havde Oldnordisk med Islænderen, Hr. Johnsen, var han lige ved at forgaa af Varme, da vi tillige gerne morede os med at fyre op i Frikvarteret. En Dag kom han ind i Klassen, inden min Sidemand var kommen bort fra Kaffelovnen. „Naa, er det

dig, B.“ sagde han og hentede Rektor fra Lærer-værelset ved Siden af. Og saa vankebe den eneste af de berømte Læsninger, jeg har set. Synderen var dog ikke saa ked af selve Læsningen, men han frygtede, at han, som fulgte udmærket godt med, men var den yngste i Klassen, meget ung, nu skulde blive Oversidder. Det slog ogsaa til, men han er ikke destomindre nu en højærværdig Provst.

Jeg er nu kommen til den ejendommelige Skikfelse og Personlighed, som ingen gammel Odenseaner kommer udenom, og jeg vil da her tilsidst fortælle, hvad jeg har faaet ud af min Tilføjning til Rektor P. Petersen. Hans Timer gik efter en Snor, kunde f. Ex. begynde saaledes: „Vil Phylsant gaa videre, — nej begynde“. Vi var alle flittige hos ham i Græsk; jeg læste omtrent lige saa meget paa dette Fag som paa de andre tilfammen og var da ogsaa saa heldig at redde mig et Ug. til Eksamen, surt fortjent. At han paa sin Vis interesserede sig for sine Elever, viste sig, da et Blad i 90'erne vilde undersøge, hvordan de mange Studenter, der var dengang 400 aarlig, nu 4 Gange saa mange, klarede sig. Petersen var den eneste af Landets Rektorer, som havde ført Bog over sine Studenter's Stæbne. Til hans Jubilæumslegat havde jeg sendt en Skærb og modtaget en Tak derfor. Jeg gik da i en Juleferie op til ham for at faa en Attest om mit Forhold i Odense til Brug ved Ansøgning om Indfødsret. Han kendte mig aabenbart ikke, men vilde ikke røbe det. Han spurgte om mit fulde Navn, og jeg fik Attesten. Men saa vilde han vide, om jeg hørte Profesør Heiberg's Forelæsninger over Eros, da han gerne vilde have et Referat. At han havde Sans for det drastiske, kan man bl. a. se af hans Oversættelse af Aristofanes, der endnu bruges i Skolerne. Men ogsaa Kærlighedsguden har altsaa fængslet ham. Jeg hørte desværre ikke Forelæsningerne, men fik nuværende Rektor ved Metropolitan-skolen, Julius Nielsen, til at sende ham sit Referat.

Et Par Aar efter var jeg oppe til Embeds-eksamen, hvor Petersen var Censor i Latin, som var mit sidste Fag. Mit skriftlige havde her været pænt, da latinsk Stil var mit Yndlingsfag. Jeg havde været saa letfærdig i Uger før Eksamen at spille Titelrollen i en Studenterkomedie, og de to foregaaende Dage var jeg blevet eksamineret i to andre Fag. Jeg havde ikke været i Seng om Nat-ten og var ikke meget værd, da Petersen kom hen til mig og spurgte med al den Venlighed, han kunde lægge i sin ejendommelige Stemme: „Hvor-

dan staar De?" Da mit Laud var i Fare, svarede jeg i Desperation: „Jeg skal have to godter". At han har refereret dette til Eksamenbordet, slutter jeg af, at den eksaminerende Professor, da jeg traadte ind, smilende sagde til Censorerne: „Naa, siger han selv det". I halvanden Time blev jeg nu herset i Latin, og Rektors første Notat var, efter hvad en Tilhører fortalte: „Daarlig Dplæsning". Naar Resultatet blev tilfredsstillende, skyldes det, tror jeg, at jeg smeltede de strenge Herrens Hjerte ved en rigtig pæn Fremstilling af Augustus som Beskytter for de romeriske Guldalderdigtere.

Denne Censorstilling var ham en stor Glæde. En anden stor Dag var det for ham, naar han som Formand for de lærde Stolars Lærerforening i Efteraarshferien levede sine Kollegers Møder. Det fik en brat Ende. I 1900 var han til sin Sorg forhindret af Sygdom, og 1901 glædede han sig derfor over at kunne møde. Da var imidlertid den nye Skolelov paa Trapperne, og nogle yngre Lærere, deriblandt den iltre Ernst Kaper, havde stiftet en Sammensværgelse for at styrte de gamle Rektorers Herredømme. Jeg glemmer ikke let det Syn, da den 76-aarige Rektor efter Bekendtgørelsen af Resultatet traadte op paa Talerstolen, rank som paa Kathederet i gamle Dage, og tog Afsted. Et Djeblig var det, som han skulde vakle ned, men han tog sig sammen. „Garden døer, men den overgiver sig ikke," tænkte jeg. „Man kunde gerne have staaet den gamle Mand for denne Krænkelse," sagde en ældre Kollega til mig. Det var sidste Gang, jeg saa Rektor Petersen.

Jeg antager ikke, at det interesserede ham meget, at den sejrriige Oppositions Ordfører bragte ham en varm Tak for hans Arbejde. I sit første Møde sendte den nye Bestyrelse ham ligeledes en smuk Takkefrelvelse.

— Efter Ordre fra Redaktøren skal jeg slutte med et Par Ord om

Aargang 1893.

Alle var pligtophyldende og flittige, alle tog en afsluttende Eksamen, fik gode Livsstillinger, blev gifte og hjemfarne; nogle er dekorerede, og en kom ved sidste Jubilæumsfest til at røbe, at han er sin Vys største Skatteyder. Man kunde tro, at en saadan dybsfret Klasse maatte bestaa af Arbejdsliste. Men da der ved 25-Aarsjubilæet blev stiftet en Klub „Studerterne 1893", som hvert 5te Aar mødes paa Skydebanen, har det vist sig,

at Denseanererne her spiller 1ste Violin og gaar i Spidsen for Løjerne.

Her følger Listen over dem:

Johan Valklev er Sognepræst i Sorø, Johannes Vorum er Dommer i Slagelse, Petrus Bülow er Højesteretsdommer, Claus Clausen er Rektor i Horsens. Han og jeg var de eneste, som studerede ved det filosofiske Fakultet, vi boede sammen paa Valkendorfs Kollegium, læste der Latin sammen og mødes nu gerne ved Grænseforeningens Delegeretmøder, da han er en energisk Formand for den sønderjydske Forening i Horsens. Valdemar Frederiksen er Tandlæge i Odense, Georg Gliemann er Læge i Aarhus, Theobald Gliemann er Sygehuslæge i Struer, Oluf Hansen blev Lektor i Odense og Forstander for den fynske Handelsdagsskole, Bestyrelsesmedlem i „Denseaner-Samfundet", Gustav Heide-Jørgensen er Dommer paa Frederiksborg, Medlem af „Denseaner-Samfundet"s Bestyrelse. I de senere Aar har vi været Naboer og er mødtes i Studenterforeningen, han som Medlem af Økonomiudvalget, jeg som Revisor, Peder Høggstrøm, fhv. Forstander for Døvsstummeinstituttet, cand. theol., Lars Jørgensen, Dr. phil., er Direktør i Statsanstalten for Livsforfæring, Laurits Knudsen, min Landsmand fra Bisby Hedegaard, blev cand. polyt. og døde for et Par Aar siden som Amtsvejinpektør i Haderslev, Otto Sidney-Møller er Overretssagfører i Odense, Rasmus Christian Nielsen, vor Alderspræsident og faste Dux blandt de sproglige, blev cand. theol. & mag. og døde for en Del Aar siden som Lærer ved den kommunale Realskole i Korsør, H. T. Physant, cand. mag., fhv. Skolebestyrer paa Frederiksborg, har virket i Hovedstadens sønderjydske Arbejde, Henrik Raaschou er Læge i Humlebæk, Dve Laage Thomsen er Oberstløjtnant, Albert Wiberg, en meget dygtig Læge, døde i en ung Alder i København.

Et ubrodeligt Sammenhold har altid kendetegnet disse udmærkede Klassefammerater, af hvilke mange er Medlemmer i „Denseaner-Samfundet".



Bog anmeldelse.

K. L. Kristensen: „Jord og Hjerte“, nye Digte.

Det mærkes fra første Linie i første Vers til sidste Linie i sidste, hvor indlevet K. L. Kristensen er med den Jord, hvoraf han er runden, og den Strand, der skaller mod de fynske Kyster.

„Stykket i Land paa Nattens Strand er Solfaldets glitrende Nav“ — det er Optakten til Vers, der har Suset fra Blæst mod Strand parret med en Evighedslængsel, der ofte gaar igen. Han læser Naturens Bog, snart i Sæker tilbage, snart i Nuets Stilhed.

Dg hans Vers dækker over de Billeder, han maler, saa de staar lyslevende — Landskaber, Stormsuds og Stemninger. „Egte“ er det Ord, der rinder i Hu, hvor som helst man slaar ned i hans Digte. Snart ser man, hvor han har kæmpet med Sproget for at faa Billedet mejslet, snart løber det let som i „Store Aa“:

„Den rinder i sit Lejes Seng —
et solbleaat Vaand, en sølvgraa Streng
igennem Vaarens grønne Eng“.

„Dg som i Dag og som i Gaar,
saa randt den gennem tusind Aar,
naar alle Væld tog Vækt i Vaar“.

Vedst er dog de Billeder, hvor Digteren har søgt mindst efter Udtrykket for sin Tanke.

Det er intet Tilfælde, at Ordet „Muld“ kommer igen Gang paa Gang. Op af Mulden er K. L. Kr. vokset, og han føler sig som Muldens Søn — den fynske Mulds. Som det i Vaaren spirer i Mulden op imod Lyset, som der er en søgende Trang i Planten, saaledes føles det i K. L. Kr.'s Digte, at der er en Længsel i Sjælen, der skal give sig Udtryk. Dg dens Udtryk er snart lyst og let,

„Der er Solskin og Blæst over Vyen, et flagrende
Flimmer af Vaar,
noget stinnende svømmelt som Skyen, der højt
over Taarne gaar,
et glitrende Skær paa de gylndne Spir og Pigernes
vaarviltre Haar“,

snart tungt og trykket:

„Dg Hjærtet bliver ét med Mulm og Muld,
naar det har mistet Dagens Blød og Guld“.

Gennem K. L. Kr.'s Digte synger et Naturens Barn, et Menneske, der lever og aander med Na-

turen. Det er velgørende i en Tid, hvor Tekniken breder sig ogsaa der, hvor Digtere synger, at se, at der dog er nogen, for hvem Naturen endnu er Inspirationens kilde.

P. Høgstrom.

„Mimer“'s Jubilæum.

(1859-1934)

Den 5. Januar afholdt „Mimer“ 75 Aars-Jubilæum ved en Fest paa Grand Hotel. Ved Middagen talte Professor Martin Knudsen paa „Denseaner-Samfundet“'s Begne, Formanden, W. Thierry, talte for Skolen og dens Lærere med bevægede Barndoms erindringer etc., Rektor Holbeck talte smukt og underholdende for de gamle Mimermedlemmer, og Rektor Strøm holdt en fornøjelig Berstale for de nuværende. Gymnastiklærer Nielsen gennemgik sit Liv og Levned fra 1890 til 1920 med Aarstal og Navne og hist op og her ned! Efter Raffen læste Formanden (begge Redaktører var fraværende) et Væld op, bestaaende af „Floden“ af Thierry og „Veje og Sind“ af Storm Sørensen, hilst med Stilhed og Bifald. Ogsaa Buchs Brølebog høste Bifald. Ca. 23 serveredes Punch i Spisefalen; her udfoldedes Beltalenheden næsten ubehersket. (ca. 25 Taler!) Rektor opfordrede til at lade alle Stranker mellem Gamle og Unge, Lærere og Elever falde, men nogen egentlig Solbestemning kunde ifølge Sagens Natur ikke fremkomme. Denne savnedes af Taleren H. F. Jusling, der opfordrede „Drengene“ til at solde og drikke noget mere. Blandt andre Talere huffedes Torry Gredsted, der gentog en Berstale fra 50-Aars Jubilæet, Godsejer Lange, der mindedes sin Formandsværdighed under dette Jubilæum og Lærer Nielsen, der raabte Hurra for Danmark og istemte „Der er et yndigt Land“.

(Sagligt Erindringsbillede ved W. Thierry).

Studerterne fra 1874, 1884 og 1894.

Den 27. November 1934 fejredes paa „Den kgl. Skydebane“ i København ikke mindre end tre Studenter-Jubilæer, idet 60-Aars-, 50-Aars- og 40-Aars Studenterne samlede hver for

sig til festligt Samvær. Alle tre Fester fik det fornøjeligste Forløb og viste paany, at sælles Ungdomsbaar knytter sammen for Livet.

Af de 8 Studenter fra Ddense Katedralskole, der dimitteredes i 1874, lever endnu 3, nemlig Pastor emer. Olsen, fhv. Statskonsulent Harald Faber og fhv. Stabsløge Martin Grønlund. De to sidstnævnte deltog i Festen.

I 1884 var Antallet af Studenter fra Ddense naaet op til 21, af hvilke 7 endnu lever, nemlig Direktør Sofus Agerholm, Ingeniør Svend Aage Faber, fhv. Provst Simon Hansen, Overløge Ejnar Kollesgaard, Overløge Theodor Oldenburg, fhv. Pastor Herman Stenbuch og cand. phil. Jacob Thorup. Af disse deltog kun Sofus Agerholm og Ejnar Kollesgaard i Festen.

I 1894 dimitteredes ogsaa 21 Studenter fra Ddense. Af disse lever endnu de 17, men kun 4 deltog i Jubilæumsfesten, nemlig Pastor Agel Beck, Pastor J. Faurholt, Raadsformand Eiler v. d. Hude og Løge Otto Baldemar Møller.



25 Mars Studenterjubilæum.

Studenterne fra Ddense Katedralskole 1909.

Autobiografier fra Jubilæumsskriftet.

Henrik Brock,

Grosserer, København.

Henrik Brock født i Skagen 11. Novbr. 1891, Søn af Kredsløge Hans Henrik Brock og Hustru Anna Ottilie Marie, f. Thurmann.

Matematiker. Cand. phil. 1910, Sekretær i Studenterforeningens Konservative 1911-15, i Studenterforeningens Repræsentantskab 1912-15, Sektionsfører i Akademisk Skyttekorps 1914, 1. Del af Statsvidenskabelig Eksamen 1916, derefter aftjent Børnepligt i 23 Maanedes (Korporal i Forplejningskorpsen); siden Forretningsmand i København. Grossererborgerstab 1916 (7. Sept.). Reklamekonfulent for en Række Firmaer. Var i en Karrække politisk Medarbejder ved flere Blade og har skrevet i udenlandske Tidsskrifter om næstorientalske Spørgsmaal.

Gift i Kbhvn. 11. April 1918 med Ebba Elise Ida Rendtorff, Datter af Repræsentant Heinrich Julius August Gottlieb Rendtorff.

Agel Ernst,

Sagfører, Ddense.

Agel Christian Ernst født i Ddense 27. Marts 1891, Søn af Skiferdækmester Heinrich Wilhelm Martin Ernst og Hustru Anna Marie, f. Petersen.

Sproglig. Cand. jur. Maj 1915, Sagførerfuldmægtig i Horsens og Nyborg. Sagførerbestalling 6. Septbr. 1918. Medarbejder i Sagførerfirma i Ddense Oktbr. 1918—Oktbr. 1919; derefter Fuldmægtig hos Civildommeren i Ddense fra Oktbr. 1919—Septbr. 1921. Siden 16. Septbr. 1921 selvstændig Sagførerforretning i Ddense. 18. Decbr. 1931 antaget af Justitsministeriet til at deltage i Udførelsen af offentlige og benficerede Sager ved Retterne i Ddense Købstad, Ddense Herred m. v. Fra 1. Novbr. 1929—31. Oktbr. 1933 Medlem af Ddense Rigningskommission; Fra 1. April 1933 Medlem af Ddense Vyraad (konservative Vyraadsgruppe). Bestyrelsesmedlem og Medlem af Forretningsudvalget for det konservative Folkparti i Ddense. Bestyrelsesmedlem i Ddense Juristforening, Ddense Sagførerforening, Formand i Bestyrelsen for A/S D. Fos's Fabrikker, Ddense. Medlem af Repræsentantskabet for Nordshyenske Jernbanelsselskab. Skrevet forskellige numismatiske Afhandlinger, bl. a. „Danst Numismatik ca. 1650-1800“. Ugift.

Niels Madsen Nielsen Eskelund.

Læge, Shanghai.

Niels Madsen Nielsen Eskelund født 21. Septbr. 1891, Søn af Sognepræst Peder Eskelund og Hustru, Elise, f. Meisling.

Sproglig. Cand. phil. 30. Maj 1910. Lægeeksamen 1917, Autorisation 6. Okt. 1919; efter nogen Tids Praksis i Skive drog han den 20. Februar til Bangkok, hvor han bl. a. var Hoflæge. En Tropesygdom tvang ham i 1929 til at sælge sin Praksis; men efter et Ophold herhjemme, nedsatte han sig i 1931 i Singapore, nu i Shanghai.

Gift med Gunnie Dvrebek (død Septbr. 1934), Datter af fhv. Skibsfører Joh. Dvrebek.

K. Frølich,

Løge, Vester Skerninge.

Knud Frederik Stampe Frølich født i Ddense 18. Juni 1891, Søn af fhv. Inspektør Jacob Lorenz Frølich og Hustru Mariane, f. Antjær.

Sproglig. Efter medicinsk Embedseksamen Sommeren 1916 Hospitalsuddannelse dels i Provinsen og dels i København. Decbr.—Juni 1924 Militærløge i Hollandst Indien. Efter Hjemkomsten atter Hospitalstjeneste. Jan. 1925 Medsættelse i Aalborg som praktiserende Læge indtil Oktober 1933, hvorefter jeg flyttede til Vester Skerninge.

Gift i Vester Skerninge 24. Juni 1925 med Ingeborg Frederikke Jacobi, Datter af afd. Lærer William Jacobi.

Kay Lund-Hansen („Kaylund“),
Reklamechef, København.

Kay Fritz Lund-Hansen, født i Odense 3. Aug. 1891, Søn af Grosserer P. B. Lund-Hansen og Hustru Agnete Christine, f. Gøthe.

Sproglig. Efter Studentereksamen straks paa Officerskursus. Officersuddannelse med Udnævnelse til Premierløjtnant i Rytteriet ved 3. Dragonregiment i Aarhus 1913, derpaa Uddannelse til Militærflyver 1916 og Tjeneste som Eskadillechef ved den jyske Eskadille i Viborg. I 1923 efter Ansøgning Overgang til Rytteriets Reserve og paabegyndte samtidig en civil Uddannelse ved Journalistik, Bogtrykkeri og Administration. Efter fem Aars Ophold i Aarhus som Udgiver og Redaktør af „Aarhusposten“ Ansættelse som Kontorchef hos Reklamebureauet „Sylvester Hvid“ i København, hvorfra jeg blev kaldt til at overtage Chesposten for Reklameafdelingen hos Illum. I 1933 Udnævnelse til Ritmester af Forstærkningen.

Mine Interesser . . . det er Mennesker; det var mit Mandskab i Eskadronen, det var Paa-virkningen af en By, da jeg var Bladmand, og det er Paa-virkningen af de Tusinder, der daglig ledes igennem Illum, nu, hvor jeg sidder som den Lykkelige Leder af Scandinaviens finest organiserede advertizing department.

Gift i Aarhus 15. Juni 1923 med Inger Hammer Sørensen, Datter af Fabrikant Carl H. Sørensen.

Hans Frederik Bramming Hansen,
Sognepræst, Hjortshøj.

Hans Frederik Bramming Hansen født i Vester-Hæsinge paa Fyen 11. Maj 1890, Søn af Forstelærer Rasmus Hansen og Hustru Kirstine, f. Bramming.

Sproglig. Cand. theol. Januar 1916, Hjælpe-sekretær i R. F. U. M., København. Soldat 1917,

Sekretær i R. F. U. M., Aarhus. 1920 Ref. Kapellan St. Johannes Kirke, Aarhus. 1925 Sognepræst til Hjortshøj og Egaa. Medlem af Landsudv. for R. F. U. M.s sociale Arbejde.

Som ganske ung blev jeg Medlem af R. F. U. M. i Odense, og det blev af stor Betydning for min Udvikling. Hele min Studentertid var jeg Medarbejder i R. F. U. M. i Gothersgade — nu Rosenborggade 15 — som Kredsleder i Ungdomsafdelingen. Ved Siden af min Præstegerning har jeg hele Tiden arbejdet i R. F. U. M.

Der var en Overgang i Studentertiden, hvor jeg tænkte paa at blive Kunstmaler; men efter fuldendt Studium kom jeg i Sekretærgerningen og siden i Præstegerning; samtidig har jeg dog stadig sysslet med Kunstmaling og Modelling som min bedste Fritidsbeskæftigelse. Naar jeg ikke blev Kunstmaler, skyldes dels R. F. U. M.s Rald, dels den Omstændighed, at jeg fandt denne Gerning for lidt nyttig, idet saa faa bliver saa store, at de faar virkelig Betydning. At være et nyttigt Menneske med Omhu forvaltende det, der er En betroet, synes mig at være Opgaven her i Livet.

Gift i Odde i 1919 med Ane-Marie Mikkelsen, Datter af Overdyrlæge M. P. Mikkelsen.

Sv. Hauge,
Præst, København.

Svend Madsen Hauge født i Raaslund 2. Nov. 1890, Søn af Lærer Anders Madsen Hauge og Hustru Cornelia Marie, f. Baaben.

Sproglig. Cand. theol. Jan. 1915, Manufaktur. Fra Maj 1916 til 1. Okt. 1917 Sekretær i „Danmarks kristelige Studenterforbund“. Derefter paa Studierejse (med Univeritetets Rejsestipendier) i Norge og Sverige indtil Sommeren 1918. 25. Aug. 1918 udnævnt til resid. Kapellan i Tikøb Sogn (med Bopæl i Espergerde). Fra 22. April 1923 resid. Kapellan ved St. Lukas Kirke i Aarhus. Fra 1. Jan. 1926 til 1. Juli 1929 Sekretær i „Kirkelig Forening for Indre Mission i København“. 20. Marts 1929 udnævnt til resid. Kapellan ved Godthaabs Kirke paa Frederiksberg. Fra 15. Decbr. 1930 Andenpræst ved „Den danske Diaconisestiftelse“. Fra 1. Jan. 1930 kst. Lærer i Homiletik og Pastoralteologi ved Pastoralseminariet.

Fra 1919 Sekretær for det videnskabelige Præsteforskus. 1. Jan. 1926—31. Decbr. 1930 Red. af „Liv og Lys“. Fra Jan. 1927 Medl. af Best. for „Den danske Diaconisestiftelse“ og Menighedsfolen „Marthabo“.

Gift paa Frederiksberg 16. Aug. 1918 med Juliane Marie Mortensen, Datter af Kaptajn Hans Martin Mortensen.

Niels Jensen.

Niels Jensen født 9. Oktbr. 1890, Søn af Parcellist Jensen.

Sproglig. Han formenes at være begyndt paa at studere Medicin, men opgav dette og skal nu opholde sig i Amerika.

Närmere Oplysninger kan ikke fremstafes.

Arthur Jørgensen, Sognepræst, Ejlby.

Arthur Nicolai Jørgensen født i Odense 17. Septbr. 1890, Søn af Købmand Laurits Christian Jørgensen og Hustru Johanne Cathrine, f. Andersen.

Sproglig. Cand. theol. Sommeren 1916. 15. Sept. 1916—1. Marts 1917 uordineret Medhjælper i Tved (Nols Herred). 17. April 1917 udnævnt til Sognepræst for Tørring og Helsum Menigheder i Ribe Stift (nu Viborg Stift). Ordineret 16. Maj 1917 i Tørring Kirke. 25. Oktbr. 1922 udnævnt til Sognepræst for Ejlby og Melby Menigheder i Fyns Stift. 1925—1931 Formand for K. F. U. M. og K. S. Distriktsbestyrelse for Nordfyn samt Medl. af K. F. U. M. og K. S. Kredsbestyrelse for Odense Amt.

Mit Liv og mit Arbejde har udelukkende været viet min Gerning. Da jeg har haft smaa Sogne at virke i, har jeg i ret vid Udstrækning haft Lejlighed til at virke som Taler ved en Mængde kristelige Møder paa de Egne, hvor jeg har været ansat, indtil Sygdom for nogle Aar siden hindrede mig deri. Særlig det kristelige Ungdomsarbejde har haft min Interesse og har været mig til stor Glæde.

Gift i Aarhus 23. Maj 1917 med Johanne Langvardt, Datter af Fabrikant Peter Hansen Langvardt.

H. H. Jørgensen,

Kaptajn af Generalstaben, København.

Hans Henrik Jørgensen født i Odense 19. Oktbr. 1891, Søn af Herreekviperingshandler Jørgen Alvild Henrik Jørgensen og Hustru Hansigne, f. Hansen.

Matematiker. Rekrut 1910. Udnævnt til Premierløjtnant i Feltartilleriet 24. Septbr. 1912. Tjenestegørende ved 1. Feltartilleriregiment i Tiden 1912—1918. Gennemgaaet Officersskolens ældste Klasse's Artilleriafd. 1918—1920. Tjeneste-

ophold ved den franske Hær fra 1. Maj 1920—1. Sept. 1922, fra 1. Novbr. 1920 som Elev paa den franske Generalstabskole, Ecole Supérieure de Guerre, i Paris, 15. April 1923—1. Marts 1925, tjenestegørende i Generalstaben. 1. April 1924 udnævnt til Kaptajn. 1. Marts 1925—15. Oktbr. 1928 Chef for 5. Artilleriafd. 2. Batteri, Holbæk. 16. Oktbr. 1928—1. April 1934 Chef for Generalstabens Forsynings- og Transportsektion. Fra 1. April 1934 Chef for 6. Artilleriafd. 2. Batteri, Kbhvn., R. af Dbg. 6. Juli 1931.

Gift i Skovshoved 15. Maj 1919 med Abby Schilder, Datter af Skrådermester Wiggo Alexis Schilder.

Johs. Hempel-Jørgensen, Overlæge i Hæren, Sønderborg.

Johannes Hempel-Jørgensen født i Odense 4. Novbr. 1892, Søn af Kaptajn Egil Wilhelm Baldemar Jørgensen og Hustru Johanne Sophie, f. Hempel.

Matematiker. Cand. med. Sommeren 1916. Alsidig Hospitalsuddannelse. I Paris (Neurologi, Kirurgi) Marts—Juli 1921, Militærlæge i Nederlandst Indien (Java og Sumatra) Marts 1922—Marts 1925. Forfællelige Vikariat. Praktiserende Læge i Sønderborg Maj 1925, Korpsslæge i Hæren Juni 1925. Overlæge i Hæren 1927. — Røde Kors' Mindetegn for dansk Krigsfangehjælp. Ostrigiske Røde Kors.

Gift i Gørding 3. Decbr. 1921 med Maria Koed, Datter af afd. Mejeribestyrer Ivar Sørensen Koed.

Knud Johannes Knudsen, Dommerfuldmægtig, Næstved.

Knud Johannes Knudsen født i Humble Sogn paa Langeland 1. Septbr. 1890, Søn af Gaardejer Niels Peder Knudsen og Hustru Hanne Kirstine, f. Jensen.

Matematiker. Cand. jur. 19. Jan. 1915; Sagførerfuldmægtig i Slagelse 15. Febr. 1915 til 17. Maj 1917; Virkefuldmægtig ved Muckadell, Holstenshus og Vrahetrolleborg Virker, Faaborg 17. Maj 1917 til 1. Oktbr. 1919; Dommerfuldmægtig ved Retsskreds Nr. 21, Næstved Købstad m. v. 1. Oktbr. 1919 til Dato.

Tillidshverv: Medlem af Bestyrelsen for Næstved Diskontobank.

Gift i Præstø 26. Juni 1920 med Mathilde Elisabeth Pedersen Nyvang, Datter af Dommer Peder Christian Pedersen Nyvang, Præstø.

C. P. Koefoed,

Politimester i Haaſing-Nefs Herreder.

Carl Peter Koefoed født i Odense 29. Novbr. 1891, Søn af Justitsraad, Amtsfuldmægtig Laurits Jensen Koefoed og Hustru Helene Elise, f. Petersen.

Sproglig. Cand. jur. Sommer 1915. Sagførerfuldmægtig i Odense til 1916. Soldat 1916-17. Byfogedfuldmægtig i Fredericia 1917-18. Byfogedfuldmægtig i Korsør 1918-20. Fuldmægtig hos Statsadvokaten i Kolding fra 1920-22. Dommerfuldmægtig i Korsør 1922-25. Dommerfuldmægtig i Ringsted 1925-34. Fra 1. Maj 1934 Politimester i Haaſing-Nefs Herreder.

Gift i Korsør 4. Marts 1922 med Esther Hattensen, Datter af Virkedommer Christian Henrik Friis Hattensen.

L. B. Krarup,

Skovrider, København.

Laurits Baldemar Krarup født paa Sandagergaard i Guldbjerg-Sandager Sogn 20. Juni 1891, Søn af Forpagter Mathias Wilhelm Krarup og Hustru Magdalene, f. Heilmann.

Matematiker. Cand. phil. 1910; Forskandidat 1916; Sekretar i Brændselsnævnet og Statens Brændeadministration 1917-21; Skovrider ved Abderåsborg Skovdistrikt 1921-26; ansat i Statens forstlige Forsøgsvæsen samt et 6 Mdr. Studieophold i Frankrig 1926-28; Skovrider ved Lerchenborg Skovdistrikt 1928-30; ved Vidstrup Skovdistrikt under Københavns Magistrat 1. Juli 1930.

Mit Liv og Arbejde i de forløbne 25 Aar har i det store og hele formet sig harmonisk og uden voldsomme Udfving. Mine særlige Interesser er min Gerning; i anden Række Litteratur, Bridge, Jagt, Ridning, samt sidst men ikke mindst min aarlige Rejse sammen med min Hustru til Alperne, „Søerne“ og Middelhavet i min lille Bil; da føler jeg mig fri som Fuglen i Luften, og kun paa Ferierejsen synes jeg at være løst fra alle Lænker og Hemninger, som i det daglige Liv trykker os saakaldte „Massemennesker“.

Gift i Odense 28. Juni 1917 med Margrethe Michaelsen, Datter af Overinspektør Morten Michaelsen.

Lars-Haagen Lange,

Forpagter, Drbæklunde.

Lars-Haagen Lange født i Drbæklunde 6. Maj 1889, Søn af Godsejer Kasmus Lars-Haagen Leth Lange og Hustru Bodil, f. Langkilde.

Matematiker. Cand. phil. 1910. Studerede Jura, men bestemte mig til at gaa til Landbruget, da min ældste Broder døde i 1912. Aftjente min Børnepligt 1912. Tog 1. Del af juridisk Embeds-eksamen 1913, hvorefter jeg lærte Landvæsen paa forskellige Gaarde, indtil jeg i 1919 overtog Forpagtningen af min Faders Ejendom Drbæklunde.

Kun enkelte mindre Tillidshverv, bl. a. Medlem af Sogneraadet. Personlig Udtalelse: Jeg er glad ved mit Arbejde, da min Interesse altid har samlet sig om Naturen og Livet i Naturen, og min største Interesse er det at arbejde paa at bevare Ejendommen for Slægten, som har ejet denne i 150 Aar som fri Ejendom (ikke Stamhus).

Gift i Lyngby i Jylland 1920 med Bodil Ingeborg Blach, Datter af Godsejer Jørgen Blach, Lykkeholm, Jylland.

Frederik Persen,

Landsretsagfører, Odense.

Frederik Persen, født i Nyborg 10. Jan. 1892, Søn af Sagfører F. C. Nielsen og Hustru Anna R., f. Larsen.

Sproglig. Cand. jur. 1915; Fuldmægtig ved Odense Herred s. A.; ved Andst m. fl. Herreder 1919; s. A. Fuldmægtig hos Statsadvokaten for Sjælland; 1922 Medhjælper hos Statsadvokaten i Kolding; 1926 Sagfører i Odense, fra 1927 Landsretsagfører.

Einar Mose,

Bibliotekar, Chicago.

Hans Einar Hansen Mose, født i Haastrup paa Fyn 16. Febr. 1890, Søn af Forstelærer P. H. Mose og Hustru Marie, f. Rudkøbing.

Sproglig. Cand. mag. 1920. Rejste s. A. til Des Moines, Iowa, hvor jeg var ansat ved Grand View College i to Aar. Begyndte derpaa min Biblioteksgerning ved The John Crerar Library, Chicago, men tog efter et Aars Forløb til University of Illinois, Urbana, Ill., fra hvis Biblioteksskole jeg udgik i 1925. Fik atter Ansættelse ved John Crerar Library, Chicago, hvor jeg nu er Chef for Læsesalen.

Min personlige Udtalelse om mit Liv og Arbejde i de forløbne 25 Aar kommer nærmest til at forme sig som en Anklage mod de Forhold, hvorunder et ungt Menneske, der hørte til de vigende Naturer og vel havde, hvad der forstaas ved et „inferiority-complex“, havde at kæmpe med, først i Latinstolen og senere ved Universitetet. Derimod maa jeg rette min Tak til det Amerika, som

man i Europa mest holder af at raffe ned paa, fordi det har kunnet bruge mig og givet mig den Følelse af Menneskeværdighed og det Bevis paa Besiddelse af Evner og Duelighed, som nægtedes mig i Danmark.

Gift i Chicago 28. Juni 1926 med Johanne Margrethe Nielsen, Datter af Bygningsentreprenør S. N. Nielsen.

Svend Hindse-Nielsen,
Reservekirurg, København.

Svend Hindse-Nielsen født i Ejby pr. Odense 31. Oktbr. 1891, Søn af Kantor Hindse Nielsen og Hustru Petra, f. Christiansen.

Sproglig. Cand. med. Sommeren 1916. Afsluttet Hospitalsuddannelse. Reservekirurg ved Estlandsambulancen 1919. Siden Nov. 1931 Reservekirurg ved St. Elisabeths Hospital, København. — i lægevidenskabelige Fagskrifter fremkommet med ialt 13 Meddelelser af kirurgisk Natur; de 3 af disse er Monografier: Om medfødt Mangel af patella, Bibl. f. L. 1927 — Ulcus e digestionis oesophagi, Hospitalstid. 1923 — peritonitis chron. incapsulans, B. f. L. 1934.

18 Aars Arbejde hos Aeskulap har vist mig, hvor tilfredsstillende Lægegerning er. Men det bliver sværere og sværere med Aarene at bevare Overblikket baade i diagnostisk og therapeutisk Henseende, navnlig fordi vor Periode har udstykket Organer og Organfunktioner til Specialer, i hvilke der med stor Flid vejes og maales, farves og ses og syes i Krintelkroge — under hvilke Omstændigheder den Syge let forglemmes.

Hovedinteresse udenfor Faget: Musik.

Ugift.

Johannes Pedersen,
Præst, København.

Johannes Pedersen, født i Odense 21. Juli 1890, Søn af Fabrikant Peder Christian Pedersen og Hustru Birthe Christine, f. Hansen.

Sproglig. 1915 cand. theol. Speciale i Kirkehistorie. 1914 Universitetets Guldmedaille for en Afhandling om: Den hallensiske Pietismes Udbredelse i Danmark og dens Eftervirkninger. 1916-17 besøgte jeg de theologiske Fakulteter i Upsala, Lund og Oslo. Paa Grund af Krigen var det umuligt at studere i Tyskland og England. Skrev 1916: Vorhøjs Kollegiums Historie 1728-1823. Skrev 1916-17 nogle Artikler til det svenske Blad „Vår Lösen“ om kirkelige Forhold i Danmark. Fra 25. Jan. 1918 (Ordinationen) Sognepræst Niløse pr. Dianalund.

Som Præst paa Sjælland betød det meget, at jeg havde Kolonien Filadelfia som Nabo, hvor især Forbindelsen med Overlæge H. J. Schou var mig til megen Glæde. Efter 8 Aars Arbejde paa denne Egn blev jeg 1926 forflyttet til Sønderjylland til Sognet Holbøl ved Flensborg Fjord nær ved Grænsen. De sarartede Forhold her var meget lærerige. Foruden Arbejde med Sognets Kirkeblad skrev jeg i disse Aar et Par Smaastrykker i Sønderjysk Maanedsskrift, og en Afhandling i Kirkehistoriske Samlinger 1934 om „Christelig Psalmebog af 1798“, i Tidsskrift „Kirke og Folk“ ligeledes nogle Artikler om „Kloster-tanker“ — og om „Tyst Kirkeliv efter Nazismens Gennembrud“. 1925 en Maanedss Rejse til England. Fra Jan. 1934 blev jeg forflyttet til Sundby Kirke paa Amager som 1. resid. Kapellan. Saaledes staar jeg igen i min Værgning overfor helt nye Forhold.

At der er gaaet 25 Aar, siden vi i stor Hensykkelse kunde føle Befrielsen fra Skolen og Fæsten ved at kunne drage ud og erobre Verden, siden vi tog Studenterhuen paa, er ikke til at forstaa. Mere sandt, end han selv vidste, talte vor Lærer i Gymnasiet, da han sagde, at vi blev Studenter i en Overgangstid. Krigen, og hvad dermed fulgte, har rystet Verden, saa vi har levet i to Tidsaldre. Overfor Førkrigstidens aandelige Strømninger var vi Epigoner, der ikke fandt, at Modsætningerne, der prægede Tiden, var aktuelle mere, og overfor Efterkrigstidens nye fremstormende Herolde indtog vi oftest Tilskuerens og Bedømmerens Rolle.

I denne Overgangstid er vi blevet Mænd og har fundet vor Plads. Og meget blev vi betroet af Land og Folk. Om vi fyldte Pladsen og hvorledes, det skal en anden bedømme.

Gift i Ballensbæk 24. Maj 1918 med Marie Møller, Datter af Præstegaardsforpagter Jakob Møller.

Laurik Pedersen,
fhv. Adjunkt, Helsingør.

Laurik Pedersen født i Vellinge paa Fyn 21. Decbr. 1889, Søn af Gaardejer Anders Pedersen og Hustru Nielsine Dortha, f. Hansen.

Matematiker. Stoleembeds eksamen i Naturhistorie og Geografi i Januar 1916. Tillægsprøve i praktisk Pædagogik i Sommeren 1916. Tillægsprøve i teoretisk Pædagogik i Sommeren 1919. 1. Aug. 1916—1. Aug. 1917 Lærer ved Holte højere Almen-skole. 1. Sepbr. 1917—1. Marts 1919 Assistent ved Universitetets ferskvandsbio-

logiske Laboratorium. 1. Aug. 1919-1930 Adjunkt ved Helsingør højere Almen-skole. 1930 affædiget med Pension paa Grund af Sygdom.

Gift i Helsingør 9. Aug. 1926 med Ingeborg Amalie Margrethe Larsen, Datter af Farvermester Jens Larsen.

H. A. Poulsen, Lektor, Gentofte.

Herman Aage Poulsen født i København 21. Decbr. 1886, Søn af Snedkermester Hans Poulsen og Hustru Maria, f. Mahnberg.

Matematiker. Præliminæreksamen 1903 (Mullernes Legatskole, Odense), Lærereksamen 1907 (Odense Seminarium); dim. 1909, cand. mag. 1917 (Matematik, Fysik, Kemi, Astronomi), praktisk Pædagogikum 1923.

16. Aug. 1916 Lærer ved Bendigens Kursus og 1. Marts 1918—1. Juli 1926 tillige Medbestyrer sammesteds; 1923-24 Lærer ved Kadet-skolen; 1. Aug. 1924 Adjunkt ved Aurehøj Gymnasium. Fra 15. Aug. 1928 tillige ansat ved Kursus til Studentereksamen i Skindergade. 1. Aug. 1930 Lektor ved Gentofte Stats-skole.

(Gift 1) i København 31. Okt. 1917 med Dora Elisabeth Hoppe (Egteskabet opløst), 2) i København 27. Juli 1934 med Ida Karstina Frydendal Andersen, Datter af Maskinmester ved Polyteknisk Lærestanstalt H. Andersen.

B. Prag,

Læge, Kongens Lyngby.

Bilhelm Prag (Navneforandring fra Petersen) født i Odense 23. Nov. 1890, Søn af Overlæge Niels Petersen og Hustru Elise, f. Delbanco.

Matematiker. Cand. med. Sommeren 1916, Afsluttet Hospitalsuddannelse. Reservelæge i Hæren 1. Nov. 1916—1. Nov. 1917. Nedsat mig som praktiserende Læge 1. Juni 1920 i Kongens Lyngby.

Redaktionen ønsker en personlig Udtalelse: Jeg kunde ikke tænke mig at være andet end Læge. — I min Fritid holder jeg meget af at læse helst fransk.

Gift paa Frederiksberg 27. Januar 1918 med Ida Brorson, Datter af Landskabsmaler Louis Jensen.

Poul Prip,

Sognepræst, Seden-Nasum.

Poul Prip født i Odense 30. Maj 1891, Søn af Direktør Baldemar Prip og Hustru Marie Magdalene, f. Biering.

Sproglig. Cand. theol. 1918. 1920-21 pers. Kapellan i Slagslunde=Bandløse. 1921 Sognepræst i Seden-Nasum. Formand for Menighederne i Seden og Nasum; tidl. Formand for Slagslunde=Bandløse Bærgeraad.

Mit Livs Erfaring til denne Dag er, at Gud har et Maal for mig, en Mening, og at jeg under Guds Førelse er paa Vej mod dette Maal. Det er min Tro, at Gud har et Maal for hvert eneste Menneſke. Det er bleven min Livsopgave gennem min Tjeneste i Kirken at hjælpe mine Medmenneſter til at faa sig til Klarhed om det Maal, Gud har for dem. Det er min Overbeviſning, at kun paa Vej mod Guds Maal lærer man Menneſkelivet at kende i al dets Rigdom, i Hjemlivets Samliv med Hustru og Børn, i Glæde over Naturen, i Glæde over Menneſkets Evner til at frembringe Værdier i Kunsten i dens forskellige Former, hvor navnlig Musiken har beredt og bereder mig Glæder. For mig staar Livet med dets Sorger og Glæder som Guds Gave, som jeg med Tak til Gud og i Tro paa Gud tør give mig i Bold. Selv at lære og at være med til lære andre Guds Gaves Storhed at kende, det er mit Livs Opgave.

Gift i Snodstrup 13. April 1920 med Inger Koch, Datter af Gaardejer Hans Peter Christian Koch, Snodstrup.

Johannes Jørgensen Rambøll,

Overlærer, Lyngby.

Johannes Jørgensen Rambøll (Navneforandring fra Jørgensen) født i Odense 30. Septbr. 1880, Søn af Snedkermester Nicolai Jørgensen Rambøll og Hustru Simonia, f. Rasmussen.

Matematiker. Privatist. Cand. phil. 23. Juni 1910.

Lærereksamen fra Odense Seminarium 1901, Lærer ved Odense St. Hans Landdistrikts Skole 1901, ved Korsør Mellem- og Realskole 1909, ved Lyngby Kommuneskole 1917 og fra 1926 Overlærer ved Birum Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune. Er Medlem af Menighedsraad, Skolekommission og i flere Foreningers Bestyrelse. Har arbejdet for Lærernes Interesser som mangeaargig Formand for den lokale Lærereforening og Københavns Omegns Kreds indenfor Danmarks Lærereforening. Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art.

Gift i Odense 14. Maj 1910 med Ebba Thorbek, Datter af Overlærer Kr. S. Thorbek, Odense.

Barner Rasmussen,
Forstander, København.

Johannes Barner Rasmussen født i Odense 21. Dec. 1891, Søn af Overlærer ved Odense Katedralskole M. Rasmussen og Hustru Johanne født v. Barner.

Sproglig. Volontør, senere Assistent i Finansministeriet (1913), Sekretær i Finansministeriet 2. Dep. 1919, Chef for Bogholderikontoret under Grønlands Styrelse 1925-28. Lærer ved Det tekniske Selskabs Skoler fra 1918; Forstander for Taastrup tekniske Skole 1920-28; Forstander for Det tekniske Selskabs Skoler i København fra 1928. Næstformand i Bestyrelsen for Teknisk Selskabs Skoler i København fra 1928. Næstformand i Bestyrelsen for Teknisk Skoleforening. Medlem af Skoleraadet for den tekniske Undervisning og af Bestyrelsen for Dansk Studiefond. Redaktør af Teknisk Skoletidende.

Gift med Valborg Gudmundsøn, Datter af afdøde islandsk Købmand Stefan Gudmundsøn.

Biggo Rasmussen,
Statsbaneingeniør, Aarhus.

Biggo Rasmussen født i Odense 29. April 1890, Søn af Købmand Anthon Rasmussen og Hustru Caroline Amalie, f. Jensen.

Matematiker. Filosofikum 1910. Cand. polyt. 1917. Indkaldt Maj 1917 som Rekrut ved Ingeniørregimentet og hjemsendt Novbr. 1918 som Sekondløjtnant. Fra Decbr. 1918 Ansættelse som Ekstraingeniør ved Anlægene for nye Statsbaner. Fra Juni 1920 fast Ansættelse ved Statsbanerne som Ingeniør ved 2. Distrikt i Aarhus.

Ugift.

Alfred Emil Seebach,
Artillerikaptajn, Aarhus.

Alfred Emil Seebach født 27. Marts 1892, Søn af Gymnastiklærer Seebach.

Matematiker, Cand. phil. 8. Juni 1910. Kaptein i Artilleriet, Aarhus.

Uage Wiberg,
Adjunkt, Birkerød.

Uage Wiberg født i Hundslund 9. Septbr. 1891, Søn af Kredslæge, Dr. med. J. Wiberg.

Sproglig. Cand. mag. 1917 (Engelsk, Fransk og Dansk); teoretisk Pædagogik 1917; praktisk Pædagogik 1. Del 1922 og 2. Del 1924; 1919-23

Lærer ved Købmandsskolen; siden 1. Aug. 1923 Adjunkt ved Birkerød Statsskole.

Gift 28. Juli 1926 med Raja Klusmann.

J. H. Wilms,
Sognepræst, Fjaltring-Tranås.

Johannes Heinrich Wilms født i Odense 5. Februar 1891, Søn af fhv. Blikkenflagermester og Portner Peter Martin William Wilms og Hustru Inger, f. Lauridsen.

Sproglig. April 1915 afgaaet fra Kornetskolen paa Kronborg; August 1915 udnævnt til Sekondløjtnant, hjemsendt 31. Jan. 1916; theologisk Embedsøksamen Sommeren 1918, Sognepræst f. Fjaltring-Tranås 1. Dec. 1918, Sognepræst for Helnæs 1. Decbr. 1929.

Gift 4. Jan. 1919 med Julie Petrine Andrea Weishaupt, Datter af Skomagermester Christian Frederik Weishaupt.

Uage Wøldike,

Søforsikringsmægler, New York.

Uage Wøldike født i Sønderborg paa Als 4. Februar 1892, Søn af Apoteker Christen Møller Wøldike og Hustru Christiane, f. Munk.

Matematiker. Søforsikringsmægler i New York; Medlem af Firmaet W. A. Kirk & Co., Tjeneste i U. S. A.'s Hær, Major i Reserven. Amerikansk Borger, naturligvis, da alle mine Interesser, Forretning og militære, er koncentreret i U. S. A. — Frimurer. — Livet i Danmark, da jeg sidst var der, syntes mere hyggeligt og gemtyligt end her i New York; her er for megen Støj og for megen Tægen omkring, og det tager paa Nerverne; men jeg foretrækker i det lange Løb New York.

Gift i New York 21. Novbr. 1925 med Elsie Rizer, Datter af Kontorchef i Indenrigsministeriet, Oberst Henry Clay Rizer, Washington.



Studerterne Odense 1934.

Klassisk-sproglig Retning:

Mogens Fischer-Nielsen, Jørgen Lumbøe-Madsen, Svend Lunddorff-Rasmussen, Totte Rjo Møller, Johs. Evald Rasmussen.

Matematisk-naturvidenskabelig Retning:

Jørgen Sigurd Andersen, Johan Clausen, Steen Peder Frederik Damgaard, Eva Ditlevsen, Helen Dohm, Ellen Marie Hobwy, Uage Regnar Lund-Hansen, Erik Carsten Lønstoft, Mogens Friede Mikkelsen, Grete Nielsen, Poul Henrik Rasmussen, Vagn Kildemoes Rasmussen, Rudolf

Schöndel, Lea Schlamowitz, Erik Seidelin, Gudrun Spa-
nild, Bodil Storm.

Nysproglig Retning:

Poul Buch, Per Clemmensen, Leo Alf Ingo Jensen,
Knud Frederik Jespersen, Helge Larsen, Emil Bondo
Nielsen, Mogens Wedel Larsen, Sven Tage Olsen,
Thorvald Møller Olsen, Otto Vedersen, Kjell Otto Emil
Suadicani, Vagn Bødele, Elo Storm Sørensen, Werner
Chierny, Ole Skou Thygesen.

Rusgilde - Gaafegilde - Andespil Christian Gottschalch

Den 5. December 1934 fejrede „Odenseaner-
Samfundet“ en Fests, der har efterladt glade
og varige Minder hos de mange Deltagere. Pro-
grammet var ogsaa ovenud righoldigt, saavel hvad
angaar de aandelige Ydelser som de materielle
Nydelser. Aftenen indledtes med en veritabel Kon-
cert af vor gamle Kammerat, vor Tids mest lands-
kendte og feterede Fynbo, Christian Gott-
schalch, der ved denne Lejlighed for første Gang
sang „blandt sine egne“. Selv havde han kaldt
sin Sangafdeling „Fra H. C. Andersen til Hans
Hartvig Seedorff Vedersen“, og han gav os et
rigt Udvalg af dansk Sanglyrik indenfor denne

Ramme, — tolket med den ægte Gottschalch'ske
Charme, der vakte lige stor Begejstring hos de
tilstedeværende 50-års Jubilærer som hos Aarets
Russer.

Derefter samledes man om Bordet, hvis Præ-
sident og Pryd var vor nye Formand, Kontorchef
P. Ryyd, med Professor P. K. Møller sen.
paa højre og Apoteker Chr. Gottschalch sen.
paa sin venstre Side. Som det ses paa Billedet
havde Professor Møller sen. sin berømte Søn,
Professor med. Poul Møller, ved sin Side og
Gottschalch sen. havde Sønnen Christian paa
sin venstre Side. Billedets Centralfigurer er selv-
følgelig Aarets Russer.

Efterat Formanden havde budt Velkommen og
Gaafen var fortæret, gaves Ordet til Næstfor-
manden, Professor Poul Møller, der holdt fol-
gende Røstale, som vi her gengiver in extenso:

Til Jer, som er kommen langvejs fra
med Ungdommens Kraft og Mod,
fra Skolen den gamle ved Odense Aa,
hvor H. C. Andersens Vugge laa,
hvor Tietgen begyndte sin Bane bra',
vi ønsker en Velkomst god.

I »Literis et humanitati« forlod,
til »Alma mater« I gaar,



og alt, hvad I hidtil kun halvt forstod,
 I nu til Fuldkommenhed naar.
 Hun skuer saa højt, den gamle Ørn,
 ser op mod det himmelske Lys,
 og trofast I vil blive hendes Børn
 og mærke det helliges Gys.
 Vil adskilte end Eders Baner gaa,
 naar somme studerer Teknik,
 mens andre prøver Toppen at naa,
 hvorfra vi det hellige fik;
 naar en forsøger med Lægekunst
 og nogle med Juraens Slid,
 mens andre til Pallas Athenes Gunst
 saa længselsfuldt sætter sin Lid.
 Saa er I dog Kammerater tilslut,
 begyndte med fælles Start,
 og naar I engang »løber Linen ut«,
 I gør det med samme Fart.
 Hvis da I vil træffe paa Venner fler'
 fra samme Skole og Egn,
 saa kom blot til Odenseanerne her
 og saml Jer i Skolens Tegn!
 Vi glædes ved Minder, vi mødes i Haab,
 vi taler og tænker i Flok,
 og faar I ved Kortspil for haard en Daab,
 saa gaa kun i Talen amok.
 Om »Mimer« vi mindes og taler iblandt,
 om Lærerne ogsaa — lad gaa!
 Og selv om det ikke altsammen er sandt,
 det faar dog vor Tid til at gaa.
 Vi beder Jer komme med Ungdom-
 mens Ild,
 med Kræfter saa gode og ny,
 bliv Medlem af Samfundet, Tiden ej
 spild,
 ja gør det, før Dagen maa gry.
 Saa tømmer I alle et Bæger med mig,
 en Skaal for den danske Student,
 en Skaal for os alle, for dig og for mig,
 som alle kan være bekendt.

Et langvarigt, dundrende Bifald hilste denne
 stonne og aandfulde Tale, og der kom adskillige
 efter. Skolebestyrer Physant talte til Russerne

om Glæden ved at være i „Odenseaner-Samfundet“ og udbragte et Leve for dets Bestyrelse. Direktør Sophus Agerholm talte for Bestyrelsen og for Chr. Gottschalch. Aftenens største oratoriske Oplevelse ved Siden af Rustalen blev dog Professor Møller sen.'s Tale til de unge, hvori den 88-aarige Landskæmpe citerede paa blændende Maade lange Stykker af „Adam Homo“. En Storm af Bifald lønne denne sjældne Nydelse, og Chr. Gottschalch takkede i smukke Ord de to Professorer, Fader og Søn, for deres Indsats i Aftenens Fest.

Derefter fulgte „Andespillet“ eller vel rettere „Andelotteriet“, efter som der opmarcherede 10 lærre Wender, der kunde vindes paa de Numre à 25 Ore, der blev trukket ud af en fuldt paa lidelig Mand. Begge mine Sidemænd fik Gevinst, ligesom Halvdelen af Wenderne gik til Russerne, der ogsaa af denne Grund fandt Aftenen særdeles vellykket. Og det var den enstemmige Mening, thi vi fik alle noget med hjem, et kært Minde om en glad og stemningsfuld Aften blandt unge og gamle Kammerater.



Odenseaner-Samfundets Understøttelsesfond.

Til Fyldestgørelse af Lovenes § 2, c, der lyder:
 „Der søges opsamlet Fonds til Understøttelse og rentefri Laan, til Rejselegater o. lign.“

vedtoges paa den ordinære Generalforsamling den 28. April 1933 det af Kaptejn H. S. Jørgensen formulerede Forslag, hvorefter den nødvendige Grundkapital søges tilvejebragt gennem Tegning enten af et Bidrag en Gang for alle eller af et Ekstrafontingent paa 10 Kr. i 5 Aar.

Fondens Hovedstol skal bestyres uafhængig af Samfundets øvrige Midler og maa ikke, hverken helt eller delvis, anvendes til Foreningens Administration. De paaløbne Renter stilles derimod til Raadighed for Samfundets Bestyrelse til Anvendelse i Overensstemmelse med Lovenes ovennævnte § 2.

Forudsat at samtlige Samfundets selverhvervende Medlemmer i 5 Aar nder et aarligt Ekstrafontingent paa 10 Kr., vil Fonden kunne naa en Størrelse af ca. 12.000 Kr., og der vil saaledes være skabt en solid økonomisk Basis for Samfundets fortsatte Vestaen og Virke.

Paa selve Generalforsamlingen tegnedes straks Bidrag til et samlet Belsøb af ca. 1800 Kr., og senere er adskillig flere kommen til (se nedenstaaende Bidragsliste). Bestyrelsen opfordrer imidlertid herved alle de øvrige selverhvervende Medlemmer til at støtte Sagens Gennemførelse ved at tegne sig for Bidrag. Den 5-aarige Ekstrakontingentsperiode regnes fra 1. Januar 1934, og Bidragene vil blive opkrævet til de ønskede Tider ved Tilsendelse af Giroblanket.

Allerede næste Aar kan „Denseaner=Samfundet“ fejre 10-Aarsdagen for sin Stiftelse. Lad os derfor paa denne Festsdag kunne give de Kammerater, hvem vi skylder Samfundets Tilblivelse, et haandgribeligt Bevis paa, hvor stor Pris vi sætter paa vor Forening, og i hvor høj Grad vi ønsker at skabe dem gode økonomiske Vilkaar til Gavn for vore Efterkommere, ved at have løst denne vigtige Sag paa en fuldtud tilfredsstillende og værdig Maade.

Bidragsliste til „Denseaner=Samfundets Understøttelsesfond“

(Hvor Intet er anført, er Bidraget 10 Kr. i 5 Aar).

Agerholm, Sophus (50 Kr.)	Heilmann, Wilh.
Allerup, Flemm. (50 Kr.) bet.	Henriksen, Kap.
Anderfen, A. C. (20×5 Kr.)	Holbeck, St.
Anderfen, Poul.	Jørfen, L.
Balslev, J. (50 Kr.)	Juul, N. (50 Kr.) bet.
Balslev, Wilh.	Jensen, Valdemar.
Berner, J. A.	Jørgensen, H. H. (20×5 Kr.)
Blach, Frits (10×2 Kr.)	Klein, Vald. (50 Kr.)
Blegvad, H.	Knudsen, Martin (50 Kr.)
Bratli, Carl.	Knudsen, H. A.
Brock, Henrik.	Koch, Heinrich.
Bülom, Edv.	Koch, L. E. Hertel.
Bülom, Petrus.	Larsen, Abfalon.
Christensen, Arnold.	Lollesgaard, Einar.
Christensen, Fr.	Mogensen, Herman.
Dithmer, Egil.	Møller, Carl.
Dreyer, N.	Møller, J.
Elmqvist, H. B. (50 Kr.) bet.	Møller, Otto.
Elmqvist, W.	Møller, Poul.
Erichsen, B. (50 Kr.)	Møller, P. A.
Faber, S. A. (25 Kr.) bet.	Nielsen, N. A.
Frolich, E. Stampe.	Nielsen, Niels.
Gandil, J. C. (5×20 Kr.)	Petersen, Cornel. (50 Kr.) bet.
Gerner, Wiggo.	Prag, Wilh.
Gierfing, Johs.	Physant, H. L.
Gottschalch, C.	Rasmussen, Frede (2 Kr.)
Gottschalch, Chr.	Rasmussen, Johs. Barner.
Hansen, Rudolph.	Rytter, Aage.
Hansen, Ernst G. (2×5 Kr.)	Rydb, P. (50 Kr.)
Heide-Jørgensen, G.	Thorup, J.

Ordinær Generalforsamling.

Mart 1934, Onsdag den 2. Maj Kl. 20, afholdtes i Studenterforeningen i København ordinær Generalforsamling i „Denseaner=Samfundet“.

Dagsordenen var:

- 1) Formanden aflægger Beretning,
- 2) Kassereren aflægger Regnskab,
- 3) Beretning om „Denseaner=Samfundet“'s Understøttelsesfond,
- 4) Valg af Medlemmer til Bestyrelsen. De efter Tur afgaaende er Læge Vilhelm Balslev, Kaptajn H. H. Jørgensen, Professor Martin Knudsen, Professor Poul Møller og Fabrikant Herman Mogensen. Desuden Valg af et Bestyrelsesmedlem i Stedet for Lektor Oluf Hansen, Dense, der har ønsket at udtræde af Bestyrelsen.
- 5) Valg af to Revisorer og to Revisorsuppleanter. De nuværende er Grosserer Henrik Brock og Fuldmægtig Valdemar Jensen samt Grosserer J. Balslev og Grosserer Georg Waidtlow,
- 6) Forslag fra Bestyrelsen om at bevilge en Præmie paa 100 Kr. til en af Dimittenderne fra Dense Katedralskole i Sommeren 1934 at uddele efter Skoleraadets Bestemmelse,
- 7) Eventuelt.

Professor Martin Knudsen bød Velkommen og foreslog Direktør Sophus Agerholm som Dirigent, hvilket vedtoges.

Direktør Sophus Agerholm konstaterede Generalforsamlingens lovlige Indvarsling og gav Ordet til Formanden, Professor Martin Knudsen.

ad 1.

Professor Martin Knudsen udtalte: Med Dirigentens og Forsamlingens Tilladelse vil jeg gerne behandle Dagsordenens Punkter 1 og 3 under eet. De to Punkter hører ogsaa naturligt sammen, eftersom Beretningen om Understøttelsesfonden er et Led i Beretningen om vor Virksomhed i det forløbne Aar. — Paa Generalforsamlingen ifjor fremsatte Kaptajn H. H. Jørgensen paa Bestyrelsens Begne et Forslag om Tilvejebringelsen af et Fond til Fuldbringelse af § 20, c, i „Denseaner=Samfundet“'s Love, der bestemmer: „Der søges opsamlet Fonds til Understøttelse, rentefri Laan, til Rejselegater o. l.“

Vi har hidtil savnet Midler til at fyldestgøre denne Del af vor Opgave, som jeg ved, at i hvert Fald mange Medlemmer anser for et vigtigt Led i vort Skoleforeningsliv. Det Forslag, som frem-

sattes paa Generalforsamlingen og dér fik dennes Tilslutning, var at rette en Henvendelse til alle Medlemmerne om at tegne sig enten for et Bidrag een Gang for alle eller et Ekstrafontingent paa f. Eks. 10 Kr. aarlig i 5 Aar. I Henhold til denne Generalforsamlingsbeslutning tog Bestyrelsen Sagen op. Da man maatte anse det for noget uheldigt at udsende en saadan Opfordring i Slutningen af Maj eller Begyndelsen af Juni, hvor mange Medlemmer er bortrejst eller optaget af at tilrettelægge deres Ferie og ikke har Tid til at tænke paa en lille besteden Henvendelse fra „Denseaner-Samfundet“, besluttede man at udskyde Tidspunktet for Udsendelsen af vor Henvendelse til Efteraaret, og den 2. December udsendtes da en Opfordring om at tegne Bidrag til Fonden. I Indbydelsen er det kraftigt understreget, at Fondens Hovedstol skal bestyres nærhængigt af Samfundets øvrige Medlemmer og hverken helt eller delvis maa anvendes til Foreningens Administration. Kun paaløbne Renter stilles til Raadighed for Foreningens Bestyrelse til Anvendelse i Overensstemmelse med Lovens § 2. For at lette Afgangens til Tegning af Bidrag vedlagde vi et trykt Svarfort.

Vi har den Glæde i Dag at kunne meddele, at 60 af „Denseaner-Samfundet“'s Medlemmer har tegnet sig for Bidrag af tilsammen 2.955 Kr., hvoraf i Dag 926 Kr. er indbetalt, Resten følger i Løbet af de omtalte 5 Aar. Tager man i Betragtning, at det i disse Tider er meget vanskeligt at bede Folk om Penge, synes jeg, at vi kan være Resultatet bekendt, og jeg benytter Lejligheden til at takke alle, der har vist Sagen Interesse ved at tegne sig. Skulde der her til Stedet være nogen, som endnu ikke har tegnet sig, og som gerne vil, er der endnu i Dag Lejlighed til at indhente det forsømte.

Paa Generalforsamlingen i Fjor drøftede vi „Denseaner-Samfundet“'s Stilling til „Mimer“'s 75 Aars Jubilæum. Da vi paa den ene Side gerne vilde vise vor Interesse for „Mimer“, og da vi paa den anden Side ikke uden at angribe vor Økonomi kunde vise denne Interesse ved et direkte Tilskud, blev det vedtaget, at vi skulde undlade at afholde den sædvanlige Efteraarsammenkomst i København og i Stedet opfordre vore Medlemmer til at tegne sig for Deltagelse i den Festsom det kunde forventes, at „Mimer“ vilde afholde i Odense i Januar Maaned. Endvidere blev det bestemt, at vi undtagelsesvis ikke skulde udsende noget Nr. af vort Medlemsblad i Efter-

aaret 1933, men bidrage til at gøre det muligt for „Mimer“ at udgive udvalgte Stykker af „Mimers Væld“ ved paa Forhaand at tegne 350 Eksemplarer af Hæftet til Udbeling blandt vore Medlemmer i Stedet for Medlemsbladet. — Om Festen i Odense skal jeg bemærke, at den afholdtes den 5. Januar. Vi mødtes paa Skolen og havde Lejlighed til at besøge Lokaliteterne. Desværre var Juleferien ikke forbi, og vi fik derfor ikke Lejlighed til at hilse paa Skolens nuværende Elever bortset fra dem, der som Mimerbrødre deltog i Aftenfesten. Festsouper'en paa „Grand“ var meget fornøjelig. Stemningen var god, og jeg tror, at vi har knyttet et Vaand til de nuværende Mimerbrødre, som forhaabentlig, naar de har taget deres Studentereksamen, har faaet Lyst til at blive Medlemmer af „Denseaner-Samfundet“. Man bad mig bringe „Denseaner-Samfundet“ en Hilsen, som jeg herved lader gaa videre til Generalforsamlingen. — Jeg skal ikke opfaste mig til Dommer over, hvorvidt de udvalgte Stykker af „Mimers Væld“ er bedre end deres to Forgængere henholdsvis ved 25 og 50 Aars Jubilæet. I alle Tilfælde synes jeg, det er et pænt lille Hæfte, som jeg haaber, Medlemmerne har været glade ved at modtage. — Jeg understreger, at saavel Bortfald af det aarlige Nummer af vort Blad, som Efteraarsammenkomstens Henlæggelse til Odense maa betragtes som en Undtagelsestilstand, som har sine ganske særlige Aarsager, og at der ikke herved paa nogen Maade er skabt et Præcedens for Fremtiden. — Til Slut vil jeg blot konstatere det Faktum, at vort Medlemstal har holdt sig praktisk talt uforandret, idet vi gaar ud af Aaret med 345 Medlemmer; vi havde ved Aarets Begyndelse 340 Medlemmer.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede at udtale sig i Anledning af Beretningen.

Skolebestyrer Physant: Det er lidt vanskeligt at kritisere Beretningen, da Formanden jo selv har peget paa de angribelige Steder og afvæbnet Kritiken ved selv at udtale, at dei skal være en Undtagelsestilstand, at Bladet ikke er kommet, og at der ikke har været afholdt en Efteraarsammenkomst. Jeg vil dog gerne understrege det som mit Indtryk, som sikkert deles af mange, at man bør gøre alt for at overholde Udsendelsen af Bladet og Sammenkomsten i København.

Direktør Sophus Agerholm: Da Professor Martin Knudsen opfordrede mig til at være Dirigent, tog jeg det Forbehold, at jeg gerne selv vilde udtale mig vedrørende Dagsordenens Punkt 3.

Nu har Formanden behandlet dette Punkt sammen med Punkt 1, og jeg vil da som min Anskuelse fremhæve, at jeg i sin Tid, da jeg nedlagde mit Hverv som Formand for „Odenseaner-Samfundet“, udtalte, at jeg ikke vilde anse mit Hverv indenfor Foreningen for afsluttet, før jeg gennem frivillige Bidrag havde samlet et Fond. Jeg minder om, at jeg i 1928 ved Henvendelse til 35 Medlemmer af „Odenseaner-Samfundet“ fik samlet et Beløb paa 2000 Kr. til Understøttelse af en af vore Kammerater, Forfatteren K. L. Kristensen, der var i Færd med at forsumpe som Landarbejder ovre paa Fyen. Efter min Mening er det ikke den rigtige Vej, man fra Bestyrelsens Side er gaaet, ved Tilvejebringelsen af dette Fond. Jeg tror, at det havde været en bedre Vej at henvende sig til en snævrere Kreds og saa dem til at tegne et større Beløb. Paa den Maade tror jeg, vi kunde have tegnet en halv Snes Tusind Kroner.

Professor Martin Knudsen: Vi har indenfor Bestyrelsen ikke glemt Direktør Agerholms Tilfagn i sin Tid, men vi har ment, at til Løsning af dette Spørgsmaal burde ingen Udvej være uforsøgt. Der er muligt, at Direktør Agerholm kunde have Ret i, at den anden Fremgangsmaade kunde indbringe et større Beløb, men for saa vidt er den jo da ikke afstaaet ved det, der nu er sket. Vi har nu gjort Begyndelsen, og det er vel altid lettere, naar man kan henvise til, at der dog er skabt et lille Fond, at arbejde hen til at gøre dette større. — Da ingen yderligere ønskede Ordet vedrørende Punkterne 1 og 3, afsluttedes Diskussionen, og Dirigenten gik over til ad 2.

I Kassereens Fraværelse gav man Ordet til Konsul P. Stagsted. Konsul Stagsted oplæste Regnskabet, der udviste følgende Indtægter:

Indgaaede Medlems-	
kontingenter	1224,10 Kr.
Renter og indgaaet ved	
Festten ²⁸ / ₄ 1933	244,04 -
Ialt Indtægt	1468,14 Kr.
Her overfor staar følgende Udgifter:	
Tidsskriftet	454,75 Kr.
Kontorudgifter, Porto,	
Telegrammer	270,19 -
Fester og Sange	102,00 -
Præmier og Understøtt.	200,00 -
Ialt Udgifter	1026,94 Kr.
Herefter fremkommer et Driftsovers-	
skud paa	441,20 Kr.

Status udviste ved Aarsafslutningen en Kapital-konto paa 3127 Kr. 26 Ore, bestaaende af en Obligation paa 1000 Kr. 4 1/2 % Jydskt Husmandskreditforening samt indestaaende paa Postgiro-konto og Sparekassereg.

Regnskabet har følgende Paategning fra Revisorerne:

„Vi undertegnede Revisorer har gennemgaaet Regnskabet for 1933 og sammenholdt dette med Bilagene. Vi har sammentalt Kasseregningen samt konstateret, at Formuen forefindes. Hvis vi tillige havde haft Bemyndigelse som kritiske Revisorer, vilde vi have paatalt, dels at Medlemsbladet for 1932 først kom paa 1933-Regnskabet, og dels og navnlig at det synes alt for urimeligt dyrt, at dette ene Nr. (Decbr. 1932) staar „Odenseaner-Samfundet“ i Kr. 1,48 pr. Eksemplar. Der er Odenseaner nok blandt københavnske Bogtrykkere, der kan gøre akkurat det samme adskilligt billigere.

København, den 13. Marts 1944.

sign. Henrik Brock. sign. Valdemar Jensen.“

Kassereen bemærkede hertil, at Trykningen af Tidsskriftet og dets Udsendelse laa udenfor Kassereens Hverv. Regning paa Medlemsbladet 1932 kom først Kassereen i Hænde imod Slutningen af Januar 1933 og blev betalt samme Dag.

Dirigenten: Ønsker nogen Ordet angaaende Regnskabet.

Fuldmægtig W. Elmquist: Jeg forstaar ikke Revisorerens Bemærkning: „hvis vi tillige havde haft Bemyndigelse som kritiske Revisorer“. Efter min Opfattelse er de Revisorer, som vi vælger her paa Generalforsamlingen, absolut ogsaa kritiske Revisorer. Jeg kan fuldt ud dele de Betragtninger, Revisorerne har fremsat, om Medlemsbladets Trykning, og skal kun bemærke, at naar disse Udtalelser, der ogsaa var fremme ved sidste Generalforsamling, har kunnet gentages i Aar, er det, fordi Regningen hidrører fra et Tidspunkt, der ligger før den ordinære Generalforsamling ifjor. Iøvrigt vilde jeg gerne bede de to Revisorer, der udtaler, at der blandt de københavnske Bogtrykkere er Odenseaner nok, der kan udføre Trykningen adskilligt billigere, om enten her eller underhaanden at meddele Bestyrelsen, hvem disse københavnske Bogtrykkere er.

Der udviklede sig derefter en Diskussion angaaende Medlemsbladet, der sluttede med, at der burde udkomme endnu et Nummer (Nr. 10) i samme Udstyr som det hidtidige Medlemsblad og indeholde en fuldstændig Indholdsfortegnelse for de 10 Numre, hvis nogen af Medlemmerne skulde ønske at indbinde Medlemsbladet.

Der blev derefter enstemmigt givet Décharge for det aflagte Regnskab.

Dirigenten:

ad 4.

Balg af Medlemmer til Bestyrelsen. Jeg giver Ordet til Formanden, Professor Martin Knudsen: Jeg foreslaar, at vi deler dette Punkt paa folgende Maade: Efter Tur afgaar Læge Wilhelm Balslev, Kaptajn H. H. Jørgensen og Professor Poul Møller. Der foreligger fra disses Side ikke noget om, at de ikke vil modtage Genvalg. Jeg foreslaar Genvalg. (Enstemmige Genvalg). Der vil derefter være at foretage Nyvalg i Steedet for Fabrikant Herman Mogensen og mig, der ikke ønsker at modtage Genvalg; endvidere har udenfor Tur Lektor Oluf Hansen, Odense, meddelt, at han ønsker at nedlægge sit Hverv. Jeg foreslaar paa Bestyrelsens Begne Kontorchef Peder Rnyd, Landsretsfagfører, Kaptajn Heinrich E. E. Koch og Adjunkt ved Odense Katedralskole Holger Jensen, der alle har erklæret sig villige til at modtage Balg.

Direktor Agerholm: Jeg gaar ud fra, at Bestyrelsen saa indtrængende som det overhovedet er muligt, har opfordret Professor Martin Knudsen til at fortsætte, og jeg beder endnu en Gang Professoren tage under Overvejelse, om De ikke kunde modtage Genvalg.

Professor Martin Knudsen: Min Beslutning er endelig.

De af Bestyrelsen foreslaaede Balg vedtoges enstemmigt.

ad 5.

De afgaaende Revisorer og Revisorsuppleanter genvalgtes.

ad 6.

Det vedtoges at bevilge en Præmie paa 100 Kr. til en af Dimittenderne fra Odense Katedralskole i Sommeren 1934 at uddele efter Skoleraadets Bestemmelse.

ad 7.

Direktor Agerholm: Inden vi slutter denne Generalforsamling, vil jeg gerne have Lov til at takke Professor Martin Knudsen, fordi han for 4 Aar siden paatog sig Formandshvervet, og fordi han med sit Navn har kastet Glans over vort Skolesamfund.

Professor Martin Knudsen takkede for de smukke Ord og foreslog, at Generalforsamlingen suspenderedes, for at den nye Bestyrelse kunde konstituere sig.

Bed Bestyrelsesmødet valgtes Kontorchef Peder Rnyd til Formand og Landsretsfagfører, Kaptajn Heinrich E. E. Koch til Kasserer.

Hermed var Dagsordenen udtømt.

Generalforsamlingen hævet Kl. 21²⁰.

Bed den efterfølgende selftabelige Sammenkomst talte Professor Martin Knudsen for den nye Formand. Kontorchef Peder Rnyd takkede for Balget og talte for den afgaaede Formand. Læge Wilhelm Balslev talte for Skolen, og Grosferer Adolph Frederiksen for Skoleforeningen. Det vedtoges at affende en telegrafisk Hilsen fra Generalforsamlingen til Rektor Holbeck.

Medlemsliste

for

Denseaner=Samfundet.

pr. 22. Januar 1935.

(Eventuelle Fejl eller Udelabelser bedes venligst meddelt Redaktionen.)

Tidssvarige Medlemmer:

- Berg, H. B., Overretsfagfører, Odense. (1904)
 Dithmer, Egil, Biblioteksassistent, Vestre Boulevard 72, B. (1906)
 Kirchhoff, Carl, c/o Laron Frères, 12. Quai du Canal, Marseille. (1917)
 Larsen, Absalon, Professor, R. D.M., Baunegaardsvej 15, Gentofte. (1890)
 Lassen, Knud, Dommerfuldmægtig, Store Hedinge. (1904)
 Lollesgaard, Einar, Overlæge, R., Asminderødvejen, Fredensborg (1884)
 Petersen, Cornelius, Grosferer, R., Frederiksberggade 2, R. (1889)
 Rnyd, Peter, Kontorchef, R., Amaliegade 25, R. (1906)
 Sørensen, Chr., Sparekassedirektor, Købmand, R., Årarp.
 Weimann, Jens Johann, Grosferer, Sydamerika. (1918)
 — Svend, Fabrikant, Estersvej, Svendborg, (1917)

Medlemmer:

- Åagaard, Hugo. (1924)
 Agerholm, Sophus, Direktor, R., p. p., Vestervoldgade 113, B. (1884)
 Allerup, Flemming, Højesteretsfagfører, Uranivej 1, B. (1910)
 Allinger, Svend, resid. Kapellan, D. Farimagsg. 16 B, D. (1912)
 Andersen, Adolf, stud. med. vett., Adelgade 117, R. (1933)
 — Aksel, Fuldmægtig, (1915)
 — A. E., Læge, Vestergade 59, Odense. (1912)
 — A. H., (1929)
 — D.,
 — Johs., cand. med., (1921)

- Anderfen, N. J., Overtoldinspektør, Dalgas Avenue, Villa Arnen, Aarhus. (1910)
- Otto E., Direktør, Nørrevoldgade 11, K. (1887)
- Poul, Professor, Dr. jur., Kungsted (1910)
- Andreasen, Hardy, stud. techn., Kongensgade 31³, Odense. (1933)
- Arum, Reinholdt, Politimester, Nørresundby (1906)
- Affmose, Arthur, (1929)
- Affholm, Løge. (1930)
- Astrup, Svend Aage, St. Kongensgade 44, K. (1929)
- Balslev, G., Assistent Sdr. Boulevard 136¹, B.
- J., Grosferer, Østerled, D. (1897)
- Nicolai, Ekspeditionssekretær, Dyrhøvej 2 B, Klampenborg. (1905)
- Viggo Kaptajn, K., p. v., Bredgade 63, K. (1898)
- Wilhelm, Løge, Frederiksberg Allé 52, B. (1897)
- Bang, Wald., Overretssagfører. (1898)
- Banke, Helge, Student, Sølgade 104³. (1931)
- Beck, Børge, stud. polit. (1928)
- Bekholm, Sven, (1925)
- Berner, J. A., Stiftamtmand, K., Aalborg (1904)
- Bichel, Henrik. (1929)
- Biisgaard, H. D., Løge, Glamsbjerg. (1899)
- Black, Frits B., Lektor, Jagtvej 68, Odense.
- Blegvad, H., Dr. phil., Østergade 96, D. (1904)
- N. Rh., Løge, K., Vestagervej 5, D. (1897)
- Blicher-Hansen, Ingvar, stud. theol., Forhaabningsholms Allé 41⁴ B. (1931)
- Blochmann, Edb., (1929)
- Blumenhagen, D. E. H., cand. pharm., Ny Toldbodgade 29, K. (1909)
- Boutard, Bjørn, Student, Hagemanns Koll., Kristiania-gade, D. (1930)
- Boutard, René, Student, (1929)
- Bratli, Carl, Dr. h. c., Forfatter, Egl. Translator, Ved Stranden 20, K. (1890)
- Brinck-Seidelin, Grosferer, Strandvej 136, D. (1919)
- Brock, Henrik, Grosferer, Vælbegaardsvej 29, Gentofte. (1909)
- Bruun, Niels, Dommerfuldmægtig, Ribe. (1910)
- Jürgensen, Jürg, stud. med., o. v. Bankasserer Jürgensen, Odense (1922)
- Budtz-Jørgensen, Gas. og Vandmester, Havnegade 47 A, K. (1892)
- Budtz-Jørgensen, Einar, Professor, K. af Dbg. Frederiksgade 102, K.
- Buuff-Rasmussen, Vodroffsvej 51, B. (1931)
- Büllow, Edb., Direktør, Svanemøllevej 56, D. (1898)
- Eiler, Postassistent, cand. phil., Martensens Allé 8, B.
- Petrus, Højesteretsdommer, K., D.M., Vitus Bering's Allé 22, Klampenborg. (1893)
- Bührendsen, Arne, Guldbergsgade 22, N. (1931)
- Carlsen, Ib, (1929)
- Carlsens, J. J., Sognepræst, Birket pr. Lørrig. (1891)
- Christensen, Arnold, Bankdirektør, Kongensgade 37, Odense.
- Fr., Gymnasie lærer, Direkt., J. E. Dshsensg. 3, D. (1901)
- Christiansen, Niels M., (1930)
- Poul, (1929)
- Christoffersen, Jørgen, (1930)
- Clemmensen, Per, (1934)
- Damkilde, Svend, (1923)
- Dano, Kjeld, Kontorist, Nysgaardsvej 50, D (1932)
- Djørup, stud. jur., Sortedams Dødsf. 91⁴. (1928)
- Drener, Aage, Bogtrykker, Nørregade 79, Odense. (1908)
- Frits, Løge, Siftetorvet 1, Odense. (1904)
- Dreyer, Jørgen, Driftsbestyrer, K., H. E. Ørstedsv. 70¹, B. (1879)
- Jørgen Chr., Redaktør, Fyens Stiftstidende, Odense. (1905)
- Nicolai, Sparekassedit., Boghandler, K., Odense. (1882)
- Poul, Redaktør, Fyens Stiftstidende, Odense. (1912)
- Eilertsen, J. S., Ingeniør, Lille Strandstræde 20 B, K. (1917)
- Elmqvist, Helge, Ingeniør, cand. polyt., Gunløsgade 15, S. (1897)
- Elmqvist, Hjalmar B., Kontorchef, Hovmarksvej 20, Charlottenlund. (1898)
- Walthar, Fuldmægtig, cand. jur., Vesterfoldgade 113, B. (1911)
- Enrum, K. E., Dyrsløge, Lystrup, Jylland. (1906)
- K. H., Dyrsløge, Slotstvej 1, Holbæk. (1907)
- Erichsen, B., Bibliotekar, Platanvej 23, B. (1890)
- Ernst, Axel, Sagfører, cand. jur., Dverg. 3, Odense. (1909)
- Otto, Sagfører, cand. jur., Østergade 11, Assens. (1915) udm. 1/1 1936.
- Eskelund, Karl J., Redaktør, Vesterport, Kontor Nr. 445, B. (1907)
- Niels, Landsløge, Shanghai (1909)
- Faber, Harald, Grosferer, Skovbogaards Allé 4, Valby.
- S. A., Ingeniør, K., D.M., Reventlowsg. 14³, B. (1884)
- Fauerholdt, J. B. N., Sognepræst, Marstal (1894)
- Feilberg E. A., Professor, K., D.M., Nordre Frihavns-gade 13, D. (1863)
- Frederiksen, Adolph, Grosferer, Fuglebakkvej 107, N. (1889)
- Friis, Erik, Nørrevoldgade 42, K. (1929)
- Friis-Hansen, Olaf, Rektor, Næstved. (1912)
- Frolich, E. J., Stampe, Fuldmægtig, cand. polit., Fabritius Allé 4, Klampenborg. (1911)
- K., Løge, Vester Eskerninge. (1909)
- Fussing, Hans H., Adjunkt, Hans Lausensgade 4 B. 2, Odense.
- Gandil, J. E., Direktør, cand. polit., Ødrupvej 100, Charlottenlund. (1911)
- Genner, Viggo, Løge, Vestre Boulevard 4¹, B. (1907)
- Giering, Johs., Overretssagfører, Lørdensfjoldsgade 16, K. (1891)
- Gliemann, Th., Løge, Struer. (1893)
- Gottschalch, Chr. F. A., Apotheker, Brogaardsv. 3, Gentofte.
- Gottschalch, Chr., Skuepiller, Hotel "Kong Frederik", B. (1906)
- Gronlund, Kaj, Guldsmed, Odense.
- Gronlund-Rasmussen, Amicisvej 1³, B. (1895).
- Grønning, Radiotelegrafist, Albanigade 44, Odense.
- Guldager, A. E. (1921)
- Halkier, Jens, Grosferer, Carl Johansgade 15, D. (1890)
- Hansen, Ernst, stud. med., (1930)
- Hansen, Frits, Assistent, Ane Kathrinesvej 24, F. (1911)
- Hans, Alois, stud. med. (1931)
- H. J., Landsretsagfører, Sorø. (1911)
- H. S., fhv. Provst, K., D.M., Madvig's Allé 5, B. (1884)
- Jens, stud. jur. Frederiksborggade 50, K. (1931)
- Jørgen Bent, Student, Nyvej 3. (1930)
- K. G., Adjunkt, Durogade 42. (1924)
- Laur., cand. jur., Assurandør, Nørre Søgade 41¹, K.
- Rudolph, Civilingeniør, Carit Etlersvej 9, B. (1888)
- Søren, Politiløge, K., D.M., Sølgade 20, K. (1877)
- Hartnack, B., Kaptajn, K., Slagelse. (1895)
- Haslund, Otto, Løge, Frederiksberg Allé 42 A B. (1896)
- Hauer, Kaj, Ingeniør, cand. polyt., M. J. F., Søndermarksvej 7, Valby. (1912)

- Haugsted, Johs., Universitetskasferer, Universitetet, K. (1902)
- Heerup, Otto Melund, stud. jur., Albaniegade 54, Odense. (1933)
- Heide-Jørgensen, G., Dommer, K., Kathacksvej 8, W. (1893)
- Heilmann, Vilh., Adjunkt, Anemonevej 5, Gentofte. (1906)
- Helmar, F., Afdelingslæge, Rødbyhavn (1903)
- Helweg-Nikkelsen, H. E., Apoteker, Dunsfeldts Alle 22, Hellerup.
- Hempel-Jørgensen, Fr., Kaptajnslojtnant, Henrik Herzsvej 15, Charlottenlund. (1913)
- Henriksen, Ager, cand. jur., Vestergade 35, Odense. (1921)
- Kaj, Kontorchef, Strandvej 166, Charlottenl. (1911)
- Herz, Knud, Overretssagf., Jernbaneg. 11, Kolding. (1906)
- D., Postkontrollør, Svinget 28, S. (1904)
- Hey, Poul, Underdirektor, (1904)
- Holbeck, H. S., Rektor, K., Odense. (1885)
- Holmdal, Chr., Statsgældsdirektor, K., D.M., p. p., Frederiksgade 11, K. (1891)
- Holten-Bechtolsheim, W., Højesteretsfagfører, Nørregade 36, K. (1894)
- Hude, Eiler v. d., Raadsformand, K., D.M., Thorvaldsensvej 22, B. (1894)
- Høirup, Chr., Seminarieforsøger, Ranum. (1903)
- Iversen, L., Direktør, Dr. phil., K., Kildegaardsvvej 29, Hellerup.
- Jacobi, Helge, Sekretær, cand. jur., Ceresvej 12, B. (1915)
- Jacobsen, Carl, Dyrslæge, Ebberup, Fyen. (1906)
- Jacobsen, Erik, stud. theol. (1932)
- Holger, Landinspektør, Haarby. (1914)
- Knud, stud. med., Ahlefeldtsgade 26 1, K. (1933)
- M., Overrettsfagfører, Nykobing F. (1906)
- M., Overrettsfagfører, Odense.
- Jargil, Georg, stud. theol., Med. Frihavnsgade 14, D. (1932)
- Jensen, Carl Henrik, Student, (1930)
- Einer Elsoe, Albanitorv 2, Odense (1924)
- Holger, Adjunkt, Oluf Bagersgade 33, Odense. (1920)
- Knud, stud. med., (1930)
- Olaf, Lærer, cand. mag., Søndergade 8, Løgstor. (1898)
- P. Wendelboe, Grosferer, Kongensgade 31, Odense. (1909)
- Valdemar, Fuldmægtig, Nørrevoldgade 30, K. (1900)
- Jespersen, Henrik, stud. mag. (1932)
- Johansen, W. E., Sagfører, cand. jur., Larm.
- Juel, Niels, Kammerherre, Hofjægermester, cand. jur., K., D. M., Krabbesholm, pr. Kirke-Hyllinge (1879)
- Juul-Pedersen, Aage, Sagfører, Nørregade 77, Odense. (1912)
- Jørgensen, Arthur N., Sognepræst, Ejlsh pr. Guldbjerg, Fyen. (1909)
- Carl, Læge, Frederiksberggade 21, K. (1906)
- Jørgensen, Eivind Østrup, stud. merc. Nr. Sogade 274, K. (1931)
- Even Weigaard, Herluf Trollesgade 31, K. (1930)
- Henrik, Grosferer, Ny Vestergade 18, B.
- Henry, Amaliegade 39³, v. G., K. (1932)
- H. H., Kaptajn, K., Bengtssvej 1, Hellerup. (1909)
- J. Fibiger, Pastor emer., Liljevej 2, Gentofte. (1872)
- Niels Børge, stud. jur., (1925)
- Lormod, Forstander, Høng Højskole, Høng. (1894)
- Kaarsho, J. E., Amaliegade 39³, K. (1932)
- Kaarstrup, Vagn, Arkitekt, Vognmandsmarken 24, D. (1921)
- Karstens, Einar, Landsrettsfagfører, Søndergade 2, Aarhus. (1911)
- Kelstrup, H., Sognepræst, Beder. (1890)
- Mogens, (1929)
- Olaf, stud. mag., Hafsager Koll., Bredegade, F. (1926)
- Kierkegaard Christensen, P., stud. mag. (1925)
- Kjems, Hans, Tordenstjoldsgade 13⁴, K. (1932)
- Kjær, Erik W., Læge, Vestergade 15, Odense.
- Kjærsgaard, N. J. N., Sagfører, cand. theol. & jur., Vestergade, Odense. (1912)
- Klein, Valdemar, Dyrslæge, Gersonsvej 8, Hellerup. (1888)
- Knudsen, Andreas Carl, Ingeniør, Lyøvej 9, F. (1922)
- Erik, stud. med., Commercedgade 22, t. h., B. (1931)
- H. Na., cand. pharm., Nørholm, Vejle. (1917)
- K. A., Gymnastikinspektør, K., D.M., p. p., Østerbrogade 92³, D. (1883)
- Martin, Professor, Dr. phil. h. c., K., D.M., p. p., Den polytekniske Lærekursus, K. (1890)
- Koch, Heinrich E. E., Sagfører, Kaptajn, K., Skindergade 44², K. (1906)
- Koefoed, E. A., Landsrettsfagfører, Amicisvej 12, B. (1910)
- Koefoed, E. P., Politimester, Hurup. (1909)
- Krarup, E., Dyrslæge, Vestergade 63, Odense. (1905)
- E., Oberstlojtnant, K., Kjøttkafsernen, Aarhus. (1898)
- L. W., Skovriider, Valborup pr. Hvalfs. (1909)
- W., Overrettsfagfører, K., Odense. (1900)
- Kristensen, Johannes, stud. mag., Solbjørnsensgade 13⁴, W. (1932)
- K. L., Forfatter, Kerteminde. (1910).
- Kristiansen, Einar, Dyrslæge, Bredgade 45 A, K. (1911)
- Krogh, Gustav, Dyrslæge, St. Kongensgade 97, K. (1915)
- Sven, Lærer, cand. mag., Herlufsholm pr. Næstved. (1920)
- Krüger, Chr. J., Professor, Helsingør. (1867)
- Ove, Fabrikant, Dyrslæge 48, Odense. (1915)
- Lage, Erik, stud. med., Vlegdamsvej 114⁴, D.
- Larsen, A. P., Dommer, K., Hillerød. (1890)
- Larsen, Børge, stud. theol., (1931)
- M., Sognepræst, Lunde Præstegaard, Nordfyen. (1883)
- Lauesen, A. L., Kaptajn, K., Brøndskov, Svendborg.
- Lautrup, Hans, stud. med., (1931)
- Lerche, E. F., Overrettsfagfører, Amaliegade 4, K.
- Leth, Forstkandidat, Bangerstgade 5, N.
- Th., Sognepræst, Runebergs Allé 7, Søborg.
- Lersen, Peter, Læge, Nørrevoldgade 96, K. (1907)
- Lindenov, Harald, Læge, Amtshygghuset, Roskilde.
- Lindsted, J. L., stud. jur., (1924)
- Lollesgaard, Knud, Overrettsfagfører, Vestergade 9, Odense. (1897)
- Lomholt, Svend, Dr. med., Bodroffsvej 50 A, B. (1905)
- Louring, Student, Henrik Steffensvej 3, B. (1930)
- Maaloe, Knud stud. jur., (1931)
- Madsen, Edmund Rancke, Vesterbrog. 5 B⁴ t. h., B. (1927)
- Aage Egelund, stud. jur., (1930)
- Erik Lumbbye, stud. jur., Rosengården 14 A, K. (1930)
- Jørgen, Frøken, Vindegade 50, Odense.
- Jørgen Lumbbye, (1934).
- Poul Borch, Lægesvej. N. (1926)
- Marstrand, Henrik Demant, Kragssminde, Odense (1916)
- Mazanti, Fritz, Dr. chir. dent., Boulevard 29, B.
- Meier, Valdemar, Læge, Ferritslev pr. Illerslev. (1907)
- Mogenssen, Eiler B., stud. jur., (1923)
- Herman, Fabrikant, Nordbrog 21, Hellerup. (1890)
- Moldow, Georg, Grosferer, Tryggevileallé 11, Ehl.
- Mourad, Gunnar, stud. theol., (1930)
- Jørgen. (1928)
- Mvgind, Johs., Læge, Andsager. (1897)

- Møller, Andreas, Teaterchef, N., Filippavej 22, B. (1901)
 — Carl, Læge, Søbækken 15, Charlottenlund. (1910)
 — Johannes, Læge, Arup. (1900)
 — Knud, Kontorchef, Holsteinsgade 49, D. (1899)
 — Otto, Læge, Sct. Knudsvej 7, B.
 — Poul, Professor, Dr. med., Frederik V's Vej 11, D. (1902)
 — P. R., Professor, N., Odense. (1866)
 Neel, Axel, Dr. med., A. N. Hansens Allé 17, Hellerup. (1897)
 Neukirch, Fritz, (1923)
 Nielsen, Alfred, Konsul, Rudsøbing.
 — Carl.
 — H. C., Adjunkt, Rungsted. (1901)
 — J. Chr., Kontorchef, N., D. M. p. p. Nyvej 10 A. B. (1889)
 — Michael Kollegaard, Sagsfører, Aarhus. (1870)
 — N. A., Gymnasiallærer, D. M., Skjervevej 10, Aarhus.
 — Niels, Overretssagfører, Frederiksholms Kanal 2, R. (1895)
 Nielsen, Poul, Ingeniør, Skovbogaardsallé 8, Valby. (1906)
 Nisfen, A. S. H., Sognepræst, N. (1888)
 — Poul Sønder, (1927)
 Nyegaard, A., Direktør, Odense. (1907)
 Nygaard, (1928)
 Nøkkentved, Chr., Professor, Dr. techn., M. J. F., Krogsvej 25, Holte. (1910)
 Olrik, Chr., Overretssagfører, Frederiksborgg. 43, R. (1896)
 — Rogens, Læge, Amagerbrogade 28, S. (1902)
 Pedersen, Laurits, 1/2, Overretssagfører Nimestad, Lemvig.
 — Otto, Student, (1934).
 Peterfen, Chr. M. R., Skoleinspektør, Museumsinspektør, cand. theol., R. Platanvej 54, Odense. (1887)
 — Chr. Muncck, Ingeniør, Johnstrups Allé 9, B. (1910)
 — Harald, Statsadvokat, Rahbeks Allé 18, B. (1912)
 — Hjalmar, Læge, Alhambravej 20, B. (1895)
 — Ingvar, Kortegaard, (1928)
 — Jean, Redaktionssekretær, Drbrup Jagtvej 42, Charl. (1911)
 — N. E. D., Gymnasiallærer ved Universitetet, B. Boulev. vard 20, B. (1910)
 — Oluf Dige, Læge, (1920)
 — Oskar Ingmar, Læge, Ribe. (1917)
 Petri, Einar, Ingeniør, Lindevej 10, B. (1890)
 — Olaf, Arkitekt, Kongensvej 26, F.
 Pihysant, H. L., Skolebestyrer, Poul Møllersvej 5, F. (1893)
 Prag, Vilh., Læge, Lyngby. (1909)
 Prip, Axel, Bierring, Lektor, Kathrinevej 16, Hellerup. (1910)
 Ranmar, Hans, Provst, Galten pr. Hadsten (1891)
 Rannow, Emil, Maler, H. E. Ørstedesvej 56, B. (1897)
 Rasmussen, B. S. (1926)
 — Chr., Overretssagfører, Vestergade 44, Odense. (1883)
 — Frede, stud. mag. (1931)
 — Fritz, Læge, Amagerbrogade 59, S. (1875)
 — Hans, (1925)
 — J. F. Busk.
 — Johs. Barner, Forstander, Teknisk Skole, R. (1909)
 — N. H., Seminarieforsstander, Haslev. (1903)
 — Ove Barner, Næsbyholmsvej 12, 2, Brønshøj. (1912).
 — Poul, (1928)
 Reetz-Thott, L., Baron, Ritmester, Valbygaard pr. Slagelse.
 Rode, Holger, Grosferer, Raadhuspladsen 2. R. (1906)
 Roepstorff, Thorfeld, Fuldmægtig, cand. jur., Evanevænget 2, D. (1921)
 Roloff-Nielsen, Sv. D., Arkitekt, M. A. A., Nørrefogade 33 4, R. (1926)
 Rosendal, Axel, Adjunkt, Kildeskovvej 36, Gentofte. (1914)
 Rud, A. J., Biskop, N., Klaregade 17, Odense. (1888)
 Rump, Gudmund, Grosferer, Frederiksfundsvej 106 A, N. (1887)
 Rytter, Aage, Direktør, Vestervoldgade 111, B. (1920)
 Schack, Borge J., kgl. Translator, Østerbrogade 144, D.
 Schaldemose, Aage Holck, Bestragter, Sundvænget 28, Hellerup.
 Schmidt, Gunnar. (1922)
 Schnakenburg, E. H., Grosferer, Langelinie 78, Odense.
 Seebach, Kaptajn, Artillerikaserne, Aarhus. (1909)
 Seydewitz, Johan v., Kontorchef, Sortedamsdosseringen 93 B, D. (1885)
 Sidney-Møller, D., Overretssagfører, Kongensgade 58, Odense. (1893)
 Simonson, Sophus E. R. (1924)
 Spandet, Svend, cand. merc., Søstvej 57, Silkeborg (1918)
 Sparre-Petersen, A., Læge, Grindsted. (1917)
 Spotoft, Johs. (1926)
 Stadaeger, Carl Peter, Ingeniør, cand. polyt., Strandboulevard 12, D. (1922)
 Steenberger, Erik, Læge, Dvergade 6, Odense. (1911)
 Svendsen, Carl, Fabrikant, Maskinfabrikken „Phonix“, Odense. (1890)
 Søfelde, Eva, Froken, Langelinie 95, Odense. (1926)
 Sørensen, Johannes. (1928)
 — S. Johs., Kommunalærer, Hjallesvej 10, Odense. (1915)
 Teglbjærg, N. B., Lærer, cand. theol., Nørrebrogade 195, N. (1905)
 Thierry, Armand, stud. mag., Bülowvej 32 B³, B. (1932)
 — Werner, (1934)
 Thorbeck, Viggo, Fabrikant, cand. pharm., Rattesundet 14, R.
 Thygesen, Ole, Student, Lahnsgade 59, Odense. (1934)
 Toftemark, Christian. (1926)
 Torup, Carl, Distriktsformand, Marsalavej 11, S. (1887)
 — J., Assistent, Willemoesgade 72, D. (1884)
 Touborg, stud. jur., (1930)
 Trojel, A. B., Postinspektør, Fustingsvej 3, S. (1900)
 Tommerup, H., Arkivar, Amager Fælledvej 23², S. (1913)
 Tørring, L., Fabrikant, Vestergade 13, Odense.
 — Wald., Ingeniør, Kongensgade 13, Odense (1893).
 Weistrup, Johs., stud. mag., Brandes Allé 12³, (1931).
 Werning, P., Læge, Vodroffsvej 50 B, B. (1904)
 Wosé, Hans Peder. (1931)
 Warberg, Finn, Overmontør, Raskov.
 Wellejus, Bent, Student,
 Wennevold, Finn, Prokurist, Stade Sf. tii Apostoli 15 bis, Galatz, Rumænien.
 Wiberg, A. F., Overlærer, N., Østersøgade 102, D. (1885)
 — Johs. Beyer, Sognepræst, Sengeløse pr. Taastrup. (1913)
 Wilkens, Apoteker, Erikssensvej 5, Gentofte.
 Zachrisson, William, Direktør, Strandvej 159, Hellerup. (1904)
 Østerbye, P., Landlæge, Grindsted. (1914)

Indholdsfortegnelse

over

Denseaner-Samfundets Tidsskrift Nr. 1-10

	Side
Bort Program	1
Denseaner-Samfundet	2
Denseaner-Samfundets Love ... 19, 38, 163	
Denseaner-Samfundets Understøttelsesfond	180
Denseaner-Samfundets Legat	144
Bestyrelsesmøder	131
Vidragsliste „Denseaner-Samfundets Un- derstøttelsesfond“	181

Bog anmeldelser:

H. St. Holbeck: Ddense Vys Historie ...	93
Sophus Michaëlis: Min Barndomsby	94
K. L. Kristensen: Stavnsbundne Sange	95
— Egn og Dde, Høst og Helg	115
— Jord og Hjærte, nye Digte	171
Hans P. Lunde: Fraa vo fynste Føjeæjn	95

Digte:

„Den gamle Skole“ af Soph. Michaëlis	2
„Til Sophus Michaëlis“ af Arminius	40
„Rektor P. Petersen“ af Arminius	121
Formandsliste	125
Gamle Denseanere 15, 39, 54—56, 80, 96, 97, 109—115, 116, 126, 141, 157	
Generalforsamlinger 20, 37, 60, 103, 116, 128, 144, 159, 181	

Lærerjubilæer: E. E. Carlsen, J. Dietgen-

VarDRAM, G. Leidersdorff	96
Medlemsliste 16, 40, 56, 81, 104, 116, 132, 145, 163, 184	

Møder og Sammenkomster:

Tale ved Sammenkomsten den 11. Dec. 1926 af P. Høgstrøm	35
Bore Sammenkomster ... 103, 131, 161, 179	

Skoleminder:

For et halvt Aarhundrede siden, af F. Rønning	3
Johan Henrik Tauber, af H. St. Holbeck	12
Min Skoletid i Ddense, af F. E. Krebs	21
Edvard Ferdinand Garben, af H. L. Møller	29

Skoleminder (forts.)

	Side
Garbens Grav	33
For 50 Aar siden, af J. E. Fibiger	
Jørgensen	33
Træk af Kammeratlivet for mange Aar siden, af E. A. Feilberg	41
Bestindiste Breve, af E. Garben ved H. Schjørring	44
Translokationsfange	56
Henrichsen—Lefolli—Kragh, af Chr. J. Krüger	61, 85
Danck Stil, af Martin Knudsen	71
Et Par Skolehistorier, af Simon Hansen	73
„Concinamus, o solades“	75
Rektor P. Petersen, af H. St. Holbeck ...	105
Søren Skouboe, af E. E. Nielsen	108
Smaatræk om Rektor P. Petersen, af Formod Jørgensen	133
„Hellig er vor Ungdomslyst“, af Egil Dithmer	136
Jens Paludan-Müller og hans Søre- Digting, af Poul Schjærff	136
Nogle Minder fra Skoletiden i Rektor Hen- richsens Dage, af Chr. F. A. Gottschalch	139
Rasmus Rast, af Hans H. Fusching ...	149
Omkring Aargang 1879, af H. B. Claus- sen og H. E. Physant	153
Sophus Michaëlis	156
Hvorledes jeg blev Fynbo, af H. E. Physant	165
„Mimer“s 75 Aars Jubilæum, af W. Thierry	171
Studenterne fra 1874	171
— - 1881	142
— - 1884	171
— - 1890	129
— - 1893	170
— - 1894	171
— - 1902	76
— - 1903	98
— - 1905	130
— - 1906	142
— - 1907	158
— - 1909	172
— - 1930	130
— - 1931	143
— - 1932	159
— - 1934	178