



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



INDHOLD: *H. St. Holbeck*: Nogle Smaatræk fra mine første Læreaar — Gamle Odenseanere, Dødsfald: Provst Simon Hansen — Professor P. K. Møller 90 Aar Skolens Lærere, *Vilhelm Balslev*: Lektor Simeon (Larsen) Cronfelt in memoriam. Rektor, Dr. Karl Mortensen 70 Aar. *Erik Lumbye Madsen*: Lektor Johannes Loft 70 Aar. Rektor Lars Nielsen — *E. Stampe Frølich*: Besøg i „Mimer“ — *Jean Petersen*: Vi fra 1911 — Studenterne fra 1936 — Foreningsmeddelelser: Vort Blad

Jubilæumsfesten — Ordinær Generalforsamling den 30. April 1936 — Efteraarssammenkomst og Rusgilde — Ordinær Generalforsamling i Odense den 22. April 1937 — Medlemslisten.

1937

Nummer 12

April

Nogle Smaatræk fra mine første Læreaar

AF H. ST. HOLBECK

Efterhaanden som Tiden nærmer sig, da jeg paa Grund af Alder skal gaa af, dukker, som rimeligt er, gamle, længst forglemte Oplevelser op af Underbevidsthedens store, tæt-bepakkede Pulterkammer, og naar den ærede Redaktion har ønsket et Bidrag fra min Haand, har jeg intet bedre at byde — i Øjeblikket — end saadanne Ungdomsminder. For at kunne skrive om, hvad jeg har oplevet som Rektor for Odense Katedralskole, maa jeg først være ude af den, have den lidt paa Afstand. Først naar mit store Erindringsmateriale fra mit Rektorats 19 Aar er bleven om jeg saa maa sige kritisk revideret, naar det hele har afklaret sig for mig og „Moralen“ lader sig uddrage, først da vil jeg kunne skrive derom med Haab om Udbytte for eventuelle Læsere. Men de fjerne Ungdomsoplevelser fra mine første Læreaar, de ligger pænt ordnede, parate til Afbenyttelse.

Naar der som Overskrift staar „Læreaar“, kunde man maaske tænke sig, at det var en Trykfejl for „Læreraar“, men dette er dog ikke Tilfældet. Gælder det i Almindelighed,

saaledes som det da ogsaa indtil Trivialitet gentages, at „Livet er en Skolegang“, gælder det vel ganske særlig om den, der blev Lærer, medens han endnu var Elev, og som aldrig siden ophørte med at undervise, til han naaede Støvets Aar. De første Læreraar var da ogsaa „Læreaar“, og det i saa høj Grad, at jeg mere betragter dem som det sidste end som det første.

Min første Elev arvede jeg efter min senere saa berømte Ven og Klassekammerat, Sophus Michaëlis. Da jeg, medens jeg gik i næstældste Klasse, blev angreben af en livsfarlig og langvarig Sygdom, maatte jeg finde mig i at gaa Klassen om, og mine oprindelige Klassekammerater blev følgelig Studenter et Aar før. Da var det, at den vordende Lyriker — der forøvrigt allerede dengang havde produceret fremragende Lyrik i „Mimers Væld“ — spurgte, om jeg havde Lyst til at overtage en Elev, der gerne vilde lære at skrive dansk Stil. Jeg skulde forlange 1 Kr. i Timen. Det sidste lovede jeg punktligt. Mere betænkeligt var det jo med Løsningen af den mig stillede Opgave, at lære et ungt Menneske, ældre end jeg selv, at behandle Modersmaalet paa en lad os sige forsvarelig Maade. Det gik imidlertid meget godt, efter min egen Mening i alt Fald. Den unge Mand fik sine ortografiske Brølere rettede, fik

lært Interpunktionsreglerne og fik ogsaa lært at ordne sine Tanker gennem en fornuftig Disposition. Vi — Michaëlis og jeg — havde megen Fornøjelse af vor Elev. Han kom ind i en Bank, arbejdede sig hurtigt frem og endte som Bankdirektør. Han er forøvrigt død for mange Aar siden.

Som Student fik jeg straks Lejlighed til at fortsætte, idet jeg søgte og fik Ansættelse ved „Det forenede Velgørenhedsselskabs Skole“, beliggende først i en Baggaard i Vestergade, derefter i Aabenraa 33. Den hedder nu „Frederik Barfoeds Skole“ og ligger paa Filippavej.

Det Arbejde, der her ydedes, var, som der engang stod i en Vise, der blev sunget ved en Sammenkomst af Skolens mange Lærere, ydet af bar Velgørenhed. Helt uden Vederlag var det dog ikke. Naar der holdtes Lærermøder, hvad der forholdsvis ofte fandtes Trang til, endte disse altid med et Panchesold — paa Velgørenhedsselskabets Regning og forventede Billigelse, og naar der holdtes Eksamen ved Foraarstid, stod der hver Dag et Bord dækket med lækkert Smørrebrød, Øl, Snaps og Portvin til Vederkvælgelse for de af Eksamination og Censur haardt medtagne Lærere. Havde man kun et enkelt Fag, maatte man se at skaffe sig nogle Censurer; det gjaldt jo om at faa saa meget ud af Eksamen som muligt — af Hensyn til den lukulliske Frokost. Det var dog ikke det materielle *alene*, der gjorde disse Sammenkomster mindeværdige. Der herskede blandt de „velgørende“ Lærere et rart og hyggeligt Kammeratskab, der ved de mere festlige Lejligheder kunde give sig de fornøjeligste Udtryk. Blandt mine jævnaldrende „Kolleger“ mindes jeg fra Velgørenheden den herlige Henrik Vedel, der endte som Departementschef i Indenrigsministeriet. Han var foruden at være Juristen med den skarpe Logik og det skarpe Vid — en stor Børneven. Medens de fleste af Lærernes gennemsnitlige Ansættelsestid jo paa Grund af Stillingens Ulønnet-

hed var temmelig ringe, vedblev han, saavidt jeg ved, i lange Tider efter at han havde faaet Udnævnelse til Ministerialembetsmand, sin Skolevirksomhed her. Sidste Gang, jeg traf ham, var paa Vodroffsvej. Han var da allerede stærkt præget af den Sygdom, der kort efter lagde ham i Graven, Aareforkalkning. Men betegnende for ham var den Situation, hvori jeg traf ham. Han løb omkring paa sine lange, lidt stive Ben og legede med Kvarterets Børn, som han aabenbart kendte til Punkt og Prikke, ligesom Børnene paa deres Side elskede ham højt. Trods sin høje Rang og sin indflydelsesrige Stilling i Samfundet, havde han bevaret det samme usnobbete, studentikose Sind, som han i de unge Dage havde lært at sætte saa megen Pris paa. En anden fremragende Jurist blandt Velgørenhedens Lærere var den nuværende juridiske Universitetsprofessor, Frantz Dahl, der ved Lærersammenkomsterne gjorde fortjent Lykke ved sine morsomme og i formel Henseende flot turnerede Viser. Endvidere mindes jeg den senere Seminarieforsøger Stig Bræstrup, og Brødrene Ilsøe, hvoraf den ældste døde som Provst, medens den yngre, Niels Ilsøe, blev Læge, en Tid endog Livlæge hos den gamle Konge, Christian den Niende, der paa de gamle Dage til Stadighed maatte have en Læge i sin umiddelbare Nærhed.

Om Evnerne hos alle disse ganske unge Studenter i pædagogisk Henseende stod paa Højde med den gode Vilje, turde vel være et Spørgsmaal, men gennemgaaende var Forholdet mellem Lærere og Elever sikkert saa godt, som man kunde forlange, og vist ogsaa bedre, end man skulde have ventet. Skolens Lederhed til Fornavn Marius, og da han havde af-tjent sin Værnepligt som Husar, havde Vise-digterne her et pragtfuldt Rim: Marius - Husarius, som ikke forblev ubenyttet. Han, der selvfølgelig var lønnet, da han ganske maatte ofre sin Tid og sine Kræfter for Skolen, havde ikke nogen helt let Stilling overfor sit ung-

dommelige, ret uøvede og ikke altid præcist til Timerne mødende Lærerpersonele. Hvis han tillod sig en selv nok saa vel begrundet Reprimande, udsatte han sig for, at vedkommende Lærer tog sit gode Tøj og gik sin Vej med det samme. Det var jo kun af Velgørehed, man arbejdede der. Paa den anden Side kunde han jo ikke ifølge det ham paahvilende Ansvar lade det helt gaa uden Kontrol. Det forekommer mig, at han løste sin vanskelige Opgave med megen Takt. Et Eksempel: jeg mødte engang et Kvarter forsent. Under slige ikke helt sjældne Omstændigheder skulde han nok sørge for, at man maatte passere ham paa Trappen eller paa Gangen, forinden man slap ind i sin Klasse. Da jeg hin Morgen passerede ham, hilste jeg paa ham, venligt og kammeratligt som altid, men han lod, som han ikke saa mig. Opgaven var løst: Reprimande? Ikke Spor, men til Gengæld en lille moralsk Lussing, som „sad“ der, og som havde gavnlige Følger for mig, idet den lærte mig større Præcision for Eftertiden.

Da jeg efter nogle Aars Virke i „Velgørehedens“ Tjeneste fik Tilbud om ikke saa ganske faa Timer ugentlig hos den bekendte Skolemand Prof. Frederiksen i Ordrup, maatte jeg, omend med et Suk, opgive mine Timer paa Velgørehedens Skole.

Dermed endte det første Afsnit af mine „Læreaar“, og et nyt begyndte, under ganske andre Forhold, men jeg regner Aarene ved „det forenede Velgørehedsselskabs Skole“ for at have haft stor Betydning for mig senere i Livet. Ikke blot lærte jeg der mange samtidige Studenter at kende, hvoraf adskillige blev mine Venner for Livet, men jeg fik tillige den første „Skrubhøvling“ til Gavn for min senere Virksomhed.

H. St. Holbeck

Gamle Odenseanere

(Dødsfald)

PROVST SIMON HANSEN

21. DECEMBER 1863 — 26. JANUAR 1937

En af „Odenseaner-Samfundets“ Stiftere, Student fra Odense Katedralskole i 1884, Provst Simon Hansen er 73 Aar gammel afgaaet ved Døden i sit Hjem i København.

Simon Hansen var Gaardmandssøn fra St. Viby ved Kerteminde og kom forholdsvis sent i Skole i Odense. Han var derfor nogle Aar ældre end sine Klassekammerater, og denne Aldersforskel, der betød, at Simon Hansen var noget mere moden, bevirkede samtidig, at han ikke blandede sig saa meget i Kammeraternes Samvær udenfor Skolen.

I sin Studentertid gav han Undervisning paa Slomanns Skole. I 1891 tog han teologisk Embedseksamen, og samme Aar kom han til Ribe som Førstelærer og Kateket. 2 Aar senere overtog han Stillingen som Bibliotekar ved Stiftsbiblioteket, og i 1895 blev han Sognepræst ved Sct. Catharinæ Kirke i Ribe.

Ved Siden af sin Præstegerning interesserede han sig for Lærerundervisning og blev Stifter af Ribe Seminarium, for hvilket han var Forstander i 16 Aar, indtil han i 1915 fraflyttede Byen.

Fra sin Embedstid i Ribe bevarede Simon Hansen en Kærlighed til det gamle danske Grænse-land, og han tog aktiv Del i Arbejdet i Grænse-landet derved, at han i 5 Aar redigerede „Nord-slesvigsk Søndagsblad“.

I 1915 blev han kaldet til Sognepræst for Sct. Mariæ Menighed i Helsingør, hvor han straks med levende Interesse kastede sig ind i Arbejdet blandt Ungdommen, først som Bestyrelsesmedlem, senere som Formand for „Kristelig Forening til Børns Redning“. I 1923 blev han udnævnt til Provst for Lynge-Kronborg Herred.

Da „Odenseaner-Samfundet“ blev stiftet i 1926, indvilgede Simon Hansen straks i at indtræde i Foreningens Bestyrelse, i hvis Arbejde han tog Del med levende Interesse, indtil han i 1929 trak sig tilbage paa Grund af overvældende Arbejde. Ved Rusfesten i 1928 holdt Simon Hansen Fests-talen til de unge Russer.

Naar Provst Simon Hansen kunde overkomme saa meget, var det, fordi han havde et lyst Sind. Med en Rose plukket i Buegangene i det skønne

Sct. Mariæ Kloster i Knaphullet og med muntert svingende Stok i Haanden kom han sine Medmennesker venligt i Møde. Han var en god og folkelig Mand, en rigtig Fynbo.

Provst Simon Hansen var benaadet med Ridderkorset og Dannebrogordenen.

Søndag den 31. Januar begravedes Simon Hansen under overvældende Deltagelse fra sin gamle Sognekirke i Helsingør. Blandt de mange Kranse var ogsaa en fra Odenseaner-Samfundet, hvis Bestyrelse var repræsenteret.

PROFESSOR P. K. MØLLER 90 AAR

Den 31. Marts 1937 fyldte en af „Odenseaner-Samfundet“s mest prominente Medlemmer, Professor P. K. Møller, 90 Aar. Vi ved alle, hvad Professor Møller har betydet saavel for Odense som for hele Fyen i de mange Aar, han som Overlæge ledede Odense Sygehus, elsket baade af Patienter og Kolleger, og han vil sikkert paa sin Jubilæumsdag have følt, at Fyenboerne ikke har glemt ham i de Aar, der er gaaet, siden han trak sig tilbage. For „Odenseaner-Samfundet“ har det været en Glæde at mærke, hvor meget Professoren interesserer sig for vor Forening nu, da han har Tid til at beskæftige sig med andre Ting, og vi har



Professor P. K. Møller

altid syntes, at der var en større Glans over vore Sammenkomster, naar vi havde Professor Møller iblandt os. Vi ønsker, at Professoren ogsaa i Fremtiden maa bevare sit gode Helbred, og at vi endnu længe maa kunne se ham i „Odenseaner-Samfundet.“

Skolens Lærere

LEKTOR SIMEON (LARSEN) CRONFELT IN MEMORIAM

Simeon (Larsen) Cronfelt var født den 12. November 1856, Student 1876, cand. phil. 1877, Time-lærer ved Odense Katedralskole 1888, Adjunkt 1891, Overlærer 1908, Lektor 1919. Fratraadte som Lærer ved Skolen i Sommeren 1927, død 1936.

Sig, mindes du vor Skoletid,
de trange Aar med Slæb og Slid
mod Maalet i det fjerne?
Et ofte trælsomt Hoveri
hos sære Pædagoger i
den gamle, graa Kaserne!
De stræbte af et ærligt Sind
at banke deres Lærdom ind
i vor umodne Hjerne.

Paa mangt et Fag du havde Greb –
dog stundom meget haardt det kneb
med Tal og Maal og Vejning!
Da spredtes Taagen paa din Vej,
naar „Simeon“ forklared' dig
en vanskelig Beregning!
Held den, der ham til Lærer fik
i Algebra, Aritmetik
og geometrisk Tegning.

Det hændte, hvis vi sad og drev,
og „Stykkerne“, hvorpaa vi skrev,
optog os lidt for længe,
at vi af „Simeon“ blev vakt,
som hurtigt Tingene fik bragt
ind i den rette Gænge!
Men naar vi sled med Kridt og Pen,
han stedse var den bedste Ven
for alle sine Dreng.

For mange af os smaat det skred,
naar vi med Logaritmer stred
og Archimedes' Lære!

Men fra vor Barndoms Skolegaard,
 hvor vi har trællet Aar for Aar
 i mange Timer svære,
 blandt dem, der gav os gode Raad
 og støtted' os med Hjælp og Daad,
 han mindes skal med Ære!

Aar for Aar indsnævres Kredsen af de – efterhaanden saa faa – overlevende Repræsentanter for Undervisningen ved Odense Katedralskole fra forrige Aarhundrede!

Naar jeg ser tilbage paa min Skoletid og mindes, hvor vanskeligt det kunde være for os Drengene at trænge til Bunds i Videnskaberne, sender jeg ofte en venlig Tanke til de Mænd, der havde det brydsomme og sikkert aandsfortærende Hverv: Aar efter Aar at terpe det samme Pensum ind i Elevernes mere eller mindre let opfattende Hjerner. For mange af vore Lærere var Interessen for Faget nok Hovedsagen, og det kunde vi Drengene vel ogsaa tildels respektere, men det var ikke tilstrækkeligt til, at de vandt vort Hjerter. Det gjorde kun de – desværre altfor faa – der med Iver for Undervisningen forbandt Interesse for Eleverne eller – for at være strengt nøjagtig – for Eleven. Men de, for hvem det virkelig var en Livsopgave at forstaa og hjælpe os, de vandt til Gengæld vor Hengivenhed i den Grad, at det kunde opveje mangenen anden trælsom Time, hvor vi følte, at for Læreren var Arbejdet kun en Pligt og ofte tillige et stort Besvær.

Er der noget Fag, hvor det i første Række gælder, at der maa være Forstaaelse og Samarbejde mellem Lærer og Elev, da er det visselig Matematik. Den, der er født med det, man kalder „matematisk Begreb“, vil vanskeligt kunne sætte sig ind i, hvad dette Fag kræver af dem, hvem „Begrebet“ er nægtet; thi for de matematiske Hoveder er Faget en Leg, og Læreren behøver ikke at tage sig videre af dem – „det gaar af sig selv“. Men for dem uden „Begreb“ bliver Faget let en Lidelse, og her er det af eminent Betydning, at Læreren træder forstaaende og hjælpende til, saa at Elevens „Mindreværds kompleks“ ikke bliver altfor stort.

Det var derfor en Befrielse for mig – som for enhver anden matematisk ubegavet Elev – at blive overgivet til Lektor Cronfelts – daværende Adjunkt Simeon Larsens – Undervisning, efter at jeg i de første Aar under en anden Lærer havde følt mig som en ren Umulighed. Jeg mødte temmelig sløv til den første Time i det ny Aar hos den ny Læ-



Lektor Simeon Cronfelt

rer og tænkte, at værre, end det tidligere havde været, kunde det vel ikke blive. Og saa – hvor mindes jeg hans første Indtræden: Hans ranke Skikkelse, de livlige Armbevægelser, Ansigtet med det imponerende Skæg, han dengang bar, det muntre Smil, hvormed han omfattede os alle, og Øjnene, som lyste af Vilje til at bringe os over de Vanskeligheder, hans Fag kunde rumme. Saa begyndte Undervisningen, og jeg følte hurtigt, at jeg i min ny Lærer havde faaet den Støtte, jeg hidtil havde savnet. Han kunde ikke give mig „Begreb“ – det er medfødt –, men han gjorde Matematik-Timerne saa underholdende, at vi alle glædede os til dem, og naar jeg tilsidst fik den afsluttende Eksamen i Matematik saa hæderligt, som jeg gjorde, skyldes det først og fremmest ham. Og altid var han den samme, der var aldrig Tale om Uoplagthed eller daarligt Humør – det kendte han ikke – han var ens mod os alle og vrededes aldrig uden Grund, kun over forsærlig Dovenskab eller „Bøllestreger“, men aldrig over Mangel paa Evne, den, han altid forstod og søgte at hjælpe paa ved utrætteligt at forklare, indtil

han havde os alle med. Og han var ikke bange for at krydre Timerne med munter Skæmt, saa at han, foruden at være Lærer, var baade en glad Kammerat og en faderlig Ven for os alle. Jeg mindes et lille Træk: Hvordan han en Dag kom bu-sende ind i Klassen, hulkende af Latter, og betroede os, at da han paa sin Vej passerede Naturhistorieværelset, hvor en Flok Elever stod og ventede, spurgte han i Forbifarten en af dem, som bar paa en mægtig Pakke, indsvøbt i Papir: „Was ist das?“ og fik omgaaende serveret Svaret: „Blomster til „Mads“! „Simeon“ maatte styrte bort for ikke at tabe Værdigheden! Ja, „Simeon“ kaldte vi ham alle, og det var ikke noget „Øgenavn“, men et Hædersnavn til en elsket Lærer!

Jeg husker endnu den Bestyrtelse, det vakte i Klassen, da „Simeon“ en Morgen udeblev, og det gik som en Løbeild over hele Skolen, at han, ved et Eksperiment paa teknisk Skole, hvor han ogsaa underviste, var kommet alvorligt tilskade og maa-ske vilde blive Invalid for Livstid. Den Utaalmodighed, hvormed vi ventede paa hver „Bulletin“ om hans Tilstand, og den Spænding, der var iblandt os, da det rygtedes, at vi kunde vente ham tilbage. Og saa den Betagelse, hvormed vi saa ham atter træde ind i Klassen, med begge Hænder indsvøbt i store Bandager, saa at han kun kunde tale til os, men hverken bruge Pen eller Kridt. Jeg ved, hvor jeg glædede mig, da jeg saa' Bandagerne om-sider falde af lidt efter lidt – han gik længe med dem, flere Maaneder, tror jeg – saa', at han atter fik sin Førlighed, og at hans Hænder ikke syntes at have taget varigt Mén!

Han var kun min Lærer i to Aar, og jeg glædede mig inderligt, da jeg slap Matematiken, men jeg savnede „Simeon“, som for mig altid vil staa som en af de bedste og hjælpsomste Venner, jeg har haft i Skolen blandt Lærerpersonalet. Saadan var han i sine unge Aar, da jeg kendte ham, og saadan har han sikkert været i hele sin Lærertid: Elsket af alle, men mest af dem, hvem hans Fag faldt vanskeligst – og kan der egentlig siges noget smukkere om en Lærer?

Jeg traf ham sidste Gang ved en Translokation paa Skolen, da han allerede var en af de ældre blandt Lærerne, og det er mig en Glæde at tænke paa, at jeg da, i en modnere Alder, fik Lejlighed til at sige ham, hvad han havde været for mig. Da lyste hans Ansigt mod mig som i Klassen for mange Aar tilbage, og jeg følte, at han atter saa' paa mig som paa en af sine „Drenge“. – Nu er han borte, og hans Død blev sikkert saa smuk,

som han selv vilde ønske den: midt i Arbejdet for den Herre, hvem han altid tog med i sin Gerning. Men vi, hans gamle Elever, vil tænke paa ham med Tak for alt, hvad han i sin Tid har været for os, og sige: Ære være hans Minde!

Vilhelm Balslev

REKTOR, Dr. phil. KARL MORTENSEN
70 AAR

Den 18. Februar 1937 fyldte Dr. Karl Mortensen, Rektor ved Haderslev Katedralskole, 70 Aar. Hans Lærergerning i Provinsen begyndte i Odense i 1899, og han virkede dør som Adjunkt indtil 1918, da han blev Rektor ved Ribe Katedralskole. Ved Genforeningen i 1920 blev han udset til at overtage den vigtige Post som Rektor i Haderslev. Mere end Halvdelen af Dr. Mortensens Lærervirksomhed blev saaledes knyttet til Odense Katedralskole, hvor han som Lærer i Dansk og Tysk og ved sin stærke Personlighed kom til at øve en betydelig Indflydelse paa alle sine Elever.

Men Dr. Mortensen er ikke blot en lærd Litteraturhistoriker, der har skrevet fortræffelige Lærebøger i Faget, han er ogsaa en højtanset Pædagog, og hans Virksomhed i Haderslev har vist ham som en af vore bedste Repræsentanter for dansk Kultur og en ideel Talsmand for Danskhedens Sag, som han har varetaget med stor Takt og derved øvet en højst fortjenstfuld kulturel Indsats.

LEKTOR JOHANNES LOFT
70 AAR

Den 16. November 1936 fyldte Lektor Loft 70 Aar, og vor Skole har atter maattet tage Afsked med en af de Lærere, som for mange af os, der har gaaet i Skolen i den sidste Snes Aar, staaer som Indbegrebet af Skolen, som i Lektor Loft har haft en meget værdifuld Lærerkraft.

Blandt Lektorens Undervisningsfag har Religionsundervisningen i særlig Grad haft hans Interesse.

Saa mærkeligt det er, har Religionsundervisningen en meget beskedent Plads i den danske Skoles Timeplan. Hvis man vilde sige, at det er sorgeligt, vilde imidlertid de fleste af de unge selv protestere; men man kan netop med fuld Ret give Lektor Loft en meget stor Anerkendelse ved at sige, at han har forstaaet at faa Religionsundervisningen og Stoffet til at glide i os alle, selv de mest uinteresserede, og med Kærlighed og Interesse givet os, der interesserede os for Faget, noget vir-

kelig værdifuldt i Forstaaelse af Biblen og Kristendommen, saa at vi i hvert Fald fik noget Begreb om dette store Emne, først og fremmest til Biblen, den ulige betydningsfuldeste Bog, Verden har kendt.

Rent øjeblikkeligt var Lektor Lofts Timer fornøjelige og interessante, ikke mindst paa Grund af hans ualmindelig klare Fremstillingsevne, en Klarhed, som ogsaa prægede hans danske Sprog og gav sig Udslag i en meget prisværdig og nyttig Trang til at forbedre Elevernes Sprogbrug.

Hvis ikke Lektor Lofts Elever vidste at værdsætte ham, kunde vi lære det over det ganske Land af Folk, som er tilknyttet Kirke eller Skole. Ikke mindst Religionslærerforeningen, som Lektor Loft har stiftet og været Formand for i alle dens Aar, staar i Gæld til ham og har i Anledning af Fødselsdagen skænket Lektoren og Fruen et Maleri, et Portræt af Lektoren, til Ophængning til sin Tid i Odense Katedralskole.

Erik Lumbye Madsen

Udnævnelse

1. Juli 1936 udnævntes Skolens ansete Inspektør, Lektor Lars Nielsen til Rektor ved Vejle højere Almenskole.

Rektor Nielsen virkede som Lærer ved Odense Katedralskole i 18 Aar, idet han 1. Oktober 1918 ansattes som Adjunkt. 1. December 1930 udnævntes han til Lektor.

Som Skolens nye Inspektør udnævntes Adjunkt Kaj Løber.

Besøg i „Mimer“

Som et Led i Bestyrelsens Propaganda for „Odenseaner-Samfundet“ havde man besluttet at sende et Medlem over til Odense for at holde Foredrag om vort Samfund i „Mimer“.

Lørdag den 28. Marts f. A. rejste jeg derover og blev ved Skolen budt Velkommen af „Mimer“s Formand Flemming Andersen. Rektor Holbeck, der var indbudt til at overvære Aftenen, havde med Beklæggelse meddelt, at han var bortrejst.

Det var med ejendommelige Følelser, jeg betraadte Skolens Omraade, efter at der var hengaaet 25 Aar, siden jeg drog ud derfra som Student.

Solennitetssalen forekom lige smuk og imponerende; men Klasseværelserne, der i Barneaarene syntes store og højtidelige, havde nu mistet dette Præg.



Lektor Johannes Loft

Det var „Mimer“s sidste Mødeaften i Saisonen 1935–36 med den obligate Auktion efter Foredraget; der var mødt ca. 50 Elever fra II og III G., og „Odenseaner-Samfundet“ lod byde Tobak omkring.

Efter at have bragt en Hilsen fra Bestyrelsen indledede jeg mit Foredrag med nogle personlige Minder fra min „Mimer“-Tid; dernæst fortalte jeg om Foreningslivet, særlig Skoleforeningslivet, som det har udviklet sig gennem Tiderne, og om, hvorledes Trangen efterhaanden følte til Sæmmenslutning blandt Eleverne fra de enkelte Skoler, om „Herlovianer-Samfundet“ (ca. 1856), „Soraner-Samfundet“ (1862), „Randrusianer-Samfundet“, „Ripenser-Samfundet“, „Vejlenser-Samfundet“, Foreningen af Elever fra Birkerød, Rungsted, Ordrup Skoler o. fl., særlig Omtale fik saa det yngste af Skolesamfundene: „Odenseaner-Samfundet“; jeg fortalte om dets Start, om Stifterne, de første Møder, Samfundets Struktur og Formaal: Sammenkomster, Udgivelse af trykte Meddelelser, Opsamling af Fonds til Understøttelser m. m.

Jeg fortalte derefter en Del om Mødeaftenerne,

om de forskellige Formænd og Foreningens Liv gennem de første 10 Aar.

Efter en udførlig Omtale af Jubilæumsfesten den 5. Marts f. A. rettede jeg en stærk Appel til „Mimersønnerne“ om at søge sig optaget i „Odenseaner-Samfundet“, naar de som Studenter kom til København.

Auktionen bagefter forløb meget morsomt, og det var en stor Oplevelse at tilbringe Aftenen sammen med de mange friske, elskværdige „Mimersønner“.

E. Stampe Frølich

Vi fra 1911

Man har ønsket en samlet Præsentation af Aargangen 1911 — 25 Aars Jubilæerne for Odenseaner-Samfundets Medlemmer. 25 Aar anses nu en Gang for en ganske passende Mellemstation paa Livets Rute, en Station, hvor man staar af, strækker Benene og nyder en Forfriskning. Det er der ikke noget at sige til, blot Jubilæerne og deres Tilskuere vil forstaa, at de ikke hermed har naaet et Maal.

Derfor beder jeg Tidsskriftets Læsere ikke sige: „Naa, det er *han* altsaa blevet til“. Ingen af os 35 er Gudskelov endnu „blevet til noget“. I hvert Fald ikke i den Forstand at *vi*, som har opdaget en Smule Sandhed i det amerikanske slogan „Livet begynder med de 40“, skulde være til Sinds at slaa os ned paa den tilfældige Mellemstation, som et 25-Aars Studenterjubilæum repræsenterer.

Med den Reservation, som ligger i ovenstaaende Betragtninger, skal det være mig en Glæde at forelægge en Præsentation af Aargangen 1911 — den Aargang, der placerede sig nøjagtig midt imellem Alberti-Krakket og Verdenskrigens Udbrud, kort sagt Aargangen, der skolemæssigt blev til i en Brydningstid, og som — siger vist *Sven Clausen* — ingen brød sig om, da den først var kommen til Verden.

Vi var som sagt 35, 9 Matematikere, 17 nysproglige og 9 klassisk-sproglige. Heraf skulde

planmæssigt være blevet 9 Ingeniører, 17 Læger og Jurister og 9 Præster, men heldigvis viste det sig, at Samfundet havde Pladser staaende ledige ogsaa udenfor disse Kategorier.

Den akademiske Løbebane, som tog sit meget store Kontingent af Aargang 1911 fra Odense, var Theologien. Fem af os blev Præster, *Knud Alsinger* i Odense, *Christian Houmand* i det historiske Terslev-Ørslev Sogn, *Ivar Lange* ved Frederiksberg idylliske Kirke, *Charles Nedermark* i Glostrup og *Hans Lassen Houmand*, som i Skolen hed Rasmussen, ved Sionskirken i København.

Juraen og den offentlige Forvaltning har i Forening taget sit Kontingent. Den lidenskabelige Skakspiller *Svend Kinch* varetager nu Bøndernes rette Placering som Kontorchef i Landbrugsministeriet og Lektor ved Landbohøjskolen. *Svend Mose* sidder i Øjeblikket som Byretsdommer i København, og *Einar Frølichs* Løbebane har ført ham til Direktoratet for Ulykkesforsikringen, hvor han er Fuldmægtig, og saa er han Medlem af Odenseaner-Samfundets Bestyrelse, ikke at glemme.

I den offentlige Forvaltnings Tjeneste staar ogsaa *Kaj Henriksen*, der er Kontorchef under Kaper i Magistratens 1. Afdeling, og *Kehlmann Harnfeldt*, der slider sin personlige Elskværdighed som Kontrollør under Rodeforvaltningen.

Skulde en af os fra 1911 falde blandt Røvere, vil vi kunne faa juridisk Assistance i alle tre Landsdele, af L. R. S. *Einar Karstens* i Jyllands Hovedstad, af *Johann Barfoed* i Odense og i Midtsjælland af *Hans Jørgen Hansen*.

Endnu en Jurist har vi, *Walter Elmquist*, som i en lang Aarrække allerede har repræsenteret den praktiske Jura indenfor Dansk Arbejdsgiverforening og ført Foreningens Sager for den faste Voldgiftsret.

Vi har een eller to Videnskabsmænd paa

mit Hold — og i Betragtning af, hvor utaknemmeligt et Job det er at dyrke Videnskab, maa Kvotienten vist siges at være fuldt tilfredsstillende. Den ene er Holdets udadtil mest berømte Mand, Nationalmusæumsinspektør, Dr. phil. *Therkel Mathiassen*, Knud Rasmussens Ledsager paa den berømmelige 5. Thule-Ekspedition, og selvstændig Leder af mange arkæologiske Grønlandsekspeditioner. Han er tillige den eneste af os, der er Indehaver af Fortjenstmedaillen.

Stærkt forlovet med Videnskaben er ogsaa *Kay Schmidt-Phiseldeck*, der som Bibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus har sat ind paa mange forskellige Omraader, Filosofi, Historie, hebraisk Filologi, Musikhistorie og Biblioteksvidenskab.

Vi har to Læger i Aargangen, *Erik Steenberger*, der praktiserer i Odense og er Formand for Odense Lægeforening, og *Jørgen Riising* i Otterup. Vi har en kendt Bredgade-Tandlæge, *Ejnar Kristiansen*, og vi har en Dyr læge, Matematikeren *Christen Christensen*, der bor i Korinth.

Hæren har faaet een af os, Kaptajn i Forstærkningen, *Oskar Jørgensen*. Tekniken har ikke krævet mange. *Hans Georg Friis* er Vandbygningsingeniør i Helsingør og hjælper „Kong Peder“ med at bygge Havne. *Aage Gaarde* er i det fynske Telefonselskabs Tjeneste og *Georg Aagaard* i det københavnske.

Paa Pædagogikkens Alter har vi ofret den nysproglige Afdelings Duks, *Marquard Grubbe*, som er Adjunkt i Viborg.

Det praktiske Forretningsliv, særlig Assurance-Erhvervet, har taget sine. *Johannes Gandil* er Kontorchef i Dansk Spare-Selskab, *Hans Espen Hansen* i Forsikrings-selskabet „Danmark“, og *Frits Hansen* er ansat i Købstædernes alm. Brandforsikring. *Thorkild Enrum* er Kontorchef i Akts. I. G. Schwarz & Søn, *Eigil Schmidt Nielsen*, Holdets opfindsomste og mest urolige Hovede, var, sidst jeg talte med

ham, Leder af et Turistbureau. Jeg selv, *Jean Petersen*, har gennem mange Aar befundet mig vel som Journalist ved „Social-Demokraten“.

Endnu mangler der nogle Navne. *Thomas Ravn Nielsen* emigrerede lige efter Eksamen til Sydamerika, og Rygtet siger, at han er stor Forretningsmand et Sted paa dette Kontinent. Hvor vides ikke.

Tre gode Kammerater har Døden taget: *Rasmus Bundgaard Clemmensen* og *Hjalmar Mortensen*, der begge døde kort efter, at de havde taget Studentereksamen, og *Agnar Mohr*, der blev Sagfører, men døde i 1936.

Ære være deres Minde!

Jean Petersen.

Studenter fra Odense Katedralskole Sommeren 1936

Den klassisk-sproglige Linie:

Hansen, Poul Erik; Wiedt Harritsø, Holger Axel; Jensen, Else Marie; Rasmussen, Aage Gottschalk; Schwartz, Grete; Senstius, Helmer.

Den nysproglige Linie:

Andersen, Flemming; Bisgaard, Mogens Elias Sophus; Boje, Aksel Frederik; Christiansen, Lars Henning Thorkild; Egede, Torben; Frandsen, Niels; Heerup, Mogens Vidar Klelund; Jepsen, Erik; Jølbæk, Poul Henry; Kjær-Nielsen, Hans Chr.; Knutzen, Jørgen Gert; Larsen, Johs.; Madsen, Aage; Madsen, Aage Flemming; Mortensen, Chr.; Pedersen, Kaj Faurby; Weishaupt, Per.

Den matematisk-naturvidenskabelige Linie:

Carlsen, Anna Margrethe Christense; Fedder, Hans Carl; Frederiksen, Mogens; Hansen, Erling; Hansted, Chr. Albert Emil; Jacobsen, Erik Leif; Jensen, Henrik Edvard; Jensen, Niels Pape Escherich; Jørgensen, Eva; Kromann, Mogens; Kruse, Henning; Larsen, Birgit Elinor; Lomholt, Svend Axel Friis; Madsen, Frantz Holten Byrch; Münster, Knud Balthasar Oppen; Nielsen, Knud Frederik;

Nørmark, Leif; Rasmussen, Bent Højlund; Richter, Karl Oskar Willy; Runer, Erik Valdemar; Stærmosse, Poul Jørgen Chr.; Thinesen, Johs.; Østergaard, Kirsten.

Vort Blad

For at imødegaa den stadig tilbagevendende Kritik af Bestyrelsens Arbejde vedrørende Medlemsbladet, har man indenfor Bestyrelsen nedsat et Redaktionsudvalg, bestaaende af Dr. Vilh. Balslev, Adjunkt Holger Jensen og Fuldmægtig Stampe Frølich, alle af København.

Udvalget har afholdt flere Møder og drøftet en Udvidelse af Bladet; der har været rettet Henvendelse til forskellige af Foreningens Medlemmer med Anmodning om Bidrag til Bladet, et Arbejde, der ikke altid bærer Frugt.

Bladet vil for Fremtiden forsøgsvis udkomme 2 Gange om Aaret.

Jubilæumsfesten og den ekstraordinære Generalforsamling

Direktør *Agerholm*
valgt til Æresmedlem

Jubilæumsdagen den 5. Marts 1936 indlededes med, at Repræsentanter for „Odenseaner-Samfundet“s Bestyrelse nedlagde Krans paa Medstifteren af „Odenseaner-Samfundet“, Forfatteren Sophus Michaëlis' Grav.

Kl. 10 var der indvarslet til ekstraordinær Generalforsamling paa d'Angleterre. Dagsorden: Valg af et Æresmedlem.

Landsretssagfører *Koch* valgtes til Dirigent.

Paa Bestyrelsens Vegne motiverede *Formanden* Forslaget om, at den Mand, der fremfor nogen anden kunde betegnes som „Odenseaner-Samfundet“s Stifter, Foreningens første Formand, Direktør *Agerholm* valgtes som Æresmedlem. Direktør *Agerholm* var ikke selv til Stede, men havde paa Forhaand tilkendegivet, at han meget gerne vilde modtage et saadant Valg.

Forslaget blev enstemmigt tiltraadt af den ekstraordinære Generalforsamling.

Om Aftenen Kl. 19 samledes 52 Medlemmer af „O.-S.“ til Festmiddag paa d'Angleterre. Her gav

Formanden Meddelelse om Direktør *Agerholms* Valg til Æresmedlem. I smukke og hjertelige Ord karakteriserede han Direktør *Agerholms* Betydning for Foreningen og overrakte ham et Æresbrev.

Direktør *Agerholm* takkede og talte for „O.-S.“ Han udkastede herunder den Tanke, at hver Aargang skulde skaffe et Fond paa f. Eks. 300 Kr.

Dommer *Heide-Jørgensen* talte for Skolen.

Rektor *Holbeck* takkede og talte for Bestyrelsen.

Professor *Poul Møller* talte versificeret for de øvrige Stiftere.

Der afsendtes Telegrammer til de to fraværende, Provst Simon Hansen og Ingeniør S. A. Faber.

Overlæge *Lollesgaard* takkede paa de øvrige Stifters Vegne og talte for *Elmquist*, der kvitterede med en Tale for Fyen.

Efter Middagen samledes man til Panchesold, hvor der taltes for *Formanden*, for det ældste tilstedeværende Medlem, Professor *P. K. Møller*, der svarede med en meget aandfuld Tale. Ind imellem Talerne blev de gammelkendte Translokationssange afsunget.

Det blev sent, inden Gæsterne forlod d'Angleterre, og der havde hersket en fortrinlig Stemning.

Den ordinære Generalforsamling 1936

Den 30. April Kl. 20 afholdt „Odenseaner-Samfundet“ ordinær Generalforsamling i Studenterforeningens Lokaler i København.

DAGSORDEN:

- 1) *Formanden* aflægger Beretning.
I Tilslutning hertil refererer Fuldmægtig *Frølich* et Besøg i „Mimer“ den 28. Marts.
- 2) *Kassereren* aflægger Regnskab.
- 3) *Kassereren* aflægger Regnskab for „Odenseaner-Samfundet“s Understøttelsesfond.
- 4) Valg af Medlemmer til Bestyrelsen.
- 5) Valg af 2 Revisorer og 2 Revisorsuppleanter.
- 6) Forslag fra Bestyrelsen om at bevilge en Præmie paa 100 Kr. til en af Dimittenderne fra Odense Katedralskole i Sommeren 1936, at uddele efter Skoleraadets Bestemmelse.
- 7) Spørgsmaal om at afholde en Sammenkomst i Odense.
- 8) Eventuelt.

Paa Forslag af *Formanden* valgtes Dommer *Heide-Jørgensen* til Dirigent.

Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens lovlige Indvarsling og gav Ordet til Formanden angaaende *Punkt 1*.

Formanden gennemgik i korte Træk Aarets vigtigste Begivenheder.

Den 18. November afholdtes Efteraarssammenkomst og Rusfest. Et af Foreningens Medlemmer, Koncertsanger Blicher-Hansen, underholdt Selskabet. Ved Punchen afholdtes Andespil, og Aftenen forløb i fornøjeligt, kammeratligt Samvær. Den paa sidste Generalforsamling vedtagne Præmie paa 100 Kr. til en af Dimittenderne fra Odense Katedralskole i 1936 var af Skoleraadet tildelt Student Arvid P. Thyssen. I Aarets Løb var der afholdt 5 Bestyrelsesmøder, bl. a. angaaende Tilrettelæggelsen af Jubilæumsfesten.

Formanden omtalte derefter Jubilæumsfesten, herunder den ekstraordinære Generalforsamling (herom se andetsteds i Bladet). Vedrørende Medlemsbladet oplystes, at Bladet for Fremtiden blev trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri i Odense, der havde indsendt det fordelagtigste Tilbud, saaledes at der paa denne Konto kunde spares 150–200 Kr. om Aaret. Medlemslisten var kritisk gennemgaaet, og de Medlemmer, der var i fleraarig Restance, var i Overensstemmelse med Lovene blevet slettet. Medlemsantallet var herefter 225.

Skolebestyrer *Physant* udtalte sin Glæde over, at Bladets Form var bibeholdt, og anerkendte de deri indeholdte Artikler om afdøde Bibliotekar Egil Dithmer og Overlærer J. C. Jacobsen. Derimod kritiserede han, at Medlemmernes Titler ikke var ført à jour i Medlemslisten, og ankede over den store Afgang af Medlemmer. Kontingentopkrævningen burde gøres mere effektiv, f. Eks. ved Postopkrævning. Endelig mente Taleren, at Bestyrelsen tog for lidt Hensyn til Foreningens Økonomi.

Grosserer *Henrik Brock* kritiserede, at saa mange Medlemmer var slettet paa Grund af Restance. Der maatte kunne gøres noget mere for at holde Medlemmerne til Ilden med Kontingentbetalingen, Ligeledes kritiserede han Medlemsbladets Indhold, herunder navnlig at Medlemmernes Titler og Adresser ofte var fejlagtigt angivet. Bladet var for dyrt. Taleren vilde paatage sig at redigere Bladet gratis.

Stud. med. *Erik Knudsen* kritiserede, at Bladet kom saa sjældent; det burde udkomme 10 Gange om Aaret. Deltagelse i Festerne burde være billigere, og man skulde kunne tage Damer med.

Lektor *Heilmann* mente, at Jubilæumsfesten havde været for dyr.

Paa Bestyrelsens Vegne redegjorde *Formanden*

for de Synspunkter, der havde dikteret Bestyrelsens Beslutninger vedrørende Jubilæumsfesten. — Hvad angik Medlemsantallet, kunde Taleren ikke indse, at der var nogen Glæde ved at figurere med et stort Antal Medlemmer, naar disse ikke alle betalte deres Kontingent i rette Tid. Desuden maatte Bestyrelsen jo administrere Lovene, som foreskrev Udslettelse paa Grund af Kontingentrestance, naar et Medlem i 2 Aar har undladt at erlægge Medlemsbidrag.

ad 2 og 3.

Kassereren, Landsretssagfører *Koch*, oplæste det reviderede Regnskab, baade for Foreningen og for Understøttelsesfonden.

Grosserer *Brock* fremsatte forskellige kritiske Bemærkninger, der — som *Dirigenten* konstaterede — ikke tog Sigte paa Kassereren personlig.

Generalforsamlingen gav enstemmigt Décharge for Regnskaberne.

ad 4.

Til Bestyrelsen genvalgtes Kontorchef Ryyd, Læge Vilh. Balslev, Adjunkt Holger Jensen, Oberstløjtnant H. H. Jørgensen og Professor Poul Møller. I Stedet for Landsretssagfører *Koch*, der ikke ønskede Genvalg, valgtes Direktør Aage Rytter, og i Stedet for Student Nyegaard, der var gaaet ud af Foreningen, valgtes stud. jur. Erik Lumbye Madsen.

ad 5.

Til Revisorer genvalgtes Grosserer Henrik Brock og Fuldmægtig Valdemar Jensen, og til Revisor-suppleanter genvalgtes Grosserer J. Balslev og Universitetskasserer Haugsted.

ad 6.

Professor *Møller* foreslog, at Præmien paa 100 Kr. skulde forhøjes til 200 Kr.

Adjunkt *Holger Jensen* foreslog, at man i Stedet uddelte to Præmier à 100 Kr.

Med Henvisning til 10 Aars Jubilæet i Aar vedtog Generalforsamlingen enstemmigt i Aar undtagelsesvis at bevilge to Præmier à 100 Kr. til Dimittender fra Odense Katedralskole.

ad 7.

Formanden meddelte, at han havde modtaget Brev fra Læge Meier, Ferritslev, der slog til Lyd for en Sammenkomst i Odense, f. Eks. en Aftenfest paa Grand Hôtel en Lørdag Aften. Taleren oplyste, at Foreningen talte 43 Medlemmer paa

Fyen, og stillede Forslag om, at der i Løbet af Vinteren næste Aar eller paa et belejligt Tidspunkt blev foranstaltet en Sammenkomst i Odense.

Læge *Mogens Olrik* foreslog en Dagstur med Lyntog til Odense og Udflugt til Sydfyen.

Stud.med. *Erik Knudsen* foreslog, at Turen blev lagt paa et Tidspunkt, hvor Studenterne kunde deltage.

Følgende Resolution blev derefter enstemmigt vedtaget: „Bestyrelsen bemyndiges til at søge foranstaltet en Sammenkomst i Odense.“

Da ingen ønskede at udtale sig under Punktet „Eventuelt“, var Dagsordenen udtømt.

Efter Generalforsamlingen fremvistes Lysbilleder: „Luftskibet Hindenburgs Fart til Sydamerika“ og Optagelser af Sportsbegivenheder fra Garmisch-Partenkirchen samt en morsom Kriminalfilm „Det stjaalne Armbaad“.

Generalforsamlingens Deltagere samledes derefter til Studenterforeningens kolde Bord. Ved Kaffen fortalte Fuldmægtig Stampe Frølich om sin Propagandarejse til Odense den 28. Marts med Foredrag i „Mimer“ om „Odenseaner-Samfundet“. Ved det følgende Punchegilde fortalte Maleren Emil Rannow og Læge Lersey morsomme fynske Historier, og der blev holdt flere fornøjelige Taler.

„Odenseaner-Samfundet“s Efteraarssammenkomst og Rusgilde 1936

Tirsdag den 27. Oktober havde „Odenseaner-Samfundet“ indbudt til Efteraarssammenkomst og Rusfest i Studenterforeningen.

Kontorchef *H. G. Olrik* holdt et interessant og fornøjeligt Foredrag, kaldet „Undersøgelser i Odense angaaende H. C. Andersens Slægt m. m.“.

Efter Foredraget samledes man til Fællesspisning.

Ved Bordet holdt Dr. *Vilh. Balslev* Rustalen.

Ved en Optælling konstaterede man, at der som Deltagere i Festen var:

1 Student af Aargang 1884		
2 Studenter	—	1893
1 Student	—	1897
1 —	—	1898
2 Studenter	—	1901
2 —	—	1906
1 Student	—	1909
3 Studenter	—	1911
1 Student	—	1912

1 Student af Aargang 1913		
2 Studenter	—	1920
1 Student	—	1931
4 Studenter	—	1935
13 —	—	1936

Efter dette noget beskæmmende Resultat af Tilslutningen var man enig om, 1) at Sammenkomsten var tilrettelagt saadan, at man trøstigt kunde anbefale ethvert Medlem at tegne sig som Deltager, og 2) at der indenfor de enkelte Aargange i fremtidige Tilfælde maatte optages et Arbejde for at skaffe en væsentlig større Tilslutning til Sammenkomsterne.

Medlem Arkitekt Prip Møller har lovet at holde Foredrag for „Odenseaner-Samfundet“s Medlemmer Torsdag den 13. Maj om sine interessante Rejse-Oplevelser i Kina med særligt Henblik paa Besøg i Buddhistiske Klostre; Foredraget ledsages af Smalfilms.

Nærmere Meddelelse herom vil tilgaa Medlemmerne.

Generalforsamlingen i Odense

Som alle vi, der har været Medlemmer af „O.-S.“ ligefra Begyndelsen, vil erindre, foreskriver Foreningens ældste Love (af 5. Marts 1926), se § 5: „Den ordentlige Generalforsamling afholdes i København eller Odense inden Udgangen af hvert Aars April Maaned.“

Det varede imidlertid ikke længe, inden der viste sig Trang til en Revision af Lovene, og allerede i Efteraaret 1926 blev der Anledning til Indkaldelse af en „overordentlig“ Generalforsamling, og nu kom Spørgsmaalet om Mødestedet til Afstemning med det Resultat, at der blev Flertal for Beslutningen om at vælge Odense, hvor saaledes ikke blot Foreningens første ekstraordinære Generalforsamling men ogsaa dens første selskabelige Sammenkomst fandt Sted.

Vi var 72 Medlemmer, der mødte paa Skolen den 16. Oktober, og vi husker alle den festlige Modtagelse, vore Odense-Kammerater med Rektor *Holbeck* i Spidsen havde beredt os. Vi reviderede Lovene — dog § 5 blev staaende — og vi samledes om Aftenen paa Grand Hôtel til en saare munter og kammeratlig Fest, og vi afgav mange Løfter om snart at komme igen.

Saa gik der hele 10 Aar, og Lovene er i den Tid blevet revideret flere Gange – men § 5 staar endnu ved Magt – uden at vi nogensinde har afholdt en „ordentlig“ Generalforsamling i Odense.

Men nu skal det ske, som Medlemmerne vil have set af Meddelelsen af 31. Marts, og mange Provinsmedlemmer glæder sig til Mødet, ligesom Københavner-Medlemmerne faar en kærkommen Lejlighed til at besøge deres gamle By og gense Kammerater, der ellers vilde være forhindret i at give Møde.

Der vil sikkert melde sig mange Deltagere til Souperen paa Grand Høtel den 22. ds. og til Udflugten Store Bededags Formiddag. – Tegn dem derfor snarest hos Fuldmægtig E. Stampe Frølich, Kongens Nytorv 3, K.

Medlemsliste for „Odenseaner-Samfundet“

pr. 1. Marts 1937

Da det er i Medlemmernes egen Interesse, at Listen bliver saa korrekt som muligt, anmodes hver især om at tilstille Sekretæren de nødvendige Rettelser

Æresmedlem.

Agerholm, Sophus, Direktør, R., D. M., p. p., Hammerensgade 3, K. (1884).

Livsvarige Medlemmer.

Berg, H. V., Overretssagfører, Graabrødreplads 7, Odense. (1904)

Faber, S. A., Ingeniør, R., D. M., Reventlowsgade 14³, V. (1884)

Kirchhoff, Carl, c/o Taron Frères, 12 Quai du Canal, Marseille. (1917)

Knudsen, Martin, Professor ved Universitetet, Dr. phil., h. c., K., D. M., p. p., Danmarks tekniske Højskole, Sølvgade 83, K. (1890)

Larsen, Absalon, Professor, R., D. M., Baunegaardsvej 15, Gentofte. (1890)

Lassen, Knud, Politimester, Storehedinge. (1904)

Lersey, Peter, Læge, Vestervoldgade 96, V. (1907)

Lollesgaard, Einar, Overlæge, R., Asminderødvejen, Fredensborg. (1884).

Mogensen, Herman, Fabrikant, Nordkrog 21, Hellerup. (1890)

Petersen, Cornelius, Grosserer, M. S. H., R., D. M., p. p., Lindevej 9, V. (1889)

Rytter, Aage L, Direktør, Vestervoldgade 111, V. (1920)

Ryyd, Peter, Kontorchef, R., Amaliegade 25, K. (1906)

Sørensen, Chr., Sparekassedirektør, Købmand, R., Aarup. (1889)

Weimann, Jens Johann, Grosserer, Sydamerika. (1918)

– Svend, Fabrikant, Estersvej, Svendborg. (1917)

Medlemmer.

Allerup, Flemming Pätges, Højesteretssagfører, Viggo Rothesvej 37, Charlottenlund. (1910)

Andersen, A. C., Læge, Vesterg. 59, Odense. (1912)

– Flemming, Rosenvængets Allé 12, Ø. (1936)

– Niels Jørgen Ove, Overtoldinspektør, Villa „Arnen“, Dalgas Avenue 46, Aarhus. (1910)

– Otto E., Direktør, K., D. M., Østervoldgade 4 B, K. (1886)

– Poul, Professor, Dr. jur., Rungstedvej 13, Rungsted. (1910)

Andreasen, Hardy, stud. tech., Kongensgade 31³, Odense. (1933)

Arum, Andreas Reinholdt, Politimester. Nørresundby. (1906)

Balslev, Harald, fhv. Højskoleforstander, Roskilde. (1885)

– Johan Chr., Grosserer, Østerled 7, Ø. (1897)

– Nicolai Frederik, Ekspeditionssekretær i Østifternes Kreditforening, cand. jur., Dyrehavevej 2 B, Klampenborg. (1905)

– Viggo, Kaptajn, R., p. p., Bredgade 63³, K. (1898)

– Vilhelm, Læge, Frederiksberg Allé 52, V. (1897)

Berner, J. A. A., Stiftamtmand, R., D. M., Slottet, Aalborg. (1904)

Bisgaard, H. O., Læge, Glamsbjerg. (1899)

– Mogens, stud. med., Egernevej 55, F.

Black, Frits V., fhv. Lektor ved Odense Katedral-skole, R., Jagtvej 68, Odense.

Blegvad, N. Rh., Læge, R., Nytorv 3, K. (1897)

Blicher-Hansen I., Koncertsanger, St. Kannikestræde 18, K. (1931)

Bratli, Carl, Dr. h. c., Forfatter, kgl. Translatør, Ved Stranden 20, K. (1890).

Brock, Henrik, Grosserer, Reklamekonsulent, Vældegaardsvej 29, Gentofte. (1909)

– Martin, cand. mag., Lykkesholms Allé 5, V. (1926)

Brorson-Hansen, Jørgen, stud. med., Vagtelvej 4, F. (1935)

Bruun, Niels, Dommerfuldmægtig, Stiftsfuldmægtig, Amanuensis, Ribe. (1910)

Buch, Poul, stud. jur., Rosenborggade 15⁴, K. (1935)

Budtz-Jørgensen, O., Gas- og Vandmester, Sortedamsdosseringen 57⁴, Ø. (1892)

– Einar, Professor, R., Frederiksgade 10², K.

- Bülow, Edv., Direktør, Svanemøllevej 56, Ø. (1898)
 – Eiler, Postassistent, cand. phil., Martensens Allé 8, V. (1896)
 – Petrus, Højesteretsdommer, K., D. M., p. p., Vitus Berings Allé 22, Klampenborg. (1893)
 Carlsen, Carl Jørgen, stud. med., Norsvej 6, V. (1935)
 Carstensen, J. F., Sognepræst, Birket pr. Torrig, Lolland. (1891)
 Christensen, Arnold, Bankdirektør, Kongensg. 29, Odense.
 Christiansen Alfred, Tandlæge, Palægade 5, K.
 Clemmensen, Jørgen, Sortedamsdosseringen 101¹, Ø. (1935)
 – Peer, Bredgade 78¹, K. (1934)
 Dessau, Poul, Direktør, Tranevænget 8, Hellerup. (1912)
 Dreyer, Aage Jens Bang, Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. (1908)
 – Fritz Julius Frandzen, Kommunalæge, Odense. (1904)
 – Jørgen, Driftsbestyrer, R., H. C. Ørstedesvej 70¹, V. (1879)
 – Nicolai, Sparekassedirektør, R., Fisketorvet 8-10, Odense. (1882)
 – Poul, Redaktør, cand. jur., Fyens Stiftstidende, Filosofgangen 3, Odense. (1912)
 Dyrup, Sigurd, Ingeniør, Hesselvang 2, Hellerup. (1910)
 Elmquist, Helge, Ingeniør, cand. polyt., Gunløsgade 15, S. (1897)
 – Hjalmar V., Kontorchef, R., Houmarksvej 20, Chl. (1898)
 – Walther, Fuldmægtig, cand. jur., Vestervoldgade 113, V. (1911)
 Enrum, K. H., Overdyrlæge, Bakkekammen, Holbæk. (1907)
 – Thorkild, Prokurist, Herstedvester pr. Taastrup. (1911)
 Erichsen B., Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Platanvej 23, V. (1890)
 Fauherholdt, I. V. R., Sognepræst, Marstal. (1894)
 Fedder, Hans Carl, stud. jur., Frederiksborggade 20, K. (1936)
 Feilberg, C. A., Professor, fhv. Overlæge, K., D. M., Ndr. Frihavngade 13², Ø. (1863)
 Frandsen, Niels, Søren Norbys Allé 18, S. (1936)
 Friis-Hansen, Jørgen Olaf, Rektor, Herlufsholm, Næstved. (1912)
 Frølich, Einar Jacob Stampe, Fuldmægtig, cand. polit., Fabritius Allé 6, Klampenborg. (1911)
 – Knud Frederik Stampe, Læge, Vester Skerninge. (1909)
 Gandil, J. C., Kontorchef, cand. polit., Vintervej 11, Chl. (1911)
 Genner, Viggo, Dr. med., Afdelingslæge ved Finsen-Institutet, Vestre Boulevard 4¹, V. (1907)
 Giersing, Johs., Overretssagfører, Tordenskjoldsgade 16, K. (1891)
 Gottschalch, Chr., Skuespiller, Hotel „Kong Frederik“, V. (1906)
 – Chr. F. A., Apoteker, Brogaardsvej 3, Gentofte.
 Grønlund, Kaj, Guldsmed, Odense.
 Grønning, Radiotelegrafist, Albanigade 44, Odense.
 Hansen, H. J., Landsretssagfører, Sorø. (1911)
 – Rudolph, Civilingeniør, Carit Etlarsvej 9, V. (1888)
 – Søren, Politilæge, R., D. M., Sølvgade 20, K. (1877)
 Hansted, Chr., stud. med., Kildegaardsvej 12A, Hellerup.
 Harritsø, Axel, Vesterbrogade 50, V. (1936)
 Hartnack, V., Oberstløjtnant, R., D. M., Slagelse. (1895)
 Hauer, Kaj Gregers, Ingeniør, cand. polyt., M. I. F., Søndermarksvej 7, Valby. (1912)
 Haugsted, Johs. Viggo, cand. jur., Universitetskasserer, R., Studiestræde 6, K. (1902)
 – Otto, Sekretær, Nørregade 9, K.
 Heerup, Mogens Vidar Klelund, stud. med., Zinns-gade 7, Ø. (1936)
 Heide-Jørgensen, G., Dommer, R., Rathsacksvej 8, V. (1893)
 Heilmann, Vilh., Lektor ved Øregaard Gymnasium, Anemonevej 5, Gentofte. (1906)
 Hempel-Jørgensen, Fr., Orlogskaptajn, Kontorchef i Marineministeriet, Henrik Hertzv. 15, Chl. (1913)
 Henriksen, Asger, Landsretssagfører, Vestergade 35, Odense. (1921)
 – Kaj, Kontorchef, R., Strandvej 166, Chl. (1911)
 Hertz, Knud, Overretssagfører, Strandhuse pr. Kolding. (1906)
 – O, Postkontrollør, Svinget 28, S. (1904)
 Hey, Povl, Direktør, Ordrup Jagtvej 181. (1904)
 Holbeck, H. S., Rektor, R., D. M., p. p., Katedral-skolen, Odense. (1885)
 Holmdal, Chr., Statsgældssekretær, R., D. M., p. p., Frederiksgade 11, K. (1891).
 Holten-Bechtolsheim, Viggo Rothe, Højesterets-sagfører, Gruts Allé 10, Hellerup. (1894)
 Houmand, Viggo Rasmus Lassen, Sognepræst, Henrik Hertzvej 1, Chl. (1914)
 Hude, Eiler v. d., Raadsformand, R., D. M., Thorvaldsensvej 9, V. (1894)
 Høirup, Chr., Seminarieforstander, Ranum. (1903)
 – J. T., Sekretær, Voldgaarden 4⁵, K.

- Iversen, L., adm. Direktør i Statsanstalten for Livs-
forsikring, Dr. phil., K. DM. p. p., Kildegaardsvej
33, Hellerup. (1893)
- Jacobi, Helge, Dommer, Ceresvej 12, V. (1915).
- Jacobsen, Axel Karl Frederik, stud. med., Provste-
vej 2D, St., N. (1935)
- Carl K. F., Dyrslæge, Ebberup, Fyen. (1906)
- Erik Leif, stud. polyt., Strandboulevarden 66¹, Ø.
(1936)
- Holger, Landinspektør, Haarby. (1914)
- Knud, stud. med., Provstevej 2D, St., N. (1933)
- M., Overretssagfører, Nykøbing F. (1906)
- Jaboby, Ove, Nørresøgade 19¹, K. (1935)
- Per, Nørresøgade 19¹, K. (1935)
- Jensen, Holger, Adjunkt, Jomsborgvej 21, Hellerup.
(1920)
- Holger Busk, stud. mag., Classensgade 34⁵ t. v.,
Ø. (1935)
- Olav, Kommunelærer, cand. mag., Søndergade 8,
Løgstør. (1898)
- Valdemar, Fuldmægtig, Nørrevoldg. 30, K. (1900)
- Juel, Niels Joachim Christian Gregers, Kammer-
herre, Hofjægermester, cand. jur., K., D. M.,
Krabbesholm pr. Kirke-Hyllinge. (1879)
- Juul-Pedersen, Aage, Sagfører, cand. jur., Klare-
gade 15, Odense. (1912)
- Jørgensen, Arthur, Sognepræst, Ejlbj pr. Guld-
bjerg, Fyen. (1909)
- Carl, Overlæge, Postboks 163, Kbhvn. (1906)
- Johan Henrik, Grosserer, Ny Vestergade 18, V.
(1888)
- Holger, stud. polyt., Niels Juelsgade 6, 3. K.
(1935)
- H. H., Oberstløjtnant, R., Skansepalæet 3,
Aarhus. (1909)
- Tormod, Forstander, Høng Højskole, Høng.
- Kaarsbo, Helmer, stud. jur., Marstrandsgade 26²,
Ø. (1935)
- I. E., Regensen, K. (1932)
- Karstens, Ejnar, Landsretssagfører, Søndergade 2,
Aarhus. (1911)
- Kelstrup, Olav, stud. mag., Hassagers Koll., Brede-
gade, F. (1929)
- Kjær, Erik W., Tandlæge, Klingenberg 10, Odense.
- Kjærsgaard, N. J. N., Sagfører, cand. theol. & jur.,
Filosofgangen 15, Odense. (1912)
- Klein, Valdemar, Ørelæge, Gersonsvej 8, Hellerup.
(1888)
- Knudsen, Andreas Carl, Ingeniør, Lyøvej 9, F.
(1922)
- E. O. E., stud. med., Walkendorffs Kollegium,
Sct. Pederstræde 14, K. (1931)
- Knudsen, H. Aa., cand. pharm., Mølholm, Vejle.
(1917)
- Jørgen Gert, stud. jur., Vejrøgade 6¹. Ø. (1936)
- K. A., fhv. Gymnastikinspektør, R., D. M., p. p.,
Odense. (1883)
- Koch, Heinrich, E. E., Landsretssagfører, Kaptajn,
R., Skindergade 44², K. (1906)
- Koefoed, C. A., Landsretssagfører, Vestre Boule-
vard 38, V. (1910)
- Krarup, E., Overlæge, Vestergade 63, Odense.
(1905)
- L. V., Skovrider, Valborup pr. Hvalsø. (1909)
- V., Overretssagfører, R., Odense. (1900)
- Kristensen, K. L., Forfatter, Kerteminde. (1910)
- Kroman, Mogens, Klokkestien 8, F. (1936)
- Krüger, Ove, Fabrikant, Overgade 48, Odense.
(1915)
- Lerche, C. F., Overretssagfører, Amaliegade 4, K.
(1901)
- Leth, Forstkandidat, Bangertsgade 5, N.
- Th., Sognepræst, Runebergs Allé 7, Søborg
(1899)
- Lindenov, Harald, Læge, Rolighedsvej 6, V. (1914)
- Lollesgaard, Knud, Overretssagfører, Vestergade 6,
Odense. (1897)
- Lomholt, Svend, Dr. med., Raadhusplads 45, V.
(1905)
- Svend, Fælledvej 27², N. (1936)
- Louring, Aage, stud. jur., Henrik Steffensvej 3, V.
(1930)
- Madsen, Erik Lumbye, cand. jur., Aaboulevard 7⁵,
V. (1930)
- Marstrand, Henrik Demant, Kragssminde, Odense.
(1916)
- Meier, Valdemar, Læge, Ferritslev pr. Ullerslev.
(1907)
- Mikkelsen, Gynther, stud. jur., Nørresøgade 37¹, K.
(1935)
- Milo, Erik, Inspektør, Høtel d'Angleterre, Køben-
havn.
- Moldow, Georg, Grosserer, Tryggehviléallé 11, Chl.
Mygind, Johs., Læge, Andsager. (1897)
- Møller, Carl Andreas, Chef for Det kgl. Teater og
Kapel, K., D. M., p. p., Filippavej 2², V. (1901)
- Carl, Læge, Søbakken 15, Chl. (1910)
- Johannes Carl Niels, Læge, Aarup. (1900)
- Johannes Prip, Arkitekt, M. A. A., „Sølyst“,
Jyderup. (1907)
- Knud, cand. jur., Kontorchef i Overformyn-
deriet, R., Classensgade 17, Ø. (1899)
- Otto Valdemar, Læge, Klinikejer, Frederiksberg
Allé 42 A. V. (1894)

- Møller, Poul, Professor, Dr. med., Fr. V's Vej 11, Ø. (1902)
- P. K., Professor, fhv. Overkirurg, R., Hundepurvevej 62, Odense. (1866)
- Nedermark, Charles, Sognepræst, Glostrup. (1911)
- Nielsen, Alfred, Konsul, Rudkøbing.
- H. C., Adjunkt, Økonomiinspektør, Rungsted Kyst, Rungsted. (1901)
- I. Chr., Kontorchef, Nyvej 10 A, V.
- Knud Reinold, Philip Schousvej 25 St., F. (1935)
- N. A., Gymnastiklærer, D. M., Villa „Solbakken“, Fortevej 60, Riisskov.
- Niels, Overretssagfører, Frederiksholms Kanal 2, K. (1895)
- Nyegaard, A., Direktør, Vestergade 33, Odense. (1907)
- Nøkkentved, Chr., Professor, Dr. techn., M. I. F., Dronninggaards Allé 23, Holte. (1910)
- Olrik, Chr., Direktør, Overretssagfører, Frederiksborggade 43, K. (1896)
- Mogens, Læge, Amagerbrogade 28, S. (1902)
- Pedersen, Otto, Falkonerallé 96⁴ t. v., F. (1934)
- Petersen, Chr. M. K., Museumsinspektør, cand. theol., R., Platanvej 54, Odense. (1887)
- Chr. Munck, Baneingeniør, Masnedø. (1910)
- Harald, Statsadvokat, Rahbeks Allé 18, V. (1912)
- Hjalmar, Læge, Alhambravej 20, V. (1895)
- Ingvard Kortegaard, Halmtorvet 40⁴, V. (1928)
- Jean, Redaktionssekretær, Ordrup Jagtvej 42, Chl. (1911)
- N. C. D., Gymnastiklærer ved Universitetet, V. Boulevard 20, V. (1910)
- Oscar Ingomar, Læge, Nibe. (1917)
- Petri, Einar, Ingeniør og Entreprenør, Lindevej 10, V. (1890)
- Olaf, Arkitekt, Suomisvej 1, V.
- Physant, H. T., cand. mag., fhv. Skolebestyrer, Poul Møllersvej 5, F. (1893)
- Prag, Vilh., Læge, Rustenborgvej 3, Kgs. Lyngby. (1909)
- Prip, Axel Biering, Rektor, Statsskolen, Randers. (1910)
- Rannow, Emil, Maler, H. C. Ørstedesvej 56, V. (1897)
- Rasmussen, Niels Chr., Overretssagfører, Kongensgade 27, Odense. (1883)
- Frede, stud. mag. (1931)
- Rasmussen, Fritz, Læge, R., Højdevangs Allé 18, S. (1875)
- Gustav, Kontorchef i Udenrigsministeriet, R., D. M., M. T. Kfh., Overgade n. Vandet 15, K. (1912)
- Johs. Barner, Forstander, Tekn. Skole, K. (1909)
- N. H., cand. theol., Seminarieforst., Haslev. (1903)
- Reedtz-Thott, T., Baron, Ritmester, Høvdegaard pr. Fakse. (1905)
- Rode, Holger, Grosserer, Raadhushuspladsen 2, V. (1906)
- Roloff-Nielsen, Sv. O., Arkitekt, M. A. A., Nørresøgade 33⁴, K. (1926)
- Rud, A. J., Biskop, K., D. M., Klaregade 17, Odense. (1888)
- Runer, Erik A. L., Drewsensvej 10³, Ø. (1936)
- Schaldemose, Ib Holck, Direktør, R., Valeursvej 11, Hellerup. (1912)
- Steenberger, Erik, Læge, Overgade 6, Odense. (1911)
- Stærmosen, Poul Jørgen Chr., stud. jur., Fælledvej 16 B⁴, N. (1936)
- Svendsen, Carl, Maskinfabrikant, Maskinfabrikken „Phønix“, Odense. (1890)
- Teglbjerg, R. B., Lærer, cand. theol., Nørrebrogade 195, N. (1905)
- Thorbek, Viggo, Fabrikant, cand. pharm., Kattesundet 14, K.
- Torup, J., Assistent, Willemoesgade 72, Ø. (1884)
- Tørring, L., Fabrikant, R., Vestergade 13, Odense.
- Valdemar, Ingeniør, Kongensgade 13, Odense. (1893)
- Vejstrup, Johannes, stud. mag., Brandes Allé 12³, V. (1931)
- Verning, P., Overlæge ved Sct. Josefs Hospital, Vodroffsvej 50 B, V. (1904)
- Wiberg, A. F., Overlærer ved Det kgl. Blindeinstitut, R., Østersøgade 102, Ø. (1885)
- Voss, Arne, Redaktør, Hjalmar Brantingsplads 1⁴, Ø. (1931)
- Zachrisson, William, Underdirektør, cand. jur., Sortedamsdossing 59, Ø. (1904)
- Østerbye, P., Tandlæge, Grindsted. (1914)
- Østergaard, Kristen, stud. med., Goldschmidtsvej 9, F. (1936)