



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



INDHOLD: *Harald Balslev*: Overlærer Niels Teisen. — Fyens Stifts Læseforening 100 Aar. — *G. Heide-Jørgensen*: Dødsfald, Højesteretsdommer Petrus Bülow. — *E. Stampe Frølich*: Soransk Samfund. — Den ordinære Generalforsamling. — Ny Ridder. — Til Medlemmerne. — Love. — Medlemsliste.

1938

Nummer 14

April

Overlærer Niels Teisen

f. 23. Maj 1851, d. 1. Marts 1916

Det staar tydeligt for min Erindring, naar og hvor jeg første Gang saa' den Mand, af hvem disse Linjer skulde give et Indtryk. Det var mens jeg endnu gik paa Gregersens Skole, men ikke længe inden jeg skulde rykke frem til den højere Lærestalt i Lille Graabrødrestræde. Jeg var paa min Vej fra Skolen og var naaet til Flakhaven, da der kom en lille rank Mand gaende i modsat Retning, mod Overgade. Han havde en rask, lidt glidende Gang, løftede ikke Fødderne meget fra Jorden. En Odense-Kammerat, jeg fulgtes med, gav mig den Oplysning: Det er en ny Lærer ved Latinskolen, Teisen hedder han. Jeg saa' nu én Gang mere efter ham, jeg vidste jo, at jeg snart skulde faa med ham at gøre. Denne Erindring passer godt nok med, at cand. theol. N. Teisen i 1878 kom til Odense Kathedralskole som Timelærer. Aaret efter blev han Adjunkt; det var hans Titel i hele min Tid og længe efter, — indtil han i 1906 blev Overlærer.

Samtidig var en jævnaldrende af Teisen, Emil Koch, kommen til Odense som Præst. Han begyndte som Kapellan hos Dr. Ludvig Helweg og blev fem Aar senere dennes Eftermand i Embedet. Baade Teisen og Koch groede fast her, og de forblev begge i Odense deres Liv igen-

nem. Drengetidens og Studenteraarenes Kammeratskab udviklede sig til et nært og varigt Venskab. De var begge Præstesønner, Teisen fra Møn, og Koch fra Falster, og de var udgaaet fra Nykøbing Latinskole. Ved deres fælles 35-Aars Jubilæum som Odenseborgere hed det i en Sang bl. a.:

„Længe gik de i Skolens Tvang,
lærte Latin og Græsk og Sang,
gik med Duksenøglen i Vesten,
og da de havde lært hele Resten,
blev de Studenter med Roes og Kasket,
begge Dele klædte dem net.

Snart tog de fat igen, hvor de slap,
Teologi de lærte omkap;
Filosofien gik Niels i Blodet,
Kant og Hegel løb rundt ham i Ho'det,
superkloge de begge blev,
cand. theol. de tilsidst sig skrev.“

Teisen var — i hvert Fald i min Tid — ikke Lærer i de to øverste Klasser; i de andre underviste han i Historie, Dansk og Religion. „Lille Teis“, som han mellem Drengene oftest blev kaldt, kunde vi vist godt lide allesammen, men vi var ikke bange for at tage os adskillige Friheder i hans Timer. Som et Eksempel paa, hvad vi uden Frygt for Følgerne kunde tillade os overfor ham, skal nævnes, at jeg, der havde et vist Snit paa at efterligne Lærernes Navnetræk, en Dag havde skrevet hans Navn i An-

mærkningsprotokollen, inden han kom ind. „Ja, det ligner jo meget godt“, sagde han og lo, og der skete ikke noget ubehageligt. Disse Friheder var altid af harmløs og uskadelig Art. Og der blev aldrig Tumult i Teisens Timer. Det var ikke Frygt for ham som hindrede dette, thi den fandtes ikke. Selv hans til Tider paatagne bøse Mine saavel som den med Højtidelighed forberedte Lussing virkede mindst af alt frygtindgydende. Men Sympatien for ham værnede ham mod Ondskabsfuldheder fra os slemme Dreng. Og hans ligevægtige Sind befriede ham for de Ophidselsestilstande, der slider stærkt paa mangan en Skolemand. Vi mødte noget forstaaende og menneskeligt, og han var helt hævet over Partiskhed. Vi fik Indtryk af noget samvittighedsfuldt, at han med stor Pligtfølelse søgte at passe det Hverv, der var ham betroet. Men jeg tror ogsaa afgjort, at det var Pligten, der drev Værket. Han levede helt i sin egen spekulative Tankeverden, der lidet lod sig dele med 12—16 Aars Dreng, og vist med de færreste af hans Kolleger. Hvad der boede af Tanker bag den skaldede Filosofpande, kunde vi jo hverken vide — eller paaskønne, selv om vi vidste det. Mon Teisen sommetider har sendt en misundelig Hilsen over mod Graabrødre Præstegaard, som han kunde se fra Skolevinduet. Hos hans gode Ven dér, Emil Koch, dækkede Gerning og Interesse jo i saa høj Grad hinanden. Jeg véd ikke, hvor meget Teisen følte af Savn, men jeg kan ikke rigtig forstaa, om han ikke kendte en Del dertil. Sikker er jeg paa, at hans egentlige Liv, det var hjemme i hans Stuer og ved hans Skrivebord. Her, mellem sine filosofiske og teologiske Bøger, hvor han delte Tilværelsen med en svagelig Kone i et lykkeligt, men barnløst Ægteskab, fandt han sig uden Tvivl mere paa sin Plads end noget andet Sted.

Det faldt sig saadan, at jeg allerede inden jeg gik ud af Latinskolen fik Indtryk af hans Hjem. Jeg var nogle Gange for min Fader i

Bog-Ærinde oppe hos ham, og jeg husker, jeg nærmest var overvældet af den Elskværdighed, hvormed baade han og hans Kone tog imod mig. De boede dengang ovenpaa i en Villa i Kronprinsensgade, siden flyttede de til en lidt større Lejlighed i Absalonsgade, og i sine senere Aar byggede Teisen sit eget Hus ude i Munke-mosekvarteret. Jeg husker, at jeg ved mine første Besøg som Latinskoledreng følte mig forundret og stolt over, at Teisen og hans Kone tog mig helt alvorligt som voksent Individ og talte med mig som paa lige Fod. Og det havde jo sin særegne Charme at se sin Lærer i Privatlivets Belysning, som et rigtigt Menneske, og høre de to kalde hinanden Niels og „Madam“. Senere, i min Studentertid, var jeg flere Gange ude hos dem til en hyggelig Aften. Der var altid nok at snakke om. Fru Teisen, f. Berg, led meget af Asthma, og man var i Begyndelsen noget behersket af hendes krampagtige Vejrtrækninger og af den Tjærelugt, der var i Stuerne. Det behøver vel ikke at siges, at man derude maatte føre sine Samtaler, baade om Filosofi og om andre Ting, uden Cigar. Men det gik alligevel, og til Gengæld smagte den Cigar, man fik overrakt til Afsked, ualmindelig godt. Fru Teisen tog med Liv og Interesse Del i Samtalerne. Der var noget smukt og fint over deres Hjem og deres indbyrdes Forhold. Jeg er vis paa, at hun var ham en ypperlig Kammerat, ogsaa i Stand til at dele hans Tanker og hans Arbejde som Forfatter. Han har sikkert for hende læst, hvad han var ved at skrive, og drøftet det hele med hende, Stykke for Stykke. I Sommerferierne laa de altid paa Landet; engang traf jeg sammen med dem ved Holstenshus, da jeg var deroppe paa Skovtur med min Faaborg-Familie. En anden Gang, i Teisens senere Aar, havde jeg Fornøjelsen at se ham hos mig i Ubberup. Han stillede med Cyklen og „Stanleyhatten“, de var vist begge hans uadskillelige Ledsagere ved Sommertid. Jeg skønnede meget paa at have ham som Gæst

for nogle Dage. Vi cyklede flere Ture i Omegnen, bl. a. til Asnæsskovene, Saltbæk Vig og Kalundborg. Det var morsomt for mig at undervise min gamle Lærer i Egnens Topografi og i, hvad vi saa' af Fugleliv paa vores Vej. Og han tog imod Belæringen som en meget interesseret Elev! Om Aftenen havde vi jo lang Snak, ikke mindst om gamle Dage i Odense.

Teisen havde dengang, — nogle Aar før —, haft den store Sorg at miste sin Hustru. Intet Under, at han i den Tid, han overlevede hende, tit maatte føle Ensomhedens Byrde. Den, der vel bedst kunde hjælpe ham i hans Savn, var Emil Koch. Denne hans Ven fra de unge Dage var tillige hans Præst, og de to har jævnlig i hinandens Stuer talt om gammelt og nyt, om Liv og Død. I 1915 tog Teisen sin Afsked fra Skolegerningen, og kun et Aar efter døde han, 65 Aar gammel.

★



Overlærer Niels Teisen

N.Teisen var Religionsfilosoffen blandt vore Lærere. Han var ikke den eneste Teolog, men medens f. Eks. Strøm var bleven Naturhistoriker, og Kragh Matematiker, vedblev Teisen at have sin Hovedinteresse i de teologiske Problemer. Hans flittige Studier her affødte i Aarenes Løb en hel Række af mindre Skrifter og Afhandlinger, alle om herhen hørende Emner, og betegnende nok, ingen om Skolespørgsmaal. Flere af hans Arbejder handler om Søren Kierkegaard, som han allerede i Studenteraarene var stærkt optaget af. I 1884 skrev han „Kort Indlæg i Sagen mellem S. Kierkegaard og H.L.Martensen“, nogle Aar efter „Til Overvejelse i Anledning af Høffdings Bog om S. Kierkegaard“, og igen senere „Om S. K.s Betydning som kristelig Tænkere“. Ogsaa i de fleste andre af Teisens Skrifter møder vi Kierkegaards Navn. I 1889 udsendte han en Bog „Om betinget Udødelighed“ og i 1901 „Om evig Fortabelse“, begge stærke og varmtføjte Indlæg mod Læren om de evige „Helvedes-

straffe“. Endvidere kan nævnes: „Om Forsøgene paa at grundlægge en religionsløs Sædelære“, „Om Betydningen af et Sandsynlighedsbevis for Kristendommens Sandhed“, „Om Viljens Frihed“, „Om Troen paa Gud“ og „William James' Lære om Retten til at tro“. Teisens Skrifter havde for en stor Del apologetisk Præg. Spørgsmaalet Tvivl — Tro optog ham meget, hvad flere af ovennævnte Titler fortæller om. Særlig de engelske Filosofer var han meget bevandret i. Karakteristisk for hans Stræben efter tankemæssig at bane Vej for den kristne Tro er bl. a. en smuk Afhandling om George John Romanes og hans forskellige Livsstadier.

Dette Forfatterskab henvender sig til langt videre Kredse end teologiske Fagmænd og kan læses af enhver i disse Problemer interesseret. Nogen vid Udbredelse fik det vel ikke, engang ytrede Teisen meget beskedent til mig om sin Skribentvirksomhed: „Jeg har jo, synes

jeg, Raad til en Gang imellem at lade en Bog trykke.“ Selv om han ikke naaede den store Læsekreds, vil hans Skrifter — ved Siden af hans Lærergerning og videre ud end den —

bevare hans Minde. De, som beskæftiger sig med dem, vil møde det alvorlige, retskafne, fine Præg, der svarer til hans Ansigtstræk og hans Personlighed, som vi mindes ham.

Harald Balslev

Fyens Stifts Læseforening 100 Aar



Naar vi idag henleder vore Medlemmers Opmærksomhed paa „Læseforeningen“, sikkert den mest kendte og populære Institution i Odense, saa er det bl. a. fordi den i sin Oprindelse og langt ned gennem Tiderne har haft Tilknytning til vor gamle Katedralskole — ja, man kunde fristes til at mene, at denne Forening næppe var blevet et saa virksomt Centrum for boglige og kulturelle Interesser, hvis dens Ledelse ikke gennem saa mange Aar havde været præget af Lærere fra Katedralskolen.

„Læseforeningen“ er en af de „store og gode Handlinger“, som Odense By med berettiget Stolthed kan anføre, naar den hævder, at den allerede for 100 Aar siden var Landets Foregangsby. Kun 15 Aar senere viste den, at den ogsaa paa den rent udvortes Oplysnings Omraade var Pioneren, da Kommunen indførte Gadebelysning ved Gas før nogen anden i Danmark.

Tanken om en Læseforening var ingenlunde ny i hine gamle Dage under Sjette Frederiks landsfaderlige Regimente. Der eksisterede adskillige Klubber med Aviser samt Lejebiblioteker, for ikke at tale om de offentlige Bogsamlinger med værdifulde Bogskatte. Alene Stiftsbiblioteket og Katedralskolens



C. A. H. Kalkar

Bibliotek repræsenterede henvend 30.000 Bind, og Møllers og Hempels Lejebiblioteker raadede over tilsammen 5.400. Desuden var der i 1835 blevet grundlagt et „Borger-Bibliotek“, saa man skulde tro, at Byens 9.000 Indbyggere havde rigelig Adgang til Bøger og Blade.

Alligevel savnede man en central Institution, der, som det hedder i „Indbydelse til en Læseforening for Fyens Stift“ af 24. November 1837, „foruden at indeholde de almeeninteressante Blade og Tidsskrifter og de bedste Frembringelser af den æsthetiske Litteratur i det danske, tyske, franske og engelske Sprog, tillige havde et bestemt Locale, hvor Medlemmerne kunde have Leilighed til at samle sig, deels til Læsning, deels til den Udvexling af Ideer ved mundtlig Samtale, som i saa mange Henseener maae ansees for gavnlig...“

Tidens aandelige Rørelser baade herhjemme og ude i det store Europa, hvor de nationale Bevægelser paa sociale, kulturelle og politiske Omraader var i livlig Vækst, vakte hos Borgerskabet et levende Ønske om at faa Adgang til at orientere sig, og det viste sig da ogsaa hurtigt, at Tanken var sund og levedygtig.

Den Mand, der tog Initiativet til dette Foretagende

og udformede den ovenfor citerede Indbydelse til Borgerskabet i Odense, var ingen ringere end Byens lærdeste Skolemand, Teologen og Overlæreren ved Katedralskolen, Dr. phil. & teol. *Christian Andreas Hermann Kalkar* (1803—1886), en overlegen Aand af internationalt Format. Han fødtes i Stockholm som Søn af den lærde Rabbiner Simon Isaak Kalkar og kom som 10-aarig i Huset hos en jødisk Onkel i København. Her blev han Student i Aaret 1819 og begyndte at læse Jura. Nogle Aar efter blev han imidlertid grebet af Kristendommen og blev døbt af Biskop Mynster. Han kastede sig nu over Teologien og blev tre Aar efter cand. teol. Han fordybede sig med Forkærlighed i gammeltestamentlige Stu-

med, at han udfoldede en rig Virksomhed ved lærde og opbyggelige Skrifter om bibelske Emner samt ved Bibellæsninger og populære Foredrag. I 1843 fik han Præstekald i Gladsaxe og Herlev, hvor han forenede Sjælesorgen med lærde Studier. Mest kendt er hans Navn blevet ved hans Medarbejderskab og væsentlige Andel (sammen med Prof. Hermansen og Præsten P. C. Rothe) i den reviderede Oversættelse af det gamle Testamente (1865—1870) og den saakaldte „Pragtbibel“ fra 1844.

Dr. Kalkar's lærde Sysler led imidlertid et afgørende Knæk, da en Ildebrand i 1849 fortærede alle hans Samlinger og hele hans Bibliotek. Heri saa han et guddommeligt Fingerpeg om, at hans Studier

Odense d. 3 Juli 1838.

Drans Jüdissonandigfad!

*Der du stignede Aental af de udgaaende Amisur Satyrlige
Jas: forsiget mine Lovordringar og jeg dröndra i Orund Numera
Jag gannataget mig at ikka lidt grimal Arabide, delladur jag
mig forord at iduraldu mig af Loforringar Rayardfurbantfæl,
Jas: imad jag forordur, at det delladur mig at lovde forblive
i Faltkabet som siungalt Mudlaw. Der den Malorillio, forordur
det endu Rayardfurbantfæl i sin Tid agtog mig i sin Høsten, jag
jag forord den Orer, jag det Jyngaligfa at lakka Jas: al
Drans Jüdissonandigfad som Rayardfurbantfælts insigra Hald
Lammar.*

*Jag forblive, Drans Jüdissonandigfad, ma' Jüngaligfa Orer
orbütigra*

Carl Bagger

Jüdissonandigra Dr. og Amisur Kalkar.

dier og skrev en Afhandling om „Deborasangen“ (Dommerne 5, 2—31), for hvilken han i 1833 erhvervede den filosofiske Doktorgrad i Kiel, og tre Aar senere disputerede han i København for den teologiske Doktorgrad med en Afhandling om „Begrædelsesnes Bog“. Fra 1827 var han ansat ved Katedralskolen i Odense, og her virkede den lærde Teolog som Lærer i klassiske Sprog og Religion samtidig

burde tage en ny Retning, og han helligede sig derfor Resten af sit lange Liv til Udgivelse af populære Skrifter af historisk og opbyggeligt Indhold med særlig Interesse for Missionsarbejdet, og han fungerede i en Aarrække (1861—1873) som Formand for „Det danske Missionselskab“.

Det var denne Mand, der sammen med Borgerskabets Spidser, en Etatsraad, en Justitsraad, en

Konsul og en Storkøbmand udsendte Indbydelse til Dannelse af en Læseforening. Der meldte sig hurtig 134 Medlemmer, og paa det konstituerende Møde, den 30. Januar 1838, valgtes den første Bestyrelse paa 16 Mand, og der fastsattes nærmere Regler for den nye Forenings Administration og Virksomhed.

Kalkar blev, som naturligt var, valgt til Formand. Blandt de andre Bestyrelsesmedlemmer træffer vi – foruden Byens Spidser – et i Literaturen saa berømt Navn som *Carl Bagger*, der i 1836 havde overtaget Posten som Chefredaktør af „Stiftstidende“. Han kom dog ikke til at spille nogen betydelig Rolle i dette Milieu; hans Temperament og bohêmeagtige Levevis var altfor inkompatibel med Etatsraadens, Konsulens og andre Bedsteborgeres mere adstadige Vaner. Som et literært Kuriosum anfører vi i Faksimile det Brev, *Carl Bagger* tilstillede Formanden, „Højtærede Dr. og Overlærer Kalkar“, den 3. Juli 1838. Brevet begynder saaledes: „Da det stigende Antal af de udgaende Aviser betydeligen have forøget mine Forretninger og jeg desuden i denne Sommer har paataget mig et ikke lidet privat Arbejde...“

I Anledning af Hundredaaret har Læseforeningens Bibliotekar, Forfatteren *Martin N. Hansen*, udsendt et højst interessant Mindeskrift „Et Hundrede Aar, Fyens Stifts Læseforening“, trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri i meget smukt Udstyr, med mange Illustrationer, der vækker kære Minder tillive hos os gamle Odenseanere. Forfatteren har velvilligst til ladt os at gengive nogle af Illustrationerne.

Det er ikke Hensigten her at gennemgaa Læseforeningens hundredaarige Saga. Vi ønsker kun at henlede Opmærksomheden paa det smukke Jubilæumsskrift og paa den Tilknytning og Sympati, der ikke blot i Starten men lige indtil vor Tid har bestaaet mellem Læseforeningen og Odense Katedralskole. Som Formand figurerer saaledes i Fyrerne den bekendte Overlærer, Fransklereren *Johs. P. K. Sick* (1812–1884), og efter at Etatsraad *Wilhelm Petersen* (1817–1895) i næsten 40 Aar havde ledet Foreningen, kom atter en Repræsentant for Katedralskolen i Spidsen for denne, nemlig Adjunkt *F. W. Johnsen* (1822–1893).

Naar denne Læseforening har formaaet at hævde sig og bevare sin Popularitet gennem hundrede Aar, saa skyldes det ikke blot den dygtige og kloge Administration, men ogsaa i væsentlig Grad dens Beliggenhed og dens Have, den herlige Ø, Odenses „île de la Cité“, „Læseforeningens Have“, Skuepladsen for saa mange smukke og interessante Begivenheder og Rammen om saa mange ømme og dyrebare Minder.

Dødsfald

HØJESTERETSDOMMER PETRUS BÜLOW

døde i Februar iaar, 62 Aar gl. Han hørte til Odense Latinskoles Studenterhold fra 1893. Vi var samtidige, altsaa Skolekammerater, og vi gik i Studentertiden paa Manuduktionshold sammen, ligesom vi en Tid boede samtidig paa Regensen. De Livsstillinger, vi har haft, har i en Aarrække ligget nær op ad hinanden, ogsaa rent lokalt set. Jeg har følgelig kendt Bülow meget godt, og jeg skal ud fra dette Bekendtskab nu paa dette Sted sige et Par Ord til hans Minde.

Naar jeg som et særlig fremtrædende Karaktertræk hos Bülow nævner den Harmoni, som prægede hele hans Væsen, Karakter og Fremtræden, og det harmoniske Forhold, som han skabte overfor sine Omgivelser, da maa jeg bekende, at jeg med en vis ydre Beføjelse kunde beskyldes for Plagiat. Thi akkurat det samme udtalte Præsten, som forrettede hans Begravelse i Gentofte Kirke. Men det er nu alligevel ikke Plagiat. Sagen er ganske simpelt den, at den nævnte Egenskab prægede Petrus Bülow i den Grad, at ingen, der kendte ham, vilde kunne andet end anføre den i første Række, naar Opgaven var en Omtale af hans Person.

Det var da ogsaa denne Harmoni, der i særlig Grad betingede den mærkelig selvfølkelige Autoritet, hvormed Bülow virkede mellem sine Omgivelser, ikke mindst Kammerater og Kaldsfæller. Naturligvis, han var en udmærket Jurist, en begavet og verdensklog Mand, sikker i sin Bedømmelse af Mennesker og Livsforhold; men disse Egenskaber havde han jo tilfælles med adskillige andre; han virkede jo i det hele i en Kreds, hvor – om man vil – Konkurrencen var betydelig. Den ganske særlige Position, som netop han vandt, skyldtes da Egenskaber og Karaktertræk, som var ganske særlige for ham, og som skabte en kvalificeret Tillid til hans Person og Handlinger.

Bülows fortrinlige Form, hans Klarhed og Ordenssans svarede ganske til den indre Realitet og Værdi. Han havde, til Eks., den smukkeste og fasteste Haandskrift, man kan tænke sig. Et rent Særsyn indenfor den Kreds, han tilhørte; altsaa ogsaa her noget, og noget karakteristisk, for sig selv.

Det, som her skrives, maa imidlertid ikke afsluttes uden Omtale af Petrus Bülow's Egenskab som Kammerat og som sine Venners Ven. Men, for Resten, ogsaa her var det saadan, at Tilliden og Autoriteten gjorde sig gældende i første Række.

Lad mig her nævne et lille Eksempel.

I 1933, da vi blev 40 Aars Studenter, var der en af Deltagerne paa vort Manuduktionshold, der fik og praktiserede den grandiose Idé at indbyde os andre til at fejre Jubilæet ved at tilbringe Pinsen hos ham, paa Landet, i hans store og smukke Embedsbolig. Dette kunde jo ikke andet end kræve en vis ydre Paaskønnelse fra os indbudtes Side, og der maatte handles hurtigt. Gennemførelsen heraf kunde være vanskelig nok og volde sine Tvivl, men eet var udenfor Tvivl, nemlig at Bülow fik Arbejdet overdraget, paatog sig det beredvilligt og udførte det med Glans. Men dermed var han ikke færdig. Til Festmiddagen skulde der naturligvis holdes Festtale for Vært og Værtinde. Dette var nu helt uforberedt, i hvert Fald var der intet aftalt derom inden Sammenkomsten. Under Samværet blev Spørgsmaalet jo imidlertid brændende. Og aldrig skal jeg glemme den fuldkomne Selvfølgelighed, med hvilken ogsaa dette Hverv blev overdraget Bülow, og den Godmodighed, dog ikke ublandet lidt venlig Malice, hvormed han atter her var til vor Disposition.

Han var klar over, at som Forholdene laa, og som han og vi andre nu eengang respektive var indrettet, maatte „Arbejdsfordelingen“ blive den, at medens vi nød Livet og det sjældent smukke Sommervejr, var det stadig ham, der maatte tage sig af de fælles Forpligtelser.

Saadan var Petrus Bülow. Det var trist, at han skulde gaa bort saa tidligt. Hans Minde er saa smukt, som man sjældent finder det. Og det har han selv sat sig.

G. Hetde-Jørgensen,
Dommer i Frederiksberg Birk

Soransk Samfund

Soranersamfundet, der er det næstældste af vore Skolesamfund blev stiftet i 1862 og har med Sorø Akademis rige Traditioner, det særlige Skoleliv paa Akademiet og dettes store Elevantal, store Betingelser for at opfylde de Formaal, som alle Skolesamfund har: at bevare og udvikle Sammenholdet mellem Medlemmerne og at vedligeholde Interessen for den paagældende Skole. Soranersamfundet tæller nu 8—900 Medlemmer og Tilgangen er stor, særlig af de unge, — som Eksempel herpaa kan

nævnes, at 26 af 1937's 42 Studenter har indmeldt sig.

Soraner-Bladet udkommer hver Maaned, et smukt 8-sidet Blad med rigt Billedstof.

Samfundet har opsamlet store Fonds:

- 1) Understøttelsesfondet paa ca. 55.000 Kr., hvoraf ca. 26.000 Kr. er udlaant til Studerende. Af Fondets Renter anvendtes i 1937 ca. 3.600 Kr. som Laan og Gaver.
- 2) Gamle Soraneres Jubilæumsfond ca. 15.000 Kr., hvoraf Renterne hvert andet Aar gaar til Understøttelse og hvert andet Aar til en Medlemsudflugt til Sorø.
- 3) Bladfondet til Understøttelse af Bladet ca. 18.000 Kr. Hvert Aar henlægges 1.000 Kr., til Fondet naar 35.000 Kr. Renterne af dette Beløb menes at være tilstrækkelig til Bladets Drift.

Samfundet har Mødeaften hver 1. Onsdag i Aarets 9 Maaneder. Møderne afholdes paa Hotel „Phønix“. Samfundets Formand er for Tiden fhv. Dommer John Knox. Ogsaa over Mødeaftnerne er der Tradition. Medlemmerne samles Kl. 7¹/₂ til gule Ærter med Flæk og Medisterpølse og derefter Pandekager. Kl. 8 er der Foredrag og bagefter kammeratligt Samvær.

Mødeaftenen den 2. Februar d. A. var jeg i min Egenskab af Sekretær for Odenseaner-Samfundet inviteret til at overvære.

Til Ærterne var mødt 35—40 Medlemmer, gamle og unge ligeligt repræsenteret, og jeg blev modtaget kammeratligt og hjerteligt af de Medlemmer, jeg kom i Forbindelse med; jeg mærkede straks den samme fornøjelige Stemning, som er til Stede ved Sammenkomsterne i Odenseaner-Samfundet.

Kl. 8 samledes vi med yderligere 20—25 Medlemmer til Foredrag af Professor Jørgen Jørgensen over Emnet: „Den moderne Naturvidenskabs Opfattelse“.

Før Foredraget udbragtes de traditionelle 3 Hurraer for Sorø Skole.

Foredraget, der varede ca. 1½ Time, spandt over Aarsagslovens Gyldighed, Atomteorien — den religiøse Verdensanskuelse — Materialisme — Aand og Materie, som det opfattedes i ældre Tider, og den moderne Opfattelse heraf — den moderne Atomteoris Betydning til Forklaring af Forholdet mellem Aand og Materie.

Foredraget var videnskabeligt og forstaaeligt og blev modtaget med megen Interesse. Bagefter blev der af flere af Tilhørerne rejst Spørgsmaal, og Foredragsholderen paatog sig det vanskelige Hverv at give en populær Fremstilling af Einsteins Teorier.

Vi samlede derefter gruppevis til fornøjeligt Samvær, og det blev sent, inden hver gik til sit efter en meget vellykket Aften.

E. Stampe Frølich

Den ordinære Generalforsamling

afholdes — som meddelt — Onsdag den 27. April Kl. 19,30 i Haandværkerforeningen (Grev Moltkes Palæ) i Bredgade.

DAGSORDEN

- 1) Formanden vil aflægge Beretning.
- 2) Kassereren aflægger Regnskab, herunder for Odenseaner-Samfundets Understøttelsesfond.
- 3) Der skal vælges 6 Bestyrelsesmedlemmer, 2 Revisorer og 2 Revisorsuppleanter.
- 4) Der skal bevilges en Præmie til en af Dimittenderne fra Odense Katedralskole 1938.
- 5) Herudover vil Medlemmerne faa Lejlighed til at fremføre, hvad der maatte ligge dem paa Hjerte.

Benyt Lejligheden til at tilbringe en fornøjelig Aften i Samvær med gode Kammerater.

Hvis De ikke allerede har tegnet Dem, saa indsend omgaaende det tilstillede Indtegningskort eller telefoner til Sekretariatet Central 9259.

Efter Generalforsamlingen vil Dr. *Bratli* tale om et Emne fra Spanien.

Ny Ridder

Vort Medlem, Statsadvokat *Harald Petersen*, er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Til Medlemmerne

Det henstilles indtrængende, at Medlemmerne, for at Medlemslisten kan blive saa korrekt og fyldestgørende som mulig, husker at meddele Stilings- og Adresseforandringer m. m. til *Sekretariatet, Kongens Nytorv 3, København K.*

★

Medlemmerne opfordres til at yde Bidrag til Bladets Stof; navnlig vil ældre Medlemmers Skoleerindringer eller Minder fra Odense By have stor Interesse. Virk alle for, at Bladet kan holde sin høje Standard ved at være saa righoldigt, interessant og morsomt som muligt.

Eventuelle Bidrag bedes sendt til Sekretariatet.

Odenseaner-Samfundets Love

Vedtagne 5. Marts 1926, med Ændringer af 16. Oktober 1926, 30. April 1928, 30. April 1930 og 5. Maj 1931

§ 1. Medlem af Odenseaner-Samfundet kan enhver blive, der har været Discipel i eller er eller har været Lærer ved Odense Katedralskole.

§ 2. Odenseaner-Samfundet har til Formaal at bevare og udvikle Sammenholdet mellem forhenværende Disciple fra samt nuværende og forhenværende Lærere ved Odense Katedralskole.

Dette søges opnaaet ved:

- a) at afholde Sammenkomster for Medlemmerne som Regel i København eller Odense,
- b) at fremme Udgivelsen af trykte Meddelelser vedrørende Odense Katedralskole, dens tidligere Lærere og Elever, og
- c) at søge opsamlet Fonds til Understøttelse og rentefri Laan, til Rejselegater o. l.

§ 3. I det Kalenderaar, i hvilket en Discipel forlader Skolen, er han kontingentfri, de derefter følgende 6 Aar er Kontingentet 2 Kr. aarlig, derefter 6 Kr. aarlig.

Medlemmerne kan tegne sig for et Ekstrakontingent.

Imod Indbetaling af mindst 100 Kr. en Gang for alle kan enhver, der iøvrigt opfylder Betingelserne for Optagelse, blive livsvarigt Medlem.

Bestyrelsen er berettiget til undtagelsesvis at fritage enkelte Medlemmer for at yde Kontingent i et bestemt Tidsrum eller for bestandig.

Efter Forslag af Bestyrelsen kan der optages Æresmedlemmer.

§ 4. Har et Medlem i 2 Aar undladt at erlægge Medlemsbidrag, betragtes han som udtraadt af Samfundet og kan kun blive Medlem paany, naar han betaler Restancen for disse 2 Aar.

§ 5. Den ordentlige Generalforsamling afholdes i København eller Odense inden Udgangen af hvert Aars April Maaned. Indvarslingen sker ved Udsendelse af Meddelelse, indeholdende Dagsorden, til hvert enkelt Medlem mindst 14 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.

Forslag fra Medlemmer maa for at blive behandlet paa den ordentlige Generalforsamling være indleveret skriftligt til Bestyrelsen inden den 15. Marts.

§ 6. Paa den ordentlige Generalforsamling skal behandles:

- a) Bestyrelsens Beretning om Virksomheden i det forløbne Aar,
- b) Fremlæggelse af det foregaaende Aars Regnskab.
- c) Valg af Medlemmer til Bestyrelsen og Bestyrelses-suppleanter,
- d) Valg af 2 Revisorer (og 2 Revisor-Suppleanter) til at gennemgaa det løbende Aars Regnskab.

§ 7. Overordentlige Generalforsamlinger, der indvarsles paa samme Maade som den ordentlige Generalforsamling, kan finde Sted efter Bestyrelsens eller en Generalforsamlings Beslutning eller efter skriftligt Forlangende af mindst $\frac{1}{5}$ af Medlemmerne. En Generalforsamling, der saaledes begæres indkaldt, skal afholdes senest i den paa Begæringens Indgivelse følgende Maaned.

§ 8. Generalforsamlingen, der er Samfundets øverste Myndighed, ledes af en af denne valgt Dirigent.

§ 9. Til Beslutning om Forandringer i Samfundets Love kræves $\frac{2}{3}$ af de afgivne Stemmer. Beslutning om Samfundets Opløsning kan ikke vedtages endeligt paa en enkelt Generalforsamling, men skal efter at være behandlet og vedtaget med almindelig Stemme flerhed paa en saadan forelægges for en ny Generalforsamling, der vil være at indkalde senest i den paafølgende Maaned. Paa denne kan de udenbys Medlemmer stemme ved skriftlig Fuldmagt til et andet Medlem. Paa den sidste Generalforsamling kræves $\frac{2}{3}$ af de afgivne Stemmer til Forslagets Vedtagelse. Alle øvrige Beslutninger vedtages med almindelig Stemme flerhed.

§ 10. Bestyrelsen bestaar af 9 Medlemmer og 2 Suppleanter; hvert 2. Aar afaar — første Gang efter Lodtrækning — 5 Medlemmer og 1 Suppleant, og

hvert 2. Aar 4 Medlemmer og 1 Suppleant. Genvalg kan finde Sted.

§ 11. Bestyrelsen leder Samfundets Virksomhed og afgør selv, hvorledes den vil fordele Forretningerne imellem sig.

For at der i et Bestyrelsesmøde skal kunne træffes gyldige Beslutninger, maa mindst 5 Medlemmer være til Stede.

§ 12. Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at antage lønnet Medhjælp.

§ 13. Regnskabsaaret løber fra 1. Januar til 31. December.

Regnskaberne skal inden den 1. Marts af Bestyrelsen være afgivet til Revisorerne, som senest 3 Uger derefter skal tilendebringe Revisionen og tilstille Bestyrelsen Regnskaberne med deres eventuelle Bemærkninger.

Medlemsliste for „Odenseaner-Samfundet”

pr. 1. Februar 1938

Da det er i Medlemmernes egen Interesse, at Listen bliver saa korrekt som muligt, anmodes hver især om at tilstille Sekretæren de nødvendige Rettelser.

Æresmedlem.

Agerholm, Sophus, Direktør, R., D. M., p. p., Hammerensgade 3, K. (1884).

Livsvarige Medlemmer.

- Berg, H. V., Overretssagfører, Graabrødreplads 7, Odense. (1904)
- Kirchhoff, Carl, Rue de l'Horloge 55, Casablanca, Marokko. (1917)
- Knudsen, Martin, Professor ved Universitetet, Dr. phil., h. c., K., D. M., p. p., Danmarks tekniske Højskole, Sølvgade 83, K. (1890)
- Larsen, Absalon, Professor, R., D. M., Baunegaardsvej 15, Gentofte. (1890)
- Lassen, Knud, Politimester, Storehedinge. (1904)
- Lersey, Peter, Læge, Vestervoldgade 96, V. (1907)
- Lindenov, Harald, Læge, Rolighedsvej 6, V. (1914)
- Lollesgaard, Einar, Overlæge, R., Asminderødvejen, Fredensborg. (1884).
- Mogensen, Herman, Fabrikant, Nordkrog 21, Hellerup. (1890)
- Møller, Poul, Professor, Dr. med., Storofficer af den græske Phønixorden, Fr. V's Vej 11, Ø. (1902)
- Petersen, Cornelius, Grosserer, M. S. H., K. af Dbg., D. M., p. p., Lindevej 9, V. (1889)
- Rytter, Aage L, Direktør, Vestervoldgade 111, V. (1920)

- Ryyd, Peter, Kontorchef, R., Amaliegade 25, K. (1906)
- Sørensen, Chr., Sparekassedirektør, Købmand, R., Aarup. (1889)
- Weimann, Jens Johann, Grosserer, Sydamerika. (1918)
- Svend, Fabrikant, Estersvej, Svendborg. (1917)
- Medlemmer.*
- Allerup, Flemming Pütges, Højesteretssagfører, Viggo Rothesvej 37, Charlottenlund. (1910)
- Alsinger, Sven, Sognepræst, Redaktør ved „Nationaltidende“, Ø. Farimagsgade 32², Ø. (1912)
- Andersen, A. C., Læge, Vesterg. 59, Odense. (1912)
- Eigil, stud. jur., Øresundsvej 118⁴, S. (1937)
- E. L., Konsul, Odense.
- Flemming, Rosenvængets Allé 12, Ø. (1936)
- Lauritz, Odense.
- Niels Jørgen Ove, Overtoldinspektør, Villa „Arnen“, Dalgas Avenue 46, Aarhus. (1910)
- Otto E., Direktør, K., D. M., Østervoldgade 4 B, K. (1886)
- Poul, Professor, Dr. jur., Rungstedvej 13, Rungsted. (1910)
- Andreasen, Hardy, stud. jur., Kongensgade 31 B, Odense. (1933)
- Paul, stud. merch., Fortunstok 12, Kastellet, K. (1937)
- Arum, Andreas Reinholdt, Politimester. Nørresundby. (1906)
- Balslev, Johan Chr., Grosserer, Østerled 7, Ø. (1897)
- Nicolai Frederik, Ekspeditionssekretær i Østifternes Kreditforening, cand. jur., Dyrehavevej 2 B, Klampenborg. (1905)
- Viggo, Kaptajn, R., p. p., Bredgade 63³, K. (1898)
- Vilhelm, Læge, Frederiksberg Allé 19 A, V. (1897)
- Bencke, Erik, Grosserer, Langelinie 1, Odense.
- Berner, J. A. A., Stiftamtmand, R., D. M., Slottet, Aalborg. (1904)
- Bisgaard, H. O., Læge, Glamsbjerg. (1899)
- Mogens, stud. med.
- Ove, stud. jur., Amager Fælledvej 16, S. (1937)
- Black, Frits V., fhv. Lektor ved Odense Katedral-skole, R., Jagtvej 68, Odense.
- Blegvad, N. Rh., Læge, R., Nytorv 3, K. (1897)
- Blicher-Hansen I., Koncertsanger, St. Kannikestræde 18, K. (1931)
- Bratli, Carl, Dr. h. c., Forfatter, kgl. Translatør, Ved Stranden 20, K. (1890).
- Brock, Henrik, Grosserer, Reklamekonsulent, Vældegaardsvej 29, Gentofte. (1909)
- Martin, Adjunkt, cand. mag., Hjørring. (1926)
- Brorson-Hansen, Jørgen, stud. med., Vagtelvej 4, F. (1935)
- Bruun, Niels, Dommerfuldmægtig, Stiftsfuldmægtig, Ribe. (1910)
- Buch, Poul, stud. jur., Rosenborggade 15⁴, K. (1935)
- Budtz-Jørgensen, O., Gas- og Vandmester, Sortedamsdoseringen 57⁴, Ø. (1892)
- Einar, Professor, R., D. M., Frederiksgade 10², K.
- Bülow, Edv., Direktør, Svanemøllevej 56, Ø. (1898)
- Eiler, Postassistent, cand. phil., Martensens Allé 8, V. (1896)
- Carlsen, Carl Jørgen, stud. med., Norsvej 6, V. (1935)
- Carstensen, J. F., Sognepræst, Birket pr. Torrig, Lolland. (1891)
- Christensen, Arnold, Bankdirektør, Klaregade 29, Odense.
- Christgau, Gustav, Grosserer, Konsul, Vestergade, Odense.
- Christiansen Alfred, Tandlæge, Palægade 5, K.
- Clemmensen, Jørgen, Sortedamsdoseringen 101¹, Ø. (1935)
- Peer, Bredgade 78¹, K. (1934)
- Dessau, Poul, Direktør, Tranevænget 8, Hellerup. (1912)
- Villy, Eksporthef (Tuborg), Østerbrogade 44, Ø. (1913)
- Dreyer, Aage Jens Bang, Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. (1908)
- Fritz Julius Frandzen, Kommunelæge, Odense. (1904)
- Jørgen, Driftsbestyrer, R., H. C. Ørstedsvvej 70¹, V. (1879)
- Nicolai, Sparekassedirektør, R., Fisketorvet 8-10, Odense. (1882)
- Poul, Redaktør, cand. jur., Fyens Stiftstidende, Filosofgangen 3, Odense. (1912)
- Dyrup, Sigurd, Ingeniør, Hesselvang 2, Hellerup. (1910)
- Ebbesen, Stephan, Landsretssagfører, Mageløs 10, Odense. (1920)
- Elmquist, Helge, Ingeniør, cand. polyt., Gunløgs-gade 15, S. (1897)
- Hjalmar V., Kontorchef, R., Houmarksvej 20, Chl. (1898)
- Walther, Kontorchef, cand. jur., Vestervold-gade 113, V. (1911)
- Enrum, K. H., Overdyrlæge, Bakkekammen, Holbæk. (1907)
- Thorkild, Prokurist, Herstedvester pr. Taastrup. (1911)
- Erichsen B., Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Platanvej 23, V. (1890)
- Fauerholdt, I. V. R., Sognepræst, Marstal. (1894)
- Fedder, Hans Carl, stud. jur., Frederiksborg-gade 20, K. (1936)
- Frandsen, Niels, Søren Norbys Allé 18, S. (1936)
- Friis-Hansen, Jørgen Olaf, Rektor, Herlufsholm, Næstved. (1912)
- Frølich, Einar Jacob Stampe, Fuldmægtig, cand. polit., Fabritius Allé 6, Klampenborg. (1911)
- Knud Frederik Stampe, Læge, Vester Skerninge. (1909)
- Gandil, J. C., Kontorchef, cand. polit., Vintervej 11, Chl. (1911)
- Genner, Viggo, Dr. med., Afdelingslæge ved Finsen-Institutet, Vestre Boulevard 4¹, V. (1907)
- Giersing, Johs., Overretssagfører, Tordenskjoldsgade 16, K. (1891)
- Gottschalch, Chr., Skuespiller, Vodroffsvej 43, V. (1906)
- Chr. F. A., Apoteker, Brogaardsvej 3, Gentofte.
- Grønlund, Kaj, Guldsmed, Odense. (1916)
- Grønning, Radiotelegrafist, Albanigade 44, Odense.
- Hansen, Carl Aage, stud. jur., Vendersg. 29¹, K. (1937)
- H. J., Landsretssagfører, Sorø. (1911)
- Poul Flemming, Ingeniør, cand. polyt., Østbane-gade 29, Ø. (1920)
- Rudolph, Civilingeniør, Carit Etlarsvej 9, V. (1888)
- Søren, Politilæge, R., D. M., Sølvgade 20, K. (1877)

- Hansted, Chr., stud. med., Kildegaardsvej 12 A, Hellerup. (1936)
- Harritso, Axel, Vesterbrogade 50, V. (1936)
- Hartnack, V., Oberstløjtnant, R., D. M., Slagelse. (1895)
- Hauer, Kaj Gregers, Ingeniør, cand. polyt., M. I. F., Søndermarksvej 7, Valby. (1912)
- Haugsted, Johs. Viggo, cand. jur., Universitetskasserer, R., Studiestræde 6, K. (1902)
- Otto, Sekretær, Nørregade 9, K.
- Heerup, Mogens Vidar Klelund, stud. med., Zinns-gade 7, Ø. (1936)
- Heide-Jørgensen, G., Dommer, R., Frydendalsvej 14, (1893)
- Heilmann, Vilh., Lektor ved Øregaard Gymnasium, Anemonevej 5, Gentofte. (1906)
- Hempel-Jørgensen, Fr., Orlogskaptajn, Kontorchef i Marineministeriet, Henrik Hertzv. 15, Chl. (1913)
- Hennings, Ove, Konsul, Dronningensgade 3, Odense. (1912)
- Henriksen, Asger, Landsretssagfører, Vestergade 35, Odense. (1921)
- Kaj, Kontorchef, R., Strandvej 166, Chl. (1911)
- Hertz, Knud, Overretssagfører, Strandhuse pr. Kolding. (1906)
- O, Postkontrollør, Svinget 28, S. (1904)
- Hey, Povl, Direktør, Ordr. Jagtvej 181, Charl. (1904)
- Hohwy, Ellen, c/o Eksportslagteriet, Odense. (1934)
- Holbeck, H. S., fhv. Rektor, R., D. M., p. p., Vægter-gaarden, Albani Torv, Odense. (1885)
- Holmdal, Chr., Statsgældssekretær, R., D. M., p. p., Frederiksgade 11, K. (1891).
- Holm-Nielsen, Kaj Valdemar, Landsretssagfører, Skjoldagervej 1, Gentofte. (1927)
- Holten-Bechtolsheim, Viggo Rothe, Højesterets-sagfører, R., Gruts Allé 10, Hellerup. (1894)
- Houmand, Viggo Rasmus Lassen, Sognepræst, Henrik Hertzvej 1, Chl. (1914)
- Høeg, Kay, Assurandør, Odensegade 13, Ø. (1912)
- Høirup, Chr., Skoledirektør, Odense. (1903)
- J. T., Sekretær, C. J. Brandtsvej 16, N.
- Iversen, L., adm. Direktør i Statsanstalten for Livs-forsikring, Dr. phil., K. DM. p. p., Kildegaardsvej 33, Hellerup. (1893)
- Jacobi, Helge, Dommer, Klöchersvej 11, Gentofte. (1915)
- Jacobsen, Axel Karl Frederik, stud. med., Provste-vej 2D, St., N. (1935)
- Carl K. F., Dyrslæge, Ebberup, Fyen. (1906)
- Ejvind, stud. jur., Frederikssundsvej 20, N. (1937)
- Erik Leif, stud. polyt., Strandboulevarden 66¹, Ø. (1936)
- Holger, Landinspektør, Haarby. (1914)
- Knud, stud. med., Provstevej 2D, St., N. (1933)
- M., Overretssagfører, Nykøbing F. (1906)
- Jacoby, Ove, Nørresøgade 19¹, K. (1935)
- Per, Nørresøgade 19¹, K. (1935)
- Jensen, Holger, Adjunkt, Jomsborgvej 21, Hellerup. (1920)
- Holger Busk, stud. mag., Strandvej 433, St., Klampenborg. (1935)
- Olav, Kommunalærer, cand. mag., Søndergade 8, Løgstør. (1898)
- Valdemar, Fuldmægtig, Nørrevoldgade 30, K. (1900)
- Johansen, Vagner Emil, Socialfuldmægtig, cand. jur., Fredericia. (1916).
- Juel, Niels Joachim Christian Gregers, Kammer-herre, Hofjægermester, cand. jur., K., D. M., Krabbesholm pr. Kirke-Hyllinge. (1879)
- Juul-Pedersen, Aage, Sagfører, cand. jur., Klare-gade 15, Odense. (1912)
- Jørgensen, Aksel Lykke, stud. jur., Brygger-vangen 20, St., Ø. (1937)
- Arthur, Sognepræst, Ejlby pr. Guldbjerg, Fyen. (1909)
- Carl, Overlæge, Postboks 163, Kbhvn. (1906)
- Johan Henrik, Grosserer, Ny Vestergade 18, V. (1888)
- Holger, stud. polyt., Niels Juelsgade 6³, K. (1935)
- H. H., Oberstløjtnant, R., Haderslev. (1909)
- Kaarsbo, Helmer, stud. jur., Marstrandsgade 26², Ø. (1935)
- I. E., Regensen, K. (1932)
- Kalør, Einer, stud. med., N. Fasanvej 212, N. (1937)
- Karstensen, Ejnar, Landsretssagfører, Søndergade 2, Aarhus. (1911)
- Kelstrup, Olav, stud. mag., Hassagers Koll., Brede-gade, F. (1929)
- Kjær, Erik W., Tandlæge, Klingenberg 10, Odense.
- Kjærsgaard, N. J. N., Sagfører, cand. theol. & jur., Filsofgangen 15, Odense. (1912)
- Klein, Valdemar, Ørelæge, Gersonsvej 8, Hellerup. (1888)
- Knudsen, Andreas Carl, Ingeniør, Lyøvej 9, F. (1922)
- E. O. E., stud. med., Walkendorffs Kollegium, Sct. Pederstræde 14, K. (1931)
- H. Aa., cand. pharm., Mølholm, Vejle. (1917)
- Jørgen Gert, stud. jur., Vejrøgade 6⁴, Ø. (1936)
- K. A., fhv. Gymnastikinspektør, R., D. M., p. p., Odense. (1883)
- Koch, Heinrich, E. E., Landsretssagfører, Kaptejn, R., Skindergade 44², K. (1906)
- Koefoed, C. A., Landsretssagfører, Vestre Boule-vard 38, V. (1910)
- Krag, Erik, stud. jur., Malmøgade 10, Ø. (1937)
- Krarup, E., Overlæge, Vestergade 63, Odense. (1905)
- L. V., Skovrider, Valborup pr. Hvalsø. (1909)
- V., Overretssagfører, R., Odense. (1900)
- Kristensen, K. L., Forfatter, Kerteminde. (1910)
- Kroman, Mogens, Klokkestien 8, F. (1936)
- Krøger, Ove, Fabrikant, Overgade 48, Odense. (1915)
- Lerche, C. F., Overretssagfører, Amaliegade 4, K. (1901)
- Leth, Th., Sognepræst, Runebergs Allé 7, Søborg. (1899)
- Lollesgaard, Knud, Overretssagfører, R., Vesterg. 6, Odense. (1897)
- Lomholt, Svend, Overlæge, Dr. med., Raadhus-plads 45, V. (1905)
- Svend, Fælledvej 27³, N. (1936)
- Louring, Aage, stud. jur., Henrik Steffensvej 3, V. (1930)
- Madsen, Erik Lumbye, cand. jur., Grønningen 7⁵, K. (1930)

- Marstrand, Henrik Demant, Kragssminde, Odense. (1916)
- Meier, Valdemar, Læge, Ferritslev pr. Ullerslev. (1907)
- Mikkelsen, Gynther, stud. jur., Marstrandsgade 12, Ø. (1935)
- Milo, Erik, Inspektør, Hôtel d'Angleterre, København.
- Moldow, Georg, Grosserer, Tryggehvideallé 11, Chl. Mygind, Johs., Læge, Andsager. (1897)
- Møller, Carl Andreas, Chef for Det kgl. Teater og Kapel, K., D. M., p. p., Filippavej 2³, V. (1901)
- Carl, Læge, Søbakken 15, Chl. (1910)
- Johannes Carl Niels, Læge, Aarup. (1900)
- Knud, cand. jur., Kontorchef i Overformynderiet, R., Classensgade 17, Ø. (1899)
- Otto Valdemar, Læge, Klinikejer, Frederiksberg Allé 42 A. V. (1894)
- P. K., Professor, fhv. Overkirurg, R., Hundrupvej 62, Odense. (1866)
- Nedermark, Charles, Sognepræst, Glostrup. (1911)
- Nielsen, Alfred, Konsul, Rudkøbing.
- H. C., Lektor, Økonomiinspektør, Rungsted Kyst, Rungsted. (1901)
- Chr. N., Kontorchef, Nyvej 10 A, V.
- Knud Reinold, Philip Schousvej 25 St., F. (1935)
- N. A., Gymnastiklærer, D. M., Hans Brogesgade 47, Aarhus
- Niels, Overretssagfører, Frederiksholms Kanal 2, K. (1895)
- Nissen, Paul, Lærer, Dronningensgade 88, Odense.
- Nyegaard, A., Direktør, Vestergade 33, Odense. (1907)
- Nøkkentved, Chr., Professor, Dr. techn., M. I. F., Dronninggaards Allé 23, Holte. (1910)
- Olrik, Chr., Direktør, Overretssagfører, Frederiksborggade 43, K. (1896)
- Mogens, Læge, Amagerbrogade 28, S. (1902)
- Pedersen, Otto, Falkonerallé 96⁴ t. v., F. (1934)
- Petersen, Chr. M. K., Museumsinspektør, cand. theol., R., Platanvej 54, Odense. (1887)
- Chr. Munck, Baneingeniør, Masnedø. (1910)
- Else Waage, stud. med., Frijsenborg Allé 58¹, Ø. (1937)
- Harald, Statsadvokat, R., Parkovsvej 50, Gentofte. (1912)
- Hjalmar, Læge, Alhambravej 20, V. (1895)
- Ingvard Kortegaard, Halmtorvet 40⁴, V. (1928)
- Jean, Redaktionssekretær, Ordrup Jagtvej 42, Chl. (1911)
- Knud Lehn, kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt, R., Læssøegade 27, Odense. (1908)
- N. C. D., Gymnastiklærer ved Universitetet, V. Boulevard 20, V. (1910)
- Oscar Ingomar, Læge, Nibe. (1917)
- Petri, Einar, Ingeniør og Entreprenør, Lindevej 10, V. (1890)
- Olaf, Arkitekt, Suomisvej 1, V.
- Physant, H. T., cand. mag., fhv. Skolebestyrer, Poul Møllersvej 5, F. (1893)
- Prag, Vilh., Læge, Rustenborgvej 3, Kgs. Lyngby. (1909)
- Prip, Axel Biering, Rektor, Statsskolen, Randers. (1910)
- Prip-Møller, Johannes, Arkitekt, M. A. A., „Sølyst“, Jyderup. (1907)
- Rannow, Emil, Maler, H. C. Ørstedesvej 56, V. (1897)
- Rasmussen, Fritz, Læge, R., Højdevangs Allé 18, S. (1875)
- Gustav, Kontorchef i Udenrigsministeriet, R., D. M., M. T. Kfh., Overgade n. Vandet 15, K. (1913)
- Holger, stud. merch., Amager Fælledvej 16, S. (1937)
- Johs. Barner, Forstander, Tekn. Skole, K. (1909)
- Niels Chr., Overretssagfører, Kongensgade 27, Odense. (1883)
- N. H., cand. theol., Seminarieforsøger, Haslev. (1903)
- Reedtz-Thott, T., Baron, Ritmester, Høvdegaard pr. Fakse. (1905)
- Rode, Holger, Grosserer, Raadhuspladsen 2, V. (1906)
- Roloff-Nielsen, Sv. O., Arkitekt, M. A. A., Nørresøgade 33⁴, K. (1926)
- Rosenberg, Thomas, Journalist ved „Fyens Stiftstidende“, Hunderupvej 42, Odense.
- Rud, A. J., Biskop, K., D. M., Klaregade 17, Odense. (1888)
- Runer, Erik A. L., Drewsensvej 10³, Ø. (1936)
- Schalldemose, Ib Holck, Direktør, R., Valeursvej 11, Hellerup. (1912)
- Strøm, Christian, Fuldmægtig i Finansministeriet, Hattensenallé 4, F. (1912)
- Steenberger, Erik, Læge, Overgade 6, Odense. (1911)
- Stærmosen, Poul Jørgen Chr., stud. jur., Fælledvej 16 B⁴, N. (1936)
- Svendsen, Carl, Maskinfabrikant, Maskinfabriken „Phønix“, Odense. (1890)
- Sørensen, Niels, Redaktør, cand. polit., Ved Volden 12, K. (1912)
- Teglbjerg, R. B., Lærer, cand. theol., Nørrebrogade 195, N. (1905)
- Thorbeck, Viggo, Fabrikant, cand. pharm., Kattesundet 14, K.
- Torup, J., Assistent, Willemoesgade 72, Ø. (1884)
- Tørring, L., Fabrikant, R., Vestergade 13, Odense.
- Valdemar, Ingeniør, Kongensgade 13, Odense. (1893)
- Vejstrup, Johannes, stud. mag., Brandes Allé 12³, V. (1931)
- Verning, P., Overlæge ved Sct. Josefs Hospital, Vodroffsvej 50 B, V. (1904)
- Wiberg, A. F., Overlærer ved Det kgl. Blindeinstitut, R., Østersøgade 102, Ø. (1885)
- Voss, Arne, Redaktør, Hjalmar Brantingsplads 1⁴, Ø. (1931)
- Zachrisson, William, Underdirektør, cand. jur., Sortedamsdossingen 59, Ø. (1904)
- Østerbye, P., Tandlæge, Grindsted. (1914)
- Østergaard, Kristen, stud. med., Goldschmidtsvej 9, F. (1936)