



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



INDHOLD: Sv. Alsinger: De danske Farver — H. St. Holbeck: Læreaar II Lidt om Metropolitanersamfundet — A. V. Trojel: Skoleliv ved Aarhundredeskiftet — Poul Stærmosé: Et Besøg i »Mimer« — Emil Rannow: Overlæge E. Løllesgaard — Gamle Odenseanere — Studenterne fra 1940 — Foreningsmeddelelser: Boggaven - Boglegatet — Generalforsamlingen den

21. Maj 1940 — Repræsentantskabet — Odenseaner-Samfundets Love — Rusmodtagelsen — Medlemslisten
Ordinær Generalforsamling — Husk!

1941

Nummer 17

Marts

De danske Farver

*Danmark, vort elskede Fædreland,
grøn er din Bakke og gul dine Agre,
blaa er den Bølge, som kysser din Strand,
brun dine Heder bag Klitternes Rand.
Men skønnest og renest din rødhvide Fane.*

*Danmark, vort elskede Hjem i Nord,
lunt mellem Bøge og Kæmpehøjs-Minder,
Fred er dit Mærke og Frihed dit Ord,
skøn er din Stemme i Folkenes Kor.
Men skønnest dit Smil over rødhvide Kinder.*

*Danmark, vor Moder, fra Øst og Vest
fyger der Sand mod din ældgamle Varde:
men paa sin høje og skumhvide Hest,
rider Kong Christian trods Regn og trods Blæst
med Danmarks, den gamle, rødhvide Kokarde.*

*Hil dig vor Konge i Danmarks Gaard!
Dig vil vi følge i Sorg og i Glæde,
Danske vi vare i Tusinde Aar,
Danske, saa længe vort Hjerte det slaar,
og Bøgen sig spejler i Bølgernes Kæde.*

*Danmark, din Fred er vort Hjertes Sag,
dig vil vi elske, for dig vil vi virke,
tjene det Mærke, du har i dit Flag,
Korset, der vajer fra Hus og fra Tag,
men skønnest i Sol fra den rødhvide Kirke!*

Sv. Alsinger

Læreaar II

(Her følger Rektor *Holbecks* anden Artikel, der fortsætter fra Tidsskriftets Nr. 12)

Da jeg i Januar 1891 kom hjem til mine Forældre med et pænt Laud til Skoleembedseksamen, belønnede de mig med Udsigten til en Pariserrejse for paa Stedet at dyrke det franske Sprog, som var et af mine Eksamensfag. Under Forberedelserne til Rejsen fik jeg en Dag Brev fra C. F. Bricka, Arkivar i Gehejmearkivet og tillige Sekretær i den historiske Forening, der udgiver »Historisk Tidsskrift«. Han skrev, at jeg af Prof. Edv. Holm, en af mine kære Universitetslærere, var bleven anbefalet til at redigere nævnte Tidsskrifts Fortegnelser over uden- og indenlandske Bidrag til Danmarks Historie. Det var, skrev Bricka, ikke noget af økonomisk Betydning, ca. 200 Kr. aarlig, men — tilføjede han — det var dog altid »Foden i Stigbøjlen.« Jeg rejste saa til København og besøgte ham, men da jeg erfarede, at Arbejdet straks skulde paabegyndes, befandt jeg mig i et pinligt Dilemma. Jeg fortalte Arkivaren om mine Forældres smukke Tilbud, og han erklærede straks, at det maatte jeg da ikke opgive for en saa ringe Sags Skyld. Jeg tilbragte saa fem Maaneder i Paris med flittige Studier, og da jeg i Juni kom hjem, var der Opslag om en Timelærerplads ved Rønne Skole. Jeg var forlovet, og det gjaldt alt-saa om at komme i en fast Stilling. Da jeg talte med min Fader om at rejse til København for at tale med Ministeren — det var dengang Jacob Scavenius — fik jeg ikke megen Opmuntring.

»Ja, rejs du bare,« sagde han, »men du kan da nok begribe, at de ikke giver saadan en Dreng et Embede.« Jeg var lige fyldt 24 Aar. Jeg præsenterede mig for den elskværdige og elegante Minister, der for-

øvrigt dengang stod for Fald som Minister. Han henviste mig til daværende Kontorchef v. Stemann, der ogsaa var yderst velvillig. Han foreslog mig hurtigst muligt, helst samme Aften, at tage til Rønne og tale med Rektor Chr. G. Koefoed. »Vi overlader i Reglen til Rektorerne selv at afgøre de personelle Spørgsmaal,« sagde han. Han gjorde sig endog den Ulejlighed i en Rejse-liste at undersøge Afgangstiden, og Kl. halv otte samme Aften gik jeg ombord paa Bornholmeren og foretog saaledes den første af mine ca. 300 Østersørejser. Næste Dag opsøgte jeg Rektor Koefoed, der ogsaa stillede sig meget velvilligt. Der var, sagde han, kun to kvalificerede Ansøgere, men nu kunde jeg jo komme hen paa Skolen og spise til Aften hos ham, saa kunde vi tale nærmere om Sagen. Han havde travlt. Øens Amtmand, Kammerherre Peter Holten holdt 25 Aars Jubilæum, og Rektor skulde hen og gratulere ham. Klokken syv stillede jeg paa Skolen og havde en meget fornøjelig Aften med Rektor, Rektorinden og et Par unge Damer, de havde i Besøg.

Jeg var saa grøn, saa grøn! Jeg fortalte løst og fast om mine Oplevelser i Paris og maa have vundet Rektor. Han fulgte mig »til Sejls« om Aftenen Kl. 10, og ved Afskeden viste han mig Katedernøglen, som han vilde overgive mig, men pludselig stak han den i Lommen igen med de Ord: »Det er vel bedst, vi venter, til De har den officielle Udnævnelse«. Bl. a. fortalte han mig, at han fra min gamle Rektor, P. Petersen, havde faaet et Brev, hvori jeg var bleven stærkt anbefalet. Det har jeg aldrig glemt min gamle Rektor, der paa Grund af sit olympiske Væsen havde Ord for at være kold og ligegyldig overfor gamle Elever — hvad han netop ikke var.

Kort efter fik jeg Udnævnelsen: Jeg var ansat som Timelærer med en Gage af 1530

Kr. aarlig, at udbetale med $\frac{1}{12}$ forud hver Maaned. Det forekom mig, at jeg var bleven en hel Krøsus! Da jeg et Aar efter giftede mig, opdagede jeg hurtigt, at jeg just ikke var nogen Krøsus. Jeg maatte tage mange Privattimer til Hjælp for at faa det til at slaa til — nogenlunde!

Mit Hovedfag i Skolen blev Fransk, og det var — tror jeg — af stor Betydning for mig, at der ikke paa hele Bornholm fandtes et eneste Menneske, jeg i Tvivlstilfælde kunde raadføre mig med. Ganske vist læste min Rektor — med hvem jeg holdt »Revue des deux Mondes« — nogle af Artiklerne, men med Hensyn til den højere Syntaks opdagede jeg snart, at han var ganske blank.

De første Aar var ikke lette for mig. Man skal vist indenfor Danmarks Riges Grænser søge længe, før man finder større Mod sætninger end det fynske og det bornholmske Temperament. Da Rektor ikke ydede mig synderlig Støtte — vi diskuterede mest politiske og literære Problemer — maatte jeg klare mig paa egen Haand og — hvad der daarligt laa for mit Naturel — til Tider terrorisere mig igennem ved ødsel Udde-ling af Lussinger. Men efterhaanden blev Forholdet til Eleverne bedre og efter nogle Aars Forløb vist endog særdeles godt. Ogsaa med mine Kolleger kom jeg paa den bedste Fod. Det var i den Tid, da endnu ikke hver Mand, hver Kvinde og hvert Barn havde Cykle, men det varede ikke længe, før hele Lærerpersonalet med Damer kunde slaa Følge paa morsomme Cykleudflugter til det vidunderlig skønne Bornholm. Jeg glemmer ikke, da jeg første Gang, pr. Cykle, besøgte Gudhjem og Rø, ej heller Hjemkørselen fra den smukke Skov Almindingen.

Faa Aar efter min Ansættelse ægtede

Rektor Koefoeds Søn, Adjunkt M. C. Koefoed i Aarhus, en af Rønnes unge Piger.

Da hendes Mor ikke paa nogen Maade vilde skilles fra hende, maatte Adjunkt Koefoed bytte med Adjunkt K. G. Brøndsted, ogsaa kendt som Forfatter. Da Brøndsted hellere end gerne vilde bort fra Bornholm, og da han og Koefoed netop havde de samme Undervisningsfag, ordnedes Sagen særdeles let. Jeg vil ikke sige, at den unge Koefoed just detroniserede Faderen, men at han fik en stor Indflydelse paa Skolens hele Ledelse, lader sig dog heller ikke nægte.

Det skyldtes saaledes hans ihærdige Bestræbelser, at Kultusministeriet, vistnok fra Skoleaaret 1897 at regne, gav Tilladelse til, at to unge Piger fra Rønne, der ønskede at tage Studentereksamen, fik Lov til at »hospitere« i Statsskolen de to sidste Aar før Eksamen. Dog skulde der træffes alle mulige Foranstaltninger i den Anledning. De to unge Piger, hvoraf den ene nu er Departementschefsfrue, medens den anden indtager en betroet Stilling i Statistisk Departement, maatte ikke vise sig paa Legepladsen i Frikvartererne. Der skulde indrettes et særligt Værelse til dem, hvori de havde at opholde sig mellem Timerne. De maatte ikke indfinde sig i Klassen, før Timen var vel begyndt, altsaa naar Læreren havde indfundet sig, og denne skulde nøje drage Omsorg for, at de bortsendtes nogle Minutter, før der ringedes ud! Jeg tilstaar, at alt dette forekom mig ganske latterligt, men Ministeriet maa altsaa have tænkt sig, at de skikkelige bornholmske Dreng pludselig vilde forvandles til uciviliserede Australnegre ved Synet af det andet Køn indenfor Skolemuren. Reglementet blev nøje overholdt, men efterhaanden som Skoleporten aabnede sig mere og mere for de unge Piger, bortfaldt det hel-

digvis. Ved Almenskoleloven af 24. April 1903 aabnedes Porten jo paa vid Gab, og Verden stod endda!

Det kom derfor ikke som nogen større Overraskelse, da Adjunkten i Januar 1903 afløste Faderen i Rektoratet. Det var ham, der en skønne Dag — eller rettere sagt en skønne Aften — da vi var paa Tur sammen og havde spist en bedre Middag i Hotel Helligdommen, hvor endnu dengang det herlige Ægtepar Rich. Ancher og Frue førte Kommandoen, inden de overtog Dams Hotel i Rønne, — altsaa det var herude, at Rektor M. C. Koefoed i Anledning af et ledigt Rektorat erklærede, at jeg skulde søge det. Han tilføjede, at jeg ikke fik det, da det var givet, hvem der skulde have det, men — tilføjede han — »Deres Tur kommer nok engang, og det er godt, at de derinde (d. v. s. i Undervisningsministeriet) lægger Mærke til Dem.«

Da Rektoratet ved Odense Katedralskole blev ledigt ved Rektor Giersings Død i Februar 1918, tilskyndede han mig til at indgive min Ansøgning med det Resultat, som turde være tilstrækkelig bekendt.

Jeg tror ikke, jeg overdriver, naar jeg vover at udtale, at det var med Vemod, man i Rønne tog Afsked med min Hustru og mig. Det Afskedsgilde, hvormed man fejrede os i Rønne Dagen før min Afrejse — min Hustru og mine Børn forblev endnu et Par Uger i Rønne — vil jeg sent glemme, ej heller vil jeg glemme, at det var min Hustru, der efterlod det største Savn i den Kreds, vi i 27 Aar havde tilhørt. Ogsaa for os var Afskeden vemodig. Et langt Afsnit af vort Liv var knyttet til Klippeøen, »Østersøens Perle«, som den med Rette benævnes af Digterne.

H. St. Holbeck.

Lidt om Metropolitanersamfundet

Idéen til Stiftelsen af Metropolitanersamfundet er undfanget af Studenterne fra 1897, men det egentlige Stød til Oprettelsen kom udefra.

Da den sproglige Del af Aargangen 1897 var færdig med Artium, var de nybakte Studenter til Gilde hos en af Kammeraterne. Her talte Værtens Fader for Oprettelsen af et Metropolitanersamfund. Han var ikke Akademiker selv, ej heller Metropolitaner, men gennem sin Søn og dennes Kammerater var han kommet til at holde af og ære den gamle Skole.

En foreløbig Komité blev nedsat, og man arbejdede for Sagen i al Stilhed mellem Kammeraterne.

Den 18. April 1898 blev Metropolitaners-

amfundet stiftet, dets første Formand blev Skolens daværende Leder, Rektor V. A. Bloch.

Samfundets Love bestemmer, at Samfundet dels skal være en selskabelig Forening, dels en velgørende.

Man haabede nogenlunde hurtigt at være i Stand til at danne et Fond, hvis Renter kunde komme trængende Metropolitanere til Gode. Men det blev desværre et forfængeligt Haab, Samfundet er og har altid kun været en selskabelig Forening.

Et Medlem af Samfundet skænkede engang en mindre Kapital, hvis Renter aarlig uddeles som et Rejselegat til en Rus.

Ifølge Lovene skal der hvert Aar udsendes et Aarsskrift, hvilket i de senere Aar

ikke har kunnet lade sig gøre paa Grund af de uforholdsmæssig store Udgifter, der er forbundet med Udgivelsen. Aarsskriftet udkommer nu gældende 3—4 Aar under eet.

Samfundet afholder hvert Aar i Oktober/November Maaned et Rusgilde, hvortil 60-, 50- og 40-Aars Jubilarene samt Aarets Russer indbydes.

Rusgildet afholdes paa Skolen og bestaar af 2 Dele, først et Smørrebrødsbord, hvor der ikke holdes Taler, og derefter et Panchesold med Kantate, Rustale og Taler. Kantaten er oprindelig skrevet af den kendte, gamle Studentervisedigter Overlærer ved Metropolitanskolen Axel Sørensen. Ved Skolens Flytning fra Frue Plads blev Kantaten ændret for ogsaa at passe paa de nye Forhold. Alle ældre Studenter husker sikkert fra deres Studentertid Viser under skrevet —1—n. En ældre Metropolitan holder Rustalen. Gamle Metropolitanere assisterer ved Kantatens Udførelse, og

mange Talere plejer at have Ordet under Soldet.

Om Foraaret eller hen paa Forsommeren afholdes den aarlige Generalforsamling med paafølgende kammeratligt Samvær. I Februar eller Marts afholdes som Regel en Sammenkomst for Medlemmerne. Nu og da holder en Metropolitan Foredrag om sine Oplevelser, f. Eks. har Ingeniør Per Kampmann talt om Kampsax' store Ingeniørarbejder i Iran.

Metropolitanersamfundets Medlemstal er ca. 300, hvad jo ikke kan siges at være særligt imponerende. For at blive Medlem skal man have gaaet i Metropolitanskolen. Skolens Rektor og Lærere har Ret til at være Medlemmer, og er det næsten alle.

Samfundets Bestyrelse bestaar af 7 Medlemmer, hvoraf det ene som Regel er en af Lærerne ved Skolen.

Samfundets nuværende Formand er Orlogskaptajn L. Benzon.

Skoleliv ved Aarhundredskiftet

Op Gymnasiast fra Aarhundredskiftet, hører Du i den mørke Vintermorgen Vækkeurets Kimen! Du tumler ud af Sengen og ser, at Du som Følge af, at Du er kommet for sent i Seng, har stillet Vækkeuhret til først at vække 7¹/₄, sidste Øjeblik, altsaa Hovedet i Vandfadet, Haarbørsten sammesteds hen og derpaa op gennem Haaret — de kosmetiske Midler maa gemmes til senere paa Dagen — opslaaede Stilebøger, skrevne Oversættelser, Tacitus, Horats og Xenofon smækkes i, Morgengkaffen skylles ned og med Resterne af en Krydder i den ene Haand og Skolebøgerne under den Arm, der er fri, styrter Du af

Sted; ak, de skønne, spildte Kræfter, da Du naar til Hjørnet af Jernbanegade og Vindegade, hører Du Skoleklokken ringe til Morgensang; her gælder det blot at slippe over Gaardspladsen, uden at Zerlangs skarpe Øje opdager Dig; dog alt forgæves, han staar deroppe i Vinduet i »Solen«, og Du kan ligesaa godt frivilligt melde Dig hos ham, naar Morgensangen er forbi, Du er afsløret, »Spangdang«s mindre venlige Ord — og meget morgengnaven kunde han være — bliver ikke blidere, hvis han selv skal opsøge Dig for Overtrædelsen af § 1 i »Reglement for Disciplene i Odense Katedralskole«.

Og saa slæber Timerne fra 8—2 sig af Sted, ikke altfor oplivende efter den siden Midten af 70'erne gældende Undervisningsplan med sin To-Deling: »Grækerne« og »Matematikerne«, og Grundtonen i denne Plan var vel nok lige det modsatte af en af de første Sætninger, som vi i 1ste Klasse lærte i Kerrns' & Krebs' latinske Lærebog: Non scholæ, sed vitæ discimus!

Tværtimod det var vel netop for Skolen, og slet ikke for Livet vi lærte; men Planen og Lærerne passede for saa vidt ved Aarhundredskiftet ganske godt sammen, idet de fleste af dem tilhørte den Tid, da en Lærer hovedsagelig kun var »Hører«; de faa yngre Lærerkrafter, som maaske havde Vilje og Lyst til at give Undervisningen en noget anden Retning, formaaede ikke overfor Planen, de ældre Lærerkrafter og Institutionen »Odense Kathedralskole« at sætte noget egentlig personligt Præg paa Undervisningen.

Kl. 2 slippes Du saa ud af »Slaveriet«, men allerede mindre end en Time efter — oven paa Middagsmaden — sidder Du midt i Lektier, Stile, Opgaver, Versioner etc., indtil Du ved 6-Tiden optræder paa Strøget med Stok, ja, maaske endog med Cigar paa; derpaa hjem til Aftensmaden, igen Lektier med Tilbehør, medmindre det er en af de lette Aftener, hvor der ikke er skriftlige Udarbejdelser, og hvor Du enten selv er Vært ved en l'hombre, eller hvor Du med Piben i Din Overfrakkelomme, begiver Dig til den Kammerat, hvis Tur det er at have l'hombre hos sig, og saa som Slut paa Ugen, Lørdag Aften, da vi mødes i »Mimer«, hvor først Sekretæren bestiger »rostra« og oplæser Beretningen fra forrige Møde, Redaktøren møder op med »Vældet« og Censor med »Vrøvlebogen«; efter en Pause kommer saa Foredraget, derpaa Diskussionsindledningen og den paafølgende Diskussion;

naar Mødet senest Kl. 10 er forbi, kommer det brændende Spørgsmaal om, hvor Udskøjelsen — Indtagelsen af en Pilsner, højt regnet en Toddy, skal foregaa. Valget staar imellem »Brochmann«, »Tunnelen« og »Exporten«, en Letsindighed som »Tangen« er udelukket.

Saaledes saa i korte Træk Din Skoletilværelse ud i de 2 Aar, Du var Gymnasiast, med en Grads Forskel en Fortsættelse af de 4 første: Skole og Lektier — Lektier og Skole; havde Skolen og Undervisningen givet Dig en videre Horisont den Dag, da Rektor overrakte Dig Artiumsbeviset end den Dag, da Du første Gang betraadte Skolegaarden? Og dog, dejlige, ubekymrede, glade Aar trods den daglige Trædemølle.

Naar Du tænker paa dem, træder mange Ansigter frem, som nu forlængst ligger under Mulde; maaske er højst 2—3 tilbagelevende af det daværende Lærerpersonele, hvad der har sin Forklaring i, at Lærerbestanden i en lang Aarrække havde været uforandret; tag et Skoleprogram for 1890 og et for Aar 1900, og der er kun faa Ændringer i Personerne.

Allerede det, at Lærerbestanden qua Lærere var gammel, bevirkede, at Undervisningsformen var forældet, og Stemplet i saa Henseende havde den fra selve Rektors Haand.

Jeg vil nødigt sige noget nedsættende om min gamle, højjagede Rektor, Peter Jacob Petersen, en Mand, som i hvert Fald vi Grækere, der kom ham paa nærmere Hold, hvis man kan tale om noget saadant i Forbindelse med hans Person, saa op til med den største Ærbødighed, men moderne selv set med Aarhundredskiftets Øjne var hans Undervisning ikke, og med den store Respekt han ogsaa indgød Lærerpersonelet, kom hans pædagogiske Metode til at præge hele Skolen.

Aandfuld var hans Undervisning ejheller, og nogen Baggrund af kulturelt eller æstetisk Indhold bød den ikke paa; den var kun Oversættelse, Grammatik og Analyse og ikke derudover.

Det overvejende Flertal af Lærerpersonalet var Filologer, der havde taget den store Filologicum, som først blev ophævet midt i 80'erne. I deres Undervisningsmetode fulgte de troligt i Rektors Fodspor; friskest af dem virkede vel nok Zerlang og Gredsted; for dem var vi dog foruden at være Elever ogsaa unge Mennesker, hvem Livet bød andet og mer end Lektietæperi.

De 2 Lærere for »Matematikerne«, Karl Schmidt og S. A. Christensen hørte til en anden Kategori af Lærere, men hver for sig meget forskellige; Schmidt var den ældste Lærer ved Skolen og havde gennem Aarene faaet mindre og mindre Interesse for sit Fag: Fysik; hans store Interesse var historiske Studier, hvor hans Forfattervirksomhed strakte sig lige fra Odense Teaterhistorie til Spaniolernes Ophold i Danmark 1808, og iøvrigt til hele Napoleonstiden.

Schmidt kunde til Tider godt være bidsk og satirisk, og blandt Eleverne var man af den Opfattelse, at han var den eneste af Lærerne, der turde opponere mod Rektor.

S. A. Christensen var af en udpræget moderne Støbning; med ham og Karl Mortensen som ansattes ved Odense Kathedralskole efter Sommerferien 1899, kom nye Tider og Tanker ind i Undervisningen; helt let har det næppe været for dem paa Lærerværelset, og der gik da ogsaa Rygter om, at Mortensens »radikale« Tilsnit havde forskaffet ham adskillige Sammenstød med Filologerne, der var haardkogte Reaktionsnære.

Som en Gruppe for sig selv vil jeg nævne de yngre Lærerkrafter: Simeon Larsen, Mads Rasmussen og Georg Nielsen. Ingen

af dem havde nogen Embedseksamen, og de gled derfor vanskeligere ind i en saa udpræget Embedsmandskreds. De var imidlertid paa deres specielle Omraade dygtige Lærere, men man havde et bestemt Indtryk af, at de i nogen Grad følte sig trykkede af den Kreds, der omgav dem, og noget Særpræg paa Undervisningen formaaede de derfor ejheller at sætte.

I korte Træk har jeg her optrukket Liniere for Odense Skoleliv ved Aarhundredeskiftet; skulde Billedet hos en eller anden Læser fremkalde personlige Minder, helst af en glædelig Art, er Hensigten med det lille Rids opnaaet.

A. V. Trojel,
Student fra 1900.

Et Besøg i „Mimer“

Lørdag den 1. Februar d. A. havde jeg Lejlighed til at aflægge et Besøg i vor gamle Gymnasieforening Mimer, hvor jeg skulde fortælle lidt om Odenseaner-Samfundet.

Jeg var spændt paa at erfare, om de Forandringer, der er sket i Mimer, siden jeg gik i Gymnasiet, Optagelsen af 1. G. og Adgangen for »Pigerne« til at blive Medlemmer, havde ændret noget i det, som jeg ansaa for det egentlige i Mimer, det gode Kammeratskab og den frie Tone. Og jeg blev glad overrasket ved at finde alt omtrent som dengang. Kun var »Vrøvlebogen« — det kan vist udtrykkes saaledes — mere saglig. I min Tid var den nu ogsaa ofte skrap.

Med Udgangspunktet i Odenseaner-Samfundets Formaaalsparagraf fortalte jeg — efter kort at have omtalt de Tanker, der laa bag ved Stiftelsen i 1926 — om vore Fester, det festlige Rusgilde i Begyndelsen af November, hvor Aarets Russer er Samfundets Gæster ved det hyggelige Aftensbord, om Panchesoldet og Rustalene, alt det, vi andre kender saa godt — og om vore øvrige Sammenkomster, Generalforsamlingen i Begyndelsen af Foraaret, Besøget i Nationalmuseet og Skovturen til Fredensborg.

Af andre Bestræbelser for at styrke Sammen-

holdet mellem gamle Kammerater omtalte jeg vort smukke Tidsskrift og den Opsparing af Fonds, vi foretager.

Til Slut fortalte jeg om O.-S.'s Organisation, Lovene, Bestyrelsen og Repræsentantskabet og opfordrede til at slutte op om Odenseaner-Samfundet efter endt Skoletid.

Aftenens Foredrag i Mimer handlede om noget saa spændende som Stat ctr. Individ. Den paafølgende Diskussion var meget interessant, men drejede sig hovedsageligt om Enkeltheder af særlig aktuel Interesse.

Ved Mødets Slutning foranledigede jeg en Drøftelse af Gymnasieforholdene i Odense for at høre Medlemmernes Stilling til, om O.-S. eventuelt i Fremtiden ogsaa skulde være Skolesamfund for det nye Sct. Knuds Gymnasium, jfr. Forhandlingerne paa vor Generalforsamling 1940. Det oplystes, at der endnu ikke var givet Regler for de to Skolers Rekruttering, saaledes gik der stadig Togfolk paa begge Skoler, ogsaa i de nye Klasser, hvorfor der endnu ikke var Grund til at foretage nogen Ændring i Reglerne for Optagelse i O.-S.

P. St.



Overlæge Einar Lollesgaard

* 5.—9.—1865 † 12.—6.—1940

Medstifter af Odenseanersamfundet, Overlæge Einar Lollesgaard er død. Om hans fortrinlige Embedsgerning er skrevet med stor Anerkendelse i forskellige Blade. — Hans elskelige Per-

sonlighed, en Blanding af Skepsis, Generthed og stor Kærlighed til Mennesker, vil blive husket af de Medlemmer af Odenseanersamfundet, der med ham deltog i dets Møder. Hjertelig, lidt kejtet ubehjælpssom kom han imod os, inderlig glædende sig ved Samværet med Unge og Gamle. En god Skolekammerat, et fint Menneske er gaaet bort. Vi vil holde Mindet om ham i Ære.

Emil Rannow.

Gamle Odenseanere

I det forløbne Aar, siden vi udsendte Nr. 16 af dette Tidsskrift, har vi set adskillige af vore Kammerater fra Skolen blive hilst og hyldet i Dagspressen for deres fortjenstfulde Livsgerning, og vi behøver derfor kun at udtale vor Lykønskning til disse Mænd og udtrykke vor Glæde og Stolthed over, at de alle hører til de bedste Kuld af Studenter fra Odense Katedralskole.

Vi nævner i første Række de to Professorer *Martin Knudsen* fra Universitetet og *Absalon Larsen* fra Den polytekniske Lærestanstalt. De er begge Studenter fra 1890 og overskrider iaar den ubønhørlige Aldersgrænse for deres Embedsvirksomhed. Samme Lod traf en tredje af Kammeraterne fra 1890, Dommer *A. P. Larsen*, hvis Navn er knyttet baade til Konkursloven og til Naturfredningen.

Professor, Dr. med. *Poul Møller*, der paa den patologiske Anatomis Omraade har høstet saa ubestridelig Anerkendelse, har taget sin Afsked som Lærer i dette Fag, men vil sikkert endnu i mange Aar arbejde med Udbytte for sin Videnskab.

Dr. phil *Lars Iversen*, Direktør for Statsanstalten for Livsforsikring, har fejret 40-aars Jubilæum som Medarbejder i denne vor fornemste Forsikrings-Institution, for hvis høje Standard og udmærkede Resultater han har indlagt sig saa stor Fortjeneste.

Under Rubriken »Udnævnelser« noterer vi med Stolthed det usædvanlige Spring, Statsadvokat *Harald Petersen* gjorde ifjor, da han kaldtes til Landets Justitsminister, idet vi udtaler vor hjerteligste Lykønskning.

Med Ridderkorset af Dannebrog har Majestæten benaaded Professor, Dr. techn. *Chr. Nøkkentved* og Forstanderen for »Det tekniske Selskabs Skoler« *Johannes Barner Rasmussen* har faaet Ridderkorset af 1. Kl. af Finlands hvide Rose.

Studerterne fra 1940

Den klassisk-sproglige Linie:

Hans Djursaa, Poul Jørgen Flintholm, Elisabeth Hansted, Jørgen Jørgensen, Jørgen Poul Jørgensen, Per Loft, Arthur Madsen, Edith Waage Petersen, Kristian Villumsen.

Den nysproglige Linie:

Bent Andersen, Erik Bernstorff, Bent Christensen, Poul Christensen, Hans Christian Guldager, Poul Hansen, Richard Wagner Hansen, Peter Otto Jensen, Poul Helge Kold, Aage Kristensen, Jens Lange, Hans Christian Rasmussen, Carsten Reissmann.

Den matematisk-naturvidenskabelige Linie:

Johannes Abelskov, Inger Andersen, Poul Sparre Andersen, Povl Mandrup Andersen, Viggo Andersen, Nils Ole Bach, Jørgen Christensen, Alfred Christiansen, Ellen Christy, Elisabeth Eriksen, Svend Fanø, Erik Frederiksen, Marie Greve, Folmer Hansen, Johanne Hansen, Rasmus Peter Hansen, Viggo Juhl Hansen, Grethe Hauritz, Nils Gunnar Jepsen, Kaj Bjørn Jensen, Svend Keiser-Nielsen, Magna Knudsen, Ole Kofod, Gudrun Madsen, Magna Madsen, Arne Movin, Erik Møller, Jens Buhl Petersen, Helge Verner Rasmussen, Knud Rindorf, Poul Riising, Helge Skovgaard, Knud Stecher, Anna Villaume.

Foreningsmeddelelser

Boggaven

7 Dimittender for 1940 modtog Bøger skænket af Odenseaner-Samfundet.

★

Boglegatet

De traditionelle 100 Kr. blev ifjor tildelt Kaj Bjørn Jensen af den matematisk-naturvidenskabelige Retning.

★

Generalforsamling

Den 21. Maj 1940 Kl. 20 afholdt Odenseaner-Samfundet ordinær Generalforsamling i Haandværkerforeningen, Dr. Tværgade 2, København, med følgende

Dagsorden:

1. Formanden aflægger Beretning.
2. Kassereren aflægger Regnskab.
3. Valg af Medlemmer til Bestyrelsen. De efter Tur afgaaende er: Retsformand Ryyd, Dr. Balslev, Direktør Aage Rytter, Maleren Emil Rannow, Direktør Poul Dessau, stur. jur. Poul Stærmosé.
4. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisorsuppleanter.
5. Forslag fra Bestyrelsen om at bevilge en Præmie paa 100 Kr. til en af Dimittenderne fra Odense Katedralskole i Sommeren 1940, at uddele efter Skoleraadets Bestemmelse.
6. Forslag til Ændring i Selskabets Love. Som ny Paragraf indføres efter § 11: § 12, der affattes saaledes: »Bestyrelsen udnævner hvert Aar umiddelbart efter den ordentlige Generalforsamling et Repræsentantskab bestaaende af et Medlem af hver Studenteraar-gang, der er repræsenteret i Samfundet. Repræsentantskabets Opgave er, som Bindeled mellem Medlemmerne og Bestyrelsen, at virke for Tilgang til Samfundet og Tilslutning til Sammenkomsterne.« Nuværende § 12 bliver til § 13 og nuværende § 13 bliver til § 14.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen overværedes af ca. 40 Medlemmer. Formanden bød Velkommen og foreslog Kontorchef Walther Elmquist som Dirigent; han takkede for Valget, konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav Ordet til Formanden for at aflægge Beretning.

ad 1) Formanden udtalte:

Paa Generalforsamlingen ifjor den 28. April blev § 5 i Odenseaner-Samfundets Love ændret saaledes, at den ordinære Generalforsamling afholdes inden Udgangen af hvert Aar's Maj Maaned i Stedet for som tidligere inde: Udgangen af April Maaned. En af Grundene til denne Æn-

dring var, at det var paatænkt at afholde Generalforsamlingen i Aar i Odense, og Maj Maaned maatte betragtes som bedre egnet til at afholde Generalforsamlingen i Odense end April Maaned. Eftersom Forholdene har udviklet sig siden Slutningen af August ifjor og navnlig efter 9. April i Aar, vil Medlemmerne forstaa, at Bestyrelsen ikke har ment at kunne henlægge Generalforsamlingens Afholdelse til Odense, idet Trafikforholdene og den foreliggende Situation i betydelig Grad vil hindre Medlemmer udenfor Fyen i at rejse til Odense; ved sidste Generalforsamling i Odense den 22. April 1937 viste det sig, at ikke mindst de københavnske Medlemmer var rigelig repræsenteret.

Efter Generalforsamlingen ifjor holdt Bestyrelsen Møde, og Formand, Næstformand, Sekretær og Kasserer blev genvalgt.

Vi har i Løbet af Aaret haft 2 Sammenkomster udover Generalforsamlingen, nemlig en Skovtur til Fredensborg den 12. Juni og Efteraarsammenkomsten og Rusmodtagelsen den 8. November ifjor.

Til Skovturen den 12. Juni mødte 22 Medlemmer Kl. 4 $\frac{1}{2}$ Eftm. paa Raadhuspladsen, hvorfra vi i en Turistbil kørte ad Kongevejen forbi Frederiksborg Slot til Nøddebo; her gjorde vi et meget kort Ophold, nemlig i Kroen; i en Motorbaad blev vi sejlet over Esrom Sø til Skipperhuset, hvorfra vi spadserede igennem Fredensborg Slotspark; vi fik Adgang til den reserverede Del af Slotshaven, og derefter besaa vi Slottets Indre. Klokkeren var da blevet saa mange, at den forlorne Skildpadde ventede paa »Store Kro«; her opholdt vi os nogle Timer i munter Samvær med Taler og Keglespil, og Kl. 12 var Turistbilen igen paa Raadhuspladsen efter en meget fornøjelig og vellykket Tur.

Den 8. November fandt Efteraarsammenkomsten og Rusmodtagelsen Sted; der var mødt 75 Medlemmer, heraf 12 Russer og 15—25 Aars Jubilarer, Studenter fra 1914. Højesteretssagfører Holten-Bechtolsheim holdt en fortræffelig Rustale, og Professor Poul Møller talte for Jubilarerne. Der blev iøvrigt holdt adskillige Taler, og foruden de 2 Translokationsange sang vi en fornøjelig fyensk Vise af Dr. Balslev. Visen findes aftrykt i Nummer 16 af Tidsskriftet.

Der har i det forløbne Aar været afholdt 4

Bestyrelsesmøder, og Redaktionsudvalget har afholdt 3 Redaktionsudvalgs møder.

Tidsskriftets Nr. 16 er lige udkommet, Priserne paa Papir og Trykning er steget, hvilket er den væsentligste Grund til, at der kun er kommet et Eksemplar af Tidsskriftet i det sidste Aar, og mere end eet Eksemplar kan af økonomiske Grunde heller ikke forventes i det kommende Aar. Redaktionsudvalget ved Foreningens Sekretær modtager dog for alle Tilfældes Skyld meget gerne snarest Bidrag til det næste Nummer af Tidsskriftet; i denne Forbindelse skal jeg opfordre Medlemmerne til ved Stillings- og Adresseforandringer at give Sekretæren fornøden Underretning herom.

Det Beløb paa 100 Kr., som aarlig bevilges til en Dimittend fra Odense Katedralskole, blev ifjor tildelt Gunnar Gregers Larsen, der er Medlem af Odenseaner-Samfundet.

Boggaverne til Dimittenderne i 1939 bestod af Exemplarer af Rektor Holbecks Odense Bys Historie, H. C. Andersens Mit Livs Eventyr og Bogen Den unge Tietgen, tilsammen 7 Eksemplarer. Bøgerne blev med den sædvanlige Dedikation afleveret af Rektor til de 7 Dimittender.

Bestyrelsen har i Løbet af Aaret fritaget et Medlem for Kontingent. Derimod har man efter nærmere Undersøgelse maattet afslaa en Ansøgning om et beskedent Laan fra en af Odense Katedralskoles tidligere Elever, der iøvrigt ikke var Medlem af Odenseaner-Samfundet.

Medlemstallet er i det forløbne Aar steget fra 250 til 268 Medlemmer, men ogsaa i Aar er Medlemmer af Odenseaner-Samfundet gaaet bort. Jeg skal saaledes nævne, at vort ældste Medlem Professor P. K. Møller, der var Student fra 1866, afgik ved Døden i Februar i Aar, næsten 93 Aar gammel. Professor Møller nærede stor Interesse for vor Forening og har ofte deltaget i vore Sammenkomster indtil den seneste Tid, og Professoren tog trods sin høje Alder ikke i Betænkning at rejse fra Odense og herover for at være sammen med os. Endvidere er Direktør Edvard Bülow afgaaet ved Døden nu i April Maaned; ogsaa Direktør Bülow nærede betydelig Interesse for Odenseaner-Samfundet og støttede Foreningen økonomisk.

Udmeldelserne har i det forløbne Aar været smaa, kun 3 ialt. Medlemmernes Deltagelse i vore Sammenkomster har i Løbet af de sidste

Par Aar været i glædelig Stigning, men er dog endnu for lille, og Foreningens Medlemstal bør komme ikke saa lidt højere op; som et Middel til at opnaa dette, stiller Bestyrelsen under Dagsordenens Punkt 6 Forslag til en Ændring i Foreningens Love.

Bestyrelsen har, som Forholdene for Tiden ligger, ikke større eller nye Planer med Hensyn til Foreningens Fremtid, og efter Bestyrelsesvalget i Aften vil jeg heller ikke tro, at det er muligt at se synderligt ud over Dagen og Vejen, men blot nøjes med at føre Odenseaner-Samfundet videre paa bedst mulig Maade; vi haaber dog at kunne mødes de 2 traditionelle Gange om Aaret, nemlig til Efteraarssammenkomsten og til Generalforsamlingen, men skulde vort Haab om, at der snart igen maa komme lysere Tider, gaa i Opfyldelse eller Tidspunktet iøvrigt findes egnet, vil Bestyrelsen sikkert igen finde en yderligere Lejlighed til at samle os tidligere Elever fra den gamle Skole i Odense.

Af Talere, der ønskede at gøre Bemærkninger til Beretningen, kan nævnes Skolebestyrer Physant, der fremkom med forskellige Anker, der ikke skulde opfattes som Angreb »men var Udtryk for hans Kærlighed og Omsorg for Odenseaner-Samfundet«. Skolebestyreren mente, at Medlemsbladet ogsaa skulde indeholde Meddelelser om Ikke-Medlemmer, der havde Tilknytning til Skolen; endvidere mente han Medlemsaftnerne var for dyre, og at Annoncerne burde udgaa af Bladet.

Formanden henledte Opmærksomheden paa, at det altid stod Medlemmer frit for at indlevere Materiale til Bladet uanset, at det omhandlede Ikke-Medlemmer.

ad 2) Kassereren, Direktør Rytter, gennemgik det omdelte Regnskab, for hvilket der blev givet Décharge.

ad 3) De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer:

Retsformand Ryd, Direktør Rytter, Læge Vilh. Balslev, Maleren Emil Rannow, Direktør Poul Dessau og stud. jur. Poul Stærmosé genvalgte med Akklamation, der maatte opfattes som et Udtryk for Tillid til Bestyrelsen.

ad 4) Til Revisorer valgtes:

Kontorchef Vald. Jensen og Adjunkt Holger Jensen. Til Suppleanter: Grosserer J. Balslev og Universitetskasserer J. V. Haugted.

ad 5) Formanden motiverede Forslaget:

100 Kr. som foreslaaet i Dagsordenen, hvilket vedtoges eenstemmigt.

ad 6) Frølich forelagde Forslaget i Henhold til Dagsordenen; ifølge en Statistik over Medlemmerne inddelt efter Aargange viste det sig, at der, bortset fra 10, var Medlemmer fra de sidste 65 Aargange.

Frølich anbefalede Forslaget paa Bestyrelsens Vegne, og det blev vedtaget med alle Stemmer.

Angaaende Valg af Repræsentanter se nedenfor.

ad 7) Stud. mag. Busk Jensen omtalte, at der fra næste Skoleaars Begyndelse vilde ske Ændringer i Skolens Forhold, idet de Skolesøgende herefter ikke frit kan vælge, om de vil gaa i Odense Katedralskole eller i Sct. Knuds Gymnasium, idet deres Bopæl i Forhold til Skolens Beliggenhed bliver afgørende, og han foreslog eventuelt at Elever fra Sct. Knuds Gymnasium (der er et Pige- og Drengegymsium) skulde kunne optages i Odenseaner-Samfundet. Sekretær Lumbye Madsen gik imod Forslaget. Landsretssagfører Ebbesen meddelte, at det først vilde faa Betydning fra 1943, og endelig udtalte Formanden, at Bestyrelsen vilde tage Forslaget til Overvejelse, men at Optagelsen af saadanne Medlemmer vilde kræve Lovændring. Iøvrigt mente han, at Sct. Knuds Gymnasium maatte være stort nok til at oprette sin egen Skoleforening.

Generalforsamlingen hævdedes, og man gik ind i Spisesalen og indtog det lækre Smørrebrød med Albani-Øl og Snaps.

Dr. Balslev talte om vor Translokationssang: concinamus o sodales:

Som omtalt i Odenseaner-Samfundets Tidsskrift S. 56 stammer Sangen fra Winchester College, hvor den i sin Tid skal være forfattet af en Elev, der var holdt tilbage paa Skolen som Straf for en eller anden Forseelse og tvunget til at tilbringe sin Ferie her. Der fortælles, at han digtede Sangen, som vi kender den, hvorpaa han tog Livet af sig. Samme Elev maa have været en habil Latiner, betydelig bedre end vi senere Stympere; men da vi ved Foreningens Stiftelse blev kritiseret af et ældre Medlem for vor ringe latinske Viden som Følge af den mangelfulde Undervisning, vi i sin Tid fik, og da Taleren netop benyttede »Concinamus« som Maalestok for, hvad vi ikke evnede at oversætte, da reagerede jeg ved Tanken om vore virkelige

samvittighedsfulde Latinlæreres Bestræbelser — jeg tænker jo selvfølgelig her først og fremmest paa »Kybbe« — satte mig ned og oversatte »Concinamus« paa dansk i samme Versform som Originalen, hvorpaa jeg sendte den ind til den daværende Bestyrelse, selvfølgelig ikke for at faa den afsunget ved en Sammenkomst — det vilde jo være Helligbrøde — men den staar altsaa i Bladets Nr. 4, Side 75, som en Protest mod den Udtalelse, at vi intet lærte, og naar jeg engang er død, har jeg ikke noget imod, at den bliver afsunget som et »Minde«.

Dr. Bratli takkede Dr. Balslev.

Under Henvisning til de alvorlige Tider brød man allerede op Kl. 23.

★

Repræsentantskabet

Paa et den 7. Juni 1940 afholdt Bestyrelsesmøde, hvor 10 af Bestyrelsens 11 Medlemmer var til Stede, valgtes følgende Repræsentanter:

- 1875: Læge Fritz Rasmussen, København,
 1877: Politilæge Søren Hansen, København,
 1883: fhv. Gymnastikinspektør K. A. Knudsen, Odense,
 1884: Direktør Sophus Agerholm, København,
 1885: fhv. Rektor H. S. Holbeck, Odense,
 1887: Museumsinsp. Chr. M. K. Petersen, Odense,
 1888: Ørelæge Vald Klein, København,
 1889: Sparekassedirektør Chr. Sørensen, Aarup,
 1890: Dr.h.c. Forfatter Carl Bratli, København,
 1891: Statsgældssekretær Chr. Holmdal, Kbhvn.,
 1892: Gas- og Vandmester O. Budtz-Jørgensen, København,
 1893: Ingeniør Vald. Tørring, Odense,
 1894: Højesteretssagfører V. Rothe Holten Bechtolsheim, København,
 1895: Overretssagfører Nielsen, København,
 1897: Overretssagf. Knud Løllesgaard, Odense,
 1898: Kaptajn Viggo Balslev, København,
 1899: Kontorchef Knud Møller, København,
 1900: Kontorchef Valdemar Jensen, København,
 1901: Lektor H. C. Nielsen, Rungsted Kyst, Rungsted,
 1902: Professor, Dr. med. Poul Møller, Kbhvn.,
 1903: Skoledirektør Chr. Høirup, Odense,
 1904: Overlæge P. Verring, København,
 1905: Kontorchef Nicolai Fr. Balslev, Kbhvn.,
 1906: Lektor Vilh. Heilmann, København,
 1907: Læge Peter Lersey, København,

- 1908: Bogtrykker Aage Jens Bang Dreyer, Odense,
 1909: Ritmester, Reklamechef Lund-Hansen, København,
 1910: Overtoldinsp. N. J. O. Andersen, Aarhus,
 1911: Kontorchef Walther Elmquist, København,
 1912: Assurandør Kay Høeg, København,
 1913: Kommandørkaptajn Fr. Hempel-Jørgensen, København,
 1914: Bogholder K. Illum, København,
 1915: Dommer Helge Jacobi, København,
 1917: cand. pharm. H. Aa. Knudsen, Vejle,
 1919: Sekretær C. E. Wille, København,
 1920: Adjunkt Holger Jensen, København,
 1921: Landsretssagf. Asger Henriksen, Odense,
 1926: Arkitekt Sv. O. Roloff-Nielsen, København,
 1927: Landsretssagf. K. V. Holm-Nielsen, Kbhvn.,
 1929: cand. mag. Olav Kelstrup, København,
 1930: cand. jur. Aage Louring, København,
 1931: Læge E. O. E. Knudsen, København,
 1932: Pastor I. E. Kaarsbo, Tylstrup,
 1933: stud. med. Knud Jacobsen, København,
 1934: stud. mag. Werner Thierry, København,
 1935: cand. mag. Holger Busk Jensen, Kbhvn.,
 1936: stud. jur. Hans Carl Fedders, København,
 1937: stud. jur. Ejvind Eis, København,
 1938: stud. jur. Niels Emil Christensen, Kbhvn.
 1939: stud. merc. Mogens Rasmussen, Kbhvn.

★

Odenseaner-Samfundets Love

Vedtagne 5. Marts 1926, med Ændringer af 16. Oktober 1926, 30. April 1928, 30. April 1930, 5. Maj 1931, 28. April 1939 og 21. Maj 1940.

§ 1. Medlem af Odenseaner-Samfundet kan enhver blive, der har været Discipel i eller er eller har været Lærer ved Odense Katedral-skole.

§ 2. Odenseaner-Samfundet har til Formaal at bevare og udvikle Sammenholdet mellem forhenværende Disciple fra samt nuværende og forhenværende Lærere ved Odense Katedral-skole.

Dette søges opnaaet bl. a. ved:

- a) at afholde Sammenkomster for Medlemmerne, som Regel i København eller i Odense,
 b) at fremme Udgivelsen af trykte Meddelelser

vedrørende Odense Katedralskole, dens tidligere Lærere og Elever, og

- c) at søge opsamlet Fonds til Understøttelse og rentefri Laan til Rejselegater o. lign.

§ 3. I det Kalenderaar, i hvilket en Discipel forlader Skolen, er han kontingentfri, de derefter følgende 6 Aar er Kontingentet 2 Kr. aarlig, derefter 6 Kr. aarlig.

Medlemmerne kan tegne sig for et Ekstrakontingent.

Imod Indbetaling af mindst 100 Kr. en Gang for alle, kan enhver, der iøvrigt opfylder Bestyrelserne for Optagelse, blive livsvarigt Medlem.

Har et Medlem 5 Aar i Træk betalt det aarlige Kontingent paa 6 Kr., kan han dog blive livsvarigt Medlem imod Betaling af mindst 75 Kr. Har et Medlem betalt Kontingent, 6 Kr. pr. Aar, i 10 Aar, kan han blive livsvarigt Medlem imod Betaling en Gang for alle af mindst 50 Kr.

i et bestemt Tidsrum eller for bestandig.

Bestyrelsen er berettiget til undtagelsesvis at fritage enkelte Medlemmer for at yde Kontingent

Efter Forslag fra Bestyrelsen kan der optages Æresmedlemmer.

§ 4. Har et Medlem i 2 Aar undladt at erlægge Medlemsbidrag, betragtes han som udtraadt af Samfundet, og kan kun blive Medlem paany, naar han betaler Restancen for disse 2 Aar.

§ 5. Den ordentlige Generalforsamling afholdes i København eller Odense inden Udgangen af hvert Aars Maj Maaned. Indvarslingen sker ved Udsendelse af Meddelelse indeholdende Dagsordenen til hvert enkelt Medlem mindst 14 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.

Forslag fra Medlemmer maa for at blive behandlet paa den ordentlige Generalforsamling, være indleveret skriftligt til Bestyrelsen inden den 15. Marts.

§ 6. Paa den ordentlige Generalforsamling skal behandles:

- a) Bestyrelsens Beretning om Virksomheden i det forløbne Aar,
- b) Fremlæggelse af det foregaaende Aars Regnskab,
- c) Valg af Medlemmer til Bestyrelsen og Bestyrelsessuppleanter,

- d) Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor-Suppleanter til at gennemgaa det løbende Aars Regnskab.

§ 7. Overordentlige Generalforsamlinger, der indvarsles paa samme Maade som den ordentlige Generalforsamling, kan finde Sted efter Bestyrelsens eller en Generalforsamlings Beslutning eller efter skriftlig Begæring af mindst $\frac{1}{5}$ af Medlemmerne. En Generalforsamling, der saaledes begæres indkaldt, skal afholdes senest i den paa Begæringens Indgivelse følgende Maaned.

§ 8. Generalforsamlingen, der er Samfundets øverste Myndighed, ledes af en af denne valgt Dirigent.

§ 9. Til Beslutning om Forandringer i Samfundets Love kræves $\frac{2}{3}$ af de afgivne Stemmer. Beslutningen om Samfundets Opløsning kan ikke vedtages endeligt paa en enkelt Generalforsamling, men skal efter at være behandlet og vedtaget med almindelig Stemmeflerhed paa en saadan forelægges for en ny Generalforsamling, der vil være at indkalde senest i den paafølgende Maaned. Paa denne kan de udenbys Medlemmer stemme ved skriftlig Fuldmagt til et andet Medlem.

Paa denne sidste Generalforsamling kræves $\frac{2}{3}$ af de afgivne Stemmer til Forslagets Vedtagelse.

Alle øvrige Beslutninger vedtages med almindelig Stemmeflerhed.

§ 10. Bestyrelsen bestaar af 11 Medlemmer; hvert andet Aar afgaar 6 Medlemmer og hvert andet Aar afgaar 5 Medlemmer. Genvalg kan finde Sted.

§ 11. Bestyrelsen leder Samfundets Virksomhed og afgør selv, hvorledes den vil fordele Forretningerne imellem sig.

For at der i Bestyrelsesmøder skal kunne træffes gyldige Beslutninger, maa mindst 6 Medlemmer være til Stede. I Tilfælde af Stemmелighed gør Formandens Stemme Udslaget.

Samfundet forpligtes ved Underskrift af Formanden i Forbindelse med et andet af Bestyrelsens Medlemmer; der meddeles Kassereren Postfuldmagt.

§ 12. Bestyrelsen udnævner hvert Aar umiddelbart efter den ordentlige Generalforsamling et Repræsentantskab bestaaende af et Medlem af

hver Studenteraargang, der er repræsenteret i Samfundet.

Repræsentantskabets Opgave er, som Bindeled mellem Medlemmerne og Bestyrelsen, at virke for Tilgang til Samfundet og Tilslutning til Sammenkomsterne.

§ 13. Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at antage lønnet Medhjælp.

§ 14. Regnskabsaaret løber fra 1. Januar til 31. December. Regnskaberne skal inden den 1. Marts af Bestyrelsen være afgivet til Revisorerne, som senest 3 Uger derefter skal tilendebringe Revisionen og tilstille Bestyrelsen Regnskaberne med deres eventuelle Bemærkninger.

★

Rusmodtagelsen

Onsdag den 6. November 1940 afholdt Odenseaner-Samfundet sit Efteraarsmøde og Rusmodtagelse i Haandværkerforeningens Lokaler. Der mødte 70 Medlemmer, hvoraf 3 50-Aaars Jubilarer: Dr. Bratli, Professor Martin Knudsen og Bibliotekar Erichsen, 1 40-Aars Jubilar: Kontorchef Valdemar Jensen og 7 25-Aars Jubilarer: Jacobi, Christiansen, Olsen, Christensen, Sehested-Rasmussen, Valbjørn og Krüger, samt 11 Russer.

Ved Bordet bød Formanden Velkommen. Pastor Leth, Søborg, holdt Rustalen. Han udtalte:

Det er mig en stor Glæde at byde Aarets Russer fra Odense Katedralskole Velkommen i Odenseaner-Samfundet, dels fordi jeg sætter stor Pris paa vort Samfund, hvor Generation efter Generation fra vor gamle Skole mødes til kammeratligt Samvær, dels fordi De kommer fra vor gamle By, som vi alle føler os stærkt knyttet til.

Det, der ligger bag vor Forening, er dybest set en Følelse af Troskab, og det er om Troskab jeg vil tale i Aften. Det skal være i Tilknytning til et Bibelord: »Hold fast ved hvad Du har, at ingen skal tage din Krone« anvendt meget omfattende, det der er af Værdi, af Betydning for os, sagt ligefrem: det, der er givet os i, at vi er danske. Hvad er det særlige ved at være dansk. Det er ikke det tvivlende som Johs. Jensen ser som det afgørende i Chr. II's Skæbne. »Tvivlerne ender altid med at lade den Sag falde, der er

Genstand for Tvivl«. Andre nævner Mildheden som noget særlig dansk. Jeg vil fremhæve en udpræget Retsbevidsthed i Forbindelse med en levende Frihedstrang. De kan udarte til Karikatur som Rethaveri og Løssluppethed, men taget paa rette Maade er de begge noget overmaade værdifuldt. I Vissenbjerg ser vi en Mindesten for de Bønder, der i over 100 Aar kæmpede for deres Ret og i Langesøskoven har vi Mindestenen for Aage Kidder, der døde 30 Aar gammel under sin udholdende Kamp for Sønderjyllands Danskhed. En af de største Kæmper vi har haft for Ret og Frihed er Ærkebiskop *Eskild*. Det, der gav *Eskild* Kraft i Kampen, var uden Tvivl hans levende Kristentro. Og her vil vi atter indprente Ordet: »Hold fast ved hvad Du har«. En tysk Professor har sagt om Danmark: »Danmark kan ikke tænkes uden Kristendom«, og omtaler som Bevis de tre største Aander i det 19. Aarhundredes Danmark: Grundtvig, Søren Kierkegaard og H. C. Andersen. Det er i Aar netop 1000 Aar siden Harald Blaatand kom paa Tronen, ham, der paa Jellingestenen med den sejrende Kristusskikkelse, skrev: »Den Harald som kristnede Danerne«. Siden har Kristentroyen været raadende i Danmark, og det er min Overbevisning, at uden den vil Danskheden gaa under.

Russer! De staar nu foran vel at skulle studere. At studere vil sige at tilegne sig et Stof, at gøre det til sin personlige Ejendom.

Jeg vil gerne opfordre Dem til alvorligt at studere disse to Omraader: Danskheden og Kristentroyen, saaledes at begge bliver Deres personlige Ejendom. Kun paa den Maade kan man holde fast ved det man har, saa at ingen kan tage det fra os.

Det ønsker jeg Dem, Studenter af det skæbnesvangre Aar 1940, Lykke til.

Derefter afsang vi »Hellig er vor Ungdoms Lyst«. Kontorchef Walther Elmquist talte for Skolen: Ved et Besøg paa Skolen havde han deltaget i Morgensangen. Det var 29 Aar siden, han selv var gaaet ud af Skolen, og kun faa af Lærerne fra hans Tid var tilbage; men alligevel var det den gamle Skole, han besøgte. Traditionerne havde hævet den over Omskiftelserne, og det var disse Traditioner, der ogsaa indenfor Odenseaner-Samfundet til Trods for den store Aldersforskel paa de ældste og yngste Medlemmer og knyttede os alle sammen. Han udbragte

et Leve for Skolen og dens rige og gode Traditioner.

Saa blev »concinamus o sodales« afsunget, og Student Peter Otto Jensen takkede paa Russernes Vegne.

Efter fornøjeligt Samvær ved Kaffen, hvor navnlig Jubilarerne hyggede sig i hinandens Selvskab og genopfriskede gamle Skoleminder, samledes man til Panchesold, hvor vor trofaste og hjælpsomme Kammerat Chr. Gottschalch i høj Grad bidrog til, at Aftenen blev et festligt Minde ved sine muntre Indfald og mange smukke Sange.

Kontorchef Balslev talte for Jubilarerne: Et let Causeri over Jubilærer og Jubilærer og sluttede med at opfordre Jubilarerne, hvis de havde daarlig Samvittighed med Hensyn til Odenseaner-Samfundet og Kammeratskabet, til at love at forbedre dette for Fremtiden.

Dr. Bratli (50-Aars Jubilar) takkede paa Jubilarernes Vegne.

Derefter afsang vi: »De danske Farver«, en Sang forfattet af vor Kammerat, Pastor Sven Alsinger (1911), Andreaskirken, i Anledning af Kongens 70-Aars Fødselsdag. Musik af Fini Henriques. Sangen gjorde megen berettiget Lykke. Den findes trykt paa Bladets Forside.

En Række Talere havde Ordet, bl. a. Direktør Agerholm, der talte for Kammeratskabet; Professor Poul Møller henvendte nogle smukke Ord til Russerne, Hovedrevisor Valbjørn, som var 25-Aars Jubilar, takkede paa Kammeraternes Vegne, og Chr. Gottschalch talte for Formanden.

Kl. 24 brød Formanden op og takkede for den vellykkede Aften.

★

Medlemsliste for „Odenseaner-Samfundet“

pr. 1. Marts 1941

Da det er i Medlemmernes egen Interesse, at Listen bliver saa korrekt som muligt, anmodes hver især om at tilstille Sekretæren de nødvendige Rettelser.

Æresmedlem.

Agerholm, Sophus, Direktør, R., D. M., p. p., Hammerensgade 3, K. (1884)

Livsvarige Medlemmer.

Berg, H. V., Overretssagfører, Graabrødreplads 7, Odense. (1904)

Kirchhoff, Carl, Rue de l'Horloge 55, Casablanca, Marokko. (1917)

Knudsen, Martin, Professor ved Universitetet, Dr. phil. h. c., K', D. M., p. p., Danmarks tekniske Højskole, Sølvgade 83, K. (1890)

Larsen, Absalon, Professor, K., D. M., Baunegaardsvej 15, Gentofte. (1890)

Lassen, Knud, Politimester, R., Hillerød. (1904)

Lersey, Peter, Læge, Vestervoldgade 96, V. (1907)

Lindenov, Harald, Læge, Rolighedsvej 6, V. (1914)

Møller, Poul, Professor, Dr. med., R. af Dbg., Storofficer af den græske Phønixorden, Fr. V's Vej 11, Ø. (1902)

Petersen, Cornelius, Grosserer, M. S. H., K. af Dbg., D. M., p. p., Lindevej 9, V.

Raffenberg, Mogens, Fürst, Overretssagfører, R., D. M., p. p., Børsen, K. (1910)

Rytter, Aage L., Direktør, Vestervoldgade 111, V. (1920)

Ryyd, Peter, Retsformand, R., D. M., Amaliegade 25, K. (1906)

Sørensen, Chr., Sparekassedirektør, Købmand, R., Aarup. (1889)

Weimann, Jens Johann, Grosserer, Ave. Aguires 1377, Martinez F.C.C.A. Buenos-Aires, Argentina. (1918)

— Svend, Fabrikant, Estersvej, Svendborg. (1917)

Medlemmer.

Albertsen, Ancher, stud. jur., Nyvej 21¹, V. (1939)

Allerup, Flemming Pätges, Højesteretssagfører, R. af Dbg., Viggo Rothesvej 37, Charlottenlund. (1910)

Alsinger, Sven, Sognepræst, Redaktør (»Nationaltidende«), Ø. Farimagsgade 32², Ø. (1912)

Andersen, A. C., Læge, Vestergade 59, Odense (1912)

— Eigil, stud. jur., (flyttet). (1937)

— Erik Sparre, stud. polyt., Bagsværdsvej 80, St., Lyngby. (1938)

— Flemming, stud. jur., Dosseringen 81⁴, N.

— Niels Jørgen Ove, Overtoldinspektør, Villa »Arnen«, Dalgas Avenue 46, Aarhus. (1910)

— Poul, Professor, Dr. jur., R. af Dbg., Rungstedvej 13, Rungsted. (1910)

Andreasen, Hardy, stud. jur., Fridtjof Nansens Plads 4¹, Ø. (1933)

Andresen, Paul, stud. med. Adr. Red. Axel Breidahl, Korfuvej 18, S. (1937)

Balslev, Johan Chr., Grosserer, Nordkrog 21, Hellerup. (1897)

- Balslev, Nicolai Frederik, Kontorchef (c/o Østifternes Kreditforening), Dyrehavevej 2 B, Klampenborg. (1905)
- Viggo, Kaptajn, R., p. p., Bredgade 63³, K. (1898)
- Vilhelm, Læge, Frederiksberg Allé 19 A, V. (1897)
- Bencke, Erik, Grosserer, Langelinie 1, Odense.
- Berner, J. A. A., Stiftamtmand, R., D. M., Slottet, Aalborg. (1904)
- Berntsen, H., Amager Boulevard 124², S. (1914)
- Bisgaard, H. O., Læge, Glamsbjerg. (1899)
- Holger, stud. merc., Søndre Fasanvej 80 A⁴, F. (1939)
- Mogens, stud. med., Drosselvej 38, F. (1936)
- Ove, stud. jur., Amager Fælledvej 14², S. (1937)
- Black, Frits V., fhv. Lektor ved Odense Katedral-skole, R., Jagtvej 68, Odense.
- Blegvad, N. Rh., Læge, R., Nytorv 3, K. (1897)
- Bratli, Carl, Dr. h. c., Forfatter, kgl. Translatør, St. Regnegade 5, K. (1890)
- Brock, Henrik, Grosserer, Reklamekonsulent, Vældegaardsvej 29, Gentofte. (1909)
- Martin, Adjunkt, cand. mag., Hjørring. (1926)
- Brorson-Hansen, Jørgen, stud. med., (flyttet). (1935)
- Bruun, Niels, Dommer, Ribe. (1910)
- Buch, Poul, stud. jur., Rosenborggade 15⁴, K. (1934)
- Budtz-Jørgensen, O., Gas- og Vandmester, Sortedamsdosseringen 57⁴, Ø. (1892)
- Einar, Professor, R., D. M., Frederiksg. 10², K.
- Carlsen, Carl Jørgen, stud. med., Studentergaarden, Tagensvej, N. (1935)
- Carstensen, J. F., Sognepræst, Birket pr. Torrig, Lolland. (1891)
- Christensen, Arnold, Bankdirektør, Klaregade 29, Odense.
- Axel, Fuldmægtig, Fr. d. 6. Allé 2, F. (1915)
- Bent, stud. mag., Jens Juelsgade 17², Ø. (1940)
- Niels Emil, stud. jur., Svanemosegaardsvej 8, V. (1938)
- Christgau, Gustav, Grosserer, Konsul, Vestergade, Odense.
- Christiansen Alfred, Tandlæge, Palægade 5, K.
- William, Civilingeniør, Solsortvej 10, F. (1915)
- Clemmensen, Jørgen, stud. med., (flyttet). (1935)
- Peer, Classensgade 67¹ tv., Ø. (1934)
- Dessau, Poul, Direktør, Tranevænget 8, Hellerup. (1912)
- Dessau, Villy, Eksportchef (Tuborg), Østerbro-gade 44, Ø. (1913)
- Dons, Niels, stud. med., Øster Farimagsgade 10¹, Ø. (1938)
- Dreyer, Aage Jens Bang, Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. (1908)
- Fritz Julius Frandzen, Kommunelæge, Odense. (1904)
- Poul, Redaktør, cand. jur., Fyens Stiftstiden-de, Filosofgangen 3, Odense. (1912)
- Dyrup, Sigurd, Ingeniør, Hesselvang 2, Hellerup. (1910)
- Ebbesen, Stephan A., Landsretssagfører, Mageløse 10, Odense. (1920)
- Eis, Ejvind, stud. jur., Esthersvej 14 D², Hellerup (1937)
- Else, stud. med., Esthersvej 14 D², Hellerup. (1937)
- Elmquist, Helge, Ingeniør, cand. polyt., Gunløgs-gade 15, S. (1897)
- Hjalmar V., Direktør, R., Houmarksvej 20, Charlottenlund. (1898)
- Walther, Kontorchef, Vestervoldgade 113, V. (1911)
- Enrum, K. H., Overdyrlæge, Bakkekammen, Holbæk. (1907)
- Thorkild, Prokurist, Herstedvester pr. Taa-strup. (1911)
- Erichsen, B., Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Platanvej 23, V. (1890)
- Faber, H., Vesterbrogade 74¹, V. (1914)
- Fedders, Hans Carl, stud. jur., Frederiksborg-gade 41, K. (1936)
- Folkmar, Jørgen, stud. jur., (flyttet). (1938)
- Frandsen, Niels, Torvegade 49, K. (1936)
- Friis-Hansen, Jørgen Olaf, Rektor, Herlufsholm, Næstved. (1912)
- Frølich, Einar Jacob Stampe, Fuldmægtig, cand. polit. Fabritius Allé 6, Klampenborg. (1911)
- Knud Frederik Stampe, Læge, Vester Sker-ninge. (1909)
- Følner, Erik, stud. mag., (flyttet). (1938)
- Gandil, J. C., Kontorchef, cand. polit., Vintervej 11, Charlottenlund. (1911)
- Genner, Viggo, Dr. med., Afdelingslæge (c/o Fin-sen-Institutet), Vestre Boulevard 4¹, V. (1907)
- Giersing, Johs., Overretssagfører, Tordenskjolds-gade 16, K. (1891)
- Gottschalch, Chr., Koncertsanger, Vodroffsvej 43, V. (1905)
- Chr. F. A., Apoteker, Brogaardsvej 3, Gentofte.

- Grønlund, L., Grosserer, Rughavevej 8, Odense. (1916)
- Grønning, Radiotelegrafist, (flyttet).
- Guldager, H. C., (flyttet). (1940)
- Hansen, Carl Aage, stud. jur., Vendersgade 29⁴, K. (1937)
- Einar, Overretssagfører, P. Skramsgade 7, K. (1899)
- Gunner, stud. polyt., Granhøjen 18, Hellerup.
- H. J., Landsretssagfører, Sorø. (1911)
- Karl Axel, stud. jur., Rosengaarden 2², K. (1939)
- Niels, cand. polit. (Ligningschef), Ved Banen 1, Gentofte. (1912)
- Poul Flemming, Ingeniør, cand. polyt., Kastelsvej 28³, Ø. (1920)
- Poul, stud. mag., Nr. Farimagsgade 31³, K. (1940)
- Rudolph, Civilingeniør, Carit Etlarsvej 9, V. (1888)
- Søren, Politilæge, R., D. M., Sølvgade 20, K. (1877)
- Hansted, Chr., stud. med., Kildegaardsvej 12 A, Hellerup. (1936)
- Harritsø, Axel, stud. theol., Limfjordsvej 53, F. (1936)
- Hartnack, V., Oberstløjtnant, R., D. M., Slagelse. (1895)
- Hauer, Kaj Gregers, Ingeniør, cand. polyt., Søndermarksvej 7, Valby. (1912)
- Haugsted, Johs. Viggo, Universitetskasserer, cand. jur. R., Østerbrogade 54 E, Ø. (1902)
- Heerup, Mogens Vidar Klelund, stud. med., (Stud. v. Aarhus Universitet) (flyttet). (1936)
- Heide-Jørgensen, G., Dommer, R., Frydendalsvej 14, V. (1893)
- Heilmann, Vilh., Lektor (v. Øregaards Gymnasium), Anemonevej 5, Gentofte. (1906)
- Heineke, Svend, Dr. rer. pol., Fabr., Kerteminde.
- Helweg, Harald, Læge, Hunderupvej 83, Odense. (1899)
- P., Mariendalsvej 52 G, F. (1914)
- Hempel-Jørgensen, Fr., Kommandørkaptajn, Kontorchef (c/o. Marineministeriet), Henrik Hertzvej 15, Charlottenlund. (1913)
- Hennings, Ove, Konsul, Dronningensgade 3, Odense. (1912)
- Henriksen, Asger, Landsretssagfører, Vestergade 35, Odense. (1921)
- Henriksen, Kaj, Kontorchef, R., Strandvej 166, Charlottenlund. (1911)
- Hertz, Knud, Overretssagfører, Strandhuse pr. Kolding. (1906)
- O., Postkontrollør, Svinget 28, S. (1904)
- Hey, Povl, Direktør, Ordr. Jagtvej 181, Charlottenlund (1904)
- Hjorth, Niels, stud. med., Flinterenden 7¹, S. (1938)
- Hohwy, Ellen, stud. jur., Classensgade 61¹, Ø. (1934)
- Holbeck, H. S., fhv. Rektor, R., D. M., p. p., Vægtergaarden, Albani Torv, Odense. (1885)
- Holmdal, Chr., Statsgældssekretær, R., D. M., p. p., Frederiksgade 9, K. (1891)
- Holm-Nielsen, Kaj Valdemar, Landsretssagfører, Skjoldagervej 1, Gentofte. (1927)
- Holten-Bechtolsheim, Viggo Rothe, Højesterets-sagfører, R., St. Kongensgade 49, K. (1894)
- Houmand, Viggo Rasmus Lassen, Sognepræst, Henrik Hertzvej 1, Charlottenlund (1914)
- Høeg, Kay, Assurandør, Rosendalsgade 11⁴, Ø. (1912)
- Høirup, Chr., Skoledirektør, Odense. (1903)
- J. T., Fuldmægtig, cand. jur., Lysagervej 20, Charlottenlund. (1923)
- Illum, K., Bogholder, Visbygade 14⁴, Ø. (1914)
- Iversen, L., adm. Direktør i Statsanstalten for Livsforsikring, Dr. phil., K., D. M., p. p., Kildegaardsvej 33, Hellerup. (1893)
- Jacobi, Helge, Dommer, Kløckersvej 11, Gentofte. (1915)
- Jacobsen, Axel Karl Frederik, stud. med., Sortedams-gade 9⁴, N. (1935)
- Carl K. F., Dyrslæge, Ebberup, Fyen. (1906)
- Holger, Landinspektør, Haarby. (1914)
- Knud, Læge, c/o. Amtssygehuset, Middelfart. (1933)
- M., Overretssagfører, Nykøbing F. (1906)
- Jacoby, Ove, Herluf Trollesgade 25⁴, K. (1935)
- Per, Herluf Trollesgade 25⁴, K. (1935)
- Jakobsen, Erik Leif, stud. polyt., Sct. Jacobs-gade 11⁴, Ø. (1936)
- Jensen, Cai Wendelboe, Kapelmester, Margrethe-vej 12, Rungsted Kyst. (1914)
- Holger, Adjunkt, Sundvej 6, Hellerup. (1920)
- Holger Busk, cand. mag., Strandvej 433, St., Klampenborg. (1935)
- Olav, Kommunelærer, cand. mag., Søndergade 8, Løgstør. (1898)

- Jensen, Peter Otto, stud. med., Stefansgade 55¹, N. (1940)
 — Valdemar, Kontorchef, Nørrevoldgade 30, K. (1900)
- Jepsen, Kjeld, stud. jur., Solbjergvej 10, F. (1939)
 Johansen, Vagner Emil, Socialfuldmægtig, cand. jur., (flyttet). (1916)
 Jonquières, Henrik Stampe, Departementschef, K., D. M., p. p., Østerbrogade 44, Ø. (1908)
 Juul-Pedersen, Aage, Sagfører, cand. jur., Klaregade 15, Odense. (1912)
 Jørgensen, Aksel Lykke, stud. jur., Bryggervangen 20, St., Ø. (1937)
 — Arthur, Sognepræst, Ejlby pr. Guldbjerg, Fyen. (1909)
 — Carl, Overlæge, Postboks 613, Kbhvn. (1906)
 — Holger, stud. polyt., Islands Brygge 15², S.
 — H. H., Oberstløjtnant, (Stabschef v. Sj. Division), R., Kastellet, Ø. (1909)
 — Ib Reymond, stud. jur., Jernbanegade 3³, V. (1938)
- Kaarsbo, Helmer, stud. jur., Studentergaarden, Tagensvej N. (1935)
 — I. E., Pastor, Tylstrup. (1932)
 Kalør, Einer, stud. med., Goldschmidtsvej 9, F. (1937)
 Karstens, Ejnar, Landsretssagfører, Søndergade 2, Aarhus. (1911)
 Kelstrup, Olav, cand. mag., Hassagers Koll., Bredegade, F. (1929)
 Kjellund, Aksel, Prokurist, Dr. Priemesvej 7, V. (1914)
 Kjerulf-Petersen, Jørgen, stud. mag., Jagtvej 197³, Ø. (1938)
 Kjær, Erik W., Tandlæge, Klingenbergshus 10, Odense.
 Kjærsgaard, N. J. N., Sagfører, cand. theol. og jur., Filosofgangen 15, Odense. (1912)
 Klein, Valdemar, Ørelæge, Gersonsvej 8, Hellerup. (1888)
 Knudsen, E. O. Errebo, Læge, Drosselvej 80⁴, F. (1931)
 — H. Aa., cand. pharm., Mølholm, Vejle. (1917)
 — Magna, stud. med., Kronprinsensgade 6, K. (1940)
 — K. A., fhv. Gymnastikinspektør, Kommandør af 2. Grad af Vasaordenen, R., D. M., p. p., Tietgens Allé 110, Odense. (1883)
 Knutzen, Jørgen Gert, stud. jur., St. Kongensgade 72², K. (1936)
- Koch, Heinrich, E. E., Landsretssagfører, Oberstløjtnant, R., Skindergade 44², K. (1906)
 Kock, Ole, stud. mag. Kastelsvej 16, St. tv. Ø. (1938)
 Koefoed, C. A., Landsretssagfører, Vestre Boulevard 38, V. (1910)
 Krag, Erik, stud. jur., Kastelsvej 15², Ø. (1937)
 Krarup, E., Overlæge, Vestergade 63, Odense. (1905)
 — L. V., Skovrider, Valborup pr. Hvalsø. (1909)
 — V., Overretssagfører, R., Odense. (1900)
 Kristensen, K. L., Forfatter, »Lungshuset«, Munkebovej, Kerteminde. (1910)
 Kristiansen, Einar, Tandlæge, Bredgade 45 A, K. (1911)
 Kroman, Mogens, stud. jur., Drosselvej 79, F. (1936)
 Krüger, Ove, Fabrikant, Sct. Clemens, Odense. (1915)
 Lang, Poul, stud. jur., Ø. Farimagsgade 10¹, Ø. (1938)
 Larsen, Gunnar Gregers, stud. jur., Aaboulevard 18⁴, N. (1939)
 Lerche, C. F., Overretssagfører, Amaliegade 4, K. (1901)
 Leth, Th., Sognepræst, Runebergs Allé 7, Søborg. (1899)
 Loft, Per, stud. jur., Sorøgade 4, Ø. (1940)
 Lollesgaard, Knud, Overretssagfører, R., Vestergade 6, Odense. (1897)
 Lomholt, Svend, Professor, Overlæge, Dr. med., Raadhuspladsen 45, V. (1905)
 — Svend, stud. polyt., Hagemanns Kollegium, Kristianiagade 10, Ø. (1936)
 Louring, Aage, cand. jur., Henrik Steffensvej 3, V. (1930)
 Lund-Hansen, Ritmester, Reklamechef (c/o. A/S Illum), Snekkersten. (1909)
 Madsen, Erik Lumbye, cand. jur. New York, (1930)
 Meier, Valdemar, Læge, Ferritslev pr. Ullerslev. (1907)
 Mikkelsen, Gynther, stud. jur., Walkendorfs Kollegium, Sct. Pederstræde 14, K. (1935)
 Milo, Erik, Inspektør, Hotel d'Angleterre, København.
 Mogensen, Eiler Benedikt, cand. jur., Buddingevvej 42 B, Lyngby.
 — Poul, Rektor, Odense Katedralskole, Odense.
 Moldow, Georg, Grosserer, Tryggehvileallé 11, Charlottenlund.

- Mygind, Johs., Læge, Andsager. (1897)
- Münter, Erik, stud. jur. Østerbrogade 1 A³, Ø. (1939)
- Müller, A., Lindegaardsvej 12 B, Chl. (1914)
- Møller, Carl Andreas, Departementschef, K., D. M., p. p., Filippavej 2², V. (1901)
- Carl, Læge, Søbakken 15, Charlottenlund. (1910)
- Christen, Skuespiller, Sct. Kjeldsgade 18, Ø. (1914)
- Johannes Carl Niels, Læge, Aarup. (1900)
- Knud, Kontorchef, cand. jur. (Overformynderi), R., Classensgade 17, Ø. (1899)
- Otto Valdemar, Læge, Klinikejer, Frederiksberg Allé 42 A, V. (1894)
- Nedermark, Charles, Sognepræst, Glostrup. (1911)
- Neel, Aksel Valdemar, Læge, Dr. med., A. N. Hansens Allé 17, Hellerup. (1897)
- Neergaard, Preben de, Skuespiller, Cort Adellersgade 1³ th. K. (1939)
- Nielsen, Alfred, Konsul, Rudkøbing.
- Hans Marius, stud. med., Jacob Erlandsensgade 3⁴, Ø. (1938)
- H. C., Lektor, Økonomiinspektør, Rungsted Kyst, Rungsted. (1901)
- Knud Reinold, Tandlæge. (1935)
- Niels, Overretssagfører, Frederiksholms Kanal 2, K. (1895)
- Niels Juul, stud. med., (flyttet). (1939)
- Nissen, Johs., Ingeniør, Peder Bangsvej 139, F.
- Paul, Lærer, Dronningensgade 88, Odense.
- Nyegaard, A., Direktør, Vestergade 50, Odense. (1907)
- Nøkkentved, Chr. Professor, Dr. techn. M. I. F., R. af Dbg., Dronninggaards Allé 23, Holte. (1910)
- Olrik, Mogens, Læge, Amagerbrogade 28, S. (1902)
- Olsen, Aksel, Kontorchef, Norsvej 6 B, V. (1915)
- Ottesen, Axel, stud. polyt., Grønnersvej 9, Holte.
- Pedersen, J. E. Buhl, stud. polyt., Stenwinkelsvej 4¹, V. (1940)
- Petersen, Chr. M. K., Museumsinspektør, cand. theol., R., Platanvej 54, Odense. (1887)
- Edith Waage, stud. jur., Borgmester Jensens Allé 4, Ø. (1940)
- Harald, Justitsminister, R., Parkovsvej 50, Gentofte. (1912)
- Ingvar Kortegaard, (flyttet). (1928)
- Jean, Redaktionssekretær, Ordrup Jagtvej 42, Charlottenlund. (1911)
- Petersen, Oscar Ingomar, Læge, Nibe (1917)
- Petri, Einar, Ingeniør og Entreprenør, Lindevej 10, V. (1890)
- Olaf, Arkitekt, Suomisvej 1, V.
- Physant, H. T., cand. mag., fhv. Skolebestyrer, Poul Møllersvej 5, F. (1893)
- Ploug, Jørgen, stud. med., Jacob Erlandsensvej 3⁴, Ø. (1938)
- Prag, Vilh., Læge, Rustenborgvej 3, Kgs. Lyngby. (1909)
- Prip, Axel Biering, Rektor, Statsskolen, Randers. (1910)
- Rannow, Emil, Maler, Nyelandsvej 78¹, F. (1897)
- Rasmussen, Helge Werner, stud. med. vet., Aaboulevarden 80, N. (1940)
- Hj., Læge, Fælledvej 6¹, N. (1914)
- Holger, Adr. Tommerup Teglværk, Tommerup. (1937)
- Mogens, stud. merc., Søndre Fasanvej 80 A⁴, V. (1939)
- Niels Chr., Overretssagfører, Kongensgade 27, Odense. (1883)
- Frits, Læge, R., Højdevangs Allé 18, S. (1875)
- Gustav, Legationsraad, R., D. M., M. T. Kfh., Overgade n. Vandet 15, K. (1913)
- Johs. Barner, Forstander, R., Teknisk Skole, K. (1909)
- N. H., cand. theol., Seminarieforstander, Haslev. (1903)
- Reedtz-Thott, T., Baron, Ritmester, Høvedegaard pr. Fakse. (1905)
- Reissmann, Carsten A., stud. med., Lindenovsgade 3², Ø. (1940)
- Rendby, Poul, stud. pol., Griffenfeldtsgade 58, K. (1938)
- Rode, Holger, Grosserer, Duntzfeltsallé 14, Hellerup. (1906)
- Roloff-Nielsen, Sv. O., Arkitekt, Nørresøgade 33⁴, K. (1926)
- Rosenberg, Thomas, Journalist ved »Fyens Stiftstidende«, Hunderupvej 42¹, Odense.
- Rud, A. J., Biskop, K., D. M., Klaregade 17, Odense. (1888)
- Runer, Erik, stud. jur., Frederiksborggade 24³, K. (1936)
- Schaldemose, Ib Holck, Direktør, R., Valeursvej 11, Hellerup. (1912)
- Sehested-Rasmussen, E., Fuldmægtig, cand. polit., Ved Volden 9, K. (1915)
- Siewecke, Chr., Bankkasserer, (Fyens Disconto Kasse), Flakhaven, Odense.

- Stecker, Knud P., stud. polyt., Lundegade 3¹, Ø. (1940)
- Steenberger, Erik, Læge, Grønningen 1, Odense. (1911)
- Strøjer, Erik, stud. jur., Frederiksborggade 23³, K. (1938)
- Strøm, Christian, Kontorchef i Finansministeriet, Marienlystvej 10, F. (1912)
- Stærmosé, Poul Jørgen Chr., stud. jur., Pileallé 23, F. (1936)
- Svendsen, Carl, Maskinfabrikant, Maskinfabriken »Phønix«, Odense. (1890)
- Sørensen, P., Redaktør, cand. polit., (v. Ritzaus Bureau), Ved Volden 12, K. (1912)
- Teglbjerg, Rikard B., Lærer, cand. theol. Nørrebrogade 195, N. (1905)
- Thierry, Werner, stud. mag., Scharlingsvej 23⁴, Valby. (1934)
- Thorbek, Viggo, Fabrikant, cand. pharm., Kattesundet 14, K. (1884)
- Torup, J., Asistent, (flyttet). (1884)
- Tørring, L., Fabrikant, R., Vestergade 13, Odense. — Valdemar, Ingeniør, Kongensgade 13, Odense. (1893)
- Wagner, H., Landsretssagfører, Sct. Thomas Allé 7, V. (1914)
- Valbjørn, J., Hovedrevisor, Ellevadsvej 24, Charlottenlund. (1915)
- Vejstrup, Johannes, cand. mag., (flyttet) (1931)
- Verning, P., Overlæge ved Sct. Josefs Hospital, Vodroffsvej 50 B, V. (1904)
- Westh, Edvin, Sekretær, Nørrevoldgade 32, K.
- Wiberg, A. F., Overlærer ved Det kgl. Blindeinstitut, R., Blegdamsvej 114², Ø. (1885)
- Grethe, stud. med., Dosseringen 30, N. (1938)
- Wille, L. E., Sekretær (c/o. Invalideforsikringsretten), Juliusvej 9, Gentofte.
- Voss, Arne, Redaktør, (flyttet). (1931)
- Zachrisson, William, Underdirektør, cand. jur., Østerbrogade 84, Ø. (1904)
- Østerbye, P., Tandlæge, Grindsted. (1914)
- Østergaard, Kristen, stud. med., (flyttet). (1936)

★

Ordinær Generalforsamling

afholdes formentlig den 13. Maj i Haandværkerforeningens Lokaler, København; nærmere Meddelelse herom vil udgaa som sædvanlig. Tanken om at afholde Generalforsamlingen i Odense maatte paa Grund af de særlige Forhold, vi lever under, opgives for i Aar.

Husk

at agitere for Tilgang af Medlemmer til Samfundet,
at sende Bidrag til Medlemsbladet,
at komme til Stede ved Møderne,
at betale Kontingent; Regnskabet har udvist Under-
 skud de senere Aar paa Grund af de mange
 Restancer; Kontingentet er ikke forhøjet trods
 stigende Udgifter; ethvert Medlem maa gøre
 sit til at bringe Balance i Regnskabet.