



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Odenseaner Samfundets Tidskrift



INDHOLD: Rustale. — Nekrologer. — Fundats.  
Foreningsmeddelelser. — Regnskaber for 1954 og 1955

1957

Nummer 31

MAJ

## Rustale ved Odenseaner-Samfundets rusfest

den 8. november 1955.

Studenter fra Odense Katedralskole af årgang 1955. Odenseanersamfundets bestyrelse har betroet mig det hverv at byde jer velkommen i kammeraternes kreds og at holde rustalen for jer.

Jeg er klar over, at I allerede i de måneder, I har tilbragt her i København under jeres studietid, har hørt et utal af rustaler og formodentlig er blevet proppet med gode råd og formaninger. I skal ikke være bange. Jeg skal ganske afholde mig herfra. Min rustale til jer skal ikke være traditionel. Derfor vil jeg begynde med at fortælle jer, at da jeg for ca. en måned siden var i Odense, fik jeg under et ophold mellem et par møder lidt tid til min egen disposition, og skønt det nu snart er 45 år siden, jeg som student forlod Katedralskolen, var der til trods for den lange tid, der er gået, noget der drog mig imod den gamle skole. Jeg gik ned ad Jernbanegade og ind i skolegården.

Jeg kom til at se på overskriften over indgangsportalen. Udvendig står: »Kundskab er magt« og indvendig: »Litteris et humanitati«. Da jeg er gammelsproglig student, var jeg i stand til endnu at oversætte

den latinske indskrift, og jeg kom til at tænke på, at der er noget underligt i den forskel der er mellem indskriften udenfor og indenfor. Med en meget fri oversættelse kunne man måske nok bringe udtrykket »litteris« i en vis samklang med det, der står udenfor: »Kundskab er magt«, men hvad er der blevet af »humanitati«? Det er vel næppe troligt, at det er noget, man har glemt. Nej, mon ikke forklaringen i virkeligheden er en anden. Udenfor skal indskriften læses af den profane hob. Det er i virkeligheden skolens skilt, skolens reklame.

Da magt jo er noget, vi vel mere eller mindre alle higer efter, er det den devise, under hvilken man lokker unge mennesker til sig, og det gør da heller ingen ting, at det er magt, man higer efter, når man søger skolen, men er man kommet indenfor og studerer sagen fra den anden side, er det vigtigt, at man lægger mærke til, at »litteris« er nøje forbundet med »humanitati«.

Den boglige lærdom, der skal give mulighed for at udøve en magt, skal samtidig forpligte til at respektere og højagte den menneskelige værdighed, således at vi hæ-

ver os op over den brutale samfundsmagt, hvor man af hensyn til helheden tromler de enkelte menneskeskæbner ned.

Medens jeg stod og funderede over dette, tænkte jeg på, hvad det egentlig var, der nu efter så lang tids forløb drager mig mod den gamle skole, og hvad er det, der har gjort mig til et interesseret medlem af vor skoleforening. Ja, er det murene, er det selve bygningen? Nej, det kan det ikke være. Den kan kun være en staffage, et ydre udtryk, som det egentlige samler sig om. Er det lærerne? Ja, i dag er der kun een tilbage fra dengang. Odense Katedral-skole var en anset skole og havde dygtige lærere, men det var rigtignok lærere af en anden type end dem, der nu dominerer undervisningen. Adskillige af dem var originaler.

Forholdet mellem lærere og elever var en sund og naturlig krigstilstand, men dette til trods var der ingen bitterhed, og det var ingenlunde til hinder for, at jeg i dag med glæde kan mindes mange af de pædagoger, som dengang med større eller mindre held forsøgte at stoppe visdom ind i min hjernekiste. Lærerkollegiet må altså være noget af det, der knytter eleverne gennem de skiftende generationer sammen.

Men så er der vel først og fremmest kammeratskabet mellem jævnaldrende unge netop i de år, hvor sindet er allermest påvirkeligt. Det er noget, der holder sammen, og det ville jeg regne for at være noget af det væsentligste, jeg har haft med fra skolen, men mon det i øvrigt ikke går med dette, ligesom med begrebet dannelse. Forfatterinden Ellen Key definerer begrebet dannelse sådan, at hun siger: »Dannelse er ikke det, man har lært, men det, der bliver tilbage, når man har glemt det, man lærte«.

Nu må det ikke misforstås sådan, at jo mere man glemmer, des højere dannelse. Nej, jeg tror, at der kan være noget om, at

følelsen for kammeraterne og for skolelivet blomstrer op og får først sin rette udformning, når man har glemt alle de små ubehageligheder, der også knytter sig dertil. Jeg har aldrig været så vel forberedt til timerne, at jeg ikke uden en vis ængstelse kunne rejse mig, når jeg blev hørt. Det gav spænding, netop dette lidt usikre, om man nu ville klare frisag, eller om man måtte sætte sig ned. Nej, når det er glemt, så kommer skoletiden til at stå i et mere forklaret lys, de lyse og klare minder får overtaget, og kammeratskabet føles på fri bane.

Det kan godt være, at I, da I nu i sommer drog et lettelsens suk, da I forlod skolen, ikke har tænkt så meget på, at det også afbrød forbindelsen med kammeraterne, og det kan godt være, at der måske skal gå en tid, inden I rigtig føler trang til at genoptage det, men lad ikke gå for lang tid, sørg for, at der er så megen forbindelse med de bedste af jeres kammerater, at der til enhver tid er tilstrækkeligt til at bygge et varigt venskab. Når I bliver ældre, vil I erkende, at det er af meget væsentlig værdi at have gode venner på livets vej, venner man kan dele glæder med, og venner man i vanskelige situationer kan søge trøst hos, og det er noget af det, som også Odenseaner-samfundet bygger på, at være med til at pleje venskabet, at stå vagt om de gode minder fra skoletiden, og at udjævne forskellen mellem de forskellige årgange.

Vi, der sidder her om bordet, har alle gået i Odense Katedralskole. De fleste har forladt den med studenterhuen på. Vi er alle rundet, eller så godt som alle rundet af den gode fynske jord, og jeg håber, at det vil gå de fleste, som det er gået mig, at jeg aldrig glemmer nogen lejlighed til at minde om, at jeg er fynbo, at jeg er født på Fyn og opdraget på Fyn, og at jeg har hjemme på Fyn, uanset at det nu som sagt er 45 år siden, jeg forlod øen for at tage



bopæl i København. Jeg holder af Fyn, og jeg glæder mig i samvær med mine kammerater fra Odense Katedralskole, uanset om de er fra årgang 1955, eller om det er mine jævnaldrende, eller om det er nogle af de ældste af vore medlemmer.

I er nu mødt her i aften i et antal af 21. Der kunne være mange flere, men det skal vi ikke bebrejde dem, der er kommet. Jeg ønsker, at I må få et sådant indtryk af samværet her inden for Odenseanersamfundet, at I får lyst til at komme her. Odenseanersamfundet er en levende orga-

nisme, der skal føres videre slægt efter slægt. Derfor skal der bestandigt nyt blod til. Jeg håber, at I alle vil hidrage til at bære Odenseanersamfundet videre og værne om den samfølelse, på hvilken Odenseanersamfundets eksistens hviler.

Til dette samarbejde ønsker jeg jer alle velkommen, og så beder jeg Deres ældre studenterkammerater om at rejse sig og råbe et leve for russerne fra Odense Katedralskole af årgang 1955.

*Walther Elmquist (1911).*

## Peter Ryyd

f. 14. november 1885 — d. 9. oktober 1954.



Ved Peter Ryyds pludselige død mistede vi en god kammerat og en af de faste støtter indenfor den kreds af gamle elever fra »Odense Katedralskole«, der holder sammen i »Odenseanersamfundet«.

Umiddelbart efter vor forenings stiftelse blev Ryyd medlem, og i 1934 blev han valgt ind i bestyrelsen, hvor han straks blev formand; i denne stilling forblev han til 1950, hvor han efter eget ønske overgik til et »menigt« besty-

relsesmandat, som han vedblev at beklæde til sin død, idet hans interesse for arbejdet i foreningen var usvækket.

Det faldt da i Ryyds lod at føre »Odenseanersamfundet« videre udover de første leveår, og det har hverken været nogen særlig let eller taknemmelig opgave, selv med gode hjælpere indenfor bestyrelsen; som det kan ses af de gamle forhandlingsprotokoller, kunne bestyrelsens arbejde ofte være udsat for kritik på forskellige områder, men selvom det måske ærgrede Ryyd en smule, var han altid i stand til på rolig og saglig måde at begrunde og forsvare bestyrelsens synspunkter, så uovervejede og usaglige betragtninger ikke vandt fremgang. I de vanskelige år under og lige efter krigen var det heller ikke i denne forening let at være formand, og vi vil her, som det også skete ved Ryyds afgang som formand, udtale »Odenseanersamfundet«'s tak for den indsats til gavn for kammeratskabet, der gennem de mange år uegennyttigt blev ydet.

Peter Ryyd blev student i 1906, cand. jur. 1912 og begyndte sin embedskarriere som fuldmægtig ved Bjerge-Aasum herredskontor; 1917 blev han assistent i indenrigsministeriet, 1925 fuldmægtig, 1931 ekspeditionssekretær og 1933 kontorchef i socialministeriet; topstillingen nåede han i 1938, hvor han blev formand for invalideforsikringsretten, hvilket embede han bestred til sin død. Ryyd var højt dekoreret med inden- og udenlandske ordener.

»Odenseanersamfundet« vil ære mindet om vor kammerat Peter Ryyd.

*B.-J.*

## Ejnar Stampe Frølich

f. 5. januar 1893 — d. 14. august 1956.



Ganske vist var det indenfor en snævrere kreds kendt, at Frølichs helbred ikke var godt, men hans bortgang efter et hospitalsophold med påfølgende rekreation og ferie kom dog aldeles uventet, og det var med dyb bevægelse, at »Odenseaner-Samfundet«s medlemmer modtog meddelelsen om vor kammerats død.

I foreningens første medlemsliste finder man Frølichs navn, og det ses af mødelister og referater, at han altid har været en trofast mødedeltager. Hans store interesse for og tro på »Odenseaner-Samfundet«s betydning førte ham i 1935 ind i bestyrelsen, hvor hans første opgave som sekretær var arrangementerne i forbindelse med 10 års festen i 1936; ved den strålende fest på d'Angleterre var han Ryyd en uvurderlig medhjælper. I det hele taget kan man sige, at samarbejdet mellem de to var præget af gensidig tillid, og med Frølich som den inspirerede — og rundhændede — arrangør har foreningens møder gennem årene fået en festlig ramme. Det føltes helt naturligt, at Frølich blev formand i 1950 ved Ryyds afgang, og han satte sit afgørende præg på festlighederne i forbindelse med 25 års festen i 1951, ligesom han tog initiativet til dannelsen af jubilæumsfonden. Vi mindes også med glæde det store møde i Odense i 1954, som han havde ar-

rangeret men på grund af sygdom ikke selv kunne deltage i.

Frølich blev student i 1911 og cand. polit. 1921; han valgte at gå i statens tjeneste, først som sekretær og fra 1934 fuldmægtig i »Direktoratet for Ulykkesforsikring«; 1944 blev han ekspeditionssekretær.

Dette er imidlertid kun den ene side af Frølichs virksomhed; i kraft af sit ægteskab med Thomas B. Thriges datter blev han i 1938 valgt til medlem af bestyrelsen for Thriges fond, og han gik med den største interesse op i dette betydningsfulde hverv. Efterhånden påtog han sig også medlemskabet af bestyrelserne for flere af de til fonden knyttede virksomheder, og man værdsatte i høj grad hans medarbejderskab; han skabte sig overalt venner ved sin noble færd og elskværdige fremtræden samt sit lyse og glade sind.

Trods alle Frølichs gøremål var han dog måske glædest, når han var det strålende midtpunkt i »Odenseaner-Samfundet«; de gamle kammeraters ve og vel lå ham meget på sinde, og han hjalp mangen gang i stilhed, hvor det gjordes nødigt. Vi vil ære mindet om Ejnar Frølich.

B-J.

## Fundats for Egil og Karen Dithmer's Mindelegat

under Odenseaner-Samfundets Jubilæumslegat.

Afdøde Konferensraad Ludvig Nicolai Marius Dithmer, Kmd. af Db. Dbm. p. p., der var Borgmester i Odense 1900—1911, og Hustru Johanne Elisabeth Dithmer f. Thalbitzer, efterlod sig af Sønner kun een: Bibliotheksassistent ved Universitetsbibliotheket Egil Dithmer, der var Medlem af Odenseaner-Samfundet fra dets Stiftelse til sin Død den 13/10 1935. Hans Enke Fru Karen Dithmer f. Krabbe bestemte i Codicil af 26/4 1952 § 1:

»Af hvad jeg efterlader mig skal et Beløb paa 5000 Kr. tilfalde Odenseanersamfundets Fond.



Nærmere Regler for Beløbets Anvendelse fastsættes i Fundats af min Executor.«

I Medfør af Allershøjeste Bevilling af 12/2 1955 til at være executor testamenti i Boet efter Fru Karen Dithmer f. Krabbe, død den 19/1 1955, fastsætter jeg da herved følgende:

§ 1.

Legatets Navn er »Egil og Karen Dithmer's Mindelegat under Odenseaner-Samfundet's Jubilæumslegat«.

§ 2.

Legatets Formue bestaar ved Oprettelsen af 6000 Kr. 4 % Østifternes Kreditforenings Obligationer 7. Serie og et kontant Beløb paa 419 Kr. 67 Øre.

§ 3.

Legatets Midler anbringes paa forsvarlig Maade efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse.

Legatets Aktiver skal lyde paa Legatets Navn og, saavidt det efter deres Art er muligt, noteres som tilhørende dette.

§ 4.

Legatet bestyres af den til enhver Tid siddende Bestyrelse for Odenseaner-Samfundet. For Legatets Administration føres et særskilt Regnskab, der revideres og decideres sammen med Samfundets almindelige Regnskab.

§ 5.

Legatkapitalen maa ikke forringes.

§ 6.

Legatets aarlige Afkastning uddeles i een Legatportion, der ikke maa overstige 200 Kr.

Saafernt Legatets Afkastning maatte blive større end 200 Kr., lægges det overskydende

til Kapitalen, indtil denne er vokset til en saadan Størrelse, at Renteafkastningen muliggør Uddeling af endnu en Legatportion paa 200 Kr. og saaledes fremdeles.

§ 7.

Legatet uddeles efter Bestyrelsens Bestemmelse, eventuelt i Forbindelse med Samfundets Efteraarssammenkomst, til en fra Odense Katedralskole dimitteret Elev, der er Medlem af Odenseaner-Samfundet, og som er immatrikuleret ved et af Universiteterne eller ved en af vore højere Lærestalter, og som trænger til Støtte i de første Aar af sit Studium, og som iøvrigt efter Bestyrelsens Skøn anses for værdig til Legatet.

Legatet kan normalt kun uddeles een Gang.

Legatportionerne betales med Halvdelen ved Tildelingen og Resten ved det følgende Semesters Begyndelse.

§ 8.

Bestyrelsen foranlediger Bekendtgørelse om Legatets Ledighed opslaaet paa Odense Katedralskole eller paa anden efter Bestyrelsens Skøn hensigtsmæssig Maade.

§ 9.

Forandringer i foranstaaende Fundats kan kun foretages af Odenseaner-Samfundet's Generalforsamling efter Bestyrelsens Indstilling og efter de i Samfundets Love for Lovændringer fastsatte Bestemmelser.

København, den 17. Juli 1955.

*Heinrich Koch,*

Landsretssagfører, Oberstløjtnant,  
Executor testamenti i Fru Karen Dithmer  
f. Krabbe's Dødsbo.

## Ruben Andersen

Direktør for Århus observatorium, mag. scient. *Ruben Andersen* er død 63 år gammel, og studenterårgang 1910 mister dermed endnu engang en god kammerat, foruden de mange, som allerede er gået bort.

Man har bedt mig skrive mindeordene, fordi vi mødte hinanden allerede i Svendborg realskoles mellemskoleklasser, og jeg således er den blandt kammeraterne, der har kendt Ruben Andersen tidligst.

Ruben Andersens fader var lærer ved Landet skole på Tåsinge, og det var et åndeligt stærkt bevæget hjem, hvor begge forældre var socialt og politisk interesserede.

Fra Svendborg realskole husker jeg bedst Ruben Andersen, når vinteren satte ind, og han forsinket, gennemvåd eller tilsneet, kom ind i klassen efter den 10 km lange tur fra Landet skole og med færgen fra Vindeby til Fyn. Det var en streng tur for en dreng, der ikke var fysisk særlig stærk. Megen tid til leg har der heller ikke været, når han sent på eftermiddagen efter nye 10 km nåede sit hjem.

Men for Ruben Andersen gjaldt det først og fremmest at lære noget; allerede i realskolen stod der respekt om ham for hans flid og dygtighed. Da han i efteråret 1907 kom til gymnasiet ved Odense Katedralskole, var det de samme egenskaber, der prægede ham i skolen, om muligt samlede han sig i endnu højere grad om arbejdet, især ved de fag, fysik, astronomi og matematik, som havde hans særlige interesse. Når vi andre var sent på den med de matematiske opgaver eller rent ud ikke var i stand til at løse dem, var der altid hjælp at hente hos Ruben Andersen.

Efter studentereksamen sommeren 1910 valgte Ruben Andersen at studere astronomi, og allerede året efter blev han assistent på Københavns Observatorium med bolig samme sted. En dag indbød han mig til at se, hvordan han boede her, og jeg husker endnu hans glade og stolte smil, da han viste mig udsigten fra observatoriehøjen ud over botanisk have.

I 1916 blev Ruben Andersen magister i astronomi og ansattes samme år ved Ole Rømer-observatoriet i Århus, hvis direktør han senere blev.

Hans videnskabelige arbejder er trykt i »Meddelelser fra Ole Rømer-observatoriet«.

De senere år beskæftigede Ruben Andersen sig mest med erkendelsesteoretiske studier, hvor han opstillede teorier, som var i modsætning til dem, den moderne naturvidenskab bygger på. Han mødte derfor også megen modstand, og følsom og sky, som han altid var, tog han sig denne modstand meget nær.

Ved hans død skrev Århus Stiftstidende, hvor Ruben Andersen i mange år hver måned gav en astronomisk oversigt, at modstanden mod hans teorier påvirkede ham så meget, at han ligesom sprængtes indefra, ikke af sin tvivl, men af sin tro.

Ruben Andersen var et fint og begavet menneske, hvis minde vil blive æret af alle hans gamle kammerater.

*N. C. D. Petersen.*

## Foreningsmeddelelser

Efter Frølich's død er fhv. justitsminister, civildommer Harald Petersen blevet valgt til formand; fhv. handelsminister, direktør Aage L. Rytter er næstformand og grosserer Georg Moldow kasserer. Lektor H. Busk-Jensen er sekretær.

Revisor er overtoldinspektør Jørgen Andersen og direktør Th. Enrum.

\* \* \*

Ved efterårssammenkomsten med rusmodtagelse blev rustalen i 1954 holdt af professor, dr. jur. Poul Andersen (1910), i 1955 af direktør Walther Elmquist (1911) og i 1956 af direktør, overbibliotekar K. Schmidt-Phiseldeck (1911).

\* \* \*

»Odenseaner-Samfundet«'s jubilæumslegat på 600 kr. blev i 1954 tildelt stud. polyt. John Melbye-Hansen, i 1955 stud. mag. Per Ingerslev og i 1956 stud. arch. Poul Ove Jensen. »Egil og Karen Dithmer«'s mindelegat på 200 kr. blev i 1956 tildelt stud. theol. Niels Thomsen.

\* \* \*

I 1955 blev Odense Katedralskoles skoleefterretninger for dette år tilsendt medlemmerne på grund af det særlig interessante indhold. Publikationen for 1956 var Hans H. Fussing: Små bidrag til Odense skoles historie.

# Odenseaner-Samfundets regnskab for året 1954

## Driftsregnskab

### Indtægter:

Medlemskontingent .....	1.904,00
Bidrag til bogfonden .....	80,00
Renter af bank- og girokonti .....	42,19
Indgået ved generalforsamling .....	621,00
Indgået ved rusfesten .....	645,00
Driftsunderskud .....	253,25
	<u>Kr. 3.545,44</u>

### Udgifter:

Boggaver til dimittender .....	99,50
Tryksager, kuverter, porto m. v. ....	865,66
Sekretærens kontorarbejde .....	100,00
Trykning af Odenseanersamfundets tidsskrift .....	535,00
Grand Hotel for generalforsamling...	643,20
Håndværkerforeningen for rusfesten	1.231,65
Kranse m. v. ....	50,00
Tilskud til jubilæumsfonden .....	20,43
	<u>Kr. 3.545,44</u>

## Formueregnskab

Formue pr. 1. januar 1954 .....	2.202,77
+ driftsunderskud .....	253,25
Formue pr. 31. december 1954 ...	<u>Kr. 1.949,52</u>

der forefindes således:

Kontantbeholdning .....	282,25
Girokonto .....	238,13
Den sjællandske Bonde- stands Sparekasse, E.E. 12342 .....	1.429,14
	<u>1.949,52</u>
	<u>Kr. 1.949,52</u>

## Formueregnskab for jubilæumsfonden

Formue pr. 1. januar 1954 .....	10.676,82
Tilgået i årets løb:	
Renter af sparekasseindestående...	22,05
Obligationsrenter .....	557,50
Tilskud ifølge driftsregnskab .....	20,43
	<u>11.276,80</u>
Fragået i årets løb:	
Legat .....	600,00
Formue pr. 31. december 1954 ...	<u>Kr. 10.676,80</u>

der forefindes således:

4 ½ % Jydsk Husmandskreditfor- ening, 3. afd., nom. kr. 1.000,00	820,00
4 ½ % Fyens Grundejerkreditforen., 12. s., nom. kr. 4.000,00 .....	3.970,00
5 % Husmændenes Hypotekforen., 2. s., nom. kr. 1.000,00 .....	810,00
5 % Østift. Landhypotekforening, 5. s., nom. kr. 4.000,00 .....	3.600,00
5 % Østifternes Kreditforening, 15. s., 2. afd., nom. kr. 1.000,00 .	891,34
4 ½ % Østifternes Hypotekforening, 5. s., nom. kr. 500,00 .....	438,06
Den sjæll. Bondestands Sparekasse, G.G. 19551 b .....	147,40
	<u>Kr. 10.676,80</u>

## Formueregnskab for bogfonden

Aktiver pr. 1. januar og pr. 31. december 1954.

5 % Kreditforeningen for industrielle ejendomme, 2. serie .....	200,00
	<u>Kr. 200,00</u>

## Formueregnskab for jubilarenes fond

Formue pr. 1. januar 1954 .....	2.544,49
Tilgået i årets løb:	
Renter af sparekasseindest.	24,63
Obligationsrenter .....	122,50
Gave .....	100,00
	<u>247,13</u>
Formue pr. 31. december 1954 ...	<u>Kr. 2.791,62</u>

der forefandtes således:

5 % Østift. Landhypotek- foren., 5. s. nom. kr. 2.000,00 .....	1.796,80
4 ½ % Østift. Hypotek- forening, 5. s. ....	438,06
Den sjæll. Bondestands Sparekasse, G. G. 16007	556,76
	<u>2.791,62</u>
	<u>Kr. 2.791,62</u>



# Regnskab for året 1955

## Driftsregnskab

### Indtægter:

Medlemskontingent .....	2.063,00
Bidrag til bogfonden .....	90,00
Renter af sparekasse- og girokonti .	49,16
Indgået ved generalforsamling .....	315,00
Indgået ved rusfesten .....	657,00
	Kr. 3.174,16

### Udgifter:

Boggaver til dimittender .....	106,00
Tryksager, kuverter, porto m. v. ...	364,50
Sekretærens kontorarbejde .....	100,00
Køb af 350 eksemplarer af Odense Katedralskoles skoleprogram .....	219,25
Håndværkerforeningen for general- forsamling .....	471,00
Håndværkerforeningen for rusfesten	1.241,80
Tilskud til jubilæumsfonden .....	35,83
Driftsoverskud .....	635,78
	Kr. 3.174,16

## Formueregnskab

Formue den 1. januar 1955 .....	1.949,52
+ driftsoverskud .....	635,78
Formue den 31. december 1955... Kr.	2.585,30

der forefindes således:

Kontant beholdning .....	232,67
Girokonto .....	877,99
Den sjæll. Bondestands Sparekasse, E. E. 12342 (heri renter kr. 49,16)	1.474,64
	2.585,30
	Kr. 2.585,30

## Formueregnskab for jubilæumsfonden

Formue den 1. januar 1955 .....	10.676,80
Tilgået i årets løb:	
Renter af sparekassebeholdning ...	6,69
Obligationsrenter .....	547,50
Overført renter fra bog- fonden .....	10,00
Tilskud ifølge driftsregnskab .....	35,83
	11.276,82
Fragået i årets løb:	
Legat .....	600,00
Formue den 31. december 1955... Kr.	10.676,82

der forefindes således:

4½% Jydsk Husmandskreditfor- ening, 3. afd., nom. kr. 1.000,00	820,00
4½% Fyens Grundejerkreditforen., 12. s., nom. kr. 4.000,00 .....	3.970,00
5% Husmændenes Hypotekforen., 2. s., nom. kr. 1.000,00 .....	810,00
5% Østift. Landhypotekforening, 5. s., nom. kr. 4.000,00 .....	3.600,00
5% Østifternes Kreditforening, 15. s., 2. afd., nom. kr. 1.000,00 .	891,34
4½% Østifternes Hypotekforening, 5. s., nom. kr. 500,00 .....	438,06
Den sjæll. Bondestands Sparekasse, G. G. 19551 b .....	147,42
	Kr. 10.676,82

## Formueregnskab for bogfonden

Formue 1. januar og 31. december 1955.

5% Kreditforeningen for industrielle ejendomme, 2. serie .....	Kr. 200,00
---	------------

## Formueregnskab for jubilarenes fond

Formue den 1. januar 1955 .....	2.791,62
Tilgået i årets løb:	
Renter af sparekassebeh.	17,11
Obligationsrenter .....	122,50
	139,61
Formue den 31. december 1955... Kr.	2.931,23

der forefindes således:

5% Østift. Landhypotek- foren., 5. s. nom. kr. 2.000,00 .....	1.796,80
4½% Østifternes Hypotek- forening, 5. s. nom. kr. 500,00 .....	438,06
Den sjæll. Bondestands Sparekasse, G.G. 16007b	696,37
	2.931,23
	Kr. 2.931,23

## Formueregnskab for

### „Egil og Karen Dithmers Mindelegat”

Formue den 3. august 1955 .....	5.000,00
Tilgået i årets løb:	
Obligationsrenter .....	84,67
Formue den 31. december 1955... Kr.	5.084,67
der forefindes således:	
4% Østift. Kreditforening, 7. s., nom. kr. 6.000,00	4.545,00
Den sjæll. Bondestands Sparekasse, E.E. 26193	539,67
	5.084,67