



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



Februar 1951

„Bed og arbejd.“

43. årgang nr. 2

UNDERGRUNDEN

Hvad mon det bliver til med olieboringerne rundt om i vort land? Det er i virkeligheden spændende. Det var for de fleste af os en overraskelse af rang, da det viste sig, at der er saltlag af fænomenal tykkelse dybt nede i den jord, som vi var lige ved at tro, at vi kender. Under Mors skal der være salt nok til det danske folk i en lille evighed. For en del år siden begyndte gassen at strømme op af nogle brønde i Vendsyssel, og i mange år havde man gratis gas både til opvarmning og kogning.

Vor undergrund indeholder åbenbart adskilligt, som ingen tænkte på, og det kan ikke overraske, om olien en dag springer frem af borerørene. Så kommer det an på, om vi selv eller fremmede får størst fordel af vor undergrund.

Der er også meget i vort sinds undergrund, som er godt skjult, og som vi måske slet ikke selv kender; men ved visse lejligheder, når der »bliver boret ned til det« vælder det frem med kraft. Det kan være værdier, som man ikke havde ventet at finde i det menneske; men det kan også være som ild og glødende lava, der strømmer ud og ødelægger alt liv. Han havde ret, den tyske filosof, der talte om en »flok vilde hunde, der glammer i din kælder«.

I Ordsprogenes Bog 4, 23. staar der: »Vogt dit hjerte mere end alt andet, thi derfra udspringer livet. Vi må ikke mene, at vort liv og livsførelse

kun udspringer af det, vi selv frit og bevidst bestemmer. Nej, vor bestemmelse er allerede i forvejen dikteret af det, som er i »undergrunden«.

Hvad vi opfatter, oplever og hører, glemmes i de fleste tilfælde. Dog er det ikke derfor forsvundet, det ligger ubevidst i undergrunden i hjertet, og derfra bryder det frem som handling, når en eller anden begivenhed afdækker det.

Megen undervisning i kristendom, mange mange prædikener og mangfoldig god og kristen påvirkning synes spildt. På den anden side: Læsning af mange dårlige bøger, — megen beskidt snak og mangen dårligt eksempel synes at gå sporløst hen over os. Men det synes kun så. »Kast dit brød på vandet, og du skal finde det siden«, siger den gamle vismand. Der bundfældes noget i hjertet. Maaske bliver der boret ned til det en dag, og da udspringer livet af det enten til velsignelse eller til forbandelse.

Undergrunden og dermed hele vor livsindstilling bliver forskellig efter, om vi lytter til Guds ord eller ej.

Så vogt dit hjerte mere end alt andet, dit liv udspringer af det. Bevar det ved at give det til ham, som alene kan vogte det. Giv ham det, så ringe det er! Han vil i sin nåde tage imod det.

Bevar det ved at lukke op for alt det, Jesus vil give dig gennem sine nådemidler. Søg det som er rent og godt både i tale og skrift og samvær

med mennesker. Og sky det simple, grimme og nedbrydende. Det vil altsammen sætte sig fast i undergrunden.

Værdierne i jordens undergrund er ikke selvskabt, men det blev dannet og lagt ned for årsmillioner siden. Du kan heller ikke selv skabe værdier i din egen bevidstheds undergrund, det skal altsammen skabes og lægges derind af vor himmelske Fader.

Jesus gav engang det løfte, at der skal flyde levende vandstrømme ud fra den, som tror på ham. (Johs. 7, 38.)

Peter Roesgaard, Tørring

Hjemme fra skolen

Det vil sikkert glæde mange af vore tidligere Elever at høre, at Frk. Olsen har lovet at komme som husholdningslærerinde til Sommer. Vi er glade derfor og ønsker Frk. Olsen rigtig velkommen tilbage til N.N.H. og E. Eleverne fra Sommeren 50 vil sikkert spørge, hvorfor Frk. Larsen ikke kommer igen. Dertil har vi kun at svare, at det hverken er Frk. Larsens eller vores Skyld; thi fra begge Sider ville vi gerne have fortsat; men Husholdningsforeningen lægger saa stærkt Beslag paa Frk. Larsens Arbejdskraft, saa hun ikke kan overkomme mere. Vi her paa Skolen siger Frk. Larsen Tak for hendes dygtige Arbejde og stille Gaang blandt os sidste Sommer.

A. K.

En skoles liv er arbejde og fest, og vi nyder i fuldt mål begge dele. Vi er inde i arbejdets faste gænge, og der er mange, der opmærksomt og flittigt slider for at få et godt udbytte.

Men festlige afbrydelser har vi også. Natten til den 20. januar stormede det stærkt, og lørdag morgen tog vi en rask beslutning og arrangerede havtur samme eftermiddag. Ruten er den sædvanlige: Harboøre, Thyborøn, Bovbjerg. De sidste gange har vi i Thyborøn været så heldige også at se retningsdamperen. Den meget flinke styrmand har en masse af fortælle, og vi glæder os over at se det smukke og velpassede skib. Bovbjerg gemmer vi til sidst, for der vanker der gerne en våd trøje, ja, mange har gummistøvlerne fulde af havvand, når vi vender om efter i lang tid at have sprunget om kap med de frådende bølger. Morsomt er det, og så er det et imponerende skue, vi aldrig glemmer.

Januars to sidste dage havde vi besøg af lektor Kvalvik fra Stavanger. Besøget var arrangeret af foreningen Norden, og eleverne fik gennem film, foredrag og oplæsning et dejligt møde med Norge.

Så kom Københavnsturen. 100 kr. er mange penge; men jeg tror alligevel, at deltagerne synes, at disse penge er givet godt ud.

Desværre måtte vi savne en af de indtegnede, for to dage før turen blev Jørgen Skytte indlagt på Holstebro sygehus med en alvorlig lungebetændelse. Heldigvis er Jørgen nu i så god bedring, at vi regner med at være sammen med ham de sidste uger.

Torsdag d. 8. havde vi sognets unge på besøg, og dagen efter blev vi præsenteret for det menighedsarbejde, der hedder F.D.F. eller Frivilligt Drenges Forbund. Sekretær, pastor Poul Riis viste film og fortalte frisk og interessant.

Til en vinters program hører også en hestebedømmelse. Traditionen tro besøgte vi hr. og fru gårdejer Frandsen, Ø. Stokholm. Højskoleklassen synede hestene med sagkyndig mine, og derefter »synede« vi alle fruens dejlige kaffebord. Og så fik vi desuden et par gode historier i tilgift.

Som det næstsidste skal jeg fortælle, at vi nu har 31 indmeldelser til sommeren. Vi er fortrøstningsfulde og stoler på, at I vil både bede og arbejde for vor skole.

Det sidste har jeg ordre til at gøre kort. Da vi kom hjem fra København, blev vi meget bedrøvede over at høre, at forstander Kristensen skulle indlægges på Marselisborg hospital i Århus. Det er et ubehageligt eksem, der er årsagen. Under forstanderens sygdom bliver landbrugstimerne ledet af konsulenterne Falk Hansen og Nørlund Christensen, og desuden holder lærer Søndergaard Jacobsen også et par timer. Men trods god hjælp savner vi vores forstander meget. Der er givet os håb om, at det kan klares med 3 uger, så vi glæder os til at have forstanderen rask herhjemme igen de sidste uger af vinterholdets tid.

H. L. R.



Københavnsturen

Endelig oprandt dagen, fredag den 2. februar, som vi 37 drenge i lang tid har set hen til med spænding og forventning. Vi skulle på en 5-dages tur til hovedstaden, og tidligt om morgenen begyndte eventyret.

Det første sted, der gjordes holdt, var i Jelling, hvor vi så de store og meget gamle runestene. Den største, som Harald Blåtand satte over sine forældre, kaldes »Danmarks dåbsattest«. — I Fredericia tog vi de gamle volde med storm for bagefter at gå ned og hilse på »Landsoldatens«. Ved Lillebæltsbroen steg alle af bilerne og lod Chaufførerne køre alene over. Vi ville gå over den 800 m lange bro for rigtig at se og beundre dette kæmpemæssige og smukke ingeniørarbejde.

I Odense gik vi først ind og så den pragtfulde domkirke, og derfra gik turen til H. C. Andersens fødehjem, som nu er indrettet til museum.

Lige som vi skulle køre videre, gjorde vi en sørgelig opdagelse; vor kære, afholdte lærer Sørensens var gået ud på egen hånd og ikke kommet tilbage. Langt om længe kom han tilbage, og turen fortsatte, som om intet var hændt.

Ved 20-tiden var København nået, og på vandrerhjemmet stod middagen parat til os.

Lørdag morgen kørte vi først en rundtur, som sluttede ved domkirken, hvor vi gik til andagt. Ude i Kastrup lufthavn så vi de store passagermaskiner både starte og lande. Var vi kommet en time før, havde vi fået de berømte Jet-maskiner at se; men i stedet for at vente på dem satte vi næsen mod nord. Vi skulle nemlig samme dag se noget af det smukkeste, der findes i vort land. Det var Frederiksborg slot og den gamle fæstning Kronborg. Selv om der er meget stor forskel på deres udsmykning, er der alligevel ved hvert af slottene noget storladent og betagende.

I Ryvangen, den smukke mindelund, hvor de faldne frihedskæmpere hviler, var vi henad aften. Selv for dem, som døde andre steder og aldrig blev fundet igen, er der rejst et mindesmærke.

På Bispebjerg bakke hæver sig en majestætisk bygning, det er Grundtvigskirken, som er en af de smukkeste kirkebygninger fra nyere tid.

Kl. 12 søndag middag stod vi på Amalienborg slotsplads, medens garden med musik og taktfaste skridt mødte op og præsenterede gevær for

vor konge. Selv om det blæste og var koldt, var der vist ingen, der frøs, da det foregik.

Om eftermiddagen var vi i Det kgl. Teater, hvor »Hyrdinden og Skorstensfejeren« blev spillet. Ude i K. B.-Hallen var der om aftenen stor gymnastikopvisning, og vi greb chancen. Der var både svenske og danske hold, så det kan nok være, øjnene løb rundt i hovedet på os; men værre blev det, da vi fik at vide, at prins Axel og prinsesse Margarethe også var til stede. Tænk, at vi var kommet i så fint selskab!

Mandag morgen tog vi til Radiohuset, i hvis forskellige studier vi blev vist rundt en times tid; det var meget interessant.

Derfra gik turen til Christiansborg slot, som var næste punkt på dagsordenen. Nede under dette prægtige slot er der endnu ruiner af den borg, som Absalon byggede. Om søndagen så vi ruinerne, og nu gik vi ind og så den mere hyggelige del; først var vi i folketinget, derefter i landstingssalen og hvad der ellers er i rigsdagsbygningen.

Senere aflagde vi Burmeister & Wain et besøg; men på grund af travlhed ville de ikke have nogen ind på selve fabrikken, så vi måtte nøjes med deres museum. Det var meget interessant at se forskellen på den første motor og så den sidste nye dieselmotor.

Efter også at have været i Zoologisk have fik vi fri, og mange benyttede sig af lejligheden til at se »Mosekongen«.

Tirsdag morgen begyndte hjemturen. I Roskilde gjorde vi holdt for at se den store, smukke domkirke, hvorde fleste af vore konger ligger begravet.

Henad aften nåede vi Vejle, på hvis KFUM der ventede os bøv og æblegrød. Det var lige noget, der smagte os. Ved 23-tiden var vi hjemme på vor kære skole igen, hvor vore kammerater tog imod os.

Turen til København var for os alle en stor oplevelse som vi med glæde vil se tilbage på, når vi engang rejser hver til sit.

Henning Kjelstrup

HØJSKOLEPOST

Til lykke!

Onsdag d. 14. Februar viedes i Sejerslev Kirke Frk. Ida Hald, Sejerslev, til Viggo Larsen, Klinkebjerg, Gellerup, Nybo.

Torsdag d. 22. Februar viedes i Thyregod Kirke Frk. Kirstine Kristiansen til Landmand Emil Thisgaard Olesen 47/48, Dørken pr. Thyregod.

Kære Sommerfugle fra 39!

Vi maa nu antage, at »Baandet 39« er gaaet tabt, og da der fra flere Sider er Ønsker fremme om Start af en ny, haaber jeg, at Foretagendet maa krones med Held. Send saa snarest og inden 1. Marts eders Adresse til mig, at vi igen kan faa Besøg af »Baandet 39«.

NB.: Husk det er den store Vandremappe, det gælder! Med venlig Hilsen

Elna Dalgaard Mikkelsen,
»Agerbæk«, Vinding pr. Sørvad.

Nissumkredsen i København

havde et dejligt Samvær hos Fru Bodil Kristensen og hendes Mand d. 3. Febr. Vi havde den store Glæde at have Besøg fra Skolen, Lærer Lindskov Rasmussen ofrede sin kostbare Aften paa os. Det siger vi Tak for.

Vi mødes næste Gang hos Lærerinde Frk. Mikkelsen, det glæder vi os til. Kom rigtig mange
Onsdag d. 14. marts kl. 20. Adr.: »Søstrene Nielsens Pension«, H. C. Ørstedesvej 52², Kbh. V.

Paa Kredens Vegne:
S. Marie Rasmussen.

Ungdommens landsstævne for Ydre mission

Søndag d. 4. marts kl. 9,30: Åbningsmøde. Velkomst ved pastor Fredbo-Nielsen. Kl. 10,00: Højmesse i Adventskirken. Kl. 12,00: Middag i hjemmene. Kl. 14,00: Den unge kirke — vort ansvar overfor den! Pastor Asbjørn Fog. Kl. 15,30: Thepause. Kl. 16,30: Påske — pinse — mission! Pastor Poul Verner Hansen. Kl. 20,00: Offentligt møde i Bethedas festsal. »Forvent store Ting fra Gud — Forsøg store Ting for Gud!« Missionær Thelle, Norge. Derefter taler to vordende Missionærer kort.

Mandag d. 5. Kl. 9,00: Morgenandagt. Kl. 9,30: Gruppeforhandling 2.Tim. 1,6—11. Pastor V. Dickmeis leder Forhandlingen. Kl. 12,00: Middag i hjemmene. Kl. 14,00 »Israel i en brydningstid«. Pastor Axel Torm. Kl. 15,30: Thepause. Kl. 16,15: Lægmissionens værdi på missionsmarken. Kl. 19,30 Festligt samvær med værterne. Aksel J. Sørensen »Kom — gå!«

Stævnet afholdes i Adventssognets kirke og

menighedshus. Prisen for deltagelse i landsstævnet er ialt Kr. 5,00, der sendes sammen med indmeldelsen til frk. Anna Jensen, postkonto 42308.

Indmeldelsen sker skriftligt inden 20. febr. til lærerinde frk. Anna Jensen, Parallelvej 58, Bagsværd.

På gensyn rigtig mange! Jeres »Mikkel«

Adresseforandringer

Sommerskolen

- 1950 Frk. Edith Nielsen, Holmsland — Samme, Kloster
- 1949 Frk. Martha Jeppesen, Sygehuset, Ringkøbing — Plejeelev frk. M. J., Aandssvageanstalten, Ribe.
- 1946 Frk. Kirstine Knudsen, Svenstrup pr. Vinderup — Frk. Kirstine Damtoft, Nr. Lindholdt, Sevel pr. Vinderup.
Frk. Ingrid Kristensen, Toftlund, Gettrup — Samme, De gamles Hjem, Uleby Jerslev, Sj.
Daghy Nørgaard, Fly — samme, Nordgaardsvej 70, Skive.
- 1943 Frk Olga Sørensen, Remmerhus Barde, Herning — Samme, Frages Ungdomsskole, Norheimsund, Norge.
- 1941 Fru Lillian Juel Jensen, Østergade 27, Skive — Samme, Thorupsgade 5, Skive.
- 1932 Fru Ulla Andersen, Borchsvej 13¹, Holbæk — Samme, Godthaabsvej 70, Holbæk.
- Øvrigt: Lærerinde frk J. Mikkelsen, Nylandsvej 72, st. th, Kbh. F. — Samme, H. C. Ørstedesvej 52,² tv., Kbh. V.

Vinterskolen

- 49/50 Peder Grud, Nr. Nissum — Samme, Serup, Uglev.
- 46/47 Chr. Rosenberg Otzen, Bedsted Lø, Løgumskloster — Samme, Bedsted Lø.
- 38/39 Alfr. Henriksen, Kringeltoft, Asp, Struer — Samme, Nyholm Birkild, Asp, Struer.
- Øvrigt:
L. S. Sørensen, V. Vandet, Rødkærsbro — Samme, V. Vandet, Sjørølev.
Lærer Tonnesen, Stjernholmsgade 4, Horsens — Overlærer T., s. st.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening.
Redigeret af forstander A. Kristensen

M. CHRISTENSENS BOGTR. STRUER