



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



Oktober 1952

„Bed og arbejd.“

44. årgang nr. 10

En banebryder



Pastor Ad. L. Hansen

Endelig kom den bog, vi så længe mere eller mindre bevidst har savnet, bogen om pastor Ad. L. Hansen, der oprettede Indre Missions første højskole i Nr. Nissum 1887 og Indre Missions første sem. samme sted 1892.

Bogen er meget dygtigt og samvittighedsfuldt skrevet af pastor Hansens efterfølger som forstander i Nr. Nissum, pastor J. Andreassen.

Det er en bog, som er selvskreven på enhver nissumvends boghylde, og alle, der holder af en af Indre Missions højskoler, bør købe og læse den; men bogen vil forhåbentlig også finde interesserede læsere i andre kredse. Det fortjener den i alt fald.

Bogen fås hos pastor Andreassen, »Hesselmed«, Oksbøl. Den koster 7 kr. + 50

øre til porto. Tager man 6 ekspl., fås det 6. frit.

Jeg giver bogen min kraftigste anbefaling. Den er også velegnet som gavebog.

A. Kr.

Pastor Bartholdys forord:

Denne bog handler om en af de interessanteste mænd i Indre Missions andet slægtled. Hans åndelige præg var noget for sig og gjorde ham til en ener, hvor han kom. — Hans initiativ var overvældende, og særlig som den, der førte den grundtvigske højskoletanke ind i Indre Mission og grundede den første højskole, bør han mindes med taknemmelighed så længe der er noget, der hedder Indre Mission.

Værket her har fængslet mig. Det er et betydeligt bidrag både til en levnedstejning af en original præsteskikkelse og til opklaring af de brydninger, som gik gennem Indre Mission i forrige århundredes sidste tiår.

Haslev i januar 1952.

(sign.) C. Bartholdy.

Tak og farvel!

Naturen har ikke været efter vort behag i den svundne sommer, ja, vi har vel sjældent haft så få sommerdage som i år. — Og sommerlever på en højskole skal have solskin; for ellers fryser de, og så er der ikke noget ved nogen ting.

Følgelig skulle man mene, at sommer-skolen i år var blevet kedelig eller noget i den retning; men det gik ganske anderledes.

De 60 piger kom med liv og solskin, med både munterhed og alvor. Der var ikke een af dem, der var vanskelig. Det var let at mærke, at det var de gode hjemsbørn. Vi slap helt for at skælde ud; og hvorfor skælde ud, når en venlig henstilling kan gøre det.

De 60 var myreflittige, og det var vel også noget derfor, at solvarmen ikke savnedes så meget. De kunne høre så pænt efter, så det var en fornøjelse at have time med dem. Mange af dem gav gode svar; men af en eller anden grund puttede de ikke ret mange sedler i spørgsmålskassen, og det var jeg ked af.

Og nu vil jeg tale direkte til de 60 unge piger fra i sommer.

Tak fordi I kom, tak fordi I var så flinke, så jeres hold indtager en smuk plads mellem de mange hold, som vi mindes med megen glæde.

Vil I huske 3 ting:

Tag det standpunkt, at I vil høre Jesus til, så hans rige bliver eders rige, og hans folk eders folk.

Bed om en vilje, der duer noget.

Bed fremfor alt om den Helligånd.

En af jer har glædet mig så meget ved at skrive: »Jeg vil prøve så godt, som jeg

kan; men ikke ved egen hjælp, jeg vil bede Gud om hjælp«. — Ja, tak for jeres gode breve.

Og så jer, som stred så hård en strid — uden rigtig at få fred, I skal se mere på Jesus — på ham, der er troens banebryder og fuldender.

Vær så alle i jeres hjem og jeres pladser flinke og hjælpsomme, som I var det her. Vis den gode vilje. Men vil nogen have jer til at synde, så sig nej, for vi bør adlyde Gud mere end mennesker.

Så skal I alle have tak for sommeren 1952. Vi kom til at holde så meget af jer. I skal også have en særlig tak, fordi I tegnede jer så pænt til støttefonden, og en tak fordi I har begyndt at sende os elever til at fylde jeres pladser her. Ja, tak fra os alle på skolen.

Vi håber at se jer til elevfesten den anden søndag i juli.

Ydre Mission

D.M.S. har afholdt en weekendlejr for unge her i dagene 4. og 5. oktbr. Da vi var flest, var vi vel 100 deltagere. — Der blev talt, fortalt og vist film. Der var også en fornøjelig underholdning. De fremmede talere var ungdomssekretærerne fra D.M.S. frk. Bodil Hansen og hr. Erik Petersen. Og så var der selve pionermissionæren fra Sudanmissionen, hr. dr. Brønnum.

Vi havde et rigt samvær, og vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre vore unge til at slutte trofast op om Ydre Mission. I skal gøre det for sagens skyld, og I vil da opleve, at I selv beriges derved.

Repræsentantmødet

afholdtes d. 10. oktbr. Vi havde et godt samvær; men vi savnede alt for mange repræsentanter. — Det var ikke blot de gamle, der ikke fik sig taget sammen til at komme af sted; men det var også jer, I yngre, I, der er formænd for vandre-mapperne og repræsenterer jeres hold.

Tro ikke, det er lige meget, hvem vi får i bestyrelsen. Tro ikke, det er uden betydning, om I kommer og snakker med om tingene.

Vi fik virkelig lov til at købe et films-apparat — hvis der var penge til det, og 5 repræsentanter stak mig 230 kr. til hjælp til købet. — Det var bestemt pænt gjort. Tak!

De bestyrelsesmedlemmer, der afgik efter tur, blev alle genvalgt. Mange af os kender dem. Der var redaktør Therkildsen, Herning, og ham kender mange fra Herningstævnerne. Der var lærer A. C. Nielsen, Vinderup, som især huskes af årgangene 1928 til 1931. Desuden er vi nogle, der husker hans gode gæstetaler til os inde i den store klasse; det er især de senere hold. Endelig er vi en stor flok, der husker ham fra stævnerne i Vinderup, og mange kender ham fra møder o. l. Den tredje var gdr. P. Frandsen, Nr. Nissum. Alle vinterholdene husker, at vi var der til hestebedømmelse og — kaffe. Jo, det fejlede een vinter, da gårdens besætning havde mund- og klovesyge. Iøvrigt var P. Frandsen også lidt landbrugs-lærer i vinteren 27/28. Vi glæder os over at de tre blev genvalgt; det er så godt med gode venner i bestyrelsen.

Når dagen er stormfuld -

Når dagen er stormfuld, og strømmen,
jeg strider imod, er så stærk,
at al den gerning, jeg mægter,
kun bliver et halvgjort værk,
da standser jeg stundom rådløs,
mens tankerne jages af sted
og spredes som stormslagne fugle,
der drives så langt af led.

Men når så ved aftentide
striden og larmen dør,
og dagen bøjer sit hoved
og tager mod nattens slør,
da — kender jeg, Herre, din stærke,
din milde, velsignende hånd,
der stilner de bølger, der vaktas
af dagens urolige ånd.

Og tankens de vildfarne fugle
da flokkes og glide i havn
og søge sig atter hvile
i bønnens skjærmende favn;
og medens de opad sig hæve
med rolige vingeslag,
fødes de nye kræfter
til kampen den næste dag.

Carl Bahnson.
(»Vandringsmandens sange«).

Hvordan kan det være, at digte ofte på en egen måde taler til os? Mon ikke fordi vi derigennem i al stilhed får del i et andet menneskes livsvisdom og erfaring. Ovenstående digt fandt jeg for tre-fire år siden. Det havde da en hel del at sige mig — og har det stadig. Måske andre også kan finde noget i det.

G. J.

Hjemme fra SKOLEN

Alt for hurtigt svandt de sidste dage af vort samvær med sommerfuglene. — Vi havde besøg af santalmissionær frk. Elisabeth Krohn, og vi var på besøg på Lemvig KFUK (hos moster Ruth og bestyrerinden).

Den sidste aften var noget for sig. Vore hjerter var fyldt med tak, og da vi havde haft en rig sommer, var vi enige om, at vi ikke ville holde sørgefest, men takkefest. Tre af de unge piger vovede at tage ordet, og det var vi andre så glade for; det var nemlig ikke holdets stærke side.

Alle ventede med at rejse til dagen efter, og vore færøpiger, der kunne rejse d. 26/9 eller 10/10, havde også valgt at vente.

Vi har en følelse af, at der i det stille er sket meget i sommer, meget er begyndt, og det faldt så naturligt at slutte med ordene: »Men han selv, fredens Gud, heliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders ånd, sjæl og legeme må bevares helt og holdent, uden dadel i vor Herres Jesu Kristi tilkommelse«. (1. Thes. 5, 23).

Den 24. septbr. stoppede vi for tilgang til efterskolen, og vi skulle vist have stoppet lidt før. Men vi syntes lige, det kunne gå at sige ja til 34. Det har været meget vemodigt at måtte sige nej til mange henvendelser — især når disse kom fra hjem, der har vist vor skole megen troskab.

Til højskolen har vi 24, endskønt militæret var i vejen for nogle. En af dem, en ung mand fra Færøerne, er indmeldt med forbehold af tilstrækkelig understøttelse, og to andre kan risikere at blive indkaldt. Der kan således være en mulighed for plads til en højskoleelev mere; men vi har ellers rigelig nu både til elevgang og bibliotek.

Vore hjerter er fyldt med tak til Gud og til vore venner, og det kan tilføjes, at vi har en hel del henvendelser angående sommeren 1953; men det er jo også ved at være på tide.

Kun en begyndelse

Folk har i vore dage en vældig tro på eksaminer, skoler og kursus. Dybt i os lever endnu rester af den gamle fremskridts tro, der fik så afgørende et knæk under de to store krige.

Som kristne højskolefolk kan vi ikke dele denne eksamensbegejstring. — Både Guds ord og livets barske virkelighed har lært os, at kundskaber alene gør det ikke. Vi er på underlig måde blevet magtesløse: Det kloge menneske kan spalte atomet; men vi kan ikke samle den splittede menneskehed. Vi kan gennem radio og fjernsyn sende bud over lange afstande; men de to store magtgrupper kan ikke råbe hinanden op. Vi har inden for vore egne grænser hævet levestenen meget betydeligt, men vi har ikke kunnet mætte de hungrende hjerter. Nej, det dygtige forstandsmenneske er magtesløst. Endnu har Grundtvig ret, når han siger: »Lys uden varme er helvedes kval«.

Derfor er vor skoles allerførste opgave at give næring til de hungrende hjerter. Vi skal forkynde det gamle og stadig nye evangelium!!

Men når dette er sagt, har vi også pligt til at sige noget mere. Vi skal være skole. Det vil sige, at vi skal hjælpe dansk ungdom til at forvalte dens talenter bedst muligt. Gud har givet os alle et fond af evner og kræfter, et antal talenter, som han vil, vi skal bruge til gavn og velsigelse for os selv og andre.

Også vores skole har gennem årene fået lykke til at hjælpe unge i gang med at bruge Guds gaver.

Uden at forfalde til nogen som helst form for fornuftsdyrkelse er det vores pligt at tilskynde til størst mulig udnyttelse af evner og kræfter.

Her er ikke først og fremmest tænkt på den faglige dygtiggørelse, skønt der også på dette felt bør lyde et »stadig fremad!« Nej, her tænkes på det kulturelle og almenmenneskelige. Hvis vi føler os forpligtede af ordet om at være lys og salt, så må vi både i det politiske og i det kulturelle være med og dygtiggøre os til at fylde vor plads.

I selve skoletiden er der måske elever, der synes, at samfundslære, historie og litteratur er fag af mindre betydning; men mere end en har senere erfaret, at der også i disse fag blev arbejdet med spørgsmål af livsvigtig betydning.

Nu kan alle forstå, at en højskoles forholdsvis få timer kun kan blive en indføring i fagene og en tilskyndelse til at arbejde videre. Derfor denne artikel. Højskoletimerne var kun en begyndelse; men der må fortsættes, og det er der så mange muligheder for.

Nu er de lange aftener begyndt, og netop samtidig kommer de mange tilbud om undervisning. For tiden er der i næsten alle aviser og blade tilbud om undervisning. Aftenskoler og mange studiekredse kalder på tilslutning, og de bør ikke kalde forgæves. Brevskoler og forskellige skriftlige kursus er også værdifulde muligheder, der ikke bør forspildes.

Og så er der radioen. Køb i en boghandel eller kiosk den nye »Lyttekalender« og undersøg de mange gode udsendelser: foredrag, radioens aftenhøjskole

og flere udmærkede studiekredse. Mon ikke nogle af vore tidligere elever har opdaget, at radioens grundbøger er både billige og gode. Der er nogle, der i løbet af de sidste år har skabt sig et udmærket fagbibliotek af disse bøger. I løbet af denne vinter vil der komme grundbøger til følgende udsendelsesrækker: »Borger i Danmark« – »Hvordan skal vi bo?« – »Fyraften« (om ungdommens anvendelse af fritiden). Vi bør købe dem og bruge dem.

Til sidst skal skønlitteraturen nævnes. I disse måneder kommer der en masse nye bøger. Det er ikke meningen i denne artikel at give råd med bestemte bogtitler; men der er også i år kommet flere gode bøger. I nogle foreninger har man lavet læsekredse. Der bør være mange flere. Tal med en bogkyndig mand og lav så en mindre læsekreds. Det vil I blive glade for.

Disse få linier er altså en tilskyndelse til at trænge længere frem. Talenterne skal bruges. »Aldrig færdig, altid på vej!«

H. L. R.

Margrethe Andersen

f. Hansen

Sommeren 1946

Vi, der gik på NNH og NNE i sommeren 1946, husker sikkert alle Margrethe Hansen fra Kragerup, for som elev på højskolen fyldte hun en stor plads. Beskeden, stilfærdig, altid venlig og altid villig til at række en hjælpende hånd både her og der og altid at finde, hvor man samledes om noget godt, hvad enten det nu var i kammeratligt samvær eller ved møder og gudstjenester, eller hun lyttende og opmærksom sad på skolebænken og fulgte et foredrag eller en bibeltime eller

undervisningen i et eller andet fag, sådan kendte vi Margrethe og holdt af hende allesammen.

I maj 1949 blev hun gift med tømrer Ingemann Andersen, Høng, sammen fik de et godt hjem, og stor var deres glæde og taknemmelighed, da de for godt et år siden fik en lille velskabt og sød pige.

Den 24. septbr. blev Margrethe angrebet af børnelammelse, hun blev indlagt på Kalundborg sygehus og hurtigt overført til Blegdamshospitalet i København, hvor der blev gjort, hvad mennesker kunne gøre for at redde hendes liv, men efter få dages sygdom afgik hun ved døden, og d. 4. oktober blev hun stedt til hvile på Finderup kirkegård.

Sognepræst Johs. Krohn talte ud fra ordene: »Gud er i går og i dag den samme, ja, til evig tid«. Efter salmen: »Den er slet ikke af Gud forladt«, talte sognepræst Mørck, Ørslev. Han mindedes Margrethes færd i hendes barndomshjem, hvor hun havde betydet så meget, og bragte en tak fra hendes hjemsogets KFUK og KFUM. Førstelærer Bagger sang solo sangen: »Kun en dag, et øjeblik ad gangen«. Den sang, der blev skrevet, mens forfatterinden i årevis var bundet til sygesengen af børnelammelse, og som siden har bragt trøst til så mange.

Ved begravelsen blev der sagt: Vi forstå ikke i dag, hvorfor dette skulle ske, men Gud har set, at Margrethe Andersen var moden til at høstes hjem, og han har freds- og frelsestanke også for den mand og den lille pige, hun elskede så højt, og som trods alt ikke er alene, for de er i Guds faderhånd.

Vi, der var sammen på NNH og NNE i sommeren 1946, mindes Margrethe med tak, og der er sikkert en og anden, der

også vil indeslutte hendes efterladte i forbøn.

Lautits Kaag.

Mindeord om Hansa Mørck

Efter »Skive Folkeblad«

Hun var et solskinsmenneske både i Skive og Aarhus. Hun fik solskin i hjertet, da hun som ganske ung pige gav Jesus sit hjerte og turde tro, at Jesus ved sin død på korset havde skænket hende syndernes forladelse og evigt liv. Hendes hjerte hang altid ved den Frelser Jesus, som hun elskede. Både i sit eget hjem og i mit hjem i Aarhus viste hun som solskinsmennesket omvendelsens frugter i et glad, takkende, villigt og ydmygt sind, så man kunne ikke andet end holde af hendes skønne sind og stille, hellige liv, kun 34 år gl. Hun blev tidlig en pilgrimsvandrers mod himlens herlighed, og hun vidste, at hun i dødens stund gik hjem til Jesus i faderhjemmet med den store, hvide flok, frelst af nåde for evigt. Derfor jublede hendes hjerte. — Hun oplevede i år først at se sin elskede, troende mor, Kirstine Mørck, gå ind i himlens herlighed i februar måned. Blot 2 måneder efter, i april, så hun sin elskede fader, murermester Jacob Mørck, gå ind i faderhjemmet.

Den 25. juni besøgte hendes søster Gudrun fra Aarhus hende på sygelejet, hvor hun lå og så op imod himlen og sagde: Kære søster! Deroppe er far og mor i himlens herlighed, og jeg glæder mig meget til at se dem begge. De to søstre trykkede i taknemmelighed og kærlighed hændens hænder og havde sammen en stille afskedsbøn. Fredag morgen lukkede hun med et stille suk sine øjne, og det kære solskinsmenneske er nu gået frelst af nåde ind i himlens herlighed og ser den lykkes-

lige, store hvide flok og Jesus lyslevende iblandt dem.

Velsignet være hendes minde fra slægt og venner i Skive og Aarhus.

Philip von Boeck,
fhv. præst ved Aarhus Domkirke.

Hansa Mørck var af årgang 1942, og vi takker Marie Mortensen og Ingrid Jørgensen, der har sendt os ovenstående.

Red.

Mesteren er her og kalder ad dig

Johs. 11, 28

Vi læser næsten hver dag i avisen om en eller flere ulykker, der sker; men tænker vi så over det, eller vi bare læser og siger: ja, dem kender jeg jo ikke, så det kommer jo ikke mig ved, godt nok er det trist for dem, der står tilbage, men der sker jo så meget, som vi ikke er herre over.

Men er vi så klar over, at det er Guds kald til os mennesker? Gud kalder på mange måder; men denne gang ramte ulykken ikke dig, måske næste gang er det dig, det ved vi ikke; men vi ved, at engang bliver der kaldt. Måske du har været til møde og hørt Guds kald, eller du går hjem fra dit arbejde og på en eller anden måde hører kaldet, ja, måske gennem en ulykke. Er du da rede til at følge mesteren?

Hvad svarer du, den enkelte? Skal Mesteren kalde forgæves ad dig, da ender din sjæl i evig fortabelse. Siger du nej til Jesus, da skal du i dag vide, at et nej til Jesus er et ja til djævelen!

Kære ven! Sig ikke nej til Jesus, men giv ham dit korte jordiske liv, da skal du også tilhøre ham gennem alle evigheder

og dele salighedens lykke med alle frelste derhjemme i lysets evige rige. Mesteren er her og kalder ad dig, men måske er det sidste gang, du hører Guds stemme kalde dig til frelse. Derfor adlyd hans kald nu. I morgen kan det være for sent. Måske Gud har en særlig gerning, han kalder dig til, enten herhjemme eller ude på missionsmarken.

Elev fra sommeren 1943.

NYE BØGER

Det nye Aar, Indre Missions almanak for 1953, er udkommet på Lohses forlag.

Som sædvanligt finder man her foruden en almanak en mængde aktuelt stof og et par fortællinger. Det burde være en selvfølge, at vi købte denne fortræffelige bog, som kun koster 2 kr.

Niels Aage Barfod: **En håndfuld historier.** — Lohses forlag. 5 kr. Her er 10 fortællinger, der er velegnede til oplæsning. En bog, vi bør være taknemmelige for. En god fortælling kan skabe en god ånd i selskabet eller i hjemmets kreds.

Alfred Hauge: **Septemberfrost.** De unges forlag. kr. 7,25. En barsk og drastisk skildring af nøden i Norge i årene 1812–14. Terje Vigens tid møder os her med krig, misvækst, hunger og død; men der er også lyse og spændende momenter i den ellers så strenge fortælling. Vi er vist så godt vant, så vi trænger til den slags læsning; vi kan let glemme, at vi har det godt.

Aage Heinberg: **H. N. Andersen.** Stifteren af Østasiatisk Kompagni. Her møder vi det store eventyr, og det er endda virkelighed. Her er en fattig dreng, der skaber sig en stor fremtid og gavner sit land umådeligt. Bogen er et strålende stykke danmarkshistorie og derfor en bog, som vi bør kende, og som vi bør huske at give de store drenge.

Bogen er fra De unges forlag og koster kr. 9,50. Den kan også fås indbunden til kr. 15,00.

Betty Lund: **Danske mænd og kvinder fra Ansgar til Christian X.** En rigtig god bog for ungdommen, danmarkshistorie, godt og interessant fortalt. Den vil kunne give et godt bidrag til et af vore store ønskers opfyldelse: »At fædrenes minde et tempel kan finde i barnets bryst.« Ikke mindst den kristne ungdom bør kende og skatte vore store fædres indsats og offer for at give os et godt land i arv og eje. Både forfatterinden og De unges forlag fortjener tak for bogen, og denne tak kan vi yde ved at købe den, læse den og forære den til andre. Den koster kr. 12,50 og kan også fås indbunden til kr. 18,00.

Dr. med. Vilh. Møller-Christensen og dr. theol. K. E. Jordt Jørgensen: **Bibelens dyreliv.** Lærde mænd har her skænket os et værk, der ved sine gode skildringer og tegninger gør bibelen mere levende for os. Her er interessant stof, og her er en fortrinlig håndbog for enhver, der arbejder med bibel og bibelhistorie. Her er noget, der er både virkelig godt og virkelig nyt. Bogen er på ikke mindre end 200 sider, er fra De unges forlag og koster kun kr. 12,50 (indb. 18,00).

HØJSKOLEPOST

København kalder!

Nissumitter og nissumvenner indbydes til samvær den 28. november kl. 20 hos frk. A. Jensen. Adresse: Dahlberg, Nybrogade 221, København K. Værtinden fortæller: »Fra Bethesda til Rom«. Vel mødt, alle!

P. K. V.

Marie Matthiesen.

Til lykke!

Fredag den 7. november vies i Sevel kirke Peter Michael Jacobsen (49/50) og Rosa Madsen (50). Bryllupsadresse: Bæksgaard, Sevel, Vinderup. Bopæl: Herrup, Vinderup.

Vandremappernes besøg

»Forglemmigej« 1933 var her den 26. septbr.
A. Kr.

Vore møder

| | |
|-------------|------------------------|
| 25. oktober | Lemvig. L. R. |
| 27. — | Ø. Assels. L. R. |
| 28. — | Vejerslev Mors. L. R. |
| 7. november | Århus KFUM. L. R. |
| 12. — | Nørlem (Kabel). A. Kr. |
| 15. — | Lemvig. L. R. |
| 18. — | Flynder. A. Kr. |
| 22. — | Esbjerg KFUM. L. R. |

Samlede til nissumstævne i Nykøbing Mors sender vi »de opmærksomme« 39 vore hjerteligste hilsener.

Søster Emma Villesen. Stinne Jensen.
Olga Jensen. Elly Thisted.

Kære kammerater fra 50!

Samlet i Johanne Bojsens hjem sender vi en hjertelig hilsen til alle på skolen og til 50'erne.

Anna Iversen. Tove Hansen. Agnes Nielsen.
Edith Nielsen. Johanne Bojsen.

Adresseforandringer

Sommerskole:

- 1949 Frk. Betty Søndergaard, Flade, Nykøbing M.
— Fru Betty Johnsen, »Sø«, Sdr. Draaby, Nykøbing M.
- 1940 Søster Kirstine Vestergaard, Sankt Lukasstiftelsen, Hellerup — Samme, Byens sygehus, Haderslev.
- 1937 Frk. Karen Mikkelsen, sygehuset, Skive — Fru Karen Højgaard, Sdr. Møgeltoft, Ejsing, Vinderup.

Vinterskole:

- 49/50 Hr. Peder Grud, Højskolen, Nr. Nissum — Samme, Serup, Uglev.
- 48/49 Hr. Gunnar Søndergaard, Ullerup, Nykøbing M. — Samme, Aagaard, Stagstrup, Hørdum.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og væneforening.
Redigeret af forstander A. Kristensen
