



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



April 1953

„Bed og arbejd.“

45. årgang nr. 4

† LILLY MADSEN

f. Refsgaard

Ganske uventet kom budskabet om Lillys død den 12. decbr. Selv glædede hun sig meget til at komme hjem og holde jul sammen med sine kære; men det var uden for Guds plan. Hun var indskrevet til den store julefest i himlen. For os er det vanskeligt at forstå, at Lillys gerning her på jorden er afsluttet.

Lilly var ladet med energi, det lyste ud af hende, og derfor synes vi også, at netop hun var så vel skikket til missionsgerningen.

Lilly stammer fra Videbæk. Da hun var 9 år, døde hendes far, og hendes mor var død 6 år tidligere. — Hendes nære slægtninge, gdr. Jens Chr. Refsgaard og hustru åbnede kærligt deres hjem for hende.

Tidligt følte Lilly missionskaldet. Og da det blev klart for hende, at Gud ville det, var hun rede. Hendes beslutning var en stor glæde for hendes forældre, der sørgede for, at hun kom på seminarium. I mellemtiden blev hun forlovet med Edvard Madsen, og hun var heller ikke i tvivl om, at dette var et led i Guds plan, og at Gud ville bruge dem i sin tjeneste, men hvor? Det blev Sudan!

Den 11. oktober, få dage efter deres bryllup, blev de indviede til missionærtjenesten, og efter

endt uddannelse i England drog de ud, unge og glade og med hjerterne fyldt af forventning.

Det var ingen let gerning at være missionær i Afrika, hvor klimaet er så usundt. De måtte begge gennem mange sygdomme, malaria og dysenteri. Lillys helbred var vaklende, og især var galdestenslidelsen hård ved hende; — men Lillys ukuelige humør og virketrang i forening med hendes kærlighed til gerningen vandt overhånd gang på gang. Dog, til sidst blev smerterne så vedvarende, at en operation var nødvendig.

Den 30. november ankom Lilly med mand og tre små piger i flyvemaskine til Kastrup, og få dage efter blev hun indlagt på Tarm sygehus. Tryk og glad gik hun på operationsbordet, og hun selv og alle regnede med snarlig helbredelse.

Men Gud regnede anderledes. Lillys gerning var sluttet, hun selv var modnet til høst, og så blev hun af englenerne båret til det evige hjem.

Vi vil ære og værne om Lillys minde. Vi vil stå sammen i forbøn for hendes mand og de tre små.

Jenny Falkesgaard Pedersen, Ørnholm.

Lilly (Refsgaard) var elev her på efterskolen i 1937. — Vi har de bedste minder om hende. Måtte Gud give os mange af hendes type. Måtte vi andre tage dette dødsfald som en påmindelse til altid at være rede, så blev Lilly også ved sin død til velsignelse, som hun har været det ved sit liv.

A. Kristensen.

I, der rejste!

Når der nu skal skrives til bladet, vil det jo sige, at der skal skrives til de gamle elever, og så skal I, der rejste lige før påske, have en særlig hilsen. Man kan inddеле jer i 4 grupper, når det bemærkes, at mange af jer var med i 2 eller 3 af grupperne. De fromme, de flittige, de fornøjelige og de foruroligende.

De fromme var der forholdsvis mange af på jeres hold, og I skal have vor allerbedste tak. Tak, fordi I var med til at skabe en lys og god stemning over vore bedemøder og vore tirsdag aftener. Tak, fordi I mødte så flittigt op og hørte så smukt efter, når der blev holdt andagt. Tak, fordi I var med til at skabe det kvantum af stilhed og tryghed, der var over vort samvær. Sidst, men mest tak, fordi I vil huske os i bøn og arbejde.

De flittige var der også mange af, og den slags er altid elever, vi sætter stor pris på. Jo, for et arbejde er skønnest, når der hænges i, så gerningen skrider synligt fremad. Vi takker jer for eders gode eksempel, og fordi I gjorde vort undervisningsarbejde til en fornøjelse. I var nogle rigtige elever, og vi siger jer en stor tak for godt samarbejde. Vi tror bestemt, at der vil komme en dag, da „tiden lønner fliden.“

De fornøjelige er uundværlige på et sted som her, hvor vi gerne vil have godt humør over tingene. Vi mærkede, at dette at le i fællesskab og klappe taktfast, det var med til at skabe en herlig følelse af godt kammeratskab. I skal have en gevaldig stor tak for liv og løjer, hvis da løjerne var vel anbragte og ikke gjorde nogen fortræd. Må jeg her lige minde om verslinien: „Skæmt så, at alvor ej bli'r glemmt.“

Inden vi går til den 4. gruppe, vil vi bringe en særlig varm og glad tak til jer, der var både fromme, flittige og fornøjelige. Det er den slags elever, vi allerhelst vil have.

De foruroligende var der nogle stykker af. Skal jeg vove at beskrive en af typerne? Deres store svaghed var vel nok, at de ikke kunne sanse at gå rettidig til ro. (Selv om det var sagt, at en god dag begynder om aftenen, så manglede de her „den 6. sans,“ og de hørte uden at høre). Om morgenen kunne de passende synge: „Det kniber altid svært at komme op;“ men de var ikke oplagt til sang. Nej, det, de følte trang til, var en lur i foredragstimerne, og det er jo

på en måde let forståeligt. Der var også elever, der var foruroligende på anden vis, og for os er det spændende samlet i dette: Mon de lærer at leve rigtigt? Og endnu engang vil vi minde om, at livet kan straffe dårlighed så forfærdeligt hårdt, men I, som ofte fik bebrejdelser, I skal vide een ting: Vi kom til at holde af jer, selv om vi altså ikke altid kunne bifalde jeres opførsel; og det var vist godt, at vi holdt ud med hinanden. I skal også have tak for samværet i vinter; men endnu een gang skal I mindes om, at usandhed, snyderi, ukorrekt opførsel og ringagt for de andres vel — den slags fører aldrig noget godt med sig.

Det er spændende, om I vil tro det og rette jer derefter i dagliglivet.

Så kan vi nu bagefter gruble over, om vi, der skulle og gerne ville være gode vejledere, ofte greb forkert, om vi tog for hårdt eller måske for let, når noget skulle rettes. Og så går det sådan for os, at vor grublen bliver til bøn — til bøn for jer alle. Vi beder om, at de svage må støttes, og den, som synes at stå, må se sig vel for, så han ikke falder. Og vi takker for jer alle.

Hjemme fra SKOLEN

Så har vi igen oplevet en af vore store og glade dage: forældredagen! Vi er så taknemmelige, fordi så mange forældre ofrede tid og penge for at besøge sønnen og hans skole.

Vi tør vist sige, at de 3 hold gymnaster, sangkoret og de mange udstillinger var til ære både for eleverne og skolen. Der var da også mange af forældrene, der ved afskeden betroede os, at de havde flere børn, og at vi også kunne regne med deres besøg.

Desværre er det umuligt at beskrive dagen; men foruden det, der er nævnt, holdt vi taler, og vort tonefilmsapparat underholdt os smukt en times tid. Vi fik også noget til livets opretholdelse, og til middagen var vi med indbudte gæster og hjælpere ca. 200 personer.

Vort kaffebord om aftenen skulle have været kortvarigt, da vi om søndagen, dagen før festen, havde sunget revyen; men vi blev ikke færdige før sædvanligt. Nogle af eleverne tog med deres forældre hjem; men de fleste ventede til dagen efter. — Det er altid tungt at tage afsked, og især syntes jeg, det kneb i år. Vi ville så

Kære 36'ere!

Da der endnu kun er få, der har meldt sig til den nye „Båndet,“ beder jeg jer endnu engang: send snarest et brevkort til adressen: Anna Kirk, Allé-gade 10, Køge.

Støttefonden.

Bidragene bedes snarest indbetalt, da vi skal have vort regnskab afsluttet. Der er kommet fra 5—50 kroner. Hjertelig tak.

Vandremappernes besøg.

Brevduen 50-51 den 6. april.

A. Kr.

Vore møder.

- 22. april Handbjerg. L. R.
- 23. april Hygum. L. R.
- 24. april Timring. L. R.
- 26. april Lemvig. A. Kr.
- 27. april Egernførde. L. R.
- 28. april Husum. L. R.
- 29. april Engelsby. L. R.
- 30. april Flensborg. L. R.
- 1. maj Slesvig. L. R.
- 6. maj Rønbjerg. L. R.
- 19. maj Aulum. L. R.

Vintereleverne har glemt:

- 1 underdyne.
- 1 par gummistøvler.
- 1 par gymnastiksko.
- 1 par skisokker.

I aften den 16. april er vi samlet til et meget hyggeligt selskab på Diakonissestiftelsen, hvor vi har det godt sammen. Diakonisserne har sunget for os. Vi sender en hjertelig hilsen til familien Kaag og alle skolens og vore venner.

Eli Heinz Petersen (51). Ida Hansen. Inger Lise Larsen (50). Elma Nielsen (28). Lilli Iversen (51). Rita Madsen (51). Aksel Nørgaard. Johs. Hansen (30-31). Rasmus Rasmussen (45-46). Lydia Rasmussen (43). Kristiane Gregersen (37). Doris Nielsen (40). Signe Olesen (32). Bodil Christiansen (47). Peder Christiansen. Viktor Jensen (39-40). Hans Tiedemann. Ruth Tiedemann (48). Dorthea Holck (22). Marie Mathiasen (41). Jytte Iversen (50). Nora Nielsen (47). Irma Petersen (49). Agnes og A. Kristensen.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1950 Frk. Inger Lise Larsen, Faxe Ladeplads — samme, dr. Høffding, Falkonerallé 88¹, København F.
- 1948 Frk. Inger Thuesen Nielsen, Vænget 15, Løgumkloster — samme, Gelballe, Lunderskov.
- 1947 Fru Kamma Djernes, Flade, Nykøbing Mors, samme, „Mariesminde,“ Sdr. Dråby, Nyk. M.
- 1939 Fru Maria Kristensen, „Vestervang,“ Løsning — fru Maria Sindbjerg, „Vestervang,“ Løsning.
- 1938 Fru Rosa Hansen, „Bakkely,“ Brenderup — samme, Brylle maskinstation pr. Knarreborg.
- 1937 Fru Else Pedersen, Sejerskilde, Gjettrup — samme, Gjettrupgård, Gjettrup.
- 1933 Fru Caroline Madsen, Vestervang, St. Ejstrup, Sebbersund — samme, „Vestervangen,“ St. Ejstrup, Sebbersund.

I øvrigt:

Frk. Karoline Hansen, Slebsager skole, Fåborg pr. Varde — samme, Kragelund, Bramminge.

Vinterskolen:

- 51-52 Jens Chr. Kviesgaard, Vestergård, Rødding, samme, Søndergård, Tiphede, Vildbjerg. Kristian Pedersen, Rosenlund, Nr. Vium, Trolldhede — samme, Rudmose, Brejning, Spjald.
- 50-51 Rekrut 146965-52 Larsen, 2. tra., 3. komp., Padborglejren, Fårhus — Arne Larsen, „Stengården,“ Brårup, Vindblæs.
- 48-49 Alfred Emil Markussen, Bostrup, Jebjerg — samme, Engvej 12, Ålestrup. Peder Nygaard Møgelvang, Vinderup — sergentelev 3. Nygaard, 3. deling, Sergentskolen, Helsingør.
- 47-48 Jens Th. Madsen, Landbrugsskolen, Haslev, samme, Ryesagergård, Haslev.
- 45-46 Hans Jørgen Jørgensen, „Rughave,“ Taulov, samme, „Højvanggård,“ Stoustrup pr. Fredericia.
- 40-41 Valdemar Østerby, andelsmejeriet, Lunderskov — samme, andelsmejeriet, Vodder-Roager pr. Frifelt, Sønderjylland.

Udgiven af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening.

Redigeret af forstander A. Kristensen