



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



Maj 1959

„Bed og arbejd.“

51. årgang nr. 5

NISSUMSTÆVNE i Vinderup

søndag den 31. maj kl. 14,30 i menighedshuset.

Fælles kaffebord.

Lærer A. C. Nielsen taler.

Frikvarter.

Lærer V. Korfitsen læser op.

Lærer Kaj Kjeldsen slutter.

Om aftenen møde i Laust Knudsens have i Svenstrup (eventuelt i menighedshuset). Forstander A. Kristensen og lærer Aagaard Madsen taler.

Måtte vi så få et af Gud rigt velsignet samvær, og hvor ville det også være dejligt, hvis vi blev lige så mange som sædvanlig eller endnu flere.

Pinsetid

Følgende har jeg hørt fortælle: „Der var en troende kvinde, som havde det ret så dårligt. Hun var så afmægtig overfor det onde, både det i hende selv og det udenfor hende. Hun var i tvivl om, hvorvidt Gud i det hele taget ville kendes ved hende, derfor var hun forknyt og fredløs.

Hun gik så til et andet menneske, som hun havde tillid til, og spurgte, hvordan hun skulle blive en bedre kristen. Hun fik som svar: „Du skal bede stadigt og dagligt om Helligånden!“ Det råd fulgte hun og bad af hele sit hjerte om, at Gud ville give hende Ånden.

En tid efter talte hun igen med sin rådgiver, og denne spurgte: „Nå, hvordan går det, er det blevet bedre med dig?“ Kvinden svarede: „Nej, jeg synes ikke, der er nogen forandring med

Elevfesten begynder i år lørdag 4. juli kl. 15

og slutter søndag aften. De, der ikke så godt kan komme hjem søndag aften, kan overnatte, og de kan få morgenkaffe om mandagen.

Vi på skolen håber, at de tidligere elever vil være glade for den ordning, som kan siges næsten at have indført sig selv, da der de senere år er kommen flere og flere om lørdagen med 15-bilen.

Program for festen kommer i næste nummer af bladet.

mig; men Jesus er blevet så stor for mig, så nu kan jeg tro ham.“

Om historien er virkelighed eller digt, ved jeg ikke; men i begge tilfælde er den sandhed. Således bærer Helligånden sig ad, han herliggør Jesus for os. Og det er, hvad vi mest af alt trænger til.

Det største, vi kan bede om, er Gud Helligånd. Hvad skulle være større end, at Gud selv tager os i besiddelse?

Julen fortæller os, at Gud kom til jord; påsken fortæller os, at een er død for alle, for at alle skal leve ved ham; men pinsen fortæller, at Gud er iblandt os også nu, ja, mere end det, tager bolig i os.

Jesus sagde: „Helligånden skal herliggøre mig, thi han skal tage af mit og forkynde jer det.“ Bed derfor om Helligånden, lad det være en stadig bøn! Jesus bliver større for dig, større end al verdens herlighed, så stor, at han „kan tilgive synder på jorden“ — også alle dine synder.

Ja, bliv hos os, vor trøstermand,
vor talsmand og ledsager!
Opliv hos os hver tale sand,
så Gud den vel behager!
Thi han er ej de dødes Gud,
og leve vi kun mene,
til du går fra Gud Fader ud
og vækker os som stene.

Gr.

P. Roesgaard.

Gud er vor far!

Kom derfor i hu, o menneske, at hver gang du (som indledning til Fadervors syv bønner) siger disse syv ord: „Fader vor, du, som er i himlen“, da giver du udtryk for menneskelivets største og saligste sandhed: at Gud er kærlighed, at himlens og jordens almægtige skaber og herre elsker os, som en fader elsker sine børn.

Sådan skriver C. Skovgaard Petersen i sin bog: „Fader vor, i livets strid.“

Har vi tænkt over, hvad det vil sige, at vi har en fader i himlen, til hvem vi kan komme med alt, hvad der ligger os på hjerte, og du skal aldrig komme forgæves, for han har aldrig kunnet skuffe. Hvor ofte har han ikke hjulpet

os — måske ikke på den måde, vi regnede med, men sådan, som han ser, det er bedst for os. Lad os derfor underordne os under hans vældige ordning, at hans vilje må ske med os. Lad os være ærlige og tilstå over for ham, at vi kan ikke selv. — Tænk, om vi rigtig kunne synge af hjertet:

Kun eet, kun eet begærer jeg,
lad verden så beholde alle andre ting for sig,
af nåde kun at frelses og bo i Herrens hus,
bevaret under verdens storm og brus.

Aksel Christensen, 57-58.

Hvor kan I dog gruble og græde?

Jeg sidder her i min stue og nyder forårsso-len, som vælder ind gennem vinduerne, og jeg tænker ved mig selv: „Hvor har vi det dog godt!“ Så går tankerne til vor kære forstander, som sidder derhjemme på sit kontor og mangler stof til bladet. (Den lille opsang, vi fik i sidste nummer, trængte vi så vist til), og når man nu er så lykkelig og tilfreds, hvorfor så ikke meddele det til sine kammerater og venner? Måske glæden kunne smitte af på en, som går og er forårstræt og synes, at livet er en trædemølle. Ja, enhver er jo sig selv nærmest, og jeg tænker især på alle I, der som jeg er gledet ind i „ægte-skabets sikre havn“ og har opdaget, hvor meget, der egentlig kræves for at være en god husmoder. Familien skal passes med omhu og kærlighed. Der skal laves mad (I kan tro, jeg har fået det lært), tøjet skal være rent og helt, der skal støvsuges, vaskes gulv, støves af og pudses vinduer, og man skal også altid have tid til at hygge om sine kære. For mit vedkommende er der en lille dreng, som nok skal give mig en masse arbejde med både bleer og meget andet, og så synes han oven i købet, at jeg helst skal lege med ham hele dagen. Nå, nok om det, men somme tider tænker jeg, og det er jeg vist ikke ene om: „Hvordan skal jeg dog overkomme det altsammen?“ Men netop, når jeg har aller-mest travlt, så nynner jeg tit ved mig selv, som

vi sang på skolen: „Der er solskin i mit køkken og tilfredshed i mit sind“, og sådan vil jeg også råde jer til at nynne, netop når I har allermost travlt, og I synes, at det hele er så uoverkommeligt, for er der ikke solskin og tilfredshed hos jer, så hjælper det „gevaldigt“ med en munter sang, og hvem af os kan tillade sig at klage? Enhver har sine bekymringer, men mon ikke glæderne ligger langt i overtal hos de fleste af os? Det gør de i hvert tilfælde hos mig. Tænk at have en god og kærlig mand, som man kan dele alt med, et pænt hjem og sidst, men ikke mindst, verdens dejligste lille dreng. Hvor må vi dog takke Gud for al den lykke og velsignelse, han sender os. Nu er der nok en masse af jer, der tænker: „Ja, det er godt med hende, men vi er jo ikke allesammen gift og har mand og børn at passe.“ Nej vist, men I har allesammen fået tildelt en hel mængde glæder og velsignelser, som I ikke må glemme at sige Gud tak for. Tænk på, hvad alene det betyder, at man har et godt helbred og kan få alt det nødvendige til livets ophold, og hvor kan man dog glædes over alle de små ting. Tænk på fuglene, der synger, og knopperne, der grønnes, og de mange dejlige forårsblomster, som solen kalder frem fra deres mørke skjul i jorden — alt sammen noget, som kan gøre os glade. I, som er mødre, forstår mig vist også, når jeg siger, at intet er mere værd for en mor end det smil og de kærtegn, hun får fra sit lille barn. Jo, sandelig er der mere end nok at være taknemmelig for her i denne verden. Måtte vi dog aldrig glemme Guds godhed midt i hverdagens travlhed, men den største af alle gaver er dog denne, at vi må tro på, at Guds nåde er ny hver eneste morgen, så at vi aldrig behøver at slæbe alle vore synder med os fremad, men hver dag må gå til Gud og få tilgivelse for dem og begynde på en frisk.

Tæl Guds mange gaver,
tæl kun småt og stort,
og forundret skal du
se, hvad Gud har gjort.

Fruelund, 56.

ELEVFORENINGEN

Det er gået således med indbetalingskortene, at knapt halvdelen er kommet tilbage med kontingent. Nogle få har ment at måtte nøjes med 3 kr., den store flok har sendt 5 kr., mange har sendt 10 kr., og nogle få har sendt mere. Det ville være rart, om den anden halvdel af vore medlemmer også ville sende deres kontingent snarest. Det er ikke så sjovt med dem, der venter 10 måneder med at betale, og som, når de så snart får et indbetalingskort igen, siger: „Vi ved bestemt, vi har betalt!“

☆ *Hjemme fra skolen*

Da jeg skrev til bladet for april, ønskede jeg et par højskoleelever mere, for at en ikke skulle bo alene ovenpå. Der kom imidlertid ingen, men der gik en fra, så vi fik lige de 71, som vi har normale pladser til.

Mandag den 4. maj rykkede de ind allesammen, og det gik så fint op med pladserne og fordelingen. En mængde forældre kom med deres datter, så vi drak eftermiddagskaffe fra kl. 14,30 til henad 17,00, men da måtte vi stoppe, for at køkkenet kunne få aftensmaden færdig. Vi var også en hel del ekstra, der spiste, og til aftenkaffen var vi for alvor mange. Der var dækket både i spisestue og dagligstue og privaten. Vi havde et hyggeligt samvær, og naturligvis mindedes vi den 4. maj 1945, da frihedsbudskabet for Danmark forkyndtes os over den engelske radio.

Om tirsdagen satte vi holdet i gang, men det blev ikke til stort mere end 4 timer den dag. Om onsdagen måtte eleverne udholde de 8 timer, og det gik da også. Kristi Himmelfartsdag var der gudstjeneste om formiddagen, og om eftermiddagen cyklede lærer Korfitsen med flokken til Gjellerodde. Om aftenen viste lærer Flensted Jensen os sin smukke farvefilm, hvor vi i løbet af 2 timer var jorden rundt med et hold danske elitegymnaster.

Alt ialt er vi vist kommet godt i gang, og det er mit indtryk, at eleverne hurtigt har fundet

sig hjemme. Vi glæder os til sommeren og håber, at eleverne må få megen gavn og glæde af opholdet, og at de kan have mere glæde af deres arbejde, end de før har haft, når de til efteråret vender tilbage til deres daglige dont.

Ikke alene fagene, men også boldspillet er kommet i gang, og her skorter det i alt fald ikke på interesse. Særlig spændende var det lørdag eftermiddag, da et udvalgt og mægtig dygtigt elevhold kæmpede mod lærerstaben. Spillet var det, der på engelsk kaldes „Volleyball“, og på dansk bliver det vist kaldt „Flugtbold“. Der er et stort net med 6 spillere på hver side og det gælder om at få bolden ned i græsset på fjendens banehalvdel og at undgå, at bolden falder ned på vor egen bane. De 12 spillere vil følgelig alle søge at holde bolden i luften.

Da forstanderen var lidt for magelig, og da „Jeppe“ havde ondt ved at nå bolden, var det ventet, at det blev sejr for elevernes udvalgte hold, men på grund af Korfitsens og Kjeldsens plus frk. Mortensens og fru Lindskovs enorme indsats blev det 2—1 til staben.

Vejret er strålende solskin. Meteorologerne melder i dag maksimumtemperaturer for vestlige kyster på 20—25 grader og for østlige kyster 15—20. Haven er så skøn og fjorden så blank. Dejligt inde og ude.

Håber vi snart må få de nye elever fotograferede, så vi kan præsentere dem for de tidligere hold, for slægt og veninder. Men denne gang må vi nøjes med at bringe navneliste.

Omkring 1. maj så det ud til, at efterskolen 1960 snart ville blive fuldt besat, men endnu (den 13. maj) er der nogle få ledige pladser. Efterskolen 60-61 er godt i gang, og sommeren 61 har givet en del henvendelser.

Højskolen tegner stadig pænt til vinter, og de 3 følgende hold har givet de første livstegn.

~~~~~  
*Hvor bønnen stiger op, stiger Guds  
barmhjertighed ned.*

*Augustin.*

~~~~~

Årsmødet for Indre Missions ungdomsskoler

Det var en oplevelse for os at have dette møde her i Nr. Nissum. Vi havde vel omkring 120 gæster, hvoraf dog en del ikke var med til hele samværet. Det gik nogenlunde med indkvarteringen, da en del af gæsterne selv sørgede for logi, men vi måtte dog have nogle unge lærere til at bo i hobbyrummet. Vore karle flyttede op på det nye loft, og de fleste af vore piger flyttede op på „Nordlyset“. Det gav jo nogle pladser ekstra. Vor spisestue var rent for lille, så vi måtte spise i gymnastiksalen, men det kunne jo også godt gå an.

Vi vil gerne her i vort blad bringe en tak til vore flinke gæster for det frie og glade samvær. Det var så hyggeligt at se de gode bekendte, og det var så spændende at se de mange nye og forholdsvis nye. Jo, for i de kommende år bliver det jo dem, der skal føre vore skoler videre frem over, og de skulle jo gerne både være trofaste mod vore skolars traditioner og forstå deres samtid.

Her fra Nr. Nissum siger vi hjertelig tak for besøget, og vi ønsker alle vore skoler en lys og lykkelig fremtid.

Kære kammerater, sommeren 1939!

Er I klar over, at vi i år fejrer 20 års jubilæum som elever fra vor kære skole?

Jeg har ikke selv været flink til at besøge elevfesten gennem disse år.

Men skal vi ikke være enige om, så mange af os, som kan, at sætte alt ind på at komme til elevfesten i år?

Det kan vel nok blive dejligt at se hinanden og gense vor kære skole, som har taget stor forandring de senere år.

Jeg har selv længe gået og glædet mig til elevfesten i år, og det gør I forhåbentlig også. Jeg regner da med, det bliver den første søndag

i juli, derefter har jeg lagt min ferie tilrette; så på glædeligt gensyn alle, som kan være med.

Der er et vers fra salmen: Gak ud min sjæl, betragt med flid osv., som jeg så ofte går og tænker på. Det lyder: „Velsign os med din Helligånd og plej os med din egen hånd, så vi for dig må være som blomster små med liflig lugt, som træer fyldt med yndig frugt til Jesu Kristi ære!“ Måtte vi som kristne kunne bære frugt til Jesu Kristi ære. Men det kan vi kun, når Guds Helligånd er med os i hverdagen. Netop i disse dage, hvor alting i naturen er så skønt, hvor frugtræerne blomster, da kan man ønske sig, at ens hjerte også vil blomstre og bære frugt for himlens Gud.

Men uden bønner kan vi ikke bære frugt og blive til velsignelse for Gud og mennesker. Det er så vigtigt, at vi i denne forjagede verden tager os tid til stilheden for Guds ansigt, og hvor er det godt, vi må lægge alting frem for Gud i bøn, og at han hører os og hjælper på sin måde. Lad det så være vor bøn, at vi må bære frugt til Jesu Kristi ære; og lad os huske at tage skolen, lærerne og eleverne med i vor bøn.

Kærlige hilsener til forstanderparret, lærere og elever 39 og på gensyn den 5. juli.

Søster Emma Villesen,
menighedspjejen, Nyborg.

Sommerskolen 1959

HØJSKOLEN

1. Yelva Andersen, Holstebro.
2. Erna Andreassen, Grauballe.
3. Inger Lise Bentsen, Hørve.
4. Anna Bonnerup, Skovsted, Thisted.
5. Else Christensen, Åsted, Durup.
6. Jenny Clausen, Dejbjerg.
7. Ellen Ejsing, Løsning.
8. Birthe Hansen, Ljørslev, Nykøbing M.
9. Minna Hertzberg, Hedensted.
10. Erna Ibsen, Vejrup.
11. Elna Jensen, O. Viskum.
12. Margrethe Jensen, Sørvad.
13. Minna Jensen, O. Viskum.
14. Metha Jørgensen, Saustrup, Holstebro.
15. Ruth Kristensen, Fly, Skive.
16. Ellen Laursen, Sevel, Vinderup.
17. Ruth Laursen, Ramten.

18. Gudrun Madsen, Køng-Højrup.
19. Oda Madsen, Aulum.
20. Edith Nielsen, Mogenstrup.
21. Ingrid E. Nielsen, Trandum.
22. Nanna Marie Nielsen, Ikast.
23. Vera Thode Nielsen, Ørum, Djurs.
24. Ester Pedersen, Vestermarken, Viborg.
25. Inger Pedersen, Hogager, Holstebro.
26. Karen Birgit Pedersen, Thyregod.
27. Maren Petersen, Vejrup.
28. Elly Ringgaard, Nors st.
29. Inge Salmønsen, Hundborg, Sjørring.
30. Anna Svønnigsen, Rostved.
31. Birthe Thomsen, St. Restrup, Sønderholm.
32. Dorthe Thousgaard, Hillerslev, Thy.
33. Birthe Vestergaard, Grauballe.
34. Gunhild Vittrup, Herrup, Vinderup.

EFTERSKOLEN

1. Jytte Abildtrup, Lundby, Aulum.
2. Kirsten Andersen, Kvie, Ansager.
3. Esther Elise Bak, Hesselbjerg, Ikast.
4. Else Marie Christensen, Stenbjerg, Snedsted.
5. Gunhild Linderøth Christensen, Hulager, Løgstrup.
6. Else Dalgaard, Sunde, Fur.
7. Gerda Damholt, Kilde, Aulum.
8. Ruth Djernes, Sejerslev, Nykøbing M.
9. Inger Johanne Gramstrup, Bedsted.
10. Anna Krestine Henriksen, Svanckjær, Bedsted.
11. Anna Marie Hvam, Jersild, Aulum.
12. Hanna Ingemann, Vejrum, Hjerm.
13. Erna Jensen, Najbjerglund, Vildbjerg.
14. Ester Løvig Jensen, Herrup, Vinderup.
15. Irene Jensen, Nødager, Kolind.
16. Martha Skov Jensen, Hygum, Klinkby.
17. Ruth Borup Jensen, Nordby, Blåhøj.
18. Maja Merethe Jørgensen, Timring, Vildbjerg.
19. Ellen Klinkby, Hygum, Klinkby.
20. Dora Vibeke Larsen, Stenbjerg, Snedsted.
21. Ingrid F. Lyskjær, Vinding, Sørvad.
22. Anna R. Madsen, Skærlund, Brande.
23. Kirstine Madsen, Skærlund, Brande.
24. Elly Maul, Ravnholtlund, Bording.
25. Betty Mortensen, Mygdal, Hjørring.
26. Birgit Mulvad, Fur.
27. Thora Anne Nielsen, Fjølstervang, Kibæk.
28. Birgit Thode Nielsen, Ørum, Djurs.
29. Gerda Oddershede Nielsen, Alstrup, Holstebro.
30. Martha Roesen Nielsen, Nøreng, Durup.
31. Kirsten Irene Overgaard, Sundby, Mors.
32. Inger Overvad, Kærvej, Farsø.
33. Asta Pedersen, Kvie, Ansager.
34. Anni Marie Bach Poulsen, Kærby, Hald.
35. Eise K. Primdahl, Nissum, Durup.
36. Inger Præstholm, Vind.
37. Ruby Steffensen, Ejerslev, Nykøbing M.

HØJSKOLE-LANDSSTÆVNE PÅ HIMMEL- BJERGET

søndag den 21. juni 1959 kl. 14. Forstanderne Chr. Davidsen, Horne, K. Møller, Hammerum, og M. Linderoth, Sommersted, taler.

Vi må se at blive mange nissumfolk den dag. Det er meningen, at vi kommer en bilfuld fra N.N.H. og E.

Forstanderens møder.

- 9. juni. Hjørner.
- 16. juni. Tvis.
- 23. juni. Stoholm.

Vandremappernes besøg.

- 10. april. „Solstrålen II“ 56.
- 16. april. „Ringduen“ 57-58.
- 20. april. „Højskoleklassen 55-56“.
- 29. april. „Vintergækken“ 27-28.
- 30. april. „Brevduen“ 49-50.

Til lykke!

Lørdag den 18. april viedes i Timring kirke frk. Tove Kjær Hansen (56) og hr. Aage Lindegaard Hansen (46-47 og 50-51). Bopæl: Timring pr. Vildbjerg.

Søndag den 14. juni vies i Vorgod kirke frk. Astrid Christensen (49) til gdr. Ernst Mogensen, „Feldtoft“, Tvis. Bryllupsadresse: Vorgod forsamlingshus, Barde pr. Herning.

Torsdag den 14. maj viedes i Hvidbjerg kirke sygeplejerske frk. Nora Amby og hr. Svend Søltøft. Bopæl: Ny Kærvej 35, Aalborg.

KØBENHAVN

Vi vil gerne venligst indbyde alle tidligere Nissum-elever og venner af skolen til en hyggelig aften hos fru Bodil Christensen, Kirkens Korshærs Herberg, hjørnet af Borups Allé og Hulgårdsvej (Det gule bindingsværkshus). Prøv at være fremme kl. 20. — Hjertelig hilsen. Udvalget.

„Tingene i sig selv er ikke så bedrøvelige eller vanskelige, det er vor egen svaghed og slaphed, der gør dem til det.“ (Lemvig Avis).

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1958 Frk. Else Grysbæk, Pensionatet, Søndergade 1, Struer — samme, adr. Scharling, Nørregade 3, Holstebro.
- 1958 Frk. Birgit Damsgaard, Borredige, Aggersund. — Husholdningslev frk. B. D., „Hotel Prinsen“, Aalborg.
- 1958 Frk. Eva Hald, Klinkbjerg, Gjellerup, Nybo st. — samme, Skrænten 9, Lemvig.
- 1958 Frk. Ester Kristensen, Skinnerup, Thisted st. — samme, adr. hr. Kr. Todbøl, Skinnerup, Thisted st.
- 1958 Frk. Dagny Pedersen, „Landlyst“, Humlum pr. Struer — samme, Den udv. Højskole, Haslev.
- 1958 Frk. Doris Raabjerg Poulsen, „Storbjerg“, Vinding, Sørvad — samme, Missionshotellet, Holstebro.
- 1958 Frk. Else Spaabæk, Grønnegade, Vinderup — samme, Hvam Central pr. Holstebro.
- 1958 Frk. Lis Sørensen, „Ll. Ellebæk“, Resen pr. Struer, evt. Borgen, Nr. Nissum sem. — samme, KFUM's soldaterhjem, Holstebro.
- 1958 Frk. Sonja Vindum, „Elmely“, Linde pr. Bur — samme, adr. købmand Knud Kjær, Linde, Bur.
- 1957 Frk. Mette Madsen, Missionshotellet, Herning — samme, Østergade 9, Herning.
- 1957 Frk. Jane Overgaard, Melkeveien 14, Vetta-kollen, Oslo, Norge — samme, „Dalgård“, Fårtoft, Sundby, Mors.
- 1957 Frk. Bodil Nissen Aalbæk, Gl. Lindholt, Tvis — samme, Kristeligt Feriehus „Gillbjergshoved“, Gilleleje.
- 1957 Frk. Margit Videbæk Andersen, Tanderup-kær præstegård pr. Studsgård — samme, „Dybdal“, Haunstrup, Barde pr. Herning.
- 1957 Frk. Kirsten Hornstrup, „Ny Hornstrup“, Kallerup, Sjælland — samme, Ås børnehjem, Vildsund V.
- 1957 Frk. Gretha Lisby Jensen, Ml. Strande“ pr. Strande. — Fru Gretha Jakobsen, „Smedshauge“, Engbjerg pr. Klinkby.
- 1957 Frk. Aase Jeppesen, Vestergade 17, Gedsted — samme, „Fjordblink“, Sundstrup pr. Viborg.
- 1957 Frk. Anna Marie Mejdahl, Næsborg, Løgstør — samme, Gimsing, Struer.
- 1957 Fru Tove Sloth Rasmussen, Bonnet st. — samme, Hedeskov pr. Thorsager.
- 1957 Frk. Citta Smith, Statens forsøgsstation, Studsgård — samme, Haslev udv. Højskole, Haslev.
- 1957 Frk. Anna Lise Sørensen, „Vester Nygård“,

- Herrup pr. Vinderup — samme, „Demstrup Overgård“, Demstrup pr. Sjørsløv.
- 1957 Frk. Birthe Vittrup, adr. læge Kirketerp Nielsen, Haderup pr. Skive — samme, „Højtofte“, Herrup pr. Vinderup.
- 1956 Frk. Dorthe Hornstrup, „Det kolde Bord“, Vestergade 53, Thisted — samme, Kallerup, Sjørring.
- 1956 Frk. Anne Marie Svendsen, Ejsingkjær, Vildbjerg — samme, Hjørnholm, Frølund, Hammerum.
- 1956 Frk. Anna E. Andersen, Missionshotellet, Thisted — samme, Margrethegårdens vuggestue, Retortvej 49, Valby.
- 1956 Frk. Frida Grønne, Idom kirke, Holstebro — samme, Spædbørnshjemmet, Sjællandsgade 23, Herning.
- 1956 Frk. Tove Kjør Hansen, „Kirkegård“, Timring pr. Vildbjerg. — Fru Tove Lindegaard Hansen, Timring pr. Vildbjerg.
- 1956 Frk. Elisabeth Jensen, adr. bankdirektør Grove Rasmussen, Kirkegade 3, Randers — samme, adr. hr. Asbjørn Jensen, Kgs. Thisted pr. Nørager.
- 1956 Frk. Lisbet Jespersen, Alderdomshjemmet, Fur — samme, Vium Østermark pr. Sjørsløv.
- 1956 Frk. Marie Just, Ungstrup pr. Kjellerup — samme, KFUM, Trekronervej 10, Viborg.
- 1956 Fru Bodil Fruelund Kærgaard, Eskildstrup, Farendløse — samme, Håbets Allé 7, Ballerup.
- 1956 Fru Poula Mikkelsen, Svenstrup pr. Hammel — samme, Klejtrup pr. Hobro.
- 1956 Frk. Ellen Mortensen, „Vilstrupgård“, pr. Eltang — samme, Vuggestuen, Skolegade 12, Kolding.
- 1956 Frk. Ruth Mortensen, Vesterlund, Aulum, — samme, „Østergård“, Rødding, Vildbjerg.
- 1956 Frk. Ruth Jönsson Nielsen, Håndarbejdsskolen, Sofiendalsvej, Haslev — samme, „Gyvelgård“, Trandum pr. Skive.
- 1956 Frk. Margrethe Olesen, „Østerlide“, Hinge st. — samme, Over Hvam pr. Kjellerup.
- 1956 Frk. Esther Pedersen, Aakjør, Fly, Skive. — Fru Esther Andersen, „Gejlholmsgård“, Horn pr. Fårvang.
- 1956 Frk. Aase Risum, Rungsted Strandvej 316, pr. Kokkedal — samme, „Raunholt“, Ejsing pr. Vinderup.
- 1956 Frk. Eva Strand, De gl. hjem, Koldby pr. Hørdum — samme, Thingstrupv. 13, Thisted.
- 1956 Frk. Tove Tvergaard, „Agerskov“, Hørning — samme, „Gudnæsgård“, Hassing, Thy.
- 1955 Økonomaelev frk. Annelise Vilskov Christensen, Plejehjemmet, Ballerup. — Økonomaassistent frk. Annelise Vilskov Christensen, Sindssygehospitalet, Augustenborg.
- 1955 Frk. Ninne Christensen, Hanning, Sædding pr. Sædding st. — samme, adr. manufakturhandler Svend Holm, Videbæk.
- 1955 Frk. Sonja Clausen, Remmerhus, Barde pr. Herning — samme, Spædbørnshjemmet, Sjællandsgade 23, Herning.
- 1955 Frk. Mary Frøkjær, adr. dyrl. Toft, Dragsbæk, Thisted — samme, „Brydevig“, Aas, Vildsund, Thy.
- 1955 Frk. Karen M. Bang Jakobsen, „Lysholtgård“, Hornstrup pr. Vejle — samme, Missionshotellet „Hebron“, Helgolandsgade 4, København V.
- 1955 Frk. Ella Kristensen, Ljørring, Aulum — samme, Rolighedsvej 6 st., Herning.
- 1955 Frk. Sigrid Wiwe Lund, „Rosenlund“, Thyregod — samme, Aldersdomshjemmet „Solhøj“, Hospitalsgade 7, Give.
- 1955 Frk. Aase Bach Poulsen, Æskildstrup Brugsforening pr. Randers — samme, Christiansminde, Kærby pr. Hald.
- 1955 Frk. Ruth Strand, Hørdum st., Thy — samme, Danmarksgade 22, Holstebro.
- 1954 Frk. Birgit Wium, Julemærkesanatoriet, Kolding fjord — samme, „Risvangen“, Bethesdavej 81, Aarhus.
- 1954 Fru Karen Lisbeth Lægaard, Vestergade 15, Vildbjerg — samme, Borgergade 77 c, Silkeborg.
- 1954 Frk. Annelise Nielsen, Løve mark pr. Løve. — Økonomiassistent frk. Annelise Nielsen, kolonien Filadelfia, Dianalund.
- 1953 Suppl. sygepl. frk. Esther Mortensen, Sct. Hans Hospital, Roskilde (eller Ulfborg byskole) — samme, Rigshospitalets børneafd., København Ø.
- 1952 Frk. Inga Nielsen, Bredgade 50, Bording. — Fru Inge Christensen, Hestlund pr. Bording.
- 1952 Fru Dora Fuglsang, Håbets Allé 7, Ballerup, — samme, Præsteager 11, Trørød pr. Vedbæk.
- 1952 Frk. Birgit Jeppesen, Søndergård, Nr. Broby — samme, Den udv. højskole, Haslev.
- 1952 Frk. M. E. Rasmussen, Vedbækgade 12, kld., København N. — Fru kordegn Arne E. Jørgensen, Vedbækgade 12, kld., Kbhv. N.
- 1952 Fru Rigmor Sørensen, Storegade 41¹, Haderslev — samme, Nyvej 15, Haderslev.
- 1952 Elev frk. Kirsten Skadholt Sørensen, Centralsygehuset, Holstebro. — Suppl. sygepl. K. Sk. S., SS-hospitalet, Augustenborg, Als.
- 1951 Frk. Nora Amby, Fødselsstiftelsen, Aarhus. — Fru Nora Søltoft, Ny Kærv. 35, Aalborg.
- 1951 Frk. Signe Kjærgaard Pedersen, Lundager, Tvis. — Fru Signe Jensen, Sparretoft, Tvis.
- 1951 Frk. Ingrid Dam, Resen pr. Struer — samme, V. Torp, Møborg pr. Bækmarksbro.

- 1951 Frk. Agnete Jørgensen, Wienerbageriet, Langå — samme, KFUM's soldaterhjem, Nymindesgade, Nr. Nebel.
- 1951 Frk. Ane Margr. Sørensen, „Skovly“, FINDERUP pr. Skjern. — Fru Ane Margr. Nielsen, „Skovly“, FINDERUP pr. Skjern.
- 1950 Frk. Ruth Kristensen, Klokmose, Astrup, Skjern — samme, Vestergrene, Hoven, Tarm.
- 1947 Frk. Kirstine Krogsgaard Christensen, Allégade 31, Holstebro. — Fru Kirstine Iversen, Vestergade 11, Herning.
- 1936 Frk. Herdis Sjørring Andersen, Kalmosegård, Stenild, Hobro. — Afd.sygepl. fr. Herdis Sjørring, Jordbrovej 20', Aarhus.
- 1935 Frk. Ester K. Kristensen, Borup, Løgstrup. Fru Ester Bech, „Ugelkærgård“, Rødding, Spøttrup.
- 1915 Frk. Maren Sørensen, Mellem-Tang, Gudum, Vestj. — samme, „Bøgely“, Gudum, Vestj.
- Vinterskolen:
- 1957-58 Gunnar Kristensen, Landbrugsskolen, Haslev — samme, Grisbæk pr. Vejrup.
- 1957-58 Asger Thisgaard, Landbrugsskolen, Haslev — samme, Dørken, Thyregod.
- 57-58 Niels Chr. Rasmussen, adr. Johannes Rasmussen, Foersom pr. Tarm — samme, „Skovgården“, Dejbjerg.
- 1956-57 Bent E. Jensen, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus. — Diakonelev B. E. J., Bromme sygehjem pr. Munkebjergby.
- 56-57 Ove Dam Johansen, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus — samme, Sygehjemmet Elanka, Helgesvej 23, Åbyhøj.
- 56-57 CF-pligtig 9695 Brøndgaard, Nordsj. CF-kolonne, Hillerød. — Brøndgaard Nielsen, f. t. Civilforsvarets tekn. skole, Tinglev.
- 55-56 Johannes Majaard, Remmevad, Sinding — samme, Bjørnkær, Vildbjerg.
- 55-56 Christian Mejdahl, Næsborg, Løgstør — samme, Gimsing, Struer.
- 55-56 Egon Juhl Nielsen, Engvej 1, Aulum — samme, Danmarksgade 81, Fredericia.
- 1954-55 Viggo Larsen, Fosmalie, Fjerritslev — samme, Justegård, Kejlstrup, Feldballe.
- 54-55 Jens Arne Christensen, Risum, Åsted pr. Durup st. — samme, Åsted pr. Durup st.
- 54-55 Holger Ø. Jensen, „Østergård“, N. Simmelkær pr. Sunds — samme, „Eliseborg“, Feldborg pr. Skive.
- 1953-54 Jens Kristian Tang Jensen, Foersum pr. Tarm — samme, Lindbjerg pr. Ølgod.
- 1953-54 Niels Chr. Jensen, Landbrugsskolen, Haslev — samme, adr. Marius Jensen, Herlumagle, Sjælland.
- 1953-54 Poul Viftrup Jensen, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus. — Diakonelev P. V. J., „Dannevirke“'s soldaterhjem, Fredericia.
- 53-54 Peder Kjeldsen, adr. hr. Christian Kjeldsen, Kølkjær — samme, Bording Kirkeby Maskinforretning pr. Bording.
- 53-54 Gunnar Larsen, Ø. Brønderslev pr. Brønderslev — samme, Kærsgård pr. Fredericia.
- 52-53 Tage Christensen, Astrup, Skjern — samme, Assersvej 2, Års.
- 52-53 Viktor E. J. Krath, hønseriet „Ålykke“, Røjen pr. Sunds — samme, Lyngdal Jordbrugsskule, Lyngdal V. A., Norge.
- 52-53 Ernst Nygaard-Jensen, Landbrugsskolen, Hammerum, — samme, Møgelvang, Vinderup.
- 50-51 Aage Lindegaard Hansen, Najbjerg, Timring pr. Vildbjerg — samme, Timring pr. Vildbj.
- 50-51 Svend Pedersen, Hammerum landbrugsskole, Hammerum — samme, „Bjerregård“, Vridsted pr. Skive.
- 49-50 Peder Grud, Riddergade 2, Viborg — samme, adr. Aksel Grud, Risgaard, Pederstrup pr. Viborg.
- 49-50 Conrad Harbøll, Jespersens Hotel, Lemvig — samme, Industrihotellet, Vasen 11, Lemv.
- 48-49 Johan Nielsen, adr. J. Jakobsen, Vinderup — samme, adr. H. Mundbjerg, Herrup, Vinderup.
- 46-47 Johs. Dalgaard, Rosendal, Ikast — samme, Birk pr. Herning.
- 45-46 Stud. teol. R. Rasmussen, præstegården, Lyø, Fåborg. — Sognepræst R. P. Rasmussen, Lyø pr. Fåborg.
- 45-46 Hans Jørgen Jensen, Nygård pr. Ågård — samme, Thøustrup mark pr. Sporup.
- 41-42 Sekretær Risgaard Mortensen, Mølledams-gade 3, Silkeborg — samme, „Sanden Bjerggård“, Slettestrand, Fjerritslev.
- 40-41 Gdr. Arnild Refskou, Birkevang Birk, Herning — samme, Tjørring, Herning.

GULDKORN —!

Foran noget stort og betydningsfuldt i vort menneskeliv møder vi sorg og modgang.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetøring.
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 8156