



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



August 1959

„Bed og arbejd.“

51. årgang nr. 8

## JESU ÆRE

I vort folk og samfund er mange forhold grundlagt på tillid. Og det glædelige er, at det som regel går an at vise andre mennesker åbenbar tillid. „Kald på kongen i dine medmennesker, og du skal finde kongen om dig. Eller kald på sjoveren, og dine medmennesker skal møde dig som sjoveren.“

Man kan blive glad — og noget stolt — på sit folks vegne, når man rejser over Storebælt, og enhver kan spise wienerbrød af store fade. Bagefter spørger tjeneren: Hvor mange stykker? og så mange, man siger, betaler man. Er der i det hele taget nogle, der snyder, så er det i hvert fald ikke så mange; så de gør fremgangsmåden umulig. Mennesker i almindelighed er nemlig ikke ringere, end at de sætter en ære i at kunne svare til den ærlighed og godhed, man venter af dem.

Dansk landbrug kunne ikke bestå i sin nuværende form, hvis det ikke gik an at stole på slagteriets, mejeriets, mælkekuskens og mange andres ærlighed. Men meget, meget sjældent er der nogen, der vil være ringere, end man tror ham.

Jesu Kristi ære er, at han ikke bare på et enkelt område, men på alle måder svarer til alt

stort og godt, vi tror om ham. De fire evangelier viser gang på gang, at ingen troede ham for meget, men det omvendte skete desværre for det meste.

Der stod to blinde hos ham og bad ham (Mt. 9). Han spørger dem: „Tror I, at jeg kan gøre det for jer?“ De siger: „Ja, Herre!“ Han siger: „Det sker jer efter jeres tro!“

Der var en høvedsmand, der gav udtryk for

## Nissumstævner

I Viborg på KFUK søndag den 13. september kl. 14,30.

I Herning på Højskolehjemmet søndag den 20. september kl. 14,30.

Begge steder begynder vi med kaffebord, hvorefter der bliver holdt en kort tale. Så får vi frikvarter, oplæsning og afslutning. De, der har en lang rejse hjem, kan sædvanlig få the til medbragt madpakke.

Alle tidligere elever og deres pårørende indbydes, og vi håber, at nogle medbringer en vordende elev.

Vi håber, at østjyderne kan finde vejen til Viborg, og at vestjyderne (også dem fra Skjernegnen) finder vejen til Herning.

Kom rigtig mange. Du skal også komme, både for din egen skyld og af hensyn til de andre. Vi glæder os til at hilse på jer.

Os alle på skolen.



10 års jubilæum.  
Hilsen fra Nora til alle fra 49.

en ualmindelig stærk tro (Mt. 8), så Jesus undrede sig over det; men så siger han: „Gå bort, dig ske, som du troede!“ — Der var en hedningekvinde, som troede på en hjælp fra Jesus, som hun egentlig ikke skulle have; men alligevel siger Jesus til hende: „Kvinde, din tro er stor; det ske dig, som du vil!“

Beständig, både dengang og nu, kalder Jesus på vor tro til ham og giver troen alle løfter. Sker det — og det gør det — at han ikke giver os lige netop det, vi beder og tror, så giver han os noget andet, som han ved er bedre for os.

Men pas nu på! Der er også en bagside ved løftet: „Det sker jer efter jeres tro!“ Bagsiden kommer vi på, når vi *ikke* tror ham, thi ordet gælder alligevel. Der, hvor Jesus møder vantrøen, kan han ingen kraftige gerninger gøre. Således gik det Nasareth (Mt. 13, 58).

Gud hjælpe mig, at det ikke skal gå mig således!  
*P. Roesgaard.*

## „Du må ikke misbruge Herren, din Guds navn“

For nogle dage siden fik jeg et brev, et af disse kædebrev, I alle kender, og som i denne tid er stærkt udbredte. De kan være meget morsomme, men dette var af den slags, der begynder sådan: „Tro på Gud, i alle måder tjen ham vel, og han vil lede din færden!“ — Brevet

fortsatte med at berette, at denne „bøn om lykke“ havde været jorden rundt fire gange og bragt henholdsvis held og uheld til de, som havde sendt det videre eller ikke sendt det videre. Amerikanske officerer havde vundet penge og tabt dem igen, fordi de brød kæden osv. Jeg tror, I alle kender den art af breve.

Nu må vi gøre os klart, at der er stor forskel på tro og overtro. „Tro på Gud i alle måder, tjen ham vel, og han vil lede din færden.“ Det er rigtigt, men så sætte det i forbindelse med og afhængig af, om man sender et brev videre eller ej, det er sort overtro; ja, direkte misbrug af Guds navn. Når man bruger den hellige Guds navn, det være sig i tale eller skrift, må det være dyb alvor for en, for: „Gud lader ikke den ustraffet, som misbruger hans navn.“

Altså kan jeg ikke komme til andet resultat, end at tager du sådan et brev alvorligt, er du overtroisk, hvilket grænser til vantrø, og tager du det ikke alvorligt, men alligevel sender det videre, misbruger du Guds navn. Det har gjort mig ondt at se flere af mine kammeraters underskrifter på sådan noget. Lad os prøve at tænke os om, så vi ikke omgås letsindigt med Guds navn og Guds ord, men ærer det i alle måder.

Kærlig hilsen til jer alle, især jer fra 56 fra jeres „Bedste“.

*Ruth Jønsson.*

## ✧ *Hjemme fra skolen*

Forældredagen blev igen en stor og god oplevelse for os alle. Af 71 elever havde de 64 besøgt hjemmefra, og desuden havde vi inviteret vore gode venner og værtsfolk fra stævnet i Vinderup, så vi var en meget stor forsamling.

Programmet var det sædvanlige, da vi ikke kunne hitte på nogle forbedringer. Det var spændende at se elevernes forældre og tale lidt med dem, for det var ligesom, vi derved kom til at kende eleverne lidt bedre.

Da vi om aftenen samledes ved kaffebordet, var vi alle i takkestemning, men vi måtte holde os til korte taler, da mange havde langt hjem.

De fleste af eleverne tog med far og mor

hjem på sommerferie, og resten gled søndag morgen den 26. juli.

Efter 2 ugers ferie optog vi arbejdet igen, og det var vel nok skønt at se vore „sommerfugle“ igen. Det er virkelig en flok flinke unge piger, og vi mærkede, at vi var meget gladere for dem nu end for 3 måneder siden. Det er sådan en glæde at mærke, at de nu holder af skolen og er hjemme her. Og hvad er skolen? Mon ikke i høj grad veninderne? Jo, flinke elever er i høj grad med til at skabe en dejlig skole.

Naturligvis er de meget forskellige på mange måder, men alle er de flinke elever, og så er det rigt og lykkeligt at have sit hjem sammen med dem.

I aften holder de små møder på 4 værelser, og jeg vil håbe, de alle er med. Men jeg ser ikke efter, for selv om man kunne tvinge dem alle til at være med, så ved vi om Gud, at:

Han, som står for styret,  
ej bruger lods, ej tolk.  
Ej trælle har han hyret,  
kun lutter frie folk.

Men vi ønsker naturligvis inderligt, at vi må få lykke og velsignelse til at vise dem forskellen på den herlighed, som forgår, og den, som består. Må det lykkes, da vil de komme frivilligt og søge næring for det liv, de blev skænket i dåben.

Tit kan vi fristes til mismod, men så er det sådan en hjælp at tænke på de mange forældre, som beder inderligt for deres børn, der er på skole. Og vi må jo også tro, at mange af vore tidligere elever beder til nådens Gud for deres skole.

Som sædvanligt er sommer eleverne flittige, og det var egentlig forbavsende på forældredagen at se, hvor meget der var nået på forskellig vis i løbet af 3 måneder.

Fromhedsliv og flid — eller bøn og arbejde er jo de to store ting, men det er også stort og rigt at se, hvorledes livsglæden på så mange måder folder sig ud. Have og fjord, leg og boldspil, „avis“ og meget andet er med til at give skolelivet kulør.

Udenfor og omkring skolen ligger vor have

og vort landbrug, og det er sikkert, at både vor høst og vor kornhøst fylder meget mindre end håbet, men vi må jo se, hvordan vi kommer omkring denne dyre vanskelighed. Haven, som vi har vandet, har tilsyneladende rigtig nydt den megen varme, og vi har her en utrolig god høst af alt muligt. I dag har vi til en lille begyndelse plukket ca. 100 kg blommer, og eleverne har fået 3 spandefulde og kan vist ikke tåle flere. Den store høst af bær, frugt og havesager lover også godt for vinterskolens forplejning.

Ja, vinterskolen! Vi skulle gerne have nogle flere indmeldelser til højskolen til vinter, men de kommer vel også. Højskolepigerne til næste sommer ligger fint med indmeldelser og til efterskolen modtager vi gerne indmeldelser til vinteren 60-61 og til sommeren 61.

## Lad os få det danske smil frem igen

Under påvirkning af kongens allerede berømte fødselsdagsord bringer „Esso-Posten“ disse 10 regler:

1. En munter hilsen er noget, alle påskønner. Vær ikke indesluttet og tavs.
2. Smil til folk. De bruger 72 muskler til at surmule og rynke panden, men kun 14 til at smile.
3. De fleste holder af at blive kaldt ved navn, derfor gør det.
4. Venlighed og hjælpsomhed giver mange venner. Hvis De ønsker venner, er dette måden.
5. Prøv at se ud, som om alt, hvad De foretager Dem, er en sand fornøjelse for Dem, selv om det ikke er det.
6. Vis ægte medmenneskelighed. — De kan komme til at synes om ethvert menneske, hvis De prøver.
7. Vær ikke bange for at give ros — men vær forsigtig med at kritisere.
8. Tag hensyn til andres følelser — det værdsættes.

9. Lad andre have deres mening. I en „høj-røstet“ meningsudveksling er der tre opfattelser. Deres — den andens — og den rigtige.
10. Vær parat til at hjælpe. Det betyder mest, som vi gør for andre.

## Store navne uden eksamen

I Provinshandelskammerets månedsblad „Handels-Nyt, skriver købmd. E. Genefke, Hobro, at erhvervene bør hente deres elever fra den nye erhvervsbetonede skolelinje:

— Brug Deres fornuft og udvælg fremtidig fortrinsvis eleverne til butikker, kontorer og lagre med videre fra den eksamensfri linje i skolen, fordi disse — i hvert fald, når overgangsårene er gået — efter al sandsynlighed bedst vil kunne klare de fordringer, som vi stiller til dem, og glem i den forbindelse heller ikke at mange af vore største navne indenfor erhvervslivet aldrig selv fik den eksamen, som vi i dag af misforstået snobberi efterhånden forlanger af alt for mange unge, der kunne anvende deres evner til større gavn for dem selv og for hele samfundet ved praktiske i stedet for teoretiske studier.

## HØJSKOLEPOST

### Vore møder.

20. august. Trandum. L. R.  
 26. august. Timring. L. R.  
 27. august. Foersom. A. Kr.  
 2. septbr. Fabjerg. A. Kr.  
 10. septbr. Nøvling. A. Kr.  
 16. septbr. Gimsing. A. Kr.  
 16. septbr. Gettrup. L. R.  
 19. septbr. Ørnhøj. L. R.

### Vandremappen „Bygklods II“ 1958

har besøgt mig først i august. Der har vist også været andre, men de er ikke noterede.

### Til lykke!

Fredag den 19. juni viedes frk. Maren Bendsen og hr. Niels Ebbe Nygaard (55-56) i Møllerup kirke. Bopæl: „Plejdrup“, Flade pr. Nykøbing Mors.

Lørdag den 29. august vies i Vridsted kirke frk. Gerda Jensen, Vridsted, og hr. assistent Harry Sørensens (50-51). Adresse på bryllupsdagen: Vridsted

pr. Skive. Bopæl: Randers Optagelseshjem, Randers.

Kære 56'ere!

Billedet, som blev taget af os 24, der var mødt til elevfesten, blev godt. Kan fås ved at sende mig et par ord derom plus frankeret svarkuvert og 50 øre i frimærker. Min adresse: M. Sørensen, „Strandhus“, Bybæk pr. Vejle. Hilsen. Martha.

## Adresseforandringer

### Sommerskolen.

- 1958 Frk. Eva Hald, Skrænten 9, Lemvig — samme, Aagade 21, Lemvig.  
 1957 Frk. Birthe Vittrup, Herrup, Vinderup — samme, Jørgensens Allé 2, Hedensted.  
 1957 Frk. Inger Kristensen, Holmegård, Gundsø-magle pr. Viksø — samme, adr. Sims, Nørregade 38, København K.  
 1956 Frk. Bit Smith, De gamles Hjem, Snebjerg, Herning. — Sygeplejeelev frk. Birgitte Smith, Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 1, København F.  
 1956 Frk. Randi Søgaard, Rønde Kursus, Rønde — samme, Guldager skole, Simsted.  
 1952 Frk. Gerda K. Jensen, Ringparken 6', Roskilde. — Fru Gerda K. Lindstrøm, Mosebacke torg 4' ö. g., Stockholm S. Ø., Sverige.  
 1952 Frk. Ingrid Søgaard, Fredericiagade 34', Kolding — samme, Jernbanegade 3, Ejstrupholm.  
 1948 Lærerinde frk. Asta Munk, Mammen skole, Bjerringbro — samme, Pr. Schadesallé 50, Nykøbing M.  
 1940 Fru Sigrud Jensen, „Egely“, Harte pr. Kolding — samme, „Damgård“, Høgsholt pr. Vejle.

### Vinterskolen.

- 56-57 Hans Chr. Dethlefsen, Sygehjemmet, Gl. Møllegård, Horne F. — samme, Sygeplejeforskolen, Almindingen pr. Aakirkeby, Bornholm.  
 55-56 Niels Ebbe Nygaard, „Toftegård“, Emb pr. Øster Assels, Mors — samme, „Plejdrup“, Flade pr. Nykøbing Mors.  
 53-54 Ernst Mølgaard Ottosen, Rønde Kursus, Rønde — samme, Horstoft pr. Hanbjerg.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetorening  
 Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 8455

56 A 50  
 FREDERIKSBERG ALLE 22  
 STATENS PÆD. STUDIESAMLING  
 NYKØBING MORS