



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M



Skolen set fra haven

Nr. 10 . Oktober 1980 . 72. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

**DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK**

Søndagsbørn

Folk, der er født på en søndag, kaldes for søndagsbørn, og i hvert fald i gamle dage mente man om dem, at de var udstyret med særlige evner, navnlig synskhed. De kunne se mere end os andre og havde som regel også et kvikkere hoved og lysere sind end vi andre sølle hverdagsbørn. Her er altså tale om et privilegium, som man i egentligste forstand er født ind i, og som de fleste er udelukket fra.

Men der er en anden slags søndagsbørn til, som vi allesammen kan komme til at tilhøre, ja, som det er meningen, at vi skal tilhøre. Søndagsbørn det er alle dem, som har lært at holde rigtig søndag, har lært at gøre brug af den gave, som vor Herre Jesus giver sin menighed ved at kalde dem sammen på den første dag i ugen og minde dem om de store og afgørende ting, der har fundet sted netop på denne ugedag – påskedag og pinsedag.

Bliver vi søndagsbørn på den måde, er det rigtigt nok, at vi ser mere end andre mennesker. Så ser vi, at vi er ikke overladt til os selv i tilfældighedernes hvirvlende malstrøm. Har vi holdt vor søndag ret, så fører vi med os ud i hverdagen anelsen eller forvisningen om, at det er rigtigt nok, at Han er med os alle dage indtil verdens ende.

Desværre ser det ud til, at der bliver færre og færre søndagsbørn til, og at folk bliver mere og mere ligeglade med, om de er det eller ej. Og det værste er, at dette gælder også den kategori, man tidligere kaldte for de faste kirkegængere. Bare for årtier siden var de at finde på deres pladser i kirken, hver søndag. De kunne simpelt hen ikke blive væk. Det synes de godt at kunne nu.

Det debatteres i kirkelige kredse, hvad man skal gøre for at stimulere den svigtende kirkegang. Det er blevet foreslået at flytte i hvert fald den ene af søndagsgudstjenesterne til en hverdagsaften f. eks. Om det er en god idé eller en dårlig, kan alene tiden og ekspe-

rimenterne afgøre. Men i hvert fald vil det medføre, at der bliver endnu færre søndagsbørn, og det kan vi ikke godt være tjent med. Vi trænger til at flere og flere lærer at se det, som verden ikke ser. Vi trænger til søndagsbørn. Vi trænger til selv at blive det.

Niels Aage Barfoed

Underskud

Næsten hver dag læser vi i dagspressen om virksomheder, der standser betalingen. Der skrives om tvangsauktioner, om renteniveau osv. Mellem overskrifterne læser vi også, at DMS mangler mange penge i gaveindtægter for 1980. Vi har vel også bemærket det slet skjulte piskesmeld, der langes ud efter DMS, fordi en medarbejder har benyttet en lidet gennemtænkt sætning – som jeg dog udmærket forstår, og jeg er sikker på at mange andre også forstår meningen med. Men eftersom dagene går, er andre missionselskaber også i økonomiske vanskeligheder. Ja, selv IM ser ud til at ville få sit årlige underskud.

Hvad skyldes dette

Man kalder det for afmatning. Det betyder vel, at der ikke rigtig er samme fremgang og sikkerhed som førhen. Med rene ord – pengene er blevet færre, og derfor går folk automatisk udenom de fremstillede offer-skåle – eller lægger samme beløb som i 1979.

Jeg kender ikke et universalmiddel, men ved blot, at går hjulene i stå, går meget andet også i stå. Går DMS og andre missionselskabers indtægter ned, går et kristent arbejde i stå, og menigheden bliver fattigere. U-landsarbejdet kan ikke erstatte et kristent arbejde, men spørgsmålet er – om vi ser perspektivet, der ligger i et underskud for såvel Ydre som Indre Mission.

Ths. M.

Formandsskifte

Repræsentantmødets referat følger i næste blad, når det behørigt er underskrevet af de ansvarlige.

Her vil jeg som privatperson berøre et punkt på dagsordenen, som jeg med grund i virkeligheden godt kan sige vedkommer mig. Ved punktet: Bestyrelsesvalg – stod der at læse, at formanden pastor Ingv. O. Godtkjær ikke ønskede genvalg. Det betød kort og godt, at skolen skulle have ny formand.

I det lovede referat vil der også være at læse, at mødets dirigent rettede en tak til den afgående formand. Det er her at tilføjelsen skal ind.

Ellen og jeg har oplevet at være skolens ledere under to meget medansvarlige og medlevende formænd. Hvad det har betydet, at vi i mange, mange afgørelser havde rygstød i formændenes tilsagn i byggesager, i skole-spørgsmål og i utal af andre »småting« kan ikke vurderes højt nok. Bagefter kan man bedre se værdien og trygheden heri.

Sidste 5 år har Godtkjær bestridt denne post. Ofte hver dag – altid hver uge – var der telefonsamtaler. Tro nu ikke at det altid var mig, der telefonerede. Nej, Godtkjær ville være orienteret, og var der noget, han ville have nærmere uddybet, ja, så måtte jeg stå til regnskab. Denne medleven og denne tagen i forsvar har glædet og gavnet. Det var og blev ikke som lovet engang: *et par møder om året*, men det blev en aktiv formandsperiode, hvor skolearbejdet tog sin tid.

Jeg vil ikke nævne særskilte begivenheder, skønt det havde været let at fremhæve mange, men jeg vil alligevel takke for en aldrig svigtende, aktuel og nærgående indledning ved hvert møde. Tak for at du aldrig svigtede skolens idegrundlag, hvori Vilh. Beck udtalte: »Lad os da kalde den for en kristelig høj-skole i Indre Missions retning.«

Disse indledninger blev anledning til mange ansvarlige beslutninger.

Tak.

Ellen og Ths. M.

Fra skolens hverdag

Så kom vore elever hjem fra tur. Glade stemmer fortæller om oplevelser og indtryk fra dejlige dage i fremmede omgivelser, nye situationer for samarbejde giver grobund for bedre forståelse af hinanden i det daglige. Det er vort indtryk, at alle tre ture har været udbytterige hver på sin måde.

Traditionen tro har vi haft 2 dage med bibelkursus, som i år blev holdt i foredrags-salen – sidste aften dog i hallen. Her var vi alle med, da denne aften særlig var henvendt til de unge. Forstander Nørgaard, Søndbjerg, gav os et oplysende foredrag over emnet: At tale om tro til moderne mennesker.

Sport er en del af unge menneskers hverdag, og det er dejligt at se, hvor ofte eleverne tager en løbetur på kondistien (nyanlagt i foråret langs skolens »grænser«) eller den store og lille Ringvej, ja måske oven i købet også er med som deltager i det ugentlige terrænløb. Onsdag den 1. oktober stod også i sportens tegn – alle mand af huse i sportstøjet. Kl. 12,30 kørte 3 busser vore elever til Holstebro stadion, hvor de dystede med elever fra 4 andre efterskoler i et såkaldt »Femkant« atletikstævne. Om vi vandt? Det ved vi ikke, for formålet var at deltage og forbedre sine egne personlige resultater. Vejret var ikke godt, men hvem tænker på det, når man gør sit bedste.

Som vore læsere ved, blæser det ofte ret kraftigt omkring skolen. Bladene samles i bunker, og rådhusvinens blade bliver røde, gule og flotte, ja hele park- og skovområdet klæder sig i efterårets ubeskrivelige farvepragt. I de sidste par måneder har arbejds-holdet hentet mange æbler og blommer fra frugthaven – lidt tidligt måske, men stormene har været hårde ved træerne. Mange har været i gang med skrælleknivene, så vi har fået den fine nedfaldsfrugt spist eller lagt i fryseren til senere brug.

Også på andre områder kan efteråret mærkes. Det bliver herligt mørkt efter aftensma-

den, og allerede i september oplevede vi, at eleverne tændte stearinlys på værelserne for at hygge sig, mens lektierne læses. Et andet tegn er vel pigernes håndarbejde. Dejligt at se! Mange fine ting bliver fremstillet, enten det er lune strikkede trøjer eller broderier, som senere skal pynte i et hjem. Drengene er ikke glemt, men endnu har vi ikke set deres aktiviteter på dette område. De kan ellers godt.

Fredag den 26. havde vi repræsentantskabsmøde på skolen. Det er en festdag, som vi glæder os til, og mange repræsentanter modtog indbydelsen. Efter at have spist aftensmad, mødtes man til drøftelse i foredragssalen. Aftenen blev afsluttet med kaffe og andagt. Den nye bestyrelse konstituerede sig efter mødet, og ny formand blev K. E. Sørensen, Holstebro. Nyt bestyrelsesmedlem pastor Jørgensen, Vejrum, som vi byder velkommen i skolens nære arbejdskreds, blev næstformand. Vi vil gerne også her takke pastor Godtkjær for den desværre korte men gode tid, vi fik sammen her.

Alt mens dagene går, nærmer sig efterårsferien, hvor alle her holder velfortjent pause, så man forhåbentlig igen starter med fornyede kræfter.

»Solbakken« 8/10 80

L. og B.G.

ELEVSTÆVNER

Der er tradition for, at vi samles med gamle elever og interesserede ved nogle møder forskellige steder. De sidste år er møderne for Thy-Mors området og for Vinderupegnen holdt i november måned. Således også i år.

Jeg ville gerne slå et stort slag for disse møder. At gamle elever mødes som en sædvane (tradition) år efter år, bare for at markere at de engang var på skolen i Nr. Nissum, er i sig selv en væsentlig baggrund for møderne. Næste skridt at kone – eller mand – og børn er med, så de også naturligt oplever det fællesskab, der kan være – og er – om en høj- og efterskole. I gamle dage var disse møder offentlige møder, hvor mange interesserede kom for at være med ved sammenkomster. Denne vane kunne vi godt lade gå videre i nutiden, at alle ikke alene er velkomne, men også bliver indbudt dertil. Tænk om gamle elever fyldte bilen op med venner eller naboer – det ville være skønt – og dertil en god og billig annonce. Den tid er ikke så fjern, hvor forstanderen glædede sig over, at han ved disse stævner ofte havde flere indmeldelser til næste skoleår med sig hjem. Baggrunden var gamle elevers arbejde derude i »baglandet«.

Det burde opdyrkes igen.

Husk så mødedagene:

5. nov. på KFUM i Nykøbing Mors for Thy-Mors området. Kl. 20,00.

10. nov. i Vinderup menighedshus for hele omegnen. Her begyndes kl. 19,30.

Velkommen til alle.

Lær mig Gud

Lær mig Gud, at være tro mod selve livet, være tro mod det som mig er givet, lære mig at livets gave er fra dig, krop og evner – alt er netop skænket mig.

Derfor er – og har – mit liv så stor værdi, jeg er netop til for andre folk »at gi'«. Alle evner – alle tanker – alt hvad jeg formår bruges skal så længe jeg på jorden går.

Ved oprydning i gamle gemmer dukkede disse to vers op.

Ths. M.



Norges-turen Sidste udkald

I skrivende stund kan vi tælle 17 deltagere til turen til Norge (omtalt i sidste blad) 12.-20. februar 1981. Dette er kort og godt ikke nok til at holde prisen på et rimeligt niveau.

Altså må vi omgående have yderligere tilmeldinger før vi kan vove os videre i arrangementet.

Læs artiklen i sidste elevblad – og så kan vi yderligere fortælle, at afrejsedagen torsdag den 12. februar kan være normal arbejdsdag, hvis du bor i Jylland, idet vi sejler fra Hirtshals ved midnatstid. Hjemkomst sker i løbet af formiddagen fredag den 20. februar. Alderen for de tilmeldte svinger mellem 5 og 40 år.

Nogle vil op og stå på ski, andre vil ud at vandre i et forhåbentlig skønt norsk vinterlandskab, og atter andre vil først og fremmest være med til at skabe en god tradition.

Forplejning kan klares ved selvhjælp i lejlighedernes køkken, og så er prisen på kr. 950 nok lidt højt sat.

Turen er altså fortsat for tidligere elever på Nørre Nissum Høj- og Efterskole, tilknyttet familie, venner eller børn.

Skulle du nu blive interesseret i dette – iøvrigt meget billige – ferietilbud, da bedes du *omgående* meddele dette (eller evt. ringe for nærmere orientering).

*Thea Meldgaard, BIRTHA HANSEN,
Benno Møller Hansen*

Adresse: BHM, Kirkebyen 10, Nr. Nissum, 7620 Lemvig, tlf. 89 14 75.





Fodbold
på
sportspladsen

Højskolen

Har efterlyst en pressemeddelelse til bladets læsere, og den vil fremkomme i næste blad, hvor vi også får det af bestyrelsen godkendte referat fra repræsentantmødet. I mellemtiden må vi henholde os til den meddelelse, der stod at læse i f. eks. Kristeligt Dagblad. Heri blev det meddelt, at det lange efterårskursus var suspenderet, at man foreløbig satsede på korte kursus og ville se tiden an og føle sig frem til, hvornår der igen kunne være baggrund for at indbyde til et længere kursus. Der blev på repræsentantmødet nedsat et udvalg bestående af 3 valgt af repræsentantskabet, 3 af bestyrelsen og 3 af lærerrådet.

Eventuelle henvendelser om højskolens tilbud rettes stadig til forstanderen, der besvarer disse.

Ths. M.

GLINT

Skønne september – jo, vi har sunget Ricards skønne efterårsang flere gange, men der har været dage, hvor vi udelod den, fordi vejret absolut ikke var skønt. Her har det nærmest virket som en oktober måned med blæst og regn. Derfor travlhed med at forberede sig til den kolde tid. Flere landmænd er langt henne med vinterpløjningen.

September bragte mig flere timer til skolen end normalt. Jeg har 3 ugentlige timer, men vor nye lærer, Gunnar Jensen, var indkaldt til oplæring hos Civil-forsvaret, og jeg fik derfor tildelt 4 ugentlige fodboldtimer – og det ved enhver, at jeg var glad for.

Dejligt at se at der stadig er brug for den gamle skole, og Br. G. har jo fortalt, at der stadig kommer mennesker, når højskolens døre står åbne. Vi glæder os til at møde mange ved halmøderne 27.–30. oktober.

»*Egely*« tager ellers vor tid. Ellen og jeg taler ofte om den glæde, vi oplever ved at være landboere. Tænke sig – hvis vi var flyttet ind i en 2-værelses lejlighed med alle moderne hjælpemidler. Ja, hvad så? Nej, »*Egely*« havde mange

– og har mange – mangler, så her er nok at tage fat på. Tiden går altså godt – til trøst for alle, der spørger.

Julenummer af bladet skal afleveres til bogtrykkeren sidst i november for at blive udsendt inden jul. Evt. bidrag til bladet skal derfor være mig i hænde senest 24. november 1980.

Ths. M.

✧ Højskolepost

Vore møder

5. nov. Give. Ths. M.
12. nov. Linde. Ths. M.
21. nov. Møborg. Ths. M.

Elevmøder

Det er altid dejligt, når vi mødes mange ved disse stævner. Slut op i Nykøbing og i Vinderup.

Efterlysning

10 A fra 1973–74 som vil være med til at starte en ny vandremappe bedes sende deres adresse til *Birgit Daniels (Jensen)*, Bygade 8, Bur, 7570 Vemb.

Vinterturen til Norge

påkalder også din opmærksomhed. Vil du med, er det nu, at tilrettelæggerne skal have dit tilsagn

Bryllupper

Den 2 august 1980 blev Karen Rønning (79) gift, parret bor Sønder-Løgum Landevej 8, 6270 Tønder.

Den 18. oktober 1980 blev Ingeborg Grønne (79) gift med Laurits Karlsen. Adressen er stadig Fabjergvej 105, 7620 Lemvig.

* Adresseforandringer

1923 Maren Frederiksen, Svendsgade 29¹, 7100 Vejle.
28–29 Johs. Nielsen, Søndergårdsvej 10, 8620 Kjellerup.
1932 Martha Christiansen, Sognegårdsvej 106, 8620 Kjellerup.
34–35 Eskild Frøjk, Egevænget 4, Tvis, 7500 Holstebro.
1947 Else Diechmann, Klitmøllervej 29, 7700 Thisted.

40–41 Hans H. Thøstesen, Sæddingvej 7, Hanning, 6900 Skjern.
1956 Betty Hauge, Vesterlund 1, 7830 Vinderup.
59–60 Bent Nyrup Nielsen, Højvej 11, 9870 Langå.
59–60 Poul Erik Høgsberg, Dalmosevej 17, 8355 Ny Solbjerg.
60–61 Erik Søndergaard, Marsvinslundvej 29, 8620 Kjellerup.
64–65 Jens J. Nielsen, Bersholmvej 11, 7800 Skive.
64–65 Gunnar Korshøj, Kongevejen 51 A, Vorgod, 6920 Videbæk.
1969 Birthe Madsen, Hovborgvej 86, Tofterup, 7200 Grindsted.
69–71 Edith Storbjerg, Sdr. Fasanvej 2 A, 2000 København F.
71–72 Mette Pedersen – Mette Madsen, Malerkrogen, 8450 Hammel.
1972 Inge Hedegaard, Birkevej 16, Mejdal, 7500 Holstebro.
73–75 Kirsten Fjeldgren, Fabjergvej 85, Fabjerg, 7620 Lemvig.
74–75 Ulla S. Pedersen, Ravnsvej 15, 7442 Engesvang.
74–76 Asger Lassen Jensen, Vestervænget 6 C, 2. th., 7800 Skive.
75–76 Inge Beck Poulsen, Søndergade 43, 7620 Lemvig.
75–76 Preben Bitch, Østerled C, vær. 228, 4293 Dianalund.
75–77 Thode Nielsen, Sundbyvej 2, 8560 Kolind.
75–78 Minna Nygaard Pedersen, Lundvej 4, Roum, 9632 Mølstrup.
1976 Carsten Grud, Hurupvej 30, 7770 Vestervig.
1976 Ulla Merethe Pedersen, Poppelalle 52, 7500 Holstebro.
76–79 Karis Silkjær, Rønde Kursus, 8410 Rønde.
76–79 Peter Adamsen, Firkløvervej 23, 2. th., 8800 Viborg.
1977 Hanne Sørensen, Th. Olesen Løkkensvej 7, 9200 Ålborg SV.
1977 Inger Jensen, Bisgårdsvej 2 A, Hvam, Borbjerg, 7500 Holstebro.
77–80 Jørgen Damgaard Nielsen, Ringkøbing Kristne Gymnasium, Postbox 155, 6950 Ringkøbing.
78–79 Bente Thomasen, Hanbjerg Hovgårdsvej 5, 7830 Vinderup.
77–80 Lene Stubkjær, Geddalvej 16, Ejising, 7830 Vinderup.
Henry Pedersen, Lervangen 28, Bredballe, 7100 Vejle.
Bjarne Mikkelsen, Bøgegården 9, Nørre Nissum, 7620 Lemvig.

Udgivet af

Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening.
Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

1857