



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejde!

Fra Nr. Nissum Højskole

2 Februar 1964 · 56. årgang



HVORFOR?

Hvorfor skal jeg have det svært? Ja, sådan tænker et menneske så tit. Er der en mening med lidelsen?

Vi kender ordsproget: „Nød lærer nøgen kvinde at spinde.“ Og Olfert Ricard tilføjer: „Men den lærer også ofte et verdsligt menneske at bede.“ Nød kan blive til velsignelse og gavn for et menneske. Bedst forstår vi det måske, når vi tænker over ordet i Salmernes Bog: „Før jeg blev ydmyget, fo'rt jeg vild, nu holder jeg dit ord.“ 119, 67.

Guds kærlighed er helt rigtig kærlighed. Den ser kun lidt på, hvad der behager os i øjeblikket, men den lægger vægt på det, der tjener til vor frelse. Den er sådan, at Gud straffer hårdt den søn, han har kær. Hårdt nød måtte Guds kære søn igennem.

Jakob Pauli skriver om Guds kærlighed: „Dens vej går gennem det, vi tabte.“ Mon så egentlig du og jeg har noget at beklage os over, selv om vi har noget, der gør ondt?

Og når vi så alligevel er bange for nød og lidelse, lad os så bede sådan:

Tak, kære Gud, om du kan vinde mig og bevare mig med en mild hånd, men fremfor alt: Vind mig og bevar mig, hvad det så end skal koste af nød og lidelse.

København og hele Sjælland

Alle tidligere elever med pårørende familie og venner indbydes hjerteligt til Nissum-stævne på KFUK, St. Kannikestræde 19, København K, lørdag den 4. april kl. 20,00. Da vor udflugt med eleverne i vinter går til Harzen, kommer skolen ikke til København, men vi synes alligevel, at vi skal have en sammenkomst med jer, der bor hinsides Storebælt, og som vi ret sjældent ser. Vi ved ikke, hvor mange der kommer fra skolen, men i alt fald os, der her står som indbydere, kan I regne med. Lad os bede om, at sammenkomsten må blive til gavn og glæde.

Der bliver kaffebord, hvor hver må betale sin part, og så vanker der tale, ordet frit og underholdning.

Vi glæder os til at se helst rigtig mange.

„Lad os være kammerater!“

„Jeppe“, Agnes og A. Kristensen.

Vinterlejren i Ejsing

ved Vinderup var meget velbesøgt. - Jeg havde fornøjelsen at være med om søndagen, og det var vel nok glædeligt at se så mange gamle elever slutte op og være med. Vi skulle også have sendt en hilsen til alle kendte, men da navnene ikke blev noterede, må vi nøjes med: Masser af gamle elever fra Fur og Salling m. v. sender hilsen til kammeraterne med ønsket om, at I må være med og bære med.

HVERDAGSGLIMT

Den kedsom vinter gik sin gang . . . , skriver en digter, men han oplevede heller ikke vinteren 1963-64 på Nr. Nissum høj- og efterskole. Dagene her er alt andet end kedelige. En stor flok - en virksom flok - sidder foran katederet, og i fritimerne er der liv og lystighed i hobbyrum, gymnastiksal og på gangene (sidstnævnte sted til tider for meget liv).

Alle fag kan ikke have lige stor interesse hos alle elever. Nogle interesserer sig udelukkende for landbrugsfagene og tager historie- og litteraturtimerne som „hviletimer“. Et lille fåtal har det omvendt, de oplever disse fags store problemer og muligheder. Heldigvis er det dog sådan, at hovedparten er med i alle timerne og oplever en vinter, der giver oplevelser og udsyn.

Men hvor er det svært på 5 måneder at nå det, man anser for mindstemålet. Diktater, referatstile, frie stile skal genopfriskes. En pen fylder så lidt i en stærk arbejds hånd, og skriften trænger til en afretning og flere steder til en gennemgribende reform. Når jeg i dag ser tilbage, synes jeg, at holdet i vinter har skrevet mange gode frie stile. Jeg kan ikke være med i det „lovsangskor“, der synger om interesseløs ungdom. Stilene viser nemlig noget andet.

Historie, litteratur og samfundslære. Fag med en særlig klang. Gang på gang oplever jeg her min egen uformåenhed. Personligt ville jeg så gerne give eleverne et lille indblik i de rigdomme, disse fag rummer for os mennesker - uanset livsstilling - men hvor kan det være svært, når der findes stof og emner i overflod, men kun 2 timer til rådighed ugentligt i 4 måneder.

I en ugentlig time forsøger jeg at orientere eleverne om begivenhederne herhjemme i

Danmark og ude i verden. Heller ikke her er der stofmangel. Tænk bare på pensionsordningen, nye afgifter, pristallet, Afrika, Cypern, Panamakanalen osv. Dertil et utal af problemer, der påkalder vor opmærksomhed i presse, radio, fjernsyn og fagblade. En time, jeg selv er meget glad for, den sætter mig selv i sving og tvinger mig til at være opmærksom.

Ved anden lejlighed bør vi vistnok give bladets læsere et indblik i, hvad vi foretager os i de valgfrie timer. Derefter kunne det være rart at høre gamle elevers mening. - Forsømmer vi noget af selve højskolelivet derved? Eller er det med til at nærme os målet, som vi stræber mod, at være en god og tidssvarende skole?

I vinter har vi deltaget med 3 håndboldhold i Holstebrohallen og med 2 volleyballhold i Lemvigkredsens turnering. Deltagelsen bringer problemer og muligheder. Problemet er: Bringet det for store afbræk i elevernes fritid her på skolen? Oplever de for lidt af hjemmeaftener? Jeg ved nok, at det drejer sig kun om 4 gange pr. hold, men alligevel et spørgsmål. Mulighederne - og de er store - ligger i, at eleverne kontakter andre unge, medens de selv er elever og derved repræsenterer højskoleungdommen. Jeg tror, at denne mulighed for kontakt er såre væsentlig.

Hvordan kan du som lærer få al din fritid anvendt? lyder ofte spørgsmålet. Jeg vil forsøge at svare ærligt. For det første har en højskolelærer ikke så megen fritid som en lærer i folkeskolen. Vore timer kræver mere forberedelse. Vår fritid er også mere belagt af selve højskolelivet, end tilfældet er med folkeskolen. Alligevel er der fritid - mange timer. Familien kræver sit - men lidt. Dren-

Der er også sendt fodboldtrøjer
m. m. afsted.



gene vil gerne „banke“ far i badminton, bordtennis og på andre felter være delagtige i ham. En aften skal man være hjemme. Så er der en træningsaften i den stedlige KFUM idrætsafdeling. Mange timer anvender jeg i arbejdet for KFUM og KFUK's idrætsforbund. Håndboldturneringerne vokser stadig. I denne vinter deltager ca. 230 afdelinger med henved 800 hold. Der skal forberedelse til og mange breve besvares.

Det sker også, at der kommer et brev fra fjerne lande. Jeg modtog således forleden dag et brev fra missionær Gunnar Jørgensen i Numan (Nigeria). Han skriver bl. a.:

„Vi er nu begyndt på vort nye gymnasium. Det var lidt sent, vi fik tilladelsen fra regeringen, hvilket også medførte, at vi foreløbig kun har 22 elever i klassen, deraf 5 piger. Grunden til, at jeg skriver dette brev er, at jeg forleden dag havde besøg af skolens rektor, og han spurgte mig om, hvordan det gik med de sportsartikler, som gymnasiet muligvis ville få fra Danmark. Jeg havde jo fortalt ham, at jeg havde skrevet til dig om disse sportsartikler (nov. 1963). Jeg svarede ham, at jeg ville skrive til dig og forhøre, om det var muligt at få en pakke med de almindeligste ting sendt herud engang i foråret? Nu er det muligt, at du har andre planer, og så vil jeg ikke prøve

at forandre dem. Jeg synes blot, at du lige skulle vide, hvordan landet ligger med hensyn til vort gymnasiums behov for idrætsmateriel.“ - - -

Og hvad så? Ja, så må jeg ud med „tiggerposen“, der ligger heldigvis et par fodbolde, et båndmål, et par bordtennissæt her hos mig, men der skal mere til, for på andre missionsstationer er der også brug for idrætsmateriel.

Opgaver er der nok af. John Mott sagde engang i en tale i Oslo følgende: „Spørg ikke om, hvor der er brug for dig, men - hvor er der mest brug for dig.“ Dette fik dengang afgørende betydning for en af Norges store idrætsmænd. Mon det ikke er lige så aktuelt i dag?

Har du mødt spørgsmålet?

Hvad svarede du?

Ths. M.

N. B.

Jagt, dans og skuespil,
for syndefrit det gælde vil,
men vogt dig, at du ej forblindes,
det er som is, hvor våger findes.



Til jer fra sommeren 1931

Vi husker nemt Ane Lucassen Hansen. Det var jo hende, der var vor ringer og passede tiden for os.

Ane har været lidt rask i mange år. Ved stævnet i Viborg i september 1963 blev jeg kaldt ud, fordi én ville tale med mig. Det var Ane. Hun stod og holdt et beskrevet papir frem imod mig. Hun kunne ikke tale. Hun kunne kun spise så lidt, at selv om hun spiste næsten hele tiden, kunne hun ikke få næring nok til livets opretholdelse. Hun gav 100 kr. til byggesagen. Hvad jeg kunne sige til hende, husker jeg ikke, men jeg var stærkt grebet.

Så sidst i januar fik jeg brev fra hendes broder Johannes L. H. (30-31), og han skrev:

Ja, så kom den tid - ja, som vi næsten har ønsket snart måtte komme, for det har været svært for Ane længe. Hun døde på Viborg sygehus den 15. januar, men det har jo gået jævnt nedad længe.

Ane var en ener af natur, og det gjorde det nok ekstra svært at være syg, men gennem det svære modnede hun til høsten. Åndeligt var det svært for hende at holde fast, og hun sagde til mig engang, at hun til tider slet ikke kunne bede. Hendes salmebog var hendes store trøst, og gang på gang vendte hun tilbage til nr. 520: Vær du mig nær!

Engang skrev jeg til hende og mindede hende om, at det jo var for at frelse de fortabte, at Jesus er kommet. Herpå svarede hun: „Tak, her kan jeg være med.“ Da døden kom, var hun ikke bange. Jeg synes, det er godt, hun har fået lov til at gå hjem.

Vi fra 31 og mange andre vil ære hendes minde.

☆ Hjemme fra skolen

Hvad laver vi hele den lange vinter? er der vel nogen, der somme tider tænker, når de ankommer. Måske er der også forældre, der i disse februar-dage spekulerer lidt på, hvordan deres søn får tiden til at gå. Jeg håber dog, at sønnen har fortalt dem, at her er næsten altid travlt med det daglige og en hel del ekstra.

Men nu kunne jeg have lyst til at fortælle lidt om, hvad der bedrives i mine timer.

Vi tager højskolen først. Her har vi 2 ugentlige bibeltimer, og i tiden arbejder vi med Romerbrevet - især de 8 første kapitler. Vi bruger gammeldags fortælling og almindelig gennemgang. Kan også hænde, der bliver skrevet en masse spørgsmål op på tavlen til besvarelse. Ved hjælp af henvisninger tillader jeg mig at lægge de svar, der synes mig rigtige, hen til eleverne. I foredragstimerne er vi ved det livsområde, der knytter sig til det 7. bud, jordisk ejendom, dens lyse og mørke sider. Ind imellem hører vi noget om mennesket og troen, desværre så få timer. Enkelte gange hjælpes vi ad med at opbygge et foredrag om et emne.

Med landmændene har jeg fodringslære, og der er opgaver med udregning af foderenheder og proteinindhold m. m. Jo, for det er fodermidlerne, vi gennemgår nu. Med „ikke landmændene“ gennemgår jeg i studiekredsform en lille bog om „Kristendom og kultur“, der er skrevet af forstander Poul Holt og udgivet af Folkekirkeligt Oplysningsforbund.

Så er der efterskolen. - I bibeltimerne orienterer vi os i skriften, og vi har i de sidste timer arbejdet med Hebræerbrevet, slutningen af det 10. og en hel del af det 11. kapitel. I foredragstimerne har vi i den senere tid hørt meget om sandhed og kærlighed. Så har jeg da også en lille smule dansk med et hold, hvor vi må gå langsomt frem, men fremad går det.

Regnskab for elevforening og understøttelsesfond 1963

DRIFTSKONTO

Indtægter:

Kontingent	14.085,75
Gaver fra vandremapper	31,50
Renter	1.098,00
Afdrag på rentefri lån	30,00
Balance	15.245,27

Udgifter:

Bladet har kostet	10.648,32
Understøttelser	1.125,00
Rentefri lån	195,30
Landselevforening	300,00
Porto	60,00
Overskud	2.916,65
Balance	15.245,27

FORMUEKONTO

Ved årets begyndelse:

Elevforening	9.842,57
Understøttelsesfond	4.069,47
	13.912,04
Fremgang	2.916,65
Ialt kr.	16.828,69

Ved årets slutning (jælles):

Lemvig Bank, c. 787	18.782,86
Lemvig Bank, c. 9546	727,23
Giro	472,00
Kasse	41,05
Gæld til bogtrykkeren	3.194,45
Ialt kr.	16.828,69

K. Jeppesen. A. Kristensen.

Gaver specificeret:

Vandremappen Sølvsnoren	3,00
Vandremappen Båndet 1936	16,00
Vandremappen 1953	12,50
Gaver ialt	31,50

Igen er et år gået, og elevforeningens regnskab for 1963 blev afsluttet.

Stor og hjertelig tak til alle, der sendte deres 5 kr., og endnu større tak til dem, der sendte mere. Uden dem havde resultatet været anderledes.

Så følger der med dette blad en ny giroblanket, og det betyder, at kontingent for 1964 skal betales nu.

Kontingentet er stadig 5 kr., men tak til alle, der runder opad. Når kontingentet er så lavt, er det, for at alle kan være med.

Husk at skrive den afsenderadresse på kuponen, der står på elevbladet. Skriv også venligst årgang. Skulle blanketten være faldet ud, er gironummeret 3 62 33.

Tak for mange hilsener i årets løb og husk så det gamle ord, der siger: Hvad man kan gøre i dag, skal man ikke opsætte til i morgen. - Venlig hilsen. *Karen Jeppesen.*

Husk at meddele adresseforandring og navneforandring.

Hjemmeaftenerne er brugt til selskabsleg og oplæsning for det meste, men vi har også en aften haft en diskussion om principal og medhjælper, og en anden aften fortalte fire elever minder fra: hjem, skole, plads og kammerat.

På kontoret er der næsten altid skrivi, som venter. I dag har jeg besvaret henvendelse nr. 39 til højskolen til sommer og henvendelse nr. 7 til efterskolen til vinter. Resten af tiden har jeg arbejdet med elevbladet, men nu må jeg holde op, for jeg skal være i Vinderup kl. 20, hvor missionsugen slutter i aften. - 5 elever tager med på tu-

ren. Vi kan nemt være i bilen, når det er en Simca Ariane!

Sommerskolen tegner fint, hvad højskolen angår, men efterskolen er en hel del bagefter. Vi håber, de ganske unge piger kommer, selv om de indmelder sig senere nu, da de ved, der er plads på skolerne.

Vinterskolen har så småt begyndt at give forespørgsler og også indmeldelser til begge skoler.

Desværre skal vi af med 2 flinke piger til foråret. Den ene skal giftes, og den anden vil søge særlig uddannelse. Hvem melder sig i deres sted?

Forældre og børn

Af M. Quorstrup, Ljørslev

I børn! vær lydige i Herren mod jeres forældre, thi det er ret. „Ær din fader og din moder,“ dette er jo det første bud, der er knyttet forjættelse til: „for at det må gå dig vel, og du må få et langt liv på jorden.“ — Og I fædre! I må ikke opirre jeres børn, men opdrag dem i Herrens tugt og formaning.

Efes. 6, 1—4.

Vi lever i en tid, hvor cirklerne trækkes bestandig større og større. Landbrugsejendommene og mejerikredsene skal være større. Det samme gælder skoledistrikterne, kommunerne og præstembederne.

Også på det internationale område gør den samme tendens sig gældende. Vi tumler med sådanne enheder som de 6 og de 7. Vi har Warszawa-pagt og atlantpagt. Vi skelner mellem øst og vest. Vi har verdensorganisationen „De forenede Nationer“.

Engang imellem er vi betænkelige over hele denne udvikling. Og dog er vi nødt til at leve med i alt dette og udnytte de forhåndenværende muligheder.

Men når det drejer sig om at leve menneskelivet i alleregentligste forstand, så må vi nu holde fast ved de små enheder. Man kan ikke „ånde luften i fulde drag“ ved bare at være med i alt det store, og dér kan man heller ikke slå rod i åndelig forstand.

Det, som virkelig betyder noget, begynder i det små. Her træder hjemmene frem i forreste række. — Et hjem med forældre og børn, er en verden for sig. Det, som vi siden udvikler os til, har ofte sit udspring i hjemmet.

Hvorfor blev Samuel en Herrens profet? Sikkert fordi han havde en bedende mor, og fordi han var vokset op i et hjem, der var præget af guds frygt.

Hvorfor var præsten Elis sønner så ugudelige? Hvorfor levede de i usædelighed og i uretmæssig vinding? Sikkert fordi deres far havde været eftergivende og ikke havde opdraget dem i Herrens tugt og formaning.

Både det onde og det gode begynder i det små. Der er ingen tvivl om, at den åndelige luft, som råder i et hjem, er med til at præge børnenes sind og dømmekraft. Derfor forpligter det at være forældre.

Desværre er der mange mennesker, som går ind i ægteskabet med lukkede øjne. De bliver forældre uden den fornødne udrustning. Men det duer ikke. Der er grund til at føle ansvar.

Hvad for et hjem giver vi børnene?
Hvad for tanker får de ved at se på os?
Hvad lærer vi dem? Hvad poder vi ind i deres sind?

Deler vi vor usselhed og fattigdom med dem?
Eller ejer vi en åndelig rigdom, som vi lader gå i arv?

Børn er en Guds gave. Men de er også en opgave. Forældre skal foregå deres børn med et godt eksempel. Og børnene skal være gode sønner og døtre i deres hjem. Men ak — det er så let at sige, hvordan det skal være. Noget andet er at få det praktiseret. Forældre og børn kan komme på afstand af hinanden og blive borte for hinanden. Det er den hellige familie et kendt eksempel på. Jesus blev borte, uden hans forældre lagde mærke til det. Og det endte med, at de måtte lede efter ham med smerte. Nu er det så en sag for sig med Jesu forsvinden. Den var der ingen grund til at græde over. Men hvor kan det ellers være alvorligt, når det gælder os andre.

Det hændte ikke så sjældent, at forældre mistede deres børns fortrolighed. Der skete det, at børnene gjorde sig fri af hjemmets indflydelse og sprængte hjemmets bånd. Nu er det let nok at lægge skylden over på børnene. Det bliver somme tider et forsøg på at undskylde sig selv. Men vi er fælles om skylden. Og vi forældre kommer undertiden til at stå med den tungeste ende.

Hvad gør man, hvis det er gået galt? Ja, så drejer det sig da om at komme til forståelse. Det er farligt at trække tiden i langdrag. Der må udsoning til. Og Jesus må være med i den udsoning. For nok er det gudvelbehageligt, at forældre og børn tilgiver hinanden. Men Jesu tilgivelse af synden hører med, ellers bliver der ikke rigtig hold i udsoningen.

Vor tekst nævner det 4. bud: „Ær din fader og din moder“. Gid alle børn med glæde ville gå ind under det bud. Så værner vi om hjemmets værdier. Så øver vi ikke blot vel mod far og mor, men også mod os selv. Vi skal ikke betales for at holde budene. Men vi kommer ind under Guds forjættelser. Og hvad mere kan vi ønske os.

Forældre og børn. Hvor må vi være taknemlige for dette rige forhold. Vel er det sandt, at vi synder hver dag. Men vi prøver også på at være gode mod hinanden. Og engang imellem kan vi mærke, at vi hører sammen. Når én af os lider, lider vi alle. Når én af os har en glæde, så glæder vi os alle. Vi er ikke ens. Og det giver farve og kolorit. Men vi skal have Jesus med. Vort liv skal være et liv i hans kærlighed. Så bandlyses det tomme og hule. Så føres vi ind i

det fællesskab, hvor vi både får evne til at give og tage. Der sker også det, at der bliver tryghed. Og så er vi på vej mod et stort mål.

Da der næsten altid mangler stof til bladet, og da jeg er bange for, at mange af vore læsere ikke læser ret meget i Indre Missions Tidende, har jeg lånt pastor Qvortrups udmærkede artikel fra dette blad. Derfra stammer også det lille og sandfærdige notabene. *A. Kr.*

✧ Højskolepost

HILSEN FRA TVIS

Den 3. februar begyndte missionsugen i Tvis med forstander A. Kristensen som taler. Der var mange „Nissum-elever“ tilstede. Efter mødet var de fleste af os samlede hos Eskild Frøjks i „Lille Gedebo“, og derfra dette samvær blev vi enige om at sende alle veninder og kammerater en kærlig hilsen.

Anne Marie Svendsen 63. Anny Christensen 63.
Ejnar Tjagvad Madsen 62-63.
Ejnar Volsgaard 62-63. Ragna Dalgaard 61.
Gunnar Volsgaard 60-61.
Inger Jensen, f. Pedersen, 59.
Erik Aalbæk 58-59.
Niels Tjagvad Madsen 58-59.
Gerda Aalbæk, f. Risom, 57.
Gudmund Jørgensen 56-57.
Verner Aalbæk 54-55.
Marie Dalgaard, f. Haaning, 39.
Eskild Frøjk 34-35. Aage Volsgaard 32-33.
A. Kristensen 28-64.

TIL LYKKE!

Den 13. december viedes frk. Randi Søgaard (56) og hr. Jørn Justesen. Bopæl: Rosenvang 12, Grenå.

Lørdag den 22. februar vies i Skals kirke frk. Ruth Bangshaab og hr. Johannes Fabricius Hansen (55-56). Bryllupsadresse: Skringstrup forsamlingshus, Skals. - Bopæl: Nr. Nissum pr. Lemvig.

VORE MØDER

3. marts. Nautrup (Åsted). Ths. M.
5. marts. Tørring (Lemvig). A. Kr.
16. marts. Finderup (Skjern). A. Kr.
17. marts. Ravnstrup. Ths. M.
17. marts. Vorgod. Østerby.
18. marts. Ryde skole. Ths. M.

AARHUS HØJSKOLEKREDS

Sammenkomst i missionshuset „Carmel“ tirsdag den 10. marts kl. 20. Forstander Nørgaard, Diakonhøjskolen, taler. - Korsang ved skolens elever. - Alle er altid velkomne. *Udvalget.*

ØSTVENDSYSSEL HØJSKOLEKREDS

samles i Hjallerup missionshus lørdag den 14. marts kl. 20. Forstander Steffensen taler over emnet: Er nutidens ungdom overfladisk og materialistisk? - Alle unge og ældre er velkommen. *P. u. v. Tage Sanden.*

VANDREMAPPINGERNE BESØG

25. januar. „Solstrålen“ 1953.
29. januar. „Den gyldne lænke I“ 1963.
1. februar. „Mindekrans“ 1950. *A. Kr.*

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1963 Frk. Ane-Birde Pedersen, Strandvejens sygehjem, Middelfart — samme, Hvilehjemmet, Eisbjerg, Nr. Åby.
1962 Frk. Maja Graversen, Asp præstegård, Struer — samme, Hvilehjemmet, Bjerggade 50, Struer.
1962 Frk. Gerda Sørensen, Vejrum, Vejrumbro — samme, Tolstrup, Ulbjerg.
1961 Frk. Mette Dahlgård, Søndbjerg, Uglev, Thy — samme, Søndbjerg, Hvidbjerg.
1961 Frk. Inger Nielsen, Kochsvej 14, København V. — samme, „Egely“, Holme, Højbjerg.
1960 Frk. Anna Kirstine Jørgensen, Vorgod, Herning — samme, KFUM's pensionat, Nørregade 6, Bjerringbro.
1960 Frk. Lisbeth Andreasen, Tommerup højskole, Knarreborg — samme, Fårevejle sygeplejehøjskole, Fårevejle.
1959 Frk. Inger Præstholm, Sygehjemmet, Abildlund, Saunte — samme, Rødkilde højskole, Stege.
1959 Frk. Else Dalsgaard, Centralsygehuset, Holstebro — samme, Centralsygehuset, Lemvig.
1957 Sygeplejeelev frk. Anna Thise, Diakonissestiftelsen, P. Bangsvej 1, København F. — samme, Filadelfia, Dianalund.
1956 Frk. Randi Søgaard, Guldager, Sunested, Ålestrup. — Fru Randi Justesen, Rosenvang 12, Grenå.
1954 Fru Karen Lisbeth Lægaard, Borgergade 77 c, Silkeborg — samme, Guldbergsgade 3, Silkeborg.
1954 Frk. Anna-Lise Jensen, Ørnhøj — samme, Virkelyst, Timring, Vildbjerg.

Nr. Nissum Højskole

sommeren 64

3 og 5 måneders kursus fra 4. maj. Der er højskoleklasse og husholdningsklasse. De to klasser har mange fællestimer, men i husholdningsklassen bruges 15—18 ugentlige timer til arbejde i skolekøkkenet, og her er ikke så mange håndarbejdstimer og næsten ikke dansk og regning. (Rigtig en klasse for realister). Alle elever har lejlighed til at deltage i kjolesyning og vævning.

Man kan indmelde sig i én af klasserne i 3 eller 5 måneder, og man kan skifte klasse efter sommerferien (pr. 1. august). Så tager man naturligvis 3 måneder i den klasse, man synes bedst om, og 2 måneder i den anden.

Nr. Nissum Efterskole

sommeren 64

5 måneders kursus fra 4. maj. Alle eleverne får en ret praktisk betonet undervisning.

På begge skoler er valgfrie fag

I sommeren 1963 havde vi følgende fag:

1. Forberedelse til sygeplejehøjskole (kemi og fysik).
2. Idræt med øvelser i håndbold og wolleyball. Der arbejdes i atletik for at erhverve idrætsmærket.
3. Hobby, der har træ-, ben- og plasticarbejde.
4. Håndarbejde med ekstra vævning m. m.
5. Engelsk. Måske vil dette fag ligge uden for undervisningstiden, så alle, som ønsker det, kan deltage.

Til højskolen er der forholdsvis mange indmeldt, til efterskolen forholdsvis få, men der er plads på begge skoler endnu.

- 1951 Frk. Ingrid Dam, Bøgild, Borbjerg, Holstebro — samme, Harrestrup skole, Nr. Felding, Holstebro.
- 1939 Frk. Ellen Thinggaard, Busk, Hammerum — samme, Mindeparken 106, Herning.
- 1936 Husholdningslærerinde frk. Anna Thinggaard, Vestre Allé 17, Hammerum — samme, Mindeparken 106, Herning.
- 1936 Fru Kristine Toft Knudsen, Grønnegade 18, Hammerum — samme, Egknudvej 6, Ølgod.

- 56-57 Johannes Kristensen, Fabjerg brugsfor-
ening, Fabjerg — samme, Vestergade 10,
Videbæk.
- 55-56 Henry Hedegaard, Mellem Ørts, Rom,
Fåre — samme, Engkjær, Nees, Bæk-
marksbro.
- 53-54 Niels Erik Hougesen, Sørvad Dyrehave,
Allingåbro — samme, Kvorning, Ham-
mershøj.
- 51-52 Gustav Nielsen, Galsted mark, Bevtoft —
samme, Agerskov.
- 47-48 Alfred Lassen, Bredgade 87, 2. sal, Skjern
— samme, Holstebrovej 44, Skjern.

Vinterskolen:

- 59-60 RK. 578231, 4/III DRLR, Nr. Uttrup
kaserne, Nørresundby. — MG. 578231,
STK. MP/1/DRLR, Nr. Uttrup kaserne,
Nørresundby.

Udgivet af
Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening
Redigeret af forstander A. Kristensen

M. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI - STRUER 14109