



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejde!

Fra Nr. Nissum Højskole

6 Juni 1964 · 56. årgang



ELEVFEJSTEN 1964

Fra lørdag 4. juli kl. 15 til søndag 5. juli kl. 23

„Her ligger skolen, som vi har kær,
her skinner solen i al slags vejr.“
(Meinild).

23-24 og 24 40 års jubilæum.
18-19 og 19 45 års jubilæum.
13-14 og 14 50 års jubilæum.

Og her byder vi alle vore tidligere elever og andre venner af skolen med deres pårørende til vor elevfest. Vi kan ikke tale meget med den enkelte, men I har jo hinanden ved den lejlighed, og det er alligevel det allerbedste.

I glæder hinanden, og I glæder os ved at komme. Er der nogen, der har en ny elev med til skolen, vil det også glæde os meget.

I glæder os også, hvis I læser denne indbydelse helt igennem, så vi undgår en hel del misforståelser. Bemærk da især det med indmeldelse og spisebestik.

Især venter vi de yngre årgange og jubilæumsholdene. Hvis man har sit ophold her på rigtig mange års afstand, så kan man risikere, at man ingen kammerater træffer, og den risiko er særlig stor, når man ikke har jubilæum.

Jubilæumsholdene er:

58-59 og 59 5 års jubilæum.
53-54 og 54 10 års jubilæum.
48-49 og 49 15 års jubilæum.
43-44 og 44 20 års jubilæum.
38-39 og 39 25 års jubilæum.
33-34 og 34 30 års jubilæum.
28-29 og 29 35 års jubilæum.

Lad os da i fællesskab bede og arbejde for en elevfest, der - uanset vejret - bliver en solskinsdag, som mindes siden.

Her på skolen vil vi forsøge at tage de travle forberedelser med godt humør, og I kan tro, vi glæder os til festen. Men kommer der ingen, bliver der ingen fest, så du er altså virkelig velkommen.

Sommerleverne 1964 og staben.

PROGRAM :

Lørdag den 4. juli.

Kl. 15,00: Ankomst og kaffebord.
Kl. 15,30: Velkomst og bibeltide.
Kl. 16,15: Fjordtur.
Kl. 18,15: Aftensmad, frit samvær og eventuelt.
Kl. 20,00: Flaget tages. Foredrag.
Kl. 21,15: Aftenkaffe, andagt og indkvartering.
Rutebiler ankommer fra Struer:
14,43, 18,20 og 21,10.

Søndag den 5. juli.

Kl. 8,00: Flaget hejses. Derefter morgenmad og andagt.
Kl. 9,30: Gudstjeneste med altergang.
Kl. 12,00: Frokost.
Gæster, der ankommer søndag formiddag, må gerne selv medbringe

frokostpakke, og betalingen bliver da 3 kr. lavere. Drikkevarer kan købes på skolen. Husk at bemærke på indmeldelsen, om frokost medbringes.

- Kl. 13,15: Generalforsamling i elevforeningen.
Kl. 14,00: Organist Lund og sommerleverne underholder.
Kl. 15,00: Gymnastikopvisning.
Kl. 16,15: Møde ved generalsekretær for Norges KFUM og K, pastor Sverre Magelssen.
Kl. 17,30: Middag for tilmeldte gæster. Frit samvær og leg.
Kl. 20,00: Underholdning. Derefter aftenkaffe, tale og festlig afslutning.
(Mandag kl. 8,00: Morgenmad, andagt og afrejse).

KAFFEBAR

På given foranledning vil der i år være et sted, hvor der for 2 kr. kan købes kaffe fra kl. 14,45 til kl. 16,00.

MADPAKKER

Foruden de foran omtalte frokostpakker, som let kan medbringes af de gæster, der først kommer om søndagen, så er der også grund til at omtale en anden slags madpakker. Gæster, der ikke har fået sig indmeldt til festen, bør ikke tage pladsen op for de tilmeldte ved bordene, men de bør medbringe al den mad, de har brug for. Da antallet af deltagere i festen har været så dejligt stigende i de senere år, kan det let blive helt uoverkommeligt for køkkenpersonalet. Vi håber, at vore gæster forstår dette.

SPISEREDSKABER

Vil man være sikker på at få noget at spise, må man ikke alene indmelde sig og betale, men man må også medbringe ske, gaffel og kniv (eventuelt teske). Vi har nogle få spisestik, som kan lejes så længe, som de forslår, men de er meget dyre.

BETALINGEN

er 13 kr. for hele festen. Fra søndag morgen 8 kr. og fra søndag eftermiddag 5 kr.

25 års jubilarer skal ikke betale for opholdet, men være skolens gæster. Denne bestemmelse gælder dog ikke deres pårørende.

Foruden de ovennævnte priser betales 2 kr. for festtegn.

INDMELDELSE

Vil I behandle os godt, så send skriftlig indmeldelse i god tid og senest den 1. juli. Den trykte indmeldelsesseddel på bladets bagside kan benyttes.

INDKVARTERING

Pigerne kan regne med en hel eller halv madras, og karlene må regne med at sove i hø. Husk lagner og tæpper og toiletsager.

RUTEBILER

afgår fra Struer til Nr. Nissum: Lørdag kl. 14,15, 17,50 og 20,40. Søndag kl. 10,40, 14,15 og 17,50. — Da der sædvanlig er nogle gæster, som ikke kan nå hjem søndag aften, men må vente til mandag morgen, skal det oplyses, at der afgår rutebil fra Nr. Nissum til Struer kl. 9,16.

FESTTEGN

skal købes og bæres af alle. Det koster 2 kr. og er forsynet med nummer. På disse numre bortloddes en del gevinster. Gaver til denne bortlodning modtages med tak senest 1. juli.

Den nye byggesag

Hans J. Jørgensen 45-46. Beløbet er indbetalt 6. aug. 1963, men har været henregnet til støttefonden. Undskyld.	5,00
Maja Graversen 1962	20,00
„Limfjordsminder“ 1947	30,00
Johs. Pedersen, Gedsted, 20-21	100,00
Esther Møller, Fredericia, 1946	50,00
Medlemmer af „Den lille krans“ 1954:	
Rita Back	10,00
Magda Pedersen	10,00
Anny Sørensen	15,00
Metha Nielsen, f. Jensen	10,00
Jytte Pedersen, f. Kristensen	20,00
Johanne Madsen, f. Dahl	10,00
Fra „Den lille krans“ ialt	75,00

For ialt 280,00

meddeles herved med hjertelig tak kvittering.

Tidligere indkom 34.230,80 kr.

Ialt 34.510,80 kr.



Sommerskolen 1964

Øverste række fra venstre: Mætha Frøjk, Tvis, Minna Mikkelsen, Aulum, Gurli Jensen, Dianalund. Kirsten Randrup Nielsen, Hurup. Hanne Lise Nørgaard, Rønbjerg. Marie Nielsen, Rønbjerg. Elly Graversen, Mejrup. Karen Christensen, Agersted. Inga Berg, Farre. Kamma Kirkegaard, Enslev. Kaja Krogh Jensen, Mammen. Ulla Bredahl Thomsen, Hvidbjerg Thy. Angelika Gutschläg, Flensborg. Eva Madsen, Kibæk.

2. række: Inger Marie Jacobsen, Vildbjerg. Gerda Bech Thorsen, Mors. Karen Jensen, Tvis. Solveig Pedersen, Gudum. Bodil Bech Thorsen, Mors. Kirsten Gundersen, Gøttrup. Gerda Justesen, Vinderup. Hanne Gregersen, Nors. Ingrid Kryger, Nr. Nissum. Inge Krogh Larsen, Fjerritslev. Birgit Hansen, Ørum Dj. Alice Ladegaard, Fur. Anne Marie Munkholm, Sønderhå. Tove Nielsen, Demstrup. Jytte Kristensen, Holstebro.

3. række: Frk. Pedersen, frk. Jeppesen, Bodil, fru Mogensen, lærer Mogensen, fru Kristensen, forstander Kristensen, fru Svendsen, Bjarne, lærer Svendsen, fru Østerby, Torsten, lærer Østerby, Emma Jensen, Jens Vagn Kristensen (1962-63).

4. række: Else Skarby (1963). Agnethe Munk, Skagen. Karen Mikkelsen, Tarm. Jette Møller, Lemvig. Mette Kær Nielsen, Ranum. Elin Nygaard Sørensen, Resen. Sonja Jensen, Kølkjær. Kristine Jensen, Sunds. Anne Sofie Andersen, Resen. Birgit Øgendahl, Linde. Agnes Dahl, Bjerringbro. Solveig Nørgaard, Ejning. Birthe Johansen, Sønderhå. Doris Særkjær, Snejbjerg.

Nederste række: Dagny Markussen. Ragnhild Kirk (1963). Karen Marie Olesen (1962). Birthe Olesen. Margit Byskov (1961). Esther Kristensen, Vildbjerg. Tinne Andersen, Tvis. Hanne Sandgaard, Hodsager. Inger Nørby Dahl, Naur. Karen Skov, Tvis. Astrid Lykke Madsen, Vestervig.

En rundtur

De fleste af dette blads læsere véd, at „Brejtdablik“ er ualmindelig smukt beliggende.

Vi, der bebor dette sted for tiden, glæder os daglig over udsigten og nyder at bo her. Vi tager ingen skade af den landlige duft, som nu engang følger med at bo på „Brejtdablik“, og børnene har det dejligt; kan tumle sig frit, uden at genere nogen.

I det hele taget er Nr. Nissum høj- og efterskoles arealer og natur et nærmere studium værd. Går jeg en rundtur - hvad jeg ofte gør - oplever jeg mangt og meget, der beriger ens sind.

Starter jeg turen ned mod skolen, fanger blikket først og fremmest udsynet ned over Kongsgårds arealer og videre ud over Limfjorden med Thy i baggrunden. Lufter det lidt, er det, som om Erik Bertelsens sang ligger så usandsynlig nær:

Blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Nede på skolen, der efterhånden helt omkranses af store træer, standser jeg endnu engang på trappen. Blikket går igen ud over Limfjorden, og med dette udsyn i sinde går jeg glad ind til en flok glade sommerpiger, og snart synger vi alle med på en af vore sange, en god begyndelse er gjort.

Når timen er forbi, og jeg skal hjem, lægger jeg ofte turen ned gennem højskolens have. Hvor er der dog en frodig natur på disse par tdr. land. Jeg plejer at sige det sådant: *Vor skole skal ses fra haven.* Græsplæne, blomster og gryden. Nedenfor det altsammen gror der nu et fint græstæppe på den nyanlagte håndboldbane. Jeg glæder mig til at vise jer den, når I kommer til elevfest. I mit stille sind forestiller jeg mig gymnastikopvisning hernede.

Videre går turen op over bakkerne. Stierne er godt sammentrådte. Det er ikke sjældent at løbe på „et seminariepar“, der her nyder:

I skovens dybe, stille ro. Vi håber, at de engang vil sige til deres elever: Nr. Nissum høj- og efterskole er et dejligt sted.

Skoven - som vi siger - er et yndet tilflugtssted for mange sangfugle, og jeg gad nok vide, hvor mange skovduepar vi har.

Når jeg kommer helt op på toppen, har jeg et „vidsyn“ ud over storebror = seminariet. — I baggrunden ligger Klosterhede plantage som en passende afslutning.

Fortsætter jeg turen, dukker kirken snart frem. Tankerne går på langfart. I historietimerne prøver jeg på at fortælle, men her står jo et bevis, der taler sit tavse sprog. Hvor lang tid tilbage? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at den gennem mange århundreder har været samlingssted for egnens befolkning i glæde og i sorg - i gode som i onde dage. Kunne dens sten tale og fortælle, ville vi høre en lang beretning om mennesker gennem skiftende tider - og skiftende kår.

— Kålroerne blev sået tidligt. Østerby og Jens Vagn var enige. De står godt, men dække rækkerne kan de dog endnu ikke (9. juni). Altså en gammel bondes skepsis blev tilintetgjort.

Så kommer jeg så langt frem, at blikket igen søger ud over Limfjorden, og denne gang er der endogså udsyn til Toftum bjerge. Gør jeg mig den ulejlighed at kravle op i „flyvertårnet“ - ja, da er udsynet milevidt.

På vejen „ned“ til „Brejtdablik“ kan jeg godt tillade mig at synge så højt, mit organ tillader, alt imedens jeg tænker på Nr. Nissum høj- og efterskole og dens beliggenhed.

Du skønne land med dal og bakker fagre,
med grønne enge og med gyldne agre,
med kløfterne, hvor bækken
sig gennem krattet snor,
og langs med vejen hækken,
hvor fugleskaren bor!
Skønne land! I din rige have
mindets blomst gror på heltegrave,
mindets blomst.

Ths. M.

Så kast da ikke jeres frimodighed bort, den har nemlig stor løn i følge

Hebræerne 10, 35.

Når vi taler om frimodighed, tænker vi sædvanligt på en kristen frimodighed. Frimodighed til at tale om Gud - til at aflægge et vidnesbyrd.

Ordet „frimodighed“ kan tolkes på flere måder. Frimodighed er noget, der kan ejes. At eje troens frimodighed er også dette, at vi kan lægge hele vort liv i Guds hånd, at vi kan sige: du må ganske for mig råde, jeg kan ikke klare mig alene.

Troens frimodighed er også at være rig i Gud, at være taget til nåde, at være frelst af ham. Rig i Gud er den, der møder Guds søn i hans ord og i hans menighed, og som lærer at tage livet af hans hånd med alle livets gaver til sjæl og legeme, så hjertet bliver fyldt med glæde og tak.

Ejer du troens frimodighed, har du det, der giver dig liv i Gud, da kan du tro på dine synders forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Har du taget det til dig som dit rige eje, at Kristus stred i Gethsemane og på Golgatha, for at du må være der, hvor han er, her, og der hvor han er gået hen for at berede plads til dig. „Hvor jeg er, der skal også du være.“

Måske har du været med til at begrave din gamle, udslidte far eller mor eller en anden, du havde inderlig kær. Det var nogle uhyggelige bump, det gav på kistelåget, da de tre skovfulde jord blev kastet på. Nu var de borte for alvor. Den far eller mor, som havde elsket dig, fra du var spæd, og som havde slidt sig op bl. a. for din skyld, var nu borte for stedse. Der var nok noget, som protesterede i dig; men netop de tre bump betød, at du ikke skal græde mere. „Hver en tåre skal borttørres.“ Der appelleres her til troens frimodighed, hvilken løn, hvis den ikke er kastet bort.

I Gethsemane græd Jesus for vor skyld

og svedte angstens blodige sved. Han bad sin himmelske fader om at lade denne skål gå ham forbi, om det var muligt. Men Jesus måtte gennem det frygtelige med korsets lidelse og død med alverdens synd på sine skuldre. På ingen anden måde kunne mennesker frelses. Døden måtte overvindes. En almægtig frelser fornede sig til at lide for vor skyld, fordi han ville åbne os en vej til paradiset. Han græd, fordi han vidste, vi ville ikke tro. Han græd, fordi han vidste, hvor frygteligt det er at falde i den levende Guds hænder. Han græd, fordi han kendte menneskers angst for døden.

Så alvorligt er det at være menneske, at den almægtige frelser har grædt for vor skyld. Men i denne medynkfylde kærlighed er det muligt at finde en grundvold for frimodigt tro. *Hans Ingvarsen 50-51.*

Kære venner!

I anledning af, at det snart er elevfest, vil jeg gerne sende en hilsen til jer, især tænker jeg på sommerskolen 1954. Vi skulle gerne møde talrigt op i år, da vi har jubelæum.

Det skulle vel ikke være helt umuligt for de forskellige at få det derhjemme passeret for en enkelt dag? Jeg ved godt, det kan ofte volde besvær, men i mange tilfælde kan det alligevel lade sig ordne.

Siden vi var på skole, har jeg været til elevfest hvert år. Jeg skriver ikke dette for at blive rost derfor, men i taknemmelighed over, at Gud har givet mig lov til at være med. For mig er elevfesten en af de skønneste dage om sommeren, og her fra vort hjem glæder vi os altid over at være med.

Vi havde da også en skøn og rig sommer i 1954, synes jeg. Ja, det var den skønneste

tid i min ungdom, for da fandt jeg mit ståsted og fred med Gud.

Der er al god grund til at mødes ved elevfesten og sammen mindes sommeren 1954, sammen takke Gud og vor skole for en uforglemmelig tid. I den forbindelse tænker jeg altid på 1. vers af nr. 22 i Hjemlandstoner:

Tak for, hvad du os har undet,
tak for gaverne, vi fik,
tak for dage, som er svundet,
tak for dette øjeblik!
Tak for vårens lyse glæde,
tak for mørk og tåget høst,
tak for tårer, vi må græde,
tak for fred og tak for trøst!

Hilsen. *Johanne Madsen, f. Dahl.*

☆ *Hjemme fra skolen*

Her er vi nu i fuldt sving med en dejlig pigeflok, og vi ønsker sådan, at de alle må få en rigtig god og uforglemmelig sommer.

Vor store udflugt, 5-dages turen til Harzen, har vi allerede overstået, og det blev både en god og en billig tur. Desværre var 4 elever af forskellige grunde ikke med, så Mogensen og jeg holdt skole. De 4 arbejdede især med dansk, regning og håndarbejde, men i sidstnævnte fag måtte de arbejde uden vores gode bistand. Jeg ved så ikke, hvor meget der skulle pilles op igen, da Jeppe kom hjem.

Stævnet i Vinderup med besøget på Hjerlhede blev også en god tur, og det var en oplevelse for eleverne at blive indkvarteret til middagsmad hos venlige og gæstfrie folk på Vinderupegnen.

Vi har lige haft husmoderdag for Lemvigegnens husmoderforeninger her på skolen, og eleverne var både tilhørere og optrædende. Det blev også en oplevelse, og vi fik lejlighed til at høre vor tidligere lærer Møller P.

Nu har vi travlt med alt det daglige og med alt det ekstra i anledning af årets største fest, elevfesten, hvor vi sådan håber at se så mange som muligt.

Fremtiden? Vil I ikke nok tage et godt tag, for at vi kan få fuldt hus til vinter.

(Jeg behøver da vel ikke at sætte spørgsmålstegn). Vi har til dato fået 33 forespørgsler, hvoraf 17 er indmeldt.

Desværre har vi ingen nyheder om byggeriet, men vi ved jo, de kommer en dag, og den dag skulle vi gerne kunne løfte opgaven. Og så har jeg alligevel en nyhed, vi har lige fra skattedepartementet modtaget tilladelse til i 1964 at modtage gaver, der må fradrages i giverens skattepligtige indkomst. Fradrag er godt!

Grundlovsmødet på skolen

*Der var møde både om eftermiddagen
og om aftenen.*

Ved aftenmødet, hvor ca. 400 var kommet tilstede, talte folketingsmand, dommer Knud Thestrup, Herning, der bl. a. sagde: Grundloven er vort lands vigtigste lov. Derfor må vi vide, hvad der står i den. Grundloven fastslår, at alle har stemmeret uden hensyn til stilling eller uddannelse fra det fyldte 21. år. Vi har en folkelig forfatning. Grundloven sikrer, at folkets flertal styrer landet, men med hensyntagen til de betydelige mindretal, der findes. Og grundloven sikrer os personlige rettigheder, som staten ikke kan antaste. I 1849 var Danmark trods fremgang dog et fattigt land, hvor man ikke havde råd til at give sine indbyggere en god uddannelse, og hvor man ikke havde råd til at hjælpe dem, der led af et eller andet handicap. I dag lever vi i en stor materiel velstand. Vi kan give den uddannelse, der er behov for, og vi kan hjælpe dem, der har hjælp behov. Vor situation er en frugt af de stærke bevægelser af religiøs, politisk og folkelig art. De store skel, som tidligere fandtes, er slettet ud. I dag er det muligt for alle unge at få den uddannelse, der svarer til deres evner. — Grundloven stiller store krav til os. Den kræver, at vi først og fremmest ser på helheden og ikke bare på vort eget vel og vé, når landet skal ledes. Ved

valgene skal vi ikke bare se på, hvad vi selv har størst økonomisk udbytte af, men hvad der gavner helheden. Derfor kræver folkestyret af os, at ingen er ligeglade med, hvordan det går vort samfund. Vi har alle politisk ansvar. Der er nogle, der helst ser en stærk mand, der ordnede det hele, mens vi selv slap for ansvaret. Jeg kender ikke de Gaulle personligt. Måske er han en „stærk mand“, der giver friheden tilbage, når samfundsforholdene i Frankrig er kommet i orden. Men måske er han det ikke. Hitler var det ikke. Det er alles pligt at stemme efter ærlig overbevisning om, hvordan helheden tjenes bedst. Grundloven sikrer os friheden til at tale, at forsamles, at skrive og at tro. Disse rettigheder har overordentlig stor betydning. I de 5 besættelsesår, hvor alle grundlovens frihedsparagraffer blev overtrådt, oplevede vi, hvor frygteligt det var. Nazismen ville kristendommen til livs. Den foragtede det kristne evangelium. Vi, der oplevede at blive arresterede af tyskerne, fik at vide, at enhver form for andagt var strafbar. Grundloven påbyder også staten at gøre noget for borgerne. Grundloven siger, at alle skal have den almindelige skoleundervisning, og enhver arbejdsduelig skal sikres arbejde eller hjælp til at leve. I grundlovens ånd ligger, at folket skal styre sig selv til alles bedste. Derfor er staten forpligtet at arbejde for fuld beskæftigelse. — Nogle af os husker de store menneskelige tragedier, der udspillede under den store arbejdsløshed i 30'erne. Og staten skal virke for, at alle får lige ret til uddannelse uanset deres økonomiske kår. Og det gælder ikke mindst i dag, hvor der på alle områder kræves den bedst mulige uddannelse. Grundloven sikrer også den private ejendomsret. Det er naturligt, at denne ejendomsret demokratiseres, så velstanden ikke samles på nogle få hænder eller på statens hånd. Derfor er det rimeligt at arbejde for, at så mange som muligt kommer til at få egen bolig eller i hvert fald kommer til at eje

noget. Grundloven mangler en paragraf om, at alle familier havde ret til en passende bolig til en rimelig pris. Grundlovens paragraf om folkekirken fastslår, at vort samfund skal hvile på kristendommens grundlag. Det betyder ikke, at de enkelte skal tvinges til bestemte meninger og opfattelser. Men alle skal undervises i kristendommens sandheder. Kristendommen tillægger hvert menneske en absolut værdi. Han er et Guds barn uanset, hvad han ellers er. Gang på gang foretrak Jesus tolderes og synderes selskab for lærde juristers eller teologers. Vi må lære at respektere menneskelivet. Enhver har ret til at eksistere. Kristendommen befaler os aktiv kærlighed. Den, der er i nød, er vor næste. Det må lægges til grund for hele vort samfund. Og det skal være vort synspunkt overfor verden udenom os. Materialismen, som råder i de kommunistiske lande, kan vi ikke lægge til grund for vort samfund. Det er bevægelserne i menneskesindet, der har befordret vort samfund fremad.

Efter at der var serveret kaffe, blev bålet tændt, og skolens sangkor underholdt med en række sange, før forstander A. Kristensen sluttede med at pege på Jesu ord i Johs. 8, 36: „Hvis sønnen får frigjort jer, skal I være virkelig frie.

Til KFUM og KFUK's fælleskasse indsamledes der 864 kr.

✧ Højskolepost

TIL LYKKE!

Lørdag den 6. juni viedes husholdningslærerinde frk. Elisabeth Mortensen og hr. seminarielektor Johs. Hejbøl. Bopæl: Nr. Nissum seminarium pr. Lemvig.

Torsdag den 11. juni viedes frk. Milda Grysbæk 1955 og hr. revisionsass. Poul Mikkelsen. Bopæl: Gl. Hinnerup pr. Hinnerup.

Lørdag den 27. juni vies i Hellerup kirke frk. Karen Madsen 1957 til hr. Ove Søndergaard. Bryllupsadresse og bopæl: Kornvej 11, Charlottelund.

Nr. Nissum Højskole

har 5 måneders kursus for unge mænd fra 3. november. Højskoleklasse og landbrugsklasse.

Nr. Nissum Efterskole

har 5 måneders kursus for 14-17 årige unge mænd fra 3. november. Landbrugslinje som valgfrit fag.

Begge skoler

har følgende valgfrie fag:

Håndværkerlinje. Handels- og kontorlinje med maskinskrivning. Idrætslinje. Engelsk. Tysk og matematik.

Skriv efter program til dig selv eller til en anden. Bed og arbejd.

VORE MØDER

28. juni: Tørring v. Lemvig. A. Kr.
26. juli: Vinding (Sørvad). Østerby.

INDMELDELSESEDDER

indsendes senest onsdag den 1. juli til skolen. Er De ked af at klippe bladet i stykker, skriv så en tilsvarende anmeldelse og send den. Tak.
Undertegnede

Navn

Tydlig adresse

der var elev vinteren/sommeren/år
indmelder sig som deltager i elevfesten.
Jeg medtager som min(e) gæst(er):

Navn(e)

Jeg venter at komme med rutebil/anden befordring

dag	den	kl.
-----	-----	-----

og at rejse

dag	kl.
-----	-----

Skal højskolen sørge for natlogi? Ja/nej
Kan De tåle at ligge i halm eller på sovesal? Ja/nej

Medbringes frokostpakke? ja/nej
Udfyldes ved tilføjelser og overstregninger.

VANDREMAPPERNES BESØG

30. marts „Solglimt“ 62-63.
12. april „Sølvsnoren“ 1954.
14. april „Solstrejf“ II 1962.
16. april „Forglemmigej“ 1933.
19. maj „Giv aldrig tabt“ 58-59.
22. maj „Sølvsnoren“ 28-29.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

1962 Frk. Gerda Sørensen, Tolstrup, Ulbjerg — samme, Vejrum, Vejrumbro.
1962 Frk. Ruth Solveig Nielsen, Hvilehjemmet, Klejtrup, Hobro — samme, Demstrup, Sjørslev.
1962 Frk. Erna Marie Buskov, „Abildgård“, Bjert, Vinderup — samme, Østervang 17, Holstebro.
1962 Frk. Maja Graversen, Hvilehjemmet, Bjerggade 50, Struer — samme, Asp præstegård, Struer.
1961 Frk. Bente Bonnerup, Børneoptagelsehjemmet „Lundegård“, Skt. Lukasvej 7, Hellerup — samme, Ferichjemmet „Fyrregården“, Gudmindrup-Lyng, Højby Sj.
1961 Frk. Ingrid Irene Graversen, Gimsinghoved, Struer — samme, Sdr. Arlund, Mejrup, Holstebro.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening
Redigeret af forstander A. Kristensen

M. CHRISTENSENS BODTRYKKERI - STRUER 14547