



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejde!

Fra Nr. Nissum Højskole

7 Juli 1964 · 56. årgang



TALE VED ELEVFESTEN

den 5. juli 1964 af norsk KFUM og K's generalsekr., pastor Sverre Magelssen.

Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem.“

Ef. 2, 8—10).

Bjørnstjerne Bjørnson har engang sagt: — „Hvor godtfolk går, der er Guds veje.“ Sådan mente man dengang, og sådan mener mange også nu. Mange mennesker bliver ilde berørt, når talen kommer ind på, at kristendommen skal være personlig. De siger: „Jeg er da døbt, og jeg er da en kristen.“

I denne store forsamling her er vi alle forskellige. I skoven er der - siges det - muligvis ikke to træer, der er ens. Livet er rigt varieret. Vi ser ofte på de ydre former - også i hinandens livsfærden. Vi bedømmer hinanden efter de ydre vaner. Og bliver vi spurgt: „Er den eller den en kristen?“ Ja, så tager vi efter hans ydre former. Sådan gjorde man også på Jesu tid. Man udsponerede ham. Hvem var han? Nogle sagde, at han var en stor mand. Andre sagde, at han spiste med toldere og syndere. — Han stødte an på forskellige fronter. Man kritiserede både ham og hans disciple. Men Jesus gennemskuede dem. — De var bundet i de

ydre former. Deres indre liv var ikke, som det skulle være.

Også vi skal tage os i agt for ikke at lægge for megen vægt på de ydre former. Vi kan måske om en sige: „Han er et pragt-eksemplar. Hvis nogen kommer i himlen, så gør han.“ Jeg vikarierede engang i Oslo. Mange begravelser havde jeg i denne periode. Jeg gjorde en mærkelig erfaring. Det var ene gode og udmærkede mennesker, der var døde. Sådan omtalte de efterlevende dem. Men også vi går let ind på denne tankegang. Vi trues af en vrangforestilling om, hvad kristendom egentlig er. Vi bliver til daglig let siddende i et bestemt skema, en bestemt livsform.

Men glemmer vi, at vi retfærdiggøres af Guds nåde, da mister vi let vor frimodighed. Thi evangeliet lærer os, at vi retfærdiggøres ej efter vore gerninger, men Gud retfærdiggør syndige mennesker ved troen. Ingen har afsløret det sande menneske, som Jesus har gjort og stadig gør. Jesus revsede farisæerne og de lovkyndige. Det ydre hos dem var tilsyneladende i orden, men det indre glippede. Hvis Jesus havde talt her i dag, havde vi nok oplevet noget af det chock, som de skriftkloge dengang oplevede. „Intet er skjult for hans øjne.“ Det

er denne Jesus, vi har med at gøre. For ham kan vi intet skjule — intet livsområde kan vi gemme for ham. Skal vi hjælpes til at leve ret, virkelig et kristenliv, da må Gud komme til os og skabe det nye liv i os. Han kan ved Helligånden gøre ordet om Jesus levende i vore sjæle.

Ved en julefest i 1937 i en norsk ungdomsforening var vi i nogen vanskelighed med arrangementet. Der var da en, der fik den idé at spørge en nærliggende chokoladefabrik, om denne ville skænke os den nødvendige chokolade til vor fest. Da vi kom til den store fabrik, sank vort mod. Vi stod ved hovedkontoret. — Josef, min ledsager, sagde da: „Er det egentlig ikke frækt at gå to mand ind at spørge? Var det ikke bedre, at du gik alene derind? Så venter jeg på dig sålænge!“ Jeg gik ind derpå. Det var et fint kontor. — En ung pige kom, og jeg spurgte efter salgschefen. Jeg havde nær listet ud i ventetiden. Da han kom, tog jeg mod til mig og fremkom med mit ærinde. „Har du anbefalingsbrev?“ spurgte han mig. „Enhver kan jo komme og sige som du.“ Jeg havde på min jakke et guldkors. „Jeg har ikke andet end dette,“ sagde jeg og viste ham korset. Der kom et mærkeligt udtryk i salgschefens øjne. Vi fik chokoladen. Hvorfor fik vi den af denne travle mand. Jo, jeg tror, at han blev mindet om korset.

Engang skal du og jeg træde frem for Gud. Da vil han spørge om dit anbefalingsbrev. Og jeg tror, at selv det frommeste menneske da må bøje sit hoved og sige, at han eller hun ikke har fortjent at komme ind. Da kommer det an på, om vi har korset at holde os til. Til sidst er det kun det, som Jesus har gjort for mig, der kan hjælpe mig ind til Gud. Det betyder ikke, at en kristen ikke skal kæmpe og vandre ret. Jeg skal gå ud i hverdagen og leve i de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig.

Guds nåde skal afspejle sig i de gode gerninger således, at vi må leve til Guds ære.

☆ *Hjemme fra skolen*

Det er altså forfærdeligt. Nu er det 8 dage, siden elevfesten begyndte, og endnu er jeg ikke rigtig vågen som før — men det var nu også en dejlig fest. Det var det i alt fald for os på skolen, og vi håber inderligt, det også har været det for vore over 1000 gæster.

Så længe, som vi må savne den store sal, må vi jo regne med at feste i haven, og derfor spiller vejret så stor en rolle for os, og selv om det kunne have været bedre, var det slet ikke så galt.

Om lørdagen kunne vi gennemføre fjordturen om eftermiddagen, selv om det nærmest var gråvejrr, og ved aftenandagten i gryden var vi samlet om et rigtigt gnistrende lejrball, der fordrev den smule kølighed, som ganske vist var i luften. Det var et smukt og stemningsfyldt samvær, hvor lærer Østerby talte til os. Først på aftenen havde lærer Mogensen talt ildnende til os om det kristne ungdomsarbejde i Tyskland, men det var jo inden døre, vi lyttede.

Søndag morgen holdt lærer Svendsen morgenandagt, inden vi gik den kendte tur til Nr. Nissum kirke, hvor vi fyldte det store kirkerum til altergangsgudstjeneste ved sognepræst Hjorth Lange.

Efter frokosten samledes vi til generalforsamling i „Gryden“, og tænk jer: solen begyndte at smile og varme, så vi fik fint vejr til både sangtime og gymnastiktime. Også ved eftermiddagsmødet kl. 16,15 var der fint vejr, og den gode tale, vi fik, blev udmærket refereret af lærer Olesen og findes her i bladet.

Efter middagen var der håndboldkamp på vor nye idrætsbane. Pigerne fra 1963, der var mødt i et antal af 56, sejrede over pigerne fra 64. Det var i øvrigt også at vente, for selv om pigerne, vi har i sommer, ikke har andre fejl, så har de i hvert fald lidt nok interesse for det ædle boldspil.

Men senere på aftenen gjorde vore som-

merelever sig meget smukt gældende, da de underholdt publikum. Selv om de på grund af Harzen-turen og meget, meget andet faktisk havde lidt nok tid til indøvelse, så gennemførte de deres optrin særdeles dygtigt. Ja, det går vist an at sige: Knippelfint!

Naturligvis fortjener lærerne en del af rosen, men eleverne fortjener også ros, fordi de havde slidt så ihærdigt med deres roller.

Efterskoleeleverne opførte: „Den glade Mariane“ af Svend Rindom. Højskoleeleverne opførte H. C. Andersens: „Kejserens nye klæder“. Til sidst gav husholdningsklassen os et smukt optrin: „Tro, håb og kærlighed.“

Efter aftenkaffen, der varmede noget — vi havde i øvrigt næsten glemt køligheden — sluttede forstanderen med at advare mod de skyklapper, som Djævelen så gerne vil give os på, så vi ikke kan se Jesu Kristi herlighed, men kun den herlighed, der forgår. Trods alt — træthed og manglende varme — stod folk og lyttede i den illuminerede have. Så sang vi: „Dejlig er jorden“, oppe fra stengrotten gik en del festfyrværkeri op mod den stille aftenhimmel, og en meget skøn elevfest var ved at være endt.

Det tog tid med at få sagt farvel, og mange fik vi ikke sagt farvel til, og det tog tid, inden de godt 200 biler og et stort antal tohjulede køretøjer var kommet af sted.

Vi, der stod tilbage, var så glade for festens gode forløb, og fordi vi havde set så mange venner. Tak til jer alle, fordi I kom og var med til at skabe fest. Der var nogle, som jeg hverken sagde goddag eller farvel til, og det er jeg nu alligevel ked af. Jeg er også noget ked af, at det næsten alle vegne kun blev et kort goddag. Men I forstår nok, at når jeg skulle skynde mig ind på kontoret, så blev det kun til en kort hilsen til de venner, jeg mødte på vej derind.

Nu håber og tror vi, at festen har styrket kærligheden til skolen og sammenholdet om den. Måtte vi mærke det fremover. — Flere elever og byggesagen.

Og så skal Gud have tak for en god elevfest.

Nå, der er da også andet at fortælle om end elevfesten. Søster Ketty Lund fra Skt. Lukasstiftelsen har været her en aften, og pastor Højgaard Hansen har haft en time en eftermiddag, hvor han fortalte om den danske sømandskirke i fremmede havne. Vi har haft en lille søndagsaftentur til Tørring præstegård, og så havde vi en interessant aften med besøg af frk. Fiirgaard fra FDB.s oplysningsudvalg. De unge piger fik gennem foredrag og billeder vejledning angående indretning af værelse og demonstration af en nem ret til servering på værelset, hvis der kom gæster, der skulle spise. Til sidst fik de også en del at vide om påklædning og hygiejne.

Og så glæder vi os nu til forældrefest og sommerferie den 25. ds.

Til vinterskolen synes vi nok, at indmeldelser og forespørgsler kunne komme lidt hurtigere. 47 har nu forespurgt, og deraf har 27 indmeldt sig. Så er der endelig nogle flinke folk, som har bedt om programmer til andre. Alt i alt ser det vel ganske godt ud til dato, men det bliver de kommende 3—4 måneders indsats og tilslutning, der bestemmer, om vi skal have fuldt hus, megen glæde og overskud til hjælp til byggeriet.

Det vigtigste for os er dog dagens gerning. Vore elever i sommer er så søde og flinke, og vi ønsker dem rigtig en sommer med rig velsignelse fra oven. Bed for vor sommerskole, at ingen skal rejse skuffet herfra, men at Gud vil give dem alle i alle måder af sin nådes rigdom.

En blank side

Der er udsigt til, at der i næste nummer af bladet kommer en side, der har overskriften: „Det stykke, du ikke fik skrevet,“ og selvfølgelig bliver siden blank. Eller vil nogen forbedre sig!



Statstilskud til højskoleophold vinteren 1964/65

Tildelingen vil rette sig efter hjemmets økonomi og antal søskende under 18 år. Hvis man er fyldt 23 år, når skoleopholdet slutter, vil tildelingen dog afhænge af ens egne økonomiske forhold. Næsten alle kan få.

De, der har været soldater mindst et år for ikke over 3 år siden, kan i næsten alle tilfælde få 2250 kr., og i øvrigt kan der fås fra 1575 og ned til 450 kr.

Skolepengene er, når lys og varme regnes med, 1875 kr. Desuden går der penge til udflugter, som her på skolen måske vil nærme sig 175 kr., da vi plejer at tage en 5-dages tur til Harzen, og desuden har vi en del mindre udflugter. Kommunen tager skat for januar kvartal, sygekassen tager for 5 måneder. Til bøger bruges vel henvend 100 kr. og til lommepenge efter behag, men man behøver ikke at bruge ret mange, da her er aftenkaffe, fjernsyn, tonefilmsanlæg, arbejde og gode kammerater.

Uafhentede gevinster

ved elevfesten

Adgangstegn: 421, 1187, 1059.

Amerikansk lotteri: Lysegul (lille seddel) 22. Blå (lille seddel) 42. Orange (lille seddel) 64. Grøn (lille seddel) 87 m. stempel. 11. Rød (stor seddel) 26 m. stempel. Lyserød (stor seddel) 97. Orange (stor seddel) 99. Rød (lille seddel) 70 m. stempel. Hvid (lille seddel) 72. Lysebrun (lille seddel) 69. Hvid (stor seddel) 64 m. stempel. Gul (stor seddel) 2 m. stempel. Grå (stor seddel) 98.

-
1. Hvor der er hjerterum, der ...
 2. Lettere underholdning.
 3. Sprogtime ved lærer Olesen.
 4. Maskinskrivning ved lærer Svendsen.
 5. Kemitime ved lærer Østerby.
 6. Håndarbejdstime ved „Jeppe“.
 7. Kjolesyning ved frk. Lisby.
 8. I skolekøkkenet. Frk. Pedersen til højre.
 9. Folketinget.
 10. Man kan nå langt (op) i lærer Mogensens timer.
-



En efterskolepige fra 1962

skriver i et brev følgende:

Jeg er meget glad for min plads, selv om det er hos verdslige mennesker. Det kan jo ikke undgå at sætte sit præg på tilværelsen, men de er flinke til at lade mig gå til møderne i KFUK — det skal jeg aldrig høre noget for.

Men der er meget at kæmpe for sådan et sted, at man ikke skal komme på den forkerte vej. Og jeg tror, at Gud har sat mig her, for at jeg skal være hans sendebud og for at lære mig, at jeg ikke skal være bange for de stød, der kan komme, når jeg vil være en ærlig og alvorlig kristen. Måtte jeg med Guds hjælp lære det.

Man kan komme langt med forbøn, det har jeg erfaret, selv om det så aldrig så mørkt ud. Som overskrift over et andagtsstykke står der: „Bønnen i mørket“, og det er ofte den bøn, der er den bedste hjælp. Men tit kommer Djævelen med sin snare, og så kommer tvivlen. Jeg har fundet et lille stykke, der hedder „Tvivl og tro“, og jeg synes, det er så sandt.

Tvivl er dødens og gravens klang,
troen er livets og sejrns sang.
Tvivl gør midt i lyset blind,
troen er lyset på bjergets tind.
Tvivlen fylder min båd med vand,
troen styrer min båd mod land.
Tvivlen leder i mørket ud,
troen fører mig hjem til Gud.

Hilsen til alle fra 1962. — Bed og arbejde!

Den nye byggesag

Birthe Jensen, f. Andersen, 1955	10 kr.
Sigrid Majgaard 1962	20 kr.
Chr. Ingvarnsen 08-09	20 kr.
J. H. 38-39	20 kr.
Johs. Borg 50-51	50 kr.
Bortlodning 5. juli 1964	1570,25

For ialt kr. 1690,25

bringes herved kvittering og hjertelig tak. Tidligere indkom kr. 34.510,80. Ialt kr. 36.201,05.

Hilsener til elevfesten

Der kom en hel del gode hilsener til os, der var med til festen — men de var jo alligevel tænkt at være til alle venner og kammerater, og derfor bringer vi dem her. Dog må vi i de fleste tilfælde nøjes med at bringe afsenderens navn og årgang.

En hjertelig hilsen til alle elevfestdeltagere, specielt til dem fra 1920—25 og 1931—49, men også til alle kendinge og venner. Lad os øve os i at være: frimodig, ej bange, ej heller forvoven, thi begge er ikke bestandigheds ven.

Mange gode ønsker for skolens elevfest og dens fremtid.
Laurits Kaag.

Fælles om Hans liv og fred — lys og kraft og herlighed.
*Maren og K. E. Sørensen,
Snejbjerg skole.*

God fest!

*Ingrid og Gothfred Jespersen,
Nøvling skole. „Halgaard og Jesper“.*

Alle gode ønsker og hjertelige hilsener.

*Gudrun og H. Lindskov Rasmussen,
Løgumkloster.*

Lilly Fruelund 1962.

Elly Hedegaard 1961.

Med tak for gode minder sendes de bedste ønsker for festen og dagene fremover.

Birte K. Hansen 1959.

Diakonelev Ove Thomsen 57-58, Brogårdsvej 36, Gentofte.

Inger Thise 1958, økonomaelev.

Anna Thise 1957, sygeplejerske.

(Begge Diakonissestiftelsen).

Ruth Lydia Møller, f. Kristensen.

1957 — 57-58 — 1958, Nr. Bjert, Kolding.

„At leve Gud nær er min lykke.“ Sl. 73, 28.
Ingelise 1956.

Bodil Kjærgaard, f. Fruelund, 1956.

Birthe Jensen, f. Andersen, 1955.

Anny F. Sørensen 1954.

Anna Kristensen 1934.

Dorthea Holck 1922.

Hilsen til dem fra 1939.

Samlet til 25 års jubilæumsfest på højskolen sender vi forstander Kaag, lærere og kammerater, som vi savnede, de kærligste hilsener.

Elly Thisted. Eleonora Raunholt, f. Brunhøj. Olga Jensen. Bodil Nielsen. Agnes Sønderby Mågård. Esther Skov Nielsen. Kirsten Kragh, f. Refsgaard. Elna Mikkelsen, f. Dalgaard. Ruth Poulsen, f. Thomsen. Ester Gjelstrup, f. Peder- sen. Maren Christiansen, f. Frøjk.

I mange år har jeg haft ondt i hovedet og kun fået en masse tabletter. Den 22. maj besvime-ede jeg en aften, jeg gik inde i byen. Siden har jeg ligget på sygehus. Jeg har oplevet, hvor godt det er at gå bønnens vej, og jeg har vidst, at andre bad for mig. Jeg har fået at vide, at de fleste slet ikke kom over en sådan operation, som jeg har fået, så jeg har vel nok grund til at sige tak. „Stol på Gud, om det end ser broget ud!“ Mange kærlige hilsener fra

*Elisabeth Kristensen 1960,
Gentofte sygehus.*

Af jubilæumsboldet 38-39 var mødt:

Kristian Hansen, Laurits Lyskjær, Anders Kristensen, Jens Hjørnholm, Vilhelm Kryger, Johannes Handberg, Jens Enevoldsen, Konrik Nielsen og vist flere, som jeg ikke har navn på. De har ikke selv fået afleveret noget til bladet, men jeg er sikker på, at de ønsker at sende en hjertelig hilsen til alle deres kammerater, hvilket sker hermed.

Af 10 års jubilæarerne var mødt mange, og det vrimlede med 5 års jubilæarer. Af årgange over 25 år var der egentlig kun få.

De, der mødte bedst, var dem, der endnu ikke havde nogen jubilæumsalder. Det var vel nok rart at se omtrent alle fra 1963 og vist også omtrent alle fra 63-64.

✱ Højskolepost

Vandremappernes besøg

„Gensynet“ 58-59 den 1. juli.
„Båndet“ 24-25 den 2. juli.
„Ustandselig“ 1957 den 8. juli.

Sidstnævnte kære vandremappe har ikke rigtig svaret til sit navn, men den har faktisk haft nogle standsninger, selv om det heldigvis er lykkedes den at komme i gang igen. Mange har ikke dateret deres breve. Hvis det er unødværdigt med vilje, fordi man har haft mappen alt for længe, er det så ikke lidt lusket? Det er nok bedre, hvis man ikke er i stemning eller absolut ikke har tid til at skrive, at man så tager sig tid til at sende mappen til den næste med „Lige en venlig hilsen“. Jo, for breve, der er 5 år gamle, har næsten ingen værdi.

For mange år siden sagde jeg noget til forstander Kaag om at komme lidt nemt om ved det med vandremapperne, men Kaag svarede ret bestemt: „Vandremapperne skal vi være gode ved.“ — Jeg forsøger at efterleve min forstanders formaning, og det bør „I“ også gøre.

TIL LYKKE!

Lørdag den 25. juli vies i Ulbjerg kirke frk. Aase Jeppesen 1957 og hr. Verner Mørch. Bryllupsadresse: Sundstrup pr. Ulbjerg. — Bopæl: Skovvejen 89, Aarhus C.

Lørdag den 25. juli vies i Aulum kirke frk. Else Nielsen, De gamles Hjem, Herning, og hr. Jens Lillelund 58/59, Ny Møllevej 15, Herning.

Lørdag den 1. august vies i Vorgod kirke frk. Hanne Christensen (efterskolen 49) og hr. Bent Kristensen (højskolen 62-63). Bryllupsadresse og bopæl: Ahle Hedegård, Barde pr. Herning.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1963 Frk. Gerda Lassen, Kirkegade 8, Jebjerg — samme, Floutrup, Selde, Roslev.
1962 Frk. Mary Volsgaard, Sevelvej 25, Vinde-
rup. — Fru Mary Damsgaard, „Skov-
vang“, Mogenstrup, Rønbjerg.
1961 Frk. Hanna Johannesen, Selde, Roslev.
— Fru Hanna Jespersen, Åsted missions-
hus, Durup.
1961 Frk. Elisabeth Hansen, Kattehalevej 1,
Birkerød. — Fru Elisabeth Vestergaard
Hansen, Stationsvej 30, 1. sal,
Dianalund.
1960 Frk. Gerda Kristensen, Bredgade 41,
Herning — samme, De gl. Hjem,
Herning.
1960 Frk. Kirsten Hyldahl, Koldby central,
Hørdum, Thy — samme, KFUM's soldat-
terhjem, Søgård, Klipleve.
1960 Frk. Aase Karlsmose, De gamles Hjem,
Holstebro. — Fru Aase Vium Nielsen,
Jernbanegade 13, Aulum.
1960 Fru Aase Pedersen, Sønderallé 20, Ho-
bro — samme, Handest.
1960 Frk. Lisbeth Andreassen, Sygeplejehøj-
skolen, Fårevejle — samme, Centralsyge-
huset, Holstebro.
1960 Fru Merethe Larsen, Vinkelvej 23, Ska-
gen — samme, „Øster Hede“, Bindsløv.
1960 Fru Birte Dahl, Sønderhå skole, Hør-
dum — samme, Sønderallé 12, Hurup,
Thy.
1959 Plejeelev frk. Maren Petersen, adr. Rich.
Petersen, Nr. Vejrup, Vejrup — samme,
Grønnegade 39 a, Ribe.
1959 Frk. Anna Reinholdt, Skovlund, Brande
— samme, Østerbrogade 29, Kolding.
1959 Frk. Karen Birgit Pedersen, Dørken,
Thyregod. — Fru Karen Birgit Falk,
„Dambo“, Damvej 1, Jelling.
1959 Sygeplejeelev frk. Birte K. Hansen,
Diakonissestiftelsen, Peder Bangsvej 1,

- København F. — samme, Filadelfia, Dianalund.
- 1958 Frk. Th. Thise, Enighedsvej 45, Charlottenlund, Kbhvn. — Økonomaelev frk. Inger Thise, Diakonissestiftelsen, Kbh. F.
- 1958 Frk. Martha Dyrholm, Hvidehjemmet „Hesselmed“, Oksbøl — samme, Stefanshjemmet, Holmevej 2, Aarhus C.
- 1958 Frk. Anna Volsgaard, Hindholm højskole, Fuglebjerget Sj. — samme, Ås Børnehjem, Vildsund Vest, Thy.
- 1957 Kjolesyningslærerinde frk. Margit Haaning, Gudum Vestj. — samme, Havnegade 48, 1. sal, Lemvig.
- 1957 Frk. Karen Madsen, Kornvej 11, Charlottenlund. — Fru Karen Søndergaard, Kornvej 11, Charlottenlund.
- 1957 Fru Bodil Nielsen, Bækkehøj, Tvis — samme, Gudbjerggård, Kibæk.
- 1956 Fru Ellen Rasmussen, Strandvejen 57, Struer — samme, adr. Bjerre, Sdr. Dalby, Hjerm.
- 1955 Frk. Milda Grysbæk, Carl Jensensvej 25, Aarhus C. — Fru Milda Mikkelsen, Gl. Hinnerup, Hinnerup.
- 1954 Frk. Erna Tapager Jensen, Mindegade 26, stuen, Vejle. — Fru Erna Tapager Rasmussen, Langenæsallé 32, Aarhus C.
- 1953 Frk. Anna M. Bojsen, Nr. Dal, Fabjerg — samme, Dahlgård, Ølby, Struer.
- 1952 Fru Else Neimanas, Kvarmløsevej 43, Tølløse — samme, Rosenvej 1, Tølløse.
- 1950 Fru Ute Waldorff, Italiensvej 31, Kbhv. S. — samme, Løkken 14, 2. sal, Nordborg, Als.
- 1949 Fru Hanne Steiner Ejlersen, Sømandshjemmet, Skive — samme, KFUM's soldaterhjem, Hvorup, Nr. Sundby.
- 1941 Frk. Jenny Klausen, Grønnegade, Agerbæk — samme, „Dagnæs Keramik“, Torsvang v. Horsens.
- 1938 Fru Maja Christensen, Sønderborgvej 4, 1. sal, Kruså — samme, Nygade 43, 1. sal, Padborg.
- 1937 Sygepl. frk. Anna M. Jensen, Central- sygehuset, Esbjerg — samme, Frodesgade 48, 2. sal, Esbjerg.
- 1936 Frk. Oda Nielsen, „Rolighed“, Hvidbjerg — samme, Centralen, Vestervig.
- 1934 Frk. Edel Blæsbjerg, Kirkegade 39, 1. sal, Esbjerg — samme, Jyllandsgade 63 st., Esbjerg.
Fru Helga Lauritsen, Gl. Struervej 22, Holstebro — samme, Skivevej 4 a, Holstebro.
- 1922 Frk. Dorthea Holck, Vestergade 48, 1. sal, Skjern — samme, KFUK, St. Kannikestræde 19, København K.
- Andre Frk. Elisabeth Mortensen, Rhodos, Nissum Seminarieby, Lemvig. — Fru Elisa-
- beth M. Hejbøl, Nissum Seminarieby, Lemvig.
Fru Helga Lauritsen, Skivevej 4 A, Holstebro — samme, Hejmervvej 7, Helsingør.

Vinterskolen:

- 63-64 Poul Brogaard, Hillerslev, Thisted — samme, Hillerslev.
- 62-63 Harry Pedersen, „Ahle Kjærgård“, Barde, Herning — samme, Tolstrup mark, Løgstør.
- 62-63 Orla Weisbjerg, „Nygård“, Hvidbjerg, Thy — samme, Pasgård, Hygum, Klinkby.
- 59-60 John Mogensen, Nr. Felding, Holstebro — samme, „Egebo“, Nr. Felding, Holstebro.
- 59-60 Henry Overgaard, adr. Poul Krabbe, Hassing, Thy — samme, adr. Svend Rægaard Jensen, Rosenvænget 4, Kastrup.
- 59-60 Henry Overgaard, adr. Svend Rægaard Jensen, Barrevænget 4, Kastrup — samme, Majdal 22, Kastrup, Kbhvn.
- 58-59 Jens Lillelund, Rødtjørnevej 24, Herning — samme, Ny Møllevej 15, Herning.
- 57-58 Ejvind Hougaard, KFUM og KFUK, Herning — samme, adr. farvehdl. Otto Jensen, Østergade 7, Herning.
- 56-57 Niels-Christian Aarestrup, Nyvej 21, Skærbæk, Fredericia — samme, Nr. Nissum seminarium pr. Lemvig.
- 56-57 bogholder Jens Jensen, Bolbrovej 49, Rungsted Kyst — samme, kursuselev, KFUM, Rosenborggade 15, Kbhvn. K.
- 54-55 Aksel Bonnerup, Skovsted, Thisted — samme, Vorgod skole pr. Herning.
- 54-55 Kristian Bojsen, Bandsby, Holmsland, Ringkøbing — samme, Seden Læringshjem, Seden st.
- 54-55 Evald Bilberg, Vinding, Sørvad. — Købmand Evald Bilberg, Arnborg Købmandsgård, Herning.
- 49-50 Peder Grud, Statshospitalet, afd. 56, Viborg — samme, Pederstrup, Løvel, Viborg.
- 48-49 Lærer Morten Chr. Arentsen, Bårsevej 1, Hvidovre — samme, Skærbæk, Fredericia.
- 41-42 Indremissionær Thomas Østergaard, Bjerregade 9, Ølgod — samme, Pramstedvej 30, Varde.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening
Redigeret af forstander A. Kristensen

M. CHRISTENSENS BOKTRYKKERI - STRUER 14665