



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole

9 September 1964 56. årgang



Han holder fast

En aften, jeg var til ungdomsmøde, indledte en af de unge mænd med de tre ord: „Han holder fast“. Til sidst fortalte han et lille træk, som han havde oplevet.

En gammel kone lå og skulle dø, og hun vidste selv, at hun ikke havde lang tid tilbage. Hun bad sine børn sende bud efter præsten, så de sammen kunne komme til alters, inden det blev for sent.

Efter altergangen og velsignelsen sagde den gamle kone: „Nu kan jeg trygt gå hjem til Gud!“ Da præsten skulle gå, tog hun hans hånd og trykkede den, hvorefter hun så op mod himlen og sagde: „Han holder fast!“ — Lidt efter sov hun ind.

Dette lille træk gjorde et stærkt indtryk på mig, og derfor vil jeg gerne sende det som en hilsen til alle bladets læsere - især til sommerleverne 1963. *A.V.*

»Kom hid til mig«

I Matthæus 11, 28 står der: „Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile.“

Når vi har fået en indbydelse, så står det til os, om vi vil modtage den. Vi må tage et standpunkt, men vi er ikke tvungne til at komme. Det står også til os selv, om vi vil gå Guds vej - eller fortabelsens vej.

Har du ikke taget mod Jesu indbydelse,

så tag imod den i dag, for det kan blive for sent, og det er alligevel livets sande lykke at komme til ham. *En fra 63.*

DEN 20. SEPTEMBER

Søndag den 20. septbr. har vi vort *stævne i Herning*, hvor vi håber at se mange af vore venner, men er der nogen, især fra Vinderup-, Struer- og Lemvigegnen, der synes, der er for langt til Herning, så er de hjertelig velkomne her hjemme på skolen, hvor vi den dag har

YDRE MISSIONS-STÆVNE FOR UNGE

Kl. 10,00: Gudstjeneste.

Kl. 12,00: Middag på skolen.

Kl. 14,00: Missionær Finn Allan Petersen, Tanganyika.

Kl. 15,00: Kaffe.

Kl. 16,00: Pastor Hjorth Lange.

Kl. 18,00: Aftensmad.

Kl. 19,00: Festaften.

Der betales 15 kr. for hele dagen, og deraf er de 3 kr. mødeafgift. Denne skal også betales, selv om man ikke er med til det hele.

FRA 5.—7. OKTOBER

har vi bibelkursus. Se det fuldstændige program inde i bladet.

DEN 11. OKTOBER

Søndag den 11. oktober kl. 14,30 har vi vort årlige Nissum-stævne i Nykøbing M. på KFUM og K. Vi kan ikke lægge noget fast program for dagen, men vi håber på og beder om et godt samvær, og naturligvis begynder vi med kaffe. Det vil glæde os meget, om vi som sædvanligt må se en stor flok. Vel mødt allesammen fra Thy, Mors og Salling m. v.

September-natur

Det var om efteråret, bladene var begyndt at gulne, og mange af træerne var allerede nøgne. Men solen skinnede fra en skyfri himmel, som den så ofte gør i september måned.

Sidst på eftermiddagen gik der en mand efter et par heste langt ude på marken.

Pludselig vågnede lysten i ham til at gå ud med bøssen. — Han kørte straks hjem, spændte hestene fra og satte dem på stald. Nu var det også på høje tid at komme af sted, hvis han skulle nå hele turen igennem, inden det blev for mørkt. — Han gik først over det nordlige stykke, som nyligt var blevet pløjet; det var bakket terræn, der skulle være mulighed for en hare. Da han var nået halvvejen, lettede der da også en gammel han, men den lettede for tidligt, og han skød da heller ikke på den; af gammel erfaring vidste han, at det var nytteløst.

Jægeren nærmede sig nu mosekanten, her skulle der være mulighed for en bekkasin, eller måske en fasankok, hvis han var heldig. Men der viste sig intet, det var nok for lyst endnu, bekkasinerne plejede da ellers ofte at trække på denne tid af dagen. Solen var nu gået ned, hvilket smukt syn, himmelen var farvet rød i hele vesten. Nu var det også på tide at komme ud til åen, for ænderne kunne være der, hvad øjeblik det skulle være. — Jægeren var knap nået ud til åen, inden der kom 4 krikænder susende bagfra, han nåede da heller ikke at få skudt på dem, inden de var væk. Lidt efter kom

der et par gråænder, også fra vest, men de gik alt for højt. Da vidste han i hvert fald fra hvilken side, de ville komme i aften, han kunne da også mærke en svag østen-vind.

Så lige pludselig kom ænderne; de kom i små flokke på en 3-4 stykker, der var gråænder og brunnakker, hvad der ellers var ret sjældent så tidligt på året, sidst kom de små hurtige krikænder.

I begyndelsen sad jægeren blot og betragtede det smukke syn. Han sad og faldt helt i tanker, men så kom han til at tænke på en stegt and, og tænderne løb i vand ved tanken derom, og da der i det samme kom to store gråænder, smækkede han bøssen til kinden og fyrede! Det første skud gik forbi. Da ænderne så gik lige lodret op, var det en smal sag for ham at hive én af dem ned, og det gjorde han. Den klappede sammen og faldt til jorden med en dump lyd. Det var en ung andrik, fuldt udvokset; men jægeren så ikke dens flotte fjerpragt, før han kom hjem; for det var blevet temmelig mørkt nu.

Endnu engang sad jægeren stille et stykke tid og lyttede til de kendte lyde omkring ham, der var også en egen hvile ved at sidde ganske stille og bare slappe af.

Bekkasinerne var forlængst begyndt at lade høre fra sig, han kunne ikke se de små hurtige fugle, blot høre dem, når de kom susende ned over hovedet på ham. Men der var også andre end ham, der var ude at jage. Pludselig hørte han fiskehejren langt ude i mørket, den kom nærmere, og nu var den lige over ham.

Den kredsede et par gange over stedet, hvor han sad, og dykkede så ned i åen. Jægeren hørte nogle hæse skrig fra den store fugl, og lidt efter lettede den igen med en stor ål i næbbet og fløj bort.

Det var efterhånden blevet helt mørkt. Så rejste jægeren sig fra sit skjul og traskede hjemad med den enlige and på tasken.

Poul R. Henriksen.

Hvem vil hjælpe os?

En kokkepige,
to stuepiger
og en karl
søges til 1. november.

A. Kristensen,
Nr. Nissum Højskole.

En rejse til Skotland



Den 17. juli i år sejlede jeg med D.F.D.S.s båd „Kronprins Frederik“ fra Esbjerg. Jeg har to søstre, der har arbejde i Skotland, og dem skulle jeg over at besøge. Vejret var fint for sejlads bortset fra et vældigt tordenvejr ude på Vesterhavet. Der var også god lejlighed til at prøve sine sprogkundskaber ved at samtale med passagerer undervejs. Jeg delte forøvrigt kahyt med en skotte.

Efter ca. 19 timers rejse over hav lagde vi til kaj i Newcastle upon Tyne. Det sidste stykke med båden foregår op ad floden Tyne. — Det er spændende, når man første gang kommer til et fremmed land. Skibe og kraner var blandt de første indtryk. Det øsede ned, da vi gik fra borde i den noget dystert udseende havn. Jeg havde været så letsindig at rejse uden regnfrakke, så jeg var noget våd, da jeg stod i den store ankomsthale og ventede på at få lov til at komme ind i Storbritanien.

Efter at have passeret tolden stod jeg på en to-etages bus, der førte mig til Newcastle Centralbanegård. Sikke et liv, der var på denne banegård! Mange mennesketyper samt engelske politibetjente med de karakteristiske hjelme. Jeg skulle med toget nordpå til Edinburgh, men havde lidt besvær med at komme ind på perronen, hvorfor kunne jeg ikke helt blive klar over. Der stod nemlig banefolk og kontrollerede billetter ved ind-

gangen, og vi blev holdt tilbage et stykke tid. Jeg fandt da ud af, at der var noget med et tog, der var brudt sammen. Måske det var grunden til vor store forsinkelse?

Vel ankommet og modtaget af min søster tog vi til KFUK, hvor vi spiste. Jeg skulle bo på et hotel i nærheden i de første dage. Her i Edinburgh var der meget at se. Denne by, Skotlands hovedstad, ligger smukt. På en af hovedgaderne, Princes Street, var der et pulserende liv. Over for gaden, på en lille bjergtop, ligger „The Castle“. Engelskkyndige ved, at ordet betyder „befæstet slot“ eller „borg“. Vi var en tur deroppe. Det er et storslået befæstningsanlæg med militærvagt. Vi var til gudstjeneste både i domkirken, St. Giles og i Inverleith Church (begge Den skotske Kirke). Der kommer mange mennesker i kirke i Skotland. Det er mit indtryk, at kristendommen betyder noget for skotterne. I domkirken havde både præsterne og det store kor farverige dragter. En mængde kirketjenere assisterede ved gudstjenesten, både med at anvise folk pladser og ved indsamling af penge til kirken. Vi var også en søndag i den norske sømandskirke. Gudstjenesten var om aftenen, og prædikanten var en norsk indremissionær Andreasen. Bagefter var vi samlede i et klublokale omkring kaffebordet, nordmænd, skotter og danskere. Jeg tror, at det er af

stor betydning, at der i det fremmede er sådanne samlingssteder for skandinavere. - Når man gik tur på strøggaderne en søndag eftermiddag, kunne man på en plads høre kristne prædikanter, der på ivrig og original vis - og til tider på meget højttalende og voldsom vis - forkyndte bibelens budskab for mennesker af alle slags.

Min søster i Edinburgh havde ferie i den tid, jeg var derovre, så vi kunne følges ad. Vi rejste nordpå til et turistcenter, der hedder Inverness. Herfra kan man foretage busrejser ud i det pragtfulde skotske bjerglandskab. Vi boede her privat og fik en gæstfri behandling - vi var faktisk som optaget i familien i de otte dage, vi boede der. Vi sejlede på den Kaledoniske Kanal og på søen Loch Ness (heldigvis eller desværre så vi ikke det berømte søuhyre!). En dag var vi helt ovre på Hebriderne, Isle of Skye. Vi var endvidere til dyrskue (de har mange får derovre) og til folkefest med Highland-orkester og folkedanse og anden optræden.

Hvis en og anden er interesseret i kosten i Skotland, kan jeg give denne min anbefaling. Om morgenen kunne man f. eks. få: frugtsaft, cornflakes med mælk, spejlæg med ristet bacon og medisterpølse, ristet brød med the, havrekager m. m. Man kunne bestemt gå længe på sådan et måltid! På andre tidspunkter af dagen kunne man så få: suppe, brød, sandwiches (sammenlagt brød med pålæg imellem) og the eller kaffe. Der serveredes også forskellige frugt- eller grøntsagsanretninger med ris, salater og lignende (det smagte knippelgodt!).

Skotterne selv gav os en god og høflig behandling. Vi fik god lejlighed til at tale det engelske sprog (selvom der jo er megen dialekt i Skotland).

Da vi forlod højlandet, kørte vi en ualmindelig smuk tur fra Inverness langs forskellige søer, Loch Ness m. fl. over Fort William til Glasgow, Skotlands største by. Den er på over 1 million indbyggere og er blandt andet kendt for sine skibsværfter.

Det var her, at dampmaskinen blev opfundet eller rettere sagt gjort praktisk anvendelig af James Watt. Det er en overbefolket by med triste havneområder, men også med liv og charme og en smuk plads, - Georges Square, - hvor vi hørte på musik.

Det var en oplevelse at besøge børnebyen, hvor min anden søster arbejdede, Quarrier's Homes ved Bridge of Weir, et stykke vest for Glasgow. Denne by for forældreløse og forsømte børn er i forrige århundrede anlagt af en fattig skomager og hans hustru. Den er i dag en stor og veldreven institution med flere hundrede børn, postkontor, butik, brandstation m. m. Det var faktisk gribende at se børnene sådan et sted, uden hjem til at tage sig af dem, få en god opdragelse og forplejning, pasning, skolegang og omsorg. Det gjorde et stort indtryk på mig.

De sidste dage var jeg atter i Edinburgh. Et af de sidste indtryk, inden jeg tog afsked med min søster, var fra parkanlægget Princes Streets Gardens. - Solen skinnede. Slottet højt hævet over det hele. Det britiske flag vajede over det enorme fæstningsanlæg. På plænen var der artistoptræden for børn: en balancekunstner og to børn. Bagefter sanglege for børnene med musik til. En dejlig stemning rådede. Efter afskeden på Waverle Station gik det med tog ned til Newcastle.

Hjemfarten var mere urolig end overfarten. Vesterhavet viste tænder, så vi blev godt vugget. Trods kvalme vil jeg dog hævde, at jeg ikke var søsyg. Den 4. august ved middagstid lagde vi til land i Esbjerg. Jeg var blevet mange gode minder rigere. R.O.

Du får nok aldrig råd

til at støtte en god sag, hvis du vil vente, til du får råd. Derfor bør du tidligst muligt begynde at give tiende, så har du næsten altid noget at give af. Læs Malakias 3, 8—10. Det er i næstsidste kapitel i gamle testamente.

☆ *Hjemme fra skolen*

Vi har det dejligt. Kun går tiden alt for hurtigt. Vi hænger i med det daglige, men næsten hver dag er der noget ekstra - såsom udflugter og fester eller forberedelser til den slags.

Somme tider synes jeg, at det kniber med at få den gode stilhed over vor glade og fornøjelige sommerskole. Men heller ikke stilheden kan vi fremtvinge. Dog håber vi på og beder om, at Guds ånd må gøre sin gerning i hjerterne til frelse - til helhjertet kristentro.

Til vinter ser det jævnt godt ud, men vi ville dog så gerne have flere indmeldelser. Heldigvis plejer der at komme en hel del sidst på sommeren, og det kan jo også nås endnu at søge understøttelse både til højskole og til efterskole.

Som det fremgår af annoncen skal vi jo også have mange nye folk til november.

Hvem vil gøre en indsats for at skaffe os flere elever, og hvem vil hjælpe os med at få det daglige arbejde gjort?

Vi må øve os i at tage én dag ad gangen, og det må vore læsere jo også. Vi må også huske, at det kan være svært for de unge at vide, hvad de skal med hensyn til fremtiden. Lad os alle fortrøste os til Guds hjælp fremover, og lad os nynne på sangen: „Hidindtil Herren har hjulpet så vel!“

Lærer R. Olesen har været en tur i Skotland og venligst skrevet et stykke til bladet om oplevelser derovre. Lærer Olesen er jo kommunelærer her i sognet, men bor her på skolen og er flink til at hjælpe os, når det kniber. Især har han hjulpet os med sprogundervisningen.

Adskillige har sendt bidrag til bladet. - Stor tak til jer alle.

Angående vort bibelkursus vil jeg gerne minde om, at der er ting, man skal tage sig tid til.

En del af

eleveforeningens medlemmer har lige fået en lille hilsen fra skolen. Grunden var den, at de havde glemt at betale kontingent for 1964. — Tak, om I vil ordne det nu, hvis det ikke allerede er sket.

Så var der også en hel del, der ingen hilsen fik, og som heller ikke har sendt penge for 1964. Det var alle jer, der sidste år betalte mindst 10 kr. i kontingent.

Vi syntes ikke, at vi vil kræve jer, men vi gætter på, at selv om I sendte mere end de 5 kr. sidste år, var det ikke meningen, at dette skulle gælde for det følgende år.

Dette kan nemt ordnes, ved at I sender kontingentet nu. Giro 3 62 33.

Hilsen og tak.

K. J.

Den nye byggesag

Ja, sagen ligger ikke stille, både i går og i forgårs talte vi med ministeriet, og mon ikke de to lærerboliger i alt fald snart kommer? Der er siden sidste opgørelse indkommet følgende gaver:

Gdr. Søren Skov, Tvis	10 kr.
Fru Anna Øgendahl, Linde	10 kr.
Fru Sandgaard Andersen	20 kr.
Frk. Inger Nørby Dahl	100 kr.
Fru A. 2×20	40 kr.
Gdr. Niels Nøhr 47-48	50 kr.

For ialt.... 230 kr.

meddeles herved med hjertelig tak kvittering.
Tidligere indk. 36.201,05 kr. Ialt 36.431,05 kr.

En hilsen

Lige en lille hilsen! Jeg har det godt i min plads. Grunden til mit lille indlæg er, at jeg så i elevbladet, at vi kunne komme til at se en blank side, hvis ikke vi tidligere elever ville skrive noget til vore kammerater.

Jeg kom til at tænke på ordet: „At leve Gud nær er min lykke.“ Tvivl kan føre os bort fra Gud. Alene er vi svage. Men Gud vil ikke, at mennesket skal stå ene. Han vil være os nær: i ordet, i det kristne fællesskab, i sakramenterne.

Hermed en venlig hilsen fra
Vagner Rod (1961-62).

Solskin og lune

Søndag den 30. august var vi samlede i Klim hos Lis, f. Røge, og Kristian Lund. Vi havde en god og hyggelig dag. Selv om stormen rasede udenfor, og regnen strømmede ned, så havde vi „solskin og lune“ inden døre. Der blev drøftet mange ting, men især var det minder og oplevelser fra Nissum-tiden. Ja, vi havde en helt igennem fornøjelig dag; og vi, der var gæster, siger vore værtsfolk en stor tak.

Hermed en kærlig hilsen til alle bladets læsere, særlig de kendte.

Lis Lund 52, Kristian Lund 52-53.
Bodil Jensen 56, Helge Asbjørn Jensen, 52-53.
Johanne, f. Dahl, Madsen, Gunnar Madsen.

En ung pige skriver:

Jeg mindes hver dag vor kære skole og sommeren, som jeg havde på den. Det var en skøn sommer med mange rige oplevelser, som vi længe kan leve på, og som vi aldrig vil glemme. Og vi ved jo, at skolen heller ikke glemmer os, men hver morgen bliver der bedt for os - lige meget hvor spredte vi er. Tak for tiden i Nr. Nissum.

Indbydelse til bibelkursus

på Nr. Nissum højskole 5.—7. oktober 1964.

Mandag den 5. oktober:

- 14,30—15,00 Velkomst ved højskoleforstander Kristensen. Kaffe.
15,00—16,00 Seminarirektor K. F. Brondbjerg: Dåb (Rom. 6, 1-11).
16,30—17,30 Seminarirektor K. F. Brondbjerg: Omvendelse (Luk. 15, 11-32).
18,00 Aftensmad.
19,10—19,50 Brorson-sange ved Harboør-folk og seminarieførst. P. C. Gjelstrup.
20,00—21,00 Biskop C. M. Baun: Kirken som Jesu Kristi legeme.
21,15 Kaffe. Ordet frit.

Tirsdag den 6. oktober:

- 8,30 Morgenmad og morgensang.
9,30—10,30 Rejsepræst Johs. Pedersen: Syndens bedrag (Hebr. 3, 7-19).
11,00—12,00 Pastor Elias Sørensen: Bibelen i lægmandens hånd.
12,00—14,30 Middag og stilhed.
14,30 Kaffe.
15,00—16,00 Pastor Verner Andersen: Skabelsen.
16,30—17,30 Pastor Verner Andersen: Syndefald og forløsning.
17,30 Spørgsmålsbesvarelse.
18,00 Aftensmad.
19,10—19,50 Brorson-sange indøves ved lektor Ringgaard, seminarieelever og seminarieførst. P. C. Gjelstrup.
20,00—21,00 Pastor Evald Christiansen: Evangelium og formaning (Rom. 12).
21,15 Kaffe. Ordet frit.

Onsdag den 7. oktober:

- 8,30 Morgenmad og morgensang.
9,30—10,30 Højskoleførst. H. Christiansen: To små breve (I).
11,00—12,00 Indremissionær Janus Rasmussen: Josef i Ægypten (I).

- 12,00—14,30 Middag og stilhed.
14,30 Kaffe.
- 15,00—16,00 Indremissionær Janus Rasmussen:
Josef i Ægypten (II).
- 16,30—17,30 Højskoleforst. H. Christiansen:
To små breve (II).
17,30 Spørgsmålsbesvarelse.
18,00 Aftensmad.
- 19,10—19,50 Brorson-sange indøves ved lektor
Ringgaard, seminarieelever og
seminarieforst. P. C. Gjelstrup.
- 20,00—21,00 Rejsepræst Johs. Pedersen: Anti-
krist - mange antikrister?
- 21,15 Kaffe. Ordet frit.

Oplysninger:

Indmeldelse modtages skriftligt eller telefo-
nisk indtil mandag den 28. sept. på Nr. Nissum
Højskole pr. Lemvig (telf. Nr. Nissum 4).

Kursusafgift: 5 kr., kost og logi: 35 kr., som
betales ved ankomsten.

Sengetøj og toilet-sager medbringes og kan
sendes til ovennævnte adresse.

Kursuset står også åbent for deltagere til en
enkelt dag eller aften for henholdsvis 2 og 1 kr.
Spisebilletter til middag eller aften à 4 kr., kaffe
2,50 kr.

Husk bibel, salmebog, „Hjemlandstoner“, no-
tesbog og blyant.

Indmeld Dem i god tid!

Velkommen til bibelkursus i Nr. Nissum!

Udvalget for Indre Missions bibelkursus:

C. Bartholdy Kr. Friis H. Christiansen
Poul Jensen Janus Rasmussen
Johs. Pedersen
(kursusleder)

Vi opfordrer indtrængende enhver til at del-
tage i dette kursus:

F. Kr. Olsen Sigh Poul Wemmelund
Elias Sørensen Otto Pedersen

Og jeg føler trang til at fortælle, at dette brev glæ-
dede mig. Ingen af os undgår sorg og sygdom, men
hvor er det velsignet stort og rigt, når vi i vore svære
tider kan knæle for Gud og *udøse* vor sorg for ham.

„Der er en stor tom plads i vort hjem”

I samme vandremappe fortæller en anden kone:
Det er nu næsten 6 år siden, vor gode mand og far
døde, og i forbindelse dermed skriver hun det om
den store tomme plads.

Og mens jeg sidder med hjertet fyldt af deltagelse,
kommer jeg til at tænke på, at det dog må være stren-
gere for de enker, der ikke savner deres mand: Og
jeg må mindes ordene: »Stort har jeg mistet, *men
stort jeg fik*».

— Måtte vi huske at skønne på vore kære, mens
vi har hinanden, og at takke for hver dag, vi og vore
er raske.

En landmandskone skriver:

„Vi har ellers oplevet noget meget skønt i sommer,
tænk, vi har haft ferie i 6 dage!”

Jeg anfører ikke dette for at stikke til nogle, der
har en meget længere ferie — og har den hvert år —
men jeg nævner det, fordi jeg synes, at andre land-
boere skulle tage sig tid til det samme. Mon ikke der
er en solid mand i nabolaget, der på en god måde
vil passe det nødvendige arbejde den uge.

✧ Højskolepost

VORE MØDER

26. sept. Hjallerup. A. Kr.
6. okt. Ringkøbing. A. Kr.
8. okt. Ansager. Th. M.
13. okt. Århus, Ringen i Carmel. A. Kr.

VANDREMAPPERNES BESØG

31. aug. „Sanglærken“ 1940.

1. sept. „Skyttelen“ 1951.

Det er så rart, når lærken synger, og skytte-
len går. Der står meget godt i mange af disse
breve, og det sker, at jeg låner (eller hugger)
lidt til bladet. Tilgiv - og tak for lån.

„Vi havde en lille tom seng at knæle ved”

I en vandremappe fortæller en kone om deres barns
svære sygdom og sygehusophold, og så er det, at hun
skriver ovenstående.

HØJSKOLESTÆVNE

afholdes i Silkeborg missionshus lørdag den 10. oktober kl. 20. Højskoleforstander Axel Nielsen, Høptrup, taler. — Høptrup højskoles orkester medvirker. Fælles kaffebord.

Alle indbydes venligst.

N. B.

Samtidig vil jeg gerne meddele, at højskolelandsstævnet på Himmelbjerget er fastlagt til søndag den 20. juni 1965. Dette for at De måske vil være med til at forhindre, om der skulle være optræk til andre større arrangementer netop på denne dag. Vi ville gerne have det slået fast, at der tredje søndag i juni altid er højskolelandsstævne på Himmelbjerget.

HOBRO KALDER!

Lørdag den 10. oktober kl. 20 højskoleaften i Ungdomsborgen, Lillegade 7. Forstander P. Jensen, Blåkilde ungdomskole, taler. — Emne: „Styret“. Billetter fås ved indgangen og koster iberegnet kaffe kr. 3,00.

Kom selv og tag en kammerat med!

Alle unge og ældre er velkommen!

På KFUM og K's vegne. *Leif Hansen.*

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1963 Frk. Valborg Pedersen, Højtoftevej 9 A, Risskov. — Fru Valborg Fibiger, Bydamsvej 1, Ranum.
- 1962 Frk. Anna Madsen, Højbjerg, Gudum Vestj. — samme, adr. Søren Madsen, Dejbjerg, Lem.
- 1959 Frk. Dorthe Thousgaard, Bethesdavej 35 b, Aarhus N. — Fru Dorthe Drejer, Bethesdavej 35 b, Aarhus N.
- 1959 Frk. Birgit Thode Nielsen, Nørregade 86, Herning — samme, Nørreg. 78, Herning.
- 1959 Frk. Esther Løvig Jensen, Engelsholm håndarbejds-skole, Bredsten — samme, Herrup, Vinderup.
- 1958 Fru Margit Mikkelsen, Vestergade 38, Hurup, Thy — samme, Liljevej 13, Vejen.
- 1957 Frk. Birgit Langergaard, Platanvej 7, Holstebro — samme, Struervej 64, Holstebro.
- Sygepl. frk. Anne Birgitte Smith, Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 1, Kbh. F. — Fru Birgitte Christensen, Vellingvej 27, Ringkøbing.

- 1956 Fru Inger Marie Horslund Mortensen, Myggenæsvej 15, kld., Aarhus N. — samme, Kystparkvej 25, Skæring, Hjortshøj.
- 1955 Frk. Anna Sofie Skov, Almindingen 9, Aarhus V. — samme, Ringstedvej 10, Herning.
- 1955 Frk. Ella Kristensen, Seminariet, Nissum Seminarieby, Lemvig. — Fru Ella Rosenstand, Nissum Seminarieby, Lemvig.
- 1954 Fru Dagny Bedsted, Blomsterskrænten 66, Nørresundby — samme, Leere (bag Lundgaards planteskole), Skalborg.
- 1954 Frk. Kirsten Helsager, Vardevej 45, Skjern — samme, Børneforsorgs-seminariet, Jægerspris Sj.
- 1954 Frk. Elna Jensen, Vestergade 25, Hammerum — samme, Søndergade 42, Hammerum.
- 1951 Frk. Agnete Jørgensen, Bagsværdvej 30, Lyngby — samme, Nyvangsvej 52, Randers.
- 1951 Fru Martha Hviid, Højgade 4, 1. sal, Herning — samme, Nygade 19, Herning.
- 1949 Fru Kis Lange, Kimsvej 5, Holstebro — samme, Svenstrup, Als.
- 1941 Fru husholdningslærerinde Ellen Margrethe Hansen, Gråbrødre Markskole, Viborg — samme, B. S. Ingemannsvej 12, 2. sal, Viborg.
- Fru Johanne Trelborg, Pilgård, Resen, Struer — samme, Nørby pr. Klinkby.
- Fru Anna Østergaard, Fly, Skive — samme, Fredensgade 15, Skive

Vinterskolen:

- 62-63 Viggo Kristensen, Møndal, Sparkær, Viborg — samme, Møndal, Løgstrup.
- 60-61 Simun Petersen, Selatrad, Thorshavn, Færøerne — samme, KFUK, Struer.
- 57-58 Jørgen Langgaard Pedersen, Thingvallagade 4, Aarhus N. — samme, Kilde-gårdsparken 6, stuen, Odder.
- 57-58 Ekspedient Ejvind Hougaard, adr. farvehandler Otto Jensen, Østergade 7, Herning — samme, Berberisvej 10, Herning.
- 55-56 Aage Langgaard Pedersen, Statsseminariet i Ranum. — Lærer Aage Langgaard Pedersen, Sejerslev, Nykøbing M.
- 56-57 Frits Andersen, Havnegade 51, 1. værelse 6, Esbjerg — samme, Skolegade 83, 3. th., Esbjerg.
- 24-25 Lærer Valdemar Karlsmose, Hjortlund, Filtkov — samme, Stationsvejen, Thorsager.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening
Redigeret af forstander A. Kristensen

W. CHRISTENSENS BOKTRYKKERI - STRUER 14894