



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

skolyn.

Bed  
og arbejd!

# Fra Nr. Nissum Højskole



2 Februar 1965 57. årgang

## Der skal prædikens omvendelse til syndernes forladelse

En halv sandhed kan let blive til en hel løgn. Tænk på al den forkyndelse, der lyder om syndernes forladelse, uden at omvendelse nævnes eller forudsættes.

Hvis vi vil læse versene 46 og 47 i Lukas evangeliets 24. kapitel, så møder vi de ord, der står som overskrift til dette stykke.

Efter hukommelse gengiver jeg et vers, vist nok af Brorson:

„Børnene ene for arvinger kendes,  
det er i himlen en evighedsret.  
Alle de andre, som ikke omvendes,  
deres forhåbning består sig kun slet,  
det skal de skue med dødningsfarve,  
når de ser børnene ene at arve.“

Hvad er så meningen med ordet omvendelse? - Omvendelse betyder altid sindsforandring, og mange gange vil denne forandring i sindet også fremkalde en afgørende forandring i livsførelsen.

I 2. Kor. 7, 10 er der tale om „verdens bedrøvelse, der virker død“, og om en „bedrøvelse efter Guds sind, der virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes.“

Mennesker, for hvem alle verdens ting er det, der fylder deres liv. Mennesker, der kun sørger over det, som gør ondt, men ikke over det, som er ondt, de lever da vist i det, som her kaldes: verdens bedrøvelse.

Men mennesker, for hvem sjælens frelse

for alvor er blevet det ene fornødne, vil sørge over synden - over det, som er ondt. Og her må ordet fra bjergprædikenen gælde: Salige er de, som sørge. Jo, for det er en bedrøvelse efter Guds sind, der virker omvendelse til frelse (til syndernes forladelse), som ikke fortrydes.

### Piger!

Er der ikke et par af alle vore tidligere flinke elever, der kunne tænke sig at hjælpe os fra 1. maj. Vi skulle meget gerne have lidt mere hjælp, end vi har haft i vinter. Skriv - og skriv snart. Det kan betyde meget for jeres skole.

A. Kristensen.

### Sjælland - København!

Vi regner med at afholde nissumstævne på KFUK, St.Kannikestræde 19, København K, lørdag d. 10. april kl. 19,30.

Vore tidligere elever og deres pårørende, vordende elever og alle vore venner er særdeles velkomne. Hvor var det skønt, om vi kunne blive lige så mange som i april 1964.

Nærmere program vil komme i bladet for april, men noter dagen, og kommer der noget andet den dag, så husk, at I er optaget.

Venlig hilsen fra os alle på skolen.

# TANKER

Fra en bog, der omhandler samfundsproblemer, låner jeg følgende sætninger:

„Det er begrænset ros at sige om nogen, at han eller hun går fuldstændig op i sit arbejde og ikke sanser andet. Det kan ikke blive andet end en snæver tilværelse, der må hindre den pågældende i at være noget for sine medmennesker.“

Dette citat peger med al tydelighed på, at det menneske, der har nok i sig selv, eller nok i sine egne omgivelser, sine egne cirkler, er et menneske, *der mangler udsyn*. Et menneske, der ikke har fattet, at tilværelsen omfatter andre end én selv.

Det har alle dage været et kendemærke for kristenheden, at den havde åbne øjne for medmennesket - vel at mærke den del af kristenheden, der bestod gennem tidens storme.

Vor tid bringer mange angreb på kristendommen - også i vort land. Men disse vil uddø, såfremt kristne mennesker har åbne øjne, dvs. at deres liv bliver udnyttet til gavn og glæde for andre.

Hvordan så med os, der kalder os kristne? Er vi vågne, når vi kan være til gavn og glæde?

At følge tidens store idoler kan ikke gøre det. Tænk på popmelodiernes tekstindhold - oftest negative - hvad angår at være til gavn og glæde, og dog hører de med til en overvældende stor del af unges musikliv.

At hytte sig selv og sine egne interesser, at få så stort et bid af lønudviklingen som muligt, hører jo alle fag til i disse måneder.

Mange familier lukker alt ude af deres hjem og udfolder familielivet foran fjernsynsapparatet, men en dag står hjemlivet foran fallit. Ingen kan undvære andre mennesker uden at blive ensomme.

Nutiden kræver, at vi bliver veluddannede.

Der stilles større og større krav på vore arbejdspladser, hvad angår vore kvalifikationer. Vi forbereder vor ungdom gennem øget skolegang og prøver osv.

Men efter indledningscitater er dette ikke tilstrækkeligt - det vil kun give os en snæver tilværelse. Er det rigtigt? Er grunden til tidens utilfredshed at søge i vor snævre tilværelse?

Det er en alvorlig påstand.

Hvordan med vor bekendtskabskreds - og hvordan med os selv. Har vi fattet, at tilværelsen omfatter andre end os selv. Har vi set mulighederne lige uden for vor dør og ofte også indenfor?

Jeg tænker på os halvgamle. Har vi udnyttet de muligheder, der ligger i det hjem, vi har? Har vi holdt åbent hus for snavsede unger - og støjende unge. Har vi forsøgt at holde sammen på vore jævnaldrende - ud over det halvårlige obligatoriske kaffebord.

Jeg er så bange for, at vi har forsømt utallige muligheder - bare for at hygge om os selv.

Når jeg tænker på lykkelige dage, så tænker jeg på travle dage. Jeg tænker på, når Ellen samlede et sangkor på 20-25 deltagere hver uge i stuerne, - og jeg selv havde fodboldtræning eller gymnastik med 25-30 drenge og derefter lige kunne nå at få kaffevandet til at koge kl. 21,45, således at sangerne kunne få deres tiltrængte kaffe. Dette ikke for at nogen skal rose os, men for at takke dem, der engang lærte os, at tilværelsen også omfatter andre mennesker.

Har du, der læser disse linier, muligheder for at øve en indsats, så gør det. Der er et kæmpebehov rundt i vore sogne og byer - især blandt de unge. Det er en bitter dag, da man erfarer sandheden af citatet.

I dag gennemgik vi lignelsen om DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN i efterskoleklassen. - Måske er det Jesu ord, der endnu klinger: *Gør dette, så skal du leve.*

# Disciplin i hjem, skole og samfund

Når man lever i et moderne samfund, er disciplin en absolut nødvendighed. Hvis der ikke var disciplin, ville alt ende i kaos.

Selv om ordet disciplin ikke har en god klang i manges ører, viser historien, at det er en uomgængelig nødvendighed. - Dette gælder også det enkelte menneske. Det er her, grunden til al disciplin skal lægges. Det at man lærer *at indordne sig under andre*.

Et hjem, hvor alle gør, som de har lyst til, uden at tage hensyn til andre, er sikkert ikke et hjem, hvor det er rart at være. Hjemlivet kan først blive rigtigt, når man først tænker *på de andre*, før man tænker *på sig selv*. Men man må erkende, at det er vanskeligt; det er at gå imod vor egoistiske natur, som siger: „Du er dig selv nærmest“.

Den, som formår at overvinde sin natur, får sikkert flere glæder i livet end den, som kun kan tænke på sig selv. Den, som kun tænker på sig selv, kan let blive et ensomt menneske, hvem ingen har noget tilovers for. Dette illustreres overmåde godt af følgende vers:

Danmarks ungdom glem dig selv,  
selvets trærl er samfunds fjende,  
egenviljen går i blinde,  
kredser om sit eget vel.

Hvo kun på sig selv kan tænke  
smeder på sin egen lænke,  
fremmed for sin broders vel.

Danmarks ungdom, glem dig selv.

I skolen må der også være disciplin. Hvis der ikke er ro og orden i en klasse, vil børnene utvivlsomt få for lidt lært. Det kniber sikkert mange steder. Det at holde orden og fange børnenes interesse og opmærksomhed er sikkert for en stor del en medfødt gave. Har man ikke denne evne, bør man sikkert ikke være lærer.

Førhen brugtes meget legemlig afstraffelse, også mange gange for meget. Legemlig afstraffelse er nu helt afskaffet. Om det er godt, eller mindre godt, er nok vanskeligt at udtale sig om; men der er dog også andre måder at holde orden og disciplin på.

Generelt må man sige, at legemlig afstraffelse bør så vidt muligt undgås. Mange siger, at det eneste, man har respekt for, er en omgang klø. Jeg tror nu ikke, det er rigtigt. I det mindste ikke for mennesker, som har en samvittighed, og som har ære i livet.

Disciplinen i samfundet opretholdes ved hjælp af love, som bliver udarbejdet og vedtaget af vor folkevalgte forsamling - *folketinget*.

Til at sikre, at lovene bliver ført ud i livet, har vi politiet og domstolene. Et land hvor der ingen love er, er ikke et land, som er rart at leve i. Det vil altid være sådan, at den stærkeste får ret, om han har det eller ej. I et sådant land mister det enkelte menneske retten til at vælge. Han må gøre, hvad andre, der er stærkere, vil have, han skal gøre.

Vi må derfor være taknemlige, fordi vi lever i et samfund, hvor der er lov og ret, orden og disciplin. Det er en gave af uvurderlig betydning.

Dette er ikke nogen selvfølghed; kun en lille del af jordens befolkning har det sådan i dag. Det er ikke blot en gave, det kræver også *et ansvar* af den enkelte, så fremt dette skal blive ved at bestå. Et ansvar - vi alle må gå ind under. *Bent K.*

---

## Den nye byggesag

God ven i Ungstrup	45,00
Erling Thorsgaard 58-59	30,00
A. B.	100,00
Alfred Stidstrup Andersen 63-64	10,00
Karen Andersen, Gedsted	50,00

For ialt 235,00

meddeles med hjertelig tak kvittering.

Tidligere indkom 40.066. Ialt 40.301 kr.



1. Vi er fra Sjælland, hvor kongen bor.
2. Ja, men vi er fra Grønland, Danmarks største ø.
3. Er det noget? Vi er fra Thy (og Hanherred).
4. Man søger de gode sæder (i dagligstuen).

5. Lidt ro på værelset.
6. Går „køen“ i hullet.
7. Klar til bordtennis.
8. „Kig ind“ (ikke TV).
9. Kokkepige og køkkenskrivere.

## ☆ Hjemme fra skolen

Det var vist torsdag den 28. januar, vi blev ringet op fra undervisningsministeriet og fik besked om, at nu kunne vi godt begynde at bygge de to lærerboliger.

Den 20. havde vi været i ministeriet og var blevet modtaget hos ministeren. Denne var først helt afvisende over for vort ønske om at få byggetilladelse og statslån til hallen i 65-66, men lovede alligevel til sidst at overveje sagen.

Meddelelsen den 28. var naturligvis glædelig, men vi havde håbet, at hallen havde været med. Nu er sådan en opringning vel ikke til at bygge huse på, men vi har indledt forhandling med vore sædvanlige håndværkere, og vi håber så at have tilbud fremme, når den skriftlige tilladelse kommer, og vi håber også, at hallen snart kommer. Naturligvis kan ministeriet nægte os den, men mon de kan blive ved at kræve af os, at vi skal vente?

Man ser sådan på det i ministeriet, at manglende klasselokaler går forud for manglende gymnastiksale med hensyn til byggetilladelse, og vi var glade for at få lejlighed til at gøre ministeren opmærksom på, at en væsentlig grund til, at vi skulle have den nye sal, var, at den nuværende skulle bruges til klasselokaler. Ministeren var rar at gæste, og han var forstående. Han mindede os også om, at han selv var tidligere højskoleforstander. Vi blev i godt humør under besøget og gik ret håbefulde ud på gaden igen. Men vi havde faktisk kun fået løfte om, at sagen ville blive genstand for ny overvejelse.

Vi har mødt megen venlighed og kun venlighed i ministeriet, når vi tidligere har været der og forhandlet med en af embedsmændene, men man har aldrig lovet os andet, end at vi snart skulle høre nærmere. Og ved „snart“ forstår ministeriet vist noget andet og mere langvarigt end vi.

Nå, vi kan ikke tænke på byggeriet hele



10. To køkkenskrivere og en ringer. Det stemmer.
11. En del „ældre folk“ samlet på Trekroner.
12. „Jeppe“ gør et meget stort og godt og ulønnet arbejde for elevforeningen.

tiden, men 3 københavnerure, masser af breve og telefonsamtaler har vi ofret på denne sag, og her til kommer alle de hjemlige forhandlinger. Den slags går ud over det daglige arbejde, det kan ikke undgås. Selv om arbejdet nok bliver passet, bliver det ikke gjort så godt, fordi man ikke rigtig kan koncentrere sig om det. Naturligvis er der også meget interessant og spændende ved at arbejde med byggeplaner, men hvor er det omstændeligt at skulle ansøge om alt muligt. - Men vi kan jo ikke undvære stats-tilskud.

Eleverne har vel snarere oplevet for meget end for lidt i denne vinter.

Blandt gæstetalerne vil vi nok bedst huske dr. Johs. Andersen, der fortalte os om, hvordan han behandlede spedalske, så de igen kunne bruge øjelåg, fingre og fødder. Vi har også været til landbomøde i Lemvig, og vi har set masser af film - mest på vort eget apparat. Ja, der har været så meget om aftenen, at det har været vanskeligt at få tid til hjemmeaftener og små møder. I aften taler agronom Møberg fra Tanganyika i missionshuset. I morgen kommer man fra Jydsk Andel i Struer og viser os en andelsfilm og „Kongen bød“. På torsdag, i overmorgen, skulle der være en chance for en rolig aften, men da efterskolen skal underholde på fredag med et meget stort program, så skal der sikkert øves og øves torsdag, og så falder de små møder vel bort.

Det er helt i sin orden, at efterskoleeleverne får lejlighed til rigtig at rulle sig ud. Fejlen er måske den, at vi vil nå lovlig meget på 5 måneder.

Ja, vi tænker også meget på sommerskolen nu. Vi har fået en masse forespørgsler, men endnu er forholdsvis få blevet til indmeldelser. Vil I huske at bede og arbejde for vor skole. I kan jo skrive efter nogle „Foldere“ til at dele ud alle vegne, eller I kan skrive efter et program til en ven eller veninde. Bedst er det måske, hvis I får nogen til selv at skrive om program.

Der er mange, der gerne vil gæste skolen, men vi tør jo næsten intet love, før vi er klar over, om vi kan påtage os at have skolen fuld i ferierne af hensyn til hushjælp. Er der ikke et par flinke piger, der vil melde sig til maj - og melde sig i god tid?

## REGNSKAB

### for elevforeningen 1965

#### DRIFTSKONTO

##### *Indtægter:*

Kontingent .....	15.455,00
Gaver fra vandremapper.....	43,10
Afdr. på rentefrit lån .....	50,00
Renter .....	1.067,60
Balance....	16.615,70

##### *Udgifter:*

Bladet har kostet .....	13.075,19
Understøttelser .....	1.250,00
Landselevforeningen .....	420,00
Porto .....	74,00
Overskud .....	1.796,51
Balance....	16.615,70

#### FORMUEKONTO

##### *Ved årets begyndelse:*

Formue .....	16.828,69
Fremgang .....	1.796,51
Ialt....	18.625,20

##### *Ved årets slutning:*

Lemvig Bank (C. 787) .....	19.822,62
Lemvig Bank (9546).....	748,41
Girobeholdning .....	1.551,03
Kassebeholdning .....	48,15
	22.170,21
Gæld til bogtrykkeren .....	3.545,01
Ialt....	18.625,20

##### *Gaver specificeret:*

Vandremappen „Brevduen“ 1931 .....	20,00
— „Sølvsnoren“ 28/29 .....	3,00
— „Ovenpå“ 1958 .....	12,00
— Sanglærken 1940 .....	8,10
Ialt....	43,10

*A. Kristensen. Karen Jeppesen.*

# B O G E R

De Unges Forlag  
og Unitas Forlag anmelder

Igen er vi nået februar måned, og elevforeningens regnskab for året 1964 blev afsluttet.

Stor tak til jer alle, der har sendt jeres kontingent og mere til.

Som I ser, har vi et lille overskud, men det bliver der næppe næste år, hvis mange holder sig til de 5 kr.

Med dette blad følger en giroblanket, og det betyder, at vi meget gerne vil have kontingentet for 1965 nu.

Mit store ønske er: - Send pengene nu, skriv helst et tocifret tal på blanketten og få den ud af huset, hellere i dag end i morgen, så glemmes det ikke!

Skriv den afsenderadresse, der er påtrykt bladet, og skriv tydeligt. Tak! Husk også navneforandring og adresseforandring.

Er bladet for dårligt, så gør en indsats for at få det bedre. - Skriv noget til det. Redaktøren vil være meget taknemlig for gode interessante artikler, små oplevelser m. m.

Tak for mange venlige hilsener i årets løb.

Hjertelig hilsen. *Karen Jeppesen.*

## Lånt fra en anden skoles elevblad

Spørgsmålet om at få hjælp nok til husholdningen er for mange skoler og institutioner et stort problem. Sine steder endda meget alvorligt. Vi er blevet hjulpet så vel til i dag. Men det får os samtidig til at udsende et lille opråb til gamle elever: Vore skoler må aldrig savne hjælp! Når vore skoler mangler personale, må vi se det som et kald, der ikke kan overhøres, en tjeneste, der skal gøres. Man kunne ligefrem tale om „pigernes hellige værnepligt“ i denne henseende. Der bygges stadig flere hjem for gamle, syge og hjemløse osv. Men tilgangen af personale formindskes. Ikke så få ledere opgiver ævred af den grund.

Vil vi drive vore velfærdsinstitutioner, skal vore skoler have en fremtid, så er denne tjeneste „ved bordene“ lige så nødvendig som nogen anden.

*Pigernes hellige værnepligt!*

— Er det for meget sagt?

*Henning Breindahl: 1 morgen er vi borte.*  
(153 sider - 16,75 - Unitas Forlag).

Den unge forfatter, som med denne bog får sin debut, er værkfører i en stor dansk industrivirksomhed. - Bogen indeholder tre noveller: *En fremmed i Rachenberg*, der handler om en ung kvinde, som kommer til et lille bysamfund, hvor hun uden selv at ane det bliver en slags midtpunkt for folks interesse. - *Berlinerluft*, hvis emne er en episode fra hverdagen i efterkrigstidens delte Berlin. - *1 morgen er vi borte*, der skildrer to dødsdømte franske frihedskæmperes sidste timer. - Bogens personer taler tidens sprog, de selv og deres problemer vedkommer læseren på en højst engagerende måde.

*Axel Hambræus: Den store glæde.*  
(120 sider - 14,50 - De Unges Forlag).

Fortællinger præget af den lune og den forståelse, af den rolige, livsbekræftende visdom, som utallige læsere såvel i de nordiske lande som i en række andre vesteuropæiske lande er kommet til at værdsætte, og som har placeret Hambræus blandt de kristne forfattere, hvis røst høres viden om. - Bogen er velegnet til oplæsning.

*Kirsten Bang: Slave hos tyrkerne.*  
(165 sider - 12,75 - De Unges Forlag).

Kirsten Bangs fremragende evne til at give børn og unge en oplevelse ud over det sædvanlige viser sig atter i denne spændende fortælling, der foregår på Christian den Fjerdes tid og bygger på en virkelig begivenhed, der fandt sted i året 1627. Bogen giver et levende og historisk velunderbygget billede både af datidens Island og af de bortførte islændinges tilværelse i de nordafrikanske sørøverstater, desuden får man glimt fra datidens København.

*Kr. Gravesen Nielsen: Thomas fra Nørreheden.*  
(172 sider - 16,75 - De Unges Forlag).

Forfatteren til „Vestergårdssønnen“ skildrer i sin nye roman atter en ung mands skæbne, men denne gang en mand, der kommer fra den modsatte ende af samfundsskalaen. - Gravesen Nielsen skriver ud fra sit dybe kendskab til landboens ydre og indre liv, altid ægte og altid med en varmende vilje til at forstå mennesket i dets vanskeligheder og dets fald. - En god folkelig roman.



## Vi har fået

trykt en fin lille folder hos vor bogtrykker. Den skulle gerne ud til så mange hjem - eller unge mennesker - som muligt.

Skulle der blandt bladets læsere findes nogle, der vil hjælpe os hermed, skriv så herom, og I vil da få tilsendt 10 stk. - eller efter behov.

Vi synes selv, at folderen ser godt ud, og den skulle gerne virke efter sin hensigt - at skaffe flere elever til vor skole.

Ths. Mogensen.

## ★ Højskolepost

Kære venner fra 56-57!

Da jeg forgæves har efterlyst vor vandremappe både i elevbladet og på anden vis, så spørger jeg nu jer allesammen, om vi ikke skal starte en ny. Det ville da være en skam, om vi, der blev gode kammerater, skulle miste kontakten med hinanden. Derfor: Alle, som vil være med til at starte en ny vandremappe, bedes sende tydeligt navn og adresse til undertegnede.

Andreas Andreassen, Elmely, Krogager.

Indre Missions højskolekreds, Århus.

Møde i „Carmel“ tirsdag den 9. marts kl. 20: Højskolelærer H. K. Brinth, Haslev udvidede Højskole.

Østvendssyssel højskolekreds.

Møde i Hjallerup missionshus lørdag den 13. marts kl. 20. Taler: Forstander H. M. Hansen, Østvendssyssel ungdomsskole, Dronninglund.

Emne: „Foråret så sagte kommer“.

Højskoleaften i Hobro.

Møde i ungdomsborgen lørdag den 13. marts. Taler: Forstander Møller Pedersen, Blistrup ungdomsskole. Emne: „Arv og forpligtelse“.

Vore møder.

- 27. februar. Nøvling. Ths. M.
- 1. marts. Bøvling. A. Kr.
- 17. marts. Ryde. Ths. M.
- 17. marts. Raunstrup. Østerby.
- 18. marts. Hjerm. Ths. M.
- 20. marts. Tvis. Østerby.
- 23. marts. Hemmet. A. Kr.
- 24. marts. Resen v. Struer. Ths. M.
- 25. marts. Lomborg. A. Kr.

Vandremappernes besøg.

„Budstikken“ 61-62 den 14. januar.

„Båndet“ 1936 den 15. januar.

Guldsnoren“ 1941 den 19. januar.

## Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1964 Frk. Gerda Justesen, Ryde hvilehjem, Vinderup — samme, Fårevejle højskole, Fårevejle.
- 1964 Frk. Ulla Bredahl Thomsen, Snedsted Gæstgivergård, Snedsted — samme, Schous Børnedaghjem, Ravnholm, Kgs. Lyngby.
- 1962 Frk. Britta Nielsen, De gamles hjem, Holmsland, Ringkøbing — samme, Fårevejle højskole, Fårevejle.
- 1960 Frk. Martha Abildtrup, Læsøgade 6, Snebjerg, Herning — samme, sygeplejeclev, Diakonissestiftelsen, Kbhvn. F.
- 1958 Frk. Sally Birgit Clausen, Diakonhjemmet, Aalborgvej 8, Viborg — samme, Rosenstræde 1 B, Viborg.
- 1958 Frk. Karen Margrethe Nielsen, Vejlesøvej 31, Holte — samme, barneplejeclev, Børneoptagelseshjemmet Højvang, Randersvej 127, Aarhus N.
- 1957 Fru Aase Mørch, Skovvejen 89, Aarhus C — samme, Bülowgade 59, 4. sal tv., Aarhus C.
- 1956 Frk. Betty Bojsen, Nr. Nissum seminarium, Nissum Seminarieby pr. Lemvig — samme, adr. tandlæge Højbjerg, Seminarievej, Nr. Nissum, Lemvig.
- 1954 Fru Dagny Bedsted, Leere, Skalborg — samme, Kjeldstrup, Thisted.
- 1951 Frk. Agnete Jørgensen, Nyvangsvej 52, Randers. — Fru Agnete Højen, Bælum.

Vinterskolen:

- 62-63 Niels Jørn Christensen, Gl. Præstegård, Herning — samme, adr. Knud Christensen, Østermark, Sunds.
- 61-62 Jens Riis Nielsen, Iller Vestergård, Ans — samme, Horn, Fårvang.
- 59-60 Frede N. Aalbæk, Vidtskue, Tvis — samme, Rønde Kursus, Rønde.
- 56-57 Leif Karlsmose, Fyngsgade 13, Grindsted — samme, Tjørnevej 2, Grindsted.
- 55-56 Emil Højbjerg, Skolegade 1, Haslev — samme, Odinsvej 1, Fakse Ladeplads.
- 55-56 postaspirant Jørgen Rasmussen, Emmasvej 18, Gentofte — samme, Asger Rygs-gade 1 st. tv., Kbhvn. V.
- 54-55 Kristian Bojsen, Soldaterhjemmet, Sdr. Boulevard, Odense — samme, Bandsby, Holmsland, Ringkøbing.
- 52-53 Carlo Clausen, Remmerhus, Barde, Herning — samme, Bjørngränd 3, Jønkøbing, Sverige.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening  
Redigeret af forstander A. Kristensen

• CHRISTENSENS BOOTRUKKERI - STRUER 15520