



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

skolejær.

Bed
og arbejde!

Fra Nr. Nissum Højskole

5 Maj 1965 57. årgang



Du må ikke have andre guder

At en god far forbyder sin kære lille søn at komme til noget, der vil skade ham, er da soleklart. - Der er intet, der skader et menneske som dette at have en afgud. Gud kan ikke dele sin herlighed med afguder, og vi er fortabte mennesker, hvis vi har en sådan. En afgud kan ikke frelse, og den skiller os fra den Gud, i hvis navn der ene er frelse. Derfor er det, at „Kærligheden“ siger til os, at vi ikke må have andre guder.

Hvad er egentlig et menneskes Gud eller afgud? Mon ikke det, som er „Den dybe sammenhæng“ i menneskets sind. Det, som tankerne kredser mest om.

Lad os tænke lidt over, hvad der kan optage et menneskesind så stærkt, at det bliver det egentlige.

Det skulle være vor Herre og Frelser.

Men det kan være min ære, mit arbejde, min „isme“.

Det kan også være rigdom - især for ældre mennesker.

Det kan også være det andet køn, måske min elskede.

Det kan være morskab og pynt, sport og fart.

Det kan være nydelser af en eller anden art.

Det kan være det sind, der for enhver pris vil behage omgivelserne.

Bag alle afguder står djævelen. Afgudsdyrkelse er djævelens væsen og skal forsviges. Men det er så let at falde i en eller anden afguds snarer. Derfor må vi våge og bede. - Vort Fadervor slutter med bønnen: fri os fra det onde. Men vore hjerter kan ikke stå tomme, og derfor er den første bøn

Fællesskole til vinter

Højskolen har fra 1. november 5 måneders kursus for unge mænd og piger.

Højskolen har fra 1. november 3 måneders kursus for sygeplejehøjskole m. m.

Efterskolen har uforandret 5 måneders kursus for 14—17-årige unge mænd.

Der kan søges understøttelse til alle disse kurser. Se også „Hjemme fra skolen“.

Grundlovsmøde på skolen

lørdag d. 5. juni kl. 15 taler sekretær Hjalmar Jensen, Struer. Derefter leg og rimeligvis håndbold.

Kl. ca. 19,30 underholder eleverne. Kl. 20 taler forstander Aksel Nielsen, Hoptrup. Bagefter tænker vi os afslutning ved et bål.

Der kan købes røde pølser og sodavand samt is og chokolade. Enhver er velkommen, og de tidligere elever med deres pårørende er særlig velkomne.

Elevfesten bliver lørdag den 3. og søndag den 4. juli

Statens pædagogiske Studiesamling

København

i Fadervor nok alligevel den vigtigste. Hel-
liget vorde dit navn.

Apostlen Johannes slutter sit første brev
med ordene: „Børnlille, tag jer i vare for
afguderne.“

En særlig aktuel bog

(Frimodts Forlag).

Syv kronikker om „Kirkens Ja og Nej“. 55
sider. 4,00 kr. Meningen med disse syv artikler
er at uddybe indholdet i „Kirkens Ja og Nej“.
I denne forbindelse vil jeg gerne minde vore
læsere om Grundtvigs ord: „Vor tro er ej på
hvad som helst, man kristendom vil nævne.“

Jeg synes også, at vi skylder de mennesker,
der vil vejlede os i, hvad kristendom er, en stor
tak, og lad os erkende, at vi trænger til denne
vejledning. Læs efterfølgende uddrag af sogne-
præst Jørgen Glenthøjs kronik: Et opgør med
falsk lutherdom.

„Kirkens ja og nej“ er et opgør med den
falske lutherdom, der går i svang også i fol-
kekirken. Det er derfor ikke tilfældigt, at
dette opgør har fået et særligt kapitel, der
handler om Guds bud og de kristnes liv.
Mange har spurgt, om det ikke kunne siges
lidt bredere. Her skal et forsøg gøres.

Et af den falske lutherdoms mest karak-
teristiske kendetegn er, at den næsten ude-
lukkende taler om „evangeliet“, ikke om
Guds ord. - Det særligt evangeliske skulle
være, at „loven“ ikke mere skal forkyndes.
Man er bange for at tage evangeliets trøst
fra nogen. Men det er netop det, den falske
lutherdom gør. Provst Asmund siger i Me-
nighedsrådenes Blad, at det ikke tjener no-
get godt formål at begynde en ny strid om
det gamle dogmatiske emne: lov og evange-
lium. Men det er jo det, det gør! Thi hvor
Guds lov ikke bliver forkyndt, forbliver
samvittighederne „sovende“. Evangeliet hø-
res ikke som noget, der kommer os ved.
Hvor hjerterne ikke kender, hvad Gud kræ-
ver i sin lov, vil de ikke kunne fryde sig
ved i tro at modtage, hvad Gud skænker
i evangeliet.

Det værste er, at der ved „evangeliet“
mere og mere vil forstås en „meddelelse“
om, at Gud altid er nådig og ikke regner
synd for noget, mens evangeliet jo i virke-
ligheden som sit indhold har selve tilbudet
om benådning, som derfor må modtages i
tro, hvis benådningen altså skal komme til
at træde i kraft og blive til personlig gavn.

Hvor Guds lov derimod forkyndes, vil
det fulde evangelium også finde genklang i
hjerterne. Hvor Guds lov er drevet ind i
samvittighederne, har de ikke mere råd til
at bagatellisere nødvendigheden af at høre
Guds ord i tro, d.v.s. ikke råd til at бага-
tellisere nødvendigheden af en sand og al-
vorlig omvendelse.

Hvad menneskets stilling til Gud er, kan
et menneske ikke sige sig selv. Det kan alene
Guds ord. At mennesket i sig selv er hjem-
falden til Guds vrede og straf, kan det ikke
erkende, før Guds lov har drevet erkendelse
af Guds indiskutable vilje med vort liv ind
i samvittigheden. Således er da forkyndelsen
af Guds lov den sande og nødvendige for-
beredelse for, at hjerterne kan modtage
evangeliet til frelse, d.v.s. modtage i anger
og tro. Det har ikke noget at gøre med, at
mennesket præsterer sit til frelsen, for det er
jo Gud selv, der gennem lovens magt i sam-
vittigheden arbejder på en radikal, men vid-
underlig ændring af vor stilling til Gud: før
en oprører under Guds vrede - nu et Guds
barn under forbarmelse. Den lutherdom, der
for „evangeliets“ skyld tier om omvendel-
sens nødvendighed, tager derfor faktisk
evangeliet med hele dets frelse og trøst fra
mennesker.

Den samme fare lurer imidlertid i en for-
kyndelse, som nok vil være med så langt,
men ikke vil høre tale om, at det menneske,
der er kommet i barnets forhold til Gud,
dermed føres ind i et nyt liv. Men netop i
den, hvis hjerte stadig beder: „Forlad os
vor skyld!“ er Kristus underfuldt virksom.
Sammen med tilgivelsen for Kristi skyld
(retfærdiggørelsen) skænker Gud derved syn-

deren en vækst i virkelig lydighed og opfyldelse af Guds bud (helliggørelsen).

Menneskets forhold til Guds lov bliver også nyt. Et Guds barn gør sig umage og bliver flittigere med at være lydig og opfylde Guds bud. Gud holder ganske vist for det meste frugterne skjult for den pågældende selv, men hans nabo vil før eller senere med undren sige: Det er nu lige meget; der er sket en dejlig forandring med ham i de senere år.

Hvor Guds ord ikke bliver forkyndt i denne klarhed og fylde, sker der nemlig en forvirring af hjerterne i én af to henseender:

1. Der sker en sammenblanding af „kristendom og moral“. Kristendom går da ud på at gøre os til moralsk set bedre mennesker. Det kan føre til en streng og snæversindet „kristelig“ farisæisme, men fører dog oftest til en vag moralisme, der, når det kommer til stykket, ikke er mindre farisæisk. Det kommer frem, når talen falder på døden og det evige liv. Da lyder den gængse danske tale: Jeg kan da ikke forstå, at jeg ikke skulle blive taget god. Jeg har da ikke været værre end andre. Jeg har endda betalt min ligbrænding ud! Nej, evangeliet er ikke en morallære; også mennesker med en god moral har de fortabtes frelse nødig.

2. Der sker en udglidning i stik modsat retning. Kristendom og moral adskilles som to ting, der intet har med hinanden at gøre. Vel kan tro og lydighed ikke identificeres, men sandelig heller ikke adskilles. Der er her tale om en sammenhæng som mellem gren og frugt. Kommer der selvrådighed ind i spørgsmålet om, hvad sand lydighed er, får den snart skæbnesvanger indvirkning på selve troen. Troen er ikke selvrådighedens alibi.

I vor tid fremhæves det dobbelte kærlighedsbud så ensidigt, at den specifikation af kærlighedsbudet, som Den hellige Skriffs mange bud og formaninger udgør, enten glemmes eller rent ud benægtes.

Men Guds bud udtrykker det liv i kær-

lighedens glæde, som vi er skabt til. Det må derfor understreges, at Guds bud er gyldige for alle, både troende og ikke-troende. Der er jo tale om en åbenbaring af, hvilke bud vort liv helt igennem er anlagt på. Det er således ikke udtryk for, at kirken vil mase sig ind på samfundet for at beherske det. Der er tale om at kaste lys over de fundamentale forhold i menneskelivet.

Det er så meget mere nødvendigt, som der i dag fra kirkeligt hold tales om frihed, livsudfoldelse, behov, ja, kærlighed og medmenneskelighed på en sådan måde, at det forblænder manges samvittigheder og reelt opløser budenes gyldighed. I hver ny tidsalder viser der sig områder af vort liv, hvor Guds bud ikke før har været erkendt, fordi der med nye samfundsforhold og nye opfindelser opstår nye fristelser og nye muligheder for ulydighed, nye forvrængninger af menneskelivets renhed og herlighed.

Særlig må det være en nødvendig opgave at erkende og forkynde Guds bud sådan, at de ikke får en grundstemning af forbud. Guds bud er positive.

Lev for Jesus, det er livet

Ja, jeg synes, den overskrift passer til det, som jeg her vil fortælle for mine veninder fra sommeren 1961 og alle bladets læsere.

Først i oktober 1964 blev Henning, min forlovede, syg. Han kom på sygehuset, og da han havde ligget der nogen tid, blev hans far og jeg kaldt op til lægen. Vi fik her det svære budskab, at Henning havde blodkræft og kun kort tid tilbage. Det var strengt at få at vide, og jeg kunne ikke tro, at det var sandt. Men det var sandt.

Efter nogen tids forløb fik Henning det så godt, at han fik lov til at komme hjem. Han gik oppe og følte sig slet ikke syg. Derfor var der meget, Henning ikke kunne forstå, så det blev os klart, at det tunge skulle siges til ham.

Jeg troede, at det var blevet svært for Henning, da jeg fortalte ham, at de på sygehuset ikke ville love, at han kunne blive rask igen, men det blev det vist egentlig ikke. Det var, lige som han vidste det, og han sagde:

„Jeg har selv tænkt på det, og jeg tror ikke, jeg bliver rask. Men det er heller ikke det vigtigste at blive rask, det er vigtigere at komme frelst hjem.“

Den tid, hvor Henning gik hjemme og havde det godt, varede kun en måned. Så kom de frygtelige smerter igen, og han måtte tilbage til sygehuset. - Dengang var Henning rede til at rejse. Han troede ikke, og vi troede ikke, at han skulle være hos os ret meget længere, men da der var gået et par dage på sygehuset, begyndte han at få det lidt bedre, og der blev længere og længere mellem smerteanfaldene.

Så en dag fortalte Henning, at overlægen havde sagt, at han ville få det bedre til jul, end han regnede med. „Det er ikke til at forstå, at jeg skal få lov til at opleve julen - den sidste jul“, sagde han, og vi kunne se på ham, at det ville blive ham en stor glæde, hvis han fik lov til at komme hjem og holde jul. Åh, det var jo ikke julemad, juletræ og julegaver, der betød så meget for ham. Det store for ham var at komme hjem, hvor han kunne dele det bedste, han ejede, sammen med os. Og det bedste var at læse Guds ord og tale sammen om det.

Den 24. december fik Henning lov at komme hjem. Han havde det godt, og vi havde en god juleaften sammen, men efter jul gik det langsomt tilbage. Han var oppe at sidde lidt hver dag, men ellers måtte han holde sengen. Det var ikke altid lige nemt, men så måtte vi have det svære lagt frem for Gud, og så gav han os trøst midt i alt dette, der så helt meningsløst ud. Gud lod sit lys skinne hos os, ja, han lod sit lys skinne i døden.

Henning ville gerne have levet, men han var ikke bange for at dø. Det betød heller

ikke så meget for ham, hvor længe han skulle leve på denne jord, når bare Gud ville tage imod ham, når han kom. En af de sidste dage, han levede, sagde han: „Nu går det hjemad, men Jesus har lovet at holde mig i hånden.“ Ja, det gik sådan, at det flere gange var Henning, der måtte trøste os, der stod ved hans seng, og trods sine smerter kunne han sige: „Dette er intet at regne mod den herlighed, som er beredt til os i himlen.“

Guds børn ejer en glæde, der er større end glæden over noget i denne verden, og den glæde ejede Henning, indtil han blev kaldt hjem den 10. januar.

Det er svært at sige farvel til den, man elsker, men det er så stor en trøst at vide, at nu er han kommet frelst hjem.

Tiden her på jorden har vi jo fået til at vælge, hvad vej vi vil gå. Den vej, der fører til fortabelse, eller den, der fører til frelse. Hvad vej går du på.

Måske du tænker, at det med frelsen kan du tænke på, når du bliver gammel, så husk, at ingen kender dagen, før solen går ned. Vi har set, at Gud også har brug for unge mennesker, og du kan ikke for tidligt få sagt dit ja, ellers kunne det blive for sent.

Kan man glæde sig over, at man for Jesu skyld er et Guds barn, at ens navn er indskrevet i himlen, så kan man midt i modgang og smerte prise Herren for hans barmhjertighed og nåde.

Birthe Christoffersen, 1961.

Den nye byggesag

Anonym 28-29	5,00
Lydia Koustrup 1928	20,00
Lærer Rud. Olesen	50,00
„Limfjordsminder“ I 1947	20,00
Jensine Nørgaard 1926	100,00
Anna Pedersen, f. Nørgaard 1936	100,00

For ialt 295,00

meddeles med hjertelig tak kvittering.

Tidligere indkom 40.928 kr. Ialt 41.223 kr.

☆ *Hjemme fra skolen*

Vinterskolen er forbi, og sommerskolen er begyndt. Vinterskolen glemmer vi nu ikke af den grund, og Bent Jeppesen er også flink til at besøge os, hvad vi er glade for. Det var jo alligevel ham, der dirigerede os alle i vinter, når han ubarmhjertigt ringede med klokken, og cigareten kun var halvt røget.

De vinterelever, som på grund af postvæsenets alt for langsomme ekspedition ikke har fået elevbladet for april måned, bedes lige lade os det vide, så skal vi sende et eksemplar i en konvolut. I dette blad er der nemlig en speciel hilsen og tak til vintereleverne 64-65.

Sommerskolen er begyndt med 33 elever plus 2 fra Island til 1. juni. Det er 12-13 år siden, vi har haft så lille et hold, og vi har sandt at sige været meget forknytte, fordi der ikke kom flere indmeldelser. Men de 33 er kommet med liv og humør, og vi har det dejligt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi uanset vejret vil få: „En yndig og frydefuld sommertid“. Vi føler os også velhjulpne i køkkenet, men - naturligvis er opvasken lettere overkommelig end sædvanligt. Dog siger vi ikke som landmanden: „Det var en dejlig nem høst i år, der var kun et par små læs“. Nej, vi havde gerne set flokken dobbelt så stor, selv om så opvasken var blevet mindre overkommelig.

Skolens regnskab for 64-65 er lige blevet færdig. Der var kun et lille overskud, og hvordan skal det så gå til næste år? Ja, får vi ikke et stort vinterhold, så vil det komme til at stå ret sløjt til med skolens kassebeholdning.

For nu at få et stort vinterhold, ser vi ingen anden udvej end at gå over til fælles-skole til vinteren. Vi ved, at nogle af vore bedste venner vil være kedede af det, og vi ville også helst fortsætte på den gamle måde; men når nu nogle piger helst vil på skole om vinteren og i mange tilfælde bedst

kan undværes i hjemmene på denne årstid, når vi er den eneste af I. M. højskoler, der ikke har fælles skole for unge piger og unge mænd om vinteren, og når vi fra mange sider bliver beskyldt for at være uhjælpelig gammeldags, så ser jeg ikke rettere, end vi må den vej frem.

De unge piger vil så få samme undervisning som de unge mænd, der ikke får landbrugsundervisning. Det vil sige, at vi kan have alle højskoleelever samlet i én klasse undtagen i landbrugstimerne. Nå, lidt forskel vil der alligevel blive, og jeg tænker mig, at pigerne vil få ca. 8 ugentlige særtimer i håndgerning og gymnastik. Der vil blive fuldstændigt fællesskab over alt, men dog fuldstændig adskillelse på elevgangen.

De piger, der ønsker det, vil få god lejlighed til at lære kemi og fysik, og af hensyn til sygeplejehøjskolerne, der begynder til februar, vil vi lægge et særligt forkursus i månederne novbr., decbr. og januar, så der kan søges understøttelse specielt til disse 3 måneder.

☆ *Højskolepost*

Vore møder.

- 25. maj. Nørlem. Th. M.
- 5. juni. Jegindø. Th. M.
- 5. juni. Dejbjerg. A. Kr.
- 16. juni. „Egebjerg“, Hjerm. A. Kr.
- 23. juni. Vejrum v. Struer. A. Kr.
- 23. juni. Mejlby v. Arden. Th. M.

Sender I bud, kommer vi gerne, da vi ikke har så travlt i sommer.

Indre Missions højskolekreds for Fyn

indbyder herved til sommermøde søndag d. 20. juni 1965 kl. 14 hos gårdejer Poul Lundgaard Madsen, Fyllested Højgård pr. Brendrup.

Tale ved højskolelærer H. Lindskov Rasmussen, Løgumkloster.

Kaffepause. Kaffe medbringes.

Aktuelt ved H. Lindskov Rasmussen.

Alle, også ikke tidligere elever, er velkommen.

Udvalget.

Højskolelandsstævnet på Himmelbjerget

søndag den 20. juni 1965 kl. 14,00. - Talere: Forstander Peter Møller, Tommerup højskole, og forstander Axel Nielsen, Hoptrup høj- og efter-skole.

Vandremappernes besøg.

„Ustandselig“ 1957. Den 27. april.

„Den glade vandrer“ 1964. Den 5. maj.

NISSUM-STÆVNET i København.

Samlede den 10. april i denne afsides liggende by sender vi hjertelig hilsen til venner og bekendte i hovedlandet og på de små øer.

Ruth Tiedemann, f. Hansen, 1948.

Hans Tiedemann.

Dora Svendsen-Tune, f. Olsen, 1955.

Børge Svendsen-Tune.

Kirsten Dahl 1955. Karen Margr. Rasmussen, f. Jørgensen, 1955.

Ingr. Dyrholm 1960. Martha Abildtrup 1960.

Sigrid Hansen 63. Hans Jørg. Hansen, 57-58.

Esther Mortensen 1963. Margr. Jensen 1959.

Gudrun Wegeberg 1955. Jens Jensen 56-57.

Bjørn Knudsen 64-65.

Karen Søndergaard 1957. Anna Thise 1957.

Ruth Johansen Kock 1962. Inger Thise 1958.

Jytte M. Pedersen 1964.

Margit V. Byskov 1961.

Inger Nørby Dahl 1964. Birthe Johansen 64.

Gurli Jensen 1964. Metha Frøjk 1964.

Ulla Bredahl Thomsen 1964.

Alici Ladegaard 1964. Angelika Gutschlag 64.

Anker Friis Hansen.

Sven-Erik Wølch Mortensen 53-54.

Marie Bendsen 1960.

Frede H. Mathiassen 60-61.

Egon Vinther 59-60.

Bent E. Jensen (Sjællænder) 56-57.

Grethe Østerby.

Johanne Vistisen, f. Hansen, 1954.

Ole Vistisen, Haslev.

Annelise Petersen, f. Nielsen, 1954.

Leif Petersen. Anna Kirk 1936.

Ruth Ramskov, f. Ribberholt, 1936.

Doris Nielsen 1940. Signe Olesen 1932.

Dorthea Holck 1922.

(Nogle deltagere fik sig ikke skrevet på listen).

Hvor var vi glade, fordi I mødte så pænt op. Tusind tak for det skønne samvær. Om Gud vil, og vi lever, vil vi prøve på at mødes igen næste år.

Os fra skolen.

Til lykke!

Lørdag den 29. maj vies frk. Angelika Gutschlag 1964 og hr. Anker Friis Hansen. Bryllupsadresse: Kobbemølle 73, 239 pr. Flensborg, Sydslesvig.

Lørdag d. 12. juni vies i Thorsted kirke frk. Bodil Ballé (1963) og hr. Flemming Svenstrup, Lemvig. Bryllupsadresse: Thorsted skole pr. Thisted. Bopæl: Nr. Nissum seminarium pr. Lemvig.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1964 Frk. Inger Nørby Dahl, Falsiggård, Naur, Holstebro — samme, Tagensvej 156 st. tv., København N.
- 1964 Frk. Hanne Sandgaard Andersen, Marslund, Resen, Struer — samme, adr. Kristian Sø, Ølstrup, Ringkøbing.
- 1964 Frk. Solveig Pedersen, Sømandshjemmet, Lemvig — samme, Missionshotellet, Holstebro.
- 1964 Frk. Kirsten Gundersen, Gøttrup, Fjerritslev — samme, Vestergade 18, Fjerritslev.
- 1964 Frk. Bodil Bech Thorsen, Hestbæk, Bur — samme, Roslev Hvilehjem, Roslev.
- 1964 Frk. Inger Nørby Dahl, Tagensvej 156 st. tv., København N. — samme, Solbakken, Hestehavevej 10, Højbjerg.
- 1963 Frk. Solveig Poulsen, Driftmose, Trajbjerg, Holstebro. — Fru Solveig Vestergaard, Næstrup, Sjælland.
- 1963 Frk. Gurli Pedersen, adr. A. Nielsen, Østerbrogade 5, Lemvig — samme, Jespersens Hotel, Lemvig.
- 1963 Frk. Anne Grethe Rasmussen, „Margrethelund“, Dejbjerg, Skjern — samme, Fjeldstervang, Kibæk.
- 1963 Frk. Jytte Jensen, Sdr. Byskov, Nr. Nissum, Lemvig — samme, KFUM, Aulum.
- 1963 Frk. Anna Bøjer Thomsen, Skjoldborg, Vest Vildsund — samme, Skjoldborg præstegård, Vildsund Vest.
- 1963 Frk. Bodil Hansen, Tibberup Børnehjem, Gl. Strandvej 209, Espergærde — samme, Børnehjemmet, Brummersvej 4, Mølholm, Vejle.
- 1963 Frk. Maja Vestergaard Jensen, Morsings konditori, Vinderup — samme, KFUK, Nygade 14, Holstebro.

- 1963 Frk. Grethe Mikkelsen, Børnehjemmet Erritsøhus, Erritsø, Fredericia — samme, »Theodorsminde«, Gemmavej 17, Aalborg.
- 1962 Frk. Ruth Solveig Nielsen, Havrevang, Billund — samme, adr. dyrlæge Vestergaard, Billund.
- 1962 Frk. Inga Pedersen, Alderdomshjemmet, Gudum V. pr. Lemvig — samme, Haslev højskole, Haslev.
- 1962 Frk. Gerda Mikkelsen, Overlade, Overlade — samme, pensionat »Danis«, Borgvold 2, Vejle.
- 1962 Frk. Erna Marie Buskov, Østervang 17, Holstebro — samme, De gl. Hjem, Aulum.
- 1962 Frk. Aase Hyldahl, De gl. Hjem, Nors, Thisted — samme, De gl. Hjem, Holstebro.
- 1961 Frk. Birthe Christoffersen, Justesminde, Ramten — samme, H. u. H., Haslev.
- 1961 Frk. Aase Jacobsen, KFUM's soldaterhjem, P. M. Møllersvej 1 a, Aarhus C — samme, adr. lærer Sørensen, Svinget 9, Nr. Nissum, Lemvig.
- 1961 Fru Elisabeth Vestergaard Hansen, Stationsvej 30, 1. sal, Dianalund — samme, Aggershvide Allé 1, Skodsborg.
- 1961 Frk. Elly Hedegaard, Blidstrup ungdomsskole, Ø. Assels, Mors — samme, Hollingholt, Sunds.
- 1961 Frk. Bente Bornerup, Skovsted, Thisted — samme, afd. K. I, Institutionen, Vodskov pr. Vodskov.
- 1961 Frk. Birtha Ringgaard, Nors st., Thy — samme, KFUM's soldaterhjem, Holstebro.
- 1960 Frk. Annelise Bækdal Jensen, Herborg. — Fru Annelise Bækdal Petersen, Ryesgård, Videbæk.
- 1960 Frk. Elisabeth Kristensen, De gl. Hjem, Bjergesø, Vallekilde. — Økonomaelev Elisabeth Kristensen, Gigtsanatoriet, Skælskør.
- 1960 Frk. Anna Kristine Jørgensen, Vorgod Ø, Herning — samme, KFUM's soldaterhjem, Sandholm, Birkerød.
- 1959 Frk. Anna Bonnerup, Bibelhøjskolen, Løgumkloster — samme, Skovsted, Thisted.
- 1959 Sygeplejerske frk. Else Dalsgaard, Centralsygehuset, Holstebro — samme, H. u. H., Haslev.
- 1959 Frk. Inger J. Gramstrup, Morup Mølle, Bedsted, Thy. — Fru Inger Johanne Jensen, Ørumby, Bedsted, Thy.
- 1959 Frk. Martha Skov, KFUM, Skjern — samme, De gl. Hjem, Tarm.
- 1958 Barneplejeelev frk. Karen Margr. Nielsen, Børneoptagelseshjemmet Højvang, Randersvej 127, Aarhus N. — samme, Skjoldborg, V. Vildsund, Thy.
- 1958 Fru Ilse Pedersen, Højgård, Hvidding, Hammershøj — samme, »Bjerregård«, Vridsted, Skive.
- 1958 Frk. Martha Dyrholm, Stefanshjemmet, Holmevej 2, Aarhus C — samme, Kaa-lundsvej 6, Aarhus C.
- 1958 Frk. Frida Jensen, Nissum Seminarieby pr. Lemvig — samme, Toften 1, Nissum Seminarieby, Lemvig.
- 1957 Lærerinde fru Kaja Bengtson, Sønder-vang 7, Aars — samme, Skivum skole, Vegger.
- 1957 Frk. Lilly D. Larsen, Svendsgård, Gedsted mark, Gedsted. — Fru Lilly D. Dit-levsen, Syrenvej 31, Viborg.
- 1957 Frk. Inga Haaning Andersen, Husted-gård, Ørding, Ø. Assels, Mors. — Hus-holdningslærerinde frk. Inga Haaning Andersen, Hammerum husholdningsskole, Hammerum.
- 1957 Frk. Anna Marie Mejdahl, Bredgade 16, Struer. — Bankassistent frk. Anna Marie Mejdahl, Sportsvej 16, Silkeborg.
- 1956 Frk. Birthe P. Christensen, Heibergsgade 25, 2. sal, Aarhus C. — samme, Nr. Nissum Foderstofforretning, pr. Lemvig.
- 1956 Fru Ingrid Laursen, Vridsted, Skive — samme, Anemonevej 5, Resen, Skive.
- 1956 Fru Ingrid Pedersen, Howitsvej 64 B, st. th., København F. — Fru Ingrid Høj-gaard-Pedersen, Lysgårdgård, Skelhøje.
- 1954 Frk. Lis Kjeldsen, Bur. — Fru Lis Chri-stensen, »Elmely«, K. F., Dianalund.
- 1954 Frk. Gerda Jensen, Kolonien Filadelfia, Dia-nalund — samme, Diakonissestiftelsen, Kø-benhavn F.
- 1953 Frk. Anna Bojsen, Linde, Bur — samme, Engholm, Vejrum, Struer.
- 1950 Fru Elisabeth Andersen, »Lundsø«, Stou-bæk, Aulum — samme, Lille Rotvig, Aulum.
- 1949 Fru Marie Favlund, Vendersgade 25, Fre-dericia — samme, Grusgraven ved Hybe-lunde, Fredericia.
- 1946 Fru Magda Horslund Mortensen, H. C. Ørstedsvvej 71, Herning. — Fru Magda Horslund, H. C. Ørstedsvvej 71, Herning.
- 1927 Fru Else Margrethe Kristensen, Marievej 34, Nykøbing M. — samme, Syrenvej 96, Nykøbing M.

Vinterskolen:

- 64-65 Johs. Stevnsgaard Andersen, Tollestrup, Hobro — samme, adr. Karl Busk, Thorsø, Grenå.
- 64-65 Bent Jakobsen, Brænderigården, Fjerritslev — samme, adr. Chr. Olsen, Alstrup, V. Hjernitslev.
- 63-64 Jørgen Christensen, Kjeldgård, Elso, Nykøbing M. — samme, „Blokgård“, Guldager, Ålestrup.
- 63-64 Kristian Sørensen, Nr. Lindholt, Sevel, Vinderup — samme, RK 665710 Sørensen, 2/RKKMP/PRLR, Nr. Uttrup kaserne, Nr. Sundby.
- 63-64 Ove Tjagvad Madsen, Vibholmhus, Tvis — samme, Nr. Nissum højskole pr. Lemvig.
- 63-64 Bjarne Leth, Assensvej 39 A, Middelfart — samme, Fasanvej 3, Middelfart.
- 61-62 Henry Frølund Pedersen, Hølund, Rødding, Vildbjerg — samme, Nørremark, Sunds.
- 61-62 R. K. 657138 Pedersen, II Sydslesvigske Fodregiment, Haderslev. — Menig 657138 Pedersen, T. R., Aarhus.
- 61-62 Viggo Kjeldsen, Hoptrup højskole, Hoptrup — samme, Pedersminde, Låsby.
- 61-62 Vagner Rod, adr. Hans Nebel, Bjøruplund, Møllerup, Silkeborg — samme, Ungstrup, Kjellerup.
- 61-62 Bjarne Pedersen, Gl. Roesegård, Rom, Lemvig — RK 657138 Pedersen, II Slesvigske Fodregiment, Haderslev.
- 60-61 Thorkild Nielsen, Sdr. Rind, Rindsholm — samme, Teglovnvej 18, Ringsted.
- 60-61 Diakonelev Henning Leth Jensen, Stefanshjemmet, Strandvej 86 (evt. Holmevej 2), Aarhus C. — samme, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus C.
- 59-60 Erling Sørensen, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus C. — samme, Kjærsholm plejehjem, Hørning.
- 59-60 DF I B. Rasmussen Y. S. CFB's Bernstorff slot, Gentofte — samme, Charlottenlundvej 13, 2 tv., Hellerup.
- 58-59 Karl Forsberg Nielsen, Tommerup højskole, Knarreborg — samme, Møllegård, Ingerslev, Hanbjerg st.
- 58-59 Poul R. Henriksen, Røde Kors hjemmet, Løgstør — samme, Forsorgshjemmet „St. Dannesbo“, Bellinge, Fyn.
- 57-58 Jørgen Langgaard Pedersen, Kildegårds-parken 6 st., Odder — samme, Åparken 2 st., Odder.
- 57-58 Diakonelev Thorkild Thomsen, Kirkens Korshær, Malmøgade 7, Aarhus N. — samme, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus C.
- 57-58 Fisker Poul Chr. Christensen, Bryggersgade 2 a, Struer — samme, Kirkegade 20, Struer.
- 57-58 Diakonelev Ove E. Thomsen, De samv. menighedspl. sygehjem, Brogårdsvej 36, Gentofte — samme, Dalgas Avenue 52, Aarhus C.
- 57-58 Jens Hoffmann Kristensen, Østertoft, Vinding, Sørvad — samme, Højgade 1, Aulum.
- 57-58 Niels Frandsen Jensen, KFUM's kollegium, Stignæs, Skælskør — samme, KFUM's kollegium, Bøgeparken, Middelfart.
- 55-56 Bent Præstholt, Aldershvile, Nr. Felding, Holstebro — samme, Hovedgaden 80, Tjørring, Herning.
- 54-55 Ejnar Utoft, Schleppegrellsgade 37, kld., Aalborg — samme, Kongensgade 84, Fredericia.
- 54-55 Jens Erik Jensen, Ramten, Djurs — samme, Ramten Hede, Stenvad.
- 53-54 Diakon Poul Viftrup Jensen, Søndergade 13, Ans By — samme, Vestergade 30, Ans By.
- 53-54 Niels Chr. Dahl, Dr. Alexandrinesvej 8, Skagen — samme, Kingosvej 6, Skive.
- 52-53 Helge Asbjørn Jensen, Randersvej 110, Aarhus N. — samme, Vinkelvej 2, Åbyhøj.
- 50-51 Svend Aage Pedersen, Højgård, Hvidding, Hammershøj — samme, Bjerregård, Vridsted, Skive.
- 49-50 Oskar Christensen, Skovvejen, Thorning — samme, Thorngård, Nr. Nissum pr. Lemvig.
- 47-48 Jens Ottesen, Torvegade 166, Esbjerg — samme, Golfvej 57, Gjesing.
- 46-47 Kristian Øgendahl, Vibelund, Bur — samme, Møborg, Bækmarksbro.
- 38-39 Viggo Pedersen, Nr. Lem Kirkegård pr. Lemvig — samme, adr. L. J. Lauridsen, Nørrevold 11, Varde.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening
Redigeret af forstander A. Kristensen

M. CHRISTENSENS BOUTRYKKERI - STRUER 15901