



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole



6 Juni 1965 57. årgang

ELEVFEJTEN 1965

begynder lørdag den 3. juli kl. 15 og slutter
søndag den 4. juli kl. 23.

Alle tidligere elever og deres pårørende
indbydes kærligst. - Slut op om fejten for
jeres egen skyld, for kammeraternes skyld
og for skolens skyld. Tag meget gerne en ny
elev med.

Lørdag den 3. juli:

- Kl. 15,00 kaffe, derefter bibeltid og fjordtur.
- Kl. 18,00 aftenmad og hyggeaften.
- Kl. 21,00 aftenkaffe.

Søndag den 4. juli:

- Kl. 8,00 hejse flaget og derefter morgenmad,
indtil kl. 9,15.
- Kl. 9,30 altergangsgudstjeneste.
- Kl. 12,00 frokost for tilmeldte gæster, sodavand
kan købes til medbragt frokostpakke.
- Kl. 13,30 generalforsamling i elevforeningen.
- Kl. 14,00 organist Lund og eleverne underholder.
- Kl. 15,00 gymnastikopvisning. Kaffebaren er
åben.
- Kl. 16,00 taler sognepræst Evald Christiansen,
Jegindø.
- Kl. 17,30 middag for tilmeldte gæster, sodavand
kan købes. Leg og frit samvær.
- Kl. 20,00 underholder eleverne.
- Kl. 21,00 aftenkaffe og lodtrækning.
- Kl. 22,00 taler forstanderen og derefter festlig
afslutning.

I glæder os, hvis I læser denne indbydelse
helt igennem, så vi undgår en hel del mis-
forståelser. Bemærk da især det med indmel-
delse, spisebestik og frokostpakke.

Især venter vi de yngre årgange og jubi-
læumsholdene. Hvis man har sit ophold her
på rigtig mange års afstand, så kan man
risikere, at man ingen kammerater træffer,
og den risiko er særlig stor, når man ikke
har jubilæum.

Jubilæumsholdene er:

- 59-60 og 60 5 års jubilæum.
- 54-55 og 55 10 års jubilæum.
- 49-50 og 50 15 års jubilæum.
- 39-40 og 40 25 års jubilæum.
- 34-35 og 35 30 års jubilæum.
- 29-30 og 30 35 års jubilæum.
- 24-25 og 25 40 års jubilæum.
- 19-20 og 20 45 års jubilæum.
- 14-15 og 15 50 års jubilæum.

KAFFEBAR

På givne foranledning vil der i år være et
sted, hvor der for 2,50 kr. kan købes kaffe fra
kl. 14,45 til kl. 16,00.

MADPAKKER

Foruden de foran omtalte frokostpakker,
som let kan medbringes af de gæster, der
først kommer om søndagen, så er der også
grund til at omtale en anden slags madpak-
ker. Gæster, der ikke har fået sig indmeldt
til fejten, bør ikke tage pladsen op for de
tilmeldte ved bordene, men de bør med-
bringe al den mad, de har brug for. Ellers
kan det let blive helt uoverkommeligt for

Højskolen begynder 3. august

et 3 måneders kursus mandag til fredag. Les mere om dette på bladets bagside.

København

køkkenpersonalet. Vi håber, at vore gæster forstår dette.

SPISEREDSKABER

Vil man være sikker på at få noget at spise, må man ikke alene indmelde sig og betale, men man må også medbringe ske, gaffel og kniv (eventuelt teske). Vi har nogle få spisebestik, som kan lejes så længe, som de forslår, men de er meget dyre.

BETALINGEN

er 15 kr. for hele festen. Fra søndag morgen 10 kr. og fra søndag eftermiddag 6 kr.

25 års jubilarer skal ikke betale for opholdet, men være skolens gæster. Denne bestemmelse gælder dog ikke deres pårørende.

Foruden de ovennævnte priser betales 2 kr. for festtegn.

INDMELDELSE

Vil I behandle os godt, så send skriftlig indmeldelse i god tid og senest den 30. juni. Den trykte indmeldelsesseddel på bladets bagside kan benyttes.

INDKVARTERING

Pigerne kan regne med en hel eller halv madras, og karlene må regne med at sove i hø. Husk lagner og tæpper og toiletsager.

RUTEBILER

afgår fra Struer til Nr. Nissum: Lørdag kl. 14,15, 17,50 og 20,40. Søndag kl. 10,40, 14,15 og 17,50. - Da der sædvanlig er nogle gæster, som ikke kan nå hjem søndag aften, men må vente til mandag morgen, skal det oplyses, at der afgår rutebil fra Nr. Nissum til Struer kl. 6,12—7,12—9,16.

FESTTEGN

skal købes og bæres af alle. Det koster 2 kr. og er forsynet med nummer. På disse numre bortloddes en del gevinster. Gaver til denne bortlodning modtages med tak senest 1. juli.

Velkommen alle.

Staben og eleverne 1965.

Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

thi Herren lader ikke den ustraffet, der misbruger hans navn. 2. Mosebog 20, 7.

Misbrug er misbrug, men ikke brug er også misbrug.

Vi kommer let til at misbruge Guds navn, at bruge det tankeløst kaldes at bande.

Herre, bevar os! Ja, det er en såre smuk og god bøn, når den kommer fra hjertet. Men mange steder er bønnen måske blevet mundsvejr og lidt efter lidt blevet til: Vorherre bevares.

Mon ikke det er rigtigt, som der er sagt: at bande er at slå Gud i ansigtet.

Biskop Ludwigs skriver om Jesus: Hans navn, o venner, er et blodigt navn, hvem kan i letsind Jesus Kristus nævne?

Men ikke brug er også misbrug. Luther siger i sin forklaring, at vi i al vor nød skal påkalde Herrens navn, bede, love og takke.

Mennesker, der ikke beder regelmæssigt, misbruger Guds navn. Glemmer vi at takke, misbruger vi Guds navn.

— Er Kristi kærlighed udøst i vore hjerter, vil vi sørge bitterligt, hvis vi f. eks. i hidsighed kommer til at misbruge Guds navn. (Man kan også komme til at bande helt mekanisk, hvis man til stadighed går blandt bandende mennesker).

Sløjer vi, der har mødt Kristi kærlighed, af i vort bønsliv, må vi rigtig skamme os.

Måtte vi rigtig med sandhed kunne synges: Navnet Jesus må jeg elske, det har sat min sjæl i brand. Har vi det sådan, så vil vi ikke misbruge Guds navn, og vi kan vanskeligt gøre det.

Det 2. bud understreges meget alvorligt i „Fadervor“, hvor den første bøn netop er: „Helliget vorde dit navn“.

Hvad gamle „drenge” skriver

„Selv om det i disse dage er 36 år siden, vi begyndte oppe i Nr. Nissum, mindes jeg med glæde og tak den tid. Både samværet med elever og lærere og hele egnen. Der var ligesom en vartid over det hele - „vi må sige Gud tak, fordi han gav os en lod af hans jord, og så alligevel må vi jo passe på ikke at blive jordbundne, så vi glemmer det, som består, når alt andet forgår.“

„Jeg vil sige, livet og drømmen faldt ikke sammen, men jeg takker Gud for det liv, jeg fik lov til at leve.“

„Ja, det er mange år siden, vi sad på skolebænk i Nr. Nissum. For mig er det dejligt at tænke tilbage på den tid. Jeg husker så tydeligt, som var det i går, den nat, jeg nede i dagligstuen bøjede mine knæ og bad Gud om nåde og frelse. - Da stod korset tydeligt for mig - det kors, hvorpå Jesus døde for mine synder, og jeg kunne sige Gud tak. Ja, det var begyndelsen - noget, som jeg aldrig glemmer, men det er noget, som vi stadig må opleve. At Gud er vor frelser, til hvem vi må komme både i sorg og glæde. Hvis ikke vi kunne bede og sige Gud tak, da var livet fattigt.“

„Ja, hvor har vi meget at sige tak for, at vi fik lov til at vokse op i et hjem, som viste os den rette vej. Måtte vi også være på vagt og bære denne arv videre.“

„Tak til dem, der tog så pænt imod os i sommer, for min mand kan godt lide at besøge gode venner. Men der var jo nok nogen, der blev lidt forbavsede, for 35 år er jo nogen tid. Og det lyse hår det var røget sig en tur, men minderne om skolen fra den tid, I var der, lyste ud af jer, og det er vel nok godt, at vi har vore gode højskoler.“

Man bemærker, at det også kan være konen, der skriver i mandens vandremappe, og konen har nu vist også lettest ved at fortælle løs.

☆ *Hjemme fra skolen*

„Du danske sommer jeg elsker dig“ . . . er vist den sang, der oftest er blevet sunget her på skolen i den sidste tid. Vi har ikke blot sunget det, men også nydt de dage, hvor vi har haft dejligt sommervejr. I fritiden har eleverne efterlignet vore forfædre, idet de har dyrket solen i vor skønne have og andre steder. Et par stykker har vist endda været ved Høgsgaard strand og bade. Håndboldbanen er blevet så flittigt benyttet, at græsset døjer med at holde til det. En to tre gange har vi haft bål på møllestenen i „gryden“.

Nogle af jer tænker måske, om vi kun er optaget af fritiden. - I kan være ganske rolig, der bliver også bestilt noget i timerne. Man væver, regner, bager småkager, skriver stil, broderer, lærer historie og geografi, laver fin middag, skriver på maskine m. v., alt det, som I kender, og arbejdet går med liv og lyst. Siden sidst er vore to elever fra Island kommet. De kom den 1. juni, og to dage efter var de faldet så godt til i flokken, at man skulle tro, de havde været her hele tiden.

Den 23. maj var alle mand af huse på tur til Hjerl Hede og Nissumstævne i Vinderup. Se referatet andetsteds i bladet. Herhjemme har vi haft besøg af forskellige ungdomsafdelinger, og den 11. juni havde vi besøg af 30 tyske idrætsfolk fra KFUM i Stuttgart. Hele flokken så skolen, og vi forsøgte at „sprække“ med dem. Det var ganske morsomt at opleve, at vi kunne synge sammen. Vi fandt sange, som vi allesammen kendte melodien på, og så sang vi på dansk, og de sang på tysk. Nogle af tyskerne boede og spiste her på skolen, og de fleste var indkvarteret rundt om i sognet.

Det største besøg havde vi på grundlovsdagen. Knap 500 var stævnet hertil, og i det skønne vejr havde vi en god eftermiddag og aften. Programmet vekslede med tale, leg,

håndbold og optrin. Til slut tændte vi et ret stort bål i „gryden“, og her sluttede festen. Vi siger tak til de mange, der kom her og glædede os med deres besøg. Jeg har lyst til at nævne, at det var 3 hold fra Vildbjerg, der var her og spillede håndbold. Jeg skal lade være at røbe resultatet af kampene, for så tror I jo, vi vil prale, men vi vil da gerne sige stor tak til Vildbjerg, fordi de ville komme. Er der en afdeling, der har lyst at komme til næste år, så kan I bare snakke med Mogensen om det.

Mange af eleverne rejste afsted på pinseferie grundlovsdag om aftenen, men nogle ventede til søndag morgen. De to pinsedage var alle elever væk. Nu, da dette skrives, er eleverne på tur til Harzen. For øjeblikket skulle de være inde at se folkevognsfabrikkerne.

Onsdag den 26. maj kom murerne endelig, og nu er de igang med de to lærerboliger. Kælderen er gravet ud, og kloakeringen er i orden. De begynder nok at støbe en af de nærmeste dage.

Så tænker vi jo meget på vinterskolen. Efterskolen tegner godt, og højskolen rører også på sig.

Det er godt, når gamle elever vil støtte skolen økonomisk, men det er endnu bedre, hvis gamle elever vil sende nye elever hertil. Det er derfor, vi næsten i hvert nummer af bladet appellerer til I gamle elever om at hjælpe til med, at skolen må blive fyldt. Vi, der er her på skolen, håber at kunne gøre arbejdet sådan, at I er glade for at vise unge hertil.

Lad os stå sammen om det at bede og arbejde.

B. Ø.

Sommerholdet 1964

påmindes herigennem om, at de under elevstævnet skal møde nuværende elevholds håndboldhold, dvs. at de af jer, der endnu kan spille håndbold, bør medbringe de fornødne beklædningsgenstande.

Ths. M.

Turen til Hjerl Hede og Vinderup

Nogle af eleverne har skrevet stil om turen til Hjerl Hede og Vinderup. En af dem, *Anni Lundgaard*, fortæller følgende:

Søndag den 23. maj var vi på Hjerl Hede og bagefter til Nissumstævne i Vinderup. Vi startede fra skolen kl. 10,45 og var på Hjerl Hede ca. kl. 12,00.

På Hjerl Hede er der en by, man har bygget, som den var i gamle dage. Vi var inde i en romansk kirke, som var fra det 11. århundrede. Der var også gamle bøndergårde. I nogle af de ældste huse var der endnu ingen skillerum, men hele huset var et stort rum, hvor mennesker og dyr boede sammen. I nogle udhuse stod gamle vogne til at spænde heste for, og træpløve så vi også nogle af. Det er ikke til at forstå, hvordan vore forfædre har kunnet klare sig med de simple redskaber, de havde dengang.

Vi var også inde i nogle stenalderboliger og fik et indblik i, hvordan stenalderfolkene har levet. I søen lå en kano, som var en udhulet træstamme. Det må have været et mægtigt stykke arbejde, når man tænker på, at deres bedste redskab var stenøkse. Inde i de gamle huse var der næsten alle mulige gamle ting.

Da vi regnede med, at vi havde set det meste af det, der var i den gamle landsby, gik vi en tur ned til Flyndersø og tilbage igen. Derefter fik vi en sodavand hver og kager til - det var noget, vi havde med hjemme fra skolen - og som dessert gav forstanderen en is til os allesammen. Da vi var færdige med isene, gik vi op til rutebilen og kørte videre til Vinderup. Da var kl. ca. 14,00.

I Vinderup gik vi ind i menighedshuset, hvor stævnet skulle være. Der bød lærer Nielsen os velkommen. Vi fik kaffe, og bagefter talte forstanderen om: „Kompasset inde i os selv“ og fortalte om Nr. Nissum

høj- og efterskole. Så var det lærer Mogens tur til at tale over emnet: „Verden er blevet mindre, men den er også blevet større“.

Da klokken var ca. 17,00, skulle vi ud til forskellige hjem og spise aftenmad. Der blev læsset en fem-seks stykker af hvert sted. Det sted, jeg var, var vi seks fra skolen. Da vi kom ind i gården, stod der to små børn og tog imod os. Den største var en pige, og hende spurgte vi om, hvad de hed. Straks svarer pigen: „Jeg hedder Marie, og Ib hedder Ib!“

Manden hed Svend Nielsen, og det var vældig flinke folk at besøge.

Vi spiste kl. 18,45 og fik steg og jordbærkompot, som smagte vældig godt. Kl. 19,15 skulle vi ud til vejen igen, hvor bilen kom og hentede os og kørte os tilbage til Vinderup. Nissumstævnet begyndte igen kl. 19,30. Vi sang et par sange, og derefter talte forstander Kristensen. Det var meningen, at lærer Østerby skulle have talt, men på grund af dårlig hals var han blevet fritaget for det. Så fik vi kaffe, og derefter talte lærer Svendsen om vort hjem og sluttede aftenen. Bagefter sang vi nogle sange igen, bl. a. den: „Fik du et hjem . . .“

Så gik vi ud til rutebilen og kørte hjem. På hjemturen sang vi næsten hele vejen og sluttede med at synge: „Dejlig er jorden“.

Vi var vist alle enige om, at vi havde haft en dejlig tur, og vi var heldige, - vi havde fint vejr hele dagen.

En stor tak vil vi gerne bringe vore venlige værtsfolk.

AFTEN

Nu dør der atter en dag; en dag, hvor jeg har haft øjne til at se med, hænder til at virke med og hele den store verden omkring mig, og i morgen begynder en ny dag!

Gud, hvad har jeg dog gjort, siden jeg får lov til at få endnu en dag forærende?

(1964).

Udpluk fra vandremapper for piger og koner

Medmenneske.

„Højskolen har været en oplevelse, jeg aldrig vil glemme, og efter som tiden går, bliver de 5 måneder mere værd for mig. Jeg tror, det først er bagefter, det rigtig går op for én, hvor mange gode timer man har haft sammen med sine kammerater. - For tiden er jeg hjemme, og det er dejligt at kunne hjælpe sine forældre lidt som tak for alt, de har gjort for mig.“

„Familieplanlægning“.

„Her hos os er der sket en hel del, vi har nu tre drenge - alle med et års mellemrum, så vi har vor tid optaget. Vi har ingen hjælp, men vi må da få hjælp engang, når drengene bliver store. Hvor er det sjovt med sådanne tre størrelser og ikke mindst, når de kommer så hurtigt efter hinanden. Her er altid liv og humor og altid noget at snakke om.“

„Jeg tror nok, det senere i livet, når vi engang skal se tilbage, vil den bedste tid være den, da børnene var små. Vi må rigtig nyde den tid og samtidig prøve, om vi kan lede dem i den rigtige retning: hen til Jesus. Der er flere gode bøger, man kan læse for dem, og børn bliver aldrig trætte af oplæsning. Dog tror jeg, at det først og sidst gælder om, at børnene kan mærke, at far og mor har et holdepunkt i tilværelsen.“

Hvad man mindes.

„Mine tanker går så tit tilbage til sommeren i Nr. Nissum. Hvor var det hyggeligt, når vi sad og sang, eller når jeg tænker på vore små møder på værelserne. Det er noget, som jeg savner på skolen her.“

Det er skønt at hjælpe.

„Vi har 34 drenge i alderen fra 4 til 15 år, og de er gennemgående meget vanskelige.

De kommer fra dårlige omgivelser - mange fra skilsmisshjem - og trænger hårdt til forandring. Jeg er meget glad for at arbejde med disse børn og opdrage på dem.“

Kære koner og piger!

I vil nok tilgive mig, at jeg har hugget lidt fra eders breve i vandremappen. Og vil I så ikke godt - og mange andre også - skrive nogle små stykker til elevbladet? At hjælpe til med at gøre vort blad bedre og mere interessant - det er da også en god gerning.

NYE BØGER

fra Lohses Forlag

Robert E. A. Lee: *Det 7. spørgsmål*. 131 sider. 14,50 kr. En spændende roman om konflikter og grusomheder i det kommunistiske Øst-Tyskland med billeder fra den prisbelønnede film af samme navn.

Lars Rustbøle: *Sølvdaleren*. 110 sider. 9,50 kr. En spændende og lærerig kærlighedsfortælling, som alle unge burde læse.

Vagn Bro, Poul Bonnevie og V. A. Fenger: *Min far var læge*. 269 sider. 26,50 kr. Indb. 35,00 kr. Mange kendte personer fortæller her om deres far og deres opvækst. Der er noget at lære ved læsningen af disse skildringer, selv om en del vel nok vil synes lidt hverdagsagtigt.

Kurt Pergande: *Den ensomme i Bethel*. På 300 sider fortællendes her om præsten Frederick von Bodelschwingh og hans værk. Hans arbejde for de epileptiske og andre nødstedte er vel enestående i verdenshistorien. Særlig strenge tider bliver der i Bethel i sønnens tid, da Hitler vil have unyttige mennesker udryddet. 24,50 kr.

NYE BØGER

fra Unitas Forlag

Knud Hee Andersen og Hilmar Ødum: *På opdagelse i naturen*. 6. ændrede udgave med mange nye billeder. 260 sider. 22,50 kr. Det er en vidunderlig god bog at fordybe sig i. Den vil give os mere indblik i Guds rige og forunderlige skaberværk. En stor dreng er i godt selskab med denne bog.

Eyvind Sivertsen: *Gamle sandheder i nyt lys* eller bibelstudier fra troslivets grænseegne. 144 sider, 14,50 kr. De centrale spørgsmål, bogen tager op, er ofte komplicerede, så den kræver et arbejde af læseren, men hvem trænger ikke til at tænke i nye baner?

✱ Højskolepost

VORE MØDER

- 27. juni. Grimstrup. Ths. M.
- 6. juli. Vildbjerg. Østerby.
- 7. juli. Timring. A. Kr.
- 9. juli. Gimsing. A. Kr.
- 18. juli. Hjerm. Østerby.
- 21. juli. Sønderhå. A. Kr.
- 22. juli. Holmsland. A. Kr.
- 25. juli. Hemmet Strand. Unge hj. Østerby.

SJÆLLAND - HALLO!

Den 13. oktober skal jeg tale i Næsby ved Glumsø. Skulle der være et sted på Sjælland, hvor man kunne ønske et møde i tilslutning dertil, f. eks. den 12. eller 14. oktober, ville det jo være meget belejligt. A. Kr.

VANDREMAPPERNES BESØG

- 16. maj. „Sølvsnoren“ 28-29.
- 19. maj. „Forglemmigej“ 1933.
- 15. juni. „Sanglærken“ 1940.

DEN 24. APRIL

viedes i Borbjerg kirke frk. Solveig Poulsen, 1963, til hr. Robert Vestergaard.

Bopæl: Næstrup pr. Sjærring.

TIL LYKKE

Lørdag 3. juli vies i Fuur kirke lærerstuderende frk. Mette Thise (1960) og hr. lærer Erik Rasmussen, Næstved. Bryllupsadresse: Anshede, Fuur.

KÆRE VENINDER *fra sommeren 1954.*

Denne lille hilsen for at forespørge, om der skulle være flere, der kunne ønske at komme med i vandremappen „Sølvsnoren 1954“.

Det kan let nås endnu, I kan bare sende mig et kort med tydeligt navn og adresse. Når jeg så får bogen igen, vil jeg skrive jer ind på adresselisten. - Henvendelse om optagelse kan naturligvis også ske på anden måde, f. eks. ved elevfesten, hvor jeg regner med at være til stede.

For mig er det til stor berigelse og fornøjelse, at vi har fået en ny vandrebog startet, og jeg tror, der er flere, der synes som jeg, for det er nu skønt at have forbindelse med hinanden.

Lad os alle bede om velsignelse over skolen, dens gerning og den tilstundende elevfest, og lad os især bede for staben, der arbejder på skolen.

Hermed hilsen til alle bladets læsere.

*Johanne Madsen, f. Dahl,
Højskolegården, Bjerringbro.*

HALLO! piger fra 56 og 57.

Vi er nogle stykker samlet hos Anna, f. Mogens, og Laurits i Rødding og vil så gerne

sende alle vore kammerater samt lærerstaben de hjerteligste hilsener. Vi er raske og har det alle godt og håber, at vi kan samles en flok i Nr. Nissum sommeren 66 og 67. - Hilsen fra:

Anna-Lise Paskrog, 56.

Lilly, f. Larsen, 57, og Jørgen Ditlevsen.

Anna, f. Mogensen, 57, og Laurits Nielsen.

Elna, f. Lund, 57, og Jakob Sørensen.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1964 Frk. Martha Hedegaard, „Østerlide“, Hinge. — Fru Martha Nielsen, Birkegården, Nisset, Lemming.
- 1963 Frk. Ragnhild Kirk, Rom, Lemvig — samme, Ydunslund 5, Lemvig.
- 1963 Frk. Anne-Grethe Ladegaard, Præstegårde, Fur — samme, Vuggestuen, Kastetvej 24, Aalborg.
- 1962 Fru Asta Pedersen, Vesterbrogade 31, Viborg — samme, Aarhusvej 121, Viborg.
- 1962 Frk. Grethe Kristensen, Søvejen 40 B, Lemvig — samme, Kirkegade 1, Aulum.
- 1961 Frk. Ellen Mette Westergaard, De gamle Hjem, Bøvlingbjerg — samme, „Elmely“, Filadelfia, Dianalund.
- 1961 Sygeplejeelev frk. Anna Lise Kusk, Centralsygehuset, Thisted — samme, Sygehuset, Nykøbing M.
- 1961 Frk. Ingrid Irene Gravensen, Nr. Nissum højskole, pr. Lemvig — samme, „Sønder Arlund“, Mejrup, Holstebro.
- 1961 Frk. Margit V. Byskov, Øster Kærgård, Hjerm — samme, Bremersgade 32, 2. sal th., København S.
- 1960 Fru Jytte Nørby Dahl, Sdr. Bak, Humlum, Struer — samme, Nr. Pallisgård, Humlum, Struer.
- 1959 Frk. Esther Pedersen, Børnegården, Trækbanen, Helsingør — samme, Kærholm, Vestermarken, Viborg.
- 1958 Sygepl. frk. Birgit Damsgaard, Trinbrættevej 8, Hald Ege, Viborg. — Fru Birgit Fabricius, Jegindø, Hvidbjerg, Thy.
- 1958 Frk. Eva Hald, Aagade 5, Lemvig — samme, Sønderlandsgade 3, 2. sal, Holstebro.
- 1957 Kjolesyningslærerinde frk. Margit Haaning (Andersen), Havnegade 48, 1. sal, Lemvig. — Fru Margit H. Nørgaard, Bliedstrup ungdomsskole, Øster Assels.
- 1956 Fru Ingrid Højgaard-Pedersen, Lysegårdgård, Skelhøje — samme, Dyssegården 26, 1. sal tv., Holstebro.

- 1956 Lærerinde frk. Edith Nielsen, Kildevej 8, værelse 22, Holstebro — samme, Doktorvænget 49, 2. sal tv., Holstebro.
- 1939 Frk. Margrethe Christensen, adr. Laura Christensen, Rolighedsvej 22, Ålestrup — samme, Ågade 3, Ålestrup.
- 1927 Fru Else Margrethe Kristensen, Syrenvej 96, Nykøbing M. — samme, Syrenvej 11, Nykøbing M.
- 1913 Fru Maren Sønderby Sørensen, Gyldenagergård, Høng — samme, Strandvej 24, Høng.

Vinterskolen:

- 63-64 Kristian Pedersen, Ø. Lind, Gudum pr. Lemvig — samme, Lille Mosegård, Vinding, Sørvad.
- 62-63 Poul Erik Hedegaard, Frisenborg, Resen, Skive — samme, Trandum pr. Skive.
- 62-63 Laurs Ramskov, Nr. Lundgård, Fur — samme, Anemonevej 20, Nr. Uttrup.
- 55-56 Svend Aage Nielsen, Jasminvej 25, Herning — samme, Langelund, Hammerum.
- 54-55 Bent Pedersen, Vesterbrogade 31, Viborg — samme, Aarhusvej 121, Viborg.

INDMELDESESEDDEL

indsendes senest onsdag den 30. juni til skolen. Er De ked af at klippe bladet i stykker, skriv så en tilsvarende anmeldelse og send den. Tak.
Undertegnede

Navn

Tydelig adresse

der var elev vinteren/sommeren/år
indmelder sig som deltager i elevfesten.
Jeg medtager som min(e) gæst(er):

Navn(e)

Jeg venter at komme med rutebil/anden befordring
dag den kl.

og at rejse dag kl.

Skal højskolen sørge for natlogi? Ja/nej

Kan De tåle at ligge i halm eller på sovesal?

Ja/nej

Medbringes frokostpakke? Ja/nej

Udfyldes ved tilføjelser og overstregninger.

3 måneders højskole fra 3. august

Da vi har forholdsvis få elever i sommer, og da der sikkert er en del piger, der ikke er så helt sikre på, hvad de skal foretage sig efter ferien, er vi blevet enige om at indbyde til et 3-måneders kursus med husholdning som hovedfag. Vi tænker hermed på at imødekomme et behov hos mange unge piger med eksamen. Enhver er velkommen, men der bliver ikke meget med dansk og regning.

Vi har søgt ministeriet om godkendelse af følgende plan for ugentlige timer: Husholdning 18, ernæringslære 1, regnskab 1, boliglære 1, håndarbejde 6, dansk (stil) 2, litteratur 2, samfundslære 2, studiekreds 1, bibeltimer 2, foredrag 2, gymnastik 2, sang 1 og valgfrie fag 3 timer. Herunder kan vælges idræt, kjølesyning, maskinskrivning m. m.

Betalingen bliver 400 kr. pr. måned. Statsunderstøttelse kan nå op til 1029 kr. ialt for de 3 måneder, men kun ganske få vil kunne opnå denne topunderstøttelse.

Fortæl alle om dette tilbud, fortæl det især til de unge piger, og fortæl dem også, at vi fra 3. november har fællesskole for unge piger og unge mænd, men da kommer der ingen husholdning på timeplanen. Man kan jo tage begge kursus. Husk, at vi også har husholdning med på den normale sommerskole fra 3. maj.

Vi har fra 3. november

højskole i 5 måneder for unge af begge køn. Landbrugsklasse og højskoleklasse (med håndarbejde for pigerne). 3 måneders kursus for vordende sygeplejeelever. 5 måneders efterskolekursus for 14-17 årige unge mænd.

Statsunderstøttelsen til vinter kan for højskolens vedkommende gå op til 378 kr. pr. måned. Tidligere soldater kan dog få op til 540 kr. Betalingen er fastsat til 440 kr.

På efterskolen bliver betalingen 400 kr. pr. måned, og næsten alle får dette beløb i understøttelse fra stat og kommune.

Husk på, at vor skole ikke kan undvære jeres medarbejde, og husk, at vi gerne sender programmer og foldere til uddeling. - Bed og arbejd!