



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Fra Nr. Nissum Højskole

Bed
og arbejd!



S August 1965 57. årgang

EN SPOLERET DAG

„Skal jeg i kirke, så er søndagen da spoleret.“

Ja, sådan sagde en ung mand til sin moder, da hun formanede ham til at gå i kirke, og der er vist mange - også blandt dette blads læsere - der er enige med den unge mand, selv om de ikke siger det rent ud.

Mon ikke en hel del unge keder sig i kirken, fordi de aldrig har lært at høre efter. Den gamle skik, at børnene, når de kom hjem fra kirke, blev spurgt efter, hvad præsten så havde talt om, var vist ikke ilde. Jeg kender i alt fald et menneske, der kedede sig under prædikenen, indtil han sagde til sig selv, at nu ville han høre efter og forsøge at få rigtig fat på, hvad præsten havde på hjerte. Og tænk, nu sagde præsten amen, før man ventede det.

Vi skal gå i kirke for at høre, hvad Gud har at sige os. Så er tiden ikke spoleret.

Man bør også læse om søndagen.

Et ungt menneske, som farer rundt om søndagen, kan nok opleve noget. Man skal jo da også hjem på besøg, og man skal hilse på gode venner. Men man kan let fare så meget rundt, at det bliver dyrt både økonomisk, legemligt og åndeligt, og derfor bør man om søndagen søge stilhed i selskab med en god bog.

I „Ungdomsliv“ skriver Olfert Ricard: „Det bedste i et menneske trives i stilheden.“

Ved et forhandlingsmøde sagde en ældre mand, at larm var et af Djævelens våben. Han mente vel, at den hindrede mennesker i at blive stille for Gud.

Profeten Esajas skriver i kap. 30, vers 15: Ved omvendelse og stilhed skal I frelses.

Hvis vi skænkes ensomme stunder på sygeleje eller ude blandt fremmede, så behøver disse stunder slet ikke at blive fattige. Er vi i selskab med en god bog, kan de blive meget berigende og gøre os hjertens lykkelige, og senere i livet vil vi mindes disse stunder som de bedste i vort liv.

Hvis stilheden ikke skænkes os, bør vi søge den, og vi kan sikkert alle finde den om søndagen.

Gudstjenesten og den gode bog vil ikke spolere vor søndag, men begge vil hjælpe os til en hviledag, en helligdag og en festdag.

Piger

Så er der igen gået et år, og igen står vi og mangler en kokkepige og en stuepige. Vi giver gerne den gængse løn, og friheden er der vist aldrig klaget over.

Agnes og A. Kristensen.

Mange unge skulle slet ikke have så travlt med at få en kæreste og en knallert. Meget hellere skulle de have travlt med at søge Guds rige og hans retfærdighed - og med at skaffe sig et godt navn, for vor trofaste Gud har da lejlighed til at give så meget godt i tilgift.

„Tag og læs!“ Søg Guds ord og lyt til det, så vil det hjælpe dig fra at spolere dit liv.

A. Kr.

Redaktionskifte

Forstanderen har i mange år, hvor mange ved jeg ikke, redigeret elevbladet. Nu er tiden kommet, da så meget kalder på hans bevågenhed, at tiden til dette fritidsjob ikke slår til.

Mon ikke alle gamle elever er enige om at sige forstanderen TAK for trofasthed mod sin skole, også de mange år som redaktør af bindeledet mellem skolen og gamle elever - *vort elevblad*.

Forstanderen slipper dog ikke helt fri. Han har lovet at skrive forsidestykket til hvert blad, og på denne måde vil han stadig være med til at præge elevbladet.

Jeg håber, at gamle elever stadig vil sende stof, kritisere, revse og oplyse til glæde og gavn for os alle.

Tbs. M.

Godt begyndt

Hver morgen vækker Gud os op af søvne for at velsigne os for dagens gerning. Han har allerede lagt de gode gerninger til rette, at vi skal vandre i dem. Han har nøje prøvet alle vanskeligheder, der skal møde os, og han kender de krav, mennesker vil stille til os. Han har prøvet byrderne, der vil lægge sig på vore skuldre; han, den trofaste Gud, vil ikke tillade, at vi fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe

udgangen af den, for at vi må udholde den. Han vil oplade sin hånd og lægge gode gaver langs vor vej.

Derfor er det stor utaknemmelighed mod ham, om et menneske iler ud i dagen uden først at stille sig med tak for hans ansigt. Og vi afskærer os fra en stor velsignelse, om vi tager vor gerning op uden først at have forfrisket os i bøn.

Vor gerning mister sin interesse og storhed, om vi ikke tager den af hans hånd. Og vort sind bliver splittet af de mange forskellige pligter, om vi ikke samler dem i, at de alle er udtryk for Guds vilje. Guds vilje må være som gelændere, vor hånd følger, når vi går op og ned ad dagliglivets trapper; det støtter og hindrer os fra fald.

Om Jesus hedder det: „Og om morgenen længe før dag stod han op og gik hen til et øde sted, og dér bad han“. Havde han det nødtigt, hvad så ikke du og jeg?

Biskop O. Olesen, † i Ribe 1930.

En saltvandsindsprøjtning

For nogle år siden var der en, der sagde til mig: at komme til elevfest virker på en rask på samme måde, som en saltvandsindsprøjtning virker på en syg.

Og jeg vil give ham ret. Hvor er det dejligt at komme med til en sådan elevfest, og der burde komme endnu flere, selv om der kommer mange. Hvor er det dejligt, når der kommer mange af ens hold. Men bare dette at have været med, det virker så igangsættende, man får lyst til at tage hjem og gøre en hel masse for ungdomsarbejdet, og for at vore højskoler kan blive spræng fyldte til vinter, og det giver ligesom mere mod på dagliglivets små besværligheder. Og hvor er det dejligt at gense den skole, hvor man selv har tilbragt 5 mdr., der bare gik alt for hurtigt, syntes man især bagefter, men det må vel være, fordi man havde det så godt.

Den tone og ånd, der rådede der, møder man ikke altid i dagliglivet og på arbejdspladsen, men hvor er det så dejligt at vide, at de, der færdes på skolen, står bag deres gamle elever i forbønnen; mon ikke det ofte har hjulpet os til at stå fast?

Vi gamle elever skylder forstanderen, lærerne, eleverne og pigerne en stor tak for alt deres slid for skolen og for elevfesten.

Til slut vil jeg minde om 3 små ord, der lød ved elevfesten, jeg skriver dem uden tilføjelse - tænk selv mere over dem - de tre ord er: *Glem ikke Gud!*

En af „55“erne.

Pristallet steg igen

I disse feriedage, hvor alle kan have det så dejligt omkring det tændte fyrs varmeapparater, kan samtalerne trives om det stadig tilbagevendende problem: *Pristallet*.

„Hvad vil du som lærer gøre ved alle de mange penge, du nu får ekstra?“ spurgte en mand mig personligt.

Mit svar behøver jeg ikke at referere, men vil henvise til et avisudklip.

Læs det med eftertanke.

Byboen siger:

— Hvor er det dejligt på landet. Haven bugner af frugt og grøntsager, kød, mælk og æg er næsten gratis.

Landboen siger:

— I byen har man det nemt. Kort arbejdstid, høje lønninger og forretninger lige om hjørnet.

Hjemmehusmoderen siger:

— Hvem der dog tjente penge og blev respekteret for sit arbejde.

Den udearbejdende siger:

— Hvor har I det godt hjemme. I kan gå og hygge jer hele dagen.

Manden med et frit erhverv siger:

— Man skulle være fastlønnet, så var der ikke så meget at spekulere på.

Embedsmanden siger:

— De selvstændige har flere chancer. Jeg må af med det meste af min løn i skat.

Barnet siger:

— Bare jeg snart var voksen.

Den voksne siger:

— Børn er sorgløse, og ungdomsårene er vidunderlige.

En digter har engang sagt:

— Dér, hvor du ikke er, dér er lykken!

Man ærgrer sig gratis i verden,
men det er forresten skidt -
for hvis det kostede penge,
så gjorde man det ej så tit.

Anton Berntsen.

Ud i alverden

har man kaldt det blad, som nu udgives som fællesblad for KFUM og KFUK ydre mission.

Igennem disse linier vil vi opfordre alle gamle elever til at tegne abonnement på dette blad, såfremt man ikke har andet missionsblad. Det bringer den orientering, vi så ofte mangler. Læs f. eks. nedenstående, og måske forstår man så, at missionstanken og missionsarbejdet ikke er et arbejde, der vedkom vore bedsteforældre - men vedkommer os moderne mennesker i 1965.

90.000 drenge og piger uden skolegang.

I Kenya har en rapport over uddannelse og beskæftigelse af elever, der forlader skolerne efter 4. klasse, dette år udregnet, at mindst 90.000 drenge og piger, der forlader deres skoler i december 1964, ikke vil have en chance for at få videre skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Antallet vil efter beregningen vokse i 1965.

Tallet for Tanzania regner man med er endnu større.

Denne chokerende meddelelse har fået Kenyas Kristne Råds ungdomsafdeling og

Vigtig meddelelse

En del holdere af dette blad har glemt at betale deres kontingent for 1965. I første halvdel af september vil De modtage en lille hilsen.

Dette kan dog undgås, hvis De omgående sender pengene på giro 3 62 33. — TAK.

Ved elevforeningens generalforsamling blev det vedtaget at sende til alle, der har glemt dette — også til dem, der havde betalt mere end de skulle i 1964. **Jeppe.**

Kirkernes Uddannelses-afdeling til at forsøge at hjælpe i denne alvorlige situation.

Af Kenyas befolkning er over halvdelen under 16 år. (I Tanzania regner man med, at ca. 45 pct. er under 16 år).

Mange drenge og piger, der ikke får længere skolegang, driver til byerne for at søge arbejde, og hvis de intet finder, bliver de skuffede og bitre. Selv om de har en familiehamba (bananlund) derhjemme, ønsker de ikke at arbejde der, de foragter landarbejdet, og alle disse unge er en fare for samfundet. - Hvad kan der gøres?

- a) Man må forsøge at få de unge til sammen med forældrene at forstå, at der er chancer for fremskridt og fortjenester også gennem dygtigere landbrugsarbejdere.
- b) Selve indstillingen til landbruget må forandres, dette gælder især lærernes, landmændenes og politikernes indstilling, og kirken må hjælpe de unge til at se, at kirkens budskab også gælder dem, der skal indoptages i landbruget igen. - Der bør tages skridt til at uddanne unge i bedre landbrug såvel som i hjemmевirk-somheder af forskellig art ude på landet.

(*Ud i Alverden nr. 1, 1965*).

☆ Hjemme fra skolen

Omkring 1. august er der jo en stille periode på skolen. Eleverne er hjemme på 14 dages ferie, - og dermed har lærerne også ferie. - Verdens goder er ikke ligelig fordelt. Nogle af personalet må jo forblive på skolen. Der skal gøres rent efter elevernes bortrejse, og der skal bages og udføres mange forberedelser, så man igen er klar til at modtage de „hjemvendte, ferietrætte“ elever.

Mellem elevfesten og sommerferien blev tiden udnyttet i fulde drag. Undervisningen gik sin gang. Jeppe holdt selvfølgelig alle i ånde. (Hvorfor ved alle gamle sommerelever). Resultatet fyldte også godt i gymnastiksalen - ja, faktisk så meget, at vi måtte tage balkonen i brug til udstilling af elevernes skriftlige arbejder ved forældrefesten. Denne fest betyder så meget. Tilfredse elever er gode anbefalere af en skole, men tilfredse forældre er endnu bedre.

Forældredagen forløb stort set som sædvanlig. I år havde vi dog såvel frokost som middag i de 2 store klasser. Vi havde dækket til ca. 150 - og det gik fint - og var en lettelse for køkkenpersonalet.

En stor begivenhed oplevede vi også i juli. Familien Lund havde været forhindret til en sangtime. I stedet kom de en aften. Første halvdel var almindelig undervisningstime. Efter kaffepause underholdt Johannes med mange fine numre indenfor „trollmandskunsten“. Han viste os, at han kunne mere end synge. Organist Lund sluttede aftenen på sin egen måde - en melodi, der stemte sind og tanker til tavshed fra hverdagens travle liv.

Vi nåede også den traditionelle Vesterhavstur inden ferien. Vejret artede sig så fint, at selv det berømte „kanalbad“ blev en oplevelse. Ligeledes oplevede vi en fin, fin søndag eftermiddag ved Toftum bjerge.

I går kom eleverne så igen, og hvor er

25 års jubilæum



det hjemligt at se dem færdes på skolen. En skole er jo ikke en skole, når eleverne er borte. - Vi sætter alle sejl til og håber, at de sidste uger må blive ligeså gode som de første.

Vi har i år deltaget i Lemvig-kredsens håndboldturnering med 2 hold. Kun det ene kunne blive puljevinder - og blev det. I aften spillede vi kamp mod det andet puljehold og vandt en klar sejr. Vi skal næste gang stille op ved Vestjysk storkredsstævne i Bækmarksbro søndag den 29. august. Det kunne jo være sjovt, om mange gamle elever ville „heppe“.

Vort fælles samtalemne: Kommer der indmeldelser nok, så vi kan få en topfuld vinterskole, er stadig et åbent spørgsmål. Indmeldelserne kommer støt og roligt. Skal vi være enige om, at vi hver især vil gøre vort til, at ovennævnte går i opfyldelse?

Ths. M.

• Sidste nyt fra skolen

Den »glædelige begivenhed« hos lærer Svendsens blev en glædelig begivenhed - det blev en datter.

Såvel moder, datter og fader har det godt.

55/56

„Borte med blæsten“

Sådan kan vi med rette skrive om vore vandremapper, idet vist ingen af dem eksisterer mere. Derfor denne lille hilsen som optakt til en ny vandremappe.

Er I friske kammerater 55-56 N. N. H.? (selvfølgelig). Skal vi gå til den igen og starte en ny, så grib pennen og skriv et par ord til mig. Men det skal kun være jer, der virkelig interesserer sig for sagen, både højskole- og efterskole-elever. Kom frit frem!

Venlig hilsen. *Emil Højbjerg.*

Odinsvej 1, Fakse Ladeplads. Tlf. 390.



Sommerpiger 1965

1. spalte fra oven og ned:

1. Pigerne fra Thy. 2. Fra Vejlekanten. 3. Folk fra Himmerland. 4. Islandsk hygge. 5. Piger på rad.

2. spalte fra oven og ned:

6. Flittige piger. 7. Midtpunktsøgende. 8. Balance. 9. Parat. 10. Hygge Kaffe.

★ Højskolepost

Samlet ved elevfesten til vort 25 års jubilæum sender vi en hjertelig hilsen til alle de savnede fra 1940, også forstander Kaag, „frk. Olsen“ og lærer Jessen. - Hilsen og tak til skolen og lærerstaben for den gode fest.

Anna (Henriksen) Øgendahl.
Sigrid (From) Østergaard.
Jane (Christensen).
Astrid (Nørgaard) Mikkelsen.
Marie (Øgendahl) Poulsen.
Agnes (Kjærgaard) Kirkebæk.
Pouline (Christensen) Hornstrup.
Irene (Madsen) Poulsen.
Anna (Kristensen) Lind.
Mary (Pedersen) Landgrebe.
Kristine (Thomsen) Flugt.
Rosa (Poulsen) Andersen.
Kirstine (Anneberg) Meldgaard.
Karen (Sejrup) Villadsen.
Elisabeth (Lind) Silkjær.
Hanne (Sørensen) Kryger.
Dorthea (Jensen) Hansen.
Karen Margrethe (Johnsen).
Maja (Klægborg) Clemmensen.
Astrid (Siddelmann) Kokholm.
Tinne (Arentsen) Bentzen.

Stævne i Viborg - på KFUK

søndag den 12. september 1965.

Kl. 14,30 Velkomst og fælles kaffebord.

Tale ved forstanderen.
Frikvarter.
Lærer Østerby og frue underholder.
Afslutning ved lærer Svendsen.

VORE MØDER OG STÆVNER

29. aug. Humlum Strand. B. Ø.
9. sept. Farsø. B. Ø.
11. sept. Møldrup. Ths. M.
14. sept. Gudum. B. Ø.

Stævne i Herning - på Højskolehjemmet

søndag den 19. september 1965.

Kl. 14,30 Velkomst og fælles kaffebord.

Tale ved Ths. Mogensen.
Frikvarter.
Eleverne underholder.
Afslutning ved forstanderen.

Vi venter mange gamle elever til disse møder og stævner. For os på skolen er det at se gamle elever som et håndslag med TAK for sidst - og vi tror, det er af betydning, at vi mødes.

Kom og vær med!

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1964 Frk. Alice Ladegaard, „Broagergård“,
Fur — samme, Næsbyvej 17, Højbjerg.
- 1964 Frk. Gerda Justesen, Fårevejle højskole,
Fårevejle — samme, Sygeplejeskolen,
Holstebro.
- 1963 Fru ingeniør Tove Sørensen, Ullerslev —
samme, Stadionsvej 51, Odense V.
- 1962 Frk. Birgitte Mathiassen, Frelsens Hærs
Vuggestue, Annexstræde 29, Valby —
samme, Alderdomshjemmet, Alslevvej 7,
Stubbekøbing.
- 1962 Frk. Inga Pedersen, Haslev højskole,
Haslev — samme, Børkop sygeplejehøj-
skole, Børkop.
- 1962 Frk. Birgit Mølgaard Christensen, Fol-
bækgård, Barde, Herning — samme, Gl.
Landevej 202, Herning.
- 1962 Frk. Asta Kjærulf, Håndarbejdsskolen
„Engelsholm“, Brødsten — samme, Pilely,
Kallerup, Sjørring.

- 1961 Frk. Bente Bonnerup, Afd. K. I, Institutionen Vodskov — samme, Eggersvej 26, Hellerup.
- 1960 Faglærerinde frk. Grethe Kallestrup, „Sanderumhus“, Anne Maries Allé 36, Fruens Bøge. — Håndgerningslærerinde, samme, Rostrupvej 3, København F.
- 1958 Frk. Esther Hansen, Den danske Husflidshøjskole, Kerteminde — samme, Ljørslev, Nykøbing M.
- 1954 Frk. Kirsten Helsager, Børneforsorgs-seminariet, Jægerspris — samme, Anemonevej 13, Skjern.
- 1947 Fru Edel Ølshøj Jensen, Postbox 1, Gl. Strandvej 302, Humlebæk — samme, Kongevej, Allerød.
- 1947 Lærerinde frk. Frederikke Andersen, Randersvej 30, Viborg — samme, Iglso, Kjeldbjerg, Skive.
- 1942 Fru Helga Christensen, Carolinegade 11, Skive — samme, Kordegneboligen, Hans Havesvej 2, Kolding.
- 1940 Fru Sigrid Østergaard, Bredgade 55, Ikast — samme, Sønderparken 26, st. th., Ikast.
- 1929 Frk. Elisabeth Nielsen, Ryesgade 58, 3. sal, dør 33, København Ø. — samme, Øster Voldgade 28, 3. sal tv., Kbhv. K. Frk. Gertrud Andersen, Bredgade 18, Brædstrup — samme, Salten Plejehjem, Them.
- Vinterskolen:*
- Førstelærer L. Kaag, Munke-Bjergby — samme, Sletterhagevej 37, st. th., Risskov.
- 64-65 Julius Sandgren, Vesterdal ungdomsskole, Kauslunde — samme, adr. Knud Christiansen, Kougsgård, Kougsstrup, Kalundborg.
- 64-65 Bent Damtoft Jeppesen, Boulstrup st. — samme, „Hesselbjerg“, Nr. Nissum pr. Lemvig.
- 63-64 R. K. 665710 Sørensen, 2-RKKMP - DRLR, Nr. Uttrup kaserne, Nørresundby — samme M. G. 665710 Sørensen, 2/l DRLR, Nr. Uttrup kaserne, Nørresundby.
- 63-64 Poul Erik Hedegaard, Hahlgård, Vridsted, Skive — samme, Hahlgård, Trandum.
- 61-62 Christian Skarby, Nørager, Flynder, Bækmarksbro. — Rekrut 649979 Skarby, Vester Allé's kaserne, Aarhus C.
- 60-61 Simun Petersen, KFUK, Struer — samme, Langelandsgade 131, Aarhus C.
- 58-59 Poul R. Henriksen, Forsorgshjemmet „St. Dannesbo“, Bellinge — samme, Diakon-skolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus C.
- 58-59 Bent Mølgaard, Foelbækgård, Barde, Herning — samme, Gl. Landevej 202, Herning. Emil Nielsen, Møllegade 17, Herning — samme, Søbjergvej 7, Tulstrup, Ikast.

Nr. Nissum Højskole og Efterskole

tilbyder følgende kursus:

For unge mænd og kvinder nov.-marts.

Højskoleafdeling for mænd og kvinder.
Forkursus for sygeplejehøjskolerne nov.-januar.
Landbrugsafdeling.
Efterskole for 14-18 årige unge mænd.

For unge kvinder maj-sept. (maj-juli).

Højskoleafdeling.
Husholdningsafdeling.
Forkursus for sygeplejehøjskolerne.
Efterskole for 14-18 årige.

Foruden almindelige skolefag tilbydes følgende valgfrie fag: Maskinskrivning, kemi + fysik, kjolesyning, sprog, matematik, maskinlære, landbrugslinie for efterskole drenge og idrætslinie med boldspil.

Skriv til skolen efter nærmere oplysninger.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening. Redigeret af højskolelærer Ths. Mogensen.

M. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI - STRUER 16198

FRÆDERIKSBERG ALLE 22
STATENS PÆD. STUDIESAMLING
HR. J. KRISTENSEN