



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejde!

Fra Nr. Nissum Højskole

10 Oktbr. 1965 57. årgang



Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alle disse ting gives eder i tilgift

Vi hørte i dag, 15. søndag efter trinitatis, igen dette herlige ord fra math. 6, 24-34, og da forstander Kristensen jævnlig opfordrer til at skrive en hilsen til „Fra Nr. Nissum højskole“, vover jeg det.

Jeg fik lov til at vokse op i et hjem, hvor Guds ord var sat højt og blev brugt af mor og far som en rettesnor i det daglige liv - omend i menneskelig skrøbelighed. Vi børn kom derved ind under Guds rige velsignelse, og vi var jo også daglig genstand for forbøn fra mor og far. I søndagsskolen blev det os pålagt at bede for hedningemissionen, og jeg husker endnu, hvad missionær Børresen fortalte om gerningen i Santalistan.

Som årene svandt, kunne jeg ikke leve på mors og fars tro, og som 17-årig i 1897 overtalte Gud mig, og jeg lod mig overtale til at tjene ham. Og det blev da min daglige bøn til Gud, at han ville bane min fremtidsvej, fuldføre den gerning, som han havde begyndt, og om muligt råde mig med sit øje. Jeg kan nu som gammel mand bekende med N. P. Madsen:

„Du elsker mig, jeg ved det godt, jeg ser i alt - i stort og småt - forunderlig din nåde.“

„Du elsker mig endnu som før, du vil mig elske, til jeg dør, O Gud, dig evig ære.“

Gud gav mig en god hustru, og i de 3 år, vi var forlovede, gjorde vi det til en regel, hver gang vi fik lov at sidde sammen, altid at slutte med fællesbøn. Og ved I hvad, I unge? Det giver en god samvittighed og en stor velsignelse over samværet, når Guds øjne må hvile over os. Kan I ikke bede sammen, så vent med ægteskab. Tag imod et godt råd af en gammel mand, som har haft både bryllup, sølvbryllup, guldbryllup og diamantbryllup. Hvad har jeg ikke set af forskel hos dem, der ikke tog det så nøje, men lod stå til, og hos dem, der søgte at

Har I husket

at fortælle de unge piger i jeres omgangskreds, at vi til vinter har højskole både for unge piger og for unge mænd? Har I husket at fortælle, at vi har forskole for sygeplejehøjskole, hvor Østerby underviser i fysik og kemi, og hvor undervisningen i dansk og regning også vil være en stor hjælp?

Vi vil så gerne have nogle flere piger til vinter på højskole, og vi vil nu også gerne have nogle flere unge mænd.

Det kan nås endnu både med understøttelse og indmeldelse. Prøv allesammen at gøre en indsats. Tak til enhver, som prøver alle muligheder.

lade Gud råde i alt. Tænk på, hvad vi skylder Gud for hans godhed imod os, og tænk på, hvad vi skylder vor slægt.

Jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er stærke, når Guds ord bliver i eder. - Se 1. Johs. 2.

„Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed, jeg fik, som dugdråber så jeg dem falde i glimt for mit undrende blik.“

„Jeg kan ikke tælle dem alle - desmer må jeg synge hans pris.“

(Lina Sandell).

P.

Kære gamle ven af skolen, tak fordi du vovede at skrive til bladet. Måtte de gode ord nu blive læst og efterfulgt. A. Kr.

»Er du tilfreds - sig det til andre -

er du utilfreds, sig det til os“ - sådan siger forstanderen ofte til eleverne. Her gengives en stil, der er skrevet af en tilfreds elev - og derfor går videre til bladets læsere.

En week-end lidt efter jul sad min søster og jeg og talte om, at det egentlig kunne være dejligt at komme lidt væk fra hverdagen og komme på en højskole. Vi snakkede om flere skoler, men min søsters veninde, som også ville på skole, havde en broder, der ville læse på seminarieret i Nr. Nissum. Da der jo også var en højskole der, talte vi om, det kunne være meget praktisk, hvis vi tog på højskole i samme by, for så kunne vi køre med i hans bil, når vi skulle hjem.

Det hele endte dog med, at broderen alligevel ikke kom til at læse, men da var vi 3 indmeldt, og vi rejste hertil den 3. maj.

Nr. Nissum højskole er ikke så kendt nede hos os, og det var 3 spændte piger, der sad i toget på vej mod Struer.

Da vi kom til „Elmely“, blev vi godt

modtaget af lærer Østerby. Han tog nogle af vore kufferter og viste os op på skolen. Efter at have hilst på de tilstedeværende lærere og lærerinder, skulle vi vælge et stykke papir, hvor navnet på vort fremtidige værelse stod. Jeg fik værelset „Vesterved“, og så vidt jeg husker, var det lærer Mogensen, der viste mig op.

Pigen, jeg skulle dele værelse med i fem måneder, var netop lige ankommet. Jeg husker tydeligt, hvor generte vi begge var i begyndelsen. Det varede dog ikke længe, før vi fik travlt med at spørge hinanden om et og andet, samtidig med at vi pakkede ud.

Kl. 19,00 prc. skulle vi ned og spise aftenmad, og jeg syntes vel nok, at alle pigerne var mærkelige, men et sådant indtryk havde vi vist alle om hinanden.

Det varede dog ikke længe, før vi lærte hinanden at kende, og jeg synes vel nok, at vi har haft mange gode timer, både i skole- og fritid. Jeg synes, at vi har lært mange gode, nyttige og interessante ting, og det er også rart at få sine skolekundskaber genopfrisket, for hvor kan man dog hurtigt glemme igen. Jeg tror dog ikke, at vi så hurtigt vil glemme, hvad vi har lært her, for nu er vi jo blevet ældre og tænker mere over det, vi hører og ser.

Vore udflugter har også været en oplevelse, særlig turen til Harzen. Men også vore små udflugter, hvor vi jo også har set mange smukke steder og spændende ting.

Jeg synes også, at vore egne små aftener har været gode, både når vi har haft bål i haven eller indendørs hyggeaften. De fire aftener om ugen, hvor vi får kaffen op på værelserne, vil jeg heller aldrig glemme. Vi er næsten altid en lille flok samlet på et værelse, og så diskuterer vi, snakker alvorligt - eller har det sjovt.

I sommer, da vi kunne bade, var også en skøn tid, og jeg tror, de fleste nød, at vi ikke havde længere til vandet.

Jeg vil aldrig fortryde, at jeg tog på skole her. Tværtimod vil jeg af hele mit hjerte

anbefale den til alle, der tænker på at tage på høj- eller efterskole. De fem måneder, vi har haft her, vil jeg aldrig glemme, men mindes dem som en af de bedste somre i mit liv.

Nu er der desværre ikke mange dage tilbage af den. Jeg tror, at det bliver svært at sige farvel til alle, som vi er kommet til at holde så meget af.

R. S. J.

Ture i september

Traditionen tro blev der holdt Nissumstævne i Viborg den 2. søndag i septbr. Her fra skolen havde vi som sædvanlig Viborgtur samme dag. De fleste af eleverne var med på turen, som startede herhjemme fra skolen kl. 9. - Turen gik først til Kongenshus Mindepark, hvor vi forsøgte at finde vore forfædres navne på stenene eller i hvert fald finde nogen fra vort hjemsoqn. Vejret var dejligt, og vi nød den fred og stilhed, der var over de store hedestrækninger denne søndag formiddag. „Lad ikke hånt om hedens golde gave, det land er fattigt, som er idel have“, står der i en lille vejledning om Kongenshus Mindepark, og det er ganske sikkert rigtigt.

Som noget særligt havde vi i år fået invitation fra en elevs hjem - nemlig familien Krægpøth, Pederstrup ved Kjellerup, til at komme der hele flokken og spise middagsmad. Det var modigt gjort. Vi siger familien Krægpøth en stor og hjertelig tak for gæstfrihed mod hele flokken. Selv om det var i høstens tid, havde de ryddet ud af maskinhuset, pyntet med grene og blomster og dækket op til middagsmad. Det var næsten som til bryllup.

Fra Pederstrup gik turen mod Viborg med kort ophold ved Dollerup bakker.

Efter stævnet i Viborg så vi domkirken og Borgvold.

Derefter skulle vi vist efter sædvane have vendt hjemefter, men vi havde fået endnu

en indbydelse, nemlig fra et par forhenværende elever, Grethe og Børge Nielsen, Overlund, til at komme der og drikke aftenkaffe hele flokken. Vi havde helt lagt den vestjyske beskedenhed på hylden for en dag og tog imod denne indbydelse også. Vi takker også familien Nielsen for deres storslåede gæstfrihed. I deres herskabelige stuehus, som kun var et år gammelt, var der dækket op i flere rum. Der var sat blomster og lys på bordene, vi hyggede os og nød det allesammen.

Efter at forstanderen havde holdt andagt, gik vi i bilen og kørte hjem. Jeg kan ikke lade være at nævne, at lidt uden for Viborg blev vi overhalet af to ambulancer under udrykning. Et stykke vest for Viborg så vi, hvad de var kørt efter. En bil var kørt imod et vejrtræ, der var stort opløb, og det så grimt ud. Vi kunne kalde det mørke minutter på en ellers lys og skøn dag, som vi kom hjem fra glade og i god behold.

Tirsdag den 21. sept. gik turen til Thy. Vi så oldtidshøjene ved Ydby, en skotøjsfabrik og en stor møbelforretning i Hurup samt Vestervig kirke.

En af eleverne, Elin Munkholm fra Sønderhå, havde fødselsdag dagen før, og elever og lærere var inviteret til at fejre fødselsdagen i hendes hjem i forbindelse med Thy-turen. Igen en storslået gæstfrihed fra venlige mennesker, som vi takker hjertelig for. I forvejen havde vi fået arrangeret en håndboldkamp mellem et hold fra Sønderhå og et hold fra skolen. Da den var afviklet, tog vi ud til familien Munkholm, hvor kaffebordet var dækket. Efter at alle var vel-forsynede, underholdt et par unge mænd med sang og musik. Man befandt sig så godt, at eleverne næsten ikke var til at trække med hjem, da vi „ældre“ fandt det passende at bryde op.

Vi takker de tre familier, som vi har besøgt, for gæstfrihed mod os alle og for det vennensind, man derved viser skolen. Tak.

B. Ø.



Farvel til „Sommerfuglene” 1965

Også her i bladet skal I have så stor en tak for det skønne og glade samvær, vi havde her i sommer. Stor tak, fordi I kom, og stor tak for jeres venlige og fornøjelige væsen. Vi savner jer, men at mødes og skilles er jo livets vilkår. De store børn skal ikke blive hjemme altid; at skilles kan være det ene rigtige, selv om vi sukker derved. Men hvad tænker forældre, når inder-

ligt elskede børn rejser hjemmefra? „Åh, bare det må gå dem godt, så kan vi være glade trods savnet.“

Vi ønsker og beder for enhver af jer: „Gud skærme jer vandring til livets sol går ned.“ Vi ønsker og beder, at I må tjene Herren med glæde.

Gode minder er en stor rigdom. Tak fordi vi kan minde jer alle med glæde. (Stander).

Bibelkursus

4.-6. oktober 1965

på Nr. Nissum højskole blev afholdt med stor tilslutning. - Første aften plejer rammerne fuldstændig at sprænges, derfor havde vi i år skaffet så mange pladser som overhovedet muligt, og så blev der ca. 50 tomme pladser, dvs. at ca. 250 drak kaffe. Gymnastiksalen var stopfuld af ungdom. 2. og 3. aften plejer tilslutningen at være mindre end 1. aften, men i år var besøget disse aftener meget stor, ca. 350, heraf blev ca. 175 til aftenkaffe.

Programmet skal ikke gentages her. Blot dette, at disse kursus har bud til os alle. Alene et blik på programmet burde være nok til, at vi kom. Aften-programmet trækker flest, men i år var tilslutningen til såvel formiddags- som eftermiddagsmøderne stærkt stigende, dvs. et gennemsnit på ca. 75-100.

Hvem kommer så til disse kursus?

Flest ældre ved møderne formiddag og eftermiddag. Her ser vi sjældent mange unge. Om aftenen er ca. halvdelen unge.

Allerede nu vil jeg skrive, som jeg gjorde i sidste nr. af bladet: *Var det ikke en idé med 3 dage på højskole igen?* Derfor kan det være praktisk med oplysningen: *Første mandag-tirsdag og onsdag i oktober 1966 bibelkursus på Nr. Nissum højskole.*

☆ *Hjemme fra skolen*

September måned - når man i dag sidder ved sit skrivebord for at skrive om ovennævnte måneds sidste halvdel - opdager man, at dette tidsrum fløj bort. Ligeså at den gav så mange oplevelser, at der ville blive mangel på spalteplads, om de alle skulle berettes.

Østerby beretter andet steds om vore ture, som gav os den fælles oplevelse, som gode minder altid giver.

Mandag den 13. havde eleverne en fælles underholdningsaften, hvortil der var indbudt gæster. Man skal jo være forsigtig med ros og ris. Det var en afvekslende aften med en passende blanding af munterhed og alvor. En aften, jeg ville ønske, at mange KFUM- og KFUK-foreninger ville arrangere af to grunde: 1) at det var god underholdning. 2) at medlemmerne bliver aktiviserede.

Torsdag den 16. var der indbudt til bestyrelses- og repræsentantmøde her på skolen. Vi var meget spændte på, hvor mange der kom. Høstvejret var afgørende. - Vi kunne dog glæde os over en god flok, og skolens forhold, såvel økonomiske som skolemæssige, blev drøftet. Man enedes om en henvendelse til minister og bevilgende myndigheder om at give vor skole den længe ventede byggetilladelse til idrætshal og de dermed følgende ombygninger. Mødet sluttede med underholdning ved eleverne.

Det skolemæssige arbejde får jo altid en ekstra tand tilsidst; der er så meget, der skal nås. I år var det sjovt at se travlheden med stoftryk. Man havde næsten følelsen af, at „Jeppes udflugt“ forandrede skolens håndarbejdssystem fra en hyggelig sy- og vævestue til en mangefarvet malerstue. Resultatet blev mange skønne ting, der sikkert i fremtiden vil pryde elevernes hjem, og det er da en opgave med fremtid i.

Den sidste søndag havde vi inviteret Asp og Linde damehold til et ekstra opgør i håndbold. De var så ubeskedne at vinde, så vi har stadig en sejr tilgode. Eftermiddagen sluttede vore piger med en lille gymnastikopvisning. Sådan burde man afslutte mange af vore håndboldstævner, for idræt er mere end håndbold. Her må jeg lige indskyde, at alle idrætsholdets deltagere også har bestået idrætsmærkeprøverne.

Så kom afskeden - vi skulle jo skilles selv om det gik så godt. Der var skolegang til middag. „Pakkefest“ til kl. 14,45. Håndboldturnering mellem elever og lærerstab.

Kl. 17,30 middag. Kl. 19,15 film. Derefter tog vi hinanden i hænderne og dannede en lang kæde. Først gik vi en rundtur om plænen i skolegården, derefter gennem dagligstue - spisesal - hobbyrum - gymnastiksal - sløjdsal - elevgangen og ned i den store klasse, hvor det festligt dækkede kaffebord ventede. Efter kaffen stod vi ret - én for én - og fik et lille vers med på vejen. Så var der en kort pause (frikvarter), og så samlede vi for sidste gang. Østerby viste os billeder fra sommeren, der selvfølgelig var vellykkede, når vi selv stod model. Så kom talernes tid. Der blev sagt tak for sommeren, og forstanderen sluttede aftenen.

Dagen efter var der opbrud. Det var måske svært at sige farvel, men der var mere glæde end sorg, og sådan skal det også være.

Så kom oktober-ferien for forstanderpar og lærerstab, men allerede den 4. oktober var der igen liv over hele skolen - bibelkursus.

Ind imellem havde pigerne endda nået at gøre rent overalt - jo, der sker også noget i oktober.

Se en dag op på „Brejdblik“. Ove og Østerby bygger vognskur. Svendsen og undertegnede forsøger at planlægge en garage. Nede på skolen summer det af rengøringens mangeartede lyde, der er så kort tid til den 3. november. *Ths. M.*

✧ Højskolepost

VORE MØDER

- 30. okt. Harboøre FDF. Ths. M.
- 8. nov. Farre v. Vejle. Ths. M.
- 13. nov. Hobro. A. Kr.
- 16. nov. Hurup. B. Ø.
- 17. nov. Naur centralskole. Ths. M.
- 22. nov. Ørding. B. Ø.
- 22. nov. Resen v. Struer. A. Kr.

GIVE - VEJLE - KOLDING - GRINDSTED

Vi har så ofte talt om at afholde et elevmøde i dette område i lighed med stævner i andre „landsdele“. Vi ville være taknemlige for et tilbud om husly eller et sted, hvor vi kan hen-

vende os. Send mig snarest et kort, hvis I kender et sted. - Alle i området ser efter annoncen i november-bladet. *Ths. Mogensen.*

HØJSKOLE-AFTENER

Hobro-kredsens højskoleaftener fortsættes lørdag den 13. nov. med møde i Ungdomsborgen, Lillegade 7.

Forstander Kristensen, Nr. Nissum, taler over emnet: „Sandheden“. *Leif Hansen.*

ØSTVENDSYSSEL HØJSKOLEKREDS

afholder møde lørdag den 23. okt. kl. 20,00 i Hjallerup missionshus.

Forstander J. J. Moeslund, Haslev, taler over emnet: „Det stod ikke i avisen“. *Tage Sanden.*

AFTENHØJSKOLEN I BETHESDA

har tilsendt os sit program for vinteren 1965-66. Der er 2 møder hver onsdag aften. Det første kl. 19,30-20,30, og det andet kl. 21,00-22,10.

Vi anbefaler alle unge og gamle højskoleelever at slutte op om disse møder. - Mød op og få et program - det er uløjligheden værd.

HØJSKOLE-FEST-AFTEN 1965

Igen i år arrangerer KFUM og KFUK i Storkøbenhavn i samarbejde med en række højskoler og ungdomsskoler en højskole-fest-aften. - Den afholdes mandag den 8. november kl. 20,00 i KFUK's hovedforening, St. Kannikestræde 19, København.

Af programmet nævner vi:

Tale ved forstander J. K. Krarup, Haslev højskole: „Mod på livet“.

Sang, recitation, kaffebord m. m.

Man bedes medbringe højskolesangbogen samt kr. 4,75 til dækning af udgifterne ved aftenen (heri medregnet kaffebord).

YDRE MISSIONS STÆVNE

afholdes på Nr. Nissum Højskole søndag d. 21. nov. 1965.

Følgende talere er anmeldt: Missionær Martha Holst, Aden, Svanemose, Vonsild og sekretær Poul Nedergaard, DMS.

Stævnet begynder med fælles kaffebord kl. 14,30 og slutter ved 22. tiden.

Fuld forplejning koster 10 kr. (Eftermiddagskaffe, aftensmad, aftenskaffe).

Tilmelding hertil senest fredag d. 19. nov. ved Nr. Nissum nr. 4.

TIL GL. ELEVER

Dette stævne er også åben for jer. Tænk på muligheden af at tilbringe en søndag på jeres gamle skole. I er hjertelig velkommen. Vi venter fuldt hus. Tak om I kommer.

Unitas forlag anmelder:

Poul Hoffmann: Den gyldne rose.

(315 sider - kr. 24,25).

Forfatterens store korsfarer-trilogi, der begyndte med „De fagre riger“ og „Magtens nat“, afsluttes med dette bind, som uden vanskelighed kan læses selvstændigt. Bogens handling samler sig om den unge jødinde Mirabelle, den arabiske købmandsdatter Leila og „korsfareren“ selv, Gilbert af Saxford. Medens deres skæbner spindes med overbevisende sikkerhed og stadig fortættet spænding, oprulles et stort panorama af fængslende skikkelser, charmerende optrin og eventyrlige interiører, som vil tilfredsstille selv den, der ved møde med Poul Hoffmanns tidligere bøger har ladet sig mest imponere af hans fantasi og fortællekunst, hans historiske kyn-dighed og hans sjældne indlevelsesevne, der ud-springer af en medrivende kærlighed til stoffet. I omfang, men endnu mere i kvalitet, hører korsfarer-trilogien til de senere års store danske romaner.

Axel Hambræus: Finmark og sæterhytte.

(141 sider - kr. 16,75).

Gennem en række bøger, hvoraf den mest kendte vel nok er „Præsten i Uddarbo“ (I overall og præstekjole), har denne svenske provst og forfatter vundet sig en stor læserkreds her i landet. Denne nye bog, der slutter sig nær til „Anneli Bjergmandsdatter“ og „Annelis søn“, er måske den mest personlige af hans mange bøger. I finmarkspræsten Hans Vasenius' skikkelse fortæller han selvbiografiske oplevelser fra natu-rens, kærlighedens og musikens verden. Finmarksfolket i de vidtstrakte ødemarker har hans varmhjertede forståelse og kærlighed, - ikke mindst i deres skæbnetunge kamp mod vinterens mørke i landsbyerne, hvor ensomhed og fattig-dom sætter sjælen på de sværeste prøver.

Alfred Hauge: Hundevagt.

(324 sider - kr. 24,25).

Alfred Hauge, der i Norge regnes blandt de førende yngre forfattere, udfolder her sit alsidige talent inden for en genre, han ikke før har dyrket - den bredt flydende episke roman med forankring i fakta. Bogens fortæller og centrale skikkelse er Cleng Peerson, den fattige dreng, som blev norsk udvandrings fader. Hans liv var i sig selv så spændende som nogen roman. Ham var det, kvækerne sendte over havet for at undersøge mulighederne for nybyggere, og ham var det, der senere blev stifinder for den første

emigrantflok, som sejlede til Amerika med sluppen „Restauration“ i 1825. - I „Hundevagt“ fortæller han på sin fortrolige måde om sin opvækst, sit ulyksalige ægteskab med den rige og meget ældre Anne Cathrine, sin kærlighed til den stumme Sara Larsdatter, som han aldrig kunne glemme, og til sidst om den første rekognosceringstur til det forjættede land. Hvorledes det gik de norske udvandrere i den nye verden, vil Alfred Hauge fortælle om i en ny bog. Det er et mægtigt og fascinerende historisk stof, forfatteren tager op. Fra første færd rives man med af denne beretning, som i virkeligheden udgør et kapitel i den stolte saga om menneskets ukuelige frihedsvilje.

Kirsten Bang: Hallgrim den hårdtprøvede.

(139 sider - kr. 13,50).

Forfatterinden har med en lang række bøger forlængst slået sit navn fast som en af de betydeligere danske forfatterinder af ungdoms- og børnebøger. Som de foregående bøger, hvoraf de seneste var „Sørøverne i Grønland“ og „Slav hos tyrkerne“, er den nye bog levende og spændende fortalt og historisk vel underbygget. - Handlingen foregår i det 17. århundrede, dels i København og dels i Island. Bogens hovedper-son er den senere vel navnkundige islandske sal-medigter Hallgrimur Pjetursson, der som ung, hjulpet af biskoppen på Skalholt, nogle år op-holdt sig i København for at studere.

Poul Hoffmann (red.): Kristendom - jødedom - Islam.

(134 sider - kr. 14,75).

Hensigten med denne bog er at give en belysning af de tre religioners indbyrdes forhold. Bogen indeholder bidrag af: overrabbiner, dr. phil. Marcus Melchior, sognepræst, dr. theol. Sigurd Granild, højskolelærer, redaktør Frode Thorngreen, professor, dr. theol. Svend Holm-Nielsen, forfatterinden Kirsten Bang, missionær, pastor V. Tranholm-Mikkelsen, fhv. missionær, pastor Marius A. Borch-Jensen.

Adresseforandringer

Vinterskolen:

- 64-65 Henry Laustsen, Hvilsom, Hobro — samme, adr. Hans Busk, Thorsø, Grenå.
63-64 Finn Sørensen, „Mosegård“, Guldager, Ålestrup — samme, Søhalegård, Hvilsom, Hobro.
62-63 Villy Lund, Landbrugsskolen, Haslev — samme, Hørrup, Møldrup.

- 60-61 Thorkild Nielsen, Teglovnvej 18, Ringsted — samme, „Elmegården“, Kolonien Filadelfia, Dianalund.
- 59-60 Tage Petersen, Lillerødgård, Alme, Græsted — samme, Østergade 90, Helsinge, Nordsjælland.
- 59-60 Erling Sørensen, Kjørsholm plejehjem, Herning — samme, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus C.
- 58-59 Mogens Thomsen, Kallerup, Sjørring, Thy — samme, Ballerup, Østerild.
- 58-59 Lærer Jens Otto Mose, Forteledet 5, Risikov — samme, Bredkildegade 15, Risikov.
- 57-58 Egon Bertel, Lysgård, Skelhøje. — Maskinsnedker Egon Bertel, Karl Pedersensgade 9, Gedsted.
- 56-57 Niels Chr. Aarestrup, Vinkel, Viborg. — Lærer Niels Chr. Aarestrup, Elmevej 4, Nykøbing M.
- 53-54 Knud Møller, Blidstrup, Ø. Assels, Mors — samme, Thissinghus, Redsted M.
- 53-54 Konstruktor L. Falkegaard Kristensen, Thøger Larsensvej 10, Lemvig — samme, Jens Søndergaardsvej 6, Lemvig.
- 49-50 Lærer Ludvig Hasberg, Sølvgade 23, 1. sal tv., København K. — Seminarieadjunkt Ludvig Hasberg, Sølvgade 23, 1. sal tv., København K.
- 49-50 Lærer Poul Chr. Mundbjerg, Rosenvænget 16, Høng Sj. — samme, Krokusvej 4, Ringe.
Lærer H. Lindskov Rasmussen, Jernbanenvej, Løgumkloster. — Forstander H. L. Rasmussen, Tommerup højskole, Knarreborg.
Lærerinde frk. J. Mikkelsen, Sygeplejeskolen, Fårevejle — samme, Fragariavej 6, Hellerup.
Lærer Kaj Kjeldsen, Kvong, Varde — samme, Spurvevej 24, Grindsted.
- Sommerskolen:*
- 1964 Frk. Birgit Hansen, Sygeplejeskolen, Landshospitalet, Sønderborg — samme, Haderslev Amtssygehus, Haderslev.
- 1964 Frk. Stinne Jensen, Østermark, Sunds. — Fru Stinne Pedersen, „Nørremoselund“, Ørnhøj.
- 1964 Frk. Gerda Bech Thorsen, KFUM's soldaterhjem, Padborg, Fårhus. — Fru Gerda B. Jochumsen, lejlighed 210, Ryttergårdsvej 20, Farum.
- 1964 Frk. Agnes Dahl, Dahlsgård, Bjerringbro. — Fru Agnes Dahl Christensen, Højvænget 4, Studsgård, Herning.
- 1963 Frk. Grethe Truelsen, Trælund, Herning — samme, Guldagervej 24, København, Vanløse.
- 1963 Fru Valborg Fibiger, Bydamsvej 1, Rantum — samme, Brandstrup, V. Tirsted, Lolland.
- 1962 Frk. Britta Nielsen, Fårevejle højskole, Fårevejle. — Sygeplejeelev frk. Britta Nielsen, Amtssygehuset, Lemvig.
- 1962 Frk. Ruth Bliddal, Snebjerg, Herning. — Fru Ruth Søndergaard, Nybo, Herning.
- 1959 Plejeelev frk. Maren Petersen, Grønne-gade 39 A, Ribe — samme, Løgumkloster Højskole, Løgumkloster.
- 1957 Frk. Anna Nielsen, Lindeallé 6, Frederikssund — samme, Bygaden 6, Ganløse, Måløv.
- 1957 Frk. Anna-Lise Sørensen, Vejle Amts og Bys Sygehus, Vejle — samme, Skovgade 27, 3. sal, Vejle.
- 1956 Fru Meta Pedersen, Kiddesvej 33, Vejle — samme, skolen, Hedensted.
- 1955 Oldfrucassistent frk. Gudrun Wegeberg, adr. fru Ulfborg, Fuglagervej, Vanløse — samme, adr. fru Uldahl Jessen, Fuglagervej 4, Vanløse.
- 1955 Fru Rigmor Hansen, Søndergade, Vestervig — samme, Tværvej 5, Vestervig, Thy.
- 1953 Lærerinde frk. Agnes Langgaard Pedersen, Bernstorffsgade 29, Aalborg — samme, Emdrupborgkollegiet, værelse 215, Tuborgvej 166, København NV.
- 1951 Fru Inger Wang Hansen, Benediktesgade 46, Odense — samme, Nyborgvej 112, 1. sal, Odense.
- 1950 Fru Margit Skak Pedersen, Pileallé 8, Hvide Sande — samme, Hjarbækvej, Løgstrup.
- 1939 Frk. Karen Margrethe Nielsen, Stjør Østergård, Harlev — samme, Stjør, Harlev J.
Frk. Elma Nielsen, adr. frk. Holdgaard, Mogensgade 13 st., Viborg — samme, Søndergade 14, Gedsted.
- 1936 Fru Anna Kirk, Buddingevej 90 D, st. th., Lyngby — samme, Bagsværdvej 14, st., Lyngby.