



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

1981

10



DEN JYSKE
IDRÆTSSKOLE
VEJLE

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Udgivet af Den jyske Idrætsskole og elevforeningen.

I redaktionen: Henning Rasmussen, Carsten Lang Petersen og Bjarne Hauger (ansvarshavende).

Meninge, som fremføres i de enkelte artikler, behøver nødvendigvis ikke at dække skolens synspunkter.

Tryk: VAF-TRYK, Vejle

Indhold:	Side
Hans Erik Jensen: Den jyske Idrætsskole har mistet sin formand	5
Bjarne Hauger: Aage Feldt in memoriam	6
Bjarne Hauger: 1981	9
Den jyske Idrætsskoles repræsentantskab og FU	29
Ole Lammert: Idrætsforskningen ved Odense Universitet	31
Jørn Richter / Flemming Westh: Et projekt på DJI i anledning af handicapåret	37
Finn Jensen / Palle Much / Peter Tarp: På vej - med rygsækken på nakken	43
Mine indtryk fra landsstævnet 1981	51
Kirsten Kristiansen: - en leder	52
Hanne Nielsen: - en arrangør	53
Anne Mette Iversen: - en gymnast	54
Keld Thomsen: - en boldspiller	56
Knud Thomassen: - Kursusvirksomheden	59
Kursuskalender 1981	61
Henning Rasmussen: Kommunikationen i elevforeningen	64
Bjarne Hauger / Henning Rasmussen: Elevmøde og jubilæumssammenkomst 1982	68
Vinterskolen 1980/81	69
Den jyske Idrætsskoles medarbejdere	73
Den jyske Idrætsskoles elevforenings bestyrelse	74



Den jyske Idrætsskole har mistet sin formand



I en urimelig tidlig alder af 58 år døde Vagn Mikkelsen den 27. august og blev under stor deltagelse bisat den 1. september.

Gennem mere end 10 år var Vagn Mikkelsen medlem af skolens øverste ledelse, repræsentantskabet, i otte af disse år endvidere indvalgt i forretningsudvalget og heraf godt eet år som formand.

Vagn Mikkelsens forudsætninger for at bestride disse hverv var de bedst tænkelige. Fra naturens side et tolerant, samarbejdsvillig, kontaktsøgende og skabende menneske, med en holdning til sine omgivelser, som aftvang en sund og naturlig respekt. Dertil kom en erhvervsmæssig baggrund som regnskabsmand og personalechef, og ikke mindst den lange række af tillidsposter både i og udenfor idrætsforeninger i Vejle.

Kun een beretning blev det forundt Vagn Mikkelsen at aflægge for repræsentantskabet. Men trods den korte tid i formandsstolen, var han langt fremme med at sætte sit præg på formandseembedet. Han fulgte på nært hold skolens aktiviteter, og var stærkt optaget af alle medarbejdergrupperes ve og vel, ligesom han i forholdet omkring skolens forbindelser til myndigheder, organisationer, foreninger og enkeltpersoner søgte viden og erfaringer, der kunne sætte ham i stand til at fungere endnu bedre til gavn for Den jyske Idrætsskole.

Vor skole har mistet en værdifuld personlighed. Vi, der havde det nære samarbejde med Vagn i skolens forretningsudvalg, har måttet tage afsked med en strålende kammerat. Det efterlader et savn, som dog langt overgås af det savn, som føles hos den allernærmeste familie, for hvem han var et selvfølgeligt midtpunkt.

Vi takker for den tid, vi havde sammen med Vagn, og for den indsats han ydede for Den jyske Idrætsskole og udtaler et ørret være Vagn Mikkelsens minde.

Hans Erik Jensen.

Aage Feldt in memoriam



Søndag den 24. maj fik vi meddelelse om, at skolens næstformand, Aage Feldt, var afgået ved døden efter længere tids sygdom, - en meddelelse, som i kraft af mange års nært samarbejde, indgående kendskab til og venskab med Aage Feldt, berørte os dybt.

Aage Feldt blev valgt ind i Den jyske Idrætsskoles forretningsudvalg i august 1964. Ved samme møde blev skolen omdannet til en selvejende institution efter en ny fundats. Aage Feldt tabte straks sit hjerte til Den jyske Idrætsskole, og utrætteligt tog han som forretningsudvalgsmedlem og senere som næstformand i F.U. og formand for skoleudvalget de foreliggende problemer op, bearbejdede dem og søgte altid at finde en løsning, der i alle måder var den bedste for skolen.

Som medlem af D.I.F.'s forretningsudvalg og det udvalg, som i slutningen af 60-erne udarbejdede forslag til D.I.F.'s leder- og instruktøruddannelser, gik han med stor energi ind for tanken om, at D.I.F. fik bygget et kursuscenter ved Den jyske Idrætsskole i Vejle. Tanken blev en realitet - Aage Feldt blev formand for byggeudvalget - og i nært samarbejde med undertegnede blev planerne for bygningerne og deres funktion udarbejdet. I september 1971 stod kursuscentret færdigt. Aage Feldt havde allerede tidligt forudset den gensidige udnyttelse af de eksisterende faciliteter, som skolen nu i 10 år har nydt godt af.

Aage Feldt var ud over det administrative og det organisatoriske som lærer og idrætslærer til stadighed optaget af det pædagogiske og uddannelsesmæssige arbejde både på skolen og i D.I.F.'s kursusvirksomhed. Han forstod på en overbevisende og sikker måde at videregive mange års erfaringer fra arbejdet i idræts- og ungdomsorganisationerne til kolleger og medlemmer, som han kom i kontakt med. Utallige er de unge mennesker, som han gennem sit virke har

inspireret til at påtage sig et job som ledere og instruktører.

I toppen af dansk Idræt var Aage Feldt en markant lederskikkelse. Hans rige viden og klare udtalelser både om de store linier og de små detaljer, blev der altid lyttet til med interesse. For Den jyske Idrætsskole var han et menneske, som altid var igangsættende og aldrig sparede sig selv, når et arbejde skulle udføres.

Vi, der gennem mange år har haft den glæde at være sammen med Aage Feldt både i arbejde, til hverdag og til fest og har haft hans venskab, vil savne ham dybt.

Æret være Aage Feldts minde.

Bjarne Hauger



Det proklamerede Handicapår 1981 er ved at være slut.

Over alt i landet er der gjort en stor indsats for at leve op til mottoet: Lige adgang - lige muligheder, hvor FN ønsker, at alle verdens nationer skal arbejde på at gøre det muligt for handicappede at deltage i samfundslivet og leve under vilkår som andre borgere.

Som alle med kendskab til Den jyske Idrætsskole's arbejde ved, så har skolen gennem en årrække været stærkt engageret i arbejdet med handicappede og handicappedes problemer. Det begyndte i det små med gennemførelsen af en årlig »dag på højskole« med handicappede gæster fra Vejle og Omegns Svagføreforening. Disse enkelt dage blev senere udvidet med endnu en dag, hvor forskellige handicapemner blev gennemgået og drøftet med eleverne, og endelig har vi i de sidste år arbejdet med to handicapemnedage i forbindelse med »Svagføredagen«, hvor ca. 100 handicappede og evt. pårørende var vore gæster.

I 1976 tilbød vi for første gang handicapidræt som bifag, og siden har det været gennemført med grupper af særdeles interesserede elever, hvoraf en del efter skoleopholdet fortsat har arbejdet med handicappede og handicapidræt. En følge af dette arbejde blev, at to lærere, Ellen Jørgensen og Flemming Westh sammen med en elevgruppe i vinteren 1979 tog initiativet til oprettelsen af en idrætsklub for handicappede. Klubben fik navnet »HIVO« og har siden været godt i gang ikke mindst i kraft af Bent Lyngholms og Carsten Rasmussens indsats.

Med ovenstående som forudsætning var det derfor naturligt, at Den jyske Idrætsskole efter opfordring og oplæg fra Flemming Westh og Jørn Richter gik ind i et projekt: »Den jyske Idrætsskoles og Muskelsvindfondens Vejle-dage februar-april 1981«. Fra første færd mødte vi en stor velvilje og opbakning fra mange sider i byen og ikke mindst fra byens styre, det gav inspiration og glæde til

gennemførelsen af et stort anlæg og detaljeret projekt, hvis enkeltheder, resultat og vurdering omtales i en artikel på side 37.

Målelige resultater af det omtalte og af lignende projekter kan gøres op i penge, der er samlet ind, og i antallet af avisspalter og billeder, der er bragt i en interesseret presse. Men om intentionerne, - der drejede sig om at informere og videregive almen indsigt om så mange nuancer som muligt om handicappedes problemer og derved forsøge at påvirke andre menneskers forhold til og syn på de handicappedes vilkår -, er nået, det kan man imidlertid kun gisne om og håbe på.

For vore elever tror jeg, at der er sket noget meget væsentligt. Samværet med de mange gæster på Svagføredagen har givet eleverne oplevelser, viden og et naturligt forhold til de handicappede, som de nødigt ville have undværet. På de specielle emnedage modtog eleverne faktiske oplysninger og praktiske eksempler af stor værdi. Vi har konstateret i de senere år, at flere og flere af vore elever inden deres ophold på skolen på en eller anden måde har været involveret i et arbejde med handicappede og derfor ønsker at vide endnu mere om, hvordan man kan gribe dette an.

Det kan også slås fast, at der er arbejdet med handicapproblemer i Vejle by. Med borgmester Karl Johan Mortensen i spidsen har byens styre med entusiasme og energi sat mange ting i værk. Som et af de få steder i landet har man kunnet samle alle gode kræfter såvel fra byens egen som fra den alternative komité til én fælles lokalkomité. Syv forskellige udvalg har været nedsat, og hver for sig har de gjort deres til, at byens borgere - voksne såvel som børn - ved arrangementer, ved avisartikler, ved forskelligt oplysningsmateriale og ved aktiviteter har fået viden om og indsigt i handicappedes vilkår og muligheder. Der er næppe tvivl om, at mange af de problemer, der er afdækket ved dette års arbejde, vil blive løst og projekter sat i gang for at lette den daglige tilværelse for vore handicappede medborgere. Det er imidlertid ikke nok at slå sig til tåls med, hvad der er opnået i 1981, - arbejdet må fortsættes i årene fremover.

Vinterskolen 1980/81 - 2. semester

I efteråret var der truffet beslutning om, at der skulle lægges nyt gulv i idrætshallen, fordi det gamle var slidt op, og der var opstået nogle farlige niveauforskelle mellem cementkanten og gulvet.

Vore egne praktiske folk godt hjulpet af nogle lærere og elever fjernede det gamle gulv den sidste skoledag, så håndværkerne kunne gå i gang med at lægge nyt gulv i juleferien. Arbejdet strakte sig ind i det nye år, og midt i januar kunne hallen tages i brug igen. Gulvet er meget smukt, og ved at optegne banerne på en anden måde og anskaffe nyt materiel er den også meget hensigtsmæssig i brug.

Torben Holmgård havde søgt og fået bevilget et halvt års orlov for at studere friluftsliv og dramatik i de nordiske broderlande. Bo Fisker - elev fra 74/75, der netop var færdig med sin lærereksamen og Bjarne Jacobsen, der bl.a. havde været lærer ved Gymnastikhøjskolen ved Viborg og på Odder Højskole, vikarierede for Torben og varetog hans timer i emnefag, boldspil og dramatik.

Ved valget i december fordelte eleverne sig således på hoved- og bifag:

Hovedfag: Rytmisk gymnastik 21 (20 kv., 1 m.), Gymnastik, spring 10 (6 kv., 4 m.), Atletik 8 (1 kv., 7 m.), Håndbold/fodbold mænd 30, og boldspil i forskellige kombinationer 44 (30 kv., 14 m.).

Bifag: Gymnastik 14 (11 kv., 3 m.), Badminton 22 (9 kv., 13 m.), Handicapidræt 5 kv., Trim/Friluftsliv 12 (3 kv., 9 m.), Rytmisk gymnastik 25 (16 kv., 9 m.), Atletik 10 (3 kv., 7 m.) og Volleyball 22 (9 kv., 13 m.). 3 elever valgte ikke bifag.

Efter tilbagekomsten fra juleferien begyndte undervisningen efter det nye skema med nye holddelinger både i idrætslige og almene fag og dermed også med helt nye krav og ny arbejdsform. Hvert idrætshold havde selv været med til at vælge formen for praktikundervisning, og det bevirkede, at vi kom til at møde mange nye mennesker på skolen: Børneklasser fra Nørremarksskolen, børn og unge fra idrætsforeninger, damer og herrer på motionshold, og som noget helt nyt - ægteparhold. I nogle fag foretrak man at koncentrere »fremmedundervisningen« på én eller flere week-end's med besøg af hold fra forskellige idrætsforeninger.

Det skal også nævnes, at vi med DSB fik en ordning, således at kursister, mødedeltagere og elever kunne opnå en ganske god rabat især på længere rejser til og fra Den jyske Idrætsskole.



Januar - Norgestur

Januar måned forløb stille og roligt uden afbrydelser eller arrangementer. Alle havde mulighed for at finde ind i en god rytme i arbejdet med de nye muligheder og udfordringer i oplægget til 2. semester. Fortræning og forberedelser til Norgesturen blev også gennemført.

Natten mellem den 23. og 24. januar startede busserne mod Norge. Rejsen gik over Frederikshavn-Larvik, og næste eftermiddag nåede man frem til Beitostölen. Stik imod alle beregninger var føret tungt af tøvejr og af lidt regn en enkelt dag, men - som en af lærerne udtrykte det: »Det var kun en fordel for begynderne, så gik det tilpas langsomt ned ad bakkerne«.

Stærkt kom det derimod til at gå straks efter hjemkomsten fra Norge. Mange udvalg blev nedsat for at tilrettelægge de kommende begivenheder, og arrangementerne for Vejledagene begyndte at tage form. Først i februar inviterede vi til pressemøde, for at præsidiet kunne have mulighed for at præsentere det færdige program for Vejledagenes aktiviteter. Borgmesteren gav udtryk for, at det var en menneskelig forpligtelse at bakke op om et godt initiativ og et godt formål som at støtte Muskelsvindfonden. Fondens formand, Evald Krog redegjorde kort for de planer, man arbejdede med og

som evt. indsamlede midler kunne være med til at realisere. Han takkede Vejle by for støtte og fremhævede, at Vejle var den by i landet, som indtil nu havde det største program for handicaparrangementer. Vejledagene fik en meget fin omtale i pressen.

I den resterende del af semestret havde vi følgende arrangementer:

21.-22. februar: 50-60 elever deltog sammen med elever fra Ollerup og Sønderborg i et boldstævne arrangeret af Idrætshøjskolen i Århus. Der blev spillet kampe i håndbold, volleyball og basketball.

27. februar: Eleverne afholdt en vellykket fastelavnsfest.

4. marts: Besøg på Gymnastikhøjskolen ved Viborg, hvor elever og lærere havde lagt et godt program, der indeholdt såvel rundvisning, aktiviteter i fællesskab og i små hold som sang og teater. Der var også sat god tid af til, at eleverne indbyrdes kunne få snakket og sammenlignet oplevelser og undervisning på de to skoler.

6. marts: 28 elever tog til Gymnastikhøjskolen i Ollerup for at være med til et atletikstævne sammen med elever fra Idrætshøjskolerne i Århus og Sønderborg.

7. marts: Hovedfags- og bifagsholdet var med til amtsstævnet i Vingsted, hvor de gav opvisning under ledelse af Alice Grønborg.

9.-12. marts: Monica Beckmann kom på besøg i fire dage for at instruere i jazzgymnastik. For eleverne var der mulighed for at deltage i 17 eller 9 timers instruktion, som evt. kunne kombineres med at vælge aktiviteter som orienteringsløb, syning af træningsdragter, visesang, fotoarbejde eller praktisk arbejde, - en ordning, der var tilfredsstillende for alle parter. Monica Beckmann's instruktion vækker stadig beundring og respekt, idet hun er utrættelig i at give så meget stof og så mange øvelsesnuancer fra sig til eleverne, et krav, der er fulgt op af at bibringe forståelse for den form for gymnastik, hun arbejder med.

22. marts: Vi afholdt forældredag, hvor vi havde den glæde at mod-

tage ca. 280 gæster. Forældrene fik foruden rundvisning lejlighed til at følge elevernes idrætslige arbejde i hovedfagene. Spændende var mødet med den nyligt prisbelønnede forfatter Steen Kålø, som læste op af sine digte. Da han senere på dagen hørte om vore projekter vedrørende Vejledagene, skænkede han generøst halvdelen af sit honorar til dette formål. Sidst på eftermiddagen var der gymnastikopvisning, underholdning og sang, og dagen sluttede med folkedans og aftensmad.

25.-26. marts: Hovedfagseleverne fra basketballholdet havde arrangeret et besøg af et hold basketballspillere fra Dana College i USA.



Gæsterne instruerede og orienterede om basketball, og havde i et fælles samvær også lejlighed til at høre noget om, hvad der foregik på en dansk idrætshøjskole.

10. april: Fotoholdet havde i nogen tid beskæftiget sig med en fællesopgave, som de kaldte »At arbejde - i billeder«. Det færdige produkt skulle gennem billeder give en beskrivelse af forskellige former for arbejde, men tillige være et udtryk for, hvorledes man i fællesskab kunne arbejde med foto. Ved en lille uformel højtidelighed blev værket overdraget til skolen. Det er ophængt i spisesalen, og med dets smukke, kvalitetsmæssige udformning tager det sig godt ud i rummet.

D.J.I.'s og Muskelsvindfondens Vejledage

I overensstemmelse med projektets formål kunne aktiviteterne deles op i to hovedgrupper:

1. Informationsmøder om handicappedes situation og vilkår.
2. Arrangementer, som kunne give penge til Muskelsvindfonden.

Der blev holdt tre informationsmøder på biblioteket med følgende titler: - I februar: »Vi har et handicappet barn« (i samme periode blev filmen »Thomas, et barn du ikke kan nå« vist i en biograf i byen) - i marts: »Følelser, humor og handicappede« og - i april: Paneldebat om emnet: »Solidaritet og socialindkomst«.

Et af de øvrige arrangementer blev afviklet lige før påske. Det var en koncert med dans i Idrættens Hus. Resten af arrangementerne var placeret i dagene 21.-23. april lige efter påske og omfattede:

Tivoliaktiviteter flere steder i Vejle by, kirkekoncert i Nørre-markskirken, »værthusholder for en dag«, kæmpe-bankospil på Idrætsskolen og den sidste dag - festdagen på skolen: Loppemarked med auktion sidst på eftermiddagen, børneforestillinger af Kaskadeteatret og afslutning med koncert og dans.

Trods det, at 1981 også var et FN's Flygtningear, hvor Vejlekomi-téen også måtte afvikle nogle af sine arrangementer i samme pe-riode som vore handicapdage, og at typografkonflikten i en længere



periode standsede udgivelsen af Vejle Amts Folkeblad, må vi erkende, at en del af arrangementerne gik over forventning, men at nogle af dem desværre også var besøgt af alt for få mennesker.

For skolens medarbejdere og elever var det et stort projekt at give sig i kast med. Ved fælles indsats og uvurderlig hjælp fra Vejle kommune, lykkedes det at komme godt igennem dagene.

Vinterskolens afslutningsdag, den 24. april, fik et andet forløb, end det sædvanlige. Der var fælles morgenmad og derefter oprydning over alt. Sidst på formiddagen gik vi gennem skoven til Skyttehuset, hvor vi spiste de medbragte madpakker, men det kolde vejr forhindrede os i at gennemføre de planlagte lege. Eftermiddagen blev brugt til forberedelser til afslutningsmåltidet, der bestod af grillstegt oksehøjreb med bagte kartofler og snobrød. Det blev indtaget i lavningen ved Jomsborg og smagte fortræffeligt. Dagen sluttede med folkedans, underholdning og fest i gymnastiksalen.

Hvert elevhold har sine særpræg - det havde holdet 80/81 også. Karakteristisk var det vel, at holdet optrådte som oftest »i brøkdele« forstået på den måde, at der blev arbejdet fortrinligt i mindre grupper og af enkeltelever, men det kneb ofte, når man alle skulle samles om bestemte ting. Måske kan dette indtryk skyldes den fortravlede tid, som vi alle oplevede i de sidste måneder - man orkede ganske



simpelt ikke at tage del i det hele -. Måske kunne det også skyldes en vis modløshed ved tanken om, at man efter hjemkomsten kunne risikere at blive indrulleret i de unge arbejdsløses rækker eller få afslag på en evt. videreuddannelse, man havde satset på.

Færre kurser i foråret

I marts måned viste kursuslisterne for maj og juni, at kursusbelægningen ville blive ca. 25% mindre end året før. Der blev derfor taget skridt til forskellige indskrænkninger og omlægninger af især køkken- og rengøringspersonalets arbejdstid. Mange af problemerne blev klaret ved, at to faste damer i køkkenet selv sagde op for at overtage andet arbejde, og ved i stor udstrækning at indlægge ferier og afspadseringsdage i de tomme perioder.

Det viste sig senere på året i vore økonomiske månedsoversigter, at foranstaltningerne og den mindre kursusbelægning som ventet gav sig udslag i færre indtægter, men som følge deraf også færre udgifter til kost og lønninger.

Onsdag den 29. april tog vi afsked med vor pedel, Torkild Holst, som efter sin elevtid i 73/74 har været ansat ved skolen i 7 år. Torkild har altid været en loyal og redelig medarbejder, som med sin lune facon og indgående kendskab til alle skolens funktioner, var vellidt af alle.

Torkild overtog den 1. maj en kombineret pedel- og lærerstilling ved Egå Ungdomshøjskole. Fra samme dato ansatte vi Niels Christensen som pedel. Niels, som bor i den stråttækte ejendom »Skovhytten«, ved skolens indkørsel, har i mange år drevet en selvstændig snedker- og tømrervirksomhed og har senere tilegnet sig kendskab til pasning af fyr og andre tekniske installationer. I de sidste uger i april havde vi netop fået installeret et nyt oliefyr beregnet til svær fuelolie. Niels Christensen kunne nu være med til indkøringen og reguleringen af dette nye fyr.

I de sidste dage af april var lærerne samlede til møder, hvor man dels drøftede erfaringer fra og forløbet af den afsluttede vinterskole og i store træk tilrettelagde retningslinierne for skolen 81/82. Der blev bl.a. taget beslutning om ansættelse af en kvotalærer til at varetage emnearbejde og to valgfag. Midt i juni formidlede Torben Holmgård kontakt til Ingebjørg Sandøy, som i en del år havde været højskolelærer i Norge. Ingebjørg blev pr. 1.8.81 ansat foreløbig for 1 år.



Dødsfald

I maj måned døde skolens næstformand, Aage Feldt, og i august afgik vor formand, Vagn Mikkelsen, ved døden. To centrale pladser i skolens øverste ledelse, repræsentantskabet og FU, kom til at stå tomme. I skolens nuværende situation, hvor vi står over for den endelige løsning af en række for skolen betydningsfulde problemer, som Aage Feldt og Vagn Mikkelsen havde dyb indsigt i, vil vi komme til at savne dem begge meget.

Landsstævnet i Slagelse

Den jyske Idrætsskole var også repræsenteret ved dette store stævne. 15 elever fra 80/81 havde meldt sig til at deltage i 2 trænings-samlings på skolen i maj og juni forud for stævnet, og Mogens Rieks og Carsten Rasmussen påtog sig at lede træningen og rejse med til Slagelse. (Se artiklen side 51).

I sommerens løb har 8 af skolens lærere været på studierejser eller deltaget i kursus eller seminar i udlandet eller inden for landets grænser. Således har Ole Nedergård været udtaget af DOK til at deltage i det internationale olympiske akademi's 21. session i Grækenland, Jørn Richter har været med til et voksenpædagogisk ar-

bejdskursus i Kungävl, og jeg selv har været på en rejse til Køln og Duisburg for at se på undervisning på Deutsches Sportshochschule, Køln, og i øvrigt studere idrætsfaciliteter af forskellig art.

Bent og Lischen Lyngholm har deltaget i et bevægelsesseminar i Gerlev, Alice Grønborg har fulgt et kursus i spinning i et kreativt miljø på Kerteminde Husflidshøjskole, Mogens Rieks var på Krogerup Højskole med til at drøfte højskoleproblemer i relation til »Højskolelærernes stilling«, og Signy Jensen følger p.t. nogle kurser på Musikhøjskolen i Egtved i praktisk musik, folkedans samt musik og bevægelse.

Kursusarbejdet

Det er tidligere nævnt, at kursusbelægningen i maj og juni var mindre, end vi har været vant til. En tilsvarende nedgang gjorde sig også gældende i en kort periode i august, bl.a. fordi Gøteborg Distrikts Idrætsforbund foretrak af økonomiske årsager at arrangere »Vejelejr« et bekvemt og billigere sted i Sverige.

Blandt de mange kurser i sommerens løb var der to af skolens egne godkendte kurser, som skolens lærere varetog hovedparten af undervisningen af: Organisationernes gymnastiklederkursus I i slutningen af juli med 80 deltagere og Old-boys kursus midt i august med 32 deltagere.

Et højdepunkt

I alle elevforeningens meddelelsskrifter -DJI-Nyt- fra 1981 har elevmøde, elevkursus og jubilæumssammenkomsten været omtalt. Vel næppe uden grund, for i elevforeningens bestyrelse betragter man disse dage i august som årets højdepunkt i højskolesammenhæng. At det også er opfattelsen blandt foreningens medlemmer, tydede meget på i år, idet ca. 450 eller ca. 65% af medlemmerne deltog i elevmødet. Et så stort fremmøde har vi aldrig oplevet før. For mig at se, skyldes den store tilslutning hovedsageligt en ukuelig indsats fra bestyrelsens side ikke alene gennem det store forarbejde, men også i kraft af den i alle henseender detaljerede planlægning og fine måde selve møderne gennemføres på.

For skolen er det af allerstørste betydning, at tidligere elever bevarer kontakten med hinanden og med skolen. Vi tillader os at betragte det som et håndslag til vort arbejde og en bekræftelse på, at



det, der sker på vore vinterskoler, indebærer værdier, som man ikke uden videre overser.

Elevmødets program lå i øvrigt i de helt traditionelle baner med demonstration af »Taekwon-do«, praktisk idræt, aftenfest med folkedans og diskotek, morgenmotion, elevforeningsgeneralforsamling, foredrag og årgangskampe i volleyball. Lørdagens jubilæums-sammenkomst måtte vi for første gang flytte til gymnastiksalen på grund af det store deltagerantal. Til frokosten var vi i alt - jubilarer, tidligere og nuværende medarbejdere - samlet 125 personer. Salen med de smukt pyntede, lange borde og ribberne pyntet med danske flag fremkaldte mindet om en god gammeldags forsamlingshus-stemning og gav anledning til mange taler og sange.

Vinterskolen 1981/82 - 1. semester

Den sidste planlægning af den nye vinterskole 1981/82 blev foretaget på nogle lærermøder sidst i august. Ud fra erfaringer fra tidligere år vedtog vi, at vi ville forsøge med en ny måde at begynde dagen på. Det blev bestemt, at alle skulle starte med morgenmotion kl. 7.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Halvdelen af eleverne skulle have gymnastik inde og den anden halvdel løbetræning i skoven. Næste dag blev der byttet om, så hver enkelt elev fik to gange gymnastik og to gange løb om ugen. Onsdag morgen blev forbeholdt en speciel morgensamling, hvor Signy Jensen og jeg skulle lægge et program med indslag af aktuel og/eller almen kulturel art. Efter morgenarrangementerne var der morgenmad og tid til at få klaret de daglige rengøringsforpligtelser.

Klasse 4 fik installeret vand, vask og el-kraft, så der også kunne arbejdes med plantefarvning, og opholdsstuen på 1. sal i den gamle hovedbygning blev omdannet til håndgernings- og vævelokale. Den inderste del af den tidligere forstanderlejlighed er senere indrettet til gæsteafdeling.

På denne vinterskole var der også optaget 114 elever (58 kvinder og 56 mænd), og efter nogle få fra- og tilmeldinger var holdet samlet kort efter skoleåbningen den 27. august. For første gang optog vi elever med handicap. Det er to hørehæmmede, idrætsinteresserede piger, hvis ophold og vilkår var tilrettelagt i samarbejde med døvekonsulent Niels Nielsen, Fredericia. Han fik ordnet det således, at pigerne til en stor del af timerne fik fornøden hjælp af en døvetolk. I



oktober/november fik vi etableret tre 20 timers tegnsprogskursus for flere af skolens lærere og elever.

Vinterholdets gennemsnitsalder er knap $20\frac{1}{2}$ år - det højeste gennemsnit nogensinde.

Fra tidligere elevhold har der været udtrykt ønske om at få mindre kød og flere grøntsager både til frokost og til middag. Da der igen i år kom forslag om en ugentlig dag med vegetarkost, og man i køkkenet gik ind for tanken, blev en sådan dag etableret. Hovedparten af eleverne er meget glade for denne ordning, men enkelte er endnu modstandere af den. Som skik og brug har været gennem nogle år, anvendte vi de første fem dage til en indkøringsperiode, for at alle kunne lære hinanden og skolen godt at kende. Fra onsdag, den 2. september, fulgte undervisningen det normale skema.

Nogle weekend- og onsdagsarrangementer var på forhånd planlagt i lærerrådet, men siden sidst i september har flere elevudvalg fået overdraget planlægning og gennemførelse af disse aktiviteter resten af semestret.

Fra aktivitetskalenderen skal kort omtales nogle af efterårets begivenheder:

8. september: Helle Slottved talte om Karen Blixen, Benny Andersen og andre danske forfattere og læste op af deres værker.



2. oktober: Skoleidrættens Forlag havde bedt skolen om at danne ramme om en reception i anledning af udgivelsen af en ny bog: »Atletik i skolen«, hvis tre forfattere, Ellen Jørgensen, Tage Benjaminsen og Carsten Rasmussen havde det til fælles, at de var tidligere elever fra Den jyske Idrætsskole, at to af dem var tidligere lærere og den ene var nuværende lærer ved skolen. Ellen Jørgensen benyttede lejligheden til at rette en tak til idrætsskolen, fordi hun i det daglige arbejde havde haft mulighed for at planlægge og gennemføre en eksperimentundervisning, som bl.a. havde været grundlaget for meget af stoffet i den udgivne bog.

5.- 9. oktober: Idræt/samfundsuge, der bl.a. behandlede emner som: Lederroller, Kina/Danmark, sundhedspædagogik, hvem dyrker idræt?, besøg i idrætsforeninger i Vejle og omegn, diskussion om idrætten i nyt perspektiv og paneldebatter om henholdsvis idrætten i lokalsamfundet og elitebreddeproblemet. Det var indholdsrige, strenge dage, hvor både skolens lærere og en række tilkaldte specialister på forskellige områder gjorde deres til, at eleverne fik kendskab til og mulighed for at drøfte mange sider af idrættens væsen og anvendelse.

Som et højaktuelt indslag fik vi besøg af en tidligere elev, håndboldspilleren Ole Nørskov, Århus, som redegjorde for den aktuelle debat om de enkelte klub- og/eller landsholdsspilleres forhold til kollektive sponsoraftaler, som Ole har sin specielle indstilling til.

2.- 4. november: Handicapdage: Mandag, den 2., var forbeholdt drøftelser i grupper og i plenum af oplæg med henblik på psykisk udviklingshæmmede. De mange forevisninger af film og tv-optagelser og de alvorlige problemer, der blev talt om, var en anstrengende og belastende opgave for mange elever.

Onsdag den 4. blev brugt til arbejde med handicappedes fysiske og psykiske udvikling. Om formiddagen gennemgik to elever på forbillig vis eksempler fra det praktiske idrætsarbejde med handicapklubben HIVO's medlemmer og HIVO's opståen og forningsstruktur. Om eftermiddagen forelagde Inga Friis Mogensen, Odense, en række eksempler på, hvorledes handicappede kunne trænes op ved forskellige aktiviteter og metoder.

Tirsdag, den 3., holdt vi »Svaghøredag« med godt 110 gæster fra

Vanføreforeningen for Vejle og Omegn. Dagens stemning blev slået fint an gennem globetrotteren Jørgen Bitsch's lysbilledforedrag om »Hovedjægerne på Borneo«. Pragtfulde billeder, dejlig musik og korte lærerige kommentarer gav fornøden tid og ro til at nyde og opleve de fremmedartede indtryk. En sangtime over middag og elevernes forevisning af morgenmotion, underholdning og samlet folkedans for alle sidst på eftermiddagen var medvirkende til, at både gæster og elever fik en god dag ud af det. En trist episode indtraf desværre, inden dagen var rigtigt begyndt. Under en nedkørsel af en kørestol ad nogle nye ramper på trapperne i idrætsgangen faldt Knud Thomassen så uheldigt, at han brækkede den højre arm, forstuede det venstre håndled og slog hovedet så hårdt i gulvet, at han fik hjernerystelse. Et længere hospitalsophold blev resultatet af uheldet.

7. november: Godt 40 medlemmer af elevforeningen og ca. 50 skolens elever fulgte med levende interesse seminarielæktor Jørgen Keller's gennemgang af og syn på »Fødder og brugen af det rigtige fodtøj« - et tilsyneladende tørt stof, som ved Keller's entusiasme og store viden blev til et interessant og spændende emne.

10. november: 55 personer fik tappet blod af Danmarks frivillige Bloddonorkorps.

17. november: Kommunevalget blev udnyttet af emnelærerne til arbejde med politik. Eleverne blev inddelt i 6 grupper, som repræsenterede følgende partier: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Venstresocialisterne, Miljølisten og Borgerlisten. Formiddagen blev anvendt til fremstilling af propagandamateriale og manuskripter til radioudsendelse. Over middag var der pressemøde og »offentligt« valgmode i foredragssalen, og sidst på eftermiddagen var der afstemning. Om aftenen fulgte man lokal- og landsresultaterne i TV.

21. november: Gunnar Nielsen, Gerlev, kom efter opfordring fra eleverne for at arbejde videre med nogle aspekter i sundhedspædagogikken, som han havde vist eksempler på i Idræt/Samfundslugen.

På nuværende tidspunkt resterer der følgende arrangementer, som er planlagt i resten af semestret:

1. december: Højskolelærer Bent Brier, Sønderborg, taler om nedrustning og sikkerhedspolitik.

3.-4. december: Musik/Dramadage.

6. december: Juleklippeaften - vi pynter skolen til jul.

8. december: Højskolelærer Hans Grishauge, Køng, kommer sammen med nogle elever og viser eksempler på praktisk u-landsarbejde i foreningerne.

13. december: Eleverne holder »Åbent hus« for forældre, pårørende, tidligere elever og andre interesserede. Der skal være forskellige aktiviteter, og formålet er at skaffe penge til Norgesturen.

17. december: Gulvet i gymnastiksalen skal tages op og fjernes, og nyt gulv lægges i juleferien.

18. december: Juleafslutning med højtidelighed i Nørremarkskirken, julemiddag og fest.

19. december: Hjemrejse - juleferie.

Skolen og D.I.F.'s kursuscenter

I årsskriftet 1978 sluttede jeg mine bemærkninger om ovenstående forhold således: »Ingen ved endnu, om der skrives 79 eller 80, før en afslutning på denne årelange, uafklarede situation vil finde sted« - en pessimistisk betragtning, som desværre har vist sig at holde stik, også mens der er skrevet 1981. Men nu synes der imidlertid at være lysning forude:

Fra DIF blev der først på året fremsat ønske om at købe den udstykkede grund, hvorpå kursuscentret er bygget, så de egentlige ejerforhold kunne blive bragt i orden. Skolens FU vedtog i april, at man ville sælge, og ved et møde i København den 3. juni forhandlede man om prisen. Den 29. juni vedtog FU, at man solgte grunden til den pris, man havde forhandlet sig til rette om, kr. 120.000 kontant. Foreløbigt skøde er skrevet.

Under forhandlingerne den 3. juni drøftede man også følgerne af

det ovennævnte salg, nemlig en forpagtning af kursuscentret til Den jyske Idrætsskole. På grundlag af en råskitse til en forpagtningsaftale skulle DIF udarbejde et forslag, men i august bad man skolens sagfører, hr. B. Fisch-Thomsen, om at overtage arbejdet. I oktober forelå et udkast, som blev vedtaget af FU den 29. oktober og videreendt til DIF. Derfra afventer man nu en godkendelse og en evt. opfordring til en videre forhandling om aftalen.

Når sagen er afklaret mellem DIF og skolen, skal forpagtningen godkendes af Undervisningsministeriet, og en endelig overdragelse kan finde sted. Som følge af, at denne sag afsluttes - sandsynligvis, mens der skrives 1982 - skal man derefter i skolens FU revidere de vedtægter, som har ligget klar siden 1973. Deres endelige godkendelse i Undervisningsministeriet, i Vejle kommune og i repræsentantskabet kan så forventes i 1983.

Bagved de mange arrangementer og begivenheder, der i årets løb er afholdt på Den jyske Idrætsskole, og af hvilke størstedelen er omtalt i det foregående, ligger der beslutninger, planlægninger og samarbejde om deres gennemførelse. Alle skolens medarbejdere og elever har hver på sin måde været med til at give begivenhederne form og indhold i stort og småt.

Den jyske Idrætsskole har klaret sig godt igennem et svært år, men det giver fornyet optimisme at vide, at både elevtilgang og kursusindbooking for det kommende år er større end nogensinde. Vi vil fortsat være i stand til at drive højskole med et maximalt elevtal og danne ramme om en stor kursusvirksomhed.

Bjarne Hauger

Den jyske Idrætsskoles repræsentantskab og FU

Med lrs. Johs. Hornum som dirigent blev det årlige repræsentantskabsmøde afholdt lørdag, den 28. marts. Fremmødet var på 65 % af repræsentantskabets 60 medlemmer.

Formanden, Vagn Mikkelsen, omtalte i sin beretning de intentioner, han havde ved varetagelsen af sit hverv. For at sikre et større kendskab til og en hurtigere behandling af de enkelte sager uddelegerede han ganske bestemte opgaver til de øvrige FU-medlemmer. Desuden redegjorde han for økonomien og de analyser, der var foretaget for at give et bedre styringsgrundlag. Sluttelig omtalte Vagn Mikkelsen nogle af de store arbejder, der enten var udført eller iværksat på vedligeholdelsesområdet. Såvel formandens som forstanderens beretninger samt det af forretningsføreren fremlagte regnskab blev godkendt.

Ved valgene genvalgte Vagn Mikkelsen til formand, Aage Feldt til næstformand og Inger Engberg, Carl Larsen og Hans Erik Jensen til medlemmer af FU.

Aage Feldt, Olav Gamdrup og Henning Rasmussen blev genvalgt til skoleudvalget.

Næste repræsentantskabsmøde finder sted lørdag den 27. marts 1982.

FU har i årets løb afholdt 7 møder og derudover et møde med skolens lærere og et møde med DIF's Vejleudvalg. Mange sager har været drøftet, men i sagens natur har det navnlig været økonomien, der har været i focus. Noget af det, som den afdøde formand, Vagn Mikkelsen, prioriterede højt, var en sikker styringsmekanisme til vor økonomi. I samarbejde med skolens revisor blev der udarbejdet en ny form for månedsoversigter med en »indbygget prognose« for, hvorledes årsregnskabet ville komme til at se ud, samtidig med at man måned for måned kunne følge de realiserede beløb i forhold til budgettet.

Der blev desuden opstillet et likviditetsbudget, hvoraf det frem-

går, hvornår skolens likviditet står stærkt eller har »svage perioder«. Endelig blev der truffet beslutning om nye afskrivningsprincipper og en ændret form for resultatopgørelse.

Men man forhandlede ikke økonomi alene. På et møde med lærerstaben i januar drøftede man mulighederne for at få en lærerrepræsentant med til FU-møderne og en evt. ændring af lærernes vagtordning om sommeren. Den 11. marts vedtog FU, at dette ikke kunne blive tilfældet, men at SU og formøderne skulle fungere endnu et år. Anmodningen om en medarbejderrepræsentant blev imidlertid genfremsendt, og efter en længere samtale med medarbejderne ændredes FU's indstilling. Den 29. juni besluttede man, at en ordning med en medarbejderrepræsentant ved FU-møderne kunne træde i kraft straks, at SU blev nedlagt, og at man ønskede at få forelagt et forslag til en konvertering af vagtdage til undervisning på godkendte kursus.

Den valgte medarbejderrepræsentant, Jørn Richter, deltog for første gang i et FU-møde den 29.10, hvor man bl.a. drøftede et oplæg om en konverteringsordning.

På samme møde konstituerede FU sig med Hans Erik Jensen som formand og Inger Engberg som næstformand. Carl Larsen blev medlem af skoleudvalget.

Olav Gamdrup blev opfordret til at overtage formandsposten i dette udvalg.

Idrætsforskningen ved Odense Universitet

Institut for Idræt har i efteråret 1981 eksisteret i 10 år ved Odense Universitet. I de ti år har instituttets medarbejdere været beskæftiget med at undervise vordende idrætslærere, der uddannes til HF og gymnasiet, samt idrætslærere til folkeskolen. Desuden har vi deltaget i opbygning af egne idrætsfaciliteter i samarbejde med B 1913 og i opbygningen af idrætsforskningslaboratorier. Instituttets forskningsprojekter drejer sig om idrætstræning og børns udvikling, motionsaktiviteter, fedme og oplevelsen af anstrengelse ved idræt og arbejde. I denne artikel skal hovedsageligt omtales de to første projekter.

Fysisk træning for drenge

For 7 år siden påbegyndtes en undersøgelse af virkningen af langvarig og udvidet fysisk træning på dengang 10-årige drenge, der skulle gennemløbe puberteten. Dette skete i samarbejde med B 1913. Ligeledes undersøgtes en kontrolgruppe jævnaldrende, der ikke blev udsat for vore træningsprogrammer. Begge gruppers træningsaktivitet og fysiske udvikling blev fulgt. Spørgsmålene vi stillede var: »Hvis børn trænes intensivt gennem puberteten, ændres da deres udvikling i forhold til det normale« og »er der specielle perioder under opvæksten, hvor ændringerne i fysisk udvikling, forårsaget af træning, er anderledes end dem, man kender fra voksne aldersgrupper?« I idrætslærerkredse havde nogle dengang den opfattelse, at det var skadeligt for børns udvikling at træne hårdt, mens de voksede kraftigst. Andre steder i verden var der netop fremkommet undersøgelser, der på baggrund af kortvarige træningsforsøg fastslog, at børn var særligt følsomme over for fysisk træning, mens de i puberteten vokser kraftigst. Vore resultater viser, at børnene udvikles normalt, også selvom de træner ugentlig i de syv år. Dernæst viser resultaterne, at drengene er ude af stand til at få udbytte af konditionstræningen, under den kraftigste pubertetsvækst.



Før drengene, der trænes, når til vækstspurten er der en klar fremgang i evnen til at optage og transportere ilt rundt i kroppen, sammenlignet med kontrolgruppen. Efter at vækstsspurten er forbi, ser man det samme, og samtidigt ses at kontrolgruppens konditionstal falder. I perioden hvor højdetilvæksten er størst (ca. 1½ års tid) følges de to grupper ad helt parallelt. Dette på trods af, at træningsgruppen træner mere end en time dagligt. På en gruppe drenge og piger (ca. 340 i alt) fandt vi de samme tendenser, da vi undersøgte virkningen af lokal udholdenhedstræning, og så på virkningen i forhold til vækstspurten.

Konklusioner til brug for idrætslærerne

Disse resultater, som stemmer godt overens med andre udenlandske undersøgelser, hvor man har undersøgelser af pubertetsudviklingen, er alment betydningsfulde. Dette er de, fordi idrætslæreren og træneren her får vist, at det er uskadeligt for barnets udvikling at træne i denne periode. En følgeslutning må desuden være, at idrætstræning i denne periode bør lægges an på forhold såsom idrætsdisciplinernes teknik og taktik, og måske vigtigst af alt det at have det rart med sin idræt. Det er jo fra bl.a.

LUSK-undersøgelsen*) klart vist, at det er i denne alder, det store frafald fra idrætsklubberne sker. Undersøgelsen er genstand for megen interesse rundt om i verden. Ingen har nemlig tidligere lavet langtidsundersøgelser af børns vækst og fysiske træning og sat resultaterne i forhold til udviklingen af det enkelte barn. Det sædvanlige er, at man blot bruger alderen. Undersøgelsen er iøvrigt et eksempel på, at visse politikeres og politiserende forskeres ideer om forskningskontrol ikke kan anvendes, hvis denne type af langtidsprojekter skal have en chance. Politikerne har fremsat den tanke, at et vist antal siders videnskabelige publikationer pr. år er garanti for, at der forskes tilstrækkeligt flittigt. Det er naturligvis korrekt, men underforstået er, at nul sider betyder, at der intet laves. Et projekt som ovenstående med halvårslige dobbelte testninger af ca. 35 drenge gennem en mere end syvårige periode er et meget omfattende og kolossalt tidskrævende projekt. Når det efter 7 år er slut, giver det stof til publikationer, men i perioden, hvor undersøgelserne foregår, levnes ikke megen tid til andre projekter og dermed publikationer. Havde man for syv år siden haft den type af kontrol, eller blot diskussioner om den, er usikkert, om vi, som et nyoprettet institut, overhovedet havde turdet binde an med projektet. Dette uanset, at projektet hele tiden har været kraftigt støttet økonomisk af Idrættens Forskningsråd, og dermed herhjemme er fagligt anerkendt som et værdifuldt projekt.

Træning for motionister

Ved Institut for Idræt, O .U. har vi også arbejdet med undersøgelser, der kan være af særlig interesse for den motionsinteresserede del af befolkningen. Undersøgelserne drejer sig om, hvor ofte man bør træne for at bringe sig i god form, hvilken virkning en pause i træningen dernæst har, samt hvad fornyet træning medfører. Undersøgelsen viser, at løb eller cykelkørsel i ca. ½ time 3 gange ugentligt er nødvendig, for over en 6-8 ugers periode som utrænnet at komme til et rimeligt trænet stadium. Undersøgelserne blev foretaget på en kontrolgruppe på hver 5 personer, der trænede enten 1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6 eller 7 gange i ugen i en halv time med en belastning på kondicyklerne, der gav en puls på ca. 155-160 slag pr. minut (70 %

*) LUSK = Landsomfattende undersøgelse af skolebørns kondition.

belastning). Det viste sig ved disse undersøgelser, at én ugentlig halv times træning ikke havde nogen virkning. To gange ugentlig gav ca. 5 % fremgang, men fra tre gange til syv gange en halv times træning var fremgangen den samme, nemlig 13-16 % forbedring af iltoptagelsesevnen. De, der trænede, var almindelige mennesker, der ikke det sidste år havde dyrket idræt. Ingen af dem havde tidligere deltaget i systematisk træning. Efter optræningsperioden blev de delt i grupper, der enten forsøgte at vedligeholde virkningen ved én eller ved 2 ugentlige træningsgange á 30 minutter. To gange en ½ times træning viste sig at være nok til at bevare den opnåede form.

I en anden undersøgelse udført i samarbejde med Kurt Jørgensen, Københavns Universitet, så man på, hvad der sker, hvis man stopper træningen. Først trænede en gruppe piger temmelig kraftigt i 7 uger. De forbedrede deres ilttransporterende system (konditionen) med 14-16 %. Derpå stoppede de træningen i 7 uger. Det viste sig nu, at de mistede alt det, de lige havde opnået ved at træne. Under den efterfølgende genoptræning tog det lige så lang tid at opnå de samme forbedringer, som det gjorde under den første periodes træning. Denne type af viden har naturligvis betydning for alle motionister og almindelige idrætsaktive, men undersøgelserne belyser desuden en række reguleringer i forbindelse med fysisk arbejde; dette har grundvidenskabelig interesse, som naturligvis er en væsentlig ting også her på instituttet.

Som omtalt ovenfor er også problemerne omkring fedmes opståen og problemerne omkring, hvorledes anstrengelsesoplevelser hænger sammen med ændringer inde i kroppen af f. eks. mælkesyremængden, problemstillinger som vi arbejder med ved instituttet. Disse projekter har ikke den umiddelbare nære tilknytning til konkret idrætstræning, men er af mere grundvidenskabelig interesse. Det er undersøgelser, der forsøger at belyse reguleringsmekanismer inde i kroppen.

Andre undersøgelser

I de forløbne ti år har også en række projekter været gennemført, hvor studerende i samarbejde med lærerne har lavet undersøgelser af f. eks. indholdet af skolens idrætsundervisning, af pensionisters idrætsferier i bl. a. Vejle, af belastningsgraden på elevers kredsløb i skolens idrætstimer, interessen for idræt m. m., ligesom

idrætsaktiviteters teknik og taktik er analyseret og beskrevet bl. a. på grundlag af videooptagelser. Formålene med disse mindre undersøgelser er ofte at se på isolerede spørgsmål rejst af studerende, af idrætslærere eller af idrætsklubber. For de studerende er det en indlæring i forskningsmetode og en opdragelse til kritisk analyserende holdninger over for det fagområde, som de sidenhen skal virke indenfor. Den videnskabelige værdi af sådanne undersøgelser er ofte begrænset, men hovedformålet er altså også et andet.

Instituttets forskningsprojekter er af human biologisk art fordi de, der er ansat her, har en biologisk uddannelsesbaggrund. Derved forsømmes desværre den sociologiske forskning, som belyser samspillet mellem samfund og idræt. Tilsvarende gælder for den psykologiske og pædagogiske forskning omkring idræt. Årsagen er manglende politisk forståelse for - og dermed bevilling til - sådanne lærer-og forskerstillinger.

Idræt og sociologi

Et lys i mørket for disse væsentlige områder af vort kulturliv er dog, at Kulturministeriet har bevilget penge for ét år til en norsk gæsteprofessor i idrætssociologi ved instituttet. Formålet hermed er, at hun dels skal starte projekter, dels skal introducere kandidater i idrætssociologisk metode. Det første resultat af den nye bevilling er en igangsættelse af et tværfagligt projekt: »Idrættens mulige betydning som trivselsskabende faktor for langtidsarbejdsledige«. Projektet medfører et tværfagligt samarbejde mellem idrætsbiologisk og -sociologisk forskning. Sådanne tværfaglige arbejder er imidlertid, bl. a. på grund af forskelle i metoder, vanskelige at gennemføre. Gæsteprofessor Kari Fastning vil desuden også, mens hun er her, undersøge pressens dækning af idræt i Danmark, og kønsrollerne i den danske idrætsverden. Forhåbentlig viser dette sig at blive indledningen til en ny og bredere side af idrætsforskningen på Odense Universitet.

Ole Lammert
lektor ved Institut for Idræt

Publikationer til artiklen, se side 36.

Liste over publikationer.

- 1970 Træning af unge. Tidsskrift for Legemsøvelser nr. 2, p 41-55.
- 1974 Kontinuerlig træning med 70 % intensitet. Tidsskrift for Legemsøvelser nr. 2, p 125-133.
- 1977 Hvad undervises der i i idrætstimerne i folkeskolen? Resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse i Fyns Amt.
Af Ole Lammert. Tidsskrift for Legemsøvelser nr. 5, p 214-226.
- 1978 Maximal oxygen uptake in young women with training, inactivity and retraining.
By P. K. Pedersen and K. Jørgensen. Med. Science in Sports, vol. 10 no. 4, p 233-237.
- 1979 Den maksimale iltoptagelse hos unge kvinder i forbindelse med træning, ophør af træning og genoptaget træning.
Af P. K. Pedersen og K. Jørgensen. Tidsskrift for Legemsøvelser nr. 43, p 123-133
- 1979 Undersøgelser af et i HF-tilvalg hyppigt anvendt luftanalyseapparats anvendelighed.
Af Helle Borum, Marianne Larsen, Jette Mendes og Ole Lammert. Tidsskrift for Legemsøvelser, nr. 43, p 40-44.
- 1979 Hvor meget belastes kredsløbet ved de normale idrætsaktiviteter i en skoletime. Tidsskrift for Legemsøvelser, nr. 43, p 168-173
- 1979 Bør vi nyvurdere opfattelserne om effekten af træning af børn i pubertetsalderen.
Af Bjarne Andersen, Karsten Froberg og Ole Lammert. Tidsskrift for Legemsøvelser, nr. 43 p 115-124.
- 1981 In Press. A longitudinal study on physical training of boys 10 to 16 years of age.
By B. Andersen, K. Froberg and O. Lammert.
In human Adaption; Growth and Physical Activity. Edit. Perce Russo:
Publ. Cumberland College of Health Science, Sydney, Australia.

- Et projekt på DJI i anledning af handicapåret

I dagene 21.-23. april afholdt Muskelsvindfonden og Den jyske Idrætsskole de såkaldte »Vejle dage« 1981

*Man tror på en sag - man får en ide -
man sætter sig et mål - man går igang*

Det er stort set dette, som er starten på alle projekter. Starten er ikke i alle tilfælde lige let. Der vil altid være en række overordnede betragtninger, som skal afklares, inden man for alvor går igang:

- er ideen god nok?
- kan målet nås?
- er der tid nok til rådighed?
- har man selv tid til rådighed?
- Hvad må tilsidesættes i den tid, projektet løber?
- hvor mange og hvem skal involveres?
- er man dygtig nok til at gennemføre?
- o. m. a.?

At besvare disse spørgsmål er i de fleste tilfælde svært. Bl. a. fordi man i den indledende fase er »tændt af den hellige ild« og måske derfor ikke er helt nøgtern i sine vurderinger. På den anden side er det nødvendigt med lyssyn og optimisme, så selv om man føler en vis usikkerhed, er der ikke andet at gøre end »at klemme på og gi' den en skalle«. Den nøgterne og rolige vurdering må og skal komme undervejs, hvor det hele tiden er nødvendigt at rette og justere de ideer, man har haft fra begyndelsen.

Det betyder, at hvis alt ikke forløber, som det var forventet, kan det ikke nytte noget, at man skuffes for meget. Man må tage det som en ny udfordring og prøve at løse problemerne ud fra de nye forudsætninger.

Det lyder let, når det siges, men det skal ikke skjules, at et pro-



jektarbejde har sine op- og nedture - fysisk som psykisk -. Der vil endda være tidspunkter, hvor man har sine tvivl om, man i det hele taget skulle være begyndt. På sådanne tidspunkter er det godt, at »sagen« kan bære, og »målet« er tydeligt.

Præsidium

Arbejdet var startet allerede 1 år i forvejen, og efterhånden blev der nedsat en arbejdsgruppe, et præsidium bestående af »indflydelsesrige vejleborgere« samt arbejdsgrupper bestående af DJI's lærere og elever. Det blev et stort og kraftanstrengende arbejde, der kun lod sig virkeliggøre takket være et imødekommende samarbejde mellem Den jyske Idrætsskole, Muskelsvindfonden og ikke mindst Vejle by.

Målet for disse dage var:

- at informere om »handicapproblematik« generelt og om Muskelsvindfonden specielt
- at få indsamlet nogle penge til Muskelsvindfonden.

M. h. t. det første var målet information, og midlerne var avisartikler, biblioteksaftener, udstillinger og biografilm.

Som udgangspunkt fik vi et fortrinligt samarbejde med den lokale avis, hvor vi mødte en kolossal velvilje. Dette samarbejde var meget vigtigt, fordi det gav os mulighed for at »komme ud« med informationer o. l., når det var påkrævet. Som eksempel kan nævnes biograf-filmen. Det lykkedes os at få en af biograferne til at spille »Thomas - et barn du ikke kan nå«. Som oplæg var der en særforestilling for nogle forældre til psykotiske børn, nogle pædagoger og andre, som til daglig beskæftiger sig med psykotiske børns problemer samt selvfølgelig journalister fra den lokale avis. Dette oplæg blev til nogle gode og informerende artikler i avisen. At det samtidig gav lidt bedre besøg til filmen nævnes kun for fuldstændighedens skyld.

Kommunens folk med

M. h. t. biblioteksarrangementerne mente vi, at det var vigtigt dels at få nogle kompetente mennesker til at indlede, fortælle, provokere, informere osv. dels at få de personer, som har mulighed for at gøre noget ved problemerne til at møde op. Derfor forsøgte vi at delagtiggøre »kommunens folk« så meget som muligt.

Med en god borgmester i spidsen har det kunnet lade sig gøre, og vi



mener at kunne aflæse nogle resultater på nuværende tidspunkt. Det er vel ikke projektets skyld det hele, men i hvert fald stod det at læse i avisen (den lokale), at »familier med handicappede børn ikke får nedsat deres tilskud før familiens socialindkomst nærmer sig 400.000 kr. Ordningen gennemføres med tilbagevirkende kraft fra 1. 1. 81.«

Et andet resultat, som måske skyldes projektet er, at Vejle kommunes lokalkomite for handicapåret er gået i samarbejde med den festede »alternative komite«, og de vil i resten af handicapåret i samarbejde om de arrangementer, som skal foregå. Det bør nævnes, at der indtil videre er planlagt 8-10 arrangementer, som hovedsageligt sigter på det informerende. Yderligere er der nedsat en række udvalg, som skal arbejde med de problemer, som skal løses fremover.

Den anden side af sagen - at få penge - er noget mere kortsigtet, men ikke mindre vigtig på nuværende tidspunkt. Vi havde satset på at få 100.000 kr. ind. Vi fik 65.000 kr.

35.000 kr. er også penge, så det vil nok være på sin plads at prøve på at finde ud af, hvorfor vi ikke nåede målet.

Banko kiksede

En af årsagerne skal nok søges ved vores bankospil. Det kiksede totalt, og det havde nær givet underskud. Det var stort anlagt med præmier til ca. 30.000 kr. Vi havde fået Banko-Carl til at komme - men der kom ingen mennesker.

Der kan findes mange forklaringer og undskyldninger.

Præmierne? Stedet, det foregik? Tidspunktet? Aviskonflikten? Banko-Carl? Os selv?

Banko-Carl nævnede i sin vurdering af arrangementet det hele - undtagen sig selv. Det kiksede under alle omstændigheder, og her ligger nok størstedelen af de 35.000 kr. »begravet«.

De øvrige arrangementer: 2 dobbeltkoncerter, en kirkekoncert, loppemarked, auktion, børneteaterforestillinger samt værtshusholderdag gik godt, og resultatet blev som nævnt ovenfor.

Nu er det hele overstået, og vores vurderinger skal gøres op i en eller flere konklusioner.

Er projektformen god?

Svaret må være »Ja!«

Fordi den giver mulighed for, at man inden for en overskuelig tid har mulighed for at løse nogle bestemte problemer og/eller opgaver. Samtidig giver projektformen gode muligheder for at vurdere, justere og ændre, så man hele tiden arbejder fremad og ikke går i stå. Af samme grund betyder »et kiks« ikke, at man har fiasko men blot,



at man skal ændre sine planer. Fiasko er altså »kun et ord«, ikke noget tyngende.

Vi tror kort og godt, at man med denne arbejdsform er i stand til at løse store opgaver.

Perspektivet

De handicappede, de gamle, afvigerne er det moderne samfunds proletariat. De har ikke deres egne værdier, de er undertiden foragtede, knap tålt, og de har næsten intet at bidrage med i fællesskabet. De kan f. eks. ikke sælge deres arbejdskraft som arbejderproletariat. De modtager kun, hvad andre har til overs.

Fremtidsperspektivet indeholder en ændring af dette foragtelige syn på handicappede. Men det kræver, at de ikke-handicappede må ændre menneskebillede og samfundsopfattelse, hvis de skal undgå at save den gren over, som de sidder på. Ingen tror for alvor, at de handicappede har nogle væsentlige værdier, som kan bidrage til det menneskelige fællesskabs udvikling og opbygning. Ingen føler sig solidariske med de handicappede - man vil højst give dem en hjælpende hånd. Den holdning må ændres på de handicappedes præmisser og ikke på de ikke-handicappedes.

De handicappede skal ikke modtage kompensation eller almisser, men har krav på at indtage deres pladser som medmennesker. Konkret har dette haft til følge, at DJI ved skolestarten i år har optaget to handicappede elever, som er døve. Forhåbentlig en begyndelse til et blivende og udvidet arbejde med handicappede og ikke-handicappede sammen som højskoleelever på DJI.

Vi vil fortsætte med arbejdet. Men foreningerne bør med deres store medlemskare gå langt mere aktivt ind i arbejdet for og med handicappede. Start i det små, prøv jer frem, men gør noget! Indsamlinger, loppemarked, aktivitetsdage for og med handicappede. For de folkelige foreninger skulle jo nødigt blive så ufolkelige, at der kun er plads for de tilpassede med de rigtige kroppe og de rigtige meninger.

*Man tror på en sag - man får en ide -
man sætter sig et mål -
MAN GÅR IGANG!! -
og det bliver man nok ved med, ikk'!*

Jørn Richter/Flemming Westh

På vej - med rygsækken på nakken



Hvem: Peter, Palle, Finn

Hvad: En rejse

Hvor: Europa, 7 lande

Hvorlænge: 4½ mdr.

8 fantastiske mdr. på idrætsskolen er ved at være til ende.

Alle de mennesker jeg har oplevet så mange ting sammen med og lært så godt at kende - Skal jeg virkelig sige farvel til dem alle fra den ene dag til den anden?

Og hvad skal jeg lave når jeg kommer hjem?

Efter 8 mdr. med en masse arbejde og mange at snakke med hele tiden bliver det en kæmpe omvæltning. Måske intet arbejde og helt sikkert ikke omgivet af så mange mennesker, som jeg har været vant til.

Det bliver svært!

Bl.a. sådanne tanker gjorde sig helt sikkert gældende, da vi endeligt besluttede os til at rejse rundt i Europa nogle mdr.

Den flg. artikel fortæller om denne rejse, som skulle vise sig at blive en fantastisk oplevelse og et minde for livet.

Planlægning

Vi var længe om at komme igang, men lidt efter lidt gennem nogen der kendte én, hvis søster der ..., fik vi fundet nogle muligheder.

Vi havde kontakt med SOS Børnelandsbyerne, en Schweizer, et fransk klunserkollektiv, en religiøs organisation kaldet l'Arche, adskillige ambassader, vognmandsfirmaer og mennesker som kendte én, hvis søster der.....Endvidere blev vi medlemmer af Servas, en organisation som formidler kontakt mellem rejsende og værtsfolk, med henblik på at skabe større mellemfolkelig forståelse.

Vi brugte meget tid på planlægning og mange af vores ideer blev aldrig realiseret. Bl.a. en kaotisk blaffertur fra Frankrig til Sydspanien.

Efter at have vendt foret i bukselommerne og skrabet kistebunden, havde vi på mirakuløs vis fremtryllet 5000 kr. hver. Vi håbede på at kunne klare os med det, når vi blaffede og arbejdede os frem. Planen hjemmefra var at arbejde 1 mdr. som karle i Schweiz, besøge en af vores venner på vej gennem Schweiz til Frankrig, hvor vi skulle arbejde som klunsere i 1 ½ mdr. Derefter havde vi ikke nogen plan udover at blaffe rundt i Europa, besøge udenlands DJIere og opleve, hvad der faldt os ind.

Typisk for hele turen blev starten ikke som planlagt. Vi regnede med enten at komme sydpå med en lastbilchauffør, som vi kontaktede i forvejen eller tage til Padborg og komme med derfra. Det endte med at vi blev chauffører for et biludlejningsfirma og dermed fik vi bil stillet til rådighed helt til Zürich.

De 2 førnævnte arbejder fik vi, og vi fandt et tredje hos nogle veganere langt ude i en kastanjeskov. (Veganer lever udelukkende af planteføde fortrinsvis råkost, og anvender ikke beklædning eller brugsgenstande af f.eks. skind eller ben fra dyr).

Der var to udviklinger der gjorde sig gældende, når man så på de forskellige karakterer af arbejdet. Den ene udvikling var en nedadgående: Det første sted fik vi kost og logi plus løn, det næste sted kost og logi, det sidste sted betalte vi for at deltage i et kursus som

indbefattede kost, logi og arbejde! Den anden udvikling var tydeligvis opadgående: Det første sted arbejdede vi hos mennesker, som accepterede det system de levede i. Det næste sted levede de af overskudsamfundets affaldsproblemer og havde mennesker i deres kollektiv, som ville være på institution, hvis organisationen ikke eksisterede. Det sidste sted prøvede man at skabe en hel ny livsform uafhængig af det omgivende samfund.

Bønder i Schweiz

Fra Zürich blaffede vi østover og ankom efter et par dage til familien Schönholzer som var vores »bagmand« i Schweiz. Vi blev straks med rund hånd uddelt til hver vores familie, og tog med hjem. Tyskgloserne blev besværligt gravet frem fra hjerneboksen, men inden man fik sagt noget, stod man med en stor skovl i hånden, og så var det med at komme i gang.

Vi så med det samme, at det var et yderst sundt folkefærd, for både piger og smådrengene kunne flytte et hølæs hurtigere end os.

Efterhånden fandt vi dog ud af, hvad der var for og bag på en ko, og Palle udnævnedes os bramfrit som de danske bjældeomslyngende kobetvingere, efter han havde kæmpet for sit liv mod en kåd tyrekalv en hel sveddryppende time.

Alle var meget flinke, og vi kom med det samme med til Turnen, hvilket vil sige en slags gymnastik. Hankøn i alderen fra 16 til 45 mødtes to gange om ugen og dyrkede gymnastik, fodbold, styrketræning og meget mere i skøn forening og forvirring. Hvad vi manglede i råstyrke, opvejede vi med teknik og det efterfølgende traditionsrige værtshusbesøg, hvor vi tog revanche, idet de andre drak mælk og sodavand. Vi blev vist betragtet som halvvejs alkoholikere!

Vi lærte en masse om landbrug, lærte at tale tysk flydende (næsten) og så mennesker, som vitterligt er glade for deres tilværelse med 7 dages arbejdsuge, 14 timers arbejdsdag og ingen ferie hele deres liv.

Efter at have forladt gårdene gik turen videre mod arbejdet i Frankrig.

Klunserlejren

Efter 3 ugers ferie ankom vi til Poligny, en by med ca. 5000 indb. der ligger i midt/øst Frankrig, ca. 70 km fra den schweiziske grænse.

Vores første indtryk af byen var, »her er dødsygt«. Sad bl.a. på en café og regnede ud, hvor mange promiller af vores liv vi skulle tilbringe i denne gudsforladte by. Bedre blev det ikke, da vi tog os mod til at opsøge adressen. Det viste sig at være en gammel lejlighed, men vi blev hjerteligt modtaget af menneskene der boede der, og snart var alle vore bange anelser glemte. Kun lidt senere skulle det vise sig, at det var alletiders.

Om aftenen fortalte de hvad deres arbejde bestod af. Vi fik at vide, at vi skulle arbejde i en naboby, Salins, hvor de havde oprettet en camp for at indsamle brugte ting fra husene. I Salins havde der aldrig været nogen lignende indsamling, så der var nok at rode i. Vi boede i en gammel vinkælder, som kommunen havde stillet til rådighed. Nogle af de fastboende fra kollektivet var flyttet med. Derudover var vi 5 tyskere, 1 skotte, 4 franskmænd og os 3.

Arbejdet bestod i at gå fra dør til dør og spørge, om de havde gamle aviser, tøj, pap, gamle ting, flasker eller andet de gerne ville af med. Befolkningen var forberedte, da de havde fået løbesedler delt rundt. Vi kørte alt »ragelset« til en gammel station, hvor det blev sorteret. Selve arbejdet var ikke særligt interessant, men menneskene i klunser-samfundet og deres formål med arbejdet var meget spændende.

3 franskmænd og 1 dansker, som havde mødt hinanden i en Abbed - Pierre camp, var blevet enige om at starte deres eget.

Da vi ankom med forventningerne om, at overskuddet ville gå til den tredje verden, blev vi noget skuffede ved at høre, at pengene gik i egne lommer. I begyndelsen følte vi vores arbejdskraft groft udnyttet. Det sagde vi til dem, og en aften samledes vi for at høre/dis-kutere om formålet med klunserlejligheden. Da blev luften rensket.

De fortalte om deres formål med organisationen, som er at tage forsømte og hjælpeløse ind, give dem mad og arbejde, og forsøge at hjælpe dem på ret køl, så de atter vil være i stand til at klare sig på egen hånd i samfundet. Der bor allerede to hos dem, som ikke ville kunne klare sig alene. P.g.a. pladsmangel er det dem ikke muligt at tage flere ind, hvor de bor nu. Deres håb er, hvis de kan skaffe penge, at købe en nedlagt politistation og derved øge muligheden for at hjælpe flere.

Med tiden lærte vi menneskene, specielt de 10 fastboende, vældig godt at kende, og følte mere og mere sympati for deres virke. Følel-

sen af at vi gjorde en meningsfuld indsats betød, at vi bedre kunne acceptere det til tider uhumske og løppebefængte arbejde.

Biodynamisk veganstamme

Efter opholdet i klunserkollektivet pudsede vi atter vores tom-melfingre og satte næsen mod Middelhavet, hvor vi skulle holde 14 dages ferie.

Netop på denne tur fik vi vores kontakt til det tredje og sidste sted vi arbejdede.

Det var Peter, der kom op at køre med disse mennesker, som kom direkte fra Danmark, hvor de havde spillet og sunget, og derigennem lavet reklame for deres måde at leve på.

I bussen var der foruden Peter, 8 franskmænd som også var med på stop. Der blev uddelt brochurer og fortalt en masse om disse menneskers levevis - men på fransk. Peter, som kun havde erfaring med det franske sprog gennem vores ophold i klunserlejren, forstod ikke meget af, hvad der blev sagt. Kun at det var mennesker, som dyrkede jorden biodynamisk, og man kunne komme og leve sammen med dem i mindst 10 dage.

Vi havde adressen fra brochurerne, og mens vi lå og slængede os i solen ved den franske Riviera blandt alverdens millionærer, blev vi



enige om at besøge disse mennesker, som netop levede i Sydfrankrig.

De 10 dage i den biodynamiske lejr skulle vise sig at blive meget anderledes end vi havde forventet, og en stor kontrast til de 14 dage ved Middelhavet.

I Frankrig er disse mennesker kendt under betegnelsen »Vert Monde« (Grøn verden) eller »tribut« (Stamme). I stammen er der ca. 100 mennesker, som lever helt og holdent efter stammens ideer. Derudover er der ca. 150.000 mennesker, som støtter stammen passivt.

At give et fyldigt billede af stammens livsfilosofi er umuligt her, da det vil kræve en hel bog eller endnu mere - deltagelse i de ti-dageskurser, som stammen selv arrangerer hele året rundt.

Ganske kort fortalt mener de, at mennesket gennem industrialiseringen, den teknologiske udvikling og rovdriften på bestemte dyrearter har ødelagt den økologiske balance. Fortsætter udviklingen på samme måde, bliver det menneskehedens undergang - og endda i nær fremtid.

De mener at mennesket er skabt til at være vegetarianere og ikke kødædende væsener. Verdens ernæringsproblemer kunne løses, hvis mennesket selv spiste den vegetariske føde, hvormed man i dag fodrer dyr, og hvis vi lærte at opdyrke den jord, som er mulig at opdyrke.

Derfor lever de i telte ude i de store franske skove og opdyrker disse. Derfor bruger de kun naturmaterialer, som ikke kræver forarbejdning på en industriel virksomhed. (Undtagelser herfra blev forklaret med den hast, de havde for at forandre verden. Her tænker vi specielt på deres bus og 2 biler). Og derfor lever de som veganere, dvs. ingen kød eller andre produkter som kommer fra dyr, så som mælk, smør, æg og ost.

Her kom vi med vores luksuriøse behov mht. mad, hygiejne og komfort i det hele taget. Vi følte os virkelig ubehagelig til mode de første dage, og vi havde svært ved at forstå, hvorfor det var nødvendigt med en så ekstrem levevis for at forandre samfundet.

Deres grundsynspunkt er imidlertid, at skal man med held forandre samfundet, må man starte fra bunden. Alt andet er blot lap-perier, som ikke gavner nogen i det lange løb.

Vi lærte efterhånden disse mennesker at kende som fantastisk

søde og hjælpsomme. De var aldrig bange for at vise deres kærlighed til andre. F. eks. startede hver morgen med, at man fik et ordentligt knus af dem, man mødte på vej til kilden, morgenmaden eller arbejdet.

Stammens medlemmer vil om 4 år gå jorden rundt for at udbrede sine synspunkter og bevise, at det er muligt, at leve som de gør. I de 16 år rejsen varer, vil de leve af de produkter, naturen giver. Vi tror, at dette ambitiøse projekt vil blive gennemført, bl. a. fordi de er så idealistiske, og føler de fører en kamp med livet som indsats.

Afsluttende bemærkninger.

Man kommer til at kende mange forskellige mennesker på sådan en tur og bliver hele tiden konfronteret med nye situationer.

F. eks. var det en kæmpe kontrast at komme ned til Cavalaire, som ligger ved Middelhavet i nærheden af Saint Tropez. Vi kom direkte fra et kollektiv, hvor man lever af samfundets affaldsprodukter, til et sted hvor rige mennesker boltrer sig i uhørt luksus. Det endte da også med, at vi blev smidt ud af byen af en opblæst betjent, fordi vi på ganske normal vis sad på en bænk og spiste.

Faktisk oplevede vi, at de mennesker som havde færrest midler, var de flinkeste til at hjælpe. Vi kom altid op at køre med små biler, hvor alt måtte flyttes rundt for at få plads til både én selv og rygsækken, mens de store BMW'er og Mercedes kørte forbi.

Når man er ude at rejse, er det svært at holde humøret lige højt hele tiden, f. eks. når man har stået 6 timer på samme sted i bagende sol og har fået så meget kulilte i lungerne, at man kunne få fribillet til en lungeoperation. Mange havde spået os en kummerlig rejse, fordi vi var tre. Tre er en for mange sagde man. Men i en situation som ovenstående var der altid en af os, som kunne holde humøret oppe. Faktisk oplevede vi det, at vi supplerede hinanden hele tiden.

»Jamen, har I da aldrig været oppe at skændes?« »Jo selvfølgelig masser af gange«.

Det er ikke bare blød lykke at rejse. Man oplever hele følelsespekteret på en anderledes og meget intens måde.

Men det er også svært at vende hjem og pludselig have en fast tilværelse igen. Det som man længtes mest efter på rejsen var familie og kammerater.

De har været os en stor støtte, både mens vi rejste og efter vi er



kommet hjem. Mens vi rejste sendte de mange breve og hjalp os med en interrailbillet, da vi stod i Sydfrankrig og var dødtætte af at blaffe. Da vi kom hjem modtog de os, så vi kunne føle de havde tænkt på os.

Turen har givet os mange impulser og vist os andre måder at leve på. Den vil helt bestemt komme til at have indflydelse på vores valg af levemåde, og vi tror det bliver i en positiv retning.

At rejse er absolut anbefalelsesværdigt!

Finn Jensen
Palle Munch
Peter Tarp

Mine indtryk fra landsstævnet 1981

Indledning.

I dagene 25.-28. juni var Slagelse i focus. Byen dannede ramme om Landsstævnet 81 for de to organisationer DDSG&I og DDGU.

Om dette stævne er der skrevet mangt og meget, og i og uden for organisationerne er diskussionen gået højt om Landsstævnets form, indhold, værdi, deltagerantal, varighed o.s.v.

En kendsgerning er det imidlertid, at for stævnets ca. 18.000 deltagere og ledere og et meget stort antal tilskuere var stævnet med alle dets arrangementer, opvisninger, kampe og samvær en kæmpeoplevelse for de fleste, selv om regnen i de sidste dage greb generende ind.

Alle medier gav landsstævnet en dækning, så man overalt i landet blev gjort opmærksom på, at nu var der stævne i Slagelse.

Der var mange tidligere elever fra Den jyske Idrætsskole med. Vi har bedt fire af dem skrive om deres indtryk af Landsstævnet 81, sådan som de selv har oplevet det.

De fire er:

Kirsten Kristiansen, årgang 59, medlem af Landsstævnets gymnastikudvalg, aktiv gymnast på Frederiksborg Amtshold
– en leder

Hanne Nielsen, årgang 59, medvirkende i Samvirkende Idrætsforeninger i Slagelses aktiviteter
– en arrangør

Anne Mette Iversen, årgang 80/81, aktiv deltager på Odense Amtshold
– en gymnast

Keld Thomsen, årgang 80/81, aktiv deltager på DJI's volleyballhold
– en boldspiller.

- en leder



Som medlem af landsstævnets gymnastikudvalg deltog jeg i en del af planlægningen af stævnet, dog kun vedrørende selve gymnastikken. Der blev inden stævnet afholdt 5 møder i udvalget, som var sammensat af 3 fra DDGUs og 2 fra DDSG&Is gymnastikudvalg.

Aftenen før stævnet startede, var alle gymnastikudvalgsmedlemmerne fra de 2 organisationer samlet for at få de sidste informationer ang. stævnet, og for at få tildelt »arbejdstid« - d.v.s. vi skulle fungere som banedommere ved opvisningerne og tidtagere ved holdenes træning på opvisningsbanen.

Under åbningen af stævnet havde vi ingen opgaver. De blev varetaget af gymnastikudvalget fra Sorø amts SG&I.

Jeg deltog i indmarchen sammen med mine kammerater fra Frederiksborg amt. Det var en dejlig oplevelse, som sædvanlig. Dette landsstævne var mit 4. som aktiv gymnast.

Erik Nielsen fortjener stor ros for sin planlægning og ledelse af indmarchen, som jeg synes var helt perfekt. Også udmarchen var godt planlagt, især hvis vi sammenligner med stævnet i Esbjerg. Opvisningerne blev afviklet godt, og der blev vist meget afvekslende gymnastik - mere eller mindre effektiv.

En del amtsforeninger havde valgt samlet opvisningstid for deres

hold, og det fungerede i de fleste tilfælde vældig fint. Den form må nok være ønskemålet for det næste landsstævne, da det er en stor fordel, at det er den samme musik, der kommer ud af alle højtalere på stadion ikke mindst for de gymnaster og de tilskuere, der opholder sig midtpå og midtfor.

Alt i alt var det et godt stævne. Jeg savnede dog sammenholdet med »mine egne«, det kneb med tid til at være sammen med dem. Var dog ikke særlig ked af ikke at skulle sove i soldatertelt uden bund, da regnen satte ind fredag nat. Håber de kommende landsstævner bliver fri for at benytte disse, så hellere en skole 10-12 km. væk fra stævneområdet.

Det var spændende, at være en af »de små brikker«, der var med til at få det store puslespil til at gå op.

Kirsten Kristiansen/59

- en arrangør

Alle idræts- og sportsklubber i Slagelse blev opfordret fra kommunens side til at stå sammen om alle servicefunktioner i stævnedagene. Opfordringen blev fulgt op, idet 30 klubber sagde ja til at være med.

Tilrettelæggelsen af arbejdsgangen forestod S.I.K.S., som er en forkortelse af »Samvirkende Idrætsklubber i Slagelse«.

Starten af arbejdet var først rigtig i gang i efteråret 1980. Det drejede sig om alle aftaler om køb af slik, is, pølser, øl og vand, leje af telte og endeligt tilsagn fra klubberne om deres hjælp.

Inden nytåret havde man hovedsageligt de fleste aftaler i stand. Svend Aage, som er i bestyrelsen for SIKS, var jo meget involveret i sagen, idet han var med til alle møderne om indkøb og møder med kommunen. Jeg selv kom først med efter nytår. Det vil sige et møde pr. uge med de forskellige udvalg. Efter mødet skulle der skrives referat og tilsendes klubberne, men jo nærmere vi kom Landsstævnet, havde vi sommetider op til 2-3 møder pr. uge. Det var travle dage, men det var dejligt at være med til planlægningen, og den dejlige optimisme fra klubbernes side gjorde arbejdet vældig interessant. Vi kan ihvertfald kun konstatere, at sammenholdet mellem klubberne er bedret betydeligt i Slagelse.

Fra vor egen gymnastikforening havde vi en vældig god opbakning af vore medlemmer til at hjælpe i vor bod på Stadion. Der blev

solgt slik, pølser og is på livet løs, og vore medlemmer gjorde virkelig et stort stykke arbejde for klubben.

I stævnedagene havde SIKS et kontor i Slagelse-Hallen, en meget central plads idet en afdeling af pressecentret havde lokaler på samme etage, og Danmarks Radio var nedenfor på plænen foran hallen.

Hele staben fra SIKS samt ekstra mandskab arbejdede i døgndrift fra tirsdag aften til og med søndag nat. Alt skulle rydes væk. På stadion havde vi ca. 20-25 medlemmer i gang med at fjerne affald m.v. Slikboderne skulle rigges ned og alt skulle tælles op.

Jeg var selv med på kontoret. Arbejdet bestod i telefonpasning, optælling af pengene, der kom ind fra boderne og skolerne, koordination forskellige afdelinger imellem, og meget mere. Bl.a. blev vi bedt om hjælp til brillereparation, plasterpåsætning m.m.

Dette kunne vi ikke klare, men vi kunne da hjælpe tilrette med sagerne. Funktionen var ikke blot at tjene penge til klubberne, men også følge opfordringen op fra kommunens side, og samtidig vise vore stævnedeltagere og gæster, at i Slagelse kunne idrætsklubberne godt arbejde sammen. Derfor var det da også glædeligt, at der kom et pænt tilskud til hver klub.

Regnvejret gjorde jo sit til, at det blev en vanskelig opgave, men i en sådan situation beviser det, at man står mere sammen om opgaven for at få det til at fungere.

Alle tog det med godt humør på samme måde som alle stævnedeltagerne.

Vi synes alle levede op til Landsstævne mottoet:

Ta' godt imod vore gæster - du er selv gæst i morgen.

Hanne og Svend Nielsen

- en gymnast

I 1976 var jeg med til landsstævnet i Esbjerg, så derfor var jeg ikke i tvivl om, at jeg også skulle med til Slagelse 1981. Jeg gik på Odense Amts unge damer ved Lis Rosenby. Træningen var begyndt, da jeg kom hjem fra Idrætsskolen, så det var med at hænge på så godt man kunne. Vi trænede onsdag aften i 1½ time og havde 11 gange i alt. Derudover havde vi 5 fællestræninger, hvor alle hovedkredse var samlet for at træne sammen og få opstillingerne til at passe.

Tiden nærmede sig den 21 juni, hvor vi skulle have opvisning i den Gl. have i Allerup. De hold fra OAG, som skulle med til landsstævnet, gav opvisning, også andre hold fra OAG gav opvisninger, og det var en dejlig dag med SOLSKIN.

Torsdag den 25. juni skulle vi afsted med bus til Slagelse. Vi tog afsted kl. ca. 13 med højt humør. Endelig ankom vi til Slagelse og skulle så få fat på en bus, der kørte ud til den skole, hvor vi skulle bo. Vi fik pakket ud, kom i indmarchtøj og gik ud til stadion. Der blev vi stillet op 6 og 6 i en meget lang række, da vi var omkring 1000 fra OAG. Efter lang tids venten, skulle vi gå ind på stadion, hvor vi sang, lavede gymnastik, hørte taler og andet godt. Når man står sammen med så mange mennesker, tænker man på, hvordan det ser ud. Det må have været et flot syn med alle de farver og flag. Så skulle vi ud efter 1 time på stadion; 15.000 mennesker, men det gik da fint. Så så vi gymnastik til det sluttede og gik derefter over i danseteltet for at feste.

Fredag havde vi fællestræning for de unge damer, da vi skulle give opvisning næste dag. Vi trænede nogle timer og gik så ind på stadion, hvor vi opholdt os hele eftermiddagen. Om aftenen skulle jeg ud til Laila 80/81 og spise. Vi var ca. 30 fra årgang 80/81. Det var skønt at mødes igen under andre omgivelser.

Vi hyggede os til ca. kl. 22, hvorefter vi begav os ind mod stadion. Efter nogle timer kom vi derind, men desværre blev vi hurtigt spredt, da det er svært at være samlet mellem så mange mennesker, som var i danseteltene.

Lørdag havde vi prøveopstilling på stadion, men det blev aflyst, da banen var fuld af vand, så vi sad oppe på tribunen og lavede gymnastik. Sikke et syn. Om eftermiddagen skulle jeg være fanevagt ved OAG's motionsdamer, og det var i regnvejrr. Tiden nærmede sig, hvor vi skulle give vores opvisning. Vi mødtes 1 time før vi skulle ind for at varme op. Da kl. var 20.30, stillede vi op og var klar til at komme ind. Lige inden vi gik ind, blev banen fyldt med en masse spagnum, da den stod under vand. Derfor var man spændt på at se, hvordan banen ville se ud, og hvordan det hele ville gå. Man har en underlig fornemmelse i maven, når man ved, at der er så mange mennesker, der ser på. Vi havde også fået at vide, at der ville blive optaget til TV, hvilket gjorde det endnu mere spændende. Vores opvisning gik fint, og alt klappede. Publikum klappede med og så gjorde man endnu

mere ud af gymnastikken, selvom man havde gjort alt. Men vi var ikke særligt kønne, da vi var færdige. Sorte og våde piger gik ud af banen med et stort smil på læben. Vi skyndte os hjem og fik andet tøj på, ind på stadion og se resten af programmet. Bagefter fejrede vi, at det var gået så godt med vores opvisning.

Søndag så vi også gymnastik, da OAG's unge mænd var inde i regnvejr og så ud som muddermænd, da de var færdige. I regnvejr gik vi hjem, da vi havde set afslutningen for at pakke vores ting. Sent søndag aften, ankom vi til Fyn med kuffert, vådt tøj og en masse dejlige oplevelser fra 4 dejlige dage i Slagelse.

Egentlig er det en ret dyr affære at deltage i et landsstævne - hvad får så en pige uden arbejde til, trods alt at afse både tid og penge? Der er et eller andet, som er lidt svært at forklare helt præcist over et landsstævne. Gymnastik-samvær både til gymnastik og de steder man er indkvarteret - møder med andre gymnastikbekendte - festerne - madteltet - alt det enkle ukomplicerede liv, hvor alle er lige.

På gensyn i Odense 1985

Anne Mette Iversen 80/81

- en boldspiller

Landsstævne & Metadon

Landsstævnet 1981. Man bliver spurgt, om man vil beskrive, hvordan man oplevede Landsstævnet 1981. Man accepterer og står så med alle sine talenter, eller rettere, mangel på samme. Hvordan oplever man et landsstævne som medlem af en gruppe på 18 personer, der skulle repræsentere Den jyske Idrætsskole? Situationen var ganske givet speciel for os, idet vi alle kendte hinanden godt, efter at have tilbragt 8 måneder sammen som elever på DJI's vinterskole 1980/81. Jeg håber, at min opfattelse og udlægning af vores deltagelse i Landsstævnet 1981 ikke afviger væsentligt fra den opfattelse, som gruppens øvrige medlemmer har.

Landsstævne & Metadon. Hvori ligger sammenhængen? Nogen bogstavelig sammenhæng er der ikke tale om, og jeg håber at følgende vil give en rimelig og fyldestgørende forklaring på, hvorfor jeg netop har valgt denne titel til mit indlæg. Det hele startede den dag jeg begyndte som elev på DJI. Den dag blev grundstenen lagt til det, som senere skulle vise sig at udvikle sig til en slags DJI-narkomani. Da de 8 måneder var omme, var man totalt magtesløs, helt ude af

stand til at få sin daglige DJI-dosis. Som andre narkomaner måtte jeg altså på afvænnings, og netop deltagelsen i Landsstævnet var den metadon, som jeg havde brug for. Man vidste jo, at man skulle mødes til to træningsweekends inden Landsstævnet, og selvfølgelig igen til selve Landsstævnet. Dette var med til at slå abstinenserne ned.

Det var med blandede følelser, man begav sig de sidste hundrede meter op til DJI til den første træningsweekend. Omsluttet af nyudsprungne bøgetræer og fyldt med vemod og forventningens glæde. Vemod fordi man savnede tilværelsen fra de 8 gode måneder, og glæde fordi man skulle mødes med i det mindste nogle af vennerne igen. Og skuffet blev man ikke.

Fællestræningen foregik sandsynligvis under noget mere afslappede former, end tilfældet har været det for de fleste andre landsstævnedeltagere. Selve træningen var, selv om vi trænede seriøst, nærmest en formalitet. Holdene blev sat, så de var nogenlunde jævnbyrdige, og det var så op til det enkelte hold at finde ud af, hvordan man ville spille. Een ting var dog fælles for de to hold: alle skulle have lov til at spille lige meget. Nok ville vi konkurrere, men så absolut på vore egne præmisser!! Denne første fællestræningsabsolutte højdepunkt var afslutningen med vin, ost og råhygge. Den anden fællestræning forløb efter samme mønster, dog med den forskel, at højdepunktet denne gang var en meget lækker oksefilet som erstatning for osten.

Så til selve Landsstævnet. Togturen til Slagelse, kan vel nærmest siges at være den samme oplevelse som sin første skoleudflugt. En hyggelig og sjov tur. Under fællestræningen havde vi diskuteret, hvorvidt vi ville deltage i indmarchen ved Landsstævnets åbning. Resultatet blev langt om længe, at vi ville stille op. Vist nok fordi en enkelt person i gruppen insisterede på at ville være fanebærer. Vi andre indvilligede, og pågældende havde så den tvivlsomme fornøjelse at svinge DJI's mølomsværmede fane. Påklædningen til indmarchen var også til debat, og resultatet blev den dansk/amerikanske nationaldragt: cowboybukser og DJI-sweatshirts i alle regnbuens farver. En behagelig måde at skille sig ud fra mængden på. Lidt provokerende ville nogen måske mene, men under alle omstændigheder behagelig.

Indkvarteringen i et skolediskotek, som med hensyn til orden



snart kom til at ligne et fransk bordel i højsæsonen, skulle, af vejr-
mæssige hensyn, senere vise sig at være en klog disposition. Heller
ikke idrætsligt fik vejrguderne held til at gøre vores deltagelse til en
tvivlsom fornøjelse, idet vi spillede indendøre. Men som en af os
sagde: »Man vælger vel sin sport med omhu«. Idrætsligt var Lands-
stævnet, som jeg havde forventet. Sjovt, og præstationsmæssigt var
jeg endda, for mit holds vedkommende, positivt overrasket. Nogle af
vore modstandere var indstillet på at bruge alle kneb for at vinde. Så
var vi trods alt mindre konkurrenceivrige og lidt mere sportslige.
Eller var vi? Det er vel ikke særligt sportsligt at serve, så spånerne
springer fra modstandernes banehalvdel, fordi spillerne på den
anden side af nettet ikke just besidder den perfekte teknik. Og når
man bryder aftalen om, at alle skal have lov til at spille lige meget,
burde parolen ikke have lydt: »Vi vil konkurrere, men på vore præ-
misser.« Når det kommer til stykket, tror jeg også, at langt de fleste
mener: »Jeg vil være social, men på mine egne præmisser.«

Landsstævne & Metadon. Det lyder måske mærkeligt i dine ører,
men det var altså metadon. Og absolut en anbefalelsesværdig meta-
don. Vi var sammen. Os fra DJI. Og det var hovedsagen for mig.

Epilog: Vægtningen af de forskellige elementer i det foregående, kan
måske virke lidt mærkelig for andre, men jeg mener, at f. eks.
fællestræningen er lige så vigtig som selve Landsstævnet. Det kan
også virke som en takketale til DJI. Det er det også.

Keld Thomsen 80/81

Kursusvirksomheden



Når jeg i år skal skrive om skolens kursusvirksomhed, så har den ikke været som i de foregående år, idet den økonomiske stramning og de øgede transportudgifter har gjort, at stat-kommune og idrætsorganisationer ikke har haft de midler, der skulle til for at sende folk på kursus.

Dette har ført til en del aflysninger af kursus, som igen har givet en del ledig plads på skolen. Til gengæld har vi fået nogle nye kursus ind, som har rettet en del op på det.

Vi har i årets løb sagt nej til mange kursus, som vi ikke har kunnet skaffe plads til, idet de tidspunkter, de ønskede, var besat af andre kursus.

Kunne vi få alle disse kursus fordelt over hele året, ville skolen have været fyldt, og der havde ingen tomgang været.

Vi har haft nye idrætskursus og forbundskursus, samt faglige kursus fra stat og kommune i år. »Nye bekendtskaber«, som vi har været glade for, og som vi håber også at få lov til at se i de kommende år. Det tyder det på ihvertfald.

Jeg kan her nævne Dansk Volley Forbunds repræsentantskabsmøde, Karate-kursus, Dansk Sportsdanser Forbunds ungdoms- og voksen instruktionskursus.

Göteborgs Bordtennisförbund, Dansk Ski Forbund, Suhmsgade-projektet, Danmarks Retsforbund, Danmarks 4 H., Larsen & Nielsen m. fl. Alle disse nye kursus har været med til at kaste glans over skolens kursusvirksomhed.

Jeg vil heller ikke glemme alle vore faste kursus fra D.D.G.U. - D.D.S.G. &I, og specialforbundene under D.I.F., samt D.I.F.s egne kursus. Det er kursus, vi ser hen til hvert år, ikke mindst på grund af de dygtige ledere de har, som har gjort arbejdet lettere for os, som arbejder med kursus i det daglige.

På et andet område ser vi også et behov for kursus. Blandt andet indenfor seminarierne, hvor der er hold, som har idræt som speciale, og som gerne vil prøve deres kunnen på en Idrætsskole.

I år har vi haft besøg fra Avedøre Statsskole, Herning og Hjørring Seminarium, og nye følger efter, det er der ingen tvivl om.

Jeg vil også nævne Statsskattedirektoratets kursus, som vi har en del af. I år har der været afslutning for et assistenthold, som har været her med mellemrum de sidste 3 år. Nye hold, som skal igen-nem lignende uddannelse, får vi også i de kommende år.

Men hvordan tegner den kommende kursusvirksomhed? Vi mangler kun enkelte tilsagn fra nogle store forbund, så er der fyldt op, men enkelte huller vil der blive, så hvis der er nogle forbund, som går med planer, hører vi gerne nærmere fra dem. Til 1983 er der allerede kommet mange forespørgsler om plads, og det vidner om, at der er behov for kursus.

Når der er mange kursister på skolen, kan det ikke undgås, at der kan opstå problemer. Det kan være lokaleproblemer, eller der mangler et eller andet redskab, så det kan fungere, men ved fælles hjælp fra lederne, og den dygtige stab af medarbejdere klares det på bedste måde.

I år har vi haft ca. 250 (242) forskellige kursus, såvel idrætslige som faglige, og jeg vil slutte med at takke alle for den indsats, de hver især har gjort for deres idræt, skolen og dens kursusvirksomhed, og ønske dem alle en rigtig glædelig jul, og et godt og lykkebringende nytår.

*Med et på gensyn på Den jyske Idrætsskole
Knud Thomassen*

Kursuskalender 1981

Januar:

- 2.- 3. Dansk Gymnastik Forbund
 2.- 4. Dansk Ride Forbund. 2 Kursus
 5. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 9.-11. TRIM-komiteen
 10.-11. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 10.-11. D.D.G.U.
 12. Farmaceutforeningen
 12.-16. Statsskattedirektoratet
 16.-18. Dansk Forening for Rosport
 16.-18. Dansk Atletik Forbund
 17.-18. Jydsk Boldspil Union
 17.-18. Dansk Bueskytte Forbund
 19. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 23.-25. Dansk Sejlunion
 24. Dansk Orienterings Forbund
 24.-25. Jydsk Boldspil Union
 24.-25. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 24.-25. Kogtved Søfarts-skole
 30.-1. febr. TRIM-komiteen
 31.-1. febr. Dansk Døve Idrætsforbund
 31.-1. febr. Dansk Golf Union

Februar:

2. Dansk Håndbold Forbund
 2.- 6. Statsskattedirektoratet
 6.- 8. Dansk Ride Forbund. 2 Kursus
 6.- 8. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 12.-13. Åndsvageforsorgens lærerforening
 13.-14. Jydsk Boldspil Union
 13.-14. Dansk Sportsdykker Forbund
 13.-15. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 14. Den jyske Idrætsskoles Elevforening
 14.-15. Dansk Sejlunion
 16. Dansk Håndbold Forbund
 20.-22. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 20.-22. Dansk Atletik Forbund
 20.-22. TRIM-komiteen
 23.-27. Statsskattedirektoratet
 27. Dansk Orienterings Forbund
 27.-1. marts Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 27.-1. marts Svendborg forenede Boldklubber
 27.-1. marts Dansk Sejlunion

Marts:

6. Dansk Fodboldtrænersammenslutning. Jyllandsafdelingen
 6.- 7. Firma Larsen & Nielsen
 6.- 8. Randers Sportsklub »Freja«
 6.- 8. Dansk Boldspil Union
 11. Dansk Apoteksteknikers forening
 13.-14. Jydsk Boldspil Union
 13.-14. Dansk Idræts Forbund
 13.-15. Skendsved Idræts Forening
 13.-15. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle

- 14.-15. Dansk Idræts Forbund
 16.-20. Statsskattedirektoratet
 20. Dansk Boldspil Union
 20.-22. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
 20.-22. Dansk Boldspil Union
 22. Den jyske Idrætsskole. (Forældre-dag)
 25.-26. Amerikanske Basketspillere
 27.-29. TRIM-komiteen
 27.-29. Skendsved Idræts Forening
 28. Den jyske Idrætsskole. Repræsentantskabsmøde
 28.-29. Dansk Golf Union
 28.-2. april I.F. Hallby

April:

- 3.- 4. Dansk Idræts Forbund
 3.- 5. Dansk Vægtløftnings Forbund
 4.- 5. Dansk Idræts Forbund
 6.-10. Statsskattedirektoratet.
 10.-12. Munkebo Ungdomsskole
 11. Danske Jernbaners I. F.
 11.-15. Biverbru I. L.
 11.-18. Lörenskog, Oslo
 16.-20. Århus Gymnastik Forening
 24.-26. Dansk Gymnastik Forbund. Sydjyllandsskredsen
 24.-26. Dansk Gymnastik Forbund.
 25. Odense Amts Gymnastikforening
 25.-26. Dansk Håndbold Forbund
 26. Dansk Gymnastik Forbund. Sydjyllandsskredsen. Landsstigestævne
 27.-30. Statsskattedirektoratet

Maj:

- 1.- 3. Dansk Ride Forbund
 2.- 3. Dansk Volleyball Forbund
 4. Dansk Apoteksteknikers Forening
 4.- 6. Firma Larsen & Nielsen
 7. Dansk Idræts Forbund
 8. Dansk Fodbold Træner Sammenslutning. Jyllandsafdelingen
 8.- 9. Dansk Sportsdykker Forbund
 8.-10. D.D.S.G. & I.
 11.-12. Næstved I. F.
 10.-15. Suhmsgade-projektet
 12. Jydsk Boldspil Union & Fyns Boldspil Union
 15.-16. Ry Ungdomsskole
 15.-16. Den jyske Idrætsskoles Elevforening
 15.-17. Dansk Ride Forbund. 1. Kursus
 18.-22. Statsskattedirektoratet
 27.-28. Jydsk Boldspil Union
 27.-31. »Postens Idrætsforbund
 30.-31. Dansk Gymnastik Forbund

Juni:		28.-30.	D.D.S.G. & I. v/ Vingsted
10.	Vejle Boldklub. - B 93	30.-31.	Dansk Gymnastik Forbund
13.-14.	Sct. Georgsgilderne i Danmark	31.-4. sept.	Statsskattedirektoratet
13.-19.	Göteborg Fotball Förbund	31.-4. sept.	Statsskattedirektoratet. Elevhold 1981
17.	Nørremarksskolen. Idrætsdag		
19.-21.	Dansk Motor Union	September:	
19.-22.	Dansk Boldspil Union. Drengunionionsstævne	4.- 6.	Esbjerg Håndboldklub
20.-21.	Dansk Døve Idræts Forbund	5.- 6.	Dansk Gymnastik Forbund. Sydjyllandsskredsen
20.-26.	Dansk Gymnastik Forbund	7.- 9.	Arvedøre Statsskole
22.-27.	Dansk Boldspil Union. Landsjuniorstævne	11.-12.	Dansk Gymnastik Forbund. Sydjyllandsskredsen
25.	Dansk Idræts Forbund	11.-12.	Dansk Gymnastik Forbund
28.-29.	Boldklubben 1903	12.-13.	Dansk Idræts Forbund
28.-2. juli	Dansk Boldspil Union. II.	12.-13.	Dansk Vægtløftnings Forbund
29.-2. juli	Dansk Boldspil Union. Medier	13.	Dansk Gymnastik Forbund. Grand Prix
28.-3. juli	Østjysk Badminton Distrikt	14.-18.	Undervisningsministeriets Kursus
28.-5. juli	Dansk Idræts Forbund	16.	Vejle Boldklub
Juli:		18.	Københavns Fritidsklub
3.- 7.	Dansk Boldspil Union. II	18.-20.	Dansk Forening for Rosport
4.- 7.	Dansk Boldspil Union. Medier	20.	Dansk Gymnastik Forbund. Sydjyllandsskredsen
4.- 7.	Dansk Døve Idræts Forbund	21.-25	Statsskattedirektoratet
5.- 9.	Dansk Boldspil Union	25.-26.	Den jyske Idrætskoles Elevforening
6.- 9.	Dansk Boldspil Union. Medier	25.-27.	TRIM-komiteen
6.-10.	Danmarks 4-H	26.-27.	Dansk Ski Forbund
8.- 9.	Dansk Boldspil Union	28.- 2. okt.	Statsskattedirektoratet. Elevhold 1979
8.-12.	Dansk Boldspil Union	Oktober:	
9.-12.	Dansk Boldspil Union. Medier	2.	Skoleidrætten. Reception
9.-13.	Dansk Boldspil Union. III	3.- 4.	Dansk Idræts Forbund
10.-13.	Dansk Boldspil Union. Medier	5.	Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
12.-19.	Dansk Arbejder Idræts Forbund	5.- 9.	Undervisningsministeriets Kursus
13.-17.	Dansk Boldspil Union. II	5.- 9.	Statsskattedirektoratet
13.-17.	Dansk Boldspil Union. II	7.	Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
14.-17.	Dansk Boldspil Union. Medier	7.	Dansk Farmaceutforening
14.-17.	Dansk Boldspil Union. Medier	9.	Dansk Fodbold Træner Sammenlutning. Jyllandsafdelingen
14.-18.	Dansk Arbejder Idræts Forbund. Medier	9.-11.	Dansk Ride Forbund
17.-18.	Den jyske Idrætskoles Elevforening	9.-11.	Dansk Athletik Forbund
17.-19.	Dansk Arbejder Idræts Forbund	10.	Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
19.-23.	Karate-kursus	12.-14.	Dansk Boldspil Union
20.-23.	Dansk Boldspil Union	12.-16.	Statsskattedirektoratet. Elevhold 1979
23.-26.	Danmarks Retsforbund	13.	Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
24.-26.	Dansk Sportsdanser Forbund.	13.-16.	Hernings Seminarium
26.-28.	Dansk Sportsdanser Forbund	15.	Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
26.-1. aug.	D.D.G.U. & D.D.S.G. & I.	15.	Dansk Idræts Forbund
27.-31.	Ry Sportsklub	16.-18.	Herning Athlet Klub
29.-31.	Dansk Sportsdanser Forbund	17.	Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
31.-1. aug.	Skendsved Idrætsforening	17.-18.	Dansk Gymnastik Forbund. Sydjyllandsskredsen
August:		18.-21.	Dansk Boldspil Union
1.- 2.	Skanderborg Boldklub	18.-24.	D.D.G.U. & D.D.S.G. & I.
1.- 2.	Dansk Athlet Union	20.	Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
2.- 8.	Göteborg Bordtennis Förbund	21.	Hjerteforeningen i Vejle
8.- 9.	Vejle Idræts Forening. JM	24.-25.	Dansk Trampolin Forbund
10.-14.	Statsskattedirektoratet	25.-28.	Hjørring Seminarium
14.-15.	Den jyske Idrætskole Elevforening. Kursus	26.	Dansk Farmaceutforening
15.-16.	Den jyske Idrætskole. Elevmøde	28.	Dansk Apoteksteknikers Forening
17.-23.	Den jyske Idrætskole. Old boys	30.-31	Dansk Trampolin Forbund
21.-23.	Gentofte Vangede Håndboldklub		
21.-23.	TRIM-komiteen		
22.-23.	Jydsk Fodboldkommer Union		
24.-28.	Statsskattedirektoratet. Elevhold 1981		

- 31.- 1. nov. Fremad Amager
- 31.- 1. nov. Dansk Gymnastik Forbund. Topmøde

November:

- 2. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- 2.- 4. Landsforeningen af Socialpædagoger
- 3. Svagføredag
- 4. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- 7. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- 7.- 8. Silkeborg Badmintonklub
- 7.- 8. Dansk Idræts Forbund
- 9.-13. Statsskattedirektoratet. Elevhold 1979
- 10. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- 12. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- 12. Dansk Idræts Forbund & Samvirkende Idrætsklubber i Vejle Amt
- 14. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- 14. Jydsk Boldspil Union
- 14.-15. Dansk Trampolin Forbund
- 16. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- 16.-17. Firma Larsen & Nielsen
- 17. Vejle Taekwon-do Klub
- 17.-20. Statsskattedirektoratet
- 18. Samvirkende Idrætsklubber i Vejle

- 20.-22.
- 20.-22.
- 21
- 21
- 22

- 22.
- 23.-27.
- 24.
- 25.-27.
- 26
- 27.-29.

- 28.
- 28.
- 29
- 29.
- 30.- 4. dec.

December:

- 4.- 6
- 4.- 6.
- 12.-13.

- Dansk Forening for Rosport
- Dansk Vægtløftnings Forbund
- Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- Jydsk Boldspil Union
- Dansk Gymnastik Forbund. Sydjyllandsskredsen
- Jydsk Boldspil Union
- Statsskattedirektoratet. Elevhold 1979
- Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- Dansk Markedsførings Forening
- Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- Dansk Fodbold Træner Sammenlutning. Jyllandsafdelingen
- Samvirkende Idrætsklubber i Vejle
- Jysk Boldspil Union
- Dansk Gymnastik Forbund. Sydjyllandsskredsen
- Jydsk Boldspil Union
- Statsskattedirektoratet. Elevhold 1979

- Dansk Bueskytte Forbund
- Dansk Boldspil Union
- Dansk Idræts Forbund. Handicap-kursus

Kommunikationen i elevforeningen

Kommunikation er et meget anvendt ord i dagens Danmark. Det er nødvendigt med kommunikation, for at få noget til at fungere, det gælder naturligvis også i en forening. Kommunikation betyder udveksling af meddelelser, og den almindeligste form er selvfølgelig den, hvor personer taler direkte med hinanden. Denne form lader sig ikke rigtig praktisere i en forening som vores, hvor medlemmerne er spredt over et stort område. Her er vi nødt til at tage andre metoder i brug, for at komme til at »tale« med hinanden. Den fremgangsmåde vi anvender, er udgivelsen af forskellige skrifter til medlemmerne. Skrifter som dels bestyrelsen, dels medlemmerne og dels skolens lærere og forstander har mulighed for at komme til orde i.

For at en forening skal kunne fungere på de betingelser, er det efter min mening meget vigtigt, at disse muligheder udnyttes fuldtud, og jeg vil i det efterfølgende prøve at argumentere lidt for denne opfattelse.

Men først vil jeg gennemgå de muligheder, vi har i elevforeningen.

Vort hyppigst udkommende skrift er DJI-nyt, som kommer 3 gange om året. Bladet indeholder væsentligst aktuelt stof fra skolen og fra foreningens forskellige aktiviteter, men også læserbreve bliver bragt. En gang om året udkommer ELEVNYS, som er vores eget årsskrift. Det er medlemmernes mest anvendte talerør. Her kan man, via nogle årgangsrepræsentanter, fortælle hvad man har oplevet i det forløbne år. Samtidig udkommer et årsskrift, som udgives i fællesskab mellem Den jyske Idrætsskole og elevforeningen. Disse årsskrifter udkommer hvert år i december måned, medens DJI-nyt kommer i marts-juni og oktober måned.

DJI-nyt startede med at udkomme i oktober 1975, og var egentlig tænkt som en afløser for de mange forskellige meddelelser som blev sendt ud til medlemmerne på forskellige tidspunkter af året. Disse skulle samles i dette medlemsblad, hvor der også skulle være plads til at informere om nye ting på skolen, nye tanker fra lærerkollegiet, ansættelsesændringer, nybygninger. Det skulle også være muligt



for medlemmerne at komme til orde her, enten om ting man var utilfredse med eller med emner, som man gerne ville have behandlet i elevforeningens regi. Det skulle også være muligt for skolens nuværende elever at bringe indlæg med oplevelser fra skolens dagligdag, om påtænkte eller allerede afholdte arrangementer.

Mange af ovennævnte ting er blevet opfyldt i årenes løb, men der er desværre lidt langt imellem de indlæg, som ikke er skrevet af bestyrelsen, eller direkte fremprovokeret af denne. Vi kunne godt tænke os, om nogle flere ville give deres besyv med, således at bladet måske kunne blive mere omfangsrigt og mere spændende. Dette er en opfordring til alle vore medlemmer samt skolens nuværende elever og lærere!

ELEVNYT, elevforeningens årsskrift, lider heldigvis ikke af stofmangel, idet der hvert år kommer en ny årgang til som bidrager med et væsentligt indlæg i skriftet.

Alligevel klager mange af årgangsrepræsentanterne over manglende tilslutning til lige netop deres årgang, og måske ikke uden grund. Det kan være meget deprimerende at sende 100 breve ud, for så 14 dage efter sidste frist at have modtaget 10 stk. besvarelser. Det er for dårligt, når man tænker på, hvilken lille ulejlighed det er for den en kelte at skulle skrive et brev eller blot et kort, i forhold til det

store arbejde årgangsrep. gør med først at skrive til holdkammeraterne, og derefter skulle prøve at få et læseværdigt indlæg ud af de meget få breve der er kommet igen.

Tænk på, at I selv har valgt jeres årgangsrepræsentanter, og dermed har en vis forpligtelse til at hjælpe dem med at få lavet årets indlæg fra jeres hold. Alle venter spændt på, hvad der er sket rundt om i landet hos de forskellige kammerater, men ingen vil få det at vide, hvis der ikke er nogen, som gider skrive og fortælle det. Denne manglende opbakning vil i værste konsekvens resultere i, at årgangsrep. nedlægger sit hverv, hvorefter der enten skal vælges en ny, eller årgangen mister forbindelsesleddet til skolen og elevforeningen. Det er før sket for nogle hold efter få års forløb. Dette medførte, at ingen mødte op til elevmøderne mere, og i løbet af 2 år var al forbindelse med de pågældende årgange afbrudt. Dette håber jeg ikke på, nogen af jer er interesseret i. Bestyrelsen er i hvert fald ikke. Derfor vil jeg gerne her appellere til alle medlemmerne om at bakke jeres folkevalgte årgangsrepræsentanter op. De gør et kæmpearbejde for at få foreningen til at fungere godt - til alle medlemmers tilfredshed.

Vor sidste kommunikationskilde er dette årsskrift, som vi udgiver i samarbejde med skolen. I det forsøger vi at bibringe vore medlemmer, nogle af de erfaringer der gøres i forbindelse med idrætslivet rundt om i verden, dog mest fra vore egne omgivelser. Vi prøver at få nogle af skolens lærere, tidligere elever, rep. fra skolens FU og fra elevforeningens bestyrelse til, i samarbejde med indbudte skribenter uden for skolens daglige stab, at skrive forskellige indlæg, som dels dækker de faste artikler, men også omfatter et forudbestemt tema. Redaktionen prøver at finde frem til et aktuelt emne, som vi håber vil interessere mange af de, som årsskriftet kommer ud til. Det er foruden elevforeningens medlemmer, blandt andet de forskellige idrætsorganisationers specialforbund, de forskellige kursusledere fra DJI's kursusaktiviteter. Årsskriftet kommer også ud til landets andre idræthøjskoler og en del andre højskoler, som har interesse i at læse om udviklingen på en idræthøjskole. Der er også en del kommunale og statslige myndigheder som får hæftet tilsendt, bl.a. for at disse skal få en bedre forståelse for livet på og omkring en højskoles aktiviteter.

På grund af det store interessespektrum er det ikke sikkert, at alle

vore indlæg læses med lige stor interesse af alle læsere. Det er der vist heller ikke nogen, der forventer, men vi håber med årsskriftet at kunne skabe lidt diskussion rundt om i landet med artiklerne, således det kan gavne vore medlemmer i det daglige arbejde.

Dette er skrevet for måske at give lidt forståelse for vore skriftlige aktiviteter, som sluger ca. 90 % af elevforeningskontingentet, men også for at gøre medlemmerne opmærksomme på, at man nødvendigvis selv behøver at medvirke aktivt, for at opnå et for alle parter acceptabelt resultat, hvorved vi fortsat kan have en velfungerende elevforening omkring den jyske Idrætsskole i Vejle.

Jeg vil slutte med at takke alle foreningens medlemmer og alle medarbejdere på DJI for samarbejdet i 1981, og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Henning Rasmussen



Elevmøde og jubilæumssammenkomst 1982

Den jyske Idrætsskole og elevforeningens bestyrelse indbyder til

ELEV MØDE

lørdag/søndag den 14.-15. august

Alle medlemmer af elevforeningen vil omkring 1. juli få tilsendt indbydelse og program for mødet, som skolen og elevforeningen i samarbejde forhåbentlig kan gøre så interessant og spændende, at mange tidligere elever får lyst til at deltage aktivt i alle arrangementerne. Tag gerne kone, mand, veninde/ven og børn med.

Mødeafgiftens størrelse vil blive meddelt på indbydelsen. En giroblanket til indbetaling og tilmelding tilsendes, og vi beder alle, der ønsker at deltage, tilmelde sig skriftligt i forvejen af hensyn til indkvartering og bespisning.

Har I selv overnatningsmuligheder i form af telt eller campingvogn, så medbring disse ting. Angiv det på tilmeldingsblanketten.

Tilmeldelser og indbetaling skal være skolen i hænde

senest torsdag, den 5. august

JUBILÆUMSSAMMENKOMST

Alle jubilarerer fra årgangene: 1951/52 og 52 (30 år), 1956/57 og 57 (25 år), 1961/62 og 62 (20 år) og 1971/72 (10 år) vil få sendt en særlig indbydelse til jubilæumssammenkomsten, som afholdes

lørdag, den 14. august kl. 12,30

Vi håber, at mange tidligere elever fra de nævnte årgange vil møde op. Prøv snarest muligt at kontakte jeres årgangskammerater - send deres adresser til skolen - og få dem til at komme den 14. august.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 14.-15. august og reservér denne week-end til elevmødet.

Skolen og elevforeningen ønsker på gensyn til alle tidligere elever fra Den jyske Idrætsskole.

Bjarne Hauger/Henning Rasmussen

Vinterskolen 1980/81

- 3340 Dorthe Ahrendsen, Herningvej 46, 7441 Bording
3341 Ida Andersen, Vestervang 9, Nr. Bork, 6893 Hemmet
3342 Vivi Andersen, Himmerigsvej 10, »Hedeledet«, 9981 Jerup
3343 Alice Andreasen, Hemmeshøjvej 30, 4241 Vemmelev
3344 Anette Bager, Hedeskovvej 19, 8410 Rønde
3345 Inger Bligård, Niels Kjeldsensvej 7, 7100 Vejle
3346 Christa Boysen, Østergade 2, 5874 Hesselager
3347 Annette Brøndum, Thorsvej 18, 6400 Sønderborg
3348 Jette K. Danielsen, Gøttrupvej 450, Bjerre, 9690 Fjerritslev
3349 Elisabeth Elmstrøm, Mejlbyvej 136, 8250 Egå
3350 Gertrud Gravesen, Franckesvej 8 3. sal th., 2200 København F.
3351 Bente Hansen, Gammelvang, Kyndby, 3630 Jægerspris
3352 Birgit K. Hansen, Tirslundvej 27, 6650 Brørup
3353 Lene L. Hansen, Nørgårdsvej 22, 9260 Gistrup
3354 Marianne B. Hansen, Vindingevej 53, 4000 Roskilde
3355 Lis Henriksen, Nymarksvej 15, 5591 Gelsted
3356 Ninna Hjortlund, Kastanievej 28, 6520 Toftlund
3357 Helle Højsgaard, Enghavevej 4, 8543 Hornslet
3358 Mette Iversen, Rugårdsvej 80, 5463 Harndrup
3359 Rita Iversen, Gammelvold 12, Vejerslev, 7980 Vils
3360 Lena Jacobsen, Kløvervej 7, 5792 Årslev
3361 Anette Jensen, Ladelundsvej 14, 8600 Silkeborg
3362 Charlotte S. Jensen, Svennesmølle 10, 6473 Tandslet
3363 Jonna Jensen, Først Ballevej 21, 7183 Randbøl
3364 Liselotte Jensen, Kalvebodvej 5, 9990 Skagen
3365 Lisbet B. Jensen, Skovgyden 29, 5762 V. Skerninge
3366 Susie Johnsen, Nedervej 5, Astruplund, 8740 Brædstrup
3367 Anette Jæger, Daltoften 14, 5320 Agedrup
3368 Linda H. Jøhnke, Bentesvej 57, 2. sal th., 8220 Brabrand
3369 Vibeke B. Jørgensen, Nåbyvej 7, 4160 Herlufmagle
3370 Ulla Kjer, Agernvej 19, 8330 Beder
3371 Charlotte Kjær, Langagervej 21, Farendløse, 4100 Ringsted
3372 Ulla Klausen, Gildhøjvej 7, Hårby, 8660 Skanderborg
3373 Inge Knap, Bøgevej 12, 5620 Glamsbjerg
3374 Vibeke E. Knudsen, Løjenkærvej 6, 8300 Odder
3375 Tina Lange, Virkefeltet 8, 1. sal tv., 2700 Brønshøj
3376 Vibeke G. Larsen, Golfparken 85, 9000 Ålborg
3377 Malene Lübeck, Thygeslundvej 45, 9560 Hadsund
3378 Helle Løbner, Østergade 8, 6240 Løgumkloster
3379 Minna L. Madsen, Knudriisgade 39, 8000 Århus C
3380 Anne Melsbø, Boks 72, 9442 Ramsund, Norge
3381 Inge Michelsen, Flensborg Landevej 19, 6270 Tønder
3382 Dorte Nielsen, Tyrssbjergvej 78, 5210 Odense NV



- 3383 Pia Olsen, Hoptrup Hovedgade 19, 6100 Haderslev
- 3384 Elsebeth Overgård, Brunhøjvej 14, Fårtoft, 7950 Erslev M
- 3385 Bente Pedersen, Nyvangsvej 19, 3. sal tv., 4400 Kalundborg
- 3386 Bettina T. Pedersen, Bredkær Tværvej 28, 8250 Egå
- 3387 Britta Pedersen, Toftegårdsvej 20, 3790 Hasle, Bornholm
- 3388 Susan M. Pedersen, Gødvad Bakke 33, 8600 Silkeborg
- 3389 Annette Rasmussen, Eddavej 17, 1. sal, 5210 Odense NV
- 3390 Merete Rasmussen, Klosterparkvej 31, 4400 Kalundborg
- 3391 Nina Rasmussen, Liselejevej 66, 3360 Liseleje
- 3392 Karen Schütter, Nørregade 2 B, 7100 Vejle
- 3393 Laila A. Simonsen, Fårdrupvej 28 A, Fårdrup, 4200 Slagelse
- 3394 Joan D. Sørensen, Violvej 1, Thorsminde, 6990 Ulfborg
- 3395 Marianne Tingager, Fyrrebakken 6 A, 4400 Kalundborg
- 3396 Henriette Wilson, Vestervangsvej 47, 3. sal, 8800 Viborg
- 3397 Jens Jørgen Adler, Jernbanegade 14, 2. sal tv., 4200 Slagelse
- 3398 Søren B. Andersen, Bysmedien 31, 8900 Randers
- 3399 Thomas C. Andersen, Gl. Viborgvej 24, Hvam, 9620 Ålestrup
- 3400 Henrik Buch, Pedersvej 78, 4600 Køge
- 3401 Rene Bøgeskov, Gildhøj 174, 2600 Glostrup
- 3402 Asbjørn Christensen, Dalsvinget 132-34, 8600 Silkeborg
- 3403 Henning F. Christensen, Borup Byvej 133, 8900 Randers
- 3404 Bent Frandsen, Skolegade 33, 9300 Sæby
- 3405 Jesper A. Hansen, Symfonialle 44 B, 8700 Horsens
- 3406 Jesper Hansen, Hegnet 22, 5450 Otterup
- 3406 Lars Himmelstrup, Spangsbergsvej 59, 7700 Thisted
- 3407 Søren Hermansen, Permelille 26, 8791 Tranebjerg, Samsø
- 3408 Torben V. Iversen, Abildvadvej 6, 9610 Nørager
- 3409 Ole K. Jacobsen, Åsvej 4, 7700 Thisted
- 3410 Danjal Jarnskor, 3815 Nordagøtu, Færøerne
- 3411 Finn Jensen, Skovly Borupvej 97, 8543 Hornslet
- 3412 Hans J. V. Jensen, Blåkildevej 103, 5. sal tv., 9220 Ålborg Ø
- 3413 Ib K. Jensen, Kærsangervej 17, 2. sal tv., 2400 København NV
- 3414 Kent G. Jensen, Njalsvej 102, 5210 Odense NV
- 3415 Ole S. Jensen, Grønnegade 3, 7830 Vinderup
- 3416 Per Jensen, Bøgebjergvej 5, 4540 Fårevejle
- 3417 Troels M. Jensen, Sahlsvej 6, 6100 Haderslev
- 3418 Anders Johansen, Hovedvejen, Blok 15-109, 3911 Sisimut
- 3419 Frank J. Johansen, Gyvelparken 38, 8464 Galten
- 3420 Leif L. Juhl, Bevtoftvej 9, 6520 Toftlund
- 3421 Ole Juhl, H. C. Andersensvej 16, Hornbæk, 8900 Randers
- 3422 Brian Kames, Kayerødsgade 12, 9000 Ålborg
- 3423 Henrik Korr, Normavej 3, 7800 Skive
- 3424 Torben Krogh, Knudriisgade 39, 8000 Århus C
- 3425 Karsten Kruse, Utoftevej 3, Løvlund, 7190 Billund
- 3426 Martin Larsen, Skydsbjergvej 5, 5463 Harndrup

- 3427 Kaj Madsen, Kridtvej 23, 7980 Vils
 3428 Kjell H. Madsen, Solhagagatan 4 A, 42535 Hisings Kärra, Sverige
 3429 Torben Madsen, Grøfthøjparken 12, 3, 8260 Viby J
 3430 Palle Munk, Snerlevej 12, 4340 Tølløse
 3431 Hans C. Møller, Skolegade 78, 6700 Esbjerg
 3432 Frank B. Nielsen, Toftholmvej 32, 3660 Stenløse
 3433 Kurt E. Nielsen, Græsgårdsvej 23, Øster Vedsted, 6760 Ribe
 3434 Jens J. Pedersen, Æblevangen 57, 9000 Ålborg
 3435 Jesper K. Pedersen, Galgebjergvej 51, 6000 Kolding
 3436 Kurt Pedersen, »Kjær« Klitvej 5, Sdr. Nisum, 6990 Ulfborg
 3437 Leif M. Petersen, Tyrens Kvt. 6, 2750 Ballerup
 3438 Angerdla Poulsen, Pelikanvej B 385, 3912 Sukkertoppen, Grønland
 3439 Kurt Rahbek, Vejlevej 23, 7330 Brande
 3440 Michael Rasmussen, Løntofte 49, 3070 Snekkersten
 3441 Lars B. Skovborg, Grandalsvej 46 7700 Thisted
 3442 Bo Strand, Classensgade 46, st., 2100 København Ø
 3443 Jann A. Søndergård, Brinken 11, Skelhøje, 8800 Viborg
 3444 Peter Tarp, Slaugvej 2, 6643 Vorbasse
 3445 Keld Thomsen, Havrevangen 4, 6700 Esbjerg
 3446 Torben G. Thomsen, Chr. Richardtsvej 8, 6800 Varde
 3447 Anders Viken, Lensmann Hansens Gt. 2, 8600 Mo, Norge
 3448 Morten W. Andersen, Svendborgvej 53, 5540 Ullerslev
 3449 Lars Wirefeldt, Gran Alle 19, 8600 Silkeborg
 3450 Leif Voetmand, Enghavevej 38, 7430 Ikast
 3451 Christian Østergård, Tuborgvej 24, 2900 Hellerup



Den jyske Idrætsskoles medarbejdere

På Den jyske Idrætsskole er der pr. 1. december ansat 43 medarbejdere, hvoraf 21 er heltidsbeskæftigede, og 22 arbejder på deltid. Medarbejderne fordeler sig på følgende områder:

Administration:

Thue Damgård, forretningsfører
Knud Thomassen, inspektør
Ragnhild Wind, sekretær
Birte Fusager, kursus
Bitten Paulsen, bogholderi

Rengøring m. m.:

Marie Lisby
Ingrid Sørensen
Ellen Thychosen
Dorte Jensen
Litha Laursen

Lærerstab:

Bjarne Hauger, forstander
Alice Grønberg
Torben Holmgaard
Signy Jensen
Bent Lyngholm
Ole Nedergård
Carsten Rasmussen
Jørn Richter
Mogens Rieks
Flemming Westh
Ole Worm
Lischen Lyngholm, kvotalærer
Ingebjørg Sandø, kvotalærer

Praktisk arbejde:

Niels Christensen, pedel
Hans Jørgen Jensen
Anker Nielsen
Kaj Møller

Kiosk:

Ebba Frost
Henny Sørensen
Anita Madsen

Kursuscentret:

Finn Lodahl, pedel
Anna Thomassen, oldfrue
Anna Greta Madsen

Køkken:

Ellen Thomsen, økonoma
Karen Troelsen
Lilly Kristensen
Karen Jensen
Ruth Nielsen
Karin Bruun
Anne Marie Sørensen
Henriette Jacobsen
Karen Hansen
Poula Skovbjerg Johnsen

Den jyske Idrætsskoles elevforenings bestyrelse

- Formand:* Henning Rasmussen telf. 09 - 16 48 76
Ternevej 82 bedst mellem 18 og 19
5210 Odense NV
- Næstformand:* Keld Thomsen telf. 05 - 12 56 75
Havrevangen 4
6700 Esbjerg
- Kasserer:* Carsten Lang Petersen telf. 05 - 84 04 42
Stjernevej 3
7100 Vejle
- Sekretær:* Pia Rask telf. 09 - 54 12 37
Vårøvej 19 eller
Bjerreby telf. 09 - 22 22 61
5700 Svendborg
- Elevkartotek:* Ingeborg Juul telf. 07 - 42 48 78
Asagården 49, 2. tv.
7500 Holstebro
Helge Munkesø telf. 03 - 52 66 77/335
Parkvej 13 mellem 7.30-16.30
Sørby Magle
4200 Slagelse
Leif Juhl
Mariendalsvej 52, 4. th.
2000 København F
- Suppleanter til bestyrelsen:*
- | | |
|---------------------|---------------------|
| Birgit Knudsen | Gunnar Jensen |
| Sandbjergvej 121 | Højbjergvej 53 A |
| 5380 Dalby | Visby |
| telf. 09 - 34 11 50 | 6270 Tønder |
| | telf. 04 - 76 35 58 |
- Foreningens revisorer:*
- | | |
|---------------------|---------------------|
| Åge Thomsen | Ria Andersen |
| Langelandsgade 133 | Sønderbakken 19 |
| 8000 Århus C | 6700 Esbjerg |
| telf. 06 - 13 48 01 | telf. 05 - 12 08 95 |

Foreningens postgironummer er 8 04 1970 på kassererens adresse

