



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H



FÅREVEJLE HØJSKOLE



Eleveforeningens blad Sølvsnoren

56. årg. . 1966 . 1.

SØLVSNOREN Korte ord om store ting

Fårevejle Højskoles elevblad

Udkommer seks gange om året

Elevforeningens bestyrelse:

Misslonær Aa. H. Lund, Orla Lehmannsgade 2¹, Vejle (formand)

Gdr. Søren Bentsen, Lammefjorden, Hørve

Forstanderinde frk. Esther Petersen, Grønnevej 112, Virum

Hjemmesygeplejerske fru Anne Lise Kjelstrup, Jenstrup, Haalev

Gdr. Gunnar Nielsen, Ugerløse

Sygeplejerske frk. Gunhild Holmgård Pedersen, Grumstolvvej 27, Højbjerg

Fabrikant Vald. Olsen, Tølløse

Lærerinde frk. Dagmar Bork, Fårevejle Højskole, Fårevejle st.

Kasserer: Højskolelærer Bent Davidsen, Fårevejle

Giro nr. 8701

Adresseforandringer meddeles til postvæsenet

Redaktør: Forstander Poul Jeppesen, Fårevejle Højskole, Fårevejle

Tryk: Sjællands Tidende, Holbæk

Det er mærkeligt nok ofte sådan, at de korteste ord i sproget har det rigeste indhold. Tænk på ordene far og mor — kun tre bogstaver, og dog rummer de hver især en verden. Eller ordene ja og nej — så korte de er, kan de være afgørende for et menneskes tilværelse. Eller ordet du — hvad betød det ikke, første gang det blev vekslet mellem to, der holdt af hinanden. Eller ordene liv og død.

Det største ord, et menneske overhovedet kan tage i sin mund, skrives med kun tre bogstaver. Det er ordet GUD — himlens og jordens skaber, den evige og almægtige, vor fader i det høje. Fra ham kommer alle gode gaver, lige fra det daglige brød til det evige liv. Han rører ved naturen med sin tryllestav, så den vågner igen efter vinterens søvn og bliver grøn og dejlig. Han har tændt alle stjernerne på himlen, og han pynter skovbunden med de utallige anemoner. Han sendte Jesus til jorden julenat, og påskemorgen oprejste han ham fra de døde. Han har os alle i sin varetægt og vil os aldrig andet end godt. Hele vort liv er fyldt af hans gaver.

Og derfor har vi hver eneste dag grund til at sige ham tak. Det er også et af de korte ord i sproget — og samtidig et af de rigeste. Vi skal ikke spare på det. Der er nok at takke både Gud og mennesker for, når man rigtig får tænkt sig om. »Ved tak vor lykke får et evigt skær« står der i en sang. Det er sandt. Men det kan man kun erfare ved at begynde på det — og blive ved med det.

Grete Brundt.

*Lad kun det blive til,
du ej véd eller vil.
Det er deri, at skabelse bunder.
Giv kun slip på dit jeg,
og der åbner sig vej
til livets evige under.*

(Sofie Madsen. Hinnerup.)

F. H. *portrætter*

Rejsesekretær Esther Petersen, Århus

Som gammel elev på »Det hvide slot«, den yngste på sommerholdet 1928, traf jeg en dag i 1965 fabrikant Vald. Olsen fra Tølløse. Kort forinden havde jeg fået lov til at besøge min gamle skole og endda give eleverne en time. Det følte derfor, som om alt omkring skolen igen blev levende, og da Vald. Olsen bad mig skrive en artikel til »Sølvsnoren« om mit arbejde, kunne jeg ikke sige nej, og her er resultatet.

I 1938 var jeg endnu et ret ubeskrevet blad, men siden har jeg oplevet adskilligt. En del år havde jeg også huslige pladser, før jeg blev elev på Haslev udvidede højskole og senere også på menighedsskolen »Marthabo« i København, som desværre nu er nedlagt. Så blev jeg antaget som KFUK-sekretær og virkede som sådan i 9 år, først i Skive og senere i Frederikshavn. Derefter blev jeg i 13 år rejsesekretær for Sudanmissionens børnearbejde med Jylland som distrikt, og fra 1. januar 1965 blev jeg antaget som rejsesekretær i hele landet for Ethiopermissionen.

Sudanmissionens og Ethiopermissionens formål er det samme, nemlig at bringe evangeliet til Afrikas folk, men derudover er forholdene meget forskellige.

Medens Nigeria, hvor Sudanmissionen arbejder, er en af de mange nye stater i Afrika, er Etiopien et meget gammelt og sagnomspundet land, der har været selvstændigt i over 3.000 år. Navnet betyder »de brændte ansigters land«, og befolkningen er ikke negre. Hovedstaden er Addis Abeba, hvilket betyder »den nye blomst«, og den ligger i 2.500 meters højde. Lige så højt ligger den danske missions område i provinsen Bale, der ligger 365 km syd for hovedstaden, så Etiopien bliver med rette kaldt »de blå bjerges land«.



Klimaet er ret sundt; det kan være varmt om dagen, men undertiden frost om natten. Alligevel kan ikke alle tåle den tynde bjergluft. Landet er smukt med mange forskellige træer og plantevækster samt vilde dyr, og i den afvekslende natur findes bl. a. både udbrændte vulkaner og varme kilder.

Kristendommen kom tidligt til landet, hvilket vi bl. a. kan læse om i Ap. G. kap. 8, og landet nævnes i øvrigt mange gange i bibelen lige fra et af dens allerførste blade, hvor landet omtales under navnet Kusj. Ifølge sagn var landets første kejser en søn af kong Salomon og dronningen af Saba, og landets nuværende kejser Haile Selassie — »Løven af Juda stamme« — siges at

nedstamme direkte fra dem. Man regner dog først med kristendommens komme til landet i det 4. århundrede ved en mand, der hed Frumentius. Kristendommen blev en gren af den koptiske kirke i Ægypten, og den koptiske kristendom er stadig landets officielle religion. Den regerende folkestamme, Amharerne, hvis sprog er rigssproget, er alle døbt ind i denne kirke. Det er på mange måder en ejendommeligt og stivnet kirke, der endda har forfulgt evangeliske kristne. Den har et stort ceremoniel med en del både jødiske og katolske islæt. Kirkesproget er geez, en slags latin, som selv mange præster ikke engang forstår. Derfor er der mange døbte, som intet ved om kristendom. Der findes dog også levende kristne, og mange forskellige reformer er i gang. Kejseren selv er en personlig kristen og missionens gode ven.

Af andre folkestammer i landet kan bl. a. nævnes de ca. 8 millioner galla-folk, der overvejende er hedninger, og hvis religion i det væsentlige består af åndefrygt; ja, de beder endog til Satan og slangen. Det er blandt disse folk, missionærerne arbejder.

Ethiopermissionen blev i Danmark stiftet i 1948. Pionererne i missionen blev ægteparret Hjalmar og Marianne Andersen. I dag er der 8 danske missionærer, 2 ægtepar og 4 sygeplejersker, der virker ud fra missionsstationerne Dodola, Hebano og Arenna og hovedsagelig gennem skole- og klinikarbejde.

Der er fremgang og glæder i arbejdet; mange er blevet døbt, og den første kirkebygning indviet i Dodola i 1965, ligesom kirken på den danske missionsmark i april måned blev tilsluttet den evangeliske kirke i landet, »Kekane Jesus«, der betyder »stedet, hvor Jesus bor«.

Men der er også vanskeligheder i arbejdet. Bl. a. hører vi nu derudefra om røveroverfald og uroligheder, således at folk forlader deres hus og hjem af frygt. Man blev også nødt til at hjemkalde missionærerne til Dodola fra de to andre missionsstationer.

Ethiopien er et land, hvor der endnu er muligheder, og hvor der kaldes på vor forbøn og vor håndgribelige indsats. Det er så mit arbejde at rejse rundt i Danmark og fortælle om dette. Det er — trods de vanskeligheder, der kan komme til undervejs — et glædeligt og aldrig ensformigt arbejde. Arbejdstiden ligger ikke i faste rammer; som regel ved jeg ikke den ene dag, hvor jeg skal være den næste dag — eller nat. Man møder som rejsesekretær stor gæstfrihed, og måske er denne gæstfrihed i Guds øjne en del af missionsarbejdet, ligesom det arbejde, der udføres af dem, der indbyder til, beder for og forbereder møderne. Det er en oplevelse at komme rundt i landet og få lov til at tale til skolebørn, søndagsskoler, medlemmer af ungdomsklubber, spejderkorps og kvindedekredse, soldater, beboere på alderdomshjem og undertiden også i kirkerne.

Et halvt års ophold i Nigeria var medvirkende til at give mig kærlighed til Sudanmissionen. Når De læser disse linier, har jeg netop afsluttet et fem ugers ophold i Ethiopien, et ophold, der er med til at skabe nyt initiativ til det arbejde, der blev mit.

Fra SKOLEN

Siden sidst — har vi i december taget afsked med efterårsholdet 1965, haft huset fyldt af håndværkere i slutningen af december 1965 og hele januar 1966 og modtaget et nyt elevhold pr. 1. februar, så alle vil forstå, at tiden har været fuldt optaget.

Inden e 65 rejste fra os, var der Kirkens Korshærsaften med pastor, forstander Buhl, Haslev udvidede Højskole, som taler. Forstander Buhl gav en fremragende førstehåndsskildring af Kirkens Korshærs arbejdsområde og baggrunden for arbejdet, et arbejde, han havde taget del i i sin studentertid i København. Ved kaffebordet holdtes auktion over de



Foredragssalen — som den ser ud nu.

*Passagen — med nyt loft, nye døre,
nyt gulv og nye lamper og farver.*



Rådhuspladsen.





*Efter vel
overstået arbejde
nydes frokosten*

mange fine ting, som frk. Frederiksen med vanlig energi havde fremskaffet. Såvel det åndelige som materielle udbytte af aftenen var godt, og det blev en stor pengesum, der kunne indsendes til K. K.

Lørdag den 18. december samledes vi til afskedsfest for de 103, som skulle rejse: 102 elever samt lærerinde, frk. Else Brandenburg. Afskedstalen til eleverne blev naturligvis holdt af sidstnævnte, der både muntert og alvorligt karakteriserede holdet, der skulle tages afsked med. De fik mange gode råd fra en, der på første hånd kender livet på vore sygeplejeskoler. Frk. Brandenburg sluttede med at takke til alle sider for godt samarbejde. Frk. Pade og jeg bragte lærerstabens og skolens tak for de år, frk. Brandenburg har givet F. H. Der blev overrakt gaver og udtalt gode ønsker for det fremtidige arbejde ved Holbæk sygeplejeskole.

Flere af lærerne bidrog med såvel muntre som alvorlige indslag til at give en uforglemmelig sidste-aften for holdet.

Aase Worm, som havde været en fortrinlig elevrådsformand, takkede på holdets vegne og overrakte et fint Jung-hans-ur, som man ønskede skulle hænge på »Rådhuspladsen«, når denne var blevet istandsat. Det kan nu fortælles, at uret har fået en fornem plads, og at

det nu vejleder os gennem dagens timer. Hjertelig tak til e 65!

Søndag den 19. dec. drog alle af sted, og den 20. december holdt 12—14 håndværkere deres indtog i huset, og inden aften lignede skolen en slagmark. Dog, lad os ikke hæfte os ved dette, men skyndsomst fortælle, at efter 40 travle arbejdsdage var alt klar til at modtage holdet, der skulle komme 1. februar. Dagen i forvejen festede alle, der havde bidraget til skolens nye udseende. Der er sket følgende ting:

1. Foredragssalen har fået nyt gulv, nye træpaneler, otte nye lamper i loftet samt otte hyggylys på væggene. Der er ny dobbeltdør til Rådhuspladsen, og mellem Herlufsholm og foredragssalen er der kommet dobbelt-dobbelt dør, så de to lokaler nu kan bruges sammen.
2. Herlufsholm og Sorø har fået nye gulve, nye skabe, katedre, gardiner og farver.
3. Rådhuspladsen fremtræder med nyt loft, hvor der er fem nye lamper. Der er paneler hele vejen rundt, og der er nye døre til dagligstuen, Herlufsholm og Sorø.
4. Som det fremgår af billedet, fortsætter panelerne helt op til anden sal, og på trapperne er der ny belægning.

5. Ikke mindst Passagen har skiftet udseende. Billedet viser hvordan.
6. Vores nye køkkenchef, frk. Emma Fuursted, kunne tage en ny lejlighed i besiddelse, idet Gisselfeld er slået sammen med den stue, som køkkenchefen før rådede over.
7. Endvidere kan nævnes, at håndværkerne også nåede at lave frk. Brandenburgs lejlighed i stand. Der bor nu lærerinde, frk. Bork. Når dertil nævnes, at der er lavet god garderobeplads på gymnastiksalsbalkonen, og at badeværelset i forstanderens lejlighed er bragt i orden, forstås, at der er grund til at sige tak til arkitekten, håndværkerne og pigerne for en god indsats.

Den første februar ankom 99 nye elever, som nu er godt i gang. Allerede i begyndelsen af januar tiltrådte sygeplejelærerinde, frk. Grete Brundt sin



Christine Chingeji fra Congo, Moïse Tshombes niece, var elev på efterårsholdet 1965 og er nu elev på Nykøbing Falster sygeplejeskole.

stilling efter frk. Brandenburg. Frk. Brundt, der er uddannet på Lukasstiftelsen, har gennemgået kursus ved Århus universitet og har arbejdet på kontor i to år, har de bedste forudsætninger for at udfylde sin dobbeltstilling hos os, idet frk. Brundt foruden at undervise skal hjælpe på kontoret. Velkommen til at leve med i fællesskabet på F. H.

Det blev i hovedsagen en redegørelse for de mange ydre ting, som højskolelivet også indebærer. Midt i det alt sammen er det vor bøn, at Guds rige velsignelse må hvile over alt arbejdet, der udføres her.

P. J.



Sjællands Tidende bringer denne meddelelse om en tidligere Fårevejle-elev, Liisa Scharff:

En stor og tung sorg har ramt et ungt hjem i Holbæk, da en ung moder, lige fyldt 27 år, torsdag den 3. februar afgik ved døden efter kort tids sygdom.

Fru Liisa Scharff Jensen, Tåstrup 10, er død.

I 1942 kom hun sammen med andre finske børn til Holbæk og fandt hos gårdejer Age Nielsen og hustru et hjem, hvor hun blev, da de andre finske børn rejste hjem.

Efter endt skolegang begyndte hun en større uddannelse, der gik over Mæriaforbundet og Sygeplejeskolen i Fårevejle, og hun sluttede som sygeplejerske på Centralsygehuset i Holbæk. Hun var således godt rustet, da hun efter uddannelse og bryllup sammen med sin mand tog på cykel gennem Europa til Syditalien, hvorfra de skulle fortsætte til Grækenland, hvor de skulle begynde et arbejde i flygtningelejrene under Kirkenes Verdensforbund. Desværre skulle de ikke se deres ønske om dette arbejde opfyldt, da sygdom standsede den unge frue og hendes mand.

De måtte vende tilbage, og efter at fru Scharff Jensen var blevet rask, tog ægteparret ophold i København, hvor

fru Scharff Jensen fik arbejde på Blegdamshospitalet. Senere kom de tilbage til Holbæk, hvor de fik deres dejlige hjem på Teglværksgården.

Ud fra mange personlige oplevelser blev hun en stor hjælp og opmuntring for mange mennesker, hun kom i forbindelse med. Alt så så lovende ud for de to unge og deres drenge. Megen medfølelse samler sig om hendes mand, der er søn af amtssekretær Svend Jensen, Kalundborgvej 165, Holbæk. Han står nu tilbage med sine to små drenge på 3 og 1½ år.

Præsentation



Grete
Brundt

Som et aldeles ukendt »højskolevæsen«, hvem intet elevforeningsmedlem kan nikke genkendende til, må jeg vist desværre præsentere mig. Til gengæld kan jeg så nikke goddag og fortælle, at jeg glæder mig meget til at undervise og være med i fællesskabet på denne skole, hvis fine, moderniserede vægge og gulve trods alt er i stand til at berette om fortidens gode samvær i alvorsstunder og festøjeblikke, samvær, der skabte de traditioner, som vi andre i dag bl. a. kan bygge arbejdet videre på.

Måske skal jeg dog tilføje, at jeg efter godt en måneds introduktion i arbejdet næsten kunne ønske mig at komme her som elev fremfor som sygeplejelærerinde, men forhåbentlig vil det vise sig at være sandt og også erfaret af mange tidligere elever, at

Det, som synes svært,
det er let,
når det er lært.

Østvendssysel højskolekreds

Lørdag den 12. marts kl. 20:

Taler: Forstander Jef Tangø, Rønde Højskole.

Emne: »Hvad med dem i lømmelalderen«.

Lørdag den 16. april kl. 20 — Pakkefest

Taler: Forstander Peter Jensen, Blåkilde Ungdomsskole, Tarm.

Emne: »På jungletur i Indien«.

Indre Missions højskolekreds for Fyn

indbyder herved til møde med generalforsamling fredag den 25. marts 1966 kl. 20,15 på KFUM, Skibhusvej 142, Odense.

Højskolelærer L. Christensen, Tommerup, taler. Der bliver kaffebord, og derefter generalforsamling.

Notér venligst dagen, det bliver ikke bekendtgjort på anden måde. — Vi venter god repræsentation fra alle skoler.

P. u. v.: Ernst Madsen.

Kalenderen:

Onsdag den 9. marts kl. 20: Offentligt møde med kontorchef Vald. Damkjær, København, som taler.

Søndag den 5. juni (grundlovsdag): Elevfest på Fårevejle Højskole. Sognepræst, fhv. forstander K. Robert Hansen, taler om eftermiddagen.

Elevunderholdning om aftenen.

Forårsholdet 1966

- Agger, Anne Marie, Hjørring.
Andersen, Conny Harkjær, Todbøl, Thy.
Antonsen, Jytte Baunegård, Nysted.
Augustesen, Anna Swartz, Birkerød.
Bendtsen, Lis, No pr. Ringkøbing.
Bennhöft, Astrid, Åbenrå.
Bilberg, Karen, Astrup pr. Skjern.
Brønnum-Hansen, Anne, Gentofte.
Christensen, Gerda, Randers.
Christensen, Marianne, Ronnum
pr. Kibæk.
Christiansen, Ingrid, Løsning.
Dalgaard Thomsen, Kirsten, Finderup
pr. Skjern.
Eriksen, Karen, Nr. Snede.
Færgе Jespersen, Agnete, Kroghede pr.
Spjald.
Hansen, Helen, Kgs. Lyngby.
Hansen, Ingrid, Janderup, Thy.
Hansen, Ruth, Hørby pr. Sæby.
Hedegaard Hansen, Bodil, Junget pr.
Roslev.
Henriksen, Hanne, København.
Henriksen, Jytte, Viborg.
Henriksen, Aase, København.
Hjærgaard Nielsen, Else, Hanning.
Hoffmann, Jane, Næsby pr. Kappel.
Holm, Jytte, Kolding.
Holst, Else-Marie, Brørup.
Hougesen, Ruth, Allingåbro.
Højgaard, Inger Solborg, Færøerne.
Haastrup, Else Brøndum, Kolding.
Ishøj, Inger, Vordingborg.
Iversen, Benedikte, Grødde pr. Ikast.
Jacobsen, Helena, Færøerne.
Jacobsen, Lizzi, Skovlunde.
Jakobsen, Ingrid, Bøgballe pr. Uldum.
Jensen, Anne Marie, Fulby, Sorø.
Jensen, Annette, Korsør.
Jensen, Birgitte, Ferslev pr. Skibby.
Jensen, Karen, Aalborg.
Jepsen, Birthe, Næsbjerg, Varde.
Johansen, Grethe, Østerbølle pr. Alestrup.
Juhl, Elisabeth, Bevtøft.
Jørgensen, Karen Elise, Holmsland pr.
Ringkøbing.
Jørgensen, Tove Birgit Bøjsen, Otterup.
Kaldahl Olesen, Lene, Gjurup pr. Hjør-
ring.
Kjærgaard-Larsen, Merete, Odense.
Knap, Inger-Lise, Sorø.
Korsholm Nielsen, Linna, Lydum pr.
Nr. Nebel.
Krog, Betty, Gammelgård pr. Outrup.
Krogsgaard, Anna, Holmsland pr. Ring-
købing.
Kudahl, Kate, Århus.
Langer Jensen, Karen Margrethe, Lem-
vig.
Larsen, Doris, Lendum pr. Sindal.
Larsen, Gerda, Hjortkjær pr. Bramminge.
Lausen, Karen, Jejsing.
Lind, Bente, Nr. Lem pr. Lemvig.
Lorentzen, Lis Blomkild, Gadstrup.
Lund Jensen, Kirsten, Hillerød.
Lærke Hansen, Birte, Stovby pr.
Hovslund.
Madsen, Hanne, Linde pr. Bur.
Madsen, Kate Fischer, Kolding.
Maigaard, Mona Foldager, København.
Møller, Hanne, Randers.
Møller, Hanne Margrethe, Fåborg.
Nielsen, Ellinor, Sæby.
Nielsen, Margit, Skovlunde.
Nørby, Else, Asp.
Olesen, Anne Grethe Friis, Holstebro.
Olesen, Kirsten, Hostrup pr. Sulsted.
Olsen, Hanne, Hundested.
Pedersen, Gertrud, Kolind.
Pedersen, Ingrid, Tårs.
Pedersen, Karen, Holme-Olstrup.
Pedersen, Marie, Stauning pr. Skjern.
Petersen, Britta, Esbjerg.
Petersen, Jette, København.
Piihl, Herdis, Ejstrup St.
Pinnerup, Dorte, Søby.
Poulsen, Lucienne, København.
Qvortrup, Elisabeth, Hald.

Saltofte Larsen, Manna, Dianalund.
Skjærbæk Olesen, Inger, Pårup pr. Ki-
bæk.

Smedegaard, Birgitte, Kalundborg.
Steffensen, Marianne, Odense.
Stjernholm Nygaard, Hanne, Holstebro.
Svarre, Ingrid Seidelin, Kolding.
Svenstrup, Ingrid, Haverslev.
Sønderby, Martha, Klinkby.
Sønderby Hansen, Else Marie, Hornsyld.
Sørensen, Jette, Skagen.
Sørensen, Jonna, Dagnæs pr. Horsens.

Theill Hansen, Kirsten, Hvalsø.
Thomsen, Lis, København.
Thorsager, Kirsten Nielsen, Århus.
Thøgersen, Margit, Brønderslev.
Trentemøller, Kirsten, Kolding.

Vestergaard, Else, Hjern.
West, Grete, Emborg pr. Skanderborg.
Winther, Birgit, Østendal pr. Gerlev J.
Winther, Helle, Stoustrup pr. Fredericia.
Østergaard, Margarete, Ikast.

Tak

Det var en stor opmuntring og glæde til jul og nytår at modtage de mange kort og breve, som gamle elever sendte os. Det er ikke muligt at svare på dem alle, men modtag hermed en hjertelig tak for trofasthed mod skolen.

Lærerstabten.

Huslig stilling

— forberedende undervisning

Unge piger, som ikke har eksamen, og som derfor kunne ønske undervisning i dansk, regning, fysik og kemi som forberedelse til sygeplejehøjskolen, kan få huslig stilling her på skolen et halvt eller helt år, inden højskoleopholdet begynder (altså 1. februar eller 1. august) og samtidig hermed modtage en sådan forberedende undervisning. Løn: p. t. 450 kr. mdl. plus undervisning, kost og logi. Henvendelse til Fårevejle Højskole. Telefon 183.

Skabt til ansvar

Af velkomsttalen til forårsholdet 1966

Hvad er vi skabt til? Vi skal ikke finde svaret i ord, som kun peger på noget absolut, noget entydigt. Vi må have et af vort sprogs rigeste ord til at udtrykke meningen med vor tilværelse. Da må vi finde frem til et ord, som på samme tid kan knuge, opmuntre og inspirere, et ord, i hvilket der både er dybde, længde og bredde. Alt dette rummes i ordet ansvar. Derfor skal det siges ved denne velkomst: Vi er skabt til ansvar. Et ansvar kan få det til at sitre i vort sind, fordi ansvaret kan være tungt at bære, men det kan også juble i os, fordi det er dejligt at få ansvar betroet. Vi må godt have et så ophøjet syn på vort liv, at vi tror, at der ligger bestemte opgaver, der skal løses af mig, den enkelte, og vi svigter livet og kærligheden, hvis dette ansvar ikke tages op.

Til dette at være skabt til ansvar ligger også, at man finder sin plads i tilværelsen. Det giver mange spekulationer for en hel del, men for alle, der har fundet vej til vor skole i dag, må en afklaring have fundet sted. Til lykke med det. Jeg ønsker, at De må lære at tage et selvstændigt ansvar, og at De vil gå ind under det fællesansvar, uden hvilket en skole som denne ikke kan trives.

Skal vi udadtil kunne bære vort ansvar, må vi være i forbindelse med den Herre og Frelser, til hvem vi bekender:

»Hans værk er vi, skabt i Kristus
Jesus til gode gerninger, som Gud
forud lagde til rette, for at vi skulle
vandre i dem«.

P. J.

Adresseforandringer

- 19—20 Kr. Bach, Sønderhedevej 9, Fur.
- S 21 Kristine Pedersen, Egegårdsvej 9, Himmelev, Roskilde.
- S 47 Anne Marie Dandanell, Sv. Trøstvej 1, Randers.
- 51—52 Ingrid Petersen, Riesgade 30, 3 mf., København K.
- 53—54 Else Jensen, Bøsbrovej 44, Vorup, Randers.
- S 54 Gerda Madsen, Sperrestrup pr. Ølstykke.
- 54—55 Anne Hansen (f. Bodi), Lunavej 11, Nyborg.
- S 56 Bodil Jørgensen (f. Nygård), Barthsgade 7, 2. tv., Århus N.
- S 56 Karen Rasmussen, Gøderup, Roskilde.
- S 56 Ellen Weinreich, Kundby, Sandby.
- S 56 Mæreta Stephansen (f. Petersen), Sdr. Røsevej 44, 1., Dragør.
- 56—57 Ingrid Kristensen, Søstrandalle 16, Hvidovre.
- 56—57 Elna Pedersen, HuH, Haslev.
- 57—58 Anne Marie Steffensen, Møllemarken, Godthåb, Jylland.
- 57—58 Margit Svenstrup, Høegh Guldbergsgade 6 A, Århus C.
- 57—58 Anna Birgit Thing (f. Larsen), Kærlund, Fårre.
- E 58 Kirsten Schmidt--Andersen (f. Degnegård), Røjlehaven 101, Tåstrup.
- E 58 Inge-Lis Krabbe (f. Roer Pedersen), Skovvangsvej 162, Århus N.
- F 59 Gerda Nørgaard (f. Kristensen), Kjeldgård, Elså, Nykøbing Mors.
- E 59 Mary Hansen (f. Lund), Hjarup, Kolding.
- E 60 Marjun Joannesarson, Funningur, Torshavn.
- E 60 Kirsten Nielsen (f. Jacobsen), Hoskiersvej 13, 1, Nakskov.
- F 60 Lilly Nielsen, Herman Stillingsvej 38, Randers.
- F 61 Ina Mogensen (f. Hansen), Overgaden oven Vandet 72, 2. th., København K.
- F 61 Kathrina Olsen, Frederiksberg Hospital, København F.
- E 61 Inger Thingholm (f. Sørensen), Næsby Hovedbroby, Næsby.
- F 61 Oddvør Jacobsen (f. Simonsen), Glyvrrar, Thorshavn.
- E 61 Lisbeth Pedersen (f. Lak), Dalvangsvej 73, st. tv., Glostrup.
- E 61 Ruth Rasmussen (f. Skov), Tunnelvej 5, 2., Glostrup.
- E 61 Anne Marie Tiedt, Rørholmegade 11, 5., København K.
- F 62 Birthe Christensen, Vangedevej 117, Gentofte.
- F 62 Kåte Sørensen (f. Jørgensen), Lyøvej 13, Svendborg.
- E 62 Doris Skov, Skovvænget 23, Nakskov.
- F 62 Jønbjerg Jacobsen, Klaksvig Sygehus, Klaksvig, Færøerne.
- F 62 Mourentse Pedersen, Statshospitalet, Nykøbing Sj.
- F 63 Ester Frederiksen, Nørregade 34, Frederikshavn.
- F 63 Bodil Jensen, Hovedgaden 1, Esrum.
- E 63 Grethe Møller, Kaserneboulevarden 19, 5., Århus C.
- F 64 Elsa Degn, Danmarksgade 29, Randers.
- F 64 Tatjana Mikkelsen (f. Friis), Horne, Fyn.
- E 64 Dorrit Hansen, Centralsygehuset, Slagelse.
- E 64 Grethe Olsen, Falsted, Millinge.

Kontingent

Tak til alle, der har betalt kontingent. Endnu er der mange, som ikke har betalt. De vil få en opkrævning inden længe, men det kan undgås, hvis De betaler nu!

Dagen i dag!

Dagen i dag er en mærkelig dag.

Den er din!

Dagen i går slap dig ud af hænderne.

Den kan ikke få andet indhold end det, du allerede har givet den.

Dagen i morgen har du ikke noget løfte på. Du véd ikke, om du kan regne med at råde over den.

Men dagen i dag har du.

Den kan du fylde med, hvad du vil.

Benyt dig af det.

I dag kan du glæde et menneske.

I dag kan du hjælpe en anden.

I dag kan du leve sådan, at nogen i aften takker Gud for, at du er til!

Dagen i dag er en betydningsfuld dag.

Den er din.

Ukendt.



FÅRØVEJLE HØJSKOLE

SYGEPLEJEHØJSKOLE

5 måneders kursus for vordende sygeplejersker
begynder 1. februar og 1. august.

FAREVEJLE HØJSKOLE

Oprettet 1907

Sygeplejehøjskole 1951

Bestyrelse: Indre Missions hoved-
bestyrelse, der administrerer sko-
len gennem et udvalg, som består
af:

Provst C. P. Agger, Halsted. Formd.

Forstander Edvard Jensen, Børkop

Proprietær Erik Møller, Ulriksdal

Fabrikant Vald. Olsen, Tølløse

Gårdejer Jens Jul Petersen, Tersløse

LÆRERE:

Forstanderinde, frk. Annette Pade.

Sygeplejelærerinde, frk. Lilly Frederiksen.

Sygeplejelærerinde, frk. Lilli Ingemann.

Sygeplejelærerinde, frk. Grete Brundt.

Højskolelærerinde, frk. Johanne Mikkelsen, p.t. årskur-
sus på Danmarks Lærerhøjskole.

Højskolelærerinde, frk. Dagmar Bork.

Højskolelærer Bent Davidsen.

Gymnastiklærerinde, fru Lis Davidsen.

Højskolelærerinde, frk. Inger Christensen.

Sangundervisning v. fru Sigrid Jeppesen.

Program og oplysninger ved henvendelse til
Poul Jeppesen, forstander. Telf. Fårøvejle 183