



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

STATENS PÆDAGOGISKE
STUDIESAMLING
FREDERIKSBERG ALLE 22

77

#

v



FÅREVEJLE HØJSKOLE



Elevforeningens blad Sølvsnoeren

56. årg. . 1966 . 2.

SØLVSNOREN

Fårevejle Højskoles elevblad

Udkommer seks gange om året



Elevforeningens bestyrelse:

Missionær Aa. H. Lund, Orla Lehmannsgade 2¹, Vejle (formand)

Gdr. Søren Bentsen, Lammefjorden, Hørve

Forstanderinde frk. Esther Petersen, Grønnevej 112, Virum

Hjemmesygeplejerske fru Anne Lise Kjelstrup, Jenstrup, Haslev

Gdr. Gunnar Nielsen, Ugerløse

Sygeplejerske frk. Gunhild Holmgård Pedersen, Grumstolvej 27, Højbjerg

Fabrikant Vald. Olsen, Tølløse

Lærerinde frk. Dagmar Bork, Fårevejle Højskole, Fårevejle st.

Kassører: Højskolelærer Bent Davidsen, Fårevejle

Giro nr. 8701



Adresseforandringer meddeles til postvæsenet



Redaktør: Forstander Poul Jeppesen, Fårevejle Højskole, Fårevejle



Tryk: Sjællands Tidende, Holbæk

Forårsnat



*Nu sænker Gud sit ansigt over jorden,
det store hjerte banker ganske stille,
og se, hans pande mod hvis hvælv du hviler,
er kølig som en forårsnat i Norden.*

*Og skærmende han lægger hånden over
den gode jord, han skabte i sin glæde.
Han græder over vågne, kolde sjæle
og kysser dyrene og børn, der sover.*

*O, lyt en kølig forårsnat i Norden.
Guds milde røst er vindens sagte susen,
og evighed er lagt i blomsterånde,
— nu sænker Gud sit ansigt over jorden.*

Tove Ditlevsen.

Hilsen til de raske

(Fra en gammel elev.)

*Lad ikke surheden sejre,
når du står på din daglige post,
lad ikke mismod sig lejre
og blive din stadige kost.*

*Måske kan den daglige vane
dig falde for brystet lidt trang,
den evige triste rutine
gøre arbejdsdagen så lang.*

*Så tænk på de mange gaver,
du ejer hver eneste dag,
du går vel ikke og gnaver
i selvoptagets bedrag?*

K. W.

Silversonen.

Maj 1961						
S	M	T	O	T	F	L.
—	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

16

Maj

4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	—
—	—	—	—	—	—	—

S. o. 4.00 n. 20.14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tirsdag 16. maj, 31 dage
20. uge. 136—229

5

KENDT — OG DOG ELSKET

»Jeg er den gode hyrde; jeg kender mine, og mine kender mig«.

Johs ev. 10, 14.

Aftenandagt d. 4. maj 1966

Jesus siger i sit ord til os, at Han er den gode hyrde. Hyrdelivet er på mange måder skildret som et meget romantisk liv. Sandheden er dog nok den, at hyrden ofte mærkede ensomheden og dermed angsten. Hyrden har ansvaret for sin hjord og måtte ofte kæmpe alene for at holde sammen på sin flok. For at være den gode hyrde må man kende hver enkelt i flokken og være rede til at kæmpe for den enkelte. Drivkraften i denne omsorg for hin enkelte må ikke blot bero på kendskab og ansvarsfølelse, men også på den stærkeste af alle kræfter: kærligheden.

På denne 4. maj aften må vi godt minde hinanden om, at en stor flok under besættelsen lærte deres land at kende på en sådan måde, at de var rede til at kæmpe for det, ja, om det krævedes, dø for det. Nogen romantik var der vel med i spillet, men for mange endte denne kamp i kras realisme.

De grunde, vi har til at kæmpe for det,

som vi holder af, vil altid være præget af egoisme. Anderledes med Jesus Kristus. Hans bevæggrund var udelukkende dikteret af kærlighed til os mennesker, og det skønt han kender os til bunds og ved alt, hvad der rører sig i os. Han siger, at Han kender sine. Kendskab kan føre til afsløring, og der bliver let afstand mellem den, der afslører og den, der afsløres. Sådan er det ikke hos Jesus Kristus. Han kender os og elsker os alligevel. Vi er omsluttet af Hans kærlighed, og Han har gennem sin lidelse, død og opstandelse banet vejen for os til fred, frimodighed og frelse. Fra Hans side er sagen klar, vi er kendt og dog elsket.

Men der siges også i ordet til os: »— og mine kender mig.« Livet kan leves rigt, hvis vi lærer at kende mange sider af tilværelsen, sådan som den f. eks. udtrykkes i kunsten, men at kende Kristus, Hans liv, ord og gerning giver livet indhold og fylde, for ingen anden har som Han fortalt, hvad der er vort dybeste behov, og ingen anden kan tilfredsstille dette behov. Måtte vi alle lære med Simon Peter at sige: »Til hvem skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord«.

P. J.

Johannes Hansen: »Den gode hyrde«. Skænket til Fårevejle Højskole 1955.



F. H. portrætter

Elevrådet F. 66



Elevrådet F. 66 — Anne Brønnum, Margarete Østergaard, Mona Maigaard, Poul Jeppesen, Anna Krogsgaard og Hanne Olsen.

Hvert elevhold får et tilbud om at vælge et elevråd sammensat af en repræsentant for hver af de 5 klasser. Vor erfaring indtil nu har været, at disse elevråd på udmærket måde har formået at skabe kontakt mellem eleverne og lærerstaben samt har evnet at give gode og fornøjelige underholdningsaftener. Men hvordan ser elevrådet selv på deres opgave? En dag sætter vi os sammen på skolens kontor og drøfter dette og andre spørgsmål igennem. De 5 rådsmedlemmer er: Anna Krogsgård, Anne Brønnum, Hanne Olsen, Margareta Østergård og Mona Maigård. Sidstnævnte er formand.

Første spørgsmål lyder: »Er det en kilde til glæde eller til ærgrelse at være medlem af elevrådet?«

Anna K.: »Både — og. Selvfølgelig tager det en del af ens tid, og man vil altid være udsat for en del kritik. Men vi 5 har det nu sjovt sammen og har mange morsomme ting at drøfte.«

Anne B.: »Der er absolut overvægt til det første. Det er vel et tillidsvotum at blive valgt. Bagsiden ved det er, at det kan være tidsrøvende, og det er direkte ubehageligt, hvis nogen ønsker at få forelagt ledelsen noget, som man ikke selv synes er rigtigt.«

Hanne O.: »Det, at kunne være med til at tilfredsstille kammeraterne ved at løse nogle af deres problemer, er en glæde i sig selv.«

Margareta Ø.: »Det er morsomt at være med, fordi vi har det rart indbyrdes,

og fordi det er sjovt at arrangere noget og se, hvordan det falder ud.«

Mona M.: »Eleverådets vigtigste opgave må være at skabe et godt kammeratskab. Når det lykkes, opvejer det alle ærgrelser.«

»Hvordan stiller kammeraterne sig til elevrådets henstillinger og ønsker — f. eks. når det gælder at medvirke ved underholdninger?«

Margareta Ø.: »På det punkt kunne de godt være mere villige. Ved vores store underholdning tvivlede vi alle på, at det kunne falde godt ud, da prøverne langt fra var tilfredsstillende; men det var dejligt at se, at det, vi endelig fik sat sammen, faldt i god jord.«

Hanne O.: »I begyndelsen havde vi besvær med at få nogen med, og derfor var nerverne på højkant. Men heldigvis meldte de rigtige sig til sidst, og vi fik en aften, alle havde glæde af.«

Mona M.: »Selve aftenen gik over forventning, men hvor var det spændende, fordi så mange meldte afbud på grund af sygdom, så vi i hast måtte have nye i gang.«

Anna K.: »Jeg tror ikke, man støder nogen, når man siger, at det var besværligt at få en sådan aften til at glide. Men hvor er man glad, når det er vel overstået, og man mærker, at aftenen har været med til at ryste flokken sammen.«

Anne B.: »Lige før en sådan aften skal løbe af stabelen, virker det hele elendigt, og man ville ønske, det kunne droppe; men når det så virkelig skal foregå, gør alle en ekstra indsats, og så er det dejligt at være med.«

»Det, vi har hørt om nu, angår Deres arbejde for kammeraterne. Men vi skal også høre om Deres syn på sygeplejen, som De alle venter at få en gerning indenfor. Har De valgt denne gerning af ideelle eller økonomiske grunde?«

Anna K.: »Jeg har altid gerne villet

være sygeplejerske, da jeg mener, det bliver spændende at komme til at omgås så mange forskellige mennesker hver dag. Tonen på et hospital har også tiltalt mig.«

Mona M.: »Jeg har valgt sygeplejen, da jeg godt kan lide at have med andre mennesker at gøre.«

Anne B.: »Det er i hvert ikke af økonomiske grunde, da jeg ikke, inden jeg begyndte her, havde anelse om lønningerne. Jeg vil heller ikke sige, at det er af idealistiske grunde, men jeg har simpelthen haft lyst til sygeplejen i flere år.«

Hanne O.: »Jeg har valgt sygeplejen, fordi jeg kan lide at færdes blandt vidt forskellige mennesker, og jeg håber en gang at kunne være til gavn for dem.«

Margareta Ø.: »Sygeplejen må være et meget interessant og lærerigt arbejde, ikke mindst fordi det bliver muligt at have med mennesker at gøre, og det kan jeg lide.«

»Hvad venter De af denne gerning?«

Margarete Ø.: »Hvis jeg kan gennemføre uddannelsen, håber jeg at kunne specialisere mig på et felt, hvor både mine evner og min interesse strækker til. Og så lokker selvfølgelig de fremmede lande!«

Hanne O.: »Der er altid mange muligheder, når uddannelsen er gennemført, og jeg siger som Margarete, at et speciale og muligheden for at komme ud at rejse står som noget tillokkende.«

Anna K.: »Jeg glæder mig til mange glade timer både med patienter og medarbejdere. Jeg tror, det er et job, som byder på rig afveksling. Man får indblik i mange interessante ting, og gerningen rummer muligheder for specialisering og udsyn.«

Anne B.: »Jeg venter at få et levende og alsidigt arbejde, som kan optage mig, og som ikke vil blive til en trædemølle.«

Mona M.: »Jeg håber på at få mange

gode år som sygeplejerske, og da tidens løsning er specialisering, vil jeg gerne finde et område, der kan fange hele min interesse.«

»Har de tre måneder, De nu har beskæftiget Dem med sygeplejefagene forskrækket Dem eller givet fornyet lyst?«

Mona M.: »Jeg har hele tiden været klar over, at der kræves meget for at blive sygeplejerske; men mit ophold her har vist, at der kræves meget mere, end jeg troede. Det har dog ikke mindsket lysten.«

Margarete Ø.: »Tiden her på skolen har vist mig, at de ting, vi har med at gøre, er mere spændende, end jeg havde regnet med, men også vanskeligere. Om muligt glæder jeg mig endnu mere til at begynde rigtigt.«

Hanne O.: »Det er en glæde hver dag at høre nye og spændende ting indenfor fagene, selvom jeg også vil indrømme, at det hele er mere krævende, end jeg på forhånd vidste.«

Anna K.: »Ja, på en måde er man blevet mere bange; men alligevel — — det skal nu blive dejligt at komme til at udføre noget af det, som man går og lærer her. Vi får at vide, at der skal ydes en indsats både med hånd, hoved og hjerte.«

Anne B.: »Jeg synes ikke, jeg her på skolen har fået et andet syn på sygeplejen. Min interesse er måske blot blevet skærpet yderligere, bl. a. fordi mange af de fag, som vi beskæftiger os med, og som jeg ikke har kendt noget til før, optager mig meget.«

☆

Derefter glider samtalen ind på mange forskellige spørgsmål, men hvis elevrådets mening om film, sport, idoler, musik, kirken og — drenge skulle nedfældes her, ville det sprænge dette lille blads rammer.

P. J.

Fra SKOLEN

Forårsholdet 1966 har oplevet den langvarige kamp mellem vinter og forår. Det var nogle blege, forblæste elever, som »sprang ud«, da solen endelig fik lov at varme igennem. Det kan allerede kendes, at huden brunes (eller rødnes), kræfterne tager til, og livsmodet fornyes i takt med livsudfoldelsen i naturen.

I februar holdt pastor Fr. Ellitsgaard, Hjembæk, foredrag om raceproblemet, varmt inspireret af en studierejse til Amerika.

Den 7. marts havde skolen besøg af en gammel elev, Erna Pold, som fortalte eleverne om sit arbejde i Sudanmissionens tjeneste.

Kontorchef Vald. Damkjær, København, fortalte en aften fra sit arbejde blandt afsporet ungdom ud fra sine erfaringer gennem mange års arbejde blandt sådanne. Ved kaffebordet rystede Vald. Damkjær spejderhistorier ud af ærmet til fryd for gamle og unge.

Den 18. marts holdt skolen en kampagneaften for sult. Pakker og lagkager blev afsat til små og store priser, og vi kunne sende flere hundrede kroner som vort bidrag.

B-holdet har opført Soyas: »En ærgrelse på vandring«, medens A-holdet holdt sig til det gamle stykke af Henrik Hertz: »Sparekassen«. Eleverne boltrer sig i nye og gamle stykker på en frigjort måde og drejer typerne efter indre tilskyndelse.

Helt sit eget præg fik elevunderholdningen lørdagen før påskeferien. Mange elever havde ligget i sengen med influenza, og sløvhed prægede hverdagen i den tid. Men for en aften glemte man træthed og »huller i stoffet« og gav sig over til latteren, hvad enten det gjaldt »The Beatles«, som gjorde det næsten bedre end originalerne, »opvågner«, eller de mange andre indslag af højst forskelligt præg, sjove eller fine, lødige.



Rådhuspladsen med nye møbler. Uret er E. 65's gave til skolen.

Anden elevunderholdning var rejsebeskrivelser. Mange kunne have fortalt fra udenlandsrejser, men få har vel været så langt, som de to, der fortalte om ophold henholdsvis i Israel og Canada. Det gav vel nok yderligere lyst til mange til at se sig om i verden efter endt uddannelse. To elever glædede os på denne rejseaften med fint samspil (klaver og altfløjte).

Til de to hold, som var her i 1965, har jeg den glædelige meddelelse, at de to

tyverier, hvorved der blev stjålet henholdsvis 470 kr. og 350 kr., er fuldt opklaret. Politiet har meddelt, at en ældre, »pæn« herre, som med en bogtaske i hånden har besøgt mange skoler, har tilstået, at han er gerningsmanden. Vi er selvfølgelig glade for, at tyven ikke fandtes inden for skolens kredse.

Vi håber, at rigtig mange elever vil møde op til elevstævnet den 5. juni 1966. Vel mødt.

Også mandlige sygeplejeelever

På et møde for sygeplejeelever udtalte socialborgmesteren i København, fru Edel Saunte, om sygeplejeuddannelsens problemaspekter:

— Vi har i de senere år haft god tilgang til vore sygeplejeskoler. Desværre synes der i dette forår en vis tendens til svigtende tilgang, og jeg er bange for, at vi i de nærmest kommende år kan komme ud for et ikke helt ringe fald i tilgangen af elever.

Samtidig må vi forudse et stigende behov for sygeplejersker. Det stigende behov må vi prøve at imødegå ved rationalisering, det vil sige, at vi kun må bruge sygeplejersker til det arebjde, som kræver de særlige kvalifikationer. Men jeg tror også, at vi må gøre en ekstra indsats for at stimulere tilgangen til sygeplejen.

Det var ønskeligt, om vi kunne få flere mandlige elever. Foreløbig har vi ikke

uddannet mænd på Københavns hospitalsvæsens sygeplejerskoler, men har nu fået et par elever ind. Med den yderligere specialisering, som bliver nødvendig for sygeplejerskefaget, er det vigtigt, at vi kan hente vore elever fra en så bred kreds som muligt; det skulle være mærkeligt, om ikke der blandt unge mænd var adskillige, der havde lyst og evner for sygeplejerskefaget, men som i øjeblikket måske hæmmes af traditionen.

En af de ting, som jeg tror, tiden er løbet fra, er kravet i den kongelige anordning om, at eleven før uddannelsen skal have deltaget i et års »praktisk husgerning og madlavning«. Jeg tvivler på værdien af dette krav, og jeg er bange for, at det er noget, der jager en del mulige elever bort. Jeg tror, vi må ind på at få eleverne nogenlunde direkte fra skolen, men så prøve på at holde forskellige muligheder åbne for dem i de første par år.

Vi har brug for personale med enhver

form for skoleuddannelse, altså både dem fra folkeskolens 8. og 9. klasser, dem med realeksamen, og dem med studentereksamen.

Disse uddannelsesproblemer er vanskelige og er vel kun i ringe grad problemer, som Københavns hospitalsvæsen alene kan løse. De er landsomfattende. Indenrigsministeriet er nu i gang med at organisere et nyt *uddannelsesnævn* for en række grupper af sygehuspersonale, og jeg håber, at vi fra dette nævn kan få nye og friske initiativer. Personalebehovet vil stige i de kommende år inden for alle grene af sygehusvæsenet, og vi må gøre en ekstra indsats for at lokke et stigende antal unge ind i sygehusvæsenet i stedet for industri og handel, hvor de bedre kan undværes, fordi man jo der har mulighed for i langt højere grad at spare arbejdskraft ved de tekniske fremskridt, end vi har i sygehusvæsenet.

Efter »Skoleavisen«.

ÅRSKURSUS

Bent Davidsen



På de to sidste hold har vi måttet undvære lærerinde, frk. Johanne Mikkelsen. »Mikkel«, på grund af hendes deltagelse i årskursus ved Danmarks Lærerhøjskole. »Mikkel« har beskæftiget sig med fagene dansk og samfundslære.

Også for det kommende kursusår (september 1966 til juni 1967) må vi undvære en lærer, idet lærer Bent Davidsen har fået bevilget orlov for at deltage samme

sted, men med fagene psykologi og pædagogik. Det er lykkedes os at få en afløser for lærer Davidsen, idet lærerinde, frk. Agnete Uldall Hansen, der er student fra Stenhus og bliver lærerinde fra Holbæk seminarium sommeren 1966, har lovet at træde til fra 1. september. Frk. Uldalls fag er fysik, kemi og regning, og hun har musik som linjefag fra seminariet.

Elev- og sommermøde

Søndag den 5. juni 1966 (grundlovsdag)

Alle gamle elever og venner af skolen indbydes til skolens årlige elev- og sommermøde. Programmet er følgende:

Kl. 8,30: Flaget sættes. Morgenmad og morgenandagt.

Kl. 10,00: Gudstjeneste i Fårevejle kirke.

Kl. 12,00: Frokost og kaffe.

Kl. 14,00: Fhv. forstander, sognepræst K. Robert Hansen taler.

Kl. 15,15: Pastor K. Robert Hansens bilde indgår i rækken af forforstandere.

Kl. 15,45: Gymnastikopvisning ved skolens elever under ledelse af fru Lis Davidsen.

Kl. 16,30: Elevforeningens generalforsamling.

Kl. 17,15: Elevforeningens bestyrelse samles.

Kl. 18,00: Middag.

Kl. 19,30: Aftenfest i gymnastiksalen. Elevkoret synger.

D-holdet underholder under ledelse af lærerinde, frk. Dagmar Bork. — Derefter kaffebord og aftenandagt.

Gamle elever er velkomne allerede lørdag aften, hvor der bliver lejlighed til frit samvær hos lærere og forstanderen.

Indmeldelse med oplysning om, hvilke måltider man ønsker at deltage i, må være os i hænde senest fredag den 3. juni. De, som hverken ønsker overnatning, fro-

kost eller middag, behøver ikke at melde sig. For måltider betales: Morgenmad 3 kr., frokost eller middag 4 kr., kaffe 2 kr. Til overnatning medbringes sengetøj og -linned.

Jubilarerne er særligt velkomne.

50 års jubilarer er: s 1916 og v 1916—17.

40 års jubilarer er: s 1926 og v 1926—27.

25 års jubilarer er: s 1941 og v 1941—42.

10 års jubilarer er: holdene fra 1956.

Alle gamle elever, tidligere medarbejdere i skole, køkken, have og landbrug, samt alle venner og bekendte af F. H. er hjerteligt velkomne. Vi håber på en god og festlig dag og beder om, at det må blive tilfældet.

Fårevejle Højskoles Elevforening

afholder generalforsamling i forbindelse med elevmødet søndag den 5. juni kl. 16,30.

Dagsorden:

1. Beretning ved formanden, missionær Aage H. Lund.
2. Regnskabsaflæggelse ved sekretæren og kassereren.
3. Bestyrelsesvalg. Følgende afgår efter tur: gdr. Søren Bentsen, Lammefjorden, Hørve, sygeplejerske, fru Anne Lise Kjelstrup, Jenstrup, Haslev, gdr. Gunnar Nielsen, Ugerløse, sygeplejerske, frk. Gunhild Holmgård Pedersen, Højbjerg.
4. Eventuelt.

P. b. v.

Aage H. Lund.

Derfor kan vort øje glædes -

Der er forskel på fredage. Nogle er fulde af dryppende, silende regn og begynder med anatomi- og fysiktimer, mens andre er fulde af solskin, lune vinde, og man er fri for lektier og lukkede skolestuer. Sådant var fredag den 13. maj, hvor hele skolen skulle på udflugt.

Tre store, røde busser kørte os tidligt om morgenen af sted ud i Nordsjællands dejlige og skønne natur. Vort første mål var Frederiksborg slot, og mægtig imponerede var vi over dets skønhed og pragt; men man tør vist påstå, at glæden over de pragtfulde omgivelser, nyudsprungne træer, blomster, voldgrave, hvor vinden krusede vandet, og hvor solen spillede i al sin sommerglans, var større. På dette dejlige sted spiste vi vores frokost, inden vi syngende rullede videre i busserne ad de støvede landeveje.

På Louisiana, der var vort næste mål, var der masser at se på. Om man syntes om malerierne og skulpturerne kan kun blive en personlig sag, og der var vist ikke to par øjne af alle deltagernes, der så ens derpå. Lige så svært, som det er at beskrive et kunstværk, det være sig maleri, tegninger eller statuer, lige så svært er det at skildre den naturskønhed, der omgav bygningerne, hvor udstillingen havde til huse. Ved at se kunst og natur så smukt måtte man uvilkårligt tænke på sangen, hvor Chr. Richardt skriver således:

*Derfor kan vort øje glædes
ved et billedes farvepragt;
thi det lys, hvori det klædes,
er naturens egen dragt.*

Langs det dejlige Øresund gik turen videre fra Humlebæk til det store »Rødovrecenter«, hvor vi før en time lod os

indsuge i den malstrøm af fortravlede mødre på indkøb, fornemme damer på orientering om de nye moder, børn i alle aldre, tykke, tynde, store og små, og mænd i fint jakkesæt, overfrakker eller arbejdstøj. Varer og penge skiftede ustandselig ejermænd hen over de mange diske, og havde vi ingen penge at købe alle de udstillede herligheder for, kostede det i det mindste ikke noget at kigge og more sig med at prøve hatte, smykker og sko foran spejlene i butikkerne. Tiden fløj af sted, og inden vi så os om, måtte vi atter i busserne for at køre ind til Københavns centrum. Her fik vi nogle timer til egen rådighed, som enten kunne bruges til at besøge venner og slægtninge i, gå strøgtur i, eller hvad man nu havde lyst til, alt efter temperament og energi.

Der var middagsmad på KFUK kl. 18 for dem, der trods de mange soft-ice og slikkerier endnu havde en smule plads til overs i maven. Fælles for os alle var dog, at vi kl. 19,30 skulle i biografen og se »The sound of music«. Det var en dejlig film med gode skuespillere, fængende melodier og et måske lidt sentimentalt handlingsforløb, men dog således, at man kunne le med og holde vejret af spænding, når filmen nåede sine nervepirrende højdepunkter.



En dejlig dag var omme, da vi nåede hjem og fik en sidste kop te, inden vi gik i seng. En dag, vi kan mindes med glæde, når vi tænker tilbage derpå. Og havde det for skolen været en dyr dag, var den for os elever blevet et dyrebart minde.

B. P.

Adresseforandringer

- S 23 Asta Vibe, Havnegade 31, Neksø.
- S 30 Gunver Hansen, Kirkebo, Haslevej, Allinge.
- 52—53 Birthe Jensen (f. Rasmussen), V. Bundgård, Stagsted, Brønden.
- 52—53 Grethe Skov, Gennersgade 58^a, Kbh. K.
- 54—55 Anna-Lise Smed (f. Boserup), Hvedevænget 42, Haslev.
- 55—56 Minna Sidelmann (f. Andersen), Skovvej 33, Hillerød.
- 56—57 Ragnhild Frederiksen (f. Thomsen), Stenbakkevej 79, Frederikshavn.
- 56—57 Anny Sørensen, Stationsvej 6, Hjallese.
- S 57 Inger Schou (f. Westh), Strandhaven 22, Kalundborg.
- 57—58 Anne Marie Christensen (f. Jacobsen), Finnsvej 14, Frederikshavn.
- 57—58 Rakul Foldbo (f. Johannesen), Trapputun 10, Thorshavn.
- E 58 Anette Fisker (f. Sano), Gl. Dalsgård, Kjellerup.
- E 58 Karin Lyngtorp (f. Qvist Rasmussen), Søborg Hovedgade 221³, Søborg.
- E 59 Ulla Iskov, Sygehuset, Nyborg.
- E 59 Kirsten Nielsen (f. Jacobsen), Hoskiersvej 1, Nakskov.
- F 60 Ruth Andersen, Østerled v. 212, Kolonien Filadelfia, Dianalund.
- F 60 Bente Jørgensen, Pilevænget 2, Lyngby.
- F 60 Gunhild Laustsen, Biblioteksvej 25, Hvidovre.
- F 60 Lilly Nielsen, Østervangsvej 26 H, Randers.
- E 60 Bodil Nielsen (f. Vind), Høve Stræde, Asnæs.
- E 60 Inge Rieck Wad (f. Christiansen), Hedebogade, Hedensted.
- F 61 Randi Andersen (f. Christensen), Studiestræde 14, Holbæk.
- F 61 Ingrid Thomsen (f. Nellemann), Udbakken 12, Ballerup.
- E 61 Gerda Hummelshøj, Amtssygehuset, Århus C.
- E 61 Tove Leth, Ajstrup Østergård, Malling.
- E 61 Maren Nordendahl, O. P., Centralsygehuset, Herning.
- E 61 Norma Schou Poulsen (f. Jensen), Bøgevej 1, Sørup, Fredensborg.
- F 62 Vera Iversen, Mejdalvej 39, Holstebro.
- F 62 Mourentse Petersen, Sct. Josephs Hospital, København N.
- F 62 Anna Thaarup, Kolonien Filadelfia, Dianalund.
- E 62 Sonja Andersen (f. Christensen), Emdrup Banke 153, Kbh. Ø.
- E 62 Doris Danielsen (f. Nørtoft), Dannebrogsgade 6^a, Århus C.
- E 62 Alice Dauerbjerg Hansen, Afd. B. II, Sygehuset, Roskilde.
- E 62 Else Dahl Hansen, Diakonissestiftelsen, P. Bangsvej, Kbh. F.
- E 62 Gunhild Knudsen (f. Olesen), Holbækvej 25, Herning.
- F 63 Ester Andersen (f. Frederiksen), Møllehusallé 27, Frederikshavn.
- F 64 Ingelise Brunsgård, Sygeplejeskolen, Herning.
- F 64 Karen Hansen (f. Pedersen), Parkvej 5, Fredensborg.
- F 64 Tonni Jensen, Dalbergsgade 3, Viborg.
- F 64 Anne Grete Klausen (f. Andersen), Fjordvej 9, Nykøbing F.
- F 64 Elsa Larsen (f. Degn), Skansegade 5, Vorup, Randers.

Bøder

Vandremappen fra vinteren 1907—08:
11,30 kr. v. Vald. Olsen. *Tak.*

Huslig stilling — forberedende undervisning

Unge piger, som ikke har eksamen, og som derfor kunne ønske undervisning i dansk, regning, fysik og kemi som forberedelse til sygeplejehøjskolen, kan få huslig stilling her på skolen et halvt eller helt år, inden højskoleopholdet begynder (altså 1. februar eller 1. august) og samtidig hermed modtage en sådan forberedende undervisning. Løn: p. t. 450 kr. mdl. plus undervisning, kost og logi. Henvendelse til Fårevejle Højskole. Telefon 183.



FÅREVEJLE HØJSKOLE

SYGEPLEJEHØJSKOLE

5 måneders kursus for vordende sygeplejersker
begynder 1. februar og 1. august.

FÅREVEJLE HØJSKOLE

Oprettet 1907

Sygeplejehøjskole 1951

Bestyrelse: Indre Missions hovedbestyrelse, der administrerer skolen gennem et udvalg, som består af:

Provst C. P. Agger, Halsted. Formd.

Forstander Edvard Jensen, Børkop

Proprietær Erik Møller, Ulrikadal

Fabrikant Vald. Olsen, Tølløse

Gårdejer Jens Jul Petersen, Tersløse

LÆRERE:

Forstanderinde, frk. Annette Pade.

Sygeplejelærerinde, frk. Lilly Frederiksen.

Sygeplejelærerinde, frk. Lilli Ingemann.

Sygeplejelærerinde, frk. Grete Brundt.

Højskolelærerinde, frk. Johanne Mikkelsen, p.t. årkursus på Danmarks Lærerhøjskole.

Højskolelærerinde, frk. Dagmar Bork.

Højskolelærer Bent Davidsen.

Gymnastiklærerinde, fru Lis Davidsen.

Højskolelærerinde, frk. Inger Christensen.

Sangundervisning v. fru Sigrild Jeppesen.

Program og oplysninger ved henvendelse til
Poul Jeppesen, forstander. Telf. Fårevejle 183
