



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skoleveg

Aarskrift for
Th. Langs Skoles
Samfund



— 1953 —

AARSSKRIFT
FOR
TH. LANGS SKOLES
SAMFUND



— 1953 —



K. Linderstrøm - Lang

REKTORJUBILÆUM

Den 23 august 1952 samledes alle skolens elever og lærere til morgensang på legepladsen. Det var strålende solskin, og alle skolens flag vajede; noget særligt skulle fejres, frk. K. L.-Lang havde været skolens rektor i 25 år. 1923 begyndte frk. Lang sit arbejde ved skolen, og fire år efter udnævntes hun til skolens rektor, kun 33 år gammel. Stillingen som leder af en skolevirksomhed af en så mangesidig art, som denne skole var og er, stiller store krav til energi, klogskab, hensyntagen, ærbødighed og kærlighed. Rektor mødte fuldt udrustet til at tage den gerning op, som var indpodet i hendes sind mange år før, en uddannelse gennem seminarium og universitet, en pædagogisk

arv, oplevet og indlevet gennem opdragelse og slægtskultur, gjorde hende særdeles skikket til at videreføre det arbejde, som var skabt gennem Theodora Langs virke. Det var en stor arv at modtage, en fortids arv, som skulle frugtbargøres og bæres ind i fremtiden. Med sikkerhed greb frk. Lang om skolens ror, lykkeligt var det, at frk. Th. Lang i de første år kunne give råd og vejledning.

Gennem de 25 år har frk. Lang vist os, at hun har evner og kræfter til at lede skolens arbejde, så den i dag står større og stærkere end nogensinde. De 25 år har været en grotid, to nye bygninger og flere ombygninger har skabt en smuk ramme om skolens arbejde, og i disse nye arbejder har frk. Lang været den drivende kraft; med en ildhu, som virkede smittende, har hun taget disse opgaver op. I de 25 år har frk. Lang vist, at hun kunne styre med varsomhed, så ingen er blevet forurettet; med sikkerhed har hun ledet skolen gennem vanskelige tider, med nænsomhed har hun forstået at fjerne bitterhed hos elever og lærere. Også fasthed er frk. Lang i besiddelse af, ofte har det været nødvendigt at tage beslutninger, der ikke måtte røkkes ved. Men først og sidst har rektor vist, at hun har kærlighed til den gerning, hun for 25 år siden gik ind til.

Der skal da fra institutionen her i årsskriftet siges tak til rektor for ihærdigt og klogt arbejde, udført i kærlighed og med repekt for den skole, hun i 25 år har været leder af.

Nogle dage før jubilæet udnævntes frk. Lang til Ridder af Dannebrog, en påskønnelse, som alle, der kender hendes arbejde, glæder sig over.

J. C. Ravn.

REKTORS HILSEN

Så er der atter gået et år, og min hilsen til »det røde hefte« har været under tilblivelse i tanken længe. Nu er det nødvendigt, at den får synlig form.

Vi har haft et godt arbejdsår med ligeså talstærk en elevflokk som før og med et livligt og rigt samarbejde. Atter har der været nye lærere at indarbejde; en af de sidst ankomne, adj. Nils Kjærulf, giftede sig i julen med adj. frk. Ulla Søndergaard-Thomsen; han blev i hvert fald hurtigt hjemme. En anden af de nye var en gammel bekendt, lærer Ejner Sørensen, dimitteret 1948.

Gymnasieskolen har fået sin forsøgslov, som seminarierne fik sin. Tiden vil vise, om der inden for gymnasiet kan opstå en grøde som den, seminarieforsøgsloven bragte. Foreløbig ventes der på udvalg til at vurdere forslagene og på organisationernes stillingtagen. Omtrent samtidig kom de anordningsmæssige ændringer i gymnasiets arbejde, som i adskillige år har været under forberedelse. Revolution medfører de ikke – kun ganske lempelige forskydninger, f. eks. at det sproglige gymnasium bliver helt matematikløst, og at fransk får tildelt et noget større timetal på begge linjer. Mange undrer sig over dette; men når mellemskolen ikke – som ved tysk og engelsk – lægger nogen grund, forstår man, at det, man kan nå på tre år med det nuværende timetal, er utilfredsstillende.

Vor norske venskabsudveksling lykkedes fint også i fjor og er i år lagt til rette for den nye udveksling til august-september 1953. En af de medrejsende lærere fra Arendal i fjor, lektor Bruland, blev så optændt af begejstring for tanken, at han ydede en enestående indsats for en anden gang at kunne indbyde vore elever og deres unge norske værter på en flerdages biltur til højfjeldet. Han indsamlede 2400 kr. ved personlig henvendelse hos mennesker, han kendte; desværre er han for tiden syg, og planens udførelse må rimeligvis vente. Men for

os, der tror på værdien af disse sammentræf mellem beslægtede nationers ungdom, er det en lykkelig ting at se troen tændes hos andre.

Skolens liv har udfoldet sig under arbejde og fest, omtrent som det plejer. Årsfesten i november 1952 var særlig glansfuld, fordi det var 70 års-fødselsdag, og fordi undervisningsminister Flemming Hvidberg gjorde os den glæde at tale ved eftermiddagsfesten. Den fyldte Silkeborgsal har næppe haft en mere oplagt festtaler ved nogen af vore tidligere årsfester – det glimtede, ikke blot i brilleglassene, men i øjnene – glimt, som tændte i tilhørernes sind.

Ved eftermiddagsfesten bragtes tillige lykønskning fra »Th. Langs Skoles Samfund«, i den runde fødselsdags anledning knyttet til en stor gave, 8 anselige bogværker, fordelt til elever i *seminariet*: Arne Hansen, 4.s.: »Danske digtere i 20. århundrede«; Kirsten og Bjarne Møller, 3.s.st.: Martin A. Hansen: »Orm og Tyr«. *Forskoleseminariet*: Else Andersen: Aage Marcus: »Billedkunsten«. *Gymnasiet*: Jens Chr. Strunge Jensen: »Orm og Tyr«; Estrid Balslev: Hans Brix »Danmarks digtere«. *Realklassen*: Birte Aagaard: Nis Petersen »Sandalmagerens gade«; 4. mellem: Ida Christensen: Johs. V. Jensen »Den lange rejse«; *Øvelsesskolen*: Alex Christensen: Helms »Danske fugle«. Samfundets næstformand, ors. Bisgaard, ledsagede gaven med en hjertelig lykønskning og tak til skolen fra gamle elever. Jeg ved, at disse boggaver vakte megen glæde.

Om aftenen opførte II gerne »Melodien, der blev væk«, og der var fest og klang over de ganske unge skuespillere. De nød den moderne tone og deres egen tids rytme, og den forplantede en store tilhørerskare. Det var forbavsende, at skoleelever kunne præstere en så frisk og morsom forestilling; men der var mange og dygtige hjælpere; adj. Christensen og adj. Nordentoft stod for instruktionen, hr. Ringgaard for musikken, adj. Børge Petersen for teknikken, og så viste adj. Kjærulf sig at være en helt ny stjerne, da han selv i to småroller sprang ind på scenen og udfoldede sit smittende talent. Kjeld Abel skulle have været der! Jeg tror, han havde moret sig.

Vinterens store problem var ellers at se byggelånet afsluttet. Længe har vi vidst, at vi var indstillet af undervisningsmini-

steriet til et statslån på 200.000 kr., en støtte, vi hårdt behøver for at aflaste vor økonomi. Et så stort byggeri som det, vi i 1950-51 gennemførte, vil tynde hårdt, hvis alt for stor en del af pengene skal lånes i banken. Men først for to måneder siden kom den officielle bekræftelse, og den allersidste face – pengenes udbetaling – ventes der endnu på »i skrivende stund«. Men lykkeligt er det, at sagen gik i orden; det følte som en befrielse fra et tungt tryk. Adskilligt flere problemer har bestyrelsen haft at tage stilling til – køb af villa som embedsbolig for seminarieforstander Gro-Nielsen og udvidelse af villaen, forberedelse af den nye gymnastiksals opførelse og meget andet. Det er ikke let at holde trit med den stærke vækst, når pengene er små, og det er de. Men endnu har vi ikke tilladelsen klar til gymnastiksalsbyggeriet, der meget, meget gerne skulle i gang snart.

Af personlige oplevelser har skoleåret rummet mange. Det startede med en festlig optakt – mit 25 års rektorjubilæum, som fejredes sammen med provst Blenkers 25 års lærerjubilæum den 23. august. Endnu en gang modtog jeg et væld af gaver, blomster, hilsener og venlige ord; det gør godt, selv om det tillige ydmyger. Og festligheden blev ikke mindre ved, at jeg delte den med provst Blenker, hvis indsats i seminariets liv der kunne skrives lange artikler om, men som for mig ikke blot er en medarbejder blandt de mange, men en nær ven og den præst, der for mig står som den bedste vejleder til modtagelse af bibelens rigdomme.

Langt var vi ikke kommet ind i skoleåret, da budskabet nåede os, at fru Dorothea Petersen var død. Med hende mistede Th. Langs Skoles Samfund og vi personlig en god og tro ven. Da hun fyldte 80 i fjor, bragte årsskriftet hende en lykønskning. I dette hefte bliver det for sidste gang til en mindeartikel.

I vinterens løb dukkede den tanke op hos Greta og mig, at vi trængte til en tid at smutte helt bort. Udlængslen har haft tag i mig helt siden krigens slutning, men har i disse år kun fået tilfredsstillelse ved rejser til Sverige og Norge. Siden 1923, foråret efter min embedseksamens afslutning, har Meran, hvor jeg dengang sammen med faster hentede forfriskelse og nye

kræfter, stået for mig som et mål, jeg længtes mod. Og langsomt arbejdede vi os så frem gennem alle forberedelserne. Tre dejlige uger fik vi dernede i den herligste årstid, april, midt i frugtblomstringens livsalighed. Herhjemme er æbletræernes blomstring altid skøn — dernede er den et eventyr. For hele den brede floddal omkring Etsch og Passer er een eneste æblehave! Landet lever af frugtavl, og mil efter mil kan man køre igennem sletter med saftigt, grønt græs som bund mellem blomstrende æbletræer. Finest var det, når man ad slyngede stier kom til vejrs og så træerne som luftige hvide og rosa tæpper i dalen, og æbletræerne langs vejene fik disblå bjerge med hvide snetinder som baggrund. Vi havde det godt på alle måder, hvilede meget, så meget, nød friheden og det fremmedartede liv, og vi var raske og færdedes meget lettere end hjemme. Kun een alvorlig skygge faldt over de glade dage. Budskabet om Kristine Eges død nåede os en tidlig morgen, og den dag og de nærmest følgende var afstanden pludselig utålelig. Det var et savn at være borte, og alligevel syntes vi ikke, vi kunne bryde rejsen af; mange mennesker var mobiliseret, for at vi skulle gøres ekstra fri, hjemrejsen bestilt til fast tid o. s. v. Men skønt vi blev, var vore tanker hjemme, og mange minder fra de talrige år i nært samarbejde fyldte dagene.

Ved hjemkomsten ventede en opgave, som netop nu er afsluttet: at skaffe skolen nye lærere i 3 embeder + et årsvikariat. Det sidste hænger sammen med, at dr. phil. Anders Munk har fået stipendium af Dansk Videnskabsfond til at fortsætte sine svampestudier og tilrettelægge udgivelsen af et arbejde, der står i forbindelse med hans doktordisputats. Den adskillelse, dette medfører, er således midlertidig og forbindes ikke med noget smerteligt, snarere med det glansfulde, som faldt også over skolen, da vi for første gang i skolens annaler tæller en dr. phil. blandt vore lærere.

De tre andre lærerstillinger er det smerteligere med. Lektor Granzow fylder 70 år i sommer og slutter dermed sin lange arbejdsdag ved skolen. Ham må der en særlig artikel til, som findes andetsteds i bladet.

Også frk. Inger Bay Kristensen søger bort. Hun har været

ved skolen i 3 år — ikke noget langt åremål, men nok til, at hun vil blive savnet. Ganske særlig vil vi i kostskolen savne hende. Med hele ungdommens humør har hun gjort sig afholdt som »reservemor«, og med en sikkerhed og loyalitet, som egentlig forudsætter langt større modenhed end hendes år, har hun sat sine kræfter ind på at lære pigebørnene at ville det rette.

Og så rejser frk. Nordentoft til København — til sine søskendes by, hvorfra hun kom, og hvortil hun vel altid har længtes. Hendes beslutning om at søge bort kom som en overraskelse, og tanken kom hurtigere til udførelse, end nogen kunne vente, fordi den nye filial af »K. F. U. M.«s seminarium opslug en lærerstilling, der havde særlig tillokkelse for hende. De år, hvor frk. Nordentoft gav sin arbejdskraft til skolen, har knyttet hende med mange bånd til os. Først var der de år, da hun med ungdommelig iver greb opgaverne, der kunne have overmandet mangen anden. Hun fulgte efter nuværende rektor Aage Bertelsen, og sjældent har vel en lærers afrejse været mødt med så stor beklagelse som hans. Let var det ikke at fylde i katederstolen efter ham. Men med sine omfattende kundskaber, sin store flid og sin klarøjede vurdering af stof og mennesker vandt hun hurtigt respekt, og hendes tilværelse var fuldt optaget af arbejde, oplevelse af naturen og samliv med kolleger og elever, livlig, munter og rørlig som hun var. Så kom sygdommen og en over 2-årig afbrydelse af arbejdet. Og bagefter var hun den samme og dog en anden. Arbejdsviljen, dygtigheden og evnen til at inspirere andre til at yde noget selv var usvækket, følelsen af medansvar for helheden ligeså. Men hendes radius blev indsnævret, og hun har følt dette meget smerteligt. Dog viste hun os alle et smil, der ingenting åbenbarede om de bekæmpede sorger. Et hårdt ramt menneske uden selvmedlidenhed og med sindet så åbent for andre, at kun savnet af kontakten med andre for alvor kunne fordunkle glæden — et sådant menneske virker opdragende på alle, unge som ældre. Og nu skal vi undvære hende. For mig personligt er det svært at tænke på, men alligevel er der det gode i det, at selve kraften til at vove opbruddet er et vidnesbyrd om hendes overvindelse af de hæmninger, som sygdommen måtte lægge på hende, og jeg



Hr. Gro-Nielsen taler under elevstævnet i pinsen 1952.

føler mig tryk for, at hun i sit nye arbejde vil få arbejdskår, der vil tilfredsstillende hende.

Min redegørelse for årets begivenheder kan ikke afsluttes uden et par ord om elevstævnerne. – Seminariegruppen afholdt et velbesøgt og festligt elevstævne i pinsen i fjor. Af indmeldte deltagere til *hele* stævnet var der ca. 50, og dertil kom mange, der kun deltog i enkelte af arrangementerne. Når der var flest, talte vi 75. Det var med hjertelig glæde, vi tog imod disse gæster, som i årgange var yderst forskellige, lige fra 1918 til de allersidste hold. Et enkelt jubilerende hold havde henlagt deres samvær til stævnedagene og fandt plads indenfor det fritlagte program til deres helt private fest. Det var en god idé. Der var feststemning over dagene, hvad enten vi var på udflugt sammen, så på gammelt og nyt i skolen, eller

vi hørte hr. Gro-Nielsens foredrag. Og der var noget meget hyggeligt ved, at vi kunne spise sammen og havde rigelig tid til samtaler og til at gå »på egen hånd«. Gid næste seminarie-stævne i 1955 må kunne samle lige så mange – eller flere!

Skolegruppens stævne i år kunne derimod ikke afholdes, fordi ikke en eneste deltager meldte sig. I mit eget navn udsendte jeg det lille spørgsmålskort, der fulgte med aflysningen, mest for at give bestyrelsen noget at gå efter ved senere overvejelser. Vi har love, der siger, at vi hvert tredje år skal afholde elevstævne. Men det er jo uladsiggørligt, når medlemmerne ikke modtager indbydelsen. Jeg ville nødig, at spørgsmålene skulle blive opfattet som inkquisition; i den korte form, de måtte have, kunne jeg vanskelig udtrykke anderledes den ting, som vi ønskede at få at vide – om der var noget i *vor* tilrettelægning, der kom i vejen for stævnets virkeliggørelse. Jeg kunne også have bedt Dem hver især skrive os et lille brev om, hvad De kunne tænke Dem at foreslå i *stedet for* elevstævne, som vi dog ikke godt kan vedblive forgæves at indbyde til. Men en sådan opfordring mente jeg havde færre muligheder for at fremlokke svar, end når blot et svarkort skulle udfyldes. Antagelig er det nødvendigt at træffe andre former for elevsammenkomster, og herom vil bestyrelsen vel senere træffe bestemmelse.

Bestyrelsens vilje til både at vise skolen elevforeningens trofaste venskab og til at yde medlemmerne den service, de har krav på, har i årets løb vist sig klart. I efterårsferien var en lille flok samlet til det aftensamvær, som var arrangeret af komitéen i København. Vi var 38, omtrent lige mange fra A- og B-gruppen, og stedet var denne gang »Borgernes hus« i Rosenborggade. Ny i komitéen var programchef Bindsløv-Frederiksen, som havde medbragt til aftenen en par af radioens hørespil-brudstykker i stålbandsoptagelse. Vi glædede os over dette initiativ fra en af foreningens medlemmer, og vi regner med, at komitéen igen i efteråret vil sammenkalde til møde.

Med hjertelig hilsen til gamle venner.

Karen L. Lang.

SEMINARIET SIDEN SIDST

Det skoleår, der nu snart er blevet til fortid, har været et af de slemme eksamensår, hvor det næsten hele tiden har brændt løs et eller andet sted. Det begyndte i november og december med afgangseksamen på studenterlinien, og allerede i marts tog det fat igen med optagelsesprøve på forskoleseminariet efterfulgt af afgangsprøven samme sted. I april var der almindelig skriftlig eksamen, i maj begyndte den mundtlige, og så går det løs i mere og mere ophidset tempo lige til sommerferien, hvor der sluttes af med optagelsesprøven, der er det mest nervepirrende af det hele, fordi der i disse år melder sig mange flere, end vi har plads til. Der er en uhyggelig stemning på seminariet i de dage. — Vi startede skoleåret med ni klasser, og samtlige ni er eller har været indstillet til eksamen i større eller mindre omfang. Jeg sender somme tider en stiltfærdigt vemodig tanke til min egen seminarietid for snart 25 år siden, hvor der på hele det fuldt belagte seminarium var mindre end hundrede elever, og hvor der var eksamen en gang om året, punktum. Desværre er der en del tegn, der tyder på, at de små seminariers tid definitivt er ved at være forbi. Hvis den nye seminarieordning kommer med den foreslåede liniedeling, vil det være næsten nødvendigt at drive parallelklasser, for at holdene på liniefagene ikke skal blive alt for små, hvad privatseminarierne ikke vil kunne bære økonomisk, og så har vi de store seminarier som en permanent kendsgerning, hvad der efter min mening er noget, som ikke uden videre er godt, fordi jeg tillægger den sluttede kontakt mellem elever, lærere og forstander så stor betydning.

Iøvrigt har jeg det relativt roligt i eksamenstiden i år, idet både 3.s. og 2.s.st er ude på vikariater, hvilket er en stor lettelse, da det ellers var en slem hovedpine at skaffe disse klasser en blot nogenlunde ordentlig undervisning i den almindelige eksamensforvirring.

Men tilbage til året, der er gået. Det havde en yderst festlig ouverture, idet vi i september lavede en firedages stortur til den nye idrætshøjskole i Sønderborg, hvor vi havde det helt vidunderligt sammen. Turen derned, der foregik i store turistbiler, kunne ganske vist nær være blevet katastrofal, idet en af busserne på landevejen lidt før Christiansfeld tørnede sammen med en lille lastbil, som blev slynget hen ad vejen, mens bussen havnede i grøften, fyldt til randen med 3.s'er. Ved noget i retning af et mirakel kom ingen noget til, men der var nogen, der var lidt blege om næsen, da de blev stuvet sammen i de resterende busser. Det var også den eneste plet på de dage, der ellers forløb i strålende sol og med strålende humør. Selve idrætshøjskolen er en hel fabel af dejlighed, lagt i de skønneste omgivelser og med alt, hvad hjertet kan begære indeni: Svømmehal, hvor eleverne bolterede sig som sælhunde, en herlig foredragssal med fast scene og alle mulige tekniske finesser og en akustik så blød som smør, gymnastiksal med spejlbanket gulv, bibliotek og dagligstuer, så man får klump i halsen ved at tænke på det, og ikke mindst elevværelserne, der var så lækre, at eleverne følte sig hensat til en dyr og ellers uopnåelig hotelverden. Der viste sig at være sandhed i hr. Niels Ringgårds ord i den propaganda, der gik forud for turen: Tag til Sønderborg Idrætshøjskole og bliv millionær i fire dage for 50 kr.! Men det var ikke bare rammerne, der var i orden. Vi havde det herligt sammen med foredrag, fester, sport og ekskursioner. Vi besøgte naturligvis Dybbøl og Sønderborg Slot og havde også et par andre ekskursioner. Et højdepunkt var også 3. studenternes opførelse af Pär Lagerkvists: Midsommerdrøm i fattighuset, der trods en primitiv iscenesættelse virkede betagende ved de medvirkendes dybe indlevelse i det betydelige digterværk. — Og så er året iøvrigt gået sin vante gang med jævnt og godt dagligt arbejde og en lang række møder og fester, dels arrangeret af seminariet, dels af elevforeningen. De såkaldte fællestimer er blevet fortsat, og vi har alle haft stor glæde af dem. En række af seminariets egne lærere har haft ordet, og ca. engang om måneden har eleverne sørget for programmet, hvoraf især kan nævnes en time i november i anledning af F.N.-dagen, hvor 4 elever fra 4.s disku-

terede betydningen af FN., og en time i april, hvor 2.s fremførte Kaj Munks »Ordet« som flermandsoplæsning. Det blev her atter slået fast, at denne form for fremføring af dramatiske arbejder er meget givende, skønt den kun koster en ringe brøkdelen af tid og arbejde i sammenligning med en almindelig indstudering af et skuespil. Udover de hjemlige kræfter har der medvirket nogle talere udefra, blandt hvilke kan nævnes pastor P. Konge-Hansen, der fortalte om Kofods Skole i København, lektor Graversen, Randers, om psykotekniske prøver, kommunelærer Sneum, København, om kunstopdragelse, lægemissionær Frimodt Møller om Indien på godt og ondt, og forfatteren Martin A. Hansen, der talte om traditionen og det moderne menneske. Det sidste arrangement kom i stand under medvirkning af elevforeningen. Denne har iøvrigt haft en sæson med mange gode møder og fester. Det begyndte som sædvanlig med dusfesten på Gl. Hattenæs, hvor det til en forandring var præparanderne og forskolepræparanderne, der sørgede for underholdningen, hvad de slap godt fra i betragtning af deres ringe seminarieuddannelse! Af de senere arrangementers mangfoldighed skal nævnes, at elevforeningen i november havde fået musikpædagogen Jette Tikøb fra Aarhus herved med et hold børnesangere, der fremførte uddrag af operaen »Carmen«, hvilket blev en betagende oplevelse for os alle. I december var der et møde i samarbejde med Silkeborg Seminariums elevforening, hvor forfatteren Ole Wivel talte om moderne dansk lyrik, og i januar talte professor Lindhardt om afkristning. Elevforeningens julefest samlede som sædvanlig et kæmpeopbud af deltagere, og der var humør og stemning fra først til sidst. Endelig fortjener to arrangementer særlig omtale. Den første var »Vårfesten« i marts, hvor 2.s.st. fremførte en revue: Seminariecocktail, som de også selv havde skrevet. Den var både vittig og festlig og høstede velfortjent bifald. Det andet var elevkoncerten sidst i marts under ledelse af hr. Niels Ringgård og hr. Messell, hvor der blev præsteret det helt usædvanlige, at der udelukkende ved seminarieelever, foruden fortrinlige orkester- og korværker, heraf et par med større solopartier, blev fremført en klaverkoncert og et stykke af en violinkoncert, begge med orkester. — Når dertil føjes, at

et par elever tidligere på året havde lavet en hel udstilling af egne malerier på samlingsstuen, kan vi med glæde notere, at det har været et år, hvor vi med udbytte har dyrket en hel række kunstarter: Skuespil, både det seriøse og det lettere, sang, musik og maleri. Det er vist ikke for meget sagt, at der heri ligger værdier af stor betydning for eleverne.

Dernæst skal omtales det initiativ, der udgik fra et par elever fra 2.s., og som stilede imod at skaffe midler til en week-end og lejrskolehytte for elevforeningen. Et stort lotteri blev arrangeret, og en række elever gjorde en mægtig indsats ved lodseddelsalget. Som medlemmerne vil vide, blev der også sendt lodsedler til de tidligere elever, både fra skolen og seminarierne, og det var en meget stor opmuntring at se, i hvor høj grad de gamle kammerater sluttede op om denne tanke ved at aftage en stor mængde lodsedler. Andet sted i heftet gøres der rede for resultatet, der trods alle anstrengelser ikke blev stort nok til, at planen kan realiseres i år. Men alligevel var det imponerende, hvad der blev nået, og jeg føler trang til at udtale min påskønnelse af det arbejde, der blev gjort, og den hjælp, der blev ydet, ikke mindst fra de tidligere elevers side.

Som det vil være de fleste medlemmer bekendt, afgik frk. Ege ved døden i begyndelsen af april. Jeg henviser til mindeartiklen om hende, men vil også på dette sted udtale et dybtfølt: Æret være hendes minde! Hun blev fulgt til sit sidste hvilested af et stort følge, hvoriblandt mange seminarieelever, og med æresvagt af den sidste klasse, der havde haft hende som forstanderinde og lærer, den nuværende 4.s. Alle, der har været i berøring med frk. Ege, ved, at det at kende hende helt enkelt var det samme som at holde af hende.

Af fællesnyheder for gymnasieskolen og seminariet noterer vi, at hr. Anders Munk i marts forsvarede sin doktordisputats med ære, næsten samtidig med, at hans kone, cand. mag. Ruth Munk, præsterede et andet kunststykke, nemlig at føde deres femte barn til verden.

En for seminariet mindre fornøjelig nyhed er, at frk. Nordoft til august forlader Silkeborg, idet hun er ansat som seminarielærerinde ved den nye filial af K.F.U.M.s Semina-

rium, der til efteråret oprettes i Gentofte. Vi ønsker frk. Nordentoft held og lykke i det nye arbejde, samtidig med at vi takker hende af vort ganske hjerte for hendes fremragende indsats på seminariet, både fagligt og menneskeligt.

Og så vil jeg slutte min lille beretning med mange hjertelige hilsener til alle de »gamle« fra seminarierne.

Deres hengivne

Knud Gro-Nielsen.

WEEK-END HYTTEN

Lodseddelsalget

til fordel for seminarieelevernes ferie- og lejrskolehytte.

Indtægt ved salget kr. 9430,54

Udgifter (gevinster, bogtrykker, porto, kørsel) .. - 1942,85

Overskud .. kr. 7487,69

Regnskabet er kontrolleret af seminarieeleverne H. Harlev Jensen og Preben Mikkelsen, 2.s., giroindbetalingerne af frk. Madvig, og beløbet, indsat på to bankbøger, er overgivet institutionens formand, rektor frk. Lang, til opbevaring.

Vi vil gerne her bringe en hjertelig tak til alle de tidligere elever, der så beredvilligt støttede formålet. Det var ikke uden betænkeligheder, at vi tog den beslutning at sende lodsedler ud til Dem, men resultatet oversteg vore forhåbninger, og det var meget opmuntrende, at så mange tidligere elever, naturligvis mest fra seminarierne, medvirkede positivt, mange endda med venlige eller begejstrede breve eller bemærkninger på indbetalingskortene. Fra de tidligere elever indkom ialt kr. 2253,50.

Der er nu lagt en god bund for den kommende hytte, men vi tør ikke begynde på byggeriet endnu. Til næste år må en ny aktion startes, men så bliver det sikkert på anden måde, og vi skal nok lade være at plage de gamle elever mere.

Hjertelig hilsen med endnu en tak for god assistance.

K. E. Villaing og Erik Mathiasen, 2.s.

MINDEORD OM DOROTHEA PETERSEN

I fjor bragte årsskriftet en hilsen til Dorthes 80 års fødselsdag. I år må vi for sidste gang standse ved hendes navn; hun døde i september i fjor, efter at den tiltagende skrøbelighed havde nødvendiggjort et langt sygehusophold.

Ud for hendes navn i sidste års medlemsliste står Pr. 90. Hun hørte således til dem fra skolens allerførste tid. Hendes slægtskab med frk. Th. Lang førte hende herover, og mens hun læste til præliminæreksamen, hvilket foregik om aftenen, havde hun timer med børnene om formiddagen. Naturligvis boede hun i frk. Langs hjem og tog med liv og sjæl del i alt, hvad der foregik, arbejde, fester, udflugter, amatørteater. Under en juleunderholdning, hvor hun var julenisse med langt vatskæg, gik der ild i nisseskægget og i hendes hår og klæder. Stærkt forbrændt og lidende blev hun lagt i seng og passet med stor omhu af frk. Lang og frk. Høltzermann selv; hun kom over det, men arrene sås livet igennem. Imidlertid var der også noget andet, der blev uudsletteligt, og det var hendes kærlighed til de to, til skolen og til alle, som senere fik noget med skolen at gøre.

I 1912 var her et elevstævne, det første og måske det mest strålende af dem alle. I disse varme og strålende sommerdage stiftedes foreningen, og fra den sommer til 1946 — i 34 år — var Dorthe foreningens formand. For mange årgange af elever var hun den sammenholdende kraft, munter og hjertevarm, altid i stand til at skabe kontakt, få folk til at føle sig som eet, et moderligt midtpunkt, der gjorde lyst omkring sig.

Th. Langs Skoles Samfund bør ikke glemme hende, skønt de yngre generationer af elever ikke kender hende. Hun hører til skolens ældste venner, hvis hjerte slog varmt for dens vel, og ingen har gjort mere end hun for at skabe og bevare sammenholdet mellem skolens venner.

Æret være hendes minde!



MINDEORD OM FRK. EGE

Frk. Eges otium blev kort. Indtil foråret i fjor havde hun det godt, fandt det let at fylde sine dage også uden skolearbejdet, nød friheden til at gå ture i den nære skov og fulgte på afstand med i alt herhjemme. I pinsen var hun med til stævnet fra først til sidst, og ude i »Hyttens« blev billedet her taget.

Men hen på sommeren dukkede tegnene op på, at den alvorlige sygdom fra for 6 år siden ikke havde sluppet sit tag. Lægen sagde rent ud til hendes søster, at der ikke var noget at gøre, og efterhånden forstod vi det, når vi så hende, afmagret og træt, og hørte hendes stemmes forandrede klang. Selv talte hun aldrig om, at hun forstod, hvor det bar hen, blot undrede hun sig over, at man kunne blive så elendig af halskatarrh sammen med mavekatarrh. Mild og tålmodig bar hun alt, lyk-

kelig for hver blomst, hver hilsen og hvert besøg, og hun fik mange vidnesbyrd om menneskers kærlighed, både mens hun lå hjemme, og da hun flyttedes til sygehuset. Det er betegnende for Kristine, at en af de ting, der glædede hende dybest, var et besøg påskedag af den unge forskolelærerinde, som havde boet hos hende, og som hun havde fulgt gennem mange år med trofast interesse. Det var denne unge piges bryllupsdag, og hun kom lige fra vielsen i brudedragt sammen med sin mand, strålende smuk og glad. Det var kun ganske få dage, før Kristine den 9. april lukkede sine øjne, men de, der så, hvor lykkelig Kristine var for dette glimt af skønhed, livsglæde – og hengivenhed mod hende, sagde, at det var, som om hun bagefter bare tænkte på det hele tiden. »Tænk, de kom lige fra kirken op til mig!«

Afslutningen gik hurtigere, end det var ventet, og egentlige smerter led hun ikke; men derfor var det alligevel drøjt, og det var lykkeligt, at det ikke trak længere ud. Til allersidst – dagen før det var forbi – skrev hun sit testamente under. Hun har naturligvis selv forstået, at hun måtte dø.

Hendes begravelse blev en smuk og stilfærdig højtid. I kirken holdt elever fra seminariets nuværende 4.s. æresvagt ved skolens banner og fane, pastor Gram forrettede begravelsen og talte først. På institutionens vegne talte hr. Ravn, og sidst talte provst Blenker, seminariets kor sang »Sov sødt, barnlille«, og kisten blev båret ud af kirken af de ældste lærere, hr. Ravn og hr. Gro-Nielsen forrest; der var et stort følge, da kisten førtes udenom Vestergade, der var under opgravning, over Skoletorvet, hvor der blev en kort standsning foran skolen. Elever fra 4.s. bar kisten fra rustvognen til graven, og under jordpåkastelsen sænkedes fanerne over hendes kiste.

Hendes grav på den nye kirkegård ligger endnu uden sten. Få måneder i forvejen var hendes søster, viceskoleinspektør Ellen Ege – også en af foreningens og skolens trofaste venner – blevet begravet der, og Kristine havde selv valgt stedet. Jeg har spurgt hendes søster, om familien vil vente med at rejse en sten over Kristine, til vi her gennem heftet kunne spørge hendes mange venner i foreningen, om de ved et bidrag vil være med at sætte hende et minde. Der følger en giroblanket

med heftet til alle medlemmer, men vi regner kun med, at de, som har kendt hende – og det har også mange af B- og C-gruppen – vil benytte den. Fristen for indsendelse af beløbet sætter vi til 5. august. Antagelig vil så familien kunne få tid at få stenen færdig til afsløring den 20. september, hvor hun ville være fyldt 70 år. Sjældent har jeg været mere sikker på en god modtagelse af en opfordring til at sende penge; beløbets størrelse overlades naturligvis helt til den enkelte giver.

Af de mindeord, jeg sendte hjem fra Meran, medtager jeg blot et par brudstykker, for at der ikke skal blive for mange gentagelser, og lader så andre tale, en i prosa, en på vers.

Meran, april 1953: »Ved budskabet om frk. Kristine Eges død vil mange hjerter gribes af vemod og taknemlighed. Et trofast hjerte er hørt op at slå, et liv er ført til ende, over hvis dage kærligheden til medmennesket har lyst uden at trættes af skuffelser, uden at fordre gengæld. – Hun hørte til dem, der i sit arbejde så et kald, som havde kraft til at bevare glansen over hverdagen trods slid og skuffelser. Det var sket allerede i hendes unge dage, at lærergerningen var blevet hende en tjeneste – en tjeneste for den nye slægt, en tjeneste til andres gavn, en tjeneste for Gud. Og det blev aldrig anderledes. Det var hendes lykke og kilden til hendes kraft. Det gjaldt aldrig hende selv, altid de unge. – En personlighed som frk. Ege sætter dybe spor, om end de oftest unddrager sig offentlighedens lys. Th. Langs Skoler skylder hende så meget, at det aldrig kan opgøres. Vi, som var hendes venner, vil lade hendes rene hjertes budskab lyde også over de dage, da hun ikke mere findes på jorden – en budskab om godhedens magt, om tillidens kraft, om lykken ved et liv i tjeneste.«

K. L.-Lang.

Forstanderinde, frk. K. Ege er sovet ind. Med dybtfølt sorg erfarede vi dette. Aldrig mere skal frk. Eges kærlige sind og uegennyttige omsorg være blandt unge og præge dem.

Frk. Ege var et sjældent godt menneske, der som ingen anden forstod de unge seminarieelever og deres problemer.

1936–40 læste jeg på Th. Langs Skoler til lærer, og jeg oplevede den lykke, det var at have frk. Ege som seminarie-

forstander. Hvor ofte var der ikke i de unge brydningsår problemer, man ikke magtede, men vi kendte vejen til frk. Eges kontor eller lejlighed, hvor vi altid var hjertelig velkommen. Med et trøstens og opmuntringens ord gik vi igen derfra med fornyet tro og håb på tilværelsen.

Frk. Ege var en personlighed. Hendes undervisning i pædagogik og historie var klar og grundig og præget af hendes store kærlighed til verden, især os unge.

Som en af dem, der stod frk. Ege særlig nær, lærte jeg alle de mange gode sider hos hende at kende. Med aldrig svigtende tro, tålmodighed og kærlighed var frk. Ege altid på vor side, og vi skylder hende uhyre meget.

Vi vil savne frk. Ege meget, og en tom plads vil der være alle de steder, hvor hun færdedes og lyste op med sit kærlige blik og sin klippetro.

Æret være hendes minde!

Arsenio Maxen,
lærer, Randers.

*Der gror lidt græs
ved en lille sti,
men tusind vandrer
i hast forbi.*

*Din tankes renhed,
din lyse tro
fik ædle kim til
med kraft at gro.*

*Vi standser tavs i
vort stærke jag.
Hvad var det bud, som
vi fik i dag.*

*Din faste tro på
hver enkelts værd
var altid mål for
din stille færd.*

*Igen et menneskes
lys brændt ned,
en sjæl kaldt hjem
til evig fred.*

*Vi gemmer hos os
dit rene bud:
Vær tro mod livet
og stol på Gud.*

*Vor tanke søger
til mindets gem,
og stærkt og rent står
dit billed frem.*

*Der gror lidt græs
ved en stille sti,
og tusind vandrer
i hast forbi.*

En elev i den nuvær. 4.s.



AFSKEDSORD OM LEKTOR GRANZOW

Lektor Granzow forlader skolen – det betyder, at skolen mister et instrument i sit orkester, som længe har været med til at give det sin særlige karakter. Mange gamle og nuværende elever i gymnasiet vil synes, at det kan aldrig blive det samme orkester mere, og det er jo rigtigt. Det mister et af sine særprægede instrumenter, som snart kan bruse i svulmende kraft, formanende, aggressivt, kæmpende for idéer, der må føres til sejr; snart kan det slå over i gådefulde, snørklede klange, der springer i sære, lunerige baner, leger op og ned, ud og ind, som om det gjaldt om at sætte klange op mod hinanden, som aldeles ikke har med hinanden at gøre, drillende, selvmodsigende. Snart lyder det som det rene sjov, fremkalder kostelig morskab, nydende sin egen magt til at skabe fornøjelse. Og til andre tider brister tonen i følsomme, bløde klange, der nynner af det reneste hjertelag, det ædleste gemyt. Der har været tider, da spændtheden i strengene var meget stor, men de holdt, og deres klang er blevet roligere, blidere, jo nærmere tiden rykkede frem mod koncertens slutsats.

Vi vil savne den tone, og vi faar aldrig en lektor Granzow mere. Det er svært at sige, hvordan en lærer af hans særlige art får mest betydning for sine elever. Hans undervisning kunne hos mange vække og nære sansen for tidernes sammenhæng og samfundenes bevægende kræfter. Med sin kraftige forenkling af problemerne og sin stærkt subjektive brug af lys og skygge har den sikkert for de intelligenteste på eengang givet overblik og ægget til selvtænkning, tilslutning eller modsigelse. Men mest kom han nok til at betyde ved selve det, han er, et menneske, som slås uden ophør med sit stof for at af-tvinge det sandhedsglimt, en personlighed, der aldrig lægger vægt på kundskab for dens egen skyld, men for dens evne til at belyse menneskelivet, en sjæl, der søger at gøre sig forstået af unge sjæle, en lærer, der ikke ved alting bedre, men som selv er på vej, og som ejer et levende hjerte, som ungdommen her altid har kunnet fornemme, skønt varmen fra det var bunden.

Den triste ting, at alderen standser et levende arbejde, bøjer vi os for – i taknemlighed for, hvad skolen fik igennem de 33 år, lektor Granzow hørte til her, og vi følger ham til dørs med gode ønsker for de dage, der kommer.

MENNESKER, JEG MØDTE PÅ MIN VEJ

Jeg har nydt det store privilegium at deltage i det verdensomspændende tuberkulosearbejde, der startedes fra Danmark i årene efter sidste verdenskrig, først under »Dansk røde kors«, siden under »International tuberculosis campaign«, begyndende i de krigshærgede lande i Europa, senere i de såkaldte »underudviklede« lande.

Mit arbejde faldt dels i Tyskland, i den amerikanske og engelske zone, dels i Mexico.

Når jeg tænker på de næsten 4 år, jeg tilbragte i arbejdet, og prøver at samle mine indtryk, der er så brogede og mangfoldige, at de spænder fra det lyseste lyse til det sorteste sorte, er den altovervejende følelse taknemlighed over den rige skat af minder, jeg fik med hjem fra begge sider af det store hav. Ikke blot minder om fremmede egne og mennesker i almindelighed, fantastiske oplevelser, pudsige situationer, men først og sidst indtryk af menneskelivet i al dets elendighed og storhed.

Mest værdifuldt forekommer mig opholdet i Tyskland at være, vel nok fordi det var det første sted, jeg fik mit arbejde.

Vi var 3-4 danske læger og 10-12 danske sygeplejersker, der arbejdede med calmettevaccinationen i forskellige egne af Tyskland, sammen med tyske læger og sygeplejersker i de tyske skoler. D. v. s. at vi kom i berøring med et stort udsnit af det tyske folk vest for jerntæppet.

Det stående spørgsmål, når man kom hjem på ferie, var: Hvordan er der i Tyskland, og hvordan er tyskerne at arbejde sammen med?

Beskrivelser af de bombede byer og fattige, sultende mennesker kender alle fra beskrivelser i aviser etc., måske virkede det endnu mere grelt på os at komme ud i de ødelagte skoler, når vi boede i de komfortable amerikanske og engelske hoteller

– eller i vort eget hus, der var stillet til rådighed af besættelsesmagten.

Og menneskene? – Ja, de var som mennesker er overalt, en blanding på godt og ondt, måske gjorde den hele fortvivlede situation, at såvel de gode som de mindre gode egenskaber trådte skarpere frem. Når jeg tænker på alle de mennesker, jeg mødte, er der enkelte, som er blevet uforglemmelige, og selvom tiden løber, og verdenssituationen forandres næsten dag for dag, så at meget af det, vi dengang oplevede, nu allerede er fortid, kan det måske alligevel have interesse at ridse enkelte skikkelser og situationer op.

I vinteren 1947–48 arbejdede vi et par måneder i Frankfurt am Main med undersøgelse og calmettevaccination af skolebørn. Vi arbejdede i hold, der i reglen bestod af 1 dansk sygeplejerske og læge og 1 tysk sygeplejerske og læge, idet meningen var, at tyskerne selv skulle fortsætte arbejdet. Vi havde et godt og loyalt samarbejde med de tyske læger og blev også i det store og hele meget venligt modtaget af rektorer og lærerpersonale, skønt vi jo greb temmelig forstyrrende ind i undervisningen. Man må jo ikke glemme, at Frankfurt var en temmelig medtaget by, om ikke een af de hårdest ramte, så var dog mere end 50 pct. af byen totalt udslettet (andre byer som Darmstadt og Kassel var ødelagt indtil 85 pct), men for Frankfurts vedkommende spillede det en ikke ringe rolle, at en meget stor del af de resterende beboelige huse var beslaglagt af amerikanerne til administration etc., bl. a. I. G. Farbens imponerende bygninger, der var fuldstændig uskadte.

Skolerne var elendige: dels var de gennem år ikke vedligeholdte, og navnlig var de alle mere eller mindre molesterede af bombeangrebene; vi var ikke i een eneste uskadt skole. Større eller mindre dele af den enkelte skole var fuldstændig ubrugelige, undertiden kunne visse lokaler bruges i tørt vejr, men absolut ikke i regnvejr. Som regel havde 2 eller 3 forskellige skoler til huse i de samme bygninger, så de brugelige lokaler var besat fra kl. 8 morgen til kl. 18–19 om aftenen – det vil igen sige, at rengøringen blev så som så, rent bortset fra sæbemangelen. I disse grå, triste omgivelser stiftede vi bekendtskab med skolens kvindelige rektor, frau v. Witzleben,

en kusine til een af hovedmændene i Hitler-attentatet i juni 44. Hun så træt og medtaget ud, men når hun viste sig i klassen, hvor hun arbejdede med sit hvide hår og et venligt smil i de intelligente øjne, klædt i en enkel sort kjole, så glemte man fuldstændig de usle omgivelser, det var ånd og kultur, en personlighed, som var upåvirket af de skiftende tider, og netop derfor virkede så overvældende, ikke blot på os, men på lærerne og især på børnene. Hun sagde ikke meget, hendes blotte tilstedeværelse var nok til, at børnene viste en optræden, som var den bedste højere skole værdig – og der var jo rig lejlighed til at drage sammenligning mellem børnene i de forskellige skoler i samme milieu. Tanken på frau v. Witzleben bringer som idéassociation billedet af den lille pige med svovlstikkerne frem i erindringen: ligesom hun i svovlstikkens flamme så det eventyrlige juletræ med alle dets herligheder, står frau v. Witzlebens skikkelse i den snavsede, ødelagte skole blandt de pjaltede, underernærede børn som et strålende udtryk for personlighedens magt, den ånd, der ikke lader sig kue, men i ydmyghed gør hverdagens gerning under de vanskeligste forhold, i tro på, at der er en fremtid for den unge generation, blot enhver er parat til at gøre sin indsats. Den sidste dag, vi var i hendes skole, fik vi som tak for Dansk røde kors' indsats en lille koncert af nogle af lærerne og eleverne i skolen; også her stod rektor bag bestræbelserne for at yde lidt mere, end dagen og vejen netop krævede.

Hvor vanskelige undervisningsforholdene var i de tyske skoler efter kapitulationen, har man ondt ved at få et indtryk af, hvis man ikke selv har set det. Et af de grelleste eksempler så vi i en landby i Holsten. Der var kort før krigen bygget en skole til byens ca. 400 børn. Med flygtningebørnene og alle de udbombede fra Kiel var der nu ca. 1900 børn til de samme lokaler og den samme lærerstab (i antal i hvert fald). Da vi kom til skolen, blev vi modtaget af rektor, en midaldrende, meget tiltalende mand, med ordene: Ja, jeg kan ikke sige, at jeg just er glad for, at De kommer, selvom jeg ved, det er godt for vore børn. Men De ved ikke, hvad det betyder for os at miste blot nogle få skoledage. Hver dag føler jeg mig stående foran et uoverstigeligt bjerg, når jeg spørger mig selv: hvor-

dan skal jeg kunne hjælpe til at give disse børn blot et minimum af kundskab til at starte med. . . . Og når man så på forholdene, som de var i sommeren 1947, måtte man give ham ret, for så vidt man i det hele var i stand til at rumme problemerne i deres fulde alvor: 11 klasseværelser, 28 lærere og 1800 børn. Når tiden, der medgik til skolebespisningen, blev trukket fra, blev der gennemsnitlig halvanden times undervisning daglig til hver klasse. En klasse bestod af 60–80 børn, der var kun skoleborde til ca. halvdelen, resten sad bagved på almindelige træbænke uden rygstød, og skulle de skrive noget ned, måtte de lægge sig på knæ på gulvet og bruge bænkene som borde. Al undervisning foregik på den sorte tavle, der fandtes på det tidspunkt endnu ingen skolebøger, eller kun ganske enkelte gamle fra før Hitler-tiden, alle nazistiske lærebøger var konfiskerede, og endnu var ingen nye udkommet i større oplag, i særlig heldige skoler kunne man se en »ABC« til hvert 10. barn, f. ex. De »facts«, børnene skulle lære, blev skrevet på den sorte tavle og noteret ned af børnene på det mærkeligste materiale: bagsiden af gamle regninger og tryksager, indersiden af konvolutter, skydeskiver etc. Undervisningsstoffet var også begrænset: ingen undervisning i historie og geografi f. ex., før lærebøgerne var reviderede. — Rent umiddelbart forekom de opgaver, der stillede skolen, uløselige — såmeget mere måtte man beundre de mennesker, der trods de uoverskuelige vanskeligheder dog havde mod og tro til at give sig i kast med det, de var i hvert fald sikre på, at de ikke umiddelbart fik noget resultat af deres arbejde.

Endnu en lærer må jeg nævne: måske den, der har gjort det dybeste indtryk på mig: en lille, meget jævn mand, flygtning fra Østpreussen, som havde været heldig at få et lærerembede i en lille afsides landsbyskole i Hessen. Der var ikke mange børn i skolen, da vi vaccinerede der, så mens de andre arbejdede, benyttede jeg tiden til at se på børnene, snakke lidt med læreren, når han ikke var optaget af at holde orden på børnene, og kigge lidt i en bog, der lå fremme på katederet. Det gjorde jeg gerne, når der var lejlighed til det, da det interesserede mig at se, hvad de havde af undervisningsmateriale. Bogen her lå slået op på et anatomisk billede, og da jeg kig-

gede nærmere rundt i den, viste den sig at bestå af forskellige afsnit: geologi, botanik, anatomi, fysik, samfundslære etc., og hvert afsnit var isprængt et utal af citater af føreren, Göring o. s. v., alt sammen til forherligelse af den tyske natur, de tyske skove, det tyske menneske, etc. — Jeg var fuldkommen forbløffet, da jeg aldrig før havde set en nazistisk lærebog, så jeg var helt væk i den, til jeg pludselig opdagede, at læreren kredsede rundt om mig og søgte at forklare, at han kun havde brugt bogen til at vise børnene knoglebilledet i naturhistorie-timen, da han ikke selv kunne tegne så godt. Jeg forsikrede ham intetanende om, at det var jo udmærket, og vi fortsatte en samtale, der nærmest var som »Goddag, mand«, »Økseskaft«. I min naivitet begreb jeg ikke mandens nervøsitet. Da vi kørte fra skolen, fortalte jeg den tyske læge om min forbløffelse over lærebogen. Ja, sagde han, det forstår jeg godt, men De kan være forvisset om, at den lærer har det ikke godt med sig selv, og han sover ikke mange øjeblikke i nat. Og da jeg stadig så lidt uforstående på ham, fortsatte han: Den lærer ved, at hans fremtid fuldstændig er afhængig af Dem. Hvis De meddeler de amerikanske myndigheder, at De har fundet den bog i skolen, bliver han omgående afskediget og straffet for nazistisk propaganda. Jeg sagde jo, at det havde jeg ikke et øjeblik drømt om, for faktisk troede jeg — og jeg tror det den dag i dag — at det var rigtigt, når læreren sagde, at han kun havde brugt bogen for at vise billederne, han vidste jo på klokkeslet, hvornår vi kom, — og iøvrigt var han slet ikke den type, der køber en kanon og begynder for sig selv. . . . Den følgende dag arbejdede vi i en skole 10–12 km fra denne. Pludselig kom en mand hen til mig og sagde goddag og begyndte at underholde mig om vind og vejr. Han forekom mig bekendt, men jeg erindrede ikke i øjeblikket, hvor jeg skulle føre ham hen, og var nærmest let irriteret over, at han ikke kunne lade mig arbejde i fred. Da jeg havde en pause i arbejdet, kom det så: Jeg ville så gerne tale med Dem ganske privat — De husker nok den lærebog i går — og så kom det jo: det var den eneste bog, han havde, og han vidste, det var forbudt at bruge den, han lovede aldrig mere at tage den ind i skolen, o. s. v. Jeg forsikrede ham, at jeg troede på ham og ikke havde

i sinde at gøre ham fortræd – og jeg tror, han tilsidst blev beroliget, han var mere end oprevet, så den tyske læge havde inderlig ret i, at han ikke havde haft ro i sit sind, inden han havde fået snakket med mig. – Jeg var efter den lille episode rystet i min sjæls inderste i flere dage: jeg så for mit indre øje et hav af små mænd, rodløse, forvirrede, og først og fremmest angt, angst for fremtiden, angst for ikke at gøre det, som i det givne øjeblik forlangtes af dem. Han var godt et halvt hundrede år, opdraget i kejsertiden – så kom 1. verdenskrig, revolution og inflation, fulgt af Hitlerstyret. Han måtte undervise efter nye linier, kassere sine gamle synspunkter, enten han nu fandt det rigtigt eller forkert, og for så vidt som han overhovedet havde selvstændige synspunkter. Så kom 2. verdenskrig, flugten, nederlaget, og så var han endda heldig, at det lykkedes at få et embede, selvom det var af de små. Og nu måtte så igen det tidligere kasseres, og en ny linie anlægges – nye anskuelser gøres gældende i undervisningen. Ingen spørger, om hans personlige udvikling kan følge trit. Han selv er stadig mest optaget af at gøre det, der til enhver tid anses for det rette og ventes af ham – angsten for at miste det daglige brød gør det af med den personlighed, der måske engang har været. Også i det små mishandles mennesker under diktatur. . . .

Desværre havde vi ikke lejlighed til at komme i de danske skoler i Sydslesvig. De blev undersøgt og vaccinerede fra Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg.

I foråret 48 vaccinerede vi bl. a. i Witzhausen, der ligger i Werradalen, hvor Werrafloden på en vis strækning danner grænsen mellem Øst- og Vestzonen. Werradalen er kendt for sin skønhed, når kirsebærtræerne blomstrer, og da vi planlagde vaccinationen der, sagde amtslægen: Den eneste fejl ved planen er den, at De kommer 3 uger for tidligt. De burde komme, når kirsebærtræerne blomstrer. Han kunne ikke vide – og vi heller ikke – at det år blomstrede kirsebærtræerne 3 uger for tidligt. Det blev 10 eventyrligt skønne dage med strålende sol, et hav af kirsebærblomster langs Werra og op ad bjergsiderne. Der var på det tidspunkt en overflod af læger, dels flygtninge fra Østzonen, dels hjemvendte krigsfanger, vanskeligt var det for dem at få noget at bestille, på syge-

husene gik de tit uden løn, blot for at opfriske deres kunnen, så ofte arbejdede vi sammen med disse arbejdsløse læger, der på den måde fik lejlighed til at tjene en bagatel. Den læge, vi havde med her, var ung, i sjælden grad sympatisk og meget musikalsk. Både han og hans kone havde hjemme i Thüringen, lige på den anden side af Werra. De havde indrettet sig i et lysthus på bjergskrånningen -- det havde tilhørt hendes forældre -- og derfra kunne de se over til deres gamle hjem bag jerntæppet. Der var trangt, og det var besværligt at bo der, vand måtte hentes 2-300 meter væk f. ex. Men, sagde fru Bischoff, hellere slæbe vand og alt det der, end bo i flygtningekasernerne -- og har man set en sådan, giver man hende så inderlig ret. Det er værst for min mand, når han skal arbejde, børnene skal jo også være et sted, så sommetider går det os alle på nerverne. Men hvis De kan forestille Dem en rigtig sommeraften med måneskin ud over floden, og min mand sætter sig til klaveret og spiller -- eller vi har besøg af en trio, min mand danner sammen med et par kolleger -- ja, så glemmer vi alle besværlighederne og er lykkelige for alt det skønne, vi oplever i musikken -- og fordi vi dog har vort eget hjem -- så synes vi dog trods alt, at livet er dejligt -- og så spillede doktoren Schuberts skønne musik til »Die linden lüfte sind erwacht . . . nun muss sich alles, alles wenden. . .«. -- Og igen blev vi overvældet af eventyrstemningen: vi så ikke det snævre, støvede rum med de dårlige møbler, der foruden klaveret kun bestod af en divan, et bord og et par træstole, væggene svandt, man så de blomstrende kirsebærtræer, og man så landet på den anden side af floden og følte, hvad der blev lagt i Uhlands ord: Nun muss sich alles, alles wenden -- de toner og ord har siden været uløseligt forbundet med den blomstrende dal, det materielt set fattige og støvede, men åndeligt set rige lægehjem på den sandede bjergskrånning.

I Kassel havde vi et ualmindelig godt samarbejde især med Røde Kors sygeplejerskerne. Tysk Røde Kors er et kapitel for sig. Vi havde meget at gøre med ledelsen af Hessens Røde Kors, et samarbejde, der blev til venskab, som strakte sig ud over vaccinationsarbejdet. Frau dr. Bumm sagde om sit arbejde: Ja, da det blev vanskeligt at holde idealerne under det

nye regime, for efterhånden blev ledelsen gennemnazificeret, så kunne man gøre eet af to: gå sin vej og lade det hele sejle sin egen sø – eller blive og prøve at holde fanen højt. Hun blev, og da det hele ved kapitulationen var eet stort kaos, fik hun af amerikanerne overdraget at lede og organisere hjælpearbejdet i Kassel-området (senere blev hun leder af Røde Kors i hele Hessen). Hun var selv uddannet sygeplejerske og havde været gift med en kirurgisk overlæge, som under krigen faldt i sit lazaret ved Østfronten. – Der var opgaver nok at tage fat på: Flygtninge og hjemløse, der skulle have mad og husly, hvor der intet var at tage af.

Da vi kom derned i vinteren 47–48, viste frau Bumm os en enestående hjælpsomhed og interesse. Og da hun blev klar over, at vi interesserede os for de forskellige hjælpearbejder, tog hun os beredvillig med, så vi fik et førstehåndskendskab til de kæmpeopgaver, der hver dag ventede at blive løst. Da Kassel ligger meget nær zonegrænsen, kom der en ustandselig strøm af flygtninge og hjemvendte krigsfanger, der var ude at søge efter deres pårørende – at skaffe overnatningsmuligheder for dem, der jo ingenlunde var i stand til at betale, var en vigtig opgave. På banegårdspladsen i Kassel findes 2 store, underjordiske bunkers. Den ene af dem blev overladt Røde Kors, som så indrettede den til overnatningsbunker i lighed med, hvad der fandtes i Frankfurt, Bremen og alle andre større byer. Der var plads til ca. 1000 mennesker, og hver nat var der fuldt hus. Sammen med et par Røde Kors mænd tog frau Bumm os en aften med derhen ved 23-tiden, da det sidste ryk af »gæster« indfandt sig. Ved bunkersnedgangen var indrettet et primitivt bureau, hvor hver person blev indregistreret, dernæst kom de gennem nok et lille aflukke, hvor enhver obligatorisk fik drysset DDT-pudde: i frakkeærmer, bukseben etc., så først kom de ind i overnatningsrummene. Søster Hedvig, der havde ansvaret for bunkeren, fortalte meget stolt, at til nu havde de ikke haft væggetøj. Der var først en slags opholdsrum, dernæst to store soverum, et for kvinder, et for mænd, hver rummede ca. 300 køjer i 2 etager. Hver køje havde en madras, men iøvrigt intet sengetøj. De først ankomne fik overladt køjerne, de sidste 400 måtte indrette sig, som de

bedst kunne på gulvet (cement), på træbænke langs væggene i opholdsrummet og være tilfredse med, at de i det hele taget havde tag over hovedet. Hvem der ønskede det, kunne få en kop varm »kaffe«; kun de personer, der var kommen direkte fra Østzonen og kunne godtgøre det, kunne få et måltid mad, der også serveredes gratis i en barak lige overfor bunkeren. Endelig fandtes to »sygestuer«, der var skilt af fra de store rum med en presenning, og hvor der foruden madrassen fandtes lagen og tæppe til de mest medtagne af invaliderne, som kom i stort tal. Et lille lukaf til søster Hedvig selv, hvor hun tillige søgte at indrette et lille ambulatorium med lidt forbindssager etc. Det værste var sæbemangelen, blot så meget god sæbe, så hun kunne vaske de forskellige decubitussår, ønskede hun sig – og der var mange patienter, der trængte til pleje, da jo praktisk talt alle invalider på det tidspunkt endnu gik med foreløbige proteser, hvis de overhovedet havde fået nogen, og det var så som så med tilpasningen. Det virkede næsten lam-mende at se på alle de forhulede, underernærede mennesker, der ustandselig var på vandring med en rygsæk eller kuffert, der rummede, hvad de havde tilbage af ejendele. Den sum af lidelse, der rummedes her – og på samme tid på tusinde andre steder ud over Europa, gjorde i hvert fald een ting klart: Spørgsmålet er ikke: Skyld eller ikke skyld, der er kun spørgsmål om for hver især at finde sin næste og yde det, der i den givne situation kan lette livet for ham.

En timestid efter midnat kom den første politirazzia, som blev gentaget et par gange i nattens løb: Kontrol af hver enkelts papirer etc. – det er jo klart, at mange forbrydere søgte at skjule sig i mængden. Om dagen var bunkeren tom – og der blev gjort rent, så godt som en lille smule sæbe og en masse håndkraft evnede, – og kl. 15 var man parat til at modtage næste døgn's rykind. Ingen måtte overnatte mere end højst 3 døgn, men de fleste drog også strax videre næste morgen for at fortsætte deres søgen efter pårørende, arbejde eller hvad de nu rejste efter

I 1947–48 var der for alvor kommet gang i hjemsendelsen af krigsfanger østfra. Det gav også mange ting at ordne, dels modtagelseslejre for dem, der kom hjem, dels eftersøgning af

de savnede. Vi besøgte en sådan »Heimkehrerlager« i Herzfeld, hvortil alle de hjemvendte fra Rusland, der hørte hjemme i den amerikanske zone, kom fra Frankfurt an der Oder. Den eftermiddag, vi var i lejren, var der netop kommet en transport fra Kaukasus-egnen over Frankfurt an der Oder. Efter ankomsten skulle alle gennemgå et helt ritual: Registrering, bad, lægeundersøgelse — og så det store spørgsmål: Hvor er familien — og hvordan har de det? De færreste havde gennem år haft kontakt med hjemmet. I almindelighed varede opholdet i lejren 3 dage, kun de meget syge blev så længe, at de kunne overflyttes direkte til et hospital. Inden nogen fik lov at rejse derfra, måtte de dels give alle oplysninger, de var i stand til, om kammerater, de havde været sammen med på et eller andet tidspunkt, dels måtte de gennemgå alle forhåndenværende billeder af savnede, om de muligvis havde set eller hørt noget til nogen af dem. I lejren, som bestod af flere barakker, var væggene overalt beklædt med billeder af savnede soldater — det var et stort galleri at komme igennem. — Alle de indkomne oplysninger blev samlede og bearbejdede og videresendt til familie eller andre oplysningscentraler. Det var ikke få, der herigennem fik underretning, om deres savnede var døde eller endnu levede i een eller anden lejr. I parentes bemærket havde Dansk Røde Kors også et meget værdifuldt eftersøgningsarbejde igang, som gav meget stor bonus, idet nemlig et umådelig stort antal tyskere var savnet i de polske områder. På grund af Dansk Røde Kors' good-will i polen blev alle de danske forespørgsler meget omhyggeligt besvarede, mens der i almindelighed ikke gjordes så meget ud af de tyske. — Vi talte med en del af de hjemvendte, nogle var elendige af sygdom (tuberkulose), andre så godt ud og erklærede, at de havde haft det godt, og da de kunne arbejde, havde de fået bedre forplejning end den russiske civilbefolkning. Alle var de kun besjælet af een følelse: Nu var de hjemme med livet i behold — og nu skulle resten sagtens gå. De anede ikke, hvad de vendte hjem til: Kampen for husly og det daglige brød, de anede ikke, hvor vanskeligt det var blot at få et par sko (det var før pengereformen) — og ingen nænnede at forstyrre deres glæde over at være tilbage ved at forklare, hvor

store vanskeligheder der ventede, når de drog ud af lejren. Flygtningeproblemet var aktuelt overalt, som det er det i dag. Livet i lejrene er det håbløseste, man kan tænke sig, hvad enten familien er heldig at få et rum for sig selv, eller lejren er indrettet i en tidligere militærlejr, hvor belægningsstuerne faktisk er delt i 4 dele med en imaginær kridtstreg, så hver familie har sin firkant, hvor de må leve livet, ikke for nogle dage blot, men i år. . . .

Også de privat indkvarterede flygtninge er et problem, både for dem, der ikke har reddet andet end livet, og for dem, der må afgive både husly og ejendele til fremmede mennesker. De fleste handler i en sådan situation efter princippet: enhver er sig selv nærmest — griber man i sin egen barm, vil der i almindelighed ikke være tvivl om, hvem man har tiltænkt broderparten, sin næste eller een selv. Og dog findes der mennesker, der i taknemlighed over at have reddet ikke blot livet, men sit hjem, ser det som en opgave eller pligt at dele med dem, der har mistet alt. Da vi arbejdede i en landsby i Hessen, blev vi inviteret op på slottet, der beboedes af en greve, en meget højtstående officer, tilhørende een af Tysklands ældste familier. Han havde foruden en dagligstue kun eet rum for sig selv og et interimistisk køkken, resten var fyldt med flygtninge, ca. 70 ialt. De fine, gamle møbler var fordelt til de forskellige familier, i stedet for, som det ofte var tilfældet, at det bedste blev stuvet sammen på loftet, og der var indrettet små køkkener, så der kun var 2—3 familier om hvert køkken — hvor mange familier var henvist til det samme køkken, var det netop tit udgangspunktet for de største stridigheder. Een af flygtningene, der var uddannet bibliotekar, havde ansvaret for slottets store bibliotek, der fungerede som lejev bibliotek for husets beboere. Til hver familie var der afsat et stykke havejord, og i forårstiden kunne de fra slottets drivhus gratis få de planter, de ønskede til udplantning, ligeledes havde de et stykke jord i marken til kartofler o. l. — alligevel var adskillige så opgivende, at de end ikke orkede at benytte jorden. Den gamle greve ræsonnerede: Jeg ser ingen grund til, at jeg skulle beholde mit gamle hjem og mine ejendele for mig selv, når så mange er ribbet for alt, jeg føler

det som min pligt at hjælpe det, jeg kan. Han var ikke af mange ord, men det, vi så, talte for sig selv, om en total omstilling fra overklassemenneske til medmenneske.

Når vi begyndte arbejdet i en ny kreds, var det altid spændende, hvordan vi blev modtaget: I det store og hele vel; nogle forstod måske knap betydningen af vaccinationen, eller at det i øjeblikket var den eneste mulige hjælp, nogle troede, det drejede sig om eksperimenter (man må ikke glemme, at vi arbejdede i et besat land, delvis finansieret af besættelsesmagten), men de allerfleste bøjede sig for den gode vilje, som de fandt udtrykt i arbejdet. Og endnu een faktor må ikke glemmes: Der var hos mange en stærk længsel efter kontakt med verden udenom, som de i så mange år havde været i hvert fald delvis afskåret fra, de vidste, at de var omgivet af en verden af had, og for de bedste af dem var det store brændende spørgsmål: Hvordan får vi de andre til at tro på os? Vi har gennem de senere års begivenheder lært, hvor frygtelige konsekvenserne bliver af at generalisere racer og nationer etc., trods alt, hvad der ligger forud, må vi ikke glemme, at der også i Tyskland i dag findes mennesker med en god vilje til redeligt samarbejde.

Når jeg sommetider nu bagefter har drøftet Røde Kors' tuberkulosearbejde, har mange sagt til mig: Hvor kunne du holde det ud i længden, det må da i løbet af nogle måneder blive dræbende kedsommeligt og ensformigt. Så har jeg altid svaret: Nej — ensformigt og kedeligt har det i hvert fald ikke været — for mig har arbejdet ikke bare været vaccine og reaktioner — men først og sidst mennesker på min vej —

Undertiden kunne jeg undres over dem, undertiden glædes og meget ofte beskæmmes. I al deres mangfoldighed har de hver for sig betydet en rigdom for mig, som jeg altid vil være taknemlig for at bevare i erindringen.

Inger Marie Thellesen.

RIMELIGHEDENS ÅND

Den kinesiske forfatter, Lin Yntang, benytter i sin bog om »jordisk lykke« udtrykket »ch'ingli«, der betyder rimelighed, fornuft. Ordet er sammensat af »ch'ing« – den menneskelige natur og »li« – universets uforanderlige lov. Ved et kultiveret menneske forstår kineseren et menneske, der helt igennem forstår såvel det menneskelige hjerte som universets love!

Modsætningen hertil er udtrykket: »logisk nødvendighed«, en tankegang, som kineseren hader, når det drejer sig om menneskelige anliggender. Der er nemlig afgjort forskel på at tænke og handle »logisk« og at tænke og handle »rimeligt«. Det er en lavpandet tro – siger professor Harvey Robinson – at menneskeånden lader sig undersøge på samme måde som et kloakrør, eller at den menneskelige tankes vibrationer lader sig måle som radiobølger. Vi må forny vort tankesæt derhen, at vi tænker mindre »akademisk« og mere »poetisk«, d. v. s. ikke taber livet af syne et øjeblik, men betragter det som et hele og lader systemer og teorier fare i vor bedømmelse af og omgang med vore medmennesker. Menneskelig visdom opnås ikke ved simpel addering af specialvidenskabelige resultater eller indsamling af statistiske gennemsnitstal, men kun ved *human tænkning, virkelig indsigt og skarpsindig intuition.*

Er det ikke »den logiske nødvendighed«s tovtrækkeri, vi daglig er vidne til i storpolitikken, og kun glimtvis sund fornuft, good-will og menneskelighed? Man *opbrænder* hvedelagre i Sydamerika, mens millioner sulter i Indien og Kina. Under bolignøden herhjemme dømmes en kommune en mand til at *nedrive* et hus, han selv har bygget til sig og sin familie på egen grund og for egne opsparede midler, fordi kommunalbestyrelsen ikke var adspurgt i tide, mens samtidig rigsdagen går ind for bedre vilkår for privatbyggeri.

Hvorledes behandler man *negrene* i Amerika? Selv kendte kunstnere tåles ikke på hoteller, i restauranter, teatre og bio-

grafer. Og er *jødernes* martyrium ikke et vidnesbyrd om, hvor langt vi har fjernet os — ikke blot fra kristen ånd, men fra simpel velanstændighed og menneskelig værdighed!

Også inden for en *skoles rammer*, hvor vi alle stræber efter at tænke og handle i »rimelighedens ånd«, har vi bestandig grund til at minde hinanden om, at i alle love, anordninger, regler og forbud, som vi anser for »logisk nødvendige« i en skoles daglige liv, er det ånden, som levendegør, og bogstaven, som ihjelslår.

Ligesom »rimelige« nationer lever i fred med hverandre — i den gode viljes og humanismens ånd — og »rimelige« ægtefolk lever lykkeligt sammen (og kun skændes inden for »rimeligheden«s grænser), således vil i skolens virksomhed en »rimelig« styrelse gerne opfylde alle »rimelige« ønsker fra forældres, læreres og eleveres side; »rimelige« kolleger ikke bære nag til hverandre eller føle sig fornærmede for divergerende meningers skyld; »rimelige« lærere vil rimeligvis stå i et godt forhold til deres elever, og »rimelige« elever vil ikke anse deres lærere for urimelige fortidslevninger. — Igennem alle vanskeligheder vil nemlig rimelighedens ånd vide at finde en udvej, mens den logiske nødvendighed oftest ender i abstraktioner og fanatisme!

Modsætningen mellem *det logiske menneske* og *det rimelige menneske* kan ofte ytre sig pudsigt i *efterskriften til breve*. Lin Yntang fortæller som eksempel om en kinesisk faders brev til sin datter, der beder om lov til at studere ved universitetet. Med fuldkommen uigendrivelig logik gør han rede for, hvorfor han må nægte hende tilladelsen: Moderen er syg, og der kræves hjælp i hjemmet; en søn er endnu ikke færdig med sine studier osv. osv. Men pludselig, henimod slutningen af brevet, slår en flamme fra »rimeligheden«s hellige ild ned i hans logiske sjæl, og han tilføjer i en efterskrift: »Blæse være med det, Julie, meld dig blot ind ved universitetet, jeg hitter nok på en udvej.«

Det er mit ønske for skolen i det nye år, at dens ledelse, besjælet af samme ånd, vil møde alle vanskeligheder med ordene: »Vi hitter nok på en udvej!«

Silkeborg, den 23. november 1952.

Erik Messell.

$$2X = 12000 \text{ KM} = 350 \text{ KR.}$$

— et noget underligt regnestykke, men det vil sikkert vise sig at være rigtigt. — Det hele begyndte en mandag morgen sidst i juli i lufthavnen i Edmonton, som er hovedstaden i provinsen Alberta, Canada. Vi var to danskere, som havde to ugers orlov fra en af »Royal Canadian Air Force«s flyvetræningsskoler, og vi havde nu rejst ca. 350 km i den forudgående week-end for at prøve at komme med en af R.C.A.F.'s transportmaskiner. På daværende tidspunkt havde vi som elever været tre uger i provinsen Ontario og ca. fire måneder ude i Alberta; vi var blevet sendt derover sammen med fire andre danskere for at få vor flyveruddannelse som et led i N.A.T.O.'s arbejde.

Vi havde allerede set østkysten, da vi i sin tid kom til Canada med M/S »Gripsholm« til Halifax, men ville begge meget gerne igen østpå for at se New York og for at besøge bekendte; vi kendte jo nok en del til New York, faktisk så meget, at det ikke syntes nogen ny by for os, da vi endelig kom der. Vi var heldige i vort forehavende og kom med en maskine fra Edmonton mandag morgen; selvom vi var vant til at flyve og til at se nye steder, nød vi turen meget. Byen Edmonton med de mange oliebeholdere rundt om lå snart bag os, og østpå gik turen over den sydligste del af »the bush«, som er navnet på landet mod nord, en mellemting mellem tundra og nåleskov, videre indover hvedeprovinserne, som Saskatchewan kaldes, til Winnipeg, hvor vi overnattede.

Tirsdag morgen startede vi igen efter at have tilbragt den foregående aften i nogle navigatørelevers selskab. Turen gik stadigvæk østpå over den vestlige del af Ontario, et helt andet landskab end det, vi havde fløjet over den foregående dag, mægtige strækninger med søer og skove meget tyndt eller overhovedet ikke beboet, — som et eksempel på afstanden mellem beboelserne kan nævnes, at vi på hjemrejsen derovre-

fra med tog kom igennem samme område en tidlig aften. Vi kørte her en strækning på ca. 50 km uden at se lys udenfor toget og det på trods af, at området ved jernbanen er det tættest befolkede, — i det hele taget et betagende landskab både fra tog og fra luften, og man sanser jo nok lidt om, at vi herhjemme bor ca. 50 mennesker på et tilsvarende område som een canadier. Efter en mellemlanding ankom vi om aftenen til den canadiske regeringsby, Ottawa. Det første indtryk af omegnen og byen virkede meget hjemligt; ved indkørslen fra lufthavnen kom vi gennem et landskab, som mest mindede om Sydfyn med masser af levende hegn, byen med noget af Canada's ældste kultur lignede i bygningshenseende København med en blanding af gamle og moderne bygninger. Det var dog underligt for os at høre, at der blev talt fransk foruden engelsk. Sagen er den, at St. Lawrence-floden deler byen i to dele, den sydlige del af byen ligger i provinsen Ontario og er engelsktalende, mens den nordlige del ligger i Quebec, som er fransktalende, et fransk, der dog ikke er det samme som det, der tales i Frankrig, men nærmest i sammenligning som nutidsdansk i relation til f. eks. Holbergs danske.

Da vi havde uro i blodet, nu vi var så tæt ved målet, startede vi straks onsdag og fik ved flere pudsige sammentræf billejlighed. Trætte men dog med vidt opspilede øjne, rullede vi torsdag morgen klokken ca. 5,30 ned ad Broadway; længst ude en ganske almindelig gade med »Undergrundsbanen« over gaden, et langt stykke så en pænere gade med træer og bænke, hvor en del mennesker sad og søgte svale på det tidlige tidspunkt, temperaturen var ca. 30–32 graders c., og luften var meget fugtig, så vi, der var vant til det dog varme, men tørre prærieklima, befandt os ikke vel, — vi nærmede os nu hjertet af New York og med det den del af Broadway, som er almindelig kendt, nemlig fire–seks husblokke, hvor det ene teater ligger ved siden af det andet omgivet af et flimrende hav af lys udstrålet i alle regnbuens farver; folk færdedes livligt, nogle i selskabsdress på vej hjem fra natklubberne og andre med madkassen i hånden på vej til arbejde — i gaderne rullede vandvognene, og de iturevne aviser og cigaretpapir blev fejjet sammen.

Da vi skulle ud at besøge en familie på Long Island, tossed vi nogen tid rundt for at finde det rigtige tog fra den rette station, og endelig efter en times spørgeren og vandren efter forskelliges henvisninger, kom vi tilbage til det sted, hvor vi begyndte, og fandt ud af, at det var lige foran nedgangen til den undergrundsbane, vi skulle med. Vi kom med toget og sad i nogen tid og skubbede skiftevis til hinanden, når vi faldt i søvn, for som unge repræsentanter med »Danmark« syet på skuldrene af vore uniformer måtte vi opføre os høvisk. Søvnene var dog åbenbart af større magt end opdragelsen, for vi faldt begge i søvn, men vågnede ved endestationen, hvor en smuk, ung dame blandt passagererne prikkede til os og sagde noget med »Gentlemen«; vi sagde begge høfligt »Thank you« og prøvede med vore søvnige blikke at virke charmerende, selvom jeg betvivler, at vore anstrengelser var succesfulde. — Uden videre halløj nåede vi dog vort bestemmelsessted og nød at komme i bad, medens vore uniformer fik rettet et par af folderne. De følgende dage til lørdag eftermiddag nød vi livet ved at sidde en stor del af tiden foran fjernsynssættet med et glas isvand i hånden og persiennerne skærmende for sollyset og tildels også varmen. Om dagen var der kun lidt trafik på gaderne, ofte dog et par fruer på vej til stranden med børnene i bagsædet af en dejlig »Convertible«, men henved klokken 19 blev der derimod liv, og folk gik rundt for at handle. Butikkerne havde i de fleste tilfælde åbent til klokken 22.

Da vi kun havde få penge, måtte vi tænke på at komme tilbage og tog til New York lørdag eftermiddag efter at have sagt farvel til den familie, hvis gæstfrihed vi havde nydt. Vi stod ud af undergrundsbanen ved Rockefeller Center og gik lidt rundt for at se på forretningerne.

Med et par venlige damer i bil samt bus og taxa kom vi bort fra den mørke storstad, og hurtigt gik turen til Montreal, som vi nåede sent søndag aften efter at have overnattet lørdag nat nær hovedstaden i staten New York, Albany.

Vi gik straks til R.C.A.F., centret for transportflyvning, og blev der til næste morgen, hvor vi kom med et firmotoret luftfartøj noget lignende en D.C. 6'er. Det var dog ikke uden betænkeligheder, at vi tog chancen; vi havde nu kun sytten

dollars tilsammen. Efter mellemlandinger i Winnipeg og overnatning i Edmonton fløj vi tirsdag morgen til Vancouver; de sidste 700 km havde vi fløjet over et pragtfuldt bjerglandskab med lange kæder, hvoraf de fleste var skovklædte, undertiden med søer imellem kæderne. På nogle af skråningerne kunne man se ligesom forkullede kæmpetændstikker, det eneste, der var tilbage efter en mægtig skovbrand. Længere vestpå blev dalene efterhånden stuvet med skyer, og snart kunne man kun se enkelte sneklædte toppe rage op over skyhavet – i sandhed et meget betagende syn. Vi nærmede os nu Vancouver og måtte igennem skyerne for at komme ned. Jeg husker endnu en ung flyverofficer's kone, som ængstelig sad og iagttog højdemåleren, der løb baglæns. Et tydeligt lettelsens suk undslap hende, idet vi kom klar af skyunderkanten og saa Vancouver under os.

Vi slog os nu ned i Vancouver til torsdag eftermiddag, hvor vi havde mulighed for at komme til Edmonton pr. maskine. – Byen Vancouver var ganske smuk, men omgivelserne: Stillehavet, de skovklædte bjerge og byens park, der var ca. 15 km i omkreds, efterlod et minde i vor hukommelse. Udenfor Vancouver ligger Vancouver-øen, der er kendt for sin skønhed, overalt ser man hele sommeren blomsterbede i fuldt flor; intet under, at en stor del af øens befolkning er ældre mennesker, som har solgt deres tidligere besiddelser og nu trukket sig tilbage for at nyde alderdommen i det pragtfulde kystklima.

Fra Vancouver gik hjemturen glat, og fredag morgen blev regnestykket fuldført; vi havde hver for ca. 50 dollars rejst over continentet og tilbage på mindre end to uger. To sultne danske flyverelever slumrede blidt, længe og vedvarende på R.C.A.F. station Claresholm ovenpå oplevelserne; i løbet af de næste par dage kom resten af holdet hjem, og mange mærkelige hændelser blev fortalt, syv havde været i New York, to havde fløjet over Hawaii til Los Angeles, medens fire havde været i Mexico.

Nok var der meget at nyde ude omkring, men basen og dens omegn var slet ikke uinteressant. Ca. ti km fra Rocky Mountain-kæden mod vest og ca. 150 km fra grænsen til U.S.A. lå basen med bjergene til at tage næsten alt vejr, selvsagt var klimaet pragtfuldt, og temperaturen lå mellem tyve og tredive



graders c., fra maj til november havde vi kun regnvejr i fem dage. Med de ofte klare nætter var sensommernatten tit en oplevelse, idet nordlyset mange gange med dets bølgende tæppe frembød et helt farveorgie.

For ca. 75 år siden var Alberta endnu ikke beboet af andre end indianere og meget få hvide; dengang var der, hvor nu byen Calgary med sine ca. 140.000 indbyggere ligger, kun seks til syv blokhuse, beboet af det beredne politi samt en missionær. – Som et billede fra tiden omkring 1880'erne kan nævnes nogle regler fra et hotel i Fort Macleod:

A) Støvler og sporer skal tages af om aftenen, før man går til sengs.

B) En hvilkensomhelst vædske (vand undtaget) sælges i baren.

C) Håndklæder skiftes hver uge – insektpulver fås i baren.

D) Alle gæster anmodes om at stå op før klokken seks morgen, da lagnerne behøves som bordduge.

Når man læser dette, hvor forbavsende var det så ikke at se landet nu fuldt moderne udstyret. Som det vil ses på billedet med de to »Harvards«, er landet inddelt i kvadrater på 1 x 1 eng. mile = ca. 2,6 kvadratkilometer; da man i sin tid efterhånden overtog landet efter indianerne, som nu lever i reser-

vater, inddeltes det på denne måde, så skellene gik retvisende nord-syd og øst-vest. De gule hvedemarker med den grå brakjord imellem samt de grønne græsgange, vestpå de tit sneklædte bjerge og mod øst det jævnt skrånende prærieland, var et pragtfuldt skue fra luften. På dage med god sigtbarhed kunne man oppefra undertiden se et markskels fortsatte linie så langt, at det kunne ses bue som en breddegrad på et kort; i et sådant vejr kunne man fra basen se bjergtoppe nede i USA., 150 km borte. Prærien var om natten med lyset fra byerne, de glitrende floder og søer samt borestedernes brændende olie, der så ud som kæmpefakler, et mærkeligt mystisk eventyrsyn.

— — — Når man flyver, kommer man ned, og når man rejser ud, kommer man som regel hjem, hvilket også vi gjorde. Som de fleste sikkert vil forstå, havde vi tilbragt en dejlig tid i et pragtfuldt land, men alligevel var vi alle glade ved at vende hjem til Danmark, hvor vi nu nyder flyvningen.

Oluf Eriksen,
sem. årg. 51.

KONKURRENCENOVELLE

Hvem blandt vore medlemmer vil prøve kræfter som novelleforfattere? Bestyrelsen udskriver en konkurrence om den bedste novelle, længde ca. 2000 ord, 4 à 5 tryksider. Den præmierede novelle aftrykkes i næste årsskrift, og præmietageren modtager hjemmenvævet tweed til en habit eller en spadsere-dragt, farve efter eget ønske.

Fristen for indlevering af manuskripter er 1. januar 1954, og til dommerkomité valgtes rektor Bertelsen, Aarhus, adj. frk. Nordentoft, til den tid København, og undertegnede.

Det bliver spændende at se, hvor stor mængden af noveller bliver.

På bestyrelsens vegne:

K. L.-Lang.

SKOLESAMFUNDET

Bestyrelsen:

Æresmedlem: Rektor frk. *K. Linderstrøm-Lang*.

Æresmedlem: Seminarieførstander *K. Gro-Nielsen*, Skovv-
vangen 12, Silkeborg.

Frk. *Henny Baumann*, Sønderborg.

Rektor *Aage Bertelsen*, Katedralskolen, Århus.

Overretssagfører *O. Bisgaard*, Vestergade, Silkeborg,
(næstformand).

Kirkeminister, Provst *C. Hermansen*, Hjørring (formand).

Frk. *Ellen Josefsen*, Sofievej 6³, th., Holte.

Knud Skytte Kristensen, Jordbrovej 18¹, Århus.

Frk. *Else Madvig*, Th. Langs Skole, Silkeborg (kasserer).

Seminarielærer *Erik Messell*, Skolegade 2, Silkeborg.

Lærer *Henry Nielsen*, Vestergade 54, Silkeborg.

Fru apoteker *Kierulff Pedersen*, Ringe.

Lærer *Olaf Raskmark*, Jeppe Åkjærvej 37, Åbyhøj.

Bogtrykker *Kai Sørensen*, Vestergade, Silkeborg.

Meddelelser fra bestyrelsen.

For at medlemslisten hvert år kan blive så rigtig som muligt, og for at forbindelsen mellem medlemmerne og bestyrelsen ikke skal blive afbrudt, anmoder vi Dem *indtrængende* om:

1. straks ved en flytning at sende meddelelse om forandring af adresse til sekretæren, frk. *E. Josefsen*, Sofievej 6³, Holte,
2. at meddele samme de eventuelle fejl og mangler, De måtte finde i listen.

Da desværre nogle medlemmer er flyttet uden at opgive ny adresse, og uden at vi har kunnet få denne opspurgt, findes der i medlemslisten enkelte navne uden adresse og muligt også enkelte fejlagtige adresser. Vi beder derfor alle vore

medlemmer om at læse listen igennem og gøre os den tjeneste at meddele sekretæren de oplysninger, De sidder inde med.

Artikler og meddelelser til næste årsskrift bedes sendt til et af bestyrelsens medlemmer inden 1. februar 1954.

Husk at sende små meddelelser om afsluttet uddannelse, ansættelse, forflytninger, bryllupper m. m. til rubrikken »Personalialia« til frk. E. Madvig, Th. Langs Skole, Silkeborg.

Skolens mærke findes, hvad de, der har været med til elevstævnerne véd, udført i sølv som en nydelig brosche eller nål, brugelig både for herrer og damer. Den fås hos hr. guldsmed Jacobsen, Vestergade, Silkeborg.

De tiloversblevne hefter af årsskrifterne fås på skolen ved henvendelse til frk. E. Madvig og indsendelse af 1 kr. for hvert hefte.

Nye medlemmer, der indmeldes i foreningen inden 1. juli d. å., modtager årsskriftet for 1953 gratis. Bestyrelsens medlemmer modtager indmeldelser.

REGNSKAB

for »Th. Langs Skoles Samfund« 1952.

I n d t æ g t:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Kassebeholdning 1. februar 1952 | kr. 287,97 |
| Kontingenter | - 4047,90 |
| Overskud fra elevstævne | - 123,45 |
| Renter på bankbog | - 1,76 |
| | <hr/> |
| | kr. 4461,08 |

U d g i f t:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Udsendelse af årsskriftet | kr. 735,00 |
| Frimærker og gebyrer | - 26,26 |
| Trykning af årsskriftet m. m. | - 2644,50 |
| Blomster | - 31,50 |
| Boggaver ved skolens fødselsdag | - 401,75 |
| Telefonsamtaler | - 16,40 |
| Kassererens honorar 1948-49-52 | - 150,00 |
| Kassebeholdning | - 455,67 |
| | <hr/> |
| | kr. 4461,08 |

Silkeborg, den 20. maj 1953.

Else Madvig,
kasserer.

Ovenstående regnskab for 1952 er revideret og fundet i orden. Bankbog og kontouddrag fra postgirokontoret er forevist.

Silkeborg, den 30. maj 1953.

H. Dam Andersen. *J. C. Ravn.*

MEDLEMSLISTE A

Seminarierne

A.

- Abildgaard, Ruth, frk., lærerinde, Vestergade 17, Lemvig. S. 40.
Abildtrup, Martin, lærer, Ribe. S. 41.
©Andersen, Agnethe Friis, frk., lærerinde, Solsortvej 3³, Silkeborg, gift
Lauszus, se under L. S. 51.
Andersen, Asbjørn, lærer, rekrut 004/52, Motorbataillon, 7. deling,
J. D. R., Randers. S. 51.
Andersen, Caroline, frue, f. Jacobsen, Eskildstrup, Farendløse. S. 13.
©Andersen, Edith, frk., lærerinde, Jyllandsgade 139, Esbjerg, gift Bæk-
gaard, se under B.
Andersen, Else, frk., lærerinde, Sdr. Vilstrup. F. 53.
Andersen, Ester Juel, frue, f. Aastrup, lærerinde, Østre allé 74, Ålborg.
S. 47.
Andersen, Frederikke, frk., lærerinde, Auning. F. 53.
Andersen, Gerda, frue, f. Eriksen, lærerinde, Bjødstrup pr. Skander-
borg. S. 37.
Andersen, Gudrun, frue, f. Bach Nielsen, Smedeby, Padborg. F. 41.
Andersen, Gunnar E. Selmer, lærer, Vium pr. Sjørslev. S. 41.
Andersen, Helga Dam, frk., overlærer, Fredensgade 18, Silkeborg. S. 06.
Andersen, Inger Olling, frue, f. Pedersen, Klosterparkvej 37¹, Kalund-
borg. F. 37.
Andersen, Karen Smedegaard, frue, lærerinde, Ølst skole pr. Randers.
F. 45.
Andersen, Kathrine, frk., lærerinde, Sæbyholm forskole, Nakskov. F. 28.
Andersen, Vibeke, frue, f. Rasmussen, lærerinde, Tågelund skole pr.
Egtved. S. 45.
Andreasen, Else, frk., lærerinde, Jyllandsgade 143, Esbjerg. S. 42.
Andreasen, Gerda, frue, f. Pedersen, Ry st. S. 32.
Andreasen, Rigmor, frk., lærerinde, Brylle pr. Knarreborg. F. 37.
Andreasen, Sigrid, frk., forstanderinde, Strandvejen 126, Hellerup. S. 25.
Ankjærø, Alf, lærer, Søndergade, Nibe. S. 49.
Arup, Astrid, frk., lærerinde, Sortedamsdosseringen 27¹, København N.
S. 04.
Aspel, Aage, lærer, kommuneskolen, Skive. S. 52.
Astrup, Helga, frue, f. Nysom, »Søndervang«, Møldrup. S. 25.
Astrup, Karen, frk., lærerinde, Mammen pr. Bjerringbro. S. 48.

B.

- Bach, Bodil, frk., lærerinde, Nr. Bindslev skole, Bindslev. F. 53.
Bach, Emil, lærer, Brædstrup realskole, Brædstrup. S. 49.
Bach, Johannes, lærer, Korning pr. Hatting. S. 51.
Bach, Svend Aage, lærer, Gjesing skole, Skanderborg. S. 40.
Bahnsen, Dorrit, frk., lærerinde, Hjulby. F. 39.

- Bak, Henry, lærer, Gedsted, Viborg. S. 51.
 Ballegaard, Jørgen, kommunelærer, Ringgårdsvej 6, Silkeborg. S. 40.
 Bang, Inga Adrian, frk., lærerinde, kommuneskolen, Svinninge. S. 38.
 Barslev, Ellen, frk., lærerinde, Sindbjerg skole, Lindvad pr. Vejle. F. 27.
 Bendtson, Aage, lærer, Regensborgsgade 8¹, Århus. S. 45.
 Bentsen, Tage, lærer, Hobrovej 20¹, Randers. S. 51.
 Bernth-Jensen, Asger, lærer, Bakkevej 1, Overlund pr. Viborg. S. 40.
 Berthelsen, Ingeborg Bjerre, frue, f. Bjerre Jensen, lærerinde, skolen, Vadum. F. 43.
 Bervig, Ulla, frue, f. Jensen-Smidt, lærerinde, Stadionvej 27, Grenå. S. 45.
 Bjerg, Anna, frue, f. Horn, lærerinde, Gåser skole pr. Gandrup, Vendsyssel. S. 30.
 Bjerg, Ellen, frk., lærerinde, Plantagevej 2¹, Frederikshavn. S. 32.
 Bjerg, Marie, frk., lærerinde, Rønneallé 27, Silkeborg. S. 49.
 Bjergved, Arne, lærer, Christiansgade 76², Odense. S. 41.
 Bjødstrup, Leif, lærer, Tigergade 2¹, København K. S. 44.
 Bornø, Erik, lærer, Sorgenfrigården 54², Lyngby. S. 42.
 Borre, Johanne, frk., lærerinde, Hadsundvej 5, Randers.
 Breum, Villy, lærer, Kommuneskolen, Sønderborg. S. 50.
 Brinck, Karen, frk., lærerinde, Nordby, Fanø. S. 14.
 Bro, Kaja, frue, f. Rossig-Nielsen, Danmarksgade 18, Fredericia. S. 29.
 Broch, Erik, lærer, Almtoft, Kjellerup. S. 43.
 Bruhn, Tove, frue, f. Jensen, lærerinde, Gl. Kongevej 91, Ikast. S. 51.
 Brønning, Kristine, frk., lærerinde, Kærbølling skole pr. Bredsten. F. 22.
 Buch, Lise, frk., lærerinde, Enggårdsgade 16a¹, Ålborg. S. 37.
 Buchreitz, Helga, frue, f. Hermansen, Sølystvej 15, Silkeborg. S. 32.
 Buhl, Edith, frk., lærerinde, Breth skole, Barrit st. F. 47.
 Buhl, Ingrid, frk., lærerinde, 24. Flensburg, Dorotheenstrasse 23¹, Schleswig-Holstein, brit. Zone, Sydslesvig. S. 46.
 Buhl, Tove, frk., lærerinde, realskolen, Tørring st. S. 44.
 Bækgaard, Knud, lærer, Jyllandsgade 139, Esbjerg. S. 50.
 *Bækgaard, Edith, frue, f. Andersen, lærerinde, Jyllandsgade 139, Esbjerg. S. 50.
 Bøgeby, Frank, kommunelærer, »Nannasgård«, Mimersgade 66³, København N. S. 46.
 Bøgh, Marinus, lærer, Elsegårde pr. Ebeltoft. S. 52.
 Bønding, Grete, frk., lærerinde, Hvidkildevej 62¹, København F. S. 46.

C.

- Carlsen, Kristine, frk., lærerinde, Slotsalléen 5, Slagelse. S. 13.
 Chemnitz, Gudrun, frk., lærerinde, Egedesminde, Grønland. F. 51.
 Christensen, Agnes, frk., lærerinde, Tjæreborg nye skole, Tjæreborg. F. 28.
 Christensen, Anker Møller, lærer, Nylandsvej 27, vær. 42, Silkeborg. S. 52.
 Christensen, Gerda, frk., lærerinde, Kirkegårdsvej 11, Roskilde. S. 28.
 Christensen, Hans Frederik, lærer, Præstehaven 22, Hasle, Århus. S. 43.
 Christensen, Henning Bach, lærer, Lundby skole pr. Løgstør. S. 51.
 Christensen, Jenny, frk., lærerinde, Centralskolen, Herlufmagle, Sj. F. 36.
 Christensen, Jytte Meyer, frue, f. Falksen, lærerinde, Finsensgade 65, Århus. S. 51.
 Christensen, Maria, frue, f. Jakobsen, Hellerup pr. Ravnstrup. F. 47.
 Christensen, Marie, frk., lærerinde, Mørke skole pr. Mørke. F. 07.

- Christensen, Rigmor, frk., lærerinde, Frederiksberggade 37¹, Silkeborg. S. 17.
 *Christensen, Rigmor, frue, f. Sørensen, lærerinde, Præstehaven 22, Hasle, Århus. S. 43.
 Christiansen, Hans Jørgen, kommunelærer, Bygaden 16A, st., Gladsaxe pr. Søborg. S. 43.
 Christiansen, Karen, frk., lærerinde, Klostergade 38, Fåborg. S. 13.
 Christiansen, Margit, frk., lærerinde, Rådved, Lundum. F. 51.
 Christiansen, Margrethe, frk., lærerinde, Vestergade 142, Silkeborg. S. 25.
 Christoffersen, Magda, frk., lærerinde, Strandløkken 21, Rudkøbing. F. 03.
 Clausen, Johanne, frk., lærerinde, Næstvedgade 41, København Ø. S. 25.

D.

- Dahl, Emmy, frue, f. Lamberth, Havevang, Tønning. S. 24.
 Dalhoff, Agnes, frk., lærerinde, Ternevej 2 B ⁺, København F. S. 44.
 Dam, Ingrid, frk., lærerinde, Hulsøvang 7, Rungsted Kyst. F. 51.
 Dam, Theodora m. de, Farmacia Dinamarca, San Lorenzo 1215, Rosario, St. Fe, Argentina. S. 03. Adr. i Danm. frk. Ingeborg Madsen, Kochs vej 29², København V.
 Damgaard, Helga, frk., lærerinde, Ørum centralskole pr. Bedsted, Thy. F. 37.
 Dauning, Peter, lærer, Horne, Fyn. S. 45.
 Davidsen, Anna, frk., lærerinde, »Birkeholm«, Ølst pr. Randers. F. 43.
 Ditzel, Meta, frue, f. Nedergaard, lærerinde, H. Gernersevej 5, Viborg. S. 31.
 Donslund, Dove, frue, f. Andersen, lærerinde, Ry. S. 49.
 Dragsholt, Elly, frue, f. Gydesen, Birkagervej 7, Vanløse. S. 26.
 Drast, Knud, lærer, Absalonsgade 17, Ålborg. S. 46.
 Dyrbye, Karen, frue, f. Leth, Råby, Dalbyover. F. 41.

E.

- Ebbesen, Ruth, frk., lærerinde, Gravens. F. 51.
 Ellesen, Esther, frk., lærerinde, Dybe sdr. skole, Ramme. F. 53.
 Elling, Bodil, frk., lærerinde, Rylevej 35², Silkeborg. S. 51.
 Elmggaard, Ingrid, frk., lærerinde, Palludansvej 9, Varde. F. 49.
 Enevoldsen, Lavra, frk., skolepsykolog, Lindegårdsvej 7², Frederikshavn. S. 24.
 *Eriksen, Agnete, frue, f. Buttenschön, Egeris skole, Skive. F. 43.
 Eriksen, Carl, lærer, Egeris skole, Skive. S. 43.
 ©Eriksen, Gerda, frk., lærerinde, skolen, Ejstrupholm, gift Andersen, se under A. S. 37.
 Eriksen, Magda, frue, f. Olsen, Sandby, Harpelunde. S. 28.
 Eriksen, Oluf, sergent, Flyverskolens jagerkursus, Flyverstation Ålborg pr. Nørresundby. S. 50.
 Ernst, Esther, frk., lærerinde, Egtved forskole, Egtved. F. 53.
 Ernø, Niels Peter, lærer, Kirkevej 7, Lemvig. S. 50.

F.

- ©Falksen, Jytte, frk., lærerinde, Malmbergsvej 21, Gl. Holte, gift Meyer Christensen, se under C. S. 51.
 Fibiger-Jensen, Gerda, frk., lærerinde, Faksegade 20³, Kbhvn. Ø. S. 23.
 Fischer, Emma, frk., lærerinde, Rønnebæk skole pr. Næstved. S. 41.
 Fly, Jenny, frk., lærerinde, Kisum, Rønbjerg. F. 43.

- Folkmann-Nielsen, Karen M., frk., lærerinde, Hugdrup skole pr. Dybvad. F. 51.
- *Frandsen, Bertha, frue, f. Laugesen, lærerinde, Sønderbæk skole, Sønderbæk. F. 51.
- Frandsen, Rigmor, frk., lærerinde, Harlev skole, Harlev J. F. 53.
- Frandsen, Sigrid, frk., lærerinde, Bredgade 20, Bording. S. 52.
- Frandsen, Thomas, lærer, Sønderbæk skole, Sønderbæk. S. 49.
- Frederiksen, Else, frk., lærerinde, Søndergade 15, Aulum. F. 43.
- Frederiksen, Kirsten, frk., lærerinde, Sall skole, Sall st. F. 16.
- Frederiksen, Laurits Bindsløv, programsekretær ved statsradiofonien, Vestermarie allé 26, Kastrup. S. 37.
- *Frederiksen, Harriet, frue, f. Kristensen, Vestermarie allé 26, Kastrup. S. 37.
- Frey, Hans Henrik, lærer, Tranevej 10, Silkeborg. S. 52.
- Frost, Ragnhild, Frk., lærerinde, Sundby skole, Mors. F. 53.

G.

- ©Gade, Kirsten, frk., lærerinde, Kirkegade 3, Nykøbing M., gift Kristensen, se under K. S. 51.
- Gamst, Karin, frk., lærerinde, Dronninglund. S. 29.
- Gerløv, Emma, frue, f. Duus Hansen, Ceylonvej 6, København. S. S. 30.
- Gernhammer, Marie, frue, f. Malthesen, Grundtvigs Allé, Esbjerg. S. 17.
- Gjelstrup, Martha, frk., lærerinde, Bøvling hovedskole, Bøvlingbjerg. F. 51.
- Gjørup, Ida, frue, f. Beck-Jensen, Algade 103, Vordingborg. S. 12.
- Glowatzki, Elinor, frk., lærerinde, Fruerlundholz 28, Mürevik, Flensborg. F. 53.
- Godskesen, Ingeborg, frk., lærerinde, Vor Frue Skole pr. Roskilde. F. 30.
- Gravensen, Inge, frk., lærerinde, Søndergade 51, Kjellerup. S. 51.
- Gravensen, Rigmor, frue, f. Kragh, Nykøbing M. S. 27.
- Grønvig, Lis, frue, f. Larsen, Rønneallé 1, Åbyhøj. S. 42.
- Guldberg, Lilli, frue, f. Nüchel, lærerinde, kommuneskolen, Viborg. S. 49.

H.

- Haffgaard, Ellen, frk., lærerinde, Fasanhaven, Gentofte. S. 39.
- Hald, Marie, frk., pens. lærerinde, Hobrovej 23, Randers. S. 09.
- Hansen, Bent, lærer, Lindeallé 23, st., Korsør. S. 46.
- Hansen, Carla, frk., lærerinde, Korsgade 19², Hjørring. S. 28.
- Hansen, Doris Brunse, frk., lærerinde, Føns skole, Nr. Åby. F. 33.
- Hansen, Doris Hogrefe, frk., lærerinde, Langelinie 7¹, Holstebro. S. 13.
- Hansen, Ebbe Schårup, lærer, Kirkebækvej 8, Viborg. S. 49.
- Hansen, Edith, frk., lærerinde, Albøge skole pr. Trustrup. F. 45.
- Hansen, Edward, lærer, Kolstrup 41, Åbenrå. S. 51.
- Hansen, Gerda, frk., lærerinde, Torvegade 24, Struer. S. 39.
- Hansen, Gunnar, lærer, Frøslev, Mors. S. 48.
- Hansen, Gunner Christian, lærer, Vestervej 16, Grenå. S. 44.
- Hansen, Gunver Riis, frk., lærerinde, Nylars præstegård pr. Køllergård st., Bornholm. S. 51.
- Hansen, Inge, frue, f. Poulsen, lærerinde, Mariehøjvej 26, Silkeborg. F. 28.
- Hansen, Laurits, lærer, Byvangsallé 14³, vær. 27, Viby J. S. 50.
- Hansen, Marie Vestergaard, frk., lærerinde, Blære pr. Blære. F. 53.
- Hansen, Martha, frk., lærerinde, Hinge. F. 22.
- Hansen, Noomi, frk., lærerinde, c/o manufakturh. Hansen, Ejstrupholm. S. 48.

- Harboe, Agnete, frk., lærerinde, Linde skole, pr. Bur. F. 30.
- Haugaard, Mogens Hansen, førstelærer, Lund pr. Højslev. S. 38.
- Haugbølle, Inge, frk., lærerinde, Bredgade 14², Årup. F. 51.
- Hebsgaard, Marie, frue, f. Jessen, Solbakken, Holstebro. S. 38.
- Hedegaard, Karen, frk., lærerinde, Fredensdal, Brovst. S. 52.
- Heftdal, Jon, lærer, Sædding skole pr. Esbjerg. S. 46.
- Helms, Gertrud, frk., lærerinde, Snertinge skole pr. Klarskov. F. 43.
- Helms, Karen, frk., lærerinde, Bergsøesvej 63, Århus. S. 45.
- Helms, Marie, frk., lærerinde, Langsøvej 15, Lysbro pr. Silkeborg. S. 41.
- Heltøft, Kristian, lærer, Marselis Boulevard 47, Århus. S. 51.
- Hempel, Aase, frue, f. Kayser, Fredericiagade 8³, Kbhvn. K. S. 20.
- Hendriksen, Knud, lærer, Holstebrovej 46A, Skive. S. 48.
- Hennelund, Vagn, lærer, Frøstrup skole, Frøstrup. S. 51.
- *Hennelund, Vera, frue, f. Lauridsen, lærerinde, Frøstrup skole, Frøstrup. F. 51.
- Henningens, K., frue, f. Bossen, Egersund skole pr. Egersund. S. 30.
- Henrichsen, Kristian, lærer, Hougårdsvej 19, Krstrup, Randers. S. 49.
- Henriksen, Birthe, frk., lærerinde, Skelby, Herlufmagle. S. 30.
- Henriksen, Johanne, frk., lærerinde, Sophie Bruunsvænget 3, Odense. F. 51.
- Henten, Ulla, frue, f. Bjerre, lærerinde, 66 Montague st., Brooklyn 2, New York, USA. S. 48.
- Hermann, Astrid, frue, f. Laursen, lærerinde, Astrupvej 81, Brønshøj.
- Hermansen, Kristen, lærer, Korning pr. Hatting. S. 49.
- Hjorth, Carl, lærer, Kommuneskolen, Skagen. S. 52.
- Hjorth, Grethe, frk., lærerinde, Carl Bertelsensgade 7³, Århus. S. 52.
- Hjorth, Ingeborg, frue, f. Kirketerp, jernbanestationen, Jyderup. S. 24.
- *Hjorthmose, Gerda, frue, f. Christiansen, lærerinde, Fredericiavej 93. Vejle. S. 49.
- Hjorthmose, Knud, lærer, Fredericiavej 93, Vejle. S. 46.
- Hjortsnæs, Alexandra, frk., lærerinde, Vodskov skole, Vodskov st. F. 03.
- Hofmansen, Mette Marie, frk., lærerinde, Egebjerg skole, Vinderup. F. 33.
- Holm, Bothilde, frk., lærerinde, Hoptrup. S. 28.
- Holm, Ingrid, frk., lærerinde, Olgasvej 24, Vedbæk. S. 49.
- Holm, Marie, frue, f. Strand, Drachmannsallé 5, Esbjerg. S. 14.
- Holm, Marie, frue, f. Fledelius, lærerinde, Sølystvej 67, Silkeborg. F. 34.
- Holmgaard, Anna, frk., lærerinde, »Uffeskolen«, Tønning, Schleswig-Holstein, Britische Zone, Tyskland. S. 44.
- Hornshøj, Else, frk., lærerinde, Skovbøl skole, Varnæs. F. 06.
- Horstmann, Benedicte, frk., lærerinde, Kastelsvej 11⁴, Kbhvn. Ø. S. 38.
- Holst, Else, frk., lærerinde, Rylevej 35, st., Silkeborg. S. 47.
- Horn, Ingeborg, frk., lærerinde, Husumgade 57¹, Flensborg. F. 53.
- Hougaard, David, lærer, Farsø. S. 35.
- Hougesen, Anna, frk., lærerinde, Smedebæk skole, Ejstrupholm. F. 37.
- Howald, Ruth, frue, f. Sørensen, lærerinde, Østre allé, Hjørring. S. 43.
- Huda, Anna Magr., frue, f. Nielsen, lærerinde, Alestrup. S. 50.
- Hvarregård, Mary, frk., lærerinde, Horne, Jyll. S. 50.
- Hviid, Anna, frk., lærerinde, Kappelstensvej 16, Thisted. S. 49.
- Hviid, Anna Lise, frue, f. Jensen, Elsted Søndergård pr. Lystrup st. F. 47.
- Højsgaard, Else, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg. F. 37.
- Hørdum, Vivi, frue, lærerinde, Fårvang. F. 53.
- Høst, Christiane Svanholm, frue, f. Svanholm, R. 2 Burbank, South Dakota, U. S. A., F. 18.
- Høybye, Marie, frk., lærerinde, Enderslev, Hårlev. S. 18.

I.

- Ingemann-Petersen, Solvejg, frue, lærerinde, Vibevej 10, Ålborg. F. 53.
Isager-Nielsen, Grethe, frue, f. Laier, Højbjerg pr. Rødkjærsbro. F. 45.

J.

- Jacobsen, Grethe, frk., lærerinde, Nr. Åby realskole, Nr. Åby. F. 37.
Jacobsen, Kirstine, frk., lærerinde, Levring, Kjellerup. F. 18.
Jacobsen, Mette, frk., forstanderinde, Kathrinebjerg Ungdomshjem, Århus. S. 24.
Jacobsen, Thyra, frk., lærerinde, Skanderup friskole pr. Lunderskov. F. 53.
Jacobsen, Vagn Richard, lærer, Reventlowsvej 15, Viby J. S. 51.
Jakobsen, Bodil, frue, f. Sabroe, komml., Valløvej 24, Brønshøj.
Jakobsen, Jakob E., førstelærer, Knaplund skole pr. Tarm. S. 41.
Jantzen, Kirsten, frk., lærerinde, Vesterbro 98, Ålborg. S. 24.
Jensen, Agnes Lundgaard, Kommuneskolen, Holstebro. S. 52.
Jensen, Anna, frue, f. Jacobsen, Tørring. S. 01.
Jensen, Anna Have, frk., Kvædevej 41, Virum, Kgs. Lyngby. S. 49.
Jensen, Anna Marie, frk., lærerinde, Nørre Nebel. F. 03.
Jensen, Arne Villaing, lærer, Kommuneskolen, Holstebro. S. 52.
*Jensen, Betty, frue, f. Jensen, Åkjærsvej 37, Åbyhøj. S. 44.
Jensen, Britta, frk., lærerinde, Sørbymagle, Slagelse. F. 53.
Jensen, Carl, lærer, Åkjærsvej 37, Åbyhøj. S. 42.
Jensen, Ebbe Holm, lærer, Houbjerg, Laurbjerg. S. 52.
Jensen, Edith, frk., lærerinde, Ikast. S. 52.
Jensen, Ejner, lærer, Frydensgade 30, Silkeborg. S. 35.
Jensen, Ejner Lund, lærer, Rosenørnsallé 57³, Kbhvn. V. S. 42.
Jensen, Ejvind, lærer, Tørholmsvej 31, Hjørring. S. 48.
Jensen, Elise, lærerinde, Dalbynder skole, Dalbyovre. F. 24.
Jensen, Ella Brøgger, frk., lærerinde, Klostermarken 21, Ålborg. S. 51.
Jensen, Ellen M., frk., forstanderinde, Håndarbejdsskolen, Haslev. F. 30.
Jensen, Else, frue, f. Korsgaard, lærerinde, Grauballe skole pr. Silkeborg. S. 52.
Jensen, Gerda, frk., lærerinde, Tanderup skole, Studsgård. F. 53.
Jensen, Gerda Skov, frk., lærerinde, Lodsgade 5, Frederikshavn. S. 52.
Jensen, Gudrun Vad, frk., lærerinde, Sprotøften 6², Nyborg. S. 51.
Jensen, Gudrun, frue, f. Jensen, præstegården, Endelave pr. Horsens. F. 33.
Jensen, Gudrun Raphael, frk., lærerinde, Ålstrup pr. Falling. F. 39.
Jensen, Hanne, frk., lærerinde, Adr. bogtrykker Urban, Sørup, Angel, Schleswig-Holstein, Britische Zone, Sydslesvig. S. 46.
Jensen, Harry, lærer, Guldforhoved skole, Bording. S. 52.
©Jensen, Inga Omø, frk., lærerinde, Skyum skole pr. Hørdum, gift Tølbøll, se under T. S. 38.
Jensen, Inga, frk., lærerinde, Strandhøjsvej 7, Sletten pr. Humlebæk. S. 49.
Jensen, Inger, frk., lærerinde, Stenild skole, Hobro. F. 36.
Jensen, Ingrid Møller, frue, f. Møller, lærerinde, Herborg. F. 36.
Jensen, Ingrid Møller, frk., lærerinde, Skavenshus pr. Vostrup. F. 47.
Jensen, Jens Kristian, lærer, Gl. Kongevej 31, Frederikshavn. S. 48.
Jensen, Johanne Kærgaard, frue, f. Popp-Kristensen, skolen, Blenstrup. F. 46.
Jensen, Kaj Videbæk, lærer, Marstrup skole, Marstrup. S. 47.

- Jensen, Karen Ellegaard, frk., lærerinde, Hovedskolen, Sdr. Felding. F. 53.
- Jensen, Kathrine, frk., lærerinde, Haraldsted, pr. Ringsted. F. 51.
- Jensen, Chr. Kastrup, lærer, Dybe. S. 44.
- Jensen, Kirsten Warrer, frue, lærerinde, Bramstræde 2, Helsingør. F. 53.
- Jensen, Lydia, frk., lærerinde, kommuneskolen, Skagen. S. 39.
- Jensen, Marie Østergaard, frue, f. Østergaard Nielsen, overlærer, Danmarksgade 16, Randers. S. 13.
- Jensen, Martha, frk., lærerinde, Klovborg skole, Klovborg. F. 34.
- Jensen, Nielsine, frk., lærerinde, Sdr. Tåstrup skole pr. Sdr. Ørslev, Falster. F. 27.
- Jensen, Peder Eg, lærer, Give. S. 41.
- Jensen, Peter Kristian, lærer, Fly pr. Skive. S. 52.
- Jensen, Poul Vermund, lærer, Parkvej 29, Vejle. S. 51.
- Jensen-Sønderup, Sine, frue, f. Nielsen, »Kærvang«, Sønderup, Støvring. S. 15.
- Jensen, Sara Sivert, frk., lærerinde, Maglegårdsallé 125, st., Søborg. S. 32.
- Jensen, Thomas, lærer, Højbjerg, Rødkærsbro. S. 47.
- Jensen, Tove Villaing, frue, f. Villadsen, lærerinde, Skovvej 29, Silkeborg. F. 53.
- Jensen, Valborg, frk., lærerinde, Sjørup pr. Viborg. F. 43.
- Jensen, Yrsa Bach, frk., lærerinde, Svebølle. F. 49.
- Jeppesen, Arne, lærer, Fuglsangsvej 11, Holstebro. S. 52.
- Jeppesen, Bent Haase, lærer, Ankersvej 1, Hedensted. S. 52.
- Jeppesen, Marie, frk., lærerinde, Løsning skole, Løsning. F. 21.
- Jepsen, Ane, frk., lærerinde, Vinderup. F. 15.
- Jepsen, Inge, frk., lærerinde, sekr. i D.M.S., »Ørsholt«, Kvistgaard. S. 50.
- Jepsen, Jens, lærer, Glejbjerg. S. 50.
- Jepsen, Johannes, lærer, Korning skole, pr. Hatting. S. 51.
- Jespersen, Bodil, frue, f. Svendsen, lærerinde, Roskildevej 74⁵, København, Valby. S. 51.
- Jespersen, Karen, frue, f. Vandborg, overlærer, C. F. Richsvej 62², Kbhvn. F. S. 00.
- Jessen, Laurids, lærer, Ribevej, Varde. S. 52.
- Johannesen, Abel, lærer, Ravnholtsvej 13, Silkeborg. S. 50.
- Johannesen, Erik W., Kildebakken 8, Langå. S. 49.
- Johannesen, Ester, frk., lærerinde, Niels Bohrsvej 24, Rosenvang, Århus. F. 30.
- Johannesen, Ruth, frk., lærerinde, Norup pr. Norup, Jyll. F. 51.
- Johansen, Kresten Braarup, lærer, H. Tavsensvej 7, Esbjerg. S. 49.
- ©Jonassen, Tove, frk., lærerinde, Glarbo, Ry st., gift Frederiksen. S. 51.
- Jones, Emma, frk., lærerinde, Torvet, Silkeborg. S. 09.
- Josefsen, Ellen, frk., lærerinde, Sofievej 6³th., Holte. S. 02.
- Junker, Marie, frk., lærerinde, Hjørup, Vamdrup. F. 41.
- Jørgensen, Anna Lodborg, frk., lærerinde, Ny Sogns skole, Ringkøbing. F. 27.
- Jørgensen, Eivind, lærer, Frydsvej 42, Horsens. S. 50.
- Jørgensen, Helga, frk., lærerinde, Vejerslev pr. Thorsø. F. 49.
- Jørgensen, Helge, lærer, Helgolandsgade 5, Ålborg. S. 48.
- Jørgensen, Jens, lærer, Grønhøj skole, Frederiks. S. 43.
- Jørgensen, Jens Chr., lærer, Kærsangervej 29, Randers. S. 52.
- Jørgensen, Johanne, frk., lærerinde, Slagelsegade 18¹, København Ø. S. 52.
- Jørgensen, Jørgen, lærer, Vestre skole, Silkeborg. S. 51.
- Jørgensen, Maren, frk., lærerinde, Danmarksgade, Vamdrup. S. 28.

- Jørgensen, Maren, frk., lærerinde, Allégade 26, Horsens. F. 36.
 ©Jørgensen, Martha Møller, frk., lærerinde, Nørreallé 36, Silkeborg,
 gift Sørensen, se under S. F. 41.
 Jørgensen, Poul Krarup, lærer, Welschsvej, Holstebro. S. 52.
 Jørgensen, Ruth, frk., lærerinde, Breum pr. Jebjerg, Salling. F. 41.
 *Jørgensen, Ulla, frue, lærerinde, Frydsvej 42, Horsens. S. 50.

K.

- Kaasgaard, Johannes Larsen, lærer, Skibsted skole, Kongerslev. S. 43.
 Karkov, Marie, frk., lærerinde, Stenderup, pr. Gørding. F. 51.
 Keiding, Anna, f. Borre. pastorinde, Dianalund. S. 17.
 Kellermann, Gerda, frk., lærerinde, Eskildstrup pr. Vig.
 Kiel-Larsen, Johannes, lærer, Turesensvej 20³, Nørresundby. S. 43.
 Kioldrup, Gerda, frk., kolonien »Filadelfia«, »Mariebo«, Dianalund st.
 S. 23.
 Kierulff-Petersen, Else, frue, f. Lyngby, apoteket, Ringe. S. 16.
 Kirk, Bodil, frk., lærerinde, Privatskolen, Høng. F. 49.
 Kjeldgaard, Elisabeth, frk., lærerinde, Nautrup skole, Durup st. F. 51.
 Kjeldstrup, Poul, lærer, »Emdrupgaard«, Emdrupvej 132, Kbhvn N. V.
 S. 47.
 Kjældgaard-Madsen, Anna, frue, f. Nygaard, lærerinde, Dueoddevej 12,
 Kastrup. S. 43.
 Kjær, Leo Straasø, lærer, Hørlycks allé 8, Grindsted. S. 45.
 Kjærgaard, Karen M., frue, f. Christensen, lærerinde, Elmevej 7²,
 Frederikshavn. S. 24.
 Kjærgaard, Vilhelm, lærer, Lyngbygade, Silkeborg. S. 35.
 Kjølseth, Ellen Bodil, frk., lærerinde, Søværnet 19, Kastrup. S. 37.
 *Klitgaard-Jensen, Maren, frue, f. Larsen, lærerinde, Egtved skole,
 Egtved. S. 47.
 Klitgaard-Jensen, Per, lærer, Egtved skole, Egtved. S. 48.
 Kløve, Karen Margrethe, frue, f. Leffers, lærerinde, Brønderslev. S. 42.
 Knudsen, Aksel, lærer, kommuneskolen, Skagen. S. 52.
 Knudsen, Elisabeth Dahl, frk., lærerinde, Næsby skole, Ranum. F. 30.
 Knudsen, Helga, frk., lærerinde, c/o dr. Knudsen, Kommunehospitalet,
 Horsens. S. 52 .
 Knudsen, Hilda Sandager, frue, f. Jeppesen, lærerinde, Markedsgade 24,
 Ikast. S. 44.
 Knudsen, Johanne, frk., lærerinde, Abild skole, Tønder. F. 49.
 Knudsen, Karen, frue, f. Kolstrup, Haslevej 77, Rønne. S. 27.
 Koch, Hugo, lærer, Søndergade 15², Åbenrå, S. 51.
 Koch, Sigrid, frue, skoleinspektør, Thygesens Boulevard, Randers. S. 15.
 Kolind, Ingrid, frk., lærerinde, Følle skole pr. Rønne. F. 37.
 Kortegaard, Elise, frk., lærerinde, Østerbro 103, Alborg. S. 07.
 Kortegaard, Signe, frk., lærerinde, Haderup skole, Skive. F. 45.
 Koudahl, Mariane, frk., lærerinde, Erritsø skole, Fredericia. S. 14.
 Krarup, Marie, frk., lærerinde, No. F. 51.
 Kreiberg, Grethe, frk., lærerinde, Haubro skole, Haubro. F. 53.
 Kristensen, Åse, frk., lærerinde, Onsbjerg, Samsø. F. 51.
 Kristensen, Elvine, frk., lærerinde, skolen, Snekkersten.
 Kristensen, Gerda, Houlberg, frk., lærerinde, Viskinde børnehjem,
 Værsløv. F. 30.
 Kristensen, Inger, frk., lærerinde, Gerthasminde 32, Odense. F. 51.
 Kristensen, Inger Bay, frk., lærerinde, Odense Seminarium,
 Hjallesøvej 2, Odense.
 Kristensen, Jens, lærer, Kommuneskolen, Viborg. S. 49.
 Kristensen, Kirsten, frue, f. Gade, lærerinde, Emilievej 3, Skanderborg.
 S. 51.

- Kristensen, Knud, lærer, Rødovervej 412³, Vanløse. S. 44.
 Kristensen, Signe, frk., lærerinde. Adr.: hr. gdr. Kristensen, Åle st. F. 37.
 Kristensen, Thomas Maegård, lærer, Rise skole, Dunkær. S. 49.
 Kristiansen, Anton Bjerre, lærer, Knudby pr. Løgstrup. S. 51.
 Kristiansen, Mogens, lærer, Birkevej 19, Silkeborg. S. 49.
 Kristiansen, Nina, frue, f. Dybeck, Hasselvej 25, Vanløse. S. 43.
 Kristiansen, Signe, frk., lærerinde, Svebølle skole, Svebølle st. F. 27.
 Krogh, Dagny, frk., lærerinde, Roslev. F. 27.
 Krogh-Jensen, Inger-Merete, frk., lærerinde, Herredsvvej 20, Hasle pr. Århus. S. 51.
 Krogh-Svendsen, Inger Margrethe, frk., børnehaveleder, Lindevej 2, Vordingborg. S.
 Krogdahl, Inger, frk., lærerinde, Frederiks st. F. 51.
 Krogsholm, Lis, frue, f. Ertbøll, lærerinde, Viborgvej 146, Århus. S. 52.
 Kromann, Hansigne, frk., Møllergade, Marstal. S. 07.
 Kudahl, Estrid Korsager, frue, f. Korsager, »Hannesminde«, Rønne. F. 24.

L.

- Ladegaard, Svend, lærer, »Ravnsgård«, Pjedsted. S. 49.
 Lang, Gerda, frue, f. Kyndby, Carlsberg Laboratoriet, Gl. Carlsbergvej 10, Valby. S. 16.
 Lang, Karen Linderstrøm, frk., rektor, Th. Langs Skole, Silkeborg. S. 16.
 Larsen, Anders, lærer, Gøttrup, pr. Fjerritslev. S. 51.
 *Larsen, Anna, frue, f. Fischer Jacobsen, skolen, Ruds Vedby. S. 38.
 Larsen, Anna-Marie, frk., lærerinde, Friggsvej 15², Fredericia. S. 50.
 Larsen, Bertha, frue, f. Pedersen, lærerinde, Nørholne forskole pr. Vadum. F. 47.
 Larsen, Betty, frue, f. Andersen, Tordenskjoldsgade 7, Horsens. S. 49.
 Larsen, Ellen Marie, frue, f. Weis Fogh, Skjellerup skole pr. Hobro. S. 41.
 Larsen, Gerda, frk., Skolen, Gloslunde. S. 27.
 Larsen, Hans Chr., lærer, Strandvej 76, Esbjerg. S. 47.
 Larsen, Hans Henning, lærer, Dr. Louisevej 11, Odense. S. 48.
 Larsen, Helga Møller, frue, f. Sinding, lærerinde, Gl. Rye pr. Ry. S. 44.
 Larsen, Helmuth, lærer, Jerslev, Jylland. S. 46.
 Larsen, Irene, frk., lærerinde, Skolen, Flauenskjold. F. 47.
 Larsen, Knud V., lærer, skolen, Ruds Vedby. S. 39.
 Larsen, Lilly, frk., lærerinde, Borgmestervænget 12, Ålborg. S. 32.
 Larsen, Margrethe, frk., lærerinde, Flauenskjold. F. 39.
 Larsen, Marie, frk., lærerinde, Fårtoft, pr. Thisted. S. 49.
 Larsen, Mathilde, frk., lærerinde, Lyøgade 4, Århus. S. 36.
 Larsen, Oline, frk., lærerinde, Helligkorsvej 46, Roskilde. F. 04. S. 18.
 Larsen, Peter, lærer, Pandrup. S. 39.
 Larsen, Sigurd, lærer, Holsteinsborgvej 12³, Vanløse. S. 37.
 Lassen, Anna, frk., Gandrup skole, Arden. F. 30.
 Lassen, Johanne, frk., lærerinde, Doense skole, Doense. F. 16.
 Lassen, Marie, frk., lærerinde, Asmindegårde skole, Grauballe. F. 25.
 Lassen, Viggo Møler, lærer, Lindegårdsvej 49, Frederikshavn. S. 52.
 Lauridsen, Cecilie, frk., lærerinde, Strellev pr. Ølgod. F. 43.
 Lauridsen, Harald, lærer, 2. regiment, Haderslev. S. 51.
 Laursen, Agnethe, frk., lærerinde, Mathildegade 2¹, Flensborg. S. 48.
 Laursen, Else, frk., lærerinde, Sønderkov skole, Sønderkov. S. 49.
 Lauszus, Agnete, frue, f. Friis Andersen, lærerinde, Solsortvej 3³, Silkeborg. S. 51.
 Leth-Espensen, Inger, frk., lærerinde, Harlev. S. 49.
 Lollegaard, Vibeke, frk., lærerinde, Torpenvænget 42, Humlebæk.
 Liniger, Carl Henrik W. Thanning, lærer, Ibsgade 16b, Viborg. S. 44.

- Lund, Else, frue, f. Kristensen, lærerinde, Bredal skole, Vejle. S. 32.
 ©Lund, Gerda, frk., lærerinde, Vestervang 10, Skive, gift Olesen, se
 under O. S. 50.
 Lund, Hugo Grønbnæk, lærer, Dybe ndr. skole pr. Bonnet. S. 52.
 Lund, Jens, lærer, Voldum skole, Voldum pr. Randers. S. 35.
 Lundkvist, Astrid, frk., lærerinde, Estrupsgade, Silkeborg. S. 30.
 Lundsgaard de Gundersen, Elise, frue, f. Lundsgaard, Est. Copetanes
 F. C. S., Argentina. F. 18.
 Lykke-Hansen, Helle, frue, f. Vestergaard, Valbyvej, Tåstrup. F. 39.

M.

- Madsen, Andreas, lærer, Bakkevej 12, Sorø. S. 45.
 Madsen, Asta, frk., lærerinde, Vigersted skole, Ringsted. F. 31.
 Madsen, Edith, frue, f. Lynge, Rytterstien 18, Hillerød. F. 45.
 Madsen, Erik Borup, lærer, Vestergade 65, Silkeborg. S. 52.
 Madsen, Emmy, frue, f. Alenkær, stadsingeniørens, Struer. F. 39.
 Madsen, Inger, frk., lærerinde, Vejrum skole, Vejrumbro. F. 43.
 Madsen, Johanne, frk., lærerinde, Gothersgade 25³, Fredericia. F. 15.
 Madsen, Karen, frk., lærerinde, Tovsbürggade 7, Flensborg. S. 45.
 Madsen, Maren, frue, f. Poulsen, c/o tømreerm. Madsen, Thyborøn. F. 51.
 Madvig, Else, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg. S. 45.
 Maibom, Jørgen, lærer, Ansgarskolen, Slesvig by. S. 46.
 Marstrand, Anna Sofie, frue, f. Rasmussen, Våborg præstegård, Varde.
 F. 09.
 Maxen, Arsenio, lærer, Valdemarsvej, Randers. S. 40.
 Melgaard, Mathilde, frk., lærerinde, Utterslev skole, Kastager st. S. 23.
 Messell, Børge, lærer, Dannevang 2, Haderslev. S. 45.
 *Messell, Christine, frue, f. Bonde, Dannevang 2, Haderslev. S.
 Mikkelsen, Agnes, frk., lærerinde, Gejsing pr. Lunderskov. F. 51.
 Mikkelsen, Else, frk., filialbest., cand. jur., Vestergade 4, Holstebro.
 S. 38.
 Mikkelsen, Henny, frk., lærerinde, Tranum, Brovst. F. 53.
 Mondrup, Anne, frue, f. Søholmer, Brædstrup. S. 49.
 Morthensen, Elisabeth, frue, f. Frost, Åhavevej 54, Silkeborg. S. 32.
 Mortensen, Bodil Marie, frk., lærerinde, Klitmøller skole, pr. Thisted.
 F. 45.
 Mortensen, Emma, frk., lærerinde, Snejbjerg skole, Herning. F. 49.
 Mortensen, Erna, frue, f. Johansen, Fuglebakkevej 101, Kbhvn. F. S. 28.
 Mortensen, Hemming, lærer, Heibergsallé 8, Esbjerg. S. 50.
 Mortensen, Svend Aage, lærer, Enghavevej 1, Skive. S. 48.
 Mouridsen, Elisabeth B., frk., lærerinde, Fyensgade 70, Herning. S. 52.
 (Flensborg).
 Mouridsen, Grethe, frk., lærerinde, Fyensgade 70, Herning.
 (I Flensborg). S. 48.
 Munch, Mary, frk., lærerinde, Åsted skole pr. Kvissel. S. 27.
 Møller, Ane, frk., kommunelærerinde, Skagen. S. 06.
 *Møller, Anna, frue, f. Hundahl, lærerinde, realskolen, Hedensted. S. 44.
 Møller, Bjarne, lærer, Sabroesvej 13B², Helsingør. S. 52.
 Møller, Elisabeth, frue, f. Søgård Nielsen, lærerinde, Fælleslykkevej
 19, Haderslev. S. 45.
 Møller, Karen, frk., lærerinde, realskolen, Vamdrup. S. 52.
 Møller, Karen L., frk., lærerinde, Grinderslev skole, pr. Jøbjerg. F. 51.
 *Møller, Kirsten, frue, f. Hansen, lærerinde, Sabroesvej 13 B²,
 Helsingør. S. 52.
 Møller Nielsen, Gerda, frk., lærerinde, c/o fru Jacobsen, Gislev skole pr.
 Gislev. F. 30.

Møller, Peter, lærer, realskolen, Hedensted. S. 44.
 Møller, Valborg Hvass, frk., lærerinde, M. Mørks skole, Hillerød. F. 49.
 Mønsted, Marie, frue, f. Bjerrum, lærerinde, Pelargonievej 21, Kbhvn.,
 Valby. S. 05.

N.

Nemming, Astrid, frk., lærerinde, Ørsted. S. 52.
 Nicolaisen, Margrethe, frk., lærerinde, Hillested skole, Maribo. F. 25.
 Nielsen, Aase, frue, f. Thorsen, lærerinde, Oddervej 3, Skagen. S. 39.
 Nielsen, Aksel, lærer, Tingshøjvej 3A³, Søborg, København. S. 45.
 Nielsen, Alice, frk., lærerinde, Onsild st. S. 51.
 Nielsen, Anna, frk., lærerinde, skolen, Hejnsvig. F. 53.
 Nielsen, Annelise Just, frk., lærerinde, Gerlev, Krogstrup, Hornsherred.
 F. 43.
 Nielsen, Asta, frue, f. Nielsen, Åvang, Lejre. F. 06.
 Nielsen, Astrid Lykke, frk., lærerinde, Solgården 11, st., Kolding. S. 50.
 Nielsen, Aurelia, frk., lærerinde, Tilsted forskole, Arden st. F. 25.
 Nielsen, Bent, lærer, Gøhlmannsvej 73, Kolding. S. 48.
 Nielsen, Birgitte Bjerg, frk., lærerinde, Thyborøn. F. 49.
 Nielsen, H. Egon, forstander, Fårupgård pr. Jelling. S. 36.
 Nielsen, Elvira, frk., lærerinde, Gurreby skole pr. Søllested, Lolland.
 F. 28.
 Nielsen, Emilie Nabe, frk., lærerinde, skolen, Lunderskov. F. 47.
 Nielsen, Emmy, frk., lærerinde, Vivild skole. F. 36.
 Nielsen, Eva, frue, f. Løvstad, Østbirk. F. 43.
 Nielsen, Frede Stehr, lærer, Vollerup skole pr. Hakkebjerg. S. 43.
 Nielsen, Grethe, frue, f. Hougaard, Løjtegårdsvej 45, Kastrup. S. 42.
 Nielsen, H. Erik, lærer, Skovvej 8, Lemvig. S. 47.
 Nielsen, Helle, frue, f. Geest, lærerinde, Sjællandsgade 38³, Randers. S. 49.
 Nielsen, Henning, lærer, Nygade 24¹, Silkeborg. S. 46.
 Nielsen, Henry, lærer, Vestergade 54, Silkeborg. S. 41.
 Nielsen, Ida Johanne, f. Berid, Frederikshøj skole, pr. Slude. S. 37.
 Nielsen, Ingeborg Frandsen, frue, f. Lair, V. Strandallé 100, Risskov.
 S. 32.
 Nielsen, Johanne Hjuvler, frue, f. Jochumsen, Folevænget 14, Charlotten-
 lund. S. 27.
 Nielsen, Kirstine, frk., lærerinde, Tesdorpsvej 10, Odense. S. 32.
 Nielsen, Laurits Wissing, lærer, Oddense skole pr. Balling. S. 37.
 Nielsen, Magna, frk., lærerinde, Vegger skole, Vegger st. F. 51.
 Nielsen, Mary Nymann, frk., Herning friskole, Herning. F. 43.
 Nielsen, Margit, frk., lærerinde, Langå skole, Langå. F. 43.
 Nielsen, Marie, frk., lærerinde, Oddense skole pr. Balling. F. 28.
 Nielsen, Marie, frk., lærerinde, Kollerup pr. Fjerritslev. S. 18.
 Nielsen, Solveig, frk., lærerinde, Lærerboligen v/ Lisbjergskolen pr.
 Aarhus. S. 51.
 Nielsen, Tinne, frue, f. Søndergaard Pedersen, lærerinde, Roager,
 Ulfborg. S. 45.
 Nielsen, Willy, lærer, »Vestergård«, Vammen pr. Viborg. S. 50.
 Nolsø, Vilhelmine, frue, f. Larsen, Reberbanen 13³, Kbhvn. S. S.
 Nolsø, Leif, lærer, Vaag, Suderø, Færøerne. S. 51.
 Norlyk, Asta, frk., lærerinde, Solbjerg, Østj. F. 51.
 ©Nüchel, Lilly, frk., lærerinde, Skals st., gift Guldborg. S. 49.
 ©Nygaard, Anna, frk., lærerinde, Dueoddevej 12, Kastrup, gift Kjæld-
 gaard-Madsen; se under K. S. 43.
 Nymann, Betty, frk., lærerinde, Friskolen, Herning. F. 53.

Nørby, Mariane, frk., lærerinde, No skole, No. F. 53.
 Nørby, Poul, kommunelærer, Skovvej 2, Snekkersten. S. 35.
 Nørgaard, Ingrid, frue, f. Fledelius, præstegården, Ryslinge. S. 37.

O.

Olesen, Anne, frue, f. Lykke, Bøstrup skole, Bøstrup. F. 51.
 Olesen, Børge Qvist, lærer, Vestervang 10, Skive. S. 50.
 *Olesen, Gerda, frue, f. lund, lærerinde, Vestervang 10, Skive. S. 50.
 Olesen, Ludvig, lærer, Østerbrogade, Løgstør. S. 46.
 Olesen, Maren Skjærbæk, frk., lærerinde, Gillesager 90 pr. Glostrup.
 S. 40.
 Olsén, Agnete, frk., lærerinde, Boes skole pr. Alken. F. 41.
 Olsén, Elias, lærer, Døjringe skole, pr. Døjringe. S. 37.
 Olsén, Ingeborg, frk., lærerinde, Ulstrup v. Kalundborg. F. 31.
 Olsén, Karen, frk., lærerinde, Bolderslev pr. Hjordkær. F. 47.
 Olsén, Kuno, lærer, Svendstrup. S. 46.
 Olsén, Ritha, frk., lærerinde, Nørresideallé 2⁴, Kbhvn. N. S. 45.
 Olsén, Valborg, frk., lærerinde, Hjembæk skole, Jyderup. S. 12.
 Oterdom, Birgit, frue, f. Østergaard Christensen, Århusvej 17,
 Silkeborg. S. 52.
 Ottow, L. A., lærer, Nørre Saltum. S. 44.
 Overgaard, Anna, frk., lærerinde, Elmevej 7, Frederikshavn. S. 27.
 Overgaard, Knud, lærer, Vinkelvej 8¹, Skagen. S. 44.

P.

Paaskesen, Ingeborg E., frk., lærerinde, skolen, Ærøskøbing. S. 51.
 Pallesen, Holger, lærer, Voel østre skole pr. Silkeborg. S. 42.
 Palsgaard, Andrea, frue, f. Iversen, lærerinde, Støvring st. S. 41.
 Paulsen, Emilie, frue, f. Thomsen, Helmsvej 32, Silkeborg. S. 40.
 Pedersen, Anna, frk., lærerinde, Viby skole, Mesinge, Fyn. F. 21.
 Pedersen, Anne Kathrine, frk., lærerinde, Vestbjerg skole, Hvorupgård,
 Mors. S. 15.
 Pedersen, Bent Marquard, lærer, Glumsø skole, Glumsø. S. 51.
 ©Pedersen, Bertha, frk., lærerinde, Nørreholne forskole, Vadum, gift
 Larsen, se under L. F. 47.
 Pedersen, Børge Skindhøj, lærer, Ølbyvej 1, Struer. S. 47.
 Pedersen, Edith, frk., lærerinde, »Solgården«, Vesterbrogade 6², Nørre-
 sundby. S. 48.
 Pedersen, Elisabeth, frk., lærerinde, Fredensgade 16, Randers. S. 06.
 Pedersen, Ellen Marie, frk., lærerinde, Vestergade 35, Hadsten. S. 47.
 Pedersen, Else M., frk., lærerinde, Ulstrup, Ulstrup st. F. 18.
 Pedersen, Else Marie Stoustrup, frk., lærerinde, Højsgård, Hårby, Fyn.
 S. 51.
 Pedersen, Emil Skadkær, lærer, Ansgarskolen, Schleswig. S. 49.
 Pedersen, Erik, lærer, Nørregade 38, Kjellerup. S. 51.
 Pedersen, Harry, lærer, Bredgade 75, Brønderslev. S. 49.
 Pedersen, Helene Riis, frk., lærerinde, Dalgasgade 53, Herning. S. 51.
 Pedersen, I. C., lærer, Kærshøj 14, Silkeborg. S. 47.
 Pedersen, Inger Edinger, frk., lærerinde, Tune, Roskilde. S. 44.
 Pedersen, Jens Møller, lærer, Ravnholtsvej 23, Silkeborg. S. 51.
 Pedersen, Julie, frk., lærerinde, Kollund skole, Nr. Kollund st. F. 43.
 Pedersen, Julie, frue, f. Jørgensen, Skolevej 1, Gentofte. S. 17.
 Pedersen, Kaj, lærer, Rørbæk skole, Sakskøbing. S. 44.
 Pedersen, Karen, frk., lærerinde, Ansvej, Silkeborg. S. 32.
 Pedersen, Karen Mailand, frue, f. Brøndum-Petersen, Fyensgade 14, Ski-
 ve. S. 33.
 Pedersen, Kristian, lærer, Elmevej 34, Herning. S. 52.

- Pedersen, Marie, frue, f. Nielsen, Frederiksgade 7, st. th., Odense.
 Pedersen, Martha, frue, lærerinde, Durup pr. Nørager. F. 24.
 *Pedersen, Metha Skindhøj, frue, f. Andersen, lærerinde, Ølbyvej 1, Struer. S. 47.
 Pedersen, Sørgine Kirstine, frk., lærerinde, Nedre Randlev. F. 06.
 Pedersen, Peder, lærer, »Overgård«, Hørдум, Thy. S. 49.
 Pedersen, Rigmor, frk., lærerinde, Skolen, Stubbekøbing. S. 51.
 Pedersen, Ruth, frk., lærerinde, skolen, Østrup. F. 53.
 Petersen, Bent, lærer, Vindt mølle, Viborg. S. 43.
 Petersen, Carl Tarp, lærer, Slesvigsgade 19, Viborg. S. 48.
 Petersen, Gordon, lærer, Parkvej, Fåborg. S. 50.
 Petersen, Lis Aarø, frk., lærerinde, Jernbanegade 30^a, Åbenrå. S. 41.
 Plougmann, Anna Marie, frk., lærerinde, Herrup skole pr. Vinderup. F. 51.
 ©Kristensen, Johanne, frk., lærerinde, Blenstrup, gift Kærgård Jensen, se under J. F. 46.
 Porskrog, N., frk., lærerinde, Bjerring, Bjerringbro. F. 13.
 Poulsen, Alvilda, frk., lærerinde, Hadsund skole, Hadsund. S. 28.
 Poulsen, Else, frk., lærerinde, Harte v. Kolding. S. 28.
 Poulsen, Evald, lærer, Nygade 25, Silkeborg. S. 52.
 Poulsen, Inger, frue, f. Nielsen, Himmelbjerggården pr. Ry. F. 43.
 Poulsen, Kaj Lindvig, lærer, Jyllandsgade 90, Esbjerg. S. 47.
 Poulsen, Kirstine, frk., lærerinde, Kastanievej 24, Skanderborg. S. 16.
 Poulsen, Maren Kirstine, frk., lærerinde, Grønbjerg st. F. 27.
 Poulsen, Poul Th., lærer, A. C. Hansensallé 28, Middelfart. S. 52.
 Poulsen, Sigrid O., frk., lærerinde, Hundborgvej 74, Thisted. S. 51.
 Poulsen, Sine, frk., lærerinde, Stenløse. F. 31.
 Poulsen, Tove, frue, f. Nielsen, lærerinde, Hvide Sande skole, Hvide Sande. F. 53.
 Præstgaard, Verner, lærer, Snedsted. S. 47.

R.

- Raagaard, G. E., lærer, Frisvej 15, Hornbæk. S. 40.
 Raagaard, Jan, lærer, Hørby skole, Holbæk. S. 36.
 Rahbek, Kirstine, frk., lærerinde, Daadyrvej 8, Fredericia. F. 18.
 Raskmark, Agnete, frk., lærerinde, Haldrup. S. 46.
 Raskmark, Olaf, lærer, Jeppe Åkjærsvej 37, Åbyhøj. S. 39.
 Rasmussen, Aage Bundgaard, lærer, Turesensgade 35¹, Kbhvn. K. S. 40.
 Rasmussen, Agnes, frue, f. Kjær, Serridslevvej 8¹, Kbhvn. Ø. S. 11.
 Rasmussen, Dagny, frk., lærerinde, Udbynedre skole pr. Havndal. F. 24.
 Rasmussen, Edith Bruun, frk., lærerinde, Feldballe. F. 39.
 Rasmussen, Eva, frk., lærerinde, Granslev skole pr. Laurbjerg. F. 36.
 Rasmussen, Jane, frue, f. Hansen, Jerlev, pr. Vejle. F. 49.
 Rasmussen, Jens Hedegård, lærer, Alslev Skole, Varde. S. 49.
 Rasmussen, Karen, frk., lærerinde, St. Elmne pr. Fakse. F. 51.
 Rasmussen, Tove, frue, f. Storgaard, Gjesing. F. 53.
 Ravn, Marie, frue, f. Rolandsen, lærerinde, Ansvej 22, Silkeborg. S. 13.
 Ribberholt, Ester Højmark, frk., lærerinde, Ndr. Skansevej 14², Nørresundby. S. 50.
 *Risborg, Birgit, frue, f. Nielsen, lærerinde, Sønderbrogade 93, Horsens. S. 47.
 Risborg, Kaj Peter, lærer, Sønderbrogade 93, Horsens. S. 45.
 Roed-Müller, Margrethe, frk., lektor, Sønderborg. S. 13.
 Romanini, Bodil, frue, f. Zeuthen, lærerinde, Elmeallé 6, Åbyhøj. S. 50.
 Rønn, Inger, frk., lærerinde, Goldschmidtsvej 6, Kbhvn. F. S. 51.
 Rørby, Jens, lærer, Nebsager, Hornsyld. S. 52.

S.

- Saxild, Karen, frk., lærerinde, Ny Kloster, Slagelse. F. 27.
 Schildt, Karen, frk., lærerinde, Stenstrup skole, Stenstrup, Fyn. F. 53.
 Schiøtz, Else, frk., lærerinde, Ringholmsvej 14¹, Nørresundby. S. 49.
 Schmit, Ester, frue, f. Møller, lærerinde, Nygade 16, Kjellerup. F. 53.
 Schnack, Kunigunde, frk., lærerinde, Nihøj (dansk skole), Sydslesv. F. 51.
 Schousboe, Ina, frk., lærerinde, Gundestrup skole, Ars. F. 51.
 Schultz, Kirstine, frk., overlærer, Vesterbro 46, Ålborg. S. 07.
 Schultz, Kathrine, frue, f. Andersen, overlærer, Randers. S. 16.
 Schøler, Inger, frk., lærerinde, Haderslevgade 20, Kolding. S. 47.
 Schørring, frk., lærerinde, Ullerup kommuneskole, Store Magleby. S. 14.
 Secher, Agnete, frk., lærerinde, Thingvalla Allé 40¹, Kbhvn. S. S. 36.
 Seindal, Hugo, lærer, Skolen, Roslev. S. 51.
 Siggaard, Svend Aage, lærer, Lindved pr. Hornsyld. S. 42.
 Skjerris, Eva, frue, f. Olsen, dyrlægeboligen, Brande. S. 33.
 Skjødt, Kirsten, frk., lærerinde, Aulby. F. 51.
 Skjødt, L., lærer, Lunderskov. S. 43.
 Skodshøj, Estrid, frk., lærerinde, Herning. S. 25.
 Skov, Ellen, frue, f. Sørensen, lærerinde, Norasvej 4, Glostrup. S. 45.
 Skovhøj, Grethe, frk., lærerinde, Holbæk, Ørsted. F. 43.
 Skyum, Herdis, frk., lærerinde, Flade pr. Sdr. Dråby, Mors. F. 31.
 Skærlund, Johanne, frue, f. Stenz, Gram, Sønderjylland. F. 36.
 *Smith, Bodil Bech, frue, f. Badstue, lærerinde, Slotsvænget 29¹, Slagelse. S. 45.
 Smith, Mogens Neetz, lærer, Slotsvænget 29¹, Slagelse. S. 46.
 Sole, Johannes, lærer, Mosegade 24, Hedensted. S. 52.
 Spangsbjerg-Nielsen, Dagny, frue, f. Christensen, Endrup pr. Bramminge. F. 24.
 Spangsmark, Signe, frue, f. Steffensen, lærerinde, Rødskløvervej 8¹, Århus. S. 48.
 Steffensen, Bodil, frk., lærerinde, Nylandsallé 26, Horsens. (I Sydslesvig). S. 48.
 Stoltze, Agnete, frk., lærerinde, Strandvej 83, Middelfart. S. 52.
 Storgaard, Maren, frk., lærerinde, Biersted. F. 43.
 Stoye, Eleonora, frue, f. Sørensen, villa »Yrsa«, Fortevej, Riisskov. S. 14.
 Sveigaard, Ellen, frk., lærerinde, Ulbjerg skole, pr. Viborg. F. 51.
 ©Svendsen, Bodil, frk., lærerinde, Helgesvej 3, København F., gift Jespersen, se under J. S. 51.
 Svendsen, Carl-Peter, lærer, Søndergade 31, Horsens. S. 48.
 Svendsen, Kitty, frk., lærerinde, Sdr. Vrå pr. Vrå. F. 34.
 Svendsen, Kristine, frk., lærerinde, Hemdrup friskole pr. Løgstør.
 ©Svenningsen, Martha, frue, Durup pr. Nørager, gift Pedersen, se under P. F. 24.
 Søe, Sabine, frk., lærerinde, Astup pr. Skjern. F. 27.
 Søgaard, Aksel, lærer, Sadolinsgade 30, Odense. S. 44.
 Søgaard, Poul E., lærer, Hald st. S. 43.
 Søltoft, Knud, lærer, Snedsted st., Thy. S. 52.
 Sønderby, Gunnar, lærer, kommuneskolen, Hjejlegade 9, Herning. S. 48.
 Søndergaard, Else Marie, frue, f. Raahede, Fayes Allé 18, Thisted. S. 39.
 Søndergaard, Sigrid, frue, Nygade 26, Silkeborg. R. 09. S. 20.
 Sørensen, Anna, frk., lærerinde, Vestergade 34, Hobro. S. 27.
 *Sørensen, Anna Grey, f. Due-Petersen, Riisvangallé 46, Århus. S. 47.
 Sørensen, Annalise, frk., lærerinde, Banegårdsgade 6, Århus. S. 49.
 Sørensen, Astrid Krarup, f. Krarup, Villerup, Bedsted, Thy. F. 27.
 Sørensen, Bent, lærer, Frederiksdalsvej 76 A¹ th., Lyngby. S. 49.
 Sørensen, Birgit Bak, frk., lærerinde, Marienlundsallé 21, Århus. S. 52.

- Sørensen, Bodil Bjark, frk., lærerinde, K.F.U.K., Fredericia. S. 51.
 Sørensen, Cathrine, frk., lærerinde, Byskolen, Nibe. F. 24.
 Sørensen, Ebba Baunsø, frue, f. la Cour Bønnelycke, lærerinde, Brorsonsvej 6, Jerne, Esbjerg. S. 46.
 Sørensen, Einar, lærer, Lyngbygade 100, Silkeborg. S. 48.
 Sørensen, Elise, frk., lærerinde, Åbenrågade 63³, Flensborg, Sydslesvig. F. 49.
 Sørensen, Elsa, frk., lærerinde, Thorsvej 23, Abyhøj. S. 27.
 Sørensen, Else, frue, f. Jensen, lærerinde, Beit Vænge, Hjørring. S. 40.
 Sørensen, Erik, lærer, Fredensgade 13, Silkeborg. S. 49.
 Sørensen, Esther, frk., lærerinde, Assensvej 100, Middelfart. S. 52.
 Sørensen, Ewald, lærer, Den danske Skole, Sdr. Brarup, Sydslesvig. S. 49.
 Sørensen, Grethe, frue, f. Ankerstjerne, lærerinde, »Hytten«, Hornbæk pr. Randers. S. 49.
 *Sørensen, Helga, frue, f. Larsen, Thorning by pr. Kjellerup. F. 49.
 Sørensen, Henning, lærer, Silkeborgvej 274, Abyhøj. S. 44.
 Sørensen, Henning, lærer, Lyngbygade 101, Silkeborg. R. 40. S. 46.
 Sørensen, Henning Fisker, lærer, Chr. d. 8's vej 14², Silkeborg. (I Sydslesvig). S. 48.
 ©Sørensen, Inger, frk., lærerinde, Tirstrup, Østj., gift Thomsen, se under T. F. 50.
 Sørensen, Johannes, lærer, Thorning by, pr. Kjellerup. S. 49.
 Sørensen, Karen, frk., lærerinde, Thorvaldsensgade 15², Århus. S. 49.
 Sørensen, Karen Lis, frk., lærerinde, Bjedstrup pr. Alken. F. 53.
 Sørensen, Knud Moltke, lærer, Stenderup pr. Krogager. S. 52.
 Sørensen, Kathrine, frk., lærerinde, »Solhøjgård«, Ørum Sdl. F. 53.
 Sørensen, Martha Møller, frue, f. Jørgensen, lærerinde, Nørreallé 36, Silkeborg. F. 41.
 Schmidt, Ellen, frue, f. Terkelsen, lærerinde, Den danske skole, Rendsborg. S. 52.
 Sørensen, Niels Grey, lærer, Riisvangsallé 46, Århus. S. 45.

T.

- Terkelsen, Margr., frk., lærerinde, Kong Frederiksgade 1, Ålborg. S. 49.
 Terp, Elna, frk., lærerinde, Harndrup. F. 22.
 Therkildsen, Tove, frk., lærerinde, Københavnsvej 108, Roskilde. S. 30.
 Thomasen, Anders, lærer, Nylandsvej 108, Silkeborg. S. 43.
 ©Thomsen, Birthe, frk., lærerinde, Skanderborgvej 125A, Århus, gift Busch-Hansen. S. 51.
 Thomsen, Birthe, frk., lærerinde, Nørregade 35, Nørresundby. S. 52.
 Thomsen, Edith, frk., lærerinde, Spangsberggade 20², Esbjerg. S. 32.
 Thomsen, Elly, frk., lærerinde, Høng privatskole, Høng. F. 53.
 Thomsen, Erik, lærer, Bjødstrup skole pr. Rønde. S. 46.
 Thomsen, Grete, frue, f. Nørrelund, Colegios D. M., Cascallares, F. C. S., Argentina. S. 33.
 Thomsen, Inger, frue, f. Sørensen, lærerinde, Tirstrup, Østj. F. 50.
 Thomsen, Thomas, lærer, Egense Skole, Mou. S. 36.
 Thorsen, Inge, frk., lærerinde, Sdr. Havnegade 8, Kolding. S. 50.
 Thorsen, Karl Erik, lærer, Støvring pr. Randers. S. 44.
 Thorstensen, Carlo, lærer, Kommuneskolen, Esbjerg. S. 51.
 Thuesen, Hans Lunde, lærer, Herborg. S. 51.
 Thuesen, Harriet, frue, f. Rosenlund, Skibhusvej 76, Odense. S. 30.
 Thuesen, Inga, frk., lærerinde, Hjordkær, Sønderjylland. S. 41.
 Thygesen, Kathrine, frk., lærerinde, Alsrode skole, Alsø. F. 25.

- Thøgersen, Søren, lærer, Nr. Åby. S. 40.
 Tofterup, Birthe, frue, f. Engkilde, lærerinde, Kirkevej 8, Sorø. S. 51.
 Troelsen, Marie, frue, f. Andersen, lærerinde, Kværkeby. F. 31.
 Tølbøll, Inga, frue, f. Omø Jensen, Skyumgård pr. Hørdum. S. 38.

U.

- Uhre, Holger, lærer, Østergade 34, Hjørring. S. 41.

V.

- Vad, Grete, frk., lærerinde, K.F.U.K., Bredgade 10, Kolding. S. 51.
 Vad, Iver, lærer, Clausdalsbrovej 9, Søborg. S. 45.
 Vandborg, Agnes, frk., lærerinde, Nytorv 9, Ålborg. S. 40.
 Vebæk, Måliarak, frue, f. Kleist, Daltoftevej 35, Søborg, Kbhvn. F. 39.
 Vejvad, Rich., lærer, Ægirsgade 26, Silkeborg. S. 51.
 Vestergaard-Pedersen, Nina, frk., lærerinde, Landsgravvej 4, Slagelse.
 F. 36.
 Villumsen, Villiam, lærer, Nordvestpassagen 50, Århus. S. 40.
 Vindberg, Svend, Erik, lærer, Skagen skole, Skagen. S. 52.
 Vinther, Erik, lærer, Øksnebjergvej 3, Odense. S. 49.
 Vinther, Kamma, frk., lærerinde, Skanderborggade 27, Vorup, Randers.
 S. 51.
 Voetmann, Anne-Marie, frue, Glahnsallé 41⁴, Kbhvn. F. S. 25. (Ferie-
 adresse 15. april—27. september: Højstrup feriekoloni, Rødvig, Stevns).
 Vognsen, Grete, frue, f. Jensen, lærerinde, Strandvej 70, Hobro. S. 52.

W.

- Waaben, Erling, lærer, Carolinelundsvej 51, Horsens. S. 49.
 Wammen, Agnes, frk., lærerinde, Fjelsted skole pr. Harndrup st. F. 24.
 Weinkauff, Aase, frk., lærerinde, »Lyngholm«, Hirtshals. F. 53.
 Wigh, Gerda, frk., lærerinde, Solvangsvej 17, Glostrup. S. 51.
 Willadsen, Karen, frue, f. Schultz, Hellebæk skole, Ålsgårde. S. 23.
 Winther, Beate, frk., lærerinde, Budolfi Plads 5⁴, Ålborg. S. 24.
 Worm, Margrethe, frk., lærerinde, Solsortvej 29, Silkeborg. S. 23.

Ø.

- Øland, Nanna, frk., lærerinde, Galtten skole, Galtten st. F. 51.
 Østergaard, Alfred, lærer, Busk skole, pr. Hammerum. S. 35.
 Østergaard, J. Chr., lærer, Vesterbro 15¹, Ålborg. S. 45.
 Østergaard, Mie, frk., lærerinde, Assens centralskole, pr. Mariager.
 F. 51.

MEDLEMSLISTE B

Den højere skole

A.

- Aagaard, Aksel, revisor, Aldersrovej 44, Århus. St. 38.
Aarup, Ivan, Rasmus Hansensallé 11, Bjerringbro. St. 50.
Aasen, Tove, frk., korrespondent, Sølvgade 18, Kbhvn. K. St. 43.
Almind, Frederik, kontorchef, Vesterbro 56, Ålborg. R. 11.
Andersen, Anna Brøndum, frk., Hulkærhus planteskole, Ans. St. 49.
Andersen, Bo, stud. med., c/o læge Andersen, Ry. St. 47.
Andersen, Bodil, frue, f. Jepsen, stud. mag., Spurvegården 4, Vigerslev allé, Hvidovre. St. 47.
Andersen, Elisabeth Bjerre, f. Lindeburg, Virum Stationsvej 196, Lyngby. R. 47.
Andersen, Ellen Møller, frk., Hammershøj. St. 47.
Andersen, Jes, stud. med., Steen Blichersvej 5, Kbhvn. F. St. 51.
Andersen, Knud Erik, »Egely« pr. Bryrup. R. 42.
Andersen, Peder, landsretssagfører, Hammel. St. 17.
Andersen, Ruth, frk., Funder Bakke pr. Funder st. R. 47.
Andersen, Stig Bryde, stud. med., Lars Bjørnstræde 25⁴, Kbhvn. K. St. 46.
Andersen, Ulla, Krogh, frue, f. Matthiessen, Bondehavevej 5, Bagsværd. St. 49.
Andreassen, Ib, Solbakkevej 40, Silkeborg. R. 48.
Arenfeldt, Gudrun, frk., Sæbygård, Sæby. St. 50.
Ascanius, Erik, forstkand., Ryparken 42¹, København Ø. St. 41.
Asschenfeld-Hansen, Vilhelm, læge, Sæby. St. 19.
Astrup, Hans, Nørregade 47, Holstebro. R. 51.

B.

- Baagøe, Mathilde, frue, f. Christensen. 2223 Benson Avenue, Brooklyn 14, N 4, U. S. A.
Baggesgaard, Jytte, frk., sygeplejerske, Rylevej 35, Silkeborg. R. 43.
Bak, Eigil, sagførerfuldmægtig, Romsøgade 3, Kbhvn. Ø. St. 39.
Bak-Pedersen, Ellen Marie, frk., Gern. R. 51.
Balling, Inger Marie, frk., Hevringholm pr. Vivild. X 52.
Balslev, Anders, stud. med., Aidt, pr. Thorsø. St. 50.
Balslev, Karen Margrethe, frue, f. Schmedes, Sdr. Vissing præstegård, Sdr. Vissing. R. 35.
Balslev, Thora, frk., stud. mag., Søndergade 31, Silkeborg. St. 48.
Barslev, Henry, amtsrevisor, Blegdamsvej 6³, Kbhvn. N. R. 27.
Barslund, Else, frk., læge, Tuberkulosehospitalet, Jægersborgvej, Lyngby. St. 42.
Barsøe, Lise, frk., Kong Eriksvej 10, Ålborg. R. 52.
Basse, Gertrud, frk., Ll. Pedersstræde, Viborg. St. 46.
Baumann, Henny, frk., Goethegade 3, Sønderborg. R. 11.
Beldring, V., sekretær, frue, Dalgas Boulevard 85² tv., Kbhvn. F. R. 28.
Bergenholt, Vera, frk., Ry station. R. 47.
Bertelsen, Aage, rektor, Katedralskolen, Århus. St. 20.

- Bing, Edith, frue, f. Bing, Allerød. Pr. 98.
 Bisgaard, Oluf, landsdommer, Viborg. St. 15.
 Bisgaard, Otto, overretssagfører, Vestergade, Silkeborg. x99.
 Bisgaard, Torben, stud. jur., Vesterbrogade 208³, Kbhvn. V. St. 46.
 Bjerregaard, Holger, godsejer, Botnesgaard pr. Mos st., Norge. St. 23.
 Bjerring, Ellen, frue, f. Kielgast, Sortedamsdosseringen 63 B³, Kbhvn. Ø.
 St. 26.
 *Blenker, Bodil, frk., sygeplejerske, Linå pr. Silkeborg. St. 45.
 *Blenker, Gudrun, frk., Linå pr. Silkeborg. R. 46.
 *Blenker, Poul, Linå, pr. Silkeborg. St. 50.
 Boeck-Hansen, Grethe, frue, f. Nyborg, Klaregade 27, Odense. St. 35.
 Bo, Søren, realskolebestyrer, Stavangergade 2, Århus. St. 27.
 Bojesen, Arne, overklitfoged, Ålholt, Oksbøl. St. 25.
 Bomholt, Jul., fhv. undervisningsminister, radiorådsformand, Mdl. af
 folketinget, Provstevænget 11, Roskilde. St. 15.
 Bonde, Harriet, frue, f. Elberling, La Coursvej 4², Kbhvn. F. Pr. 89.
 Bondesen, Astrid, frue, f. Schoug, V. B. V. Esbjerg. R. 11.
 Borchersen, Lone, frue, f. Sandvad, Scoresbysund, Grønland. St. 38.
 Bovin, Anna, frue, f. Busk Laursen, Massøse, Jens Munksvej 27, Århus.
 St. 32.
 Brix, Ellen Marie, frk., Landlyst Teglværk pr. Thisted. St. 46.
 Brusendorff, Gudrun, frue, f. Jørgensen, tandlæge, Rosenørnsallé 68²,
 Kbhvn. V. St. 22.
 *Brydegaard, Hans Ditlev, Vibevej 1, Silkeborg. R. 47.
 Brydegaard, Helle Vibeke, frk., stud. med., vær. 20. — 4. maj-kollegiet,
 Fuglsangsallé, Århus. St. 44.
 Brøchner, Gertrud, frue, f. Jensen, Høgevej 1, st. tv., Silkeborg. St. 40.
 Buchwald-Venvig, Karen, cand. jur., frue, f. Christensen, Hostrups Have
 11³ th., Kbhvn. V. St. 33.
 Buhelt, Inger, frk., Nonnebjerg, Skanderborg. R. 46.
 Bundgaard, Agnete, kommunelærerinde, Tryggevej 33, København,
 Vanløse. St. 27.
 Bundsgaard, Elin, frk., kontorass., Thisted. St. 47.
 Busch, Herbert, elektriker, Drewsensvej 54a, Silkeborg. R. 42.
 Buttenschön, Joakim, afdelingsleder, Ole Rømersgade 82, Århus. St. 30.
 Buttenschön, Jørgen, Ole Rømersgade 82, Århus. R. 52.

C.

- Carlsen, Elna, frue, f. Thorsen, villa »Parna«, Brabrand. R. 26.
 Caspersen, Kristine, frk., korrespondent, Banegårdsplads 2, Århus. St. 46.
 Cederfeld de Simonsen, Kirsten, frk., Pension »Clausen«, Anker Hee-
 gaardsgade 2, Kbhvn. V. St. 45.
 Christensen, Bent, Kirkegade 29, Brovst. St. 52.
 ©Christensen, Birgit Østergaard, gift Oterdom, se under O, Århusvej 17,
 Silkeborg. St. 49.
 Christensen, Frantz, »Sottrup«, Farris. St. 38.
 Christensen, Gerda, frk., Collegium Medicum, Kristianiagade 12a, Kbhvn.
 Ø. St. 48.
 Christensen, Gustav, Skovstien 4, Ry. St. 51.
 Christensen, Hanne Østergaard, frk., Århusvej 17, Silkeborg. R. 51.
 — Christensen, Hans Frederik, lærer, Præstehaven 22, Hasle, Århus.
 St. 39. Sem. 43.
 Christensen, Henry Rahbeck, trikotagefabrikant, Sjællandsgade 9, Her-
 ning. St. 30.
 Christensen, Inger, frk., Hostrupsgade 14, Silkeborg. St. 50.
 Christensen, Knud Nygaard, stud. polyt., Gern. St. 44.
 Christensen, Mogens, stud. med., Classensgade 25⁴, Kbhvn. Ø. St. 43.

- Christensen, Ove Steinicke, Funder St. R. 48.
 Christensen, Ove, stud. polyt., Vesterbrogade 28¹, tv., Kbhvn. V. St. 48.
 Christensen, Per Nygaard, Gern. St. 48.
 Christensen, Peter, stud. med., Vestergade 34, Silkeborg. St. 48.
 Christensen, Ruth, frk., Vestergade 34, Silkeborg. R. 47.
 ©Christensen, Tove, frk., gift Dybris, se under D. St. 51.
 Christiansen, Carl Otto, lektor, mag. art., Olesvej 10, Virum, Holte. St. 31.
 — Christiansen, Margrethe, frk., lærerinde, Vestergade 142, Silkeborg.
 R. 17. Sem. 25.
 Clausen, Elin Fryland, frue, f. Søholm, Solhøjsvej 9, Silkeborg. St. 44.
 Clausen, Else, frue, f. Kjær, Lille Sørslevgård pr. Snertinge. St. 36.
 Clausen, Helen, frk., lægeboligen, Vorbasse. St. 52.
 Crandal, Dan, c/o Th. Knap, Silkeborg. R. 48.
 Cruse, Jytte Bang, frue, f. Buchter, Sølvgade 30 st., Kbhvn. K. St. 37.

D.

- Dahl, Jørgen, Møllehovegård, Silkeborg. R. 49.
 Dalgaard, P. A., Præst, Svendborg. St. 14.
 Dalgas, Dagmar, frk., sygeplejerske, Holsted. Pr. 06.
 Dalsgaard, Else, frue, f. Borberg, Guldborg F. pr. N. Alslev, Falster. R. 30.
 Dam, Søren, stud. polyt., Balle pr. Østerbording. St. 45.
 — Dam, Theodora, M. de Farmacia Dinamarca San Lorenzo 1215, Rosario,
 St. Fé, Argentina. Pr. 94. Sem. 03. Adr. i Danmark: frk. Ingeborg Mad-
 sen, Kochs Vej 29², Kbhvn. V.
 Damm, Richard, sognepræst, Røgen pr. Sporup. St. 37.
 Dickmeiss, Gustav, læge, Helmsvej 1, Silkeborg. St. 34.
 Digmann, P. M., oberstløjtnant, Ved Amagerport 12, Kbhvn. S. St. 19.
 Dinesen, Nomi, frk., Hobro. St. 47.
 Dircks, Boy, tandlæge, Randers. St. 23.
 Dorph, Jenny, frue, f. Knap, Vestergade 16, Stubbekøbing. R. 29.
 Drivsholm, Edith, frue, f. Clausen, Granslev, Laurbjerg. St. 38.
 Dybris, Tove, frue, f. Christensen, Skovvangsvej 197, Århus. St. 51.

E.

- Edlund, Poul, sagførerfuldmægtig, cand. jur., Silkeborg. St. 42.
 Egholm-Jensen, Grete, frk., Frederiksdal 10, Skive. M. 52.
 Ejby Ernst, Birgit, frue, f. Møller, Dagbladet »Sydfyn«, Svendborg. R. 48.
 Elgård, Bente, frk., seminarieelev, Langelinie 48, Silkeborg. St. 50.
 Erhard-Frederiksen, Anna Margr., frue, f. Alsing, Fuglsang, Frejlev Skov
 pr. Frejlev. M. 39.
 Eriksen, Olaf Henning Bjerg, premierløjtnant, Dragonkasernen,
 Holstebro. St. 46.
 Errboe, Bror, arkitekt, Stuckenbergsvej 7, Århus. R. 40.
 Eskildsen, Ingrid, frue, f. Dons, Thorvaldsensvej 8, Kbhvn. V. St. 12.

F.

- Faber, Grethe, frue, f. Petersen, Bispebjerg hospital, Kbhvn. NV. St. 38.
 Fabritius de Tengnagel, Anna M. Brendstrup, frue, f. Larsen, Julian Kel-
 lersvej 55, Kbhvn. S. V. St. 36.
 Fauerbye, Carsten, urmager, Vestergade 10, Silkeborg. R. 44.
 Filskov, Inge, frk., Ansvej 35, Silkeborg. St. 51.
 Fischer, Anker, tandlæge, Vestergade 14, Kjellerup. St. 15.
 — Fischer, Emma, frk., lærerinde, Rønnebæk skole pr. Næstved. St. 37.
 Sem. 41.
 Fischer, Haldor, Gern Teglværk, Gern. R. 42.
 Fischer, Olfert, reservelæge, Lemvig. St. 37.
 Fischer, Preben, mekaniker, Gern Teglværk, Gern. R. 46.

- Fjeldsted, Gerda, frk., Torvet 8, Holstebro. R. 47.
 Flinch, Grethe, frk., Vangede vuggestue, Stolpehøj 61, Gentofte. St. 51.
 Foss, Birgitte, frk., Løvenholt, Them. R. 47.
 Frank, Ulrica, mrs., f. Eggers, Baltimore, 1922 Mc. Elderry st., Maryland, U. S. A. St. 32.
 Frederiksen, Bente, frk., Skannerup, pr. Gern st. R. 50.
 Frederiksen, Bodil, frk., toldboden, Silkeborg. R. 48.
 Frederiksen, Kirsten, frue, f. Ledertoug, Shanghaj. Adr. i Danmark: c/o H. A. Ledertoug, H. C. Ørstedsvvej 11 B², Kbhvn. St. 38.
 Frederiksen, Morten, Sejling pr. Skægkær. R. 50.
 Fridberg, Bent, Ørnsøvej 95, Silkeborg. St. 50.
 Fruelund, Ingeborg, frue, f. Christiansen, Thorsgade 38, Silkeborg. St. 25.

G.

- Gårde-Askmose, Åse, frue, f. Clausen, tandlæge, Kratholmsvej 4, Holte. St. 26.
 Gaardhøie, Anna, frue, f. Christiansen, Parkvej 2, Kolding. Pr. 02.
 Garde, Vibeke, frk., massøse, pension »Samsøe«, Høegh Guldbergsgade 51, Århus. St. 42.
 George, Kirsten, Mrs., f. Gløet, 19. High Street, Kimberley, Notts, England. St. 38.
 *Glarbo-Jensen, Grete, frue, f. Dupont, Slåenvej 20¹, Odense. St. 48.
 Glarbo-Jensen, Paul, civiling., Slåenvej 20¹, Odense. St. 44.
 Glytting, Ulla, frk., lægeaut. massøse, Lindevangsvvej 11, Risskov. St. 45.
 Gløet, Bengt, Vestergade 9¹, Silkeborg. R. 50.
 Gløet, Erik, Vestergade 9, Silkeborg. R. 48.
 Gløet, Georg, civiling. Biondi, Sandgrubenstrasse 58, Basel, St. 43.
 Gløet, Jørgen, redaktionssekr., Strandboulevarden 8², Kbhvn. Ø. St. 41.
 Gramstrup, Emma, frue, f. Loeb, Richtersvej 11, Silkeborg. R. 11.
 Granzow, Elsebeth, frk., boligkonsulent, Knabstrup teglværk, Knabstrup. St. 44.
 Graver, Clara, frue, f. Juel, Tolstrup pr. Vrå. St. 42.
 Gregersen, Ella, frk., adjunkt, Buddingevej 17c, Lyngby. St. 16.
 *Grimm, Else, frue, f. Errboe, adr.: hr. fiskeriejer Errboe, Lysbro, Silkeborg. R. 33.
 Grunø, Gerda, frue, f. Lange, Roald Amundsensvej 26, Århus. St. 41.
 Gustafsson, Hedvig, frue, f. Fricke, Nannasvej 6, Helsingør. St. 47.

H.

- Hagerup, Marguerite, frk., Th. Langs Seminarium, Silkeborg. St. 50.
 Hansen, Åge Henning, stud. polyt., Vejrøgade 12, st., tv., Kbhvn. Ø. St. 51.
 ©Hansen, Birthe, frk., stud. pharm., Skolegade 57, Silkeborg, gift Jein, se under J. St. 47.
 Hansen, Gerda, frue, f. Fogh, Ingersvej 4, Charlottenlund. St. 31.
 Hansen, Hans, Nylandsvej 21, Silkeborg. R. 51.
 Hansen, Henriette Rosenberg, frue, f. Rosenberg Nielsen, Stenosgade 9¹, Odense. M. 36.
 — Hansen, Inge, frue, f. Poulsen, lærerinde, Mariehøjsvej 26, Silkeborg. R. 22. F. 28.
 Hansen, Ingeborg Syppli, frk., Holstebrovej 8, Skive. R. 50.
 Hansen, Kirsten, frk., stud. mag., vævestuen, Nygade, Silkeborg. St. 47.
 *Hansen, Lily, frk., stud. mag., Vestergade 19, Dronninglund. St. 50.
 Hansen, Lupita, frk. Adressen ukendt; bedes om muligt oplyst. St. 51.
 Hansen, Margit, frk., Holmstrup skole, Jyderup. St. 52.
 Hansen, Margit, frk., Valdemarsgade 7, Silkeborg. R. 52.

- Harder, Mary, frue, f. Schultz, Østervangsvej, Randers. x16.
 Haslund, Inga, frue, f. Ried, Nykøbing Sj. R. 34.
 Have, Martha Lise, frk., Brædstrup. R. 47.
 Heide-Jørgensen, Sigrid, frue, landsretssagfører, Vester Voldgade 2, Kbhvn. V. St. 22.
 Heinskov, Knud, læge, Århus. St. 35. Adressen bedes om muligt oplyst.
 Hemmel, Jens, impressario, Næsbyholmsvej 10, Brønshøj. R. 15.
 Henningsen, Erik, Vestergade 140, Silkeborg. St. 48.
 Henningsen, Jytte, frue, f. Iversen, »Kalsholt«, Svejlbæk. St. 38.
 Henriksen, Hans, direktør f. a/s Mosel. Tørveforr., Moselund, Engsvang. R. 27.
 Hevezi, Birthe, frue, f. Sand Lauridsen, 7, Boulton Street, Wolstanton, Stoke on Trent, England. St. 45.
 Hermansen, Carl, provst, kirkeminister, Hjørring. St. 15.
 Hinrichsen, Inger, frk., Torvet 4, Rudkøbing. St. 50.
 Hjorth, Ella, frue, f. Kanstrup, lægeaut. Massøse, c/o sagfører Hjorth, Vitus Beringsplads 3, Horsens. St. 40.
 — Hjorthmose, Knud, lærer, Fjeldvigs allé 8, Vejle. St. 40. S. 46.
 Hoff, Marie Dijbron, frk., korrespondent, Tranegårdsv. 69, Hellerup. R. 13.
 Hoffmann, Anna Sofie, frue, f. Brøgger, exam. pharm., St. Mathiasgade 50, Viborg. R. 11.
 *Holm, Bodil, frue, f. Jensen, Engvej 30, Rungsted Kyst. St. 36.
 Holm, Svend, civiling., Engvej 30, Rungsted Kyst. St. 35.
 Holst, Elga, frue, Kridthuset, Søholt pr. Silkeborg.
 Hornemann, Birgit, frk., 3 Lawley Road, Westcliff, Johannesburg, S. A. St. 46.
 Houmøller, Olga, frue, f. Pedersen, Vestergade, Silkeborg. R. 11.
 Hunø, Inger, frue, f. Laursen, Strandparken 25, Århus. St. 28.
 Hvass, Ellen, frk., biblioteksass., Langelandsgade 125, Århus. St. 23.
 Høyer, Anne Cathrine, frue, f. Madsen, Borrekrattet 14, Kongens Lyngby. St. 35.
 Høyer, Lise, f. Nielsen, »Vilhelmsdal«, Guldborg, Falster. St. 42.

I.

- Ibsø, Agnete, frue, f. Bing, Forhåbningsholmsallé 11, København V. M. 32.
 Iermin, Else de, frk., cand. phil., overordentlig stiftsdame, Riddergade 2, Viborg. St. 27.
 Isager, K., overlæge, tuberkulosehospitalet, Ålborg. St. 20.
 Iversen, Ally, frk., Gern. St. 51.

J.

- Jacobsen, Grethe, frk. bibliotekar, landsbiblioteket, Ålborg. St. 26.
 ©Jacobsen, Tove, frk., Vandværksvej, Hadsund, gift Nielsen, se under N. St. 50.
 Jakobsen, Henning, stud. med., Ejersgård, Skanderborg. St. 42.
 Jakobsen, Eiler, bankassistent, Højdevang 5, Hørsholm. R. 35.
 Jacobsen, Niels, stud. jur., Lindesnæsvej 15, Århus. St. 51.
 Jacobsen, Tage, revisorassistent, Brandes allé 5 st., Kbhvn. V. R. 41.
 Jein, Birthe, frue, f. Hansen, cand. pharm., »Høje Søborg« 431, Søborg. St. 47.
 Jensen, Anna Johanne, frue, f. Lund, Sørup. R. 37.
 Jensen, Birgit Kildeby, frk., Give. St. 47.
 Jensen, E. Borup, lektor, Buddingevej 17 b, Kgs. Lyngby. St. 21.
 Jensen, Else, Malherbes, frue, f. Gløet, På Højden 23, Hellerup. St. 48.
 Jensen, Erik Sjørsløv, Sølystvej 19, Silkeborg. St. 52.
 Jensen, Gerda, frk., Vestergade 68, Silkeborg. R. 49.
 Jensen, Hans Chr. Vestergaard, Thorlund skole, Thorlund. St. 52.

- Jensen, Hans Jørgen, »Hesselhøj«, Gl. Kjærsgård, Silkeborg. R. 50.
 Jensen, Ib, Sportsvej 15, Holstebro. R. 48.
 Jensen, Inger Kold, frk., lærerinde, Døveskolen, Nyborg. St. 45.
 Jensen, Jens Henryk, Kejlstrup Sig, Silkeborg. R. 50.
 Jensen, Jørgen Estrup, stud. theol., Haraldsgade 27, Herning. St. 46.
 Jensen, Karen Marie, frk., lærerinde, Chr. Rhuusvej 2, Sæby. St. 50.
 Jensen, Tove, frk., c/o mekaniker Jensen, Ry. St. 47.
 Jensen, Ulla, frk., laborant, Mirabellevej 5, Risskov. St. 48.
 Jeppesen, Knud, Hinge. St. 52.
 Jepsen, Astrid, frk., Sygeplejeelev, Børnehospitalet, Fuglebakken, København NV. R. 48.
 —Jepsen, Inge, frk., sekr. i D.M.S., »Ørsholt«, Kvistgaard. R. 44. Sem. 50.
 Jessen, Arne, præst, Resenbro pr. Silkeborg. St. 39.
 Jessing, Inger, frk., sygeplejeelev, Rigshospitalet, København Ø.
 *Johannsen, Gerda Kjeldgaard, frue, f. Sørensen, stud. odont., Birke-
 mosevej 25¹, Rødovre. St. 46.
 Johansen, Ellen, frue, f. Christensen, Jernbanegade 18, Kolding. St. 43.
 Johansen, Erik, Vestergade 103, Silkeborg. St. 52.
 Johansen, Grethe, frk., Kirkebakken 6, Silkeborg. R. 34.
 Johansen, Niels Knud, Ansvej 15, Silkeborg. St. 52.
 Johanson, Margr., fru, f. Schiøler, 2630 Cedar St., Berkeley, Calif.,
 U. S. A. St. 44.
 — Jones, Emma, frk., Torvet, Silkeborg. Pr. 87. Sem. 09.
 Juul, Inge Sofie, frue, f. Høy, tandlæge, Brannersvej 5, Charlottenlund.
 St. 26.
 Juul, Sven Ove, Aldersrovej 7, Silkeborg. St. 52.
 Jørgensen, Ebba, frue, f. Wibskov, Fagerborggaten 11², Oslo. St. 47.
 Jørgensen, Elisabeth Nørgaard, frk., Vestergade 77B, Silkeborg. R. 52.
 Jørgensen, Else, frk., Rønne pr. Rønne st. St. 45.
 Jørgensen, Eva Topp, frue, f. Topp, Slagelsegade 14, Herning. St. 14.
 Jørgensen, Hanne Lise Max, frue, f. Marstrand Nielsen, Bragesvej 19,
 Åbyhøj. R. 48.
 Jørgensen, Kirsten Gundorph, Søndergade 14-16, Silkeborg. St. 52.
 Jørgensen, Kjeld B., Resenbro. R. 51.
 Jørgensen, Kurt, Lyngbygade 72, Silkeborg. St. 51.
 Jørgensen, Misse, frue, f. Henriksen, Thorsgade 43, Silkeborg. R. 14.
 Jørgensen, Nils Torsten, Kås Briketter A/S, Kås st. R. 52.
 Jørgensen, Ole Friis, Bredgade 7. Silkeborg. R. 50.
 Jørgensen, Poul, stud. odont., Villa »Otium«, Østerbrog. 131, Kbhv. Ø.
 St. 41.

K.

- Kaaris, Viggo Emil, repræsentant, Hostrupsvej 2, Rosenvang pr. Ar-
 hus. St. 17.
 Kaarsted, Tage, stud. mag., Frederiksberggade 88, Silkeborg. St. 47.
 Kall, Johan Christian, tegner, Østerbrogade 78¹, København Ø. St. 46.
 Kalom, Jørgen, stud. med., Adelgade 107, Skanderborg. St. 50.
 Kent, Nina, f. Sørensen, Broom Lodge, Hemingford Grey, Hunts., England.
 R. 47.
 Kiørboe, William, cand. jur., dommerfuldmægtig, Istedgade 36, Hol-
 stebro. St. 38.
 Kjeldsen, Ebba, frue, f. Gadegaard Jørgensen, Allégade 50, Skive. St. 45.
 Kjeldset, Erling, stud. polyt. Søholtallé 18, Silkeborg. St. 47.
 Kjær, Ella, frue, f. Heiberg Sørensen, c/o ørelæge Kjær, Nykøbing M.
 St. 41.
 Kjær, Henry, stud. polyt., Laven. St. 45.

- Kjær, Kaj, civilingeniør, Søholt pr. Silkeborg. St. 41.
 Kjærsgaard, Poul Erik, stud. jur., vær. 33, 4. maj-kollegiet, Århus. St. 48.
 Kjærgaard, Torben, stud. polyt., Studentergården, Tagensvej 15, Kbhvn. N. St. 48.
 Kjær-Nielsen, Karen, frue, f. Kjeldgaard, postass., Bramminge. R. 17.
 — Kjærgaard, Vilhelm, lærer, markedsgade 2, Silkeborg. St. 28. Sem. 35.
 Kjærullf-Jørgensen, Inge, frue, f. Carlsen, kontorass., Dortheasvej 97, København N. V. R. 36.
 Klerche-Andersen, Aase, frue, f. Jenssen-Tusch, husholdningslærerinde, Søholt Allé 37, Silkeborg. R. 36.
 Klitgaard, Elly, frue, f. Tandskov Petersen, Ibsvej 116, Bagsværd. St. 38.
 Knudsen, Holger, lærer, Markedsgade 2, Silkeborg. St. 28.
 Knudsen, Jens, civilingeniør, Høje Skodsborgvej 18, Skodsborg. St. 41.
 Knudsen, Poul, Haurum pr. Bøstrup. St. 52.
 Knudsen, Vagner, forstkandidat, Kristianiagade 10, København Ø. St. 45.
 Knust, Ove B., stud. mag., Hampen skole, Hampen. St. 51.
 Koch, Andreas, cand. theol., Hem. St. 41.
 — Koch, Sigrid, frue, skoleinspektør, Thygesens Boulevard, Randers. R. 10. Sem. 15.
 Kolind-Andersen, Marie, frue, f. Blenker, Jerup. St. 41.
 Kring, Ellen, frue, f. Alvig, tandlæge, St. Torv 6, Århus. St. 21.
 Kristensen, Gunhild, frk., Asp pr. Struer. St. 50.
 Kristensen, Hanne Bjerre, frk., Sejs pr. Silkeborg. R. 51.
 Kristensen, Knud Skytte, stud. mag., Jordbrovej 18¹, Århus. St. 45.
 Kristensen, Ragna, frue, f. Lyngby, lægeboligen, Søborg Hovedgade 33, Søborg. Pr. 06.
 Kristensen, Stig Leschly, lærer, Haugstedgade 20 st., Odense. St. 41.
 Kristiansen, Bodil, frue, f. Lund, Skolegade 8, Silkeborg. Sk.*
 Kristiansen, Ib, kurlæge, Frederiksberggade 72, Silkeborg. St. 31.
 — Kristiansen, Mogens, lærer, Birkevej 19, Silkeborg. St. 47. S. 49.
 Krogh-Jensen, Inger-Merete, lærerinde, frk., Herredsvej 20, Hasle pr. Århus. St. 45. Sem. 51.
 Kuhlmann, Christian, cand. pharm., Adelgade 55, Præstø. St. 36.
 Kunst, Else, frue, f. Tretow Loof, Bryndumsvej 15, Silkeborg. R. 30.
 Kusk, Folmer, stud. med., Chr. d. 8's Vej 23, Silkeborg. St. 47.
 Kyed, Edith, frue, f. Mark, Gerthasvej 14, Odense. St. 23.
 Kähler, Dorrit, frue, f. Dahl, Østbanegade 25, Kbhvn. Ø. R. 47.

L.

- Lambrethsen, Knud, Østermarksvej 5, Odder. St. 49.
 Landmark, Aase, frue, f. Krogh, Havstad 146, Arendal, Norge. St. 47.
 Langballe, Frode, stud. theol., Linå, Silkeborg. St. 51.
 Langgaard, Inger, frk., Godthåbsvej 5, Hobro. R. 50.
 Langhoff, Ruth, frue, f. Petersen, Heegelsvej 15, Charlottenlund. R. 32.
 Larsen, Axel Levin, Jernbanevej 31, Silkeborg. St. 50.
 *Larsen, Anker, Levin, ingeniør, c/o Este Asiático-Comércio E Navegacao. Ltda. Caixa Postal 3998, Sao Paulo, Brazil. St. 32.
 Larsen, Anne-Marie Levin, frk. St. 45.
 Larsen, Dora, frk., kontorassistent, Strandgade 3, Assens. St. 43.
 Larsen, Gertrud, frue, f. Andersen, Solvænget 30, Lyngby. Pr. 01.
 Larsen, Inge, frk., »Nordlyset«, Faxe Ladeplads. St. 48.
 Larsen, Inger, frk., Bryndumsvej 30, Silkeborg. St. 51.
 Larsen, Karen Fischer, frue, Sjællandsgade 24, Herning. St. 25.
 Lassen, N. O., cand. mag., assistent, Hyltebjergallé 23¹, Vanløse. St. 32.
 Laursen, Alice, frk., Gern. R. 52.

- Laursen, Bente Busk, frue, f. Kristiansen, Grauballegård pr. Silkeborg. R. 32.
- Laursen, Dorte, frk., »Ormstrup«, Bjerringbro. R. 51.
- Laursen, Gretha, frue, f. Nørsgaard, Anbækvej 8, Hammel. R. 48.
- Laursen, Ole Winther, Nygade 20, Silkeborg. St. 52.
- Laursen, Rud, Otto, kontorass., Carolinevej 18, Hellerup. St. 44.
- Laursen, Steingrim, stud. jur., Ormstrup, Bjerringbro. St. 50.
- Laurup-Fogt, Johannes, bibliotekar, cand. mag., Steenbergsvej 25, Valby. St. 34.
- Lausen, Jytte Düring, frk., Chr. Winthersvej 19, Kbhvn. F. St. 50.
- Lennert-Petersen, cand. pharm., Valbygårdsvej 34c, Kbhvn., Valby. St. 27.
- Leth, Ejner Krarup, stud. med., studenterhjemmet, Århus. St. 45.
- Lidegård, Jens, stud. theol., Åhavevej, Silkeborg. St. 47.
- Ligaard, Grethe, frk., Them. R. 47.
- Lilholt, Ester, frue, f. Jensen, St. Nikolaigade 2, Viborg. St. 23.
- Loldrup, Uffe, fuldmægtig, Indelukket 19, Hellerup. St. 41.
- Louring, Elin, frk., Chr. d. 8's vej 36, Silkeborg. St. 48.
- Lund, Erik With, Sejsvej 15, Silkeborg. St. 52.
- Lund, Gertrude, massøse, »Skrænten«, Ry st. Pr. 02.
- Lund, Helga, frk., fhv. rektor, Bernstorffsvej 210, Charlottenlund. Pr. 98.
- *Lundkvist, Sven, lektor, Jørgen N. Nielsensvej 2, Hjørring. St. 26.
- Lund-Nielsen, Ingerlise, frue, f. Schumann, Sjællandsgade 5, Viborg. St. 48.
- Lunø-Nielsen, Grethe, frue, f. Ahrensbach Hansen, Holstebrogade 6⁴, Kbhvn. Ø. R. 34.
- Lüttichau, Ellen, frk., Pension »Askestad«, St. Kongensgade 21, København K. R. 44.
- Løvengreen, Johanne Marie, frk., sekretær, Tonysvej 8, Charlottenlund. St. 22.

M.

- Madsen, Bjarne, cand. mag., lektor, Sølystvej 39, Silkeborg. St. 24.
- Madsen, Bodil, frue, f. Fraas, Vangedevej 93, Gentofte. R. 38.
- Madsen, Ejner, købmand, Vestergade 7, Silkeborg. St. 24.
- Madsen, Ejgil Mølgaard, Naderup, Ans by. St. 50.
- Madsen, Else, frk., bibliotekselev, Højvangen 5, Silkeborg. St. 47.
- Madsen, Erna, frue, f. Jakobsen, Jagtvej 181², Kbhvn. Ø. R. 37.
- Madsen, Grethe Bruun, frk., lærerinde, Sølystvej 39, Silkeborg. St. 37. Sem. 44.
- Madsen, Mary, frk., Alderslyst, Silkeborg. R. 14.
- Madsen, Ruth, frk., sygeplejerske, Evaldsvej 48, Silkeborg. St. 49.
- Malmquist, Eva, frue, f. Hoffmann, Gripsvallsvägen 14, Ella Park, Eneby Berg, Sverige. M. 39.
- Mehl, Holger, landsretssagfører, Fredericia. St. 15.
- Messell, Børge, lærer, Haderslev. St. 40. S. 45.
- Michelsen, Aksel, stud. polyt., c/o Michelsen, Gullandsgade 6⁴, Kbhvn. S. St. 46.
- Mogensen, Elin, frue, f. Dyekjær, Jenagade 15 st. th., København S. St. 47.
- Mogensen, Gudrun, frk., Søndergade 34, Silkeborg. St. 51.
- Mogensen, Knud, Bryndumsvej 10b, Silkeborg. St. 50.
- Mogensen, Mogens Friis, Vestergade 72, Silkeborg. St. 51.
- Morthensen, Eras, frue, f. Gesner, Hillerødgade 65 st., Kbhvn. N. Pr. 90.
- Mortensen, Elsebeth Hjelm, frue, Våg, Suderø, Færøerne. St. 39.

- Mortensen, Erling, redaktionssekretær, Skyttehusvejen 28, Vejle. St. 38.
 *Mortensen, Kamma, frue, f. Errboe, Skyttehusvejen 28, Vejle. St. 38.
 Mortensen, Tove, frk., Rosenlund pr. Resenbro. R. 50.
 Munch-Madsen, Anna, cand. theol., Strandvej 64, Svendborg. St. 17.
 Munck, Christian, gårdejer, Vingården pr. Helsing. St. 18.
 Munck, Vilhelm, lærer, Nygård skole, Ørre pr. Herning. St. 14.
 Myrgil-Hansen, Karen M., frk., lærerinde, Sdr. Fasanvej 574, Kbhvn.
 F. Pr. 01.
 Mærsk, Lis, frue, f. Yde-Poulsen, Skovmosevej 2, Gentofte. St. 37.
 Møller, Cæcilie, frk., lærerinde, De gl. hjem, Fanefjord pr. Askeby,
 Møen. Pr. 04.
 Møller, Ebba, frue, f. Zahle, Thorshavn, Færøerne. Sk. c. 05.
 Møller-Olesen, Poul Erik, stud. med., koll. 6, vær. 282, universitetet,
 Århus. St. 46.
 Møller, Rigmor, frue, f. Langballe, Abygade, Odder. Pr. 07.
 — Mønsted, Marie, frue, f. Bjerrum, Pelargonievej 21, Kbhvn., Valby.
 Pr. 97. Sem. 05.
 Mørch, Gerda, frue, f. Møller, Kildeskovsvej 59, Gentofte. St. 35.

N.

- Nedergaard, Knud, stud. theol., Hampen. St. 47.
 Neergaard, Benthe, sygeplejerske, Militærhospitalet, Tagensvej,
 Kbhvn. N. St. 44.
 Neukirch, Aage Georg, afd.ing., cand. polyt., Læssøegade 3³, Kbhvn. N
 St. 17.
 Nichelsen, Jørgen, ingeniør, Ansvej 27, Silkeborg. St. 43.
 Nielsen, Asta Steinicke, frk., husholdningslærerinde, Aldersrovej 3³,
 Århus. St. 35.
 Nielsen, Benta Sevelsted, frk., Sindingsgade 29, Kjellerup. St. 52.
 Nielsen, Bente A., frk., Stormgade 35, Kbhvn. K. St. 52.
 Nielsen, Benth, stud. jur., »Korsvej«, Låsby. St. 47.
 Nielsen, Birthe, frk., Smedelundsgade 11, Holbæk. St. 50.
 Nielsen, Bodil Berg, stud. polyt., Willemoesgade 33, st., Kbhvn. Ø. St. 47.
 Nielsen, Carl Johan, grosserer, Søholt allé 42, Silkeborg. R. 25.
 Nielsen, Eigil, grosserer, Ingemannsvej 24, Kbhvn. V. St. 35.
 Nielsen, Elisabeth, frk., Mariendalsvej 64⁴, Kbhvn. F.
 Nielsen, Elise Stenbæk, frk., Ry, Ry st. St. 52.
 Nielsen, Erik Møller, stud. vetr., Skorup pr. Fårvang. St. 44.
 Nielsen, Eva Merete, frk., Broholms allé 12 B, Charlottenlund. R. 51.
 ♂Nielsen, Hanne-Lise Marstrand, frk., sygepejeelev, Amtssygehuset,
 Århus, gift Max Jørgensen, se under J. R. 48.
 Nielsen, Hans Bendix, stud. polyt., Grauballe. St. 51.
 Nielsen, Hans Reimar, Godthåbsvej 2, Silkeborg. St. 46.
 Nielsen, Hermann, Elmeallé 27, Silkeborg. St. 52.
 Nielsen, Ida, frk., kontorist, Fynsgade 38, Ålborg. R. 41.
 Nielsen, Inge, frk., Birkevej 6, Silkeborg. St. 50.
 Nielsen, Inger, frue, f. Lauenborg Christensen, Østre Allé 72, Ålborg.
 St. 43.
 Nielsen, Jens Jensen, sognepræst, Gylling præstegård pr. Gylling. St. 18.
 Nielsen, Jens Karl, seminarieelev, Drewsensvej 44, Silkeborg. St. 51.
 — Nielsen, Johanne Hjuvler, frue, f. Jochumsen, Folevænget 14, Char-
 lottenlund. R. 18. S. 27.
 Nielsen, Lissa, frk., sekretær, Koktvedsvej 6, Frederikshavn. St. 48.
 Nielsen, Knud, direktør, Kinopalæet, Randers. R. 28.
 Nielsen, Knud, Drewsensvej 94, Silkeborg. St. 49.
 Nielsen, Knud Stadel, civiling., Hornstrupvej 9, Vanløse. St. 43.

- Nielsen, Margit Bunde, frue, f. Jensen, Jernbanevej 21, Holbæk. St. 40.
 Nielsen, Niels Erik Graven, stud. med., Fredensgade 6, Gråsten. St. 50.
 Nielsen, Oscar, lektor, Tornebakken 5, Lyngby. St. 28.
 Nielsen, Sonja Dalsgaard, frk., Hjortdal pr. Fjerritslev. St. 48.
 Nielsen, Tove Vergod, frue, f. Jacobsen, Ciciliensvej 12, Kbhvn. S. St. 50.
 Nielsen, Verner J., Frederiksberggade 70, Silkeborg. St. 48.
 Nielsen, Vibeke, stud. odont., Kjellingbro, pr. Aså. St. 51.
 Nielsen-Kolding, Jørgen, Pilestræde 52, Kbhvn. K. R. 50.
 Nissen, Peter Rud Schouenborg, brygmester, Vestergade 54, Silkeborg.
 St. 36.
 Nissen, Ruth, frue, f. Ravn, Hostrupsgade 34, Silkeborg. St. 32.
 Nygaard, Erik, Burgårde Vestergård pr. Slagballe. R. 53.
 Nymann, Erna, frk., Ommelsvejen, Marstal. St. 48.

O.

- Obel, Anne, frk., Haxholm pr. Laurbjerg. St. 45.
 Obel, Christian W., Haxholm pr. Laurbjerg. R. 46.
 Olesen, Agnete Just, frk., stud. pharm., Brædstrup. St. 45.
 Olesen, Bendt Skov, Blichersgade 23, Kjellerup. St. 49.
 Olesen, Inge, frk., seminarieløv, Ravnholtsvej 23, Silkeborg. St. 50.
 Olesen, Verner Borring, Virklund, Silkeborg. St. 51.
 Olrik, Birgitte, frk., Dr. Olgasvej 12, Kbhvn. F. R. 50.
 Olsen, Inger, frk., Søndergade 14-16, Silkeborg. St. 52.
 —Oterdom, Birgit, frue, f. Østergaard Christensen, Aarhusvej 17,
 Silkeborg. St. 49. S. 52.
 Overby, Ejgil, »Clausholm«, pr. Rødkærsbro. St. 50.
 Overgaard, Irma Kitty, frk., Gern st. R. 52.
 Overgaard, Kirsten, frk., Asylgade 3, Skive. St. 50.
 Ovesen, Niels, Skolegade 30a, Silkeborg. St. 49.

P.

- Paulsen, Emilie, frue, f. Thomsen, Helmsvej 32, Silkeborg. St. 36.
 Sem. 40.
 Pedersen, Aksel, landinsp.-stud., Hemstock »Vestergaard«, Skander-
 borg. St. 43.
 Pedersen, Asta, frk., musiklærerinde, Fredensgade 20, Silkeborg. R. 14.
 Pedersen, Børge Damgaard, Sportsvej 3, Silkeborg. St. 49.
 Pedersen, Elsebeth Nørgaard, f. Ruge, Ved Volden 7⁵, Kbhvn. K. St. 45.
 Pedersen, Gudrun Høegh, frk., stud. økon., Krusåvej 4, Risskov. St. 48.
 Pedersen, Hanne A., frk., Vestergade 9², Silkeborg. R. 51.
 Pedersen, Janne Roepstorff, frk., Holmevej 11, Holte. X 52.
 Pedersen, Jørgen Stens, Århusvej 35, Silkeborg. St. 52.
 Pedersen, Kjeld, flyverkaptajnløjtnant, Luftmarinestationen, Refshale-
 vej, Kbhvn. K. St. 38.
 Pedersen, Maggie, frue, f. Thorsen, Kildevej 3, Viborg. St. 14.
 Pedersen, Vita, frk., lærerinde, Strandvejen 154, Skodsborg. St. 47.
 Petersen, Anne Karin, frk., Ansvej 28, Silkeborg. St. 50.
 Petersen, Clara, f. Bro, frue, Fur. R. 45.
 Petersen, Gulla, frue, f. Pedersen, bibliotekar, Obovej 40, Herlev. St. 46.
 Petersen, Gunnar Gjaldbæk, stud. polyt., Ansvej 20, Silkeborg. St. 47.
 Piper, Else Agnete, frk., stud. pharm., Aldersrovej 6, Silkeborg. St. 46.
 Pontoppidan, Ele, frue, f. Hvalsøe, Constantinborg pr. Ormslev. St. 22.
 Poulsen, Erik, Dalgasgade 19, Silkeborg. St. 48.
 Poulsen, Jens, stud. med., Funder Kirkeby. St. 51.
 —Poulsen, Kirstine, frk., kommunelærerinde, Nørregade 10², Skander-
 borg. Pr. 02. Sem. 16.
 Preetzmann, Holger, landvæsenselev, Aunsbjerg pr. Sjørsløv. R. 46.

R.

- Rahbek, Jytte, frue, f. Dyekjær, Østergade 24, Grenå. St. 45.
 Ramsing, Tove, frue, f. Vad, sygeplejerske, I. A. Schwartzgade 5, Kbhvn. Ø. St. 49.
 Randrup, Edith, frue, f. Lauritzen, Tønder. R. 11.
 Rasmussen, Marie, frk., Skovvej 85, Korsør. R. 50.
 Rasmussen, Børge, Grauballe. St. 44.
 Rasmussen, Elli, frue, f. Nielsen, Glentevej 7, Fredericia. R. 33.
 Rasmussen, Grethe Lang, Vejrumbro. St. 47.
 Rasmussen, Henry Vestergaard, cand. oecon., Bygtoften 8, Brede pr. Lyngby. St. 36.
 Rasmussen, Jytte Juhl, frk., Kyhnsvej 6, Ry. St. 48.
 Rasmussen, Jørgen E., civilingeniør, P. O. Box 890, Nairobi, Kenya, East Africa. St. 43.
 Rasmussen, Karen Margr., frk., Hostrupsgade 2, Silkeborg. R. 52.
 Rasmussen, Karin, frue, Rosenørnsallé 18, Kbhvn. V. R. 24.
 Rasmussen, Knud, tandlæge, Vesterå 12, Ålborg. St. 41.
 Rasmussen, Ole Gowertz, Nygade 5, Silkeborg. St. 52.
 Rasmussen, Preben, salgs- og reklamekonsulent, Strandjægervej 82, Dragør. St. 45.
 *Ravn, Else Marie, frk., fotografelev, Ansvej 22, Silkeborg. R. 42.
 Ravn, Erik Munch, stud. med., Vestergade 3, Hammel. St. 48.
 Ravn, Hans Jørgen, tandlæge, Vestergade 1, Randers. St. 40.
 Ravn, Lalla Munch, Vestergade 3, Hammel. St. 52.
 Reimer, Karen Louise, frk., fysioterapeut, Perlegade 44, Sønderborg. x.
 Ried, Estrid, frk., læge, dansk sundhedstjeneste, Flensborg. St. 34.
 Ring, Kristine, frue, f. Koudahl, læge, Lille Torv 2, Århus. St. 10.
 Roikjær, Harriet, frk., laborant, Aldersrovej 11⁵, Århus. St. 51.
 Rolskov, Hans, stud. polyt., Nr. Vissing, Skanderborg. St. 44.
 Rosholm, Gunner, rektor, Thisted. St. 27.
 Ruge, Kirsten, frk., eksam. gymnastiklærerinde, Marselisvej 14, Århus. Sk. 47.
 Røntved, Jytte, frk., Østre Strandvej 45, Skagen. St. 46.
 Røddik, Thomas, stud. vetr., Nyelandsvej 5 st., Kbhvn. F. St. 44.
 Rønne, Helga, massøse, frue, f. Rasmussen, Jagtvej 181, Kbhvn. Ø. St. 21.
 Rønne, Karen, frue, f. Jepsen, Frederiksdalsvej 38, Virum. St. 35.

S.

- Sarauw, Eva, frk., Dronn. Tværgade 21, Kbhvn. K. R. 51.
 Schaap-Christensen, Herdis, frue, f. Kuhlmann, Skolevej 20, Gentofte, St. 38.
 Schaffelitzky de Muckadell, Ellinor, baronesse, f. Lüttichau, Dinwoodie, Hollybush, Airshire, Skotland. St. 45.
 Scheel, Esther, frue, f. Fabricius, redaktør, Strandboulevarden 58⁵, Kbhvn. Ø. St. 14.
 Schmedes, Inge, frk. Maglemosevej 26, Charlottenlund. St. 46.
 Schmedes, Johannes, læge, Brædstrup. St. 33.
 Schmedes, Ulrik, Kunstmaler, Brædstrup. St. 47.
 Schmidt, Olivia Fallesen, frk., rentier, Årøundvej 20, Haderslev. Pr. 05.
 Schmid-Larsen, Edel, frue, f. Levin Larsen, Zeughausstrasse 41, Zürich, Schweiz. St. 41.
 Schnedler, Lilian, frk., korpssekretær i »Det d. Pigespejderkorps«, Læssøegade 199, Odense. St. 43.
 Schou, Asta, frk., kontorist, Nygade 6, Silkeborg. St. 42.

- Schou, Else Marie, frue, f. Wonge, c/o læge Schou, centralsygehuset, Hjørring. St. 40.
- Schrøder, Kirsten, frk., Marselisborg allé 30c, Århus. R. 50.
- Schultz, Ingeborg, frk., lærerinde, Hasserisgade 6², Ålborg. Sk. 02.
- Schøpsinsky, Kirsten, frue, f. Thomsen, A. F. Beyersvej 19, Kbhvn. F. R. 44.
- Seligmann, Ina, frk., sekretær, Martensens allé 6, st., Kbhvn. V. St. 17.
- Sehested, Regnar, murermester, Chr. den 8's vej 23, Silkeborg. R. 17.
- Sigurdsson, Ketty, frk., Ry. St. 48.
- Sikjær, Søren, rektor, Vestre Borgerdydsskole, Helgolandsgade, Kbhvn. V. St. 24.
- Simonsgaard, Rigmor, frue, f. Jochumsen, fabrikant, Blidapark 13, Hellerup. St. 22.
- Sisseck, Ulla, frk., Ordrupvej 2, Charlottenlund. St. 52.
- Skole, Stig B., realskolebestyrer, Hjørring pr. Realsk., Hjørring. St. 23.
- Skovsted, Grethe, frue, f. Toft Nielsen, Mogensensvej 29, Odense. St. 22.
- Skærbæk, Tage, stud. polyt., Chr. d. 8.s vej 10, Silkeborg. St. 47.
- Skærbæk, Thorkild, stud. med., Chr. d. 8.s vej 10, Silkeborg. St. 51.
- Smerup, Poul Foppe, Kjellerup. St. 50.
- Smidt, Robert B., fuldmægtig, Storegade 24¹, Lemvig. St. 29.
- Spalk, Helle Vibeke, frk., stud. mag., Kirkevej 7, Ikast. St. 50.
- Spalk, Rich. Jensen, civilingeniør, fabrikant, Kirkegade 7, Ikast. St. 22.
- Spalk, Bjarne, stud. polyt., Kirkegade 7, Ikast. St. 51.
- Spang-Hansen, Ebba, frue, f. Arendrup, St. Thomas allé 2 st., Kbhvn. V. R. 13.
- Sparsøe, Knud Børge, stud. techn., Milnersvej 7, Hillerød. St. 43.
- Steninge, Ib, stud. jur., Hovedgaardsvvej, Silkeborg. St. 45.
- *Steninge, Rudi, frue, f. Engelsted, Hovedgårdsvej, Silkeborg. St. 45.
- Steninge, Jens Knud, Vendersgade 28³, Kbhvn. K. St. 47.
- Stigaard, Else, frk., laborant, Sygehuset, Holstebro. St. 49.
- Stigaard, Niels, stud. med., Langelandsgade 133, Århus. St. 51.
- Stokholm, Alfred, direktør for Vestbirk højspædingsanlæg, Brædstrup, R. 15.
- Stove, Eleonora, frue, f. Sørensen, villa »Yrsa«, Fortevej, Riisskov, R. 09. Sem. 14.
- Svendsen, Gerda Evendorf, frk., sagfører, Uglebjergvej 2, Roskilde. R. 22.
- Svostrup, Grethe, frk., massøse, Nygade 5, Silkeborg. St. 47.
- Süberg, Hanne, frue, f. Münther, Frederiksbergvej 198, Roskilde. St. 33.
- Søe, Kirsten, frk., Østergade, Kjellerup. St. 52.
- Søe, Niels Chr., Østergade, Kjellerup. St. 52.
- Søndergaard, Sigrid, frue, Lvsbro hotel, Silkeborg. R. 09. Sem. 20.
- Sørensen, Bodil Bjark, lærerinde, Torvet 4, Fredericia. St. 49. Sem. 51.
- Sørensen, Einer, tandlæge, Torvet 4, Viby J. St. 37.
- Sørensen, Ellen Margrethe, frue, f. Jørgensen, Svejbæk. R. 15.
- Sørensen, Henning, lærer, Lyngbygade 101, Silkeborg. R. 40. Sem. 46.
- Sørensen, Ingeborg, frk., sygeplejerske, Charlotte Munksvej 1¹, Kbhvn. N. V. St. 32.
- Sørensen, Inge Heiberg, Ahavevej 63, Silkeborg. St. 49.
- Sørensen, Kai, bogtrykker, Vestergade, Silkeborg. R. 22.
- Sørensen, Karen Bjark, frue, f. Sørensen, bibliotekar, H. P. Hansens-gade 21, Åbenrå. St. 47.
- Sørensen, Kirsten, frk., Skolegade 48, Silkeborg. St. 52.
- Sørensen, Kirsten Svendsen, frk., Thorsø. St. 52.
- Sørensen, Kjeld Haahr, stud. jur., Odinsvej 10, Abyhøj. St. 46.
- Sørensen, Ruth L., Aidt pr. Thorsø. St. 51.

- Sørensen, Sofie, frue, f. Vogelius, Noteringskontoret, Østifternes Kreditforening, Jarmers Plads 2, Kbhvn. V. St. 16.
 Sørensen, Ulla, frk., sygeplejerske, Adler Lundsgade 7, Silkeborg. St. 37.
 Sørensen, Viggo, stud. polit., Toldbodvej 5², Kbhvn. K. St. 52.

T.

- Teller, Vibeke, frue, f. Jørgensen, Strandvej 130 d⁴, Hellerup. M x.
 Terkelsen, Fin, Ry højskole, Ry. St. 51.
 Thaarus, Lotte, frk., 322 E, Indiana Aven., Perrybury, Ohio, USA. R. 51.
 Thellesen, Gunnar, kriminalbetj., Gabelsgade, Ålborg. R. 29.
 Thellesen, Inger Marie, frk., læge, Sanatoriet, Silkeborg. St. 21.
 — Therkelsen, Margrethe, frk., lærerinde, Elmeallé 4, Ålborg. St. 47.
 S. 49.
 Thomsen, Anna Kirstine, frue, f. Andersen, Broagervej 14, Risskov. St. 35.
 Thomsen, Hanne, frue, f. Errboe, Lysbro, Silkeborg. R. 36.
 Thomsen, Hanne, frk., Mogensgade 45, Viborg. R. 50.
 Thomsen, Selma, frk., U. S. A., c/o hr. proprietær T., Eriksborg pr. Silkeborg. St. 35.
 Thorsen, Mogens, Åhavevej 28, Silkeborg. St. 49.
 Thygesen, Ida, frue, f. Lassen, Hunderupvej 109, Odense. Sk. x.
 Thygesen, S., fabrikant, Ikast. St. 30.
 Tjur, Vibeke, frue, f. Gunder Hansen, Hedevangen 18, Lyngby. St. 38.
 Transbøl, Ib, stud. med., Langelandsgade 122, Århus. St. 51.
 Trolle, Fritze, frk., Hagensallé 33, Hellerup. R. 28.

V.

- *Vad, Birgit, frue, f. Jakobsen, børnehavelærerinde, c/o fru Nørvig, Emdrupvej 105, Kbhvn. N. V. St. 46.
 Vad, Poul, stud. mag., c/o fru Nørvig, Emdrupvej 105, Kbhvn. N.V. St. 46.
 ©Vad, Tove, frk., Thyregod, gift Ramsing, se under R. St. 49.
 Valbjørn, Edith, frue, f. Abentoft-Jensen, bibliotekar, Ellidshøj skole, Ellidshøj, Himmerland. St. 39.
 Vaslev, Aage Barthold, Journalist, »Vendsyssel Tidende«, Hirtshals. R. 20.
 Vejrbæk, Arne, Flensted pr. Låsby. R. 52.
 Vestergaard, Henry, præst, Ans. St. 42.
 — Villumsen, Villiam, lærer, Århus. (Adressen ubekendt, bedes om muligt oplyst). St. 36. Sem. 40.
 Walmod, Torben, stud. odont. St. 44. (Adressen ukendt, bedes om muligt oplyst).
 Wang, Gerda, frk., korrespondent, Skovriderlund, Silkeborg. St. 44.
 Weesgaard, Ragnhild, frue, f. Vilhelmsen, »Buttergaarden«, Skagen. St. 32.
 West, Karen, frk., Strandboulevarden 61¹, Århus. St. 51.
 Wibskov, Gerda, frk. sygeplejeelev, Sygeplejerskeboligen 1, vær. 38, Kommuneosp., Århus. R. 47.
 Wiehe, Stig, ingeniør, Højstrupvej 17, Kbhvn. Vanløse. R. 24.
 Viggaaard-Jensen, Kirsten, frk., Ansvej 22, Silkeborg. R. 50.
 Wistoft, Hans Chr., Bredgade 32, Brædstrup. R. 50.
 Wohlert, Hanne, frk., Dalgas Avenue 42, Århus. M. 52.
 Wonge, Kirsten, frk., Brædstrup. St. 49.
 Wærum, Gerda, frue, f. Jensen, aktieselskabet Scandia, Randers. St. 25.

Y.

Young, Minna, frue, f. Christiani, Johnston Hall, Johnston, near Hawerfordwest, Pembs, Wales. St. 28.

Z.

Zachariasen, Ingeborg, frk., Thorshavn, Færøerne. St. 36.
 Zacho-Lind, Svend, civiling. og entreprenør, Peter Bangsvej 74,
 Kbhvn. F. St. 13.
 Zetterstrøm, Gustav, kommunelærer, V. Altanvej 18, Randers. St. 31.

Ø.

Ødgaard, Henry, Hostrupsgade 45, Silkeborg. St. 49.
 — Østergaard, Ellen, lærerinde, Espergærde. St. 36. Sem. 42.
 Østerdal, Birthe, frk., stud. med., Ansvej 53, Silkeborg. St. 50.
 Østermark, Ingrid, frue, Ry. R. 17.

Af to ægtefæller eller flere søskende er den enes navn mærket med*.
 Der sendes da intet hefte til vedkommende, og årsbidraget opkræves med 1 krone.

— betyder uden for nummer; er opført på medlemslisten for seminarierne.

© betyder uden for nummer p. gr. af giftermål.

MEDLEMSLISTE C

Medlemmer, som ikke har været elever i institutionen

- Baggesgaard, Hans, professor, Heslegårdsvej 15, Hellerup.
Baunvig, Inger, frue, lærerinde, Marienlundsvej, Silkeborg.
Blenker, Alfred, provst, Linå præstegård pr. Silkeborg.
Bloch-Jørgensen, frue, Søndergade, Silkeborg.
Christensen, Gunnar, adjunkt, Skovvej, Silkeborg.
Ege, G., frk., adjunkt, Solsortvej 21, Silkeborg.
Gram, Cecilie, frue, f. Nielsen, læge, Thorsgade, Silkeborg.
Granzow, H., cand. theol., lektor, Vestergade 66, Silkeborg.
Gro-Nielsen, K., seminarieforstander, cand. psych., Skovvangen 12, Silkeborg.
Harms, Rigmor, frk., lektor, Vordingborg.
*Jensen, Margrethe, frue, f. Hauge Nielsen, Bargumsvej 15, Tønder.
Jensen, K. V., seminarielærer, Bargumsvej 15, Tønder.
Jensen, Johanne Emil, frue, f. Hemmingsen, Skern.
Kristensen, Ellen Leschly, lektor, frue, f. Linderstrøm-Lang, Søndergade 44a, Silkeborg.
Kristensen, H. Leschly, lærer, Ebeltoft.
Kristiansen, Eivind Mondrup, seminarielærer, Lyngbygade 74, Silkeborg.
Larsen, Ida, frue, f. Munck, Drewsensvej 66, Silkeborg.
Madsen, Kjeld, Adjunkt, Skolegade, Silkeborg.
Mallett, G., frue, f. Utzon, adjunkt, Viborgvej 34, Silkeborg.
Messell, Erik, seminarielærer, Skoletorvet, Silkeborg.
Munk, Otto, seminarielærer, Thorsgade 45, Silkeborg.
Nordentoft, Annelise, frk., adjunkt, Solsortvej 19 st., Silkeborg.
Nordentoft, Lorenz, adj., Ringgårdsvej 6, Silkeborg.
Rasmussen, E. V., lektor, Hostrupsgade 2, Silkeborg.
Rasmussen, Karen, frue, lærerinde, Frederiksberggade 55, Silkeborg.
Rasmussen, Vagn, adjunkt, Jernbanegade 23², Fredericia.
Ringgaard, Niels, lærer, Plantagevej 8, Silkeborg.
Ravn, Jørgen Chr., borgmester, forstander, Ansvej 22, Silkeborg.
Rönström, Greta, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg.
Sand Lauridsen, J. N., organist, Ahavevej 68, Silkeborg.
Toft, Leo, adjunkt, Vibevej 2, Silkeborg.
Toftbæk, Elly, frk., missionær, Nebk, via Damascus, Syrien.

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|------|
| I. C. Ravn: Rektorjubilæum | 3 |
| Rektors hilsen | 5 |
| Seminariet siden sidst | 12 |
| Week-end hytten | 16 |
| Mindeord om Dorothea Petersen | 17 |
| Mindeord om frk. Ege | 18 |
| Afskedsord om lektor Granzow | 22 |
| Læge Inger Marie Thellessen: Mennesker, jeg mødte på min vej | 24 |
| E. Messell: Rimelighedens ånd | 36 |
| Oluf Eriksen: $2 X = 12.000 \text{ km} = 350 \text{ kr.}$ | 38 |
| Konkurrencenovelle | 44 |
| Skolesamfundet | 45 |
| Regnskab | 47 |
| Medlemsliste | 48 |