



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skoleing

Årsskrift for
Th. Langs Skolers
Samfund



1961

R. g. n.

ÅRSSKRIFT
FOR
TH. LANGS SKOLERS
SAMFUND



— 1961 —

SILKEBORG BOGTRYKKERI . MCMLXI

KÆRE VENNER

Forårstiden er kommet og med den kaldet fra medlemskredsen i elevforeningen om at høre nyt fra skolen.

Det er endnu engang muligt for mig at fortælle, at skolen trives, og at arbejdsåret har været godt med stærk tilgang på alle kanter og med opfyldelse af mange af sidste års forhåbninger.

Skolestrukturen er kommet nærmere sin tilpasning til det nye. Hovedskolen er blevet holdt lykkeligt sammen af hr. Enemærke og begge barneskolers lærerkredse og forældrekrede. For første gang skal vi nu i gymnasieskolen optage to 7-klasser af boglig linje derovre fra som vore første 1. realkl., og udover disse børn har vi ikke plads til mange fra oplandet; men vi har da kunnet optage de velegnede, som inden 1. maj havde søgt ind. Men nu er der standset helt for tilgang.

Hovedskolen får næste år to 8-klasser og én 9-klasse og får et elevtal på næsten 500 børn. Gymnasieskolen opretter 1961-62 fire nye 1. ger, to nyspr. og 2 mat., og de bliver stopfyldte alle fire. Men så er det én gang til lykkedes os at sige ja til alle de elever, som fra vor egen mellemskole og fra byens kommunale skoler er erklæret egnede til optagelse, og nogle få pladser er der endda i hver klasse til det nærmeste oplands børn og udlandsdanskernes børn, så at kostafdelingerne også har fået deres rekruttering.

Lærersituationen er ikke helt i orden. Vi fik en midlertidig hjælp i år til matematikernes undervisning, dels ved at lektor Rasmussen gik ind på — som pensioneret — at undervise 20 timer, dels ved at provisor Sand-Lauridsen tog to klasser i kemi og ing. Krøyer-Nielsen én klasse i fysik, medens sangundervisningen er delt ud på mange hænder.

Jeg har netop nu sikkerhed for, at fysikundervisningen næste skoleår kan få større stabilitet, idet en ung og dygtig ét-fags-kandidat har modtaget ansættelse pr. 1. aug. Jeg har også håb om en løsning for sangundervisningen, men har stadig nogle ubesatte timer og arbejder under højtryk for at få hele arbejdet fordelt. Et par nye unge øvelsesskolelærere har vi sikret os, og en seminarielærer i sprog får vi forhåbentlig. Det ser således ud til, at skuden kan blive bemandet trods den stadig meget alvorlige lærermangel.

Også i dette skoleår har mange tanker og megen tid været anvendt til byggeplanerne. Vi har fået al fornøden støtte fra myndighederne til det byggeri, som jeg fortalte om sidst, faglokalebygning-

gen og udvidelsen af hovedskolen. Materialebevillinger og byggetil-ladelse er givet, et statslån — afdragsfrit og med en 4%’s rente — er tilstået os på godt en million kroner, licitation blev holdt i no- vember, og straks derefter blev legepladsen beskåret ved, at cykle- skurene flyttedes ind midt på pladsen, de fleste af vore dejlige pære- træer faldt, og plankeværker rejste sig om byggepladsen. Det ser ikke kønt ud; men det retter sig med tiden. Når huset er færdigt, og den plads, der nu behøves til at køre byggematerialerne ind og til arbejderne at røre sig på, frigives, og især når vi kan rykke ud mod Estrupsgade og inddrage haverne der, så bliver legepladsen *større*, end den var, før byggerierne begyndte. Men det vil tage sin tid! Vinteren blev mild, og byggeriet har på intet tidspunkt været standset af frost. Men tempoet er ikke imponerende, selv om der dog er noget synligt over jorden. Og nu da strejkerne er ophørt, kommer der forhåbentlig større fart over det. Arkitekterne har i den sidste tid haft et stort arbejde med at gennemgå detaljer i ind- retningen af inventaret. Der er et væld af installationer i det hus, og før alt dette var gået minutiøst igennem, har vi ikke kunnet udbyde det indvendige tømrerarbejde og malerarbejdet i faglokalerne til licitation. Men antagelig vil også dette snart være i orden. Vi har ikke opgivet håbet om, at huset kan tages i brug efter sommerfer- rien 1962.

Derimod trækker det mere i langdrag med 3die afsnit af bygge- planen, gymnasiafdelingen mod Estrupsgade. Den nye gymnasia- betænkning viste sig at rumme store fornyelser i undervisnings- formen, således at også lokaleindretningen måtte formes efter det nye. Vi har kun grund til at glæde os over, at vi ikke allerede havde bygget et nyt gymnasiehus. Det har været følt som noget ubeha- geligt, at de andre afdelinger fik nye rammer, mens vi blev i det gamle. Men det er godt, at vi kom til at vente, indtil vi med større sikkerhed kan se, hvad vi får brug for.

De helt foreløbige planer, som blev lavet i fjor, kan ikke bruges. Og bestyrelsen har måttet stille udarbejdelsen af nye planer i bero, til vi får undersøgt mulighederne for at drage mere plads ind under institutionens ejendomme. Når faglokalehuset til sommer står fæ- rdigt, vil en let ombygning af 1. salen i Estrupsgade-fløjen give gym- nasiet nogen luft og plads, så vi lidt lettere kan give tid. Men så snart som muligt vil fortsættelsen blive sat i gang.

Forhalingen vil næppe skade gymnasieskolen. Men den har den konsekvens, at håbet om, at *jeg* kan nå at se netop *min* skoleafde- ling forsynet med „nyt tøj“, inden jeg må slippe skolens ror, er blegnet. Men så må jeg trøste mig med, at det også vil have fordele, at den, som skal føre skolen videre, får glæden ved at være med at udforme dens nye hus. Og hvis jeg lever, når dette er færdigt, bliver jeg også bedt med til indvielsen.



Blandt de ændringer, som vil indtræde ved dette skoleårs udgang, er, at drengekostskolens ledere, hr. og fru Aage og Ida Larsen, har meddelt bestyrelsen, at de af helbredshensyn må opgive deres arbejde for skolen. Det har strakt sig over 19 år, fem år fra 1942-47 i lejligheden på Jernbanevej og 14 år på Drewsensvej. Det er en vemodig ting, når et godt samarbejde skal ophøre. Hr. og fru Larsen har gjort deres arbejde godt. De har hver på sin måde medbragt forudsætninger for den gerning, der var tiltrængt. Forstander Larsen har taget størsteparten af det administrative, korrespondance, regnskaber, indkøb, småvedligeholdelser, og han har haft tilsynet med drengenes arbejde og den største del af den fritidsbeskæftigelse, som især de mindre drenge behøver. Hans djærve og moderlige frue har sørget for drengenes mad og renlighed, har holdt dem til orden og givet dem en masse af den slags omsorg, som en mor giver sine børn, også den omsorg, som består i at holde deres samvittigheder vågne og minde dem om deres barneforhold til Gud.

Rart har det været i årenes løb gennem forældre at høre, at drengene har befundet sig godt. Og dejligt har det føltes, når skolens lærere under drøftelse af eleverne gang på gang har sagt, at det var let at mærke, at hr. og fru Larsen tog sig af deres drenge. Det er et arbejde, som kun meget mangelfuldt kan vurderes og slet ikke af de mennesker, som selv står midt i det. For dem begge har det været sådan, at det har fyldt deres liv; og så har det også givet drengene varme fra dem. Vi i skolens ledelse skylder dem begge en varm tak for deres indsats og ønsker dem et godt otium.

Til at overtage ledelsen af drengekostskolen har vi antaget lærer ved hovedskolen, Ernst Knudsen og frue. Han har været ved skolen i 2 år, og vi har lært ham at kende som en meget værdifuld lærer og et levende menneske, som går op i sit arbejde med iver og glæde, og hvem eleverne ganske naturligt bøjer sig for. Han og hans unge

hustru glæder sig til at overtage det nye arbejde, og vi ønsker dem lykke til at føre det videre i samme ånd.

I pigegekostskolen har der hele året været fuldt hus, og vi har haft en udmærket flok. I adj. Anna Andersens sted har vi haft hjælp af fru adj. Hemmingsen, som har delt sig mellem sit hjem i Søjs og os, og som trods det upraktiske i at bo to steder har røgtet sit hverv med stor dygtighed. Dog kan vi ikke regne med, at hun kan fortsætte, og vi ser os derfor om efter én, som vil afløse hende. Frk. Marcussen og frk. Elly Toftbæk vil derimod blive, og de har et godt greb om arbejdet og samarbejder med hinanden og med mig helt uden gnidninger.

Min artikel plejer også at omtale de store festligheder, som året byder på. Den største for mig i år var 50-årsjubilæet, der blev fejret sammen med studenterdimissionen d. 20. juni i fjor. Vi havde lejet os ind i Sønderports sal, fordi vi måtte regne med stor tilslutning fra de mange dimittenders forældre og fra tidligere studenter, der benyttede jubilæet til et besøg i deres ungdoms by. Og så havde vi lagt det til rette, så at *alle* gymnasieskolens klasser kunne deltage.

Det var en festlig formiddag. Efter forslag af adj. Hammeris samledes gæsterne først i salen med de indbudte gæster og jubilarene på de forreste rækker, der vendte mod talerstolen, mens der var sat stole frem, vendt mod hinanden til højre og venstre for talerstolen til alle studenterne. Da alle var på plads, gik studenterne i samlet flok ind ad midtergangen i salen. Det var udtrykkelig begæret, at jeg sammen med to mandlige studenter førte flokken an. Derefter sang vi dimittendsangen, jeg gav studenter, realister og 4m'er deres beviser og sagde et par afskedsord til dem. Og derefter fortalte jeg om den bevægede tid, da gymnasiet blev til. Jubilæumstalen findes andetsteds i heftet. Efter min tale bragte amtmand Schau undervisningsministeriets hilsen. Siden 1947 har han været statens repræsentant i vor skoles bestyrelse, og det var en meget stor glæde gennem hans varme ord at fornemme, hvor nær han har følt sig knyttet til skolen, og hvor stor forståelse han har for det, vi ønsker at opnå gennem vort daglige virke. Efter ham talte borgmester Aage Christensen, og som det før er sket, mærkedes det også ved denne lejlighed, at byens styre er os venligt stemt, og at man er villig til ikke at lade det blive ved venlige ord, men at der står alvorligt ønske om at støtte og fremhjelpe gymnasiet. Det rækker jo ud over den hele by og har pligt til at modtage *alle Silkeborgs gymnasieegnede unge*. Derfor følger byen, hvad vi gør for at føre gymnasiet frem til en moderne standard, med levende interesse.

Højdepunktet i jubilæumsfestlighederne var vel nok, da overlæge Hagn-Meincke, forældrerådets formand, for første gang uddelte det på forældrerådets initiativ oprettede jubilæumslegat. Der blev ud-

delt 4 portioner: Et beløb på 500 kr., et legat på 200 kr. månedlig i 10 måneder og to legater på 150 kr. månedlig i 10 måneder.

Det er overordentlig værdifuldt for skolen at kunne følge sine dygtigste elever på vej ind i starten af de selvstændige studier med en pengehjælp, som er et udtryk for tillid til deres muligheder.

Der blev talt ved selve dimissionen af lkt. Gunnar Christensen på lærernes vegne, af rektor Bertelsen på elevforeningens vegne. Den første overrakte restbeløbet af en stor indsamling mellem lærerne til jubilæumslegatet (1600 kr.). Rektor Bertelsen skænkede skolen to forfatterportrætter, et af Martin A. Hansen og et af Karen Blixen. Silkeborg Byorkester kastede glans over festen ved at medvirke med to musikalske afdelinger.

Ved den efterfølgende frokost, som stod i Teatersalen, og hvori ca. 200 mennesker deltog, blev der talt af mange, og der samledes ti-års jubilarene ved én fløj af bordene, 25-års jubilarene og 40-års jubilarene ved en anden, mens desværre jubilaren, der alene udgjorde studenterholdet af 1910, trak sig tilbage efter formiddagsfestlighederne i Sønderports sal.

Årsfesten den 23. november var også en festlig dag. Den var planlagt, som traditionen er, med en børnefestlighed dagen før og en eftermiddagsfest på selve dagen samt en aftenfest. Børnefesten holdtes i Bio, de to andre i Håndværkerforeningens lokaler. Til alle afdelingers elever faldt der gaver af; jeg har i år fået lyst til at samle alle legatmodtagernes navne på ét sted i heftet. Det forekommer mig ret imponerende, at vi efterhånden har så mange og så store gaver til uddeling. Men ved årsfesten er det kun „Th. Langs Skolers Samfund“, som giver gaver.

Dagens festtaler var prof. Løgstrup, Århus, som havde kaldt sit foredrag: „Existentialismen som livsanskuelse“. Som ventet lå det højt; men det blev holdt i en levende form og byggede på mange helt letforståelige eksempler, så det virkede fængslende fra først til sidst, også på de unge. Vi havde professoren og hans frue som gæster fra formiddagen og havde megen glæde af det. Til aftenfesten havde vi indbudt det svensk-norske sangerpar, Lilly og Øystein Frandsen, som gav os en frisk og varieret underholdning i musikalsk og halvt dramatisk form, og derefter gik dansen til kl. 1.

Dette må være det vigtigste om årets begivenheder. I mit helt private liv føler jeg mig yngre end i de sidste mange år. Dels er jeg trods mit elendige knæ relativt rask, og så har Jytte Baggesgaard og jeg i „fællesskab“ fået bil, og det har medført en langt større bevægelighed, end jeg har kendt i mange år. Danmarks dejlige egne lukker sig op på en helt anden måde, når man ikke behøver at angive det nøjagtige mål for turen. Vi har haft en del rare weekend-ture og synes, at afstandene er meget små mellem de steder, man har lyst at besøge.

Min privatlejlighed heroppe under taget er frisket op og udvidet. Gennemgangen til elevgangen ud mod Hostrupsgade er blevet lukket, og de unge har fået et dejligt nyt bade- og toiletværelse lige overfor værelserne med de små kviste. Det gamle loft har også fået en „ansigtsløftning“. De store, tunge brune skabe er kommet bort, og der er kommet faste skabe helt op, alt er nymalet og friskt; der er kommet en gadedør og en hyggelig stor yderentré, og den tidligere gang + frk. Christensens værelse er blevet til et dejligt, stort, vestvendt værelse, hvor frk. Baggesgaard kan gå direkte ind og ud fra entréen, når hun går til nattevagt eller kommer fra den. Stuen har direkte forbindelse med mine stuer; så nu er lejligheden både smuk og ret rummelig. Den nye ordning, hvor mit lille køkken også kom indenfor lejligheden, har gjort det naturligt at skille min husførelse helt fra kostskolen. Det aflaster både frk. Hansen og fru Madsen, og det er en god tilvænnning til den livsform, der må blive min, når jeg går af og flytter fra skolen. I over et år har vi været så heldige at få en rent utrolig sød og dygtig ung pige, som passer os i alle måder storartet og tilmed er i stand til at fungere som reservechauffør for mig, når Jytte er borte eller sover. Hun har et velsignet humør, glemmer aldrig noget, opsøger selv alt, hvad der trænger til at blive gjort og overkommer det helt ubegribelige. Kun 19 år er hun, og til efteråret skal hun giftes. Men det har været ganske fortryllende at prøve et „lille hjem“s fordele, samtidig med, at det store hjem stadig er udenom og bereder mig mange glæder og få sorger.

Som afslutning sender jeg alle gode venner en varm hilsen. Der må jo nødvendigvis være skygger over de år, hvor kræfterne tager af og fysiske svagheder dukker op med påmindelser om den livs-afslutning, som nærmer sig ubønhørligt. Skønt så mange af dem, jeg har holdt af, er gået forud, er der mange og stærke bånd, der binder mig til det liv, som jeg elsker, og på en måde tynger alderen mig vist ikke meget. Det hyggelige hjemfællesskab med en ung, frisk og dygtig pige er jo en daglig forfriskelse. Og der er så meget at være taknemlig for. Derfor håber jeg, at mine sidste lederår — der er kun to tilbage — må blive ligeså gode, som dette skoleår har været, og at der inden min afgang må kunne findes en egnet efterfølger.

Maj 1961.

Deres hengivne

Karen Linderstrøm-Lang.

SEMINARIET SIDEN SIDST

Jeg havde lige nær begyndt således: Nu er bogen blevet grøn, og så melder der sig nogle associationer med et rødt hæfte. . . . o.s.v., men så kom jeg i tanker om, at sådan omtrent har jeg vist begyndt en halv snes gange, så det vil jeg for en gangs skyld lade være med i år og gå lige til sagen.

På seminariet har vi haft et godt og fredeligt arbejdsår uden alt for store nervepirrende begivenheder. Vi synes stadig, det er dejligt at være i vores nye hus, og vi har endnu ikke glemt hvilken en mærkværdig oplevelse, det var at komme fra det lille gamle hus over i det nye, der stadig fungerer så godt, at vi slet ikke ønsker os det anderledes. Dog er vi jo ikke færdige endnu. Det næste byggeri er kommet godt på vej op over jorden og bliver forhåbentlig færdigt til næste sommer, så vi kan få tidssvarende arbejdsvilkår for fysik, geografi, naturhistorie og skolekøkken. Det skal I høre mere om næste gang.

På den anden side af gaden, i det gamle forskoleseminarium, som for nogen tid siden blev solgt til Silkeborg Kommune, er der ved at blive indrettet en afdeling af Silkeborg Museum, hvor der skal ophænges billeder af Asger Jorn og en del andre moderne malere. Måske vil det rive lidt i øjnene på de gamle vægge, og henfarne tiders ånder vil måske stønne lidt i rummene og sukke over, at det er noget uforståeligt noget, men alle vi, der er unge idag (hm!), synes, det er svært forfriskende.

Vi indledte skoleåret med en seksdages stortur til Frederiksborg Højskole ved Hillerød. Det er jo blevet skik, at vi laver noget sådant hvert andet år, og denne gang havde vi altså udvalgt Nordsjælland — som jeg selv betragter som mit egentlige fædreland, skønt jeg iøvrigt mener at have akklimatiseret mig helt godt som pseudojyde. Vi kunne ikke være allesammen på højskolen og måtte derfor også lægge beslag på den lige ved siden af liggende landbrugsskole. Vi havde nogle dejlige dage med muntert kammeralligt samvær, gode foredrag og ekskursioner til de skønne og minderige steder i nabolaget. Der ligger som bekendt et par slotte i Nordsjælland!

Selv om man er moderne og indstillet på automatisering og funktionalisme og kubistisk arkitektur, gibber det i sjælen på de fleste ved mødet med Frederiksborg Slot og Kronborg. De enkelte, der havde lidt svært ved at svømme hen i dette møde med fortiden, kunne så til gengæld nyde Louisianas hel up-to-date kunstsamlinger.

Af foredragene mindes vi særligt John Danstrups blændende rids over den aktuelle storpolitiske situation, og sceneinstruktør Sam Besekow gjorde os aldeles matte i knæene med sin gribende fortolkning af Steinbecks Mus og mænd. En ganske særlig oplevelse var den aften i højskolens dagligstue, hvor der var fjernsynstransmission af semifinalen i fodbold fra de olympiske lege. Dels var det alle tiders fodboldkamp set fra vort nordlige synspunkt, og dels var det mildest talt betagende at se seminarieeleverne (og lærerne med for den sags skyld) så henrykket optagne. Tænk, om en lignende koncentration og medleven engang imellem kunne opnås i en skolestue!!

4. s. var kun svagt repræsenteret på højskolen, idet størsteparten af klassen på samme tid var i Norge på udveksling med seminariet i Elverum, lidt nord for Oslo. Det var noget nyt, vi forsøgte, og det faldt så heldigt ud, at det forhåbentlig vil blive en ny tradition. Vore elever var først en uge deroppe, og senere var nordmændene en uge her nede, hvor de dels deltog i undervisningen på seminariet og dels festede og drog ud på ture til Midtjyllands internationale seværdigheder, såsom Himmelhjerget, Aarhus og Thorning. Til næste efterår gentager vi foretagendet, idet den nye 3. st. skal udveksles med en studenterklasse i Elverum. Det kniber ellers noget med at afse tid til så udmærkede ting som de lige nævnte, da vikarudsendelsen gnaver sig længere og længere ind på seminariet. I dette skoleår har vi 3. s. og 2. st. ude fra nytår til sommerferien. Det er naturligvis skønt for eleverne at tjene de mange penge, men de mere fornuftige af dem er dog klar over, at uddannelsesmæssigt giver det et slemt afbræk, ligesom det praktikum på 3 måneder, som efter den nye lov skulle indlægges i uddannelsen, men aldrig er blevet realiseret i fuld udstrækning, er langt værdifuldere med hensyn til at lære noget om, hvordan man bedst arter sig som lærer.

Desværre har det vel lange udsigter med lærermangelens afskaffelse, selv om der i år og i de nærmest følgende år udspy's ca. 2000 nye lærere, mens den normale afgang i folkeskolen årligt kun er ca. 800.

Forøvrigt er det ved at trække op til en ny seminarielov igen. Undervisningsministeren har nedsat et udvalg, som skal undersøge, om den nye skolelov vil kræve ændringer i læreruddannelsen. Jeg er selv medlem af dette udvalg, og de indledende drøftelser har allerede vist, at der på afgørende punkter er stemning for en ret grundig revision, selv om det naturligvis ikke er muligt endnu at sige noget om, hvad der bliver enden på det. Foreløbig synes der at være stemning for en skærpelse af optagelsesprøven, 2 eller 3 liniefag, en deraf følgende indskrænkning af den obligatoriske fagkreds og endelig en stærkere betoning af det praktisk-pædagogiske sigte i hele uddannelsen. Som I vel alle véd, er småbørnslærerinde-



uddannelsen atter i søgelyset, men hvad enden bliver på denne debat, vil jeg helt afholde mig fra at profetere om.

De årligt tilbagevendende fester på seminariet samt elevforeningens virke i det hele taget omtales andetsteds af elevforeningens formand, men jeg kan nævne, at vi i årets løb har haft en række gode fællestimer. Hr. Kjeld Madsen har talt om den aktuelle situation i Afrika, hr. Richard Damm om primitiv religion og om hinduismen, hr. Folmer Rasmussen om moderne kunst, og jeg selv har forsøgt at trække nogle hovedlinier op i vor tids kultur-situation.

Som noget nyt har vi prøvet en fællessangtime ved hr. Kornum, der udløste en sådan sangfornøjelse, at det i høj grad opfordrede til gentagelse. Dramaholdet har opført Kaj Munks: Før Cannæe og Knud Sønderbyes: Hjertets renhed, ligesom de har medvirket som assisterende instruktører for hovedskolens elever, der opførte en historisk kavalkade, hvor der medvirkede over 100 børn, og som opførtes ved hovedskolens forældrefest. Der har været vist flere gode film, og af gæster udefra skal især nævnes pianisten Kjell Olsson, der igen i år glædede os med en fin klavertime, og den bekendte svenske aktivitetspædagog Esther Hermansson fra Göteborg, der holdt et meget inspirerende foredrag om sit arbejde.

Fra lærerfronten skal nævnes, at hr. Richard Damm — hvilket næppe er en hemmelighed for nogen avislæser — nu er blevet full-timer ved seminariet, hvad vi stærkt påskønner, samt at min kone

er holdt op med at undervise og nu i stedet hjælper mig på kontoret, hvilket er en stor fordel for mig. Mens jeg er ved min kone og mig, kan jeg fortælle, at vi søndagen før palmesøndag tog hinanden i hånden og dampede sydpå til en forlænget påskeferie i Italien, hvad der bekom os såre vel. Mens påskesnestormen huserede herhjemme, nød vi det lune forår i Rom. Vi anbefaler alle at gøre noget lignende, når de har været gift i 27 år.

Og så er klokken ved at falde i slag for det gamle skoleår. Vi har skriftlig eksamen i disse dage, og snart går hele eksamensmøllen, som den plejer, og sommerferien skimtes som en oase forude.

Hav det nu godt allesammen. Jeg skal hilse jer meget fra hele lærerkorpset samt især fra min kone og

jeres hengivne
Knud Gro-Nielsen.

VED GYMNASIETS 50 ÅRS JUBILÆUM 20. JUNI 1960

Mit tilbageblik i dag bliver væsentlig en tilbagevenden til gymnasiets fødsel. Og den går tilbage til sommeren 1907. Et par ganske få af de elever, som sluttede deres mellemskoleeksamen det år, talte om at gå videre med en gymnasieuddannelse. Annoncer i de lokale blade angiver allerede før sommerferien, at Th. Langs Skole opretter gymnasieklasser til matematisk og nysproglig artium, og at man fra nu af optager drenge i hele skolen.

Frk. Høltzermanns lille tykmavede dagbogsprotokol, omhyggelig ført fra måned til måned, oplyser dog først fra 1 dec. at der *var* en 1.g. — med 2 elever. Og således fortsætter den året ud. 1 aug. 1908 noteredes der 2 elever i 2.g. og 3 i 1.g. Skoleåret 1909/10 begynder atter med en 3. g. på 2. — 2.g. har 4 elever og 1.g. 9 — altså hele 15 gymnasieelever i alt! Endnu i januar har 3.g. 2 elever; men i februar falder den ene fra, og så er der kun een i resten af skoleåret.

Den ene elev, som bestod en matematisk studentereksamen i juli 1910, og hvis billede er på dagens program, hed Kristine Koudahl, og hun hedder nu Kristine Ring, er praktiserende læge i Århus og gift med en læge, og hun har gjort os den glæde at komme for at være med i dag, efter at hun i næsten alle de 50 år har været medlem af vort elevsamfund siden dets stiftelse i 1912. Vi hilser Dem i dag allesammen, fru Ring, som jubilæets æresgæst, og vi takker Dem, fordi De holdt ud dengang og sikrede gymnasiets start.

Det var *elevkredsen* — hvordan blev det mon muligt for frk. Lang at skaffe *lærere* til dette yderst spæde tilløb til et gymnasium? I første omgang var det mest Th. Langs Seminariums lærere, der påtog sig undervisningen. Frk. Th. Lang havde selv i begyndelsen historie og oldtidskundskab, hr. Jochumsen havde naturfag, frk. Gregersen gymnastik. Cand. theol. Kejser fik latin, så snart der var en nysproglig klasse; han havde ellers seminariet i religion og dansk. Og cand. theol. Henrik Haar kom til i 1908 som lærer i tysk og historie både på seminariet og gymnasiet. Den eneste cand. mag. var Anders Petersen, som tiltræder 1/8 1907, 32 år gammel og har fagene fysik og matematik. I 1909 kommer magister Chr. Matthæus Hansen til, en meget kyndig mand, hvis fag var engelsk og fransk, og som iøvrigt vidste en masse om mange ting, men hvem undervisningsarbejdet næppe faldt let. En lærer antog frk.

Lang i nov. 1907 med tiltræden 1/8 1908 som *medforstander* for gymnasiet. Det var cand. theol. Chr. Christensen, den senere rektor for Johannesskolen i København. Han var indbudt, men kunne ikke rejse herover. I annoncerne i disse år underskrives der med 3 navne: Theodora Lang som forstanderinde, Anna Høltzermann som medforstanderinde og Chr. Christensen som medforstander. Men



Studenterholdet 1910:
Kirstine Ring, f. Koudahl

så kom der et nyt cirkulære i marts 1908, som stillede krav om skoleembedseksamen, om pædagogiske lærerprøver og om en 5-årig virksomhed ved en fuldstændig, højere almen-skole af den, som skulle lede en sådan skole. Det var en meget svær hindring for at opnå eksamensretten, og det var jo netop med det for øje, at frk. Lang havde knyttet cand. Christensen til skolen som akademisk garant. Da godkendelsen kom i jan. 1910 — få måneder før den første studentereksamen skal afholdes — nævnes Chr. Christensens navn slet ikke, men godkendelsen er stilet til frk. Lang, og den giver skolen eksamensret med

hende som leder. Det bliver altså *hende*, ministeriet giver sin dispensation for mangelen af skoleembedseksamen.

Men hvordan har *myndighederne* ivotrigt set på det lille gymnasieforsøg? Indtil 1907 havde skolen hørt ind under realskolernes tilsyn og havde haft prof. Rønning som undervisningsinspektør. Det var ham, der havde overrakt frk. Lang fortjenstmedaljen 23/11 1907, og ham kendte hun godt. Men fra 1907, da der er oprettet en l.g. ved skolen, går tilsynet over til undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne, prof. Tuxen. Han var kendt som en dygtig skolemand, men streng og nøgtern. Lige efter cirkulærets fremkomst har frk. Lang skrevet til ham og får følgende svar:

„Det, der vil gøre Dem det vanskeligt at få indrettet et dimissionsberettiget Gymnasium ved Deres Undervisningsanstalt er — som De rigtigt har set — Bestemmelsen i Bekendtgørelsen om, at Gymnasiets Leder skal have bestaaet en Skoleembedseksamen. Jeg anser det ikke for sandsynligt, at Ministeriet vil dispensere fra denne Fordring, saa meget mindre som der nu er vaagnet en Lyst til at oprette Gymnasier i snart sagt alle større og mindre Byer. Deres eventuelle Medbestyrer, cand. Christensen, har skrevet til Departementschefen og spurgt, om han kunne opnaa Dispensation, men

har, saa vidt jeg véd, faaet et afslaaende Svar. Jeg er forøvrigt tilbøjelig til at tro, at Ministeriet ikke gerne vil acceptere en Dimissor, der opfylder de stillede Krav, men dog ikke har det virkelige Ansvar for Ledelsen, og jeg vil derfor raade Dem til at overveje Sagen med alle dens forskellige Vanskeligheder nøje, inden De tager endelig Bestemmelse. Jeg tror saaledes ogsaa, at det vil blive Dem meget svært at faa dygtige Lærerkrafter til Gymnasiet, ja maaske endog overhovedet at faa Lærere, der opfylder nogenlunde rimelige Krav. Jeg tænker her slet ikke paa den pædagogiske Prøve, De nævner. Thi jeg mener, at Ministeriet vil anerkende Seminaristernes Prøve som ligestillet med den; men naar jeg ser, hvor vanskeligt det kan være selv her i København at skaffe gode Lærere til Gymnasierne i alle deres forskellige Fag, saa begriber jeg ikke, hvordan de mange nye Gymnasier skal kunne faa blot antagelige Lærerkrafter, ikke mindst i Silkeborg, hvor der dog næppe kan være Udsigt til synderligt Privatarbejde. I hvert Fald maa der jo stilles meget høje Lønninger i Udsigt, og er der saa nogen Grund til at vente, at et saadant Gymnasium vil kunne bære sig økonomisk? Hvis jeg ikke husker fejl, fortalte De mig, at Deres Gymnasium kun har een Elev for Tiden.

Jeg haaber ikke, De tager mig ilde op, at jeg sender Dem disse advarende Ord, men jeg tror unægtelig, at der er al god Grund dertil.“

Hvilken privat skoleleder ville mon kunne undgå at tabe modet ved en sådan salve fra selve den mand, som havde i sin hånd at kvæle den spæde spire. Hvis han i sin egenskab af tilsynsførende undlod at anbefale, at skolen fik eksamensretten, så ville ministeriet nægte den — det var soleklart.

Men frk. Lang gav ikke op. I en lang skrivelse af 9.6.08 andrager hun ministeriet om eksamensretten for sin skole og gør rede for, hvor katastrofalt den nye bekendtgørelse måtte virke. Hun har sat en l.g. i gang og har forgæves forsøgt at skaffe sig at vide, hvilke betingelser ministeriet ville stille; og hun har antaget lærere og medforstander med gymnasieundervisningen for øje. Hun gør rede for medforstanderens og sine egne kvalifikationer. Ikke uden selvfølelse siger hun: „Jeg har nu i 25 Aar ledet en højere Almen-skole under meget vanskelige Forhold og i en lille By, hvor saa meget savnes, som bidrager til en Skoles Vækst og Trivsel, og dog har jeg haft den Glæde, at min Skole stedse har faaet et godt Vidnesbyrd af vore Tilsynsførende. Jeg har studeret Pædagogik og praktisk Undervisningsfærdighed ikke blot ved Hjælp af alle de Midler, der har staaet til min Raadighed her hjemme, men jeg har under Studieophold i Udlandet stedse fulgt og sat mig ind i disse Fags Stilling ved højere Læreanstalter i andre Lande. Jeg har siden Aaret 1900 stedse med gode Resultater dimitteret mine egne Semi-

narieelever i Pædagogik og praktisk Færdighed og er, saa vidt jeg véd, den eneste Seminarieforstander her i Landet, der forbinder disse to Fag og derved gør dem til Seminariets Hovedfag, hvilket de bør være.“

Ministeriets svar indløber 1/9 1908 og giver ingen afgørelse, idet eksamensretten først kan tildeles efter andragende, indgivet inden 15. sept. i det skoleår, ved hvis slutning studentereksamen første gang ønskes afholdt. Men det slutter med de noget mere forjættelsesfulde linjer: „I Forbindelse hermed skal man dog meddele Dem, at den Omstændighed, at ingen af Gymnasiets Ledere opfylder de i nævnte Bekendtgørelses Afsnit 2 4d. indeholdte Krav, ikke i og for sig udelukker Skolen fra at opnå den ønskede Ret.“

D. 13. sept. indgår så den endelige ansøgning til ministeriet. Den er kortere; det forekommer mig, at den er myndigere. Motivering for hendes ønske ligger klar: „Eksamensretten ønsker jeg, fordi jeg mener, at Forberedelsen til denne Eksamen kan give en sund Ungdomsuddannelse, men ogsaa, fordi de lokale Forhold her i Byen synes at kræve et Gymnasium; dette slutter jeg dels af mange Børgeres Udtalelser, dels deraf, at der er stadig Stigning i Antallet af Elever i Gymnasielklasserne, og endelig deraf, at Oprettelsen af den gratis kommunale Mellem- og Realskole her i Byen vil umuliggøre en privat højere Almenskole her, med mindre denne kan forberede sine Elever til Studentereksamen.“

Som omtalt kom eksamensretten i jan. 1910, pudsigt nok d. 19/1 til den matematiske, d. 20/1 for den nysproglige linje, som der først blev brug for i 1911. Dimissionsretten blev givet for 3 år ad gangen. 21/1 skrev frk. Lang i et privatbrev: „I Gaar modtog jeg Ministeriets Anerkendelse med Ret til at afholde Studentereksamen.“

Det betyder ikke „Maalet naaet“, det er at forberede Eleverne godt, saa de kan gøre gode Eksaminer. Men det er alligevel en stolt Tanke, at vi nu har Lov til at forberede til Universitetet. Havde jeg bare et Par rigtig dygtige unge Mænd til at staa mig bi, eller et Par Kvinder, der kunne tage fat der i de Klasser. Naa — kommer Tid, kommer Raad! Det er alligevel et stort Skridt fremad og en stor Tillid, som er vist mig personlig. Jeg kan næsten ikke forstaa, man har givet os denne Anerkendelse, men dejligt er det.“

Vel — der kom i de følgende år nye lærere — cand. mag. Jacob Randrup begyndte i 1910 — det er ham, som senere blev rektor i Tønder, og som skulle have været med i dag. Fra 1911 kom cand. mag. Carl Johan Lund til — Dansk, Historie. I 1912 blev Haar gymnasieskolens inspektør og gik over til overvejende at undervise i gymnasiet. Cand. Kejser fordeler sig næsten lige mellem seminarieret og gymnasiet. I 1913 kom cand. mag. Brøndum til, og så er vi fremme ved min søsters ansættelse i 1916 og lektor Rasmussens i



1917, og så kan vi standse der og lader fortid og nutid række hinanden hånden.

Den anden side af myndighedernes stilling til det kæmpende nye gymnasium er den økonomiske. I foråret 1909 ansøger frk. Lang om statstilskud på linje med andre gymnasier og begrundet det på følgende måde: „Jeg har stedse, siden Loven om den højere Almen-skole fremkom, fundet den Ordning, den traf for det højere Skole-væsen, særdeles tiltalende og vel tilpasset efter Ungdommens Tarv og har derfor tænkt mig at omdanne min Realskole til Gymnasium. Men Vejen dertil er lang og kostbar, netop fordi der altid skal gaa en Tid, inden Folk forstaar det nye. Adskillige af mine Børn har meddelt mig, at de gerne vil fortsætte i Gymnasiet, men disse Børn sidder i Mellemskolen endnu, saa der vil hengaa nogle Aar, inden de kan befolke Gymnasieklasserne, hvis de overhovedet viser sig at have Evne til at gaa derind.“ Ansøgningen gav næppe noget resultat. For d. 6. juli 1909 søger hun igen tilskud til skolen som gymnasium. Hun havde på det tidspunkt et realskoletilskud på 2500 kr. + et lærerlønstilskud på 1300 kr. Et sådant særligt tilskud til lærerlønnen eksisterede åbenbart ikke for gymnasierne, og det er ikke særlig muntert at tænke på en *lønnedgang* ved overgangen til gymnasium.

Men 11. jan. 1911 er det dengang eksisterende statstilskud på 4000 kr. Og ministeriet besvarer under nævnte dato en ansøgning om forhøjelse af dette tilskud med blankt afslag.

Det går egentlig ikke lettere med den kommunale støtte. Så tidligt som i 1906 findes en korrespondance med kommunalbestyrelsen om et tilskud til hendes skole under den form, at disse penge anvendes til skolepenge for et lille antal børn. Kirkeskovs realskole nød et lignende tilskud, men hele ordningen var åbenbart i fare, fordi kommunen i disse år opretter kommunal mellemskole og lidt senere overtager børnene fra Kirkeskovs realskole. Det vil være katastrofalt for frk. Lang, hvis det kommunale tilskud helt bortfalder, fordi der står i bestemmelserne om statstilskud, at dette ikke må overstige det 4-dobbelte beløb af, hvad hjemkommunen tildeler. Senere, i gymnasiets start, dateret 23/11 1909, indgår frk. Lang med en stor skrivelse til byrådet, fordi denne lille bevilling, som hun har haft siden 1906, og som andrager 650 kr. om året (!!!) er ved at udløbe, og nu ønsker hun at få det ændret, så der både kunne blive et større fast tilskud til gymnasieundervisningen, som hun foreslår til 1200 kr. om året, foruden et fripladstilskud på 1440 kr., beregnet til 6 fripladser. Det blev ialt 2640 kr. Svaret foreligger 22. dec. 1910 med et tilsagn om 720 kr. i 3 år, og for det beløb besætter byrådet 3 hele eller 6 halve fripladser.

Vi må sandelig i dag prise os lykkelige, at Silkeborg Byråd er blevet meget mere large, og vi kan citere en passus fra ansøgningskrivelsen til byrådet: „Den bedste Anerkendelse, en privat Skolevirksomhed kan nyde, er at blive anset for værdig til Støtte fra den By, hvor den har sit Hjem.“

Gennem disse glimt af de første års kamp for at skaffe gymnasiet eksistensmulighed har jeg vistnok afsløret noget, som er væsentligt ved denne skoles tilblivelse og første historie. Frk. Lang var i 1910 55 år gammel; den første ungdomskraft og entusiasme kunne godt have været brugt op, og hun var i hvert fald ingen naiv fustentast, der masede løs bare for at eksperimentere. Hvoraf kommer da det vovemod, der får hende til stædigt at føre det igennem, som hun havde planlagt igennem mange år, mod al skepsis udefra, med den spinklest mulige tilgang af elever, med et lærerkorps, som ikke opfylder de normale krav til uddannelse, med vrangvillige foresatte og med karrig økonomisk støtte? Jeg kan kun se én forklaring — hendes tro. Alting i hendes skoleværk var vokset op af ingenting. Hun var vant til at planlægge et skrøbeligt korthus og så vente og holde ud, indtil murene kunne blive fastere, og bunden kunne holde. Hun havde netop set et syn, og hun holdt ud. For hende var den jordiske gerning for fulde, ramme alvor den tjeneste for Gud, som hun var kaldet til at øve. Talløse gange står der i hendes breve og i udkast til taler, at Gud har givet hende denne gerning. Deraf flød trygheden. Hun så vanskelighederne klart nok og vidste gang på gang, at bedømt udefra var det tåbeligt at tro, at det ville komme til at gå. Men hun bedømte det heller ikke udefra. Når hun nu troe-

de, at det var Guds vilje, så var der ikke noget problem i, om det kunne gå — for det egentlige syn, hun havde set, det var Gud selv, den samme usynlige, almægtige Gud, som Moses så, og hvor han fører, kan et menneske trygt gå.

Nu skulle jeg jo have ligeså lang tid, som jeg har brugt, til at trække linjerne op igennem årene fra 1910 til i dag. Men det er ugørligt. Hver sommer siden har de hvide huer lyst over byen, og de unges glade hurraråb har givet genlyd hos de ældre, som holder af dem. Gymnasiet har vist sin levedygtighed. Vi har elever nok og kunne få flere, end vi kan huse og skaffe lærere til. Trods akut lærermangel har vi en dygtig og veluddannet lærerstab, som ikke mere, skønt deres lønplacering endnu ikke står i forhold til deres betydning, med nødvendighed må ty til privatarbejde for at eksistere. Vi nyder store statstilskud og stor velvilje hos myndighederne, kommunale som ministerielle, både når vi gerne vil bygge, og når vi beder om pengehjælp til at løse vore opgaver, og vi har ingenlunde vrangvillige foresatte, men både i ministeriet og i byrådet forstående venner, der ser med glæde, når det går os godt.

Betyder det så, at målet er nået? Nej — målet er stadig forude. Målet er af indre art — at forberede de unge i gymnasiet, ikke blot til at tage gode eksaminer, men til livet. Vi vil naturligvis lære dem så meget, som vi kan, måske værdifuldest gode arbejdsvaner. Men vi vil hellere give dem hjælp til deres selvudvikling, så de bliver nyttige samfundsborgere og levende, kærlige mennesker. Ingen ydre tryk og velstand kan garantere, at dette mål nås. For det må der stadig kæmpes, hver dag, med hvert nyt hold. Et sted i et brev skriver Faster, at hun meget bedre kan lide ordet „Jubelår“ end ordet jubilæum. Ved et sådant jubelår, som vi står ved i dag, skal vi nemlig have lyst til at juble, takke for al god hjælp til opgavens løsning, for al frelse under trængsler, for al tillid fra mennesker, for livet selv. Og hvis jubelåret bruges sådan og til at fordybe sig i det, som er sket, lade synerne lyse og inspirere til nyt håb og ny tro og ny kærlighed, så har vi brugt lejligheden rigtigt.

K. L.-Lang.



Den gamle skolegård med „Grand“'s gavl. Heerups granitskulpturer ses foran bænken tilhøjre.

FRA SKOLE TIL MUSEUM

For alle, som har haft deres gang på Th. Langs Skoler, vil det sikkert være med blandede følelser, man erfarer, at Forskoleseminariebygningen ikke længere er en del af skolekomplekset. Her har underskolens klasser haft deres gang under frøken Lundkvists daglige ledelse, her har forskoleseminariet og præparandklassen holdt til, og tegnesal og skolekøkken har haft hjemme i øverste etage. I øjeblikket er kun skolekøkkenet igang, og det er et spørgsmål om relativt kort tid, hvornår også dette lokale erstattes af et fuldt tidssvarende på den anden side Hostrupsgade. Går man idag forbi den gamle bygning, får man et helt nyt indtryk. Den høje hæk, der afskærmede legepladsen mod nysgerrige blikke, er faldet. I stedet har stadsgartneren fremtryllet et smukt anlæg som ramme om nogle store granitsten, der ved nærmere betragtning afslører sig som morsomme skulpturarbejder udført af billedhuggeren Henry Heerup. Grand Hotels endevæg, som i årevis har været dækket af en reklame for Silkeborg Bryghus, har også skiftet karakter. Den er nu en kæmpereklame for den sensationelle kunstudstilling, som Silkeborg Museum netop har åbnet i nogle af det gamle Forskoleseminariums lokaler.

For det er det, der er sket. Den bygning, som gennem årene har været ramme om et skolearbejde til fremme af dannelse og kultur, er idag blevet stillet til rådighed for Silkeborg Museum, der i årevis har lidt af akut pladsmangel i lokalerne i Hovedgården.

Vi har i den anledning haft en samtale med fhv. overbibliotekar Peter Nielsen, som har en meget væsentlig andel i, at Silkeborg Museums navn er blevet kendt langt uden for byens og landets grænser ikke blot som Tollundmandens museum, men også for sine æggende og provokerende samlinger af nutidig international kunst.

— Naturligvis er vi overmåde glade, siger Peter Nielsen, fordi vi nu får lejlighed til at hænge ting op, som vi umuligt har kunnet have plads til tidligere. Der er rige muligheder for ophængning i den gamle skolebygning; senere vil vi for eksempel kunne forsyne tegnesalen med en art spanske vægge, hvilket vil gøre udstillingsarealet væsentligt større endnu. Vi har fået hele stueetagen stillet til disposition sammen med denne sal, og det var museumsinspektør Jørn Rubows indtryk, da han var her fornylig, at lokalerne er fuldt på højde med, hvad man kan forvente af et provinsmuseum.



Asger Jorn (f. 1914): Vævning.



Henri Michaux (f. 1899). Fransk-belgisk digter og tegner.

— Hvordan er det gået til, at museet har fået så rig en samling af moderne kunst?

— Det skyldes først og fremmest Asger Jorn. Hans forbindelse med os stammer fra hans tid som seminarieelev her i byen. Efter at han i nogle år havde rejst i Paris og Nordafrika, kom han tilbage hertil som syg omkring 1950. I denne periode foreslog jeg ham, at museet skulle have et af hans keramiske arbejder. „Det er alt for dyrt for jer,“ svarede Asger. „Jeg får jo 500 kr. for et fad nu.“

Men kort efter kom han og foreslog os, at vi skulle hjælpe ham med at skaffe 2000 kr., så han kunne få krukker og fade af arbejde i. Det lykkedes os, og vi fik lov at tage de første 30 stykker, som kom ud af brændingsovnen. Således begyndte det. Siden da er vores Jorn-samling vokset, så vi har en righoldig samling af malerier, litografier, akvareller og vævninger foruden de keramiske arbejder. Det var også Jorn, som kom med de mange små og større arbejder af jævnaldrende europæiske og amerikanske kunstnere og tilbød os dem. Vi var først meget lidt tilbøjelige til at tage imod gaven. Ikke fordi billederne var for outrerede (det er der jo mange, der har ment), men fordi det ville være komplet umuligt for et pro-



Wols (1913-51), tysk-fransk maler.

vinsmuseum af husmandsklassen at følge sådan en gave op med nyanskaffelser. Men efterhånden kom vi til den opfattelse, at samlingen også kunne anses for en typisk illustration af en epoke i vort århundredes kunst og altså for et afsluttet hele. Så slog vi til og fik udstillingen Ny international Kunst stillet på benene. Den vakte opsigt og diskussion i kunstinteresserede kredse og har i lidt udvidet form „repremière“ i de nye lokaler for tiden.

— Det, som i denne omgang har størst nyhedsinteresse, er vel nok Dubuffet-udstillingen med kæmpeplakaten på Grands endevæg. Hvordan er den kommet i stand?

— Den skyldes også Asger Jorn. Allerede i Ny international Kunst var Dubuffet repræsenteret med nogle få spændende ting. Og nu har Jorn formidlet en kæmpegave af grafiske Dubuffet-arbejder her til museet. Vor Dubuffet-samling har simpelthen ikke sin mage nogetsteds, måske med undtagelse af Louvrè. Kunstneren har forøvrigt selv fremstillet plakaten, som er en meget typisk ting for ham.

I den forbindelse kan det måske være ganske morsomt at nævne, at vi forleden fik en forespørgsel fra Museum of Modern Art i New York, som havde modtaget plakaten (der er udsendt til store museer i udlandet, Skandinavien og Danmark), og nu gerne ville vide, hvem der var mester for den. Heller ikke denne samling af arbejder kan vi supplere op ved køb. Men den er så omfattende, at også den kan opfattes som et afsluttet hele.

— Måske skulle vi lige vide en lille smule om Dubuffet?

— Jean Dubuffet er født i 1901 i Le Havre og har i årenes løb beskæftiget sig med adskillige ting. Gang på gang har han kastet sig over kunsten, men er brudt af for at studere og for at gå ind i erhvervslivet. I de senere år har han helt helliget sig det udøvende kunstneriske arbejde. Hans position i hjemlandet kan måske måles i, at den franske stat har arrangeret specialudstilling af mange af hans værker, noget, som ellers kun er timedes ganske få, deriblandt Picasso.

— Museet råder jo også over en del dansk kunst. Vil det altsammen kunne ophænges nu?

— Nej, langt fra. I museets formålsparagraf om kunst siges det, at vi skal forsøge at vise dansk kunst efter 1900. Det prøver vi på at gøre så godt som muligt. Vi har også ældre ting, men formålet med dem er at vise Silkeborgegnen set af forskellige kunstnere til forskellig tid. Jeg har forøvrigt altid set det som en naturlig opgave for et provinsmuseum at søge at følge med i grafisk kunst, der jo i reglen er overkommelig i anskaffelse. Også her har vi fået mange gaver af professor Søren Hjort-Nielsen, så vi har en dækkende samling af hans og et fyldigt udvalg af en række af hans samtidige og elevs arbejder. De kan ikke hænges op i øjeblikket, men vi

DET GAMLE TRÆ, O LAD DET STÅ ...

Det var en smuk septemberrat. Månen stod højt på himlen blandt de blinkende stjerner og sendte sit sølvskær ned over den store legeplads ved Th. Langs Skole, hvor de få træer, der endnu var tilbage, stod og sov. De fleste var frugttræer, men en enkelt meget stor elm og et lille guldgrentræ var her dog også; det sidste synede ikke ret meget ved siden af det store pæretræ, som det stod i umiddelbar nærhed af. Men begge træer var stolte af deres plads, for de stod nærmest ved rektors kontorvinduer!

Om dagen genlød den store plads af elevernes muntre snak og af den vældige lærerstabs ilsomme skridt, men nu var her stille og tomt.

Nær ved de overdækkede cyklestativer i den anden ende af legepladsen stod også et stort pæretræ, og under det havde engang stået en bænk, som gik rundt omkring hele træet, men for flere år siden var den blevet flyttet hen under det store elmetræ. På samme måde havde man i sin tid anbragt en bænk under pæretræet nær kontorvinduerne. Her var altid dejlig skygge på en solvarm dag, og på disse bænke havde mange unge i årenes løb fået sig en fortrolig passiar.

I foråret havde frugttræerne blomstret ganske overdådigt. Et smukt syn havde det været at se skolens ærværdige pæretræer stå der, kridhvide af blomster på alle grene. Kom man gående over legepladsen, kunne man ikke lade være med at standse, lægge nakken tilbage og stirre betaget op i det skønne, hvide blomsterflor. Ja, man kunne glemme både tid og sted for det bedårende syn, men elevernes forundrede blikke fik alligevel hurtigt bragt én tilbage til denne verden igen, og man skyndte sig lidt fløv videre til dagens gerning, idet man tænkte, at i år måtte der da blive pærer, så det forslog noget. — — — Og det blev der! Nu stod de store træer der med bugnende grene, som hang tungt mod jorden. Eleverne glædede sig, for på skolen havde man den kønne skik, at frugten hvert år skulle uddeles, så at alle, både store og små, fik deres andel deri. Og ingen ville gå glip af den berømte „pæredag“. Var man syg og altså fraværende netop denne dag, var det ganske afgjort et grimt uheld!

Hvor var her stille i den smukke, lune nat! Et pindsvin kom tøfende hen over legepladsen, men standsede brat, da en moden pære med et bump dejsede ned lige foran det. Efter at have sundet sig

lidt fortsatte det sin afbrudte vandring og forsvandt ind under nogle buske i den side af pladsen, der støder op mod Estrupsgades haver.

Denne nat var nu ikke nogen helt almindelig nat, for pludselig begyndte det pæretræ, der stod nærmest ved lærerværelset og rektors kontorvinduer, at tale! Ved siden af stod den lille guldrekn. „Sover du?“ spurgte det store træ. Det viste sig, at guldrekn'en også var vågen. „Jeg véd ikke, hvordan det kan være, men jeg kan ikke falde i søvn i nat,“ sagde pæretræet, „jeg har ligesom på fornemmelsen, at én af os snart skal gå bort. Kan være, det bliver mig! Det er til at græde over!“ sukkede det. Efter en stunds tavshed fortsatte det: „Jeg kommer pludselig til at tænke på menneskene, de mærkelige væsener! Véd du, at de ikke altid græder af sorg, men at de undertiden også *græder af glæde*?“ — „Nej, nu må du undskyldte . . . ,“ begyndte guldrekn'en, men pæretræet lod den ikke tale ud, før det atter tog ordet: „Jeg har selv set det engang, nemlig da gymnasieføljen i sin tid blev bygget. Ja, nu er det snart længe siden, det var i 1935. Da kransen skulle hejses på den nye bygning, og højtideligheden skulle til at begynde, gik vejen op ad stejle stiger, hvilket dog ikke afskrækkede nogen fra at give møde. Men én måtte dog blive ved jorden, nemlig gamle frk. Theodora Lang, skolens stifter. Den elskelige, gamle dame fulgte højtideligheden fra en altan i nærheden, så godt hun kunne, og da hurraråbene lød over til hende, så jeg hende sidde med foldede hænder og med glædestårer i de stakkels blinde øjne. Hendes hjerte var så fyldt med tak til Gud, der havde ladet hendes gerning lykkes i så rigt mål, at *hun græd af glæde*!“ — „Det var mærkeligt,“ svarede guldrekn'en stille, „men det var en smuk historie. Jeg kunne godt lide at høre mere om skolens stifter — et ædelt, godt og dygtigt menneske må hun i sandhed have været!“

Her blev de to træers samtale afbrudt. Fra den modsatte ende af den store legeplads lød en stemme, som kom fra det store pæretræ, det, som nu snart skulle vige pladsen for den sidste nye tilbygning til Th. Langs Skoler. „Sover I heller ikke?“ spurgte det de træer, der nylig havde talt. „Jeg kunne ikke undgå at høre, hvad I talte om. At *jeg* ikke kan sove er ikke så underligt, for det er jo mig, der snart skal dø! Vidste I ikke det? — Hvornår mon de kommer og hugger mig om? Jeg venter dem hver dag nu! Ikke een rolig time har jeg mere!“ — — — Nu var efterhånden alle træerne på legepladsen vågne, og de stod tavse og lyttede til det bedrøvede træs klage. „Så mange år har jeg blomstret og båret frugt, og nu er det hele snart slut! Jeg ville dog så gerne have levet videre,“ vedblev det. — — — Det store, smukke kastanjetræ, som stod ved Hovedskolens indgang, begyndte nu at snakke med. „Ja, men du er da ikke den eneste, der må dø, jeg må også af sted,“ trøstede det; „børnene har altid været så glade for mine blanke,

brune frugter, og alle syntes, at jeg var sådan et smukt træ — men nu er den herlighed forbi. Vi følges ad, du og jeg! Det er dog rart at være to om trængslerne!“

Men nu blandede en helt ny stemme sig i samtalen. Den kom fra et ynkeligt lille pæretræ, som stod tæt ved lågen lidt derfra, klods op ad hegnet, der skilte den store legeplads fra Hovedskolens. „Ak, var det dog bare mig, der skulle dø!“ lød det. „Jeg ville godt give mit liv, for at I kunne få lov at leve videre. — Engang slog lynet ned i mig og brækkede omtrent halvdelen af mig. Og se, hvordan jeg nu ser ud! Mine frugter er uformelige og svampede, ingen gider sætte tænder i dem! Hvorfor skal jeg stå her år efter år til ingen verdens nytte? Det er som at være død og dog levende! — En rigtig elendig plads har jeg også — nej, om jeg begriber, at de ikke har fjernet mig for længe siden!“ — — — De andre træer havde tavse hørt til. „Det var smukt af dig, at du ville dø i stedet for os,“ sagde de to dødsdømte træer, „men det kan nu ikke lade sig gøre. Den nye bygning skal ligge her langs med plankeværket og forbindes med Hovedskolen. Der er intet for os at gøre andet end at finde os i vor skæbne.“ — Atter var der tavshed et øjeblik, men så fortsatte pæretræet grublende: „Hvis vi træer så endda havde en udødelig sjæl, som menneskene har det! Har I ikke lagt mærke til, hvad de synger om, når de om sommeren flytter orgelet herud i fri luft og synger morgensang? — Selv om man kun er et træ, kan man da godt både se og høre! — De takker og priser Gud, fordi han har givet dem håb om et evigt liv! „Om end vort støv er lige tungt, så får vor sjæl dog vinger. . . .“ har jeg hørt dem syng; ja, selv de små børn synger: „En morgen ser vi dig i Paradiset!“ — Jeg har spidset øren og hørt godt efter, når de sang, og så meget har jeg forstået, at Guds søn døde for menneskene, for at de skulle leve evigt. — — — Og Guds nåde og kærlighed oplever de hver eneste dag, de lykkelige asener, hvis de da ellers *vil* se! — Man skulle såmænd ikke altid tro, at de skønnede derpå, når man ser deres ansigter og oplever, hvordan de kan være mod hverandre,“ sluttede træet tankefuldt. — — Efter et dybt suk kom det: „Men os træer er der alligevel ingen, der rigtig elsker! Gud bryder sig vist slet ikke om os! — — — Nej, så vist som ingen klokke skal ringe over mig ved min død, lige så sikkert er det, at Gud ikke holder af os!“

I den knugende stilhed, som fulgte efter de triste ord, hørtes på én gang noget ganske forunderligt, som fik alle legepladsens træer til at stå åndeløse og lytte! Klart og tydeligt lød pludselig gennem den stille nat en usynlig klokkes klang, som syntes at komme oppe fra den stjerneklare himmelhvælvning! — — — Aldrig havde træerne oplevet noget lignende! Stumme og betagede stod de og lyttede! — — — Men da den usynlige klokke endelig tav, hørtes en helt anden lyd — det var det før så bedrøvede pæretræ, som nu havde



Skolen, der blev museum

bøjet hovedet og stod og græd stille, men denne gang *af glæde!* — Da det endelig blev herre over sin bevægelse, udbrød det: „Hørte I den? Klokken! — Å, nu forstår *jeg*, at mennesker kan græde af glæde! Så elsker Gud dog også mig arme træ! Lad dem så blot komme med øksen, for nu er jeg parat til at dø! Nu overgiver jeg mig trygt i min skabers hånd!“



Da det så småt begyndte at dages, var alle træerne på den store legeplads endelig slumret ind — også det gamle pæretre, hvis dage nu snart var talte. Men nu var det roligt og indforstået med sin skæbne, og den første spæde morgensol fandt det sovende med et lille hemmelighedsfuldt smil om munden.



Ja, som H. C. Andersen siger: „Hver ting har sin historie, når blot man har øjne at se med og øren at høre med og har hjertet med!“

Sagt med andre ord: Det gælder om at kunne se det store i det små!

Silkeborg, i oktober 1960.

Marie Holm.

AF EN KLASSES DAGBOG

Postbudet har i dagens løb afleveret en pakke; — spændt undersøger man afsenderadressen: et kendt navn, hvis bærer engang ved tilfældigheders spil havnede i samme klasse på Th. Langs seminarium som én selv. Det må altså være dagbogen, som endelig er kommet her igen.

Uden betænkning lægger man stilebøger og „Blå betænkning“ af vejen og sætter sig godt til rette.

Et lyst hovede i klassen begyndte allerede det første år på seminariet at føre dagbog over de fælles oplevelser. Egentlig kan man jo godt huske alle disse ting, dels har man oplevet dem selv, og dels har man — hver gang dagbogen kom — gennemlæst dem fra ende til anden, men alligevel kan man ikke lade være; man tager fat igen og læser bogens første ord:

„Tirsdag d. 18.8.53 samledes klassen for første gang — — —“.

En broget flok, der vel på forhånd var en smule skeptisk indstillet til hinanden. De, der kendte hinanden fra præp., holdt nok sammen — ikke helt glade for de nye, der jo her indtog pladser, som kammerater, der ikke havde klaret optagelsesprøven, før havde udfyldt. Snart var dog sådanne småting glemt, og man begyndte at føle sig som en klasse.

En månedstid efter afholdtes en samlingsstuefest i den rigtige, hyggelige samlingsstue allerøverst. En god fest — for de fleste. En smule for løssluppen for nogle. Det er svært at afgøre, hvem der havde ret, for aftenens mest forstandige gæst — en vis hr. Pestalozzi, der plejede at vogte vor indgang og vor udgang, men som i festens anledning var inviteret indenfor — bevarede en urokkelig ro til det sidste. Måske var han en anelse mere grøn i ansigtet end ellers (misundelse?). Det er ganske givet, at hvis vi havde fortsat vort fritidssamvær på denne måde, ville der hurtigt blive splittelse i klassen; men det kom til at gå anderledes. Måske hang det sammen med, at der var 20 kr. til overs fra festen. Vi vedtog nemlig at drikke pengene op! Og en aften samledes næsten alle hos pølsemanden på Trianglen og travede derfra i øsregn til „Højborg“. Alle havde pligt til at fortælle mindst én vittighed under kaffebordet, og alle havde lovet at tage en sangbog med (!). Hvis der har været andre ude hin sene sølevåde nat, da vi gik hjemad, må de have undret sig, for vi skrælede alle mulige og umulige sange på hjemturen. Ved denne lejlighed skabtes der lidt af en tradition, for

skønt klokken nærmede sig 2, listede vi om på et værelse på Nygade for at drikke the.

Denne tradition for nattesæde holdtes vedlige gennem alle 4 år. Det er mange gange hændt, at en morgenduelig bager har solgt os varme rundstykker i bageriet, og at hovedparten af klassen mødte på seminariet uden at have set dyner. En morgen var således de fleste af os med bybussen, hvor vi, efter at have drukket kaffe på Gjessø Savværk om aftenen, om natten hos en klassekammerat i Virklund og morgenkaffe hos en anden i Ringgården, i et overstadigt humør sang „Sol er oppe“, hvad den da vitterligt også var. På seminariet holdt humøret sig ca. 20 minutter, hvorefter solen gik ned for de fleste. — Hr. Ravn må have undret sig!

Man blader videre og genopliver fællesspisninger Mortensaften, julefester, cykle- og weekendture — f. eks. den til samariterhytten i Sejs. Det var så koldt, at vi alle blev enige om at sove i den store stue, hvor kakkelovnen gav en smule varme fra sig. Først gik pigerne i seng, hvorefter vi andre gik i soveposerne ude i kulden og i kænguruhop fandt madrasserne inde ved den store kakkelovn, der natten igennem kunne fryde sig over lys og mørk snorken, der lød i skøn samdrægtighed.

En lang overgang havde vi en mani for sanglege og børnesange; de første, fordi vi derved kunne få alle med til festerne, som vi holdt endda usædvanlig mange af, de sidste, fordi det lød så sjovt at synge om „de fire små grise“. Det blev vist lidt for meget, og man begyndte at grine ad os i krogene; men vi lod, som om vi var lige glade, hvad dog ikke alle var, — i hvert fald er der én af os, der fandt lejlighed til at skælde os ud på dagbogens blade. Nu bagefter kan man jo godt se, at mange af de ting, vi foretog os, var lidt pjankede, men vi morede os dejligt.

Der var et sammenhold udover det almindelige i vores klasse, og det kom sikkert af, at vi arrangerede så mange ting sammen i fritiden, og at alle var med. Den første store fællesting var nok et skuespil, vi opførte ved vårfesten, det år, vi gik i første klasse, men regatta-aftenen, hvor hele klassen var ude i kanoer, eller den morgen, vi gik i festligt optog til én af kammeraterne, der tillod sig at blive pebermø, tæller også med.

Dagbogen véd ikke ret meget om timerne på seminariet. En enkelt notits om, at én af os *ikke* sov i naturhistorietimen den 23. september 1954, er dog indføjjet, men de mange drabelige kampe, i hvilke vi brugte smukt baldyrede puder som kasteskyts — eller dengang én af os „kom udenfor døren“ for at have skudt med papirkugler, er ikke fundet værdige til optagelse i bogen.

Den omstændighed, at den nøgterne seminariehverdag er forbi gået stort set i tavshed, hænger nok sammen med, at vi ikke var så flittige, som man vel har kunnet ønske af os. Nå, men vi fik da alle

papir på, at vi var uddannede lærere og derfor burde forlade seminariet. Vedkommende, der i bogen har berettet om den højtidelige afslutning, bliver da også helt vemodig, da han skriver om afskeden, hvor vi en stille juninat stod i kreds med hinanden i hænderne, talte lavmælt og takkede hinanden, stod længe tavse, fordi ingen kunne få sig til endeligt at sige farvel, — et farvel til 4 år med et kammeratskab, som ingen af os nogensinde vil opleve, — en afsked med en dejlig periode, der omsider blev afbrudt af et diskret: „Godnat“ fra rektors vindue.

Hans Arne Hansen.

SIDSTE OM GYMNASIETS NORDISKE UDVEKSLING

Den nordiske udveksling går videre, i år sådan at 30 elever rejser til Kalmar og 4 elever, en for hver Ig, til Arendal. Dette sidste, som er at opfatte „repræsentativt“, håber jeg skal genoprette forbindelsen med Arendal. I hvert fald sender Arendal 4 elever herved i august samtidig med, at vi har besøg fra Kalmar.

K. L.-Lang.

SEMINARIEGRUPPENS FORÅRSSTÆVNE

Lørdag efter Kristi Himmelfartsdag samledes cirka 100 af seminariegruppens medlemmer med en del af seminariets lærerstab og elever fra de to afgangsklasser til stævne under nye former. Vi begyndte med at spise aftensmad sammen i kantinen, hvor snakken gik lystigt, og hvor hel- og halvrunde jubilarer blev præsenteret og hyldet. Rektor frk. Lang var 45-års jubilar, 25-års holdet var svagt, 10-års holdet stærkt repræsenteret.

Derefter var der underholdning og dans i aulaen. Hr. Gro-Nielsen fortalte om bygningerne, hr. Otto Munk om minder fra sin seminarielærertid, og Bodil Jespersen (f. Svendsen), dim. 1951, læste ny dansk poesi og prosa for os. Ind imellem var der stort besøg på den udstilling af keramiske arbejder, som hr. Folmer Rasmussen havde arrangeret i tegnesalen. — Formanden, Hans Arne Hansen, dim. 1956, kædede festens punkter sammen og fastslog, at traditionen nu er lagt: Vi sætter allesammen kryds i kalenderen hvert år ud for lørdag efter Kristi Himmelfartsdag og mødes til forårsstævne inden for seminariegruppen.

„HUGINN“ 1960-61

Vi begyndte som sædvanlig efter sommerferien med det orienterende møde for 1.g'erne og realisterne onsdag den 30/8.

Lørdag den 3/9 arrangerede „Huginn“ en fest for nogle engelske skoleelever fra Whitesea High School, skønt foreningen ikke direkte var impliceret i besøget. Eleverne opførte „Arms and the Man“ og „The Merchant of Venice“ i seminariets aula, og trods skuespillernes unge alder blev dette gjort med stor dygtighed.

Herefter skulle sæsonen rigtigt til at begynde, og den 22/9 startede vi traditionen tro i 3 overfyldte busser mod Vrads Sande, hvor efterårsfesten skulle løbe af stabelen. Efter at have spist de medbragte klemmer begyndte underholdningen. I et broget program blev bl. a. en vittig komedie om Goethe opført. Derefter spillede et jazzorkester op til dans, og den gode stemning, der ikke blev mindre i aftenens løb, holdt sig til, vi skulle bryde op for at være tilbage i Silkeborg kl. 24.

Torsdag den 27/10 stod filmatiseringen af Per Lagerkvists roman „Barabbas“ på programmet, og skønt støjen fra apparatet på et tidspunkt truede med at overdøve højttaleren, fik man et godt indtryk af denne enestående film.

Til en foredragsaften den 8/11 havde vi inviteret seminariet som et forsøg på et nærmere samarbejde mellem dette og gymnasiet. Titlen på foredraget var: „Kunsten at blive voksen“, og foredragsholderen, K. K. Steincke, sagde bl. a.: „Det vigtigste for et menneske er, at det har en livsanskuelse at bygge på!“ Også denne gang fik den fhv. minister lejlighed til at udfolde sit skarpe vid.

En måned senere gjorde „Huginn“ et forsøg på at styrke interessen for den moderne malerkunst. Kunstmaler Sigfred Mai fra Skive causerede morsomt over sit emne: „Hvorfor maler de sådan, og kommer det os ved?“, samtidig med, at han illustrerede sit foredrag med malerier og lysbilleder af egen produktion.

Nu nærmede julen sig med gran, lys og guirlander overalt. Denne stemning inspirerede os til at genoptage en gammel tradition, juleafslutningen, som var blevet forsømt det foregående år på grund af „Bazaren“. Da det uheldigvis faldt sammen med 3.g'ernes tur til København, kunne disse ikke deltage. Den blå sal blev festligt pyntet, og til punchen serveredes æbleskiver, som pigerne havde medbragt; drengene leverede syltetøjet. Hr. Kjærulff indledte aftenen med oplæsning og sang, og derefter gik det slag i slag med

konkurrencer og anden underholdning. I løbet af aftenen gjorde hr. Schrøder sin entré som julenisse og uddelte til stor begejstring de medbragte julegaver.

Inden vi brød op, sang vi et par julesange.

Mandag den 16/1 havde „Huginn“ indkaldt til ordinær generalforsamling. Da man åbenbart mente, at det var tradition, at denne skulle gå meget livligt for sig, så bestyrelsen sig nødsaget til at henlægge den til næste dag, hvor det viste sig, at man godt kan afholde en generalforsamling under normale og rolige forhold.

Da Jan Maegaard den 25/1 holdt sit foredrag: „Den moderne musik set på baggrund af tolvtonemusikken“, viste interessen sig ikke at være særlig stor. Komponistens foredrag var meget vanskeligt at følge, men for virkelig musikinteresserede var det en meget udbytterig aften.

I januar måned bad „Huginn“ nogle gamle studenter om at fortælle om deres nuværende studium som en slags erhvervsvejledning, der gerne skulle blive til en tradition. Man morede sig over at se kendte ansigter og få friske oplysninger om eventuelle fremtidsstudier.

I stedet for den sædvanlige forårsfest klædte man sig i år ud til en maskerafest. Pessimisternes dystre spådomme blev gjort til skamme, da man mødte op i både fantasifulde og originale dragter. Det var virkelig vanskeligt at udpege de to morsomste og de to mest opfindsomme dragter.

Stemningen var strålende hele aftenen.

Meget levende og fængslende belyste pastor Poul Borchsenius den 8/3 Israels politiske situation i sit foredrag: „Storm over Mellempøsten“. Tilslutningen var blot alt for lille i forhold til emnets aktualitet.

Tirsdag den 14/3 fortalte dr. Jacob Raft for hele skolen om Congos fortvivlede situation, og opildnet heraf arrangerede „Huginn“ en auktion med dans og underholdning til fordel for Congo-hjælpen. „Man må smede, mens jernet er varmt“, siger et gammelt ord-sprog, og allerede den følgende lørdag fandt auktionen sted, der indbragte knap 500 kr.

Mandag d. 20/3 holdt vi et diskussionsmøde over emnet: „Atombevæbning?“. Oberstløjtnant C. E. Nielsen og formanden for „Aldrig mere krig“, Svend Haugaard, indledte. Derefter diskuteredes der ivrigt, og selv om man af og til bevægede sig lidt uden for emnet, viste man en interesse for at diskutere, som ikke er blevet lagt for dagen i de tidligere diskussioner. Den store tilslutning gav os yderligere mod på til næste år at fortsætte med et større antal af disse møder.

Sæsonen er endnu ikke slut. Vi venter den 12/4 besøg af kaptajn-løjtnant Frank Pedersen, der vil tale om emnet: „Flyvende tal-



lerkner — er rummet beboet?“ Som en afslutning på denne sæson vil et par af skolens elever gennemgå den moderne jazz.

Ikke alle elever er medlemmer af „Huginn“, ca. 70%, og dette kan rent økonomisk indvirke på antallet af arrangementer. Dog synes jeg, at tilslutningen er god til de arrangementer, vi har, og jeg takker for godt samarbejde fra alle sider.

Wini Tworek.

EN HILSEN FRA KASSEREREN

Hvis navn, stilling eller adresse på Det røde Hefte, som De nu har modtaget, er forkert, gør mig da den tjeneste hurtigst muligt at skrive rettelsen på nedenstående blanket og send den til mig. De vil så ikke ærgre Dem næste gang, der igen er forkert adresse; vi véd, hvor vi skal finde Dem, og både postvæsenet og jeg sparer meget besvær. — Tak til alle, der reagerede sidste år.

Med en rigtig hjertelig hilsen.

Else Madvig,
Skovvangsvej 18, Silkeborg.

Heftet var adresseret til:

.....

Bedes rettet til:

Navn:

Stilling:

Adresse:

.....

Dimissionsår: Skolen

Seminariet

SEMINARIETS ELEVFORENING

Hermed en lille hilsen fra os på seminariet for at fortælle lidt om, hvad vi fordriver tiden med, altså fritiden.

Vi begyndte som sædvanlig året med „Dusfesten“, hvor vi bl. a. havde lejlighed til at se, hvad de „nye“ formåede i underholdningsmæssig henseende. — Midt i september var vor idrætsafdeling arrangør af den årlige trekantturnering mellem Gedved, Silkeborg og Th. Lang seminarier. Arrangementet sluttede med fest om aftenen på seminariet.

Først i oktober var vort seminarium vært for det årlige landsrådsstævne. 60—70 deltagere fra alle landets seminarier lagde beslag på vort i 3 dage. På dette stævne drøftede man bl. a. en forhøjelse af statsunderstøttelsen og statslånene, problemer, der jo til stadighed beskæftiger seminarieeleverne.

Hen på efteråret havde vi nogle glimrende foredragsholdere. Vi lagde ud med forfatteren Finn Søeborg med foredraget: „Hvad forstår man ved humor?“ Et glimrende og meget morsomt foredrag.

I november havde vi fhv. justitsminister K. K. Steincke med „Kunsten at blive voksen“. Han fulgte foredraget op med nogle erindringer fra sit politiske liv, og disse var ikke mindst medvirkende til, at aftenen blev den helt store succes.

Sidst i november kom Børge Roger Henriksen med sit foredrag „Klassisk og jazzisk“, hvor han på en dygtig og meget sober måde — uden på nogen måde at forklejne den klassiske musik — fortalte og illustrerede ved flyglet forskelle og ligheder mellem disse to musikarter.

I forbindelse med valget arrangerede vi en politisk diskussion, hvor det var seminarieeleverne selv, der kom med indlæg for de forskellige politiske partier.

Først i december kom „Seminarierevyen 1960“. Vores 2. studenterklasse havde lavet en revy, som var underholdning af højeste karat. Gid denne revy ville blive en årligt tilbagevendende begivenhed, selvom det vil blive vanskeligt at leve op til det ry, denne har skabt.

Julefesten forløb glimrende. Sædvanen tro begyndte vi i aulaen, hvor der var en meget fin og lødig underholdning, og derefter gik vi over i pigernes gymnastiksal og dansede om juletræet og fik julegaver af nissen Schröder. Vi sluttede af med kædedansen og affyringen af raketten.



Fra seminarieelevernes landsrådsstævne.

I januar måned havde vi endnu et fællesarrangement med Silkeborg Seminarium (det første var Børge Roger Henriksen). Seminarielektor Bent Andersen læste glimrende op af Hans Kirk. — Sidst på måneden havde vi en Karen Blixen-aften, og først i marts læste Børge Troelsen Henning Kehlers „Ullabella“ meget dygtigt og fængslende op.

I årets løb har vi haft nogle fester, bl. a. karnevallet i februar, og vi sluttede som sædvanlig sæsonen med „Vårfesten“ en uge før påske.

Endelig i år er vi begyndt på samarbejdet med Silkeborg Seminarium. Vi har haft et par fællesarrangementer, og det er jo af største økonomiske betydning, at vi har kunnet samarbejde, og hvorfor skulle vi så ikke gøre det.

Med håbet om, at Elevforeningen vil trives lige så godt, som den plejer, vil jeg hermed overgive tøjlerne til Andreas Jensen, 2. st.

Per Østergaard.

LEGATMODTAGERE SIDEN SIDSTE SOMMER

Th. Langs Gymnasiums Jubilæumslegat uddelt 20. juni 1960.

Stud. Hans Erik Madsen	2.000 kr.
Stud. Per Østergaard Nielsen	1.500 „
Stud. Ingrid Tougaard	1.500 „
Stud. mag. Gunnar Sørensen	500 „
	<hr/>
	Ialt 5.500 kr.

Th. Langs Skolers Samfund uddelt 22. og 23. nov. 1960.

Seminarieret: 2s Petra Pedersen
3s Kirsten Syberg Christensen
4s Ole Rans-Jensen
IIst Jytte Voigt Hansen
IIIst Kirsten Munk
 Per Østergaard
2sm Ellen Gudrun Jensen
Boggaver til ialt 350 kr.

Gymnasieskolen: 4ma Tyge Kildsgaard, 50 kr.
3ma Hanne Lise Ravn, 50 kr. — Ialt 100 kr.
3gbl Bente Balle
3gsa Jon Lindhardtzen
2gma Flanning Lindhardt Christensen.
2gmb Henning Fosgerau Jensen
2gsb Grethe Kirkegaard
2gsa Gertrud Jensen
Boggaver til ialt 250 kr. — Ialt 350 kr.

Hovedskolen: 7c Peter Petersen, 50 kr.
7d Karen Bay, 50 kr.
7e Inger Jensen, 50 kr.
8 Niels Oluf Eriksen, 50 kr.
 Connie Nielsen, 50 kr.
9 Jette Eiersted 50 kr.
Ialt 300 kr.

Alle legater tilsammen 1.000 kr.
23/11 Anonym gave - 2s - Inga Brink 200 kr.

Anna Holtzermanns Mindelegat

uddelt 13. december 1960

3gmb: Gudrun Matthiesen	120 kr.
3gma: Thomas Ebbesen	120 „
	Ialt 240 kr.

Th. Langs Mindelegat

uddelt 3. maj 1961.

<i>Seminariet</i> : 4s Henry Dreyer	125 kr.
<i>Gymn.skolen</i> : 3gsb Margit Ebbesen	75 „
real a: Anders Qvortrup	50 „
<i>Hovedskolen</i> : 6c Kis Nellemann	35 „
6d Lykke Rasmussen	35 „
6e Klaus Drivsholm	35 „
	355 kr.

Th. Langs Skolers Lærerlegat

uddelt 3. maj 1961.

<i>Seminariet</i> : IIIst. Inge Marie Kristensen	75 kr.
2sm Liss Nørgaard	75 „
<i>Gymn.skolen</i> : 2gsa Erik Møller	75 „
2gmb Erik Rytter	75 „
<i>Hovedskolen</i> : 7c Bente Dalsgaard	50 „
7d Steen Søgaard	50 „
7e Hans Hors	50 „
	450 kr.

Theodora Dam, f. Madsens Mindelegat,

tildelt 3. maj 1961

1gsb Jens Tholstrup	1000 kr.
---------------------------	----------

REGNSKAB

for „Th. Langs Gymnasieskoles Jubilæumsfond af 1960“
for regnskabsåret 1/4 1960—31/3 1961.

INDTÆGTER:

Kassebeholdning 1/4 1960	14.000,00	
Auktion over basar-rester	118,51	
Årsbidrag i skoleåret 1959-60	650,00	
Enkelte større bidrag 1959-60	353,90	
Slutregnskab for lærerindsamling	665,00	
Årsbidrag i skoleåret 1960-61	882,00	
Enkelte større bidrag 1960-61	600,00	
Renter i tiden 1/4 1960—31/3 1961	891,37	18.160,78

UDGIFTER:

Legater udbetalt 1/9 1960—31/3 1961	3.400,00	
Annoncer	25,70	
Trykning af gavebreve	103,90	
Porto	10,00	
Kvitteringsblokke	7,25	
Beholdning 31/3 1961	14.613,93	18.160,78

Det bemærkes, at udgiften til trykning af gavebreve modsvares af en indtægt under posten større bidrag på samme beløb.

Silkeborg, den 17. april 1961.

Lorens Nordentoft,
kasserer.

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med forelagte bilag. Beholdningen, kr. 14.613,93, er forevist.

Silkeborg, 8/5 1961.

J. C. Ravn.

Silkeborg 14/5 1961.

Gunnar Christensen.

REGNSKAB

for „Th. Langs Skolers Samfund“ 1960

I n d t æ g t:

Kassebeholdning ved årets begyndelse	255,56
Renter	26,76
Kontingenter	6.552,40
	<u>6.834,72</u>

U d g i f t:

Rejseudgifter	9,40
Blomster	10,00
Kontorhjælp	68,00
Gaver til seminariet og gym.skolen	75,10
Udsendelse af heftet	1.265,00
Bogtrykker	4.048,60
Gaver til elever d. 23/11-1960	992,60
Kassererens honorar	50,00
Kassebeholdning ved årets slutning	316,02
	<u>6.834,72</u>

Ovenstående regnskab med bilag er revideret og fundet i orden.
Kassebeholdningen forevist.

Silkeborg, den 18/3-1961.

Jens Rørby.

J. C. Ravn.

TH. LANGS SKOLERS SAMFUND

Bestyrelsen:

Præsident: Rektor frk. K. Linderstrøm-Lang.

(A-gruppen (seminariernes tidligere elever).

1. Programredaktør Laur. Bindsløv, København.
2. Lærerinde frk. Ellen Haffgaard, København.
3. Lærer Hans Arne Hansen, Odder (formand).
4. Sem.lektor frk. Else Madvig (kasserer).
5. Sem. E. Messell, Silkeborg.
6. Lærerinde frk. Margit Sørensen, Silkeborg.

B-gruppens (skolens tidligere elever):

1. Rektor Åge Bertelsen, Århus (formand).
2. Overretssagfører O. Bisgaard, Silkeborg.
3. Lektor G. Christensen, Silkeborg.
4. Læge Gustav Dickmeiss, Silkeborg.
5. Stud. med. Niels Mortensen, Århus.
6. Bogtrykker Kai Sørensen, Silkeborg.

Revisorer:

Forstander J. C. Ravn, Silkeborg.

Lærer Jens Rørby, Silkeborg.

Forslag til kandidater til bestyrelsen bedes sendt til kassereren inden 1. oktober.

MEDLEMSLISTE A

Seminarierne

A.

- Ågård, Karen, f. Grønlund, frue, „Det ny Klithus“, Nr. Lyngvig pr. Ringkøbing. S. 55.
- Abrahamsen, Jørgen, lærer, Grejsdals skole, Grejsdal. S. 56.
- Agerbæk, Kirsten E., frue, Lægeboligen, Centralsygehuset, Silkeborg.
- Aidt, Kirsten, frk., lærerinde, Rishøjgård, Skelhøje. S. 59.
- Allentoft, Knud, lærer, Veddum skole, Veddum. S. 57.
- Ancher, Ole, lærer, Parkvej 8, Vejle. S. 59.
- Andersen, Asbjørn, lærer, Frindelvej 54, Skagen. S. 51.
- Andersen, Bent, lærer, H. C. Ørstedsvvej 53, Herning. S. 56.
- Andersen, Birthe, frk., lærerinde, „Katholm“, Hjallerup. Sm. 60.
- Andersen, Brandt, lærer, Skelhøje. S. 60.
- Andersen, Frederikke, frk., lærerinde, Randersvej 30, Viborg. F. 53.
- Andersen, Gerda, frue, f. Eriksen, Linde, Bjødstrup pr. Skanderborg. S. 37.
- Andersen, Gunnar E. Selmer, lærer, Jyllandsgade 12⁴, Randers. S. 41.
- Andersen, Hanna, frk., lærerinde, Saxild Strand, Odder. Sm. 58.
- Andersen, Hanne, frk., lærerinde, skolen, Lunderskov. F. 55.
- Andersen, Helene, frue, f. Riis Pedersen, lærerinde, Jungehøj 35, Kyndby pr. Kragstrup. S. 51.
- Andersen, Inga Hvidegård, frk., lærerinde, Markholt, Brønderslev. F. 55.
- Andersen, Inger Olling, frue, f. Pedersen, Klosterparkvej 37¹, Kalundborg. F. 37.
- Andersen, Jytte, frk., lærerinde, Sjællandsgade 7, Randers. S. 58.
- Andersen, Kaj Normann, lærer, Grove skole pr. Havndal. S. 56.
- Andersen, Karen, frk., lærerinde, Bredgade 7, Thyborøn H. S. 57.
- Andersen, Kathrine, frk., lærerinde, Sæbyholm forskole, Nakskov. F. 28.
- Andersen, Margr. Vestergård, frk., lærerinde, Astrup pr. Skjern. Sm. 60.
- Andersen, Mogens Blicher, lærer, Ribevej 27, Vejle. S. 59.
- Andersen, Niels Bisgård, lærer, Hadsundvej 87, Randers. S. 56.
- Andersen, Rigmor, frue, f. Pedersen, Blangbjerggård, Lov. S. 51.
- Andersen, Ruth Hvidegård, frk., lærerinde, Markholt, Brønderslev. S. 59.
- Andersen, Vibeke, frue, f. Rasmussen, lærerinde, Tågelund skole pr. Egtved. S. 45.
- Andersen, Sven Jørgen, lærer, Frydensgade 22, Silkeborg. S. 60.
- Andreasen, Gerda, frue, f. Pedersen, Ry st. S. 32.

- Andreasen, Rigmor, frk., lærerinde, Brylle pr. Knarreborg. F. 37.
 Andreasen, Sigrid., frk., forstanderinde, strandvejen 126, Hellerup. S. 25.
 Andreasen, Vagn, lærer, Mariager. S. 57.
 Arnbjerg, Poul, lærer, Simmelkjær Skole, Sunds. S. 60.
 Asmussen, Ib Brun, lærer, Vorup Skole, Randers. S. 60.
 Aspel, Aage, lærer, Kirkebakken 6, Skive. S. 52.
 Astrup, Helga, frue, f. Nysom, „Søndervang“, Møldrup. S. 25.
 Axelsen, Anna Marie, frk., lærerinde, Grøndalsvej 8, Silkeborg. S. 54.

B.

- Bach, Emil, lærer, Lyng skole pr. Fredericia. S. 49.
 Bach, Johannes, lærer, Thorlund skole, Thorlund. S. 51.
 Bach, Svend Aage, lærer, Gjesing skole, Skanderborg. S. 40.
 Balle, Hans, lærer, Strandgade 28, Grenå. S. 60.
 Ballegård, Else, frue, lærerinde, f. Schiøtz, Ringholmsvej 14³,
 Nørresundby. S. 49.
 Balling, Poul, lærer, Tapdrup pr. Viborg. S. 56.
 Baltersen, Åse, frue, lærerinde, Glentevej 18, Køge. Sm. 60.
 Bang, Inga Adrian, frk., lærerinde, kommuneskolen, Svinninge. S. 38.
 Bang, Karl Erik, lærer, Bredgade 20, Herning. S. 60.
 Bech, Bente, frk., lærerinde, Helgolandsgade 29, Ålborg. S. 56.
 Bentsen, Tage, lærer, Hildursvej 1², Randers. S. 51
 Berthelsen, Ingeborg Bjerre, frue, f. Bjerre Jensen, lærerinde, skolen,
 Vadum. F. 43.
 Bervig, Ulla, frue, f. Jensen-Smidt, lærerinde, Stadionvej 27, Grenå. S. 45.
 Bindsløv, Laurits, programredaktør v. statsradiofonien, Vester Marie allé
 26, Kastrup. S. 37.
 *Bindsløv, Harriet, frue, f. Kristensen, V. Marie allé 26, Kastrup. S. 37.
 Birkeland, Bodil, frk., lærerinde, Havepladsvej 162, Fredericia. S. 51.
 Bjerg, Ellen, frk., lærerinde, Plantagevej 2¹, Frederikshavn. S. 32.
 Bjørn, Esther, frk., lærerinde, Durup pr. Nørager st. S. 56.
 Boes, Bente, frk., lærerinde, Tøstrup centralskole, Nimtofte. S. 58.
 Boeskov, Annelise Just, frue, lærerinde, Hovedgaden, Jægerspris. F. 43.
 Borre, Johanne, frk., lærerinde, Hadsundvej 5, Randers.
 Brauner, Henny, frk., lærerinde, Bøgild pr. Kjellerup. S. 59.
 Breum, Villy, lærer, Lupinvej 12, Sønderborg. S. 50.
 Bro, Kaja, frue, f. Rossig-Nielsen, Danmarksgade 18, Fredericia. S. 29.
 *Bruhn, Tove, frue, f. Jensen, lærerinde, Uffe-skolen, Tønning, Sydslesv.
 S. 51.
 Bruhn, Heinz-Herbert, lærer, Uffe-skolen, Tønning, Sydslesvig. S. 54.
 Brun, Andreas, lærer, Øls skole, Hobro. S. 56.

- Brun, Vibeke, frue, f. Vinther, lærerinde, Harridslev pr. Randers. S. 53.
 Brøcher, Poul, lærer, H. C. Ørstedesvej 5c, Herning. S. 58.
 Brønning, Kristine, frk., lærerinde, Kærbølling skole pr. Bredsten. F. 22.
 Buch, Lise, frk., lærerinde, Enggårdsgade 16a¹, Ålborg. S. 37.
 Bundgård, Ole, lærer, Tværgade 8, Silkeborg. S. 60.
 Busch, Henning, lærer, Hjertingvej 34, Esbjerg. S. 53.
 Bæk, Mary, frk., lærerinde, Borgergade 80, Silkeborg. S. 54.
 Bækgaard, Knud, lærer, Skrænten 15, Esbjerg. S. 50.
 *Bækgaard, Edith, frue, f. Andersen, lærerinde, Skrænten 15, Esbjerg.
 S. 50.
 Bøgh, Marinus, lærer, Framlev pr. Harlev, J. S. 52.

C.

- Carlsen, Kristine, frk., lærerinde, Slotsalléen 5, Slagelse. S. 13.
 Chemnitz, Gudrun, frue, f. Chemnitz, lærerinde, Godthåb, Grønl. F. 51.
 Christensen, Agnes, frue, lærerinde, f. Lambertsen, adr.: fru K. Lambertsen, Birkelse. S. 60.
 Christensen, Agnes, frk., lærerinde, Tjæreborg nye skole, Tjæreborg.
 F. 28.
 Christensen, Anders Schou, lærer, Krstrup skole, Randers. S. 57.
 Christensen, Edith, frk., lærerinde, Stadionvej, Vamdrup. S. 56.
 Christensen, Elisabeth Kopp, lærerinde, Skolen, Tarm. S. 60.
 Christensen, Gerda, frk., lærerinde, Kirkegårdsvej 11, Roskilde. S. 28.
 Christensen, Hans Frederik, lærer, Skovvej 38, Århus. S. 43.
 Christensen, Inge, frk., lærerinde, Birkehaven 194, Fredericia. S. 56.
 Christensen, Jenny, frk., lærerinde, Centralsk., Herlufmagle. Sj. F. 36.
 Christensen, Karen, frk., overlærer, Klokkestøbergade 2, Slagelse.
 Christensen, Lissy Bro, frue, lærerinde, Bygholmen 18, Ålborg. S. 60.
 Christensen, Lotte, frk., lærerinde, Jeppe Åkjærsvej 4, Skalborg. S. 60.
 Christensen, Maria, frue, f. Jakobsen, skolen, Sparkær. F. 47.
 Christensen, Mie, frue, f. Østergård, lærerinde, Kragelund pr. Silkeborg.
 F. 51.
 Christensen, Ole, lærer, Tordenskjoldsgade 2, Frederikshavn. S. 58.
 Christensen, Orla Ørskov, lærer, Østergade 17, Vibbjerg. S. 60.
 Christensen, Rigmor, frk., lærerinde, Frederiksberggade 37¹, Silkeborg.
 S. 17.
 *Christensen, Rigmor, frue, f. Sørensen, lærerinde, Præstehaven 22,
 Hasle, Århus. S. 43.
 Christensen, Rigmor, frk., lærerinde, Frederiksberggade 37¹, Silkeborg.
 S. 17.
 Christiansen, Hans Jørgen, kommunelærer, Markhøjvej 209, Herlev,
 København. S. 43.
 Christensen, Vagn Huus, lærer, Wesselvej 6, Silkeborg. S. 60.

- Christiansen, Margrethe, frk., lærerinde, Vestergade 142, Silkeborg. S. 25.
 Christiansen, Svend Åge, lærer, Sanatorievej 37, Silkeborg. S. 59.
 Christophersen, Knud, lærer, Sygelusvej 3, Grenå. S. 53.
 Clausen, Johanne, frk., lærerinde, Næstvedgade 41, København Ø. S. 25.

D.

- Dahl, Anders, lærer, Thorsminde Skole pr. Ulfborg. S. 60.
 Dahl, Inge, frue, lærerinde, f. Simoni, Thorsminde Skole pr. Ulfborg.
 S. 60.
 Dalgas, Grete, frk., lærerinde, Ilskov. S. 59.
 Dalsgaard, Helge, lærer, Skals st. S. 55.
 Dalsgård, Mads Peter, lærer, Møldrup. S. 59.
 Dalsgård, Niels Juul, lærer, Bjerregrav pr. Møldrup. S. 60.
 Damgaard, Helga, frk., lærerinde, Hvidbjerg st., Thy. F. 37.
 Dauning, Peter, lærer, Horne, Fyn. S. 45.
 Davidsen, Erik, lærer, Enghavevej 8, Silkeborg. S. 60.
 Davidsen, Jytte Brandt, frk., lærerinde, Sct. Mogensgade 52, Viborg.
 S. 60.
 Digmann, Else, frk., lærerinde, Solhøjsvej 14, Silkeborg. S. 58.
 Ditzel, Meta, frue, f. Nedergaard, lærerinde, H. Gernersvej 5, Viborg.
 S. 31.
 Donslund, Dove, frue, f. Andersen, lærerinde, Ry. S. 49.
 Due, Ina Schousboe, frue, f. Schousboe, Tvilumgård pr. Fårvang. F. 51.
 Dueholm, Elin, frue, lærerinde, f. Poulsen, Bjerndrup Skole pr. Gørding.
 F. 55.
 Dybkjær, Bjørn, lærer, Egå pr. Hjortshøj. S. 59.
 Dyrbye, Karen, frue, f. Leth, Råby, Dalbyover. F. 41.

E.

- Edward, Wigmar Westy, lærer, Ringgårdsvej 10, Silkeborg. S. 57.
 Eisensee, Asta, frk., lærerinde, Kastanievej 30, Odense. F. 55.
 Ellesen, Esther, frk., lærerinde, Centralskolen, Nr. Felding. F. 53.
 Elling, Bodil, frk., lærerinde, Hostrupsgade 19, Silkeborg. S. 51.
 Elmegaard, Thyra, frk., lærerinde, centralskolen, Kregme. F. 55.
 Enevoldsen, Lavra, frk., skolepsykolog, Lindegårdsvej 7², Frederikshavn.
 S. 24.
 Eriksen, Axel, lærer, Ringvejen 17, Holstebro. S. 53.
 Eriksen, Magda, frue, f. Olsen, Sandby, Harpelunde. S. 28.
 Erlandsen, Kristian, lærer, Holbjørnsvej 7, Bagsværd. S. 53.
 *Erlandsen, Ellen, frue, f. Eklund, Holbjørnsvej 7, Bagsværd. S. 53.
 Ernø, Niels Peter, lærer, Kirkevej 7, Lemvig. S. 50.

F.

- Fauer, Inger, frue, f. Hansen, lærerinde, Morsallé 79, Søborg. S. 27.
 Fensager, Inger, frk., lærerinde, Kastanievej 10, Holbæk. S. 56.
 Fly, Jenny, frk., lærerinde, Kisumvej, Rønbjerg. F. 43.
 Foersom, Poul, lærer, Solsortevej 21², Randers. S. 53.
 *Frandsen, Bertha, frue, f. Laugesen, lærerinde, Laurbjerg. F. 51.
 Frandsen, Else, frk., lærerinde, Laven st. S. 60.
 Frandsen, Rigmor, frk., lærerinde, Harlev skole, Harlev J. F. 53.
 Frandsen, Sigrid, frk., lærerinde, S. U. M., Numan Via Jos, Nigeria, Br.
 West Africa. S. 52.
 Frandsen, Thomas, lærer, Laurbjerg. S. 49.
 Fredberg, Lis, frue, lærerinde, f. Skovgård-Jensen, Helgolandsgade 66,
 Ålborg. S. 56.
 Frederiksen, Inger, frk., lærerinde, Øster Toreby, Nykøbing F. F. 55.
 *Frederiksen, Tove, frue, f. Jonassen, lærerinde, Ågade 19¹, Silkeborg.
 S. 52.
 Frederiksen, Trier, lærer, Ågade 19¹, Silkeborg. S. 56.
 Frey, Hans Henrik, lærer, Ørnevej 27, Frederikshavn. S. 52.
 Fridberg, Bent, lærer, Parkvej 61, Tåstrup. S. 56.
 Frøkjær, Stinne, frue, f. Vestergård, lærerinde, Abildgårdsvej 44²,
 Nr. Utrup. S. 55.

G.

- Gårdsøe, Bruno, lærer, Vejrumbro. S. 59.
 Gårdsøe, Kirsten, frue, f. Feldbæk Nielsen, lærerinde, Vejrumbro. S. 53.
 Gandrup, Jørgen, lærer, Egedesminde, Grønland. S. 58.
 Gandrup, Ingeborg, lærerinde, Egedesminde, Grønland. S. 58.
 Gerløv, Emma, frue, f. Duus Hansen Grønlykkevej 1, København S. S. 30.
 Gjelstrup, Martha, frk., lærerinde, Bøvling hovedsk., Bøvlingbjerg. F. 51.
 Gjørup, Ida, frue, f. Beck-Jensen, Maglemosevej 33, Hellerup. S. 12.
 Godsken, Ingeborg, frk., lærerinde, Vor Frue Skole pr. Roskilde. F. 30.
 Gorridsen, Karin, frk., lærerinde, Gern. S. 55.
 Graversen, Hanne, frk., lærerinde, Vojens station. S. 56.
 Graversen, Inge, frk., lærerinde, Sdr. Markvej 14, Viborg. S. 51.
 Gravesen, Rigmor, frue, f. Kragh, Nykøbing M. S. 27.
 Grøn, Edith, frk., lærerinde, Uggerby pr. Hjørring. S. 59.
 Grønbæk, Kjeld, lærer, Hasselvej 1, Randers. S. 53.
 Grønfeldt, Bodil, frk., lærerinde, Jessensgade 14, Horsens. S. 58.
 Grønnegård, Grethe, frk., lærerinde, Bryrup. Sm. 58.
 Guldager, Karen Grete, frk., lærerinde, Nr. Vium skole, Troldhede. S. 55.
 Gundersen, Inger, frk., lærerinde, Højdevej 6, Hobro. S. 57.
 Gundersen, Kirsten, frk., lærerinde, Fussingvej 17a, Horsens. S. 59.

II.

- Hårbo, Elsebeth, frk., lærerinde, Sdr. Bjært pr. Bjært. S. 57.
 Haffgaard, Ellen, frk., lærerinde, Jensløvs Tværvej 7, Charlottenl. S. 39.
 Hald, Marie, frk., pens. lærerinde, Hobrovej 23, Randers. S. 09.
 Hansen, Anna, frue. f. Stouby. Bremers Allé 10. Dagnæs pr. Horsens.
 S. 53.
 Hansen, Arne, lærer, Sdr. Omme. S. 53.
 Hansen, Birgit, frue, f. Thomsen, lærerinde, Mølløvænge 25, Nykøbing
 Mors. S. 57.
 Hansen, Carla, frk., lærerinde, Korsgade 19², Hjørring. S. 28.
 Hansen, Doris, frue, lærerinde, D.K.A.s skole, Bregninge. F. 55.
 Hansen, Doris Brunse, frk., lærerinde, Føns skole, Nr. Åby. F. 33.
 Hansen, Doris Hogrefe, frk., lærerinde, Langelinie 7¹, Holstebro. S. 13.
 Hansen, Edith, frk., lærerinde, Centralskolen, Mørke. F. 45.
 Hansen, Else, frk., lærerinde, Ikast skole, Ikast. S. 58.
 Hansen, Eva, frk., lærerinde, Klim skole, Klim. S. 56.
 Hansen, Gerda, frk., lærerinde, Anemonevej 30, Struer. S. 39.
 Hansen, Grete, frk., lærerinde, Bjarkesgade 8, Bolbro. S. 54.
 Hansen, Gunnar, lærer, Frøslev, Mors. S. 48.
 Hansen, Gunnar K., viceinsp., Apotekerhaven, Skive. S. 44.
 Hansen, Hans Arne, lærer, Torvet 6, Odder. S. 57.
 Hansen, Henning, lærer, Karl Jensensvej 3, Holstebro. S. 59.
 Hansen, Inge, frue, f. Poulsen, lærerinde, Mariehøjvej 26, Silkeborg.
 F. 28.
 Hansen, Jane Buhr, lærerinde, frk., Bakkevænget 14, Hasseris, Ålborg.
 S. 60.
 Hansen, Jørgen, lærer, Frederiksberggade 57, Silkeborg. S. 55.
 Hansen, Kai, lærer, Randersvej 83, Århus. S. 53.
 Hansen, Knud E., lærer, Vellevej Mejeri pr. Ulstrup. S. 59.
 Hansen, Laurits, lærer, Hømostevej 12, Viby J. S. 50.
 Hansen, Maren Sofie, frk., lærerinde, Sinding skole pr. Skægkær. F. 55.
 Hansen, Marie Vestergaard, frk., lærerinde, Blære pr. Blære. F. 53.
 Hansen, Martha, frk., lærerinde, Hinge. F. 22.
 Hansen, Noomi, frk., lærerinde, Harald Gjersingsallé 17, Højbjerg v.
 Århus. S. 48.
 Hansen, Ragnhild, frue, f. Frost, lærerinde, Øsløs pr. Vesløs. F. 53.
 Hansen, Ruth, frk., lærerinde, Tranderup Skole pr. Ærøskøbing. Sm. 60.
 Hansen, Thora Kolstrup, frue, lærerinde, Kærsgårdsvej 25A, Silkeborg.
 Sm. 58.
 Hansen, Ulla Kruse, frk., lærerinde, „Ledsager“, Hobro. S. 59.
 Harboe, Agnete, frk., lærerinde, Linde skole pr. Bur. F. 30.
 Harrestrup, Kirstine, frk., lærerinde, Skolen, Hammershøj st. Sm. 60.
 Hastrup, Inge Merete, frk., lærerinde, Førtevej 46, Risskov. S. 56.

- Haubek, Birte, frk., lærerinde, Realskolen, Skanderborg. S. 58.
 Haugaard, Mogens Hansen, førstelærer, Lund pr. Højslev. S. 38.
 Haugbølle, Inge, frk., lærerinde, Nordby, Samsø. F. 51.
 Hebsgaard, Marie, frue, f. Jessen, Kolding Landevej 86, Vejle. S. 38.
 Hede, Niels, lærer, Kragelund skole, Ø. Snede. S. 56.
 Hedegård, Else, frk., lærerinde, Rindum Skole, Ringkøbing. Sm. 60.
 Hedegaard, Karen, frk., lærerinde, Teglvænget 15, Ålborg. S. 52.
 Helgeby, Kirsten, frk., lærerinde, Ans Skole. S. 60.
 Helms, Gertrud, frk., lærerinde, Snertinge skole pr. Klarskov. F. 43.
 Helms, Karen, frk., lærerinde, Bergsøesvej 63, Århus. S. 45.
 Helms, Marie, frk., lærerinde, Langsøvej 15, Lysbro pr. Silkeborg. S. 41.
 Hempel, Aase, frue, f. Kayser, Fredericiagade 8³, København K. S. 20.
 Henriksen, Knud, lærer, Holstebrovej 46A, Skive. S. 48.
 Henneberg, Andreas, lærer, Sjællandsgade 54, Randers. S. 54.
 Henningsen, Käte, frue, f. Bossen, Egersund skole pr. Egersund. S. 30.
 Henriksen, Knud, lærer, Ålborggade 6E, Vorup, Randers. S. 53.
 Henrichsen, Kristian, lærer, Låsby skole, Låsby st. S. 49.
 Henriksen, Birthe, frk., lærerinde, Skelby, Herlufmagle. S. 30.
 Henriksen, Bjarne, lærer, Herningholmsvej 28, Herning. S. 60.
 Henriksen, Linda, frue, lærerinde, Trige pr. Århus. S. 56.
 Henken, Hermann, lærer, Fresendelf, Husum, Sydslesvig. S. 53.
 Henten, Ulla, frue, f. Bjerre, Solbjærget 38, Birkerød. S. 48.
 Herping, Erik Kjær, lærer, Aldersrovej 8, Silkeborg. S. 57.
 Herskind, Johs., lærer, centralskolen, Them. S. 58.
 Hestbæk, Willy, lærer, Godthåbsvej 1, Skive. S. 54.
 Hindbo, Else, frue, f. Andersen, Højager, Vormark. F. 53.
 Hjelder, Henning, lærer, Grauballe. S. 57.
 Hjorth, Carl, lærer, Kommuneskolen, Skagen. S. 52.
 Hjorth, Grethe, frk., lærerinde, Finsensgade 69¹, Århus. S. 52.
 Hjorth, Inge, frue, lærerinde, f. Mølgård, Skagen. S. 60.
 *Hjorthmose, Gerda, frue, f. Christiansen, lærerinde, Nyvej 13, Vejle.
 S. 49.
 Hjorthmose, Knud, lærer, Nyvej 13, Vejle. S. 46.
 Hjortsnaes, Alexandra, frk., lærerinde, Vodskov skole, Vodskov st. F. 03.
 Hoffmann, Agnethe, frue, f. Thomsen, Den danske Skole, Gelting, Syd-
 slesvig. F. 55.
 Holm, Ib, lærer, Falkevej 9, Kolding. S. 56.
 Holm, Ingrid, frk., lærerinde, Olgasvej 24, Vedbæk. S. 49.
 Holm, Søren, lærer, adr.: S. E. Holm, Skolegade 55, Silkeborg. S. 60.
 Holst, Arne, lærer, Løve centralskole pr. Slagelse. S. 58.
 Holst, Else, frk., lærerinde, Baggesensvej 38, Silkeborg. S. 47.
 Holst, Gerda, frk., lærerinde, Hou pr. Ulsted. S. 58.
 Horn, Ingeborg, frk., lærerinde, Husumgade 57¹, Flensborg. F. 53.

- Hougesen, Anna, frk., lærerinde, Smedebæk skole, Ejstrupholm. F. 37.
 Howald, Ruth, frue, f. Sørensen, lærerinde, Østre allé, Hjørring. S. 43.
 Huda, Anna Margr., frue, f. Nielsen, lærerinde, Høng realskole, Høng.
 S. 50.
 Husum, Jytte, frk., lærerinde, Sebbersund. Sm. 58.
 Hvarregård, Mary, frk., lærerinde, Horne, Jyll. S. 50.
 Hviid, Anna Lise, frue, f. Jensen, Elsted Søndergård pr. Lystrup st. F. 47.
 Hørdum, Vivi, frue, lærerinde, Gundestrup skole pr. Hørby st., Vendsyssel. F. 53.
 Hørleik, Niels, lærer, Åndssvageanstalten, Bregninge. S. 53.
 Hørning, Aksel, lærer, Saxogade 9, Silkeborg. S. 60.
 Høst, Christiane Svanholm, frue, f. Svanholm, R 2 Burbank, South Dakota, USA. F. 18.
 Høst, Kai, lærer, Solsortvej 35³, Silkeborg. S. 57.
 Høybye, Marie, frk., lærerinde, Enderslev, Hårlev. S. 18.

I.

- Ingemann-Petersen, Solvejg, frue, lærerinde, Vilsted skole, Vilsted. F. 53.
 Isager-Nielsen, Grethe, frue, f. Laier, Højbjerg pr. Rødkjærsbro. F. 45.
 Iversen, Gerda, frk., lærerinde, Gormsvej 21², Herning. S. 58.
 Iversen, Preben Buus, lærer, Vestergade 2, Tårs. S. 56.

J.

- Jacobsen, Alice, frk., lærerinde, Højlundshusene 37, Værløse. S. 51.
 Jacobsen, Grethe, frk., lærerinde, Nr. Åby realskole, Nr. Åby. F. 37.
 Jacobsen, Inga, frue, f. Thuesen, Hjordkær, Sønderj. S. 41.
 Jacobsen, Kirstine, frk., lærerinde, Demstrup, Sjørslev. F. 18.
 Jacobsen, Vagn Richard, lærer, Vegavej, Fredensvang, Århus. S. 51.
 Jakobsen, Bodil, frue, f. Sabroe, komml., Valløvej 2¹, Brønshøj.
 Jakobsen, Else, frk., lærerinde, Sejling Skole, Skægkær. Sm. 60.
 Jakobsen, Frede, lærer, Overlund skole pr. Viborg. S. 54.
 Jakobsen, Hans Chr., lærer, Flade Skole pr. Nykøbing M. S. 59.
 Jakobsen, Hans Peter, lærer, Sennels Skole pr. Thisted. S. 59.
 Jakobsen, Jakob E., førstelærer, Hejbøl skole pr. Ølgod. S. 41.
 Jakobsen, Margit Birk, frk., lærerinde, Gyldenstensvej 117, Bogense.
 S. 58.
 Jalk, Thorkild, lærer, Skolegade 8, Silkeborg. S. 59.
 Jantzen, Kirsten, frk., lærerinde, Vojens. S. 24.
 Jensen, Åse Bjerregård, frk., lærerinde, Søndre skole, Holbæk. S. 58.
 Jesen, Aksel Nørgård, lærer, Mellemskolen, Horsens. S. 60.
 Jensen, Anders Gundersen, lærer, Gug Skole, Gug. S. 60.

- Jensen, Anna, frue, f. Jacobsen, Tørring. S. 01.
- Jensen, Anne Marie, frk., lærerinde, Refs, Hurup, Thy. S. 59.
- Jensen, August, lærer, Spanager børnehjem, St. Skensved. S. 56.
- Jensen, Benth, lærer, Østre skole, Viborg. S. 57.
- Jensen, Bodil Andrup, frk., lærerinde, Sølystvej 68, Silkeborg. S. 59.
- Jensen, Britta, frk., lærerinde, Rønnede. F. 53.
- Jensen, Ebbe Holm, lærer, Voldby pr. Hammel. S. 52.
- Jensen, Edith, frk., lærerinde, Vork, Egtved. S. 52.
- Jensen, Ejner, viceinspektør, Frydensgade 30, Silkeborg. S. 35.
- Jensen, Ejner Lund, lærer, Aftenbakken 21, Søborg. S. 42.
- Jensen, Elise, lærerinde, Dalbynder skole, Dalbyovre. F. 24.
- Jensen, Ella Brøgger, frk., lærerinde, Norgesallé 6³, Århus. S. 51.
- Jensen, Ellen M., frk., forstanderinde, Håndarbejdsskolen, Haslev. F. 30.
- Jensen, Else, frk., lærerinde, Hald skole pr. Højslev. Sm. 58.
- Jensen, Emma Danneman, frue, lærerinde, f. Fischer, Pilevad 9, Lyngby.
- Jensen, Ester, frue, f. Christensen, lærerinde, Solbakken 20, Kibæk. S. 56.
- Jensen, Grete, frk., lærerinde, Storegade, Hvidbjerg, Thy. S. 56.
- Jensen, Grethe, frue, lærerinde, Ø. Ringvej 1, Hjørring. S. 58.
- Jensen, Gudrun, frue, f. Jensen, præstegården, Gjerlev J. F. 33.
- Jensen, Gudrun Raphael, frk., lærerinde, Ålstrup pr. Falling. F. 39.
- Jensen, Henny, frue, l.Inde, f. Mikkelsen, Ejstrup skole pr. Spøttrup. F. 53
- Jensen, Holger B., lærer, Bredgade 13, Hammerum. S. 58.
- Jensen, Inga, frk., lærerinde, Strandhøjsvej 7, Sletten pr. Humlebæk.
S. 49.
- Jensen, Inger, frk., lærerinde, Skolegade 5, Vinderup. F. 36.
- Jensen, Inger Hebo, f. Schøler, lærerinde, Falkevej 11, Kolding. S. 47.
- Jensen, Ingrid Møller, frue, f. Møller, lærerinde, Herborg. F. 36.
- Jensen, Jenny Noe, frue, lærerinde, Heldum pr. Lemvig. F. 55.
- Jensen, Jens Kristian, lærer, Knudenevej 70, Frederikshavn. S. 48.
- Jensen, Johanne Kærgaard, frue, f. Popp-Kristensen, Sdr. skole, Åbybro.
F. 46.
- Jensen, Jørn Stendorf, lærer, Sjællandsgade 65, Herning. S. 55.
- Jensen, Kaj Engedal, lærer, Hestlund, Bording. S. 56.
- Jensen, Kaj Videbæk, lærer, Marstrup skole, Marstrup. S. 47.
- Jensen, Karen Margr., frk., lærerinde, Kg. Georgsvej 1, Hasseris, Ålborg.
S. 58.
- Jensen, Kathrine, frk., lærerinde, Gadevangs skole, Hillerød. F. 51.
- Jensen, Kirsten Warrer, frue, lærerinde, Alsonderup pr. Hillerød. F. 53.
- Jensen, Kirsten, fru, lærerinde, Tostrup centralskole pr. Nimtofte.
Sm. 58.
- Jensen, Leif, Thyge, lærer, Østre Skole, Slagelse. S. 59.
- Jensen, Marie Østergaard, frue, f. Østergaard Nielsen, overlærer,
Danmarksgade 16, Randers. S. 13.

- Jensen, Nielsine, frk., lærerinde, Sdr. Tåstrup skole pr. Sdr. Ørslev, Falster. F. 27.
- Jensen, Ove, lærer, Møllegade 43, Ikast. S. 60.
- Jensen, Peder Eg, lærer, Give. S. 41.
- Jensen, P. S., lærer, Højgade 1, Randers. S. 56.
- Jensen, Peter Kristian, lærer, Oddervej 67, Højbjerg, Århus. S. 52.
- Jensen, Poul Erik, lærer, Søndergade 36, Silkeborg. S. 60.
- Jensen, Poul Vermund, lærer, Parkvej 29, Vejle. S. 51.
- Jensen, Poul Westergård, lærer, Vejlevej 56, Brande. S. 58.
- Jensen, Ragnhild, frue, lærerinde, Søby Skole, Vandslet pr. Svendborg. Sm. 60.
- Jensen, Ruth, frue, f. Pedersen, lærerinde, skolen, Østrup. F. 53.
- Jensen-Sønderup, Sine, frue, f. Nielsen, „Kærvang“, Sønderup, Støvring. S. 15.
- Jensen, Sara Sivert, frk., lærerinde, Lykkesborg allé 1³, Søborg. S. 32.
- Jensen, Svend Mærkedahl, lærer, Møllevej 4, Snedsted. S. 60.
- Jensen, Sv. E. Videbæk, lærer, Irisvej 2, Århus. S. 56.
- Jensen, Thomas, lærer, Munkersvej 47, Odense. S. 47.
- Jensen, Tove Villaing, frue, f. Villadsen, lærerinde, Rosenvej 36, Sæby. F. 53.
- Jeppesen, Arne, lærer, Holstebro. S. 52.
- Jeppesen, Bent Haasc, lærer, Hanstedgade, Hirtshals. S. 52.
- Jeppesen, Liss, frue, f. Pheiffer, lærerinde, Skorpæsvvej 45, Skagen. Sm. 58.
- Jeppesen, Marie, frk., lærerinde, Løsning skole, Løsning. F. 21.
- Jepsen, Anna, frk., lærerinde, Strandparken 11, Hellerup. F. 53.
- Jepsen, Inge, frk., læreri., miss., C.M.S. Building Baoulac, Cairo. S. 50.
- Jepsen, Jens, lærer, Glejbjerg. S. 50.
- Jespersen, Bodil, frue, f. Svendsen, lærerinde, Skovkrogen 20, Allerød. S. 51.
- Jessen, Ib Elgård, lærer, Fritidsklubben „Lunden“, Silkeborg. S. 59.
- Jessen, Laurids, lærer, Sædding, Eshjerg. S. 52.
- Johannesen, Bente, frk., lærerinde, Bethaniagade 3, Herning. S. 59.
- Johannesen, Erling, lærer, Bøgild, Kjellerup. S. 59.
- Johannesen, Ruth, frk., lærerinde, Syv Skolen, Sæby. F. 51.
- Johannesen, Ingrid, frk., lærerinde, Rosenkransgade 12, Thisted. S. 57.
- Johansen, Alice Niebuhr, frk., lærerinde, Stadil centralskole pr. Tim. St. 53. S. 55.
- Jorn, Vagn Ove, lærer, Helmsvej 14, Silkeborg. S. 53.
- Josefsen, Ellen, frk., lærerinde, Sofievej 6³, th., Holte. S. 02.
- Juul, Kurt, lærer, adr.: P. Juul, Th. Nielsensgade 39, Herning. S. 60.
- Jørgensen, Anne Lise, frk., lærerinde, Blichersvej 5¹, Helsingør. Sm. 60.
- Jørgensen, Eivind, talepædagog, Gormsvej 23, Herning. S. 50.
- Jørgensen, Else Marie, frk., lærerinde, Tim. S. 54.

- Jørgensen, Helga, frue, lærerinde, Vejerslev pr. Thorsø. F. 49.
 Jørgensen, Helge, lærer, Grønnevænget 4, Skalborg. S. 48.
 Jørgensen, Inga, frk., lærerinde, Saustrup Skave, Holstebro. F. 55.
 Jørgensen, Inger, frk., lærerinde, Ny Strandvej 106, Humlebæk. S. 56.
 Jørgensen, Ingrid, frk., lærerinde, Karstoft pr. Kibæk. Sm. 60.
 Jørgensen, Jørgen, lærer, Dambæksvej, Jyderup. S. 51.
 Jørgensen, Karla, Holm, frue, lærerinde, Hugelkjærvej 8, Bjerringbro.
 Sm. 60.
 Jørgensen, Maren, frk., lærerinde, Danmarksgade, Vamdrup. S. 28.
 Jørgensen, Niels Jørn, lærer, Balle skole, Odder. S. 56.
 *Jørgensen, Ulla, frue, lærerinde, Gormsvej 23, Herning.

K.

- Kaasgaard, Johannes Larsen, lærer, Skibsted skole, Kongerslev. S. 43.
 Kiby, Anne, lærerinde, frk., De Kellerske Anstalter, Bregninge. S. 60.
 S. 60.
 Kiel-Larsen, Johannes, lærer, Turesensvej 20³, Nørresundby. S. 43.
 Kieldrup, Gerda, frk., kolonien Filadelfia, Mariebo, Dianalund st. S. 23.
 Kierulf-Petersen, Else, frue, f. Lyngby, Gudrunsvvej 12, st., Charlotten-
 lund. S. 16.
 Kilstrup, Kirsten, frk., lærerinde, Søbyvad mølle pr. Hammel. S. 58.
 Kirk, Elna Sand, frk., lærerinde, Betaniegade, Herning. S. 54.
 Kirk, Tage Sand, lærer, Thyborøn. S. 59.
 Kjeldstrup, Poul, lærer, Drejens optagelseshjem, Drejens pr. Kolding.
 S. 47.
 Kjær, Leo Straasø, lærer, Hørlycks allé 8, Grindsted. S. 45.
 Kjær, Henry Thomsen, lærer, Nyvangsvej 85, Randers. S. 56.
 Kjærgaard, Karen M., frue, f. Christensen, lærerinde, P. Møllersgade 22,
 Frederikshavn. S. 24.
 Kjærgaard, Poul Erik, lærer, Løsning. St. 48. S. 56.
 Kjærgaard, Vilhelm, lærer, Søndergade 36, Silkeborg. S. 35.
 Kjølseth, Ellen Bodil, frk., lærerinde, Søvænget 19, Kastrup. S. 37.
 Klemmensen, Grete, frk., lærerinde, Aldersrovej 13, Silkeborg. S. 57.
 *Klitgaard-Jensen, Maren, frue, f. Larsen, lærerinde, Vinstrup skole,
 Dalbyover. S. 47.
 Klitgaard-Jensen, Per, lærer, Vinstrup skole, Dalbyover. S. 48.
 Kløve, Karen Margrethe, frue, f. Leffers, lærerinde, Brønderslev. S. 42.
 Knopper, Erik, lærer, Thorsminde pr. Ulfborg. S. 54.
 Knudsen, Aksel, lærer, Trendelsvej, Skagen. S. 52.
 Knudsen, Charles, lærer, Haldager pr. Åbybro. S. 60.
 Knudsen, Elisabeth Dahl, frk., lærerinde, Oksebøl. F. 30.
 Knudsen, Henning, lærer, FASTERHOLT. S. 60.
 Knudsen, Hilda Sandager, frue, f. Jeppesen, lærerinde, Kibæk Skole,
 Kibæk. S. 44.

- Knudsen, Inge Merrild, frk., lærerinde, Adelgade 37¹, Hobro. S. 60.
 Knudsen, Johanne, frk., lærerinde, Rejsby Skole, Sønderjylland. F. 49.
 Knudsen, Jørn, lærer, Voldby pr. Hammel. S. 57.
 Knudsen, Poul, lærer, Nyborgvej 107, Odense. S. 58.
 Koch, Hugo, lærer, Tøndervej 125, Åbenrå. S. 51.
 Kokborg, Ib, lærer, Fredensgade 13, Silkeborg. S. 59.
 Kolind, Ingrid, frk., lærerinde, Følle skole pr. Rønde. F. 37.
 Koudahl, Mariane, frk., lærerinde, Otto Rudsgade 4¹, Århus. S. 14.
 Krarup, Niels, lærer, Gallemosevej, Næstved. S. 53.
 Kreiberg, Grethe, frk., lærerinde, Sundby skole, Mors. F. 53.
 Kristensen, Agnes, frk., lærerinde, Bønnerup forskole pr. Glesborg.
 Sm. 58.
 Kristensen, Bjarne Klestrup, lærer, Vester Altanvej 30³, Randers. S. 60.
 Kristensen, Inger, frk., lærerinde, „Rita“, Sølystvej 18, Skanderborg.
 F. 51.
 Kristensen, Inger Bay, frk., lærerinde, Colbjørnsensvej 4, Odense. S. 50.
 Kristensen, Marie, frk., lærerinde, Gl. Vejlevej 8, Herning. S. 54.
 Kristensen, Ole, lærer, Ringparken 29, st., Holstebro. S. 55.
 Kristiansen, Signe, frk., lærerinde, Svebølle skole, Svebølle st. F. 27.
 Krog, Katrine, frk., lærerinde, Rødtjørnevej 22, Herning. S. 60.
 Krogh, Dagny, frk., lærerinde, Roslev. F. 27.
 Krogh, Emil, lærer, Bredgade 75, Brønderslev. S. 55.
 Krogh, Hugo, lærer, Thorning Centralskole pr. Kjellerup. S. 60.
 Krogh, Karin Lisbeth, lærerinde, frue, f. Secher, Thorning Centralskole
 pr. Kjellerup. S. 60.
 Krogh, Kamma, frue, f. Vinther, lærerinde, Bælum. S. 51.
 Krogh-Jensen, Inger-Merete, frk., lærerinde, Herredsvej 20, Hasle pr.
 Århus. S. 51.
 Kudahl, Estrid Korsager, frue, f. Korsager, „Hannesminde“, Rønde.
 F. 24.
 Kuhlmann, Elinor, frue, f. Glowatzki, lærerinde, Volquard Paulsstrasse 57,
 Husum, Sydslesvig. F. 53.
 Kvorning, Anna, frue, f. Skindhøj Pedersen, Struergårdsvej 6, Struer.
 S. 53.

L.

- Ladegård, Svend, lærer, Langelinie 67, Odense. S. 49.
 Lai, Hans Peter, lærer, Sct. Markus kirkepl. 24², Århus. S. 53.
 Lang, Gerda, frue, f. Kyndby, Carlsberg Laboratoriet, Gl. Carlsbergvej
 10, Valby. S. 16.
 Lang, Karen Linderstrøm, frk., rektor, Th. Langs Skole, Silkeborg. S. 16.
 Larsen, Aase, frk., lærerinde, Jyllandsgade 117, Esbjerg. S. 55.
 *Larsen, Agnete Levin, frue, f. Stoltze, lærerinde, Ormslevvej 86, Viby J.
 S. 52.

- Larsen, Anders, førstelærer, Vesterhornum. S. 51.
- Larsen, Anna, frue, lærerinde, Østerlide, Tørring, Ry. S. 58.
- *Larsen, Anna, frue, f. Fischer Jacobsen, skolen, Ruds Vedby. S. 38.
- Larsen, Anny, frk., lærerinde, Jagtvej 19, Grindsted. S. 53.
- Larsen, Betty, frue, f. Andersen. St. Andst, Varmark, Andst. S. 49.
- Larsen, Ellen Marie, frue, f. Weis Fogh, Skovvej 10B, Hobro. S. 41.
- Larsen, Gerda, frue, lærerinde, f. Jensen, c/o landmand V. Larsen, Snebjerg, Herning. F. 53.
- Larsen, Gerda, frk., Skolen, Gloslunde. S. 27.
- Larsen, Hans Chr., lærer, Strandvej 76, Esbjerg. S. 47.
- Larsen, H. E., lærer, A. C. Jacobsensvej 5¹, Nørresundby. S. 59.
- Larsen, Helga Møller, frue, f. Sinding, lærerinde, Ikast. S. 44.
- Larsen, Helmuth, lærer, Jerslev, Jylland. S. 46.
- Larsen, Kirsten, lærerinde, Hammerum. S. 60.
- Larsen, Knud V., lærer, Dronningensgade 95, Fredericia. S. 39.
- Larsen, Lilly, frk., lærerinde, Borgmestervænget 12, Ålborg. S. 32.
- Larsen, Mathilde, frk., lærerinde, Lyøgade 4, Århus. S. 36.
- Larsen, Mette Røll, frk., lærerinde, P. S. Krøyersvej 10, Højbjerg J. S. 56.
- Larsen, Niels Søndergaard, lærer, Hvidbjerg realskole, Thy. S. 57.
- Larsen, Sigurd, lærer, Holsteinsborgvej 12³, Vanløse. S. 37.
- Larsen, Niels Otto, lærer, Statsskolen, Rungsted Kyst. S. 55.
- Lassen, Anna, frk., Gandrup skole, Arden. F. 30.
- Lassen, Johanne Kirstine, frk., lærerinde, Ørnso Hvilehjem, Silkeborg. F. 16.
- Lassen, Viggo Møller, lærer, Lindegårdsvej 49, Frederikshavn. S. 52.
- Laurberg, Ragnhild, frk., lærerinde, St. Blichersgade 75, Kjellerup. S. 56.
- Lauridsen, Cecilie, frk., lærerinde, Strellev pr. Ølgod. F. 43.
- Lauridsen, Julie, frue, lærerinde, f. Jessen, Rodskov Skole pr. Løgten. Sm. 58.
- Laursen, Agnethe, frk., lærerinde, Mathildegade 2¹, Flensborg. S. 48.
- Laursen, Birgit, frk., lærerinde, Vinkelvej 3, Bjerringbro. S. 56.
- Lauersen, Ole, lærer, Grøndalsvej 10, Silkeborg. S. 60.
- Lausten, Kristian, lærer, Kirketoftvej 5, Bjerringbro. S. 59.
- *Lauszus, Agnete, frue, f. Friis Andersen, lærerinde, Mørviggade 155A, Flensborg-Mørvig, Sydslesvig. S. 51.
- Lauszus, Andreas, lærer, Mürwikersstrasse 155A, Flensborg-Mørvig, Sydslesvig. S. 54.
- Legård, Niels, lærer, Søndermarksskolen, Horsens. S. 59.
- Leth, Steen, lærer, Vellev pr. Ulstrup. S. 57.
- Lollesgaard, Vibeke, frk., læreri., Torpenvænget 42, Humlebæk. St. 31.
- Lund, Hugo Grønbæk, lærer, Sahl skole, Sahl. S. 52.
- Lund, Rigmor Ladefoged, lærerinde, f. Madsen, Ørnsovej 52, Silkeborg. S. 60.

- Lund, Jens, lærer, Bode skole, Ørsted. S. 35.
 Lundkvist, Astrid, frk., lærerinde, Skovvangsvej 18, Silkeborg. S. 30.
 Lundsgaard de Gundersen, Elise, frue, f. Lundsgaard, Est. Copetanes
 F. C. S., Argentina. F. 18.
 Lybæk-Hansen, Poul, lærer, Giver skole, Års.
 *Lybæk-Hansen, Rita, frue, f. Andrup Jensen, Giver skole, Års.
 Lykke, Jenny, frk., lærerinde, Ansvej 10, Silkeborg. S. 55.
 Lykke-Hansen, Helle, frue, f. Vestergaard, Valbyvej, Tåstrup. F. 39.
 Lyng, Juliane, frk., lærerinde, c/o pastor Lyng, Julianehåb, Grønland.
 Sm. 58.
 Løfgren, Magnus, lærer, Solbakken pr. Odder. S. 58.

M.

- Madsen, Aage, lærer, skolen, Ruds Vedby. S. 55.
 Madsen, Andreas, lærer, Byskolen, Tårs. S. 53.
 Madwsen, Anelise, frk., lærerinde, Jyllandsgade 19, st., Ikast. S. 58.
 Madsen, Birgit, frk., lærerinde, Havepladsvej 160, Fredericia. S. 56.
 Madsen, Eilen, Østre skole, Holbæk. S. 56.
 Madsen, Else Fensten, frk., lærerinde, Nørregade 52, Herning. S. 59.
 Madsen, Erik, lærer, Skolegade, Nr. Snede. S. 53.
 Madsen, Frede Bech, lærer, Ravnholtsvej 18¹, Silkeborg. S. 55.
 *Madsen, Inge, frue, f. Tang, lærerinde, skolen, Ruds Vedby. St. 53. S. 55.
 Madsen, Inger, frk., lærerinde, Vejrum skole, Vejrumbro. F. 43.
 Madsen, Jørgen, lærer, Borger- og realskolen, Saxkjøbing. S. 58.
 Madsen, Karen, frk., lærerinde, Tovsbürggade 7, Flensborg.
 (Box K Gråsten bank, Kruså, Padborg). S. 45.
 *Madsen, Karen, frue, f. Gundersen, lærerinde, Vestergade 28, Brørup.
 S. 53.
 Madsen, Marie, lærerinde, f. Jørgensen, Barløse forskole pr. Sandager,
 Fyn. F. 55.
 Madvig, Else, frk., sem.lektor, Skovvangsvej 18, Silkeborg. S. 45.
 Maibom, Jørgen, viceinspektør, Ansgarskolen, Slesvig by. S. 46.
 Malmstrøm, Mette, frue, lærerinde, f. Ramløse, Solbjerg gl. Skole. S. 53.
 Mathiasen, Erik, lærer, Lysbro, Silkeborg. S. 55.
 Maxen, Arsenio, skoleinspektør, Roslev. S. 40.
 Mejlgård, Jørgen, lærer, Sundby, Mors. S. 60.
 Mejlgård, Kirsten, frue, lærerinde, Sundby, Mors. Sm. 60.
 *Messell, Christine, frue, f. Bonde, Åstrupsvej 142a, Haderslev. S.
 Mikkelsen, Agnes, frk., lærerinde, Bjerregård skole, Timring pr.
 Vilbjerg. F. 51.
 Mikkelsen, Chr., lærer, Dalgasgade 43, Silkeborg. S. 58.
 Mikkelsen, Else, frk., filialbest., cand. jur., Ringparken 10, Holstebro.
 S. 38.
 Mikkelsen, Grethe, frue, lærerinde, Tørring, Ry. Sm. 60.

- Mikkelsen, Peben, lærer, Vestergade 12, Langå st. S. 55.
 Mogensén, Thomas, lærer, Farre. S. 53.
 Mondrup, Anne, frue, f. Søholmer, Engesvang. S. 49.
 Mortensen, Bodil Marie, frk., lærerinde, Thise pr. Jebjerg. F. 45.
 Mortensen, Elisabeth, frue, f. Frost, Åhavevej 54, Silkeborg. S. 32.
 Mortensen, Emma, frk., lærerinde, Gahner pr. Skjern. F. 49.
 Mortensen, Inger Saaby, frue, lærerinde, Kærmindevej 30, Herning.
 F. 55.
 Mortensen, Jørgen Kjærsgård, lærer, Rårup Centralskole, Rårup. S. 59.
 Mortensen, Lilian Kjærsgård, frue, f. Beck, Rårup Centralskole, Rårup.
 Mortensen, Svend Aage, lærer, Enghavevej 1, Skive. S. 48.
 Mouridsen, Elisabeth B., frk., lærerinde, Ottingvej 85, Herlev. S. 52.
 Mouridsen, Græthe, frk., lærerinde, Fynsgade 70, Herning. S. 48.
 Musso, Lisbeth Weis, frue, lærerinde, f. Olsen, c/ bogtrykker Olsen,
 Andsager. S. 60.
 Møgelmoose, Ulla, frue, f. Ørts, lærerinde, Klokkerholm, Vendsyssel. S. 56.
 Møller, Anna, frue, lærerinde, f. Hundahl, Realskolen, Hedensted. S. 44.
 Møller, Bjarne, lærer, Fårevejle. S. 52.
 Møller, Inga Schou, frk., lærerinde, Frederiksberggade 64, Silkeborg.
 F. 55.
 Møller, Karen, frk., lærerinde, Toftesvej, Overlund, Viborg. S. 52.
 *Møller, Kirsten, frue, f. Hansen, lærerinde, Fårevejle. S. 52.
 Møller, Peter, lærer, realskolen, Hedensted. S. 44.
 Møller, Ruth, frk., lærerinde, Asferg skole, Fårup. S. 57.
 Mørck, Else, frk., lærerinde, V. Boulevard 9, Randers. S. 56.
 Mørk, Børge L., lærer, Slesvigvej 10, Silkeborg. S. 57.

N.

- Nedergaard, Anna, frk., lærerinde, Åabybro realskole, Åabybro. F. 55.
 Nedergaard, Ruth, fru, lærerinde, Skarrild skole pr. Kibæk. Sm. 58.
 Nicolaisen, Margrethe, frk., lærerinde, Frøslev, Padborg. F. 25.
 Nielsen, Agnes, frk., lærerinde, Onsild st. S. 54.
 Nielsen, Agnes, lærerinde, frk., Østed, Vejle. S. 60.
 Nielsen, Aksel, lærer, Skolen, Grindsted. S. 60.
 *Nielsen, Anna Nørgaard, frue, f. Sørensen, lærerinde, Niels Juulsvej 84,
 Frederikshavn. S. 54.
 Nielsen, Astrid Skov, frue, f. Nemming, lærerinde, Præstevænget, Egtved.
 S. 52.
 Nielsen, Bent, lærer, Birkeallé, Kolding. S. 48.
 Nielsen, Bent, lærer, Jernbanegade 4, Fjerritslev. S. 55.
 Nielsen, Benta Sevelsted, frk., lærerinde, Kaptajn Andersensgade 18²,
 Horsens. St. 52. S. 55.
 Nielsen, Birgit, frk., lærerinde, Elmevej 4, Viborg. S. 58.

- Nielsen, Ebbe, lærer, Birkevej 6, Silkeborg. S. 60.
 Nielsen, H. Egon, forstander, Fårupgård pr. Jelling. S. 36.
 Nielsen, Else Dalsgård, frk., lærerinde, skolen, Nykøbing Mors. S. 58.
 Nielsen, Elvira, frk., lærerinde, Gurreby skole pr. Søllested, Lolland.
 F. 28.
 Nielsen, Emmy, frk., lærerinde, Vivild skole. F. 36.
 Nielsen, Erik Korshøj, lærer, Give Mejeri, Give. S. 60.
 Nielsen, H. Erik, lærer, Vindeby byskole pr. Onsevig. S. 47.
 Nielsen, Helen, frk., lærerinde, Østre Paradisvej 7B², Holte. S. 58.
 Nielsen, Henry, lærer, Vestergade 54, Silkeborg. S. 41.
 Nielsen, Hulda, frue, lærerinde, Sølystvej 134, Silkeborg. S. 57.
 Nielsen, Inger Lis, frk., lærerinde, Tørring Skole pr. Herning. S. 60.
 Nielsen, Inger Wormslev, frk., lærerinde, H. C. Ørstedsvvej 29b, Herning.
 S. 60.
 Nielsen, Ida Johanne, f. Berid, Tullebølle. S. 37.
 Nielsen, Ingeborg Frandsen, frue, f. Lair, V. Strandallé 100, Risskov.
 S. 32.
 Nielsen, Ingrid, frk., lærerinde, Elmevej 9, Herning. S. 59.
 Nielsen, Johannes, lærer, Rødning pr. Spøttrup. S. 51.
 Nielsen, Jytte Armstrong, frk., lærerinde, Rådhusørvet 8, Sønderborg.
 Nielsen, Kirstine, frk., lærerinde, Bernstorffsvej 6, Odense. S. 32.
 Nielsen, Laura, frk., lærerinde, Hundborgsvej 26, Thisted. S. 54.
 Nielsen, Laurits Wissing, lærer, Oddense skole pr. Balling. S. 37.
 Nielsen, Lis, frue, lærerinde, f. Lidegård, Rosengade 5, Silkeborg, Sm. 58.
 Nilesen, Magna, frk., lærerinde, centralskolen, Ejstrupholm st.. F. 51
 Nielsen, Marie, frk., lærerinde, Oddense skole pr. Balling. F. 28.
 Nielsen, Mary Nymann, frk., Herning friskole, Herning. F. 43.
 Nielsen, Poul Nørgaard, lærer, Niels Juelsvej 84, Frederikshavn. S. 54.
 Nielsen, Solveig, frk., lærerinde, Lærerboligen v/ Lishjergskolen pr.
 Århus. S. 51.
 Nielsen, Tinne, frue, f. Søndergard Pedersen, lærerinde, Rislev Skole,
 Næstved. S. 45.
 Niemann, Gunnar Moll, lærer, Centralkiosken, Silkeborg. S. 59.
 Nitschke, Jens, lærer, Tvedhusene pr. Tranehusene. S. 60.
 Nørby, Mariane, frk., lærerinde, Simmelkjær, Sunds. F. 53.
 Nørby, Poul, kommunelærer, Skovvej 2, Snekkersten. S. 35.
 Nørgaard, Birgitte Bjerg, frue, f. Nielsen, lærerinde, Thyborøn. F. 49.
 Nørgaard, Ingrid, frue, f. Fledelius, præstegården, Ryslinge. S. 37.
 Nørgaard, Jens, lærer, Byskolen, Gylling. S. 56.
 Nørregaard, Ruth, frk., lærerinde, Ørum Djursl. F. 55.

O.

- Olesen, Anne, frue, f. Lykke, Bøstrup skole, Bøstrup. F. 51.
 Olesen, Arne, lærer, Skolen, Bøstrup st. S. 55.

- Olesen, Inger, frue, f. Rønn, lærerinde, Bjergby, Ørslev, Mors. S. 51.
 Olesen, Ludvig, lærer, Østerbrogade, Løgstør. S. 46.
 Olesen, Maren Skjærbæk, frk., lærerinde, Gillesager 90, Hvidovre. S. 40.
 Olesen, Marie, frk., lærerinde, Nr. Kongerslev. S. 53.
 Olsen, Agnete, frk., lærerinde, skolen, Hasselager. F. 41.
 Olsen, Elias, lærer, Munke-Bjergby. S. 37.
 Olsen, Karen, frk., lærerinde, Bolderslev pr. Hjordkær. F. 47.
 Olsen, Ruth, frue, lærerinde, f. Poulsen, Kålundsvej 6, Odense. S. 51.
 Ottosen, Lilian, frk., lærerinde, Hoptrup folke- og realskole, Hoptrup.
 Sm. 58.
 Ottow, L. A., lærer, Rekkende, Allenslev. S. 44.
 Overgaard, Anna, frk., lærerinde, Elmevej 7, Frederikshavn. S. 27.
 Oxenvad, Kjeld, lærer, Vesterbro 42, Odense, S. 56.

P.

- Paaskesen, Ingeborg E., frk., lærerinde, Norgesmindevej 23¹, Hellerup.
 S. 51.
 Pallesen, Holger, lærer, Istedgade 2, Silkeborg. S. 42.
 Palsgaard, Andrea, frue, f. Iversen, lærerinde, Støvring st. S. 41.
 Paulsen, Albert Chr., lærer, Terrassegade 19², Flensborg. S. 58.
 Paulsen, Emilie, frue, f. Thomsen, Helmsvej 32, Silkeborg. S. 40.
 Pedersen, Aage, lærer, Allerød. S. 53.
 Pedersen, Anna, frk., lærerinde, Viby skole, Mesinge, Fyn. F. 21.
 Pedersen, Anna Marie, frk., lærerinde, Mausing pr. Kjellerup. S. 56.
 Pedersen, Anna, frue, f. Have Jensen, lærerinde, Nordvestvej 21, Randers.
 S. 49.
 Pedersen, Anne Kathrine, frk., lærerinde, Vestbjerg skole, Hvorupgård,
 Mors. S. 15.
 Pedersen, Arne Elbæk, lærer, Vinderup. S. 54.
 Pedersen, Bent Marquard, lærer, Karlslunde skole pr. Tåstrup. S. 51.
 Pedersen, Børge Skindhøj, lærer, Ølbyvej 1, Struer. S. 47.
 Pedersen, Edith, frk., lærerinde, Grand allé 17, Hellerup. S. 48.
 Pedersen, Edith, lærerinde, frk., Torvegade 20, Varde. S. 60.
 Pedersen, Ellen Marie, frk., lærerinde, Vestergade 35, Hadsten. S. 47.
 Pedersen, Ellen Skadkær, frk., lærerinde, Ikast skole, Ikast. S. 58.
 Pedersen, Elna Buhl, frk., lærerinde, Stavnstrup. S. 60.
 Pedersen, Else, frk., lærerinde, Vornæs Forskole, Landet pr. Svendborg.
 Sm. 60.
 Pedersen, Else Marie Stoustrup, frk., lærerinde, Højsgård, Hårby, Fyn.
 S. 51.
 Pedersen, Emil Skadkær, lærer, Ansgarskolen, Schleswig. S. 49.
 Pedersen, Erik, lærer, Nørregade 38, Kjellerup. S. 51.
 Pedersen, Erna, frk., lærerinde, Hørdum Skole, Thy. Sm. 60.

- Pedersen, Esther, frue, lærerinde, f. Sørensen, Ågade 10, Bjerringbro. S. 52.
- Pedersen, Esther Nørgård, frk., lærerinde, c/o villa,,Abrø“, Bjerggade, Struer. S. 60.
- Pedersen, Gunnar, lærer, Hasselvænget 6, Vejle. S. 58.
- Pedersen, Hanne Thordahl, frk., lærerinde, Herslev skole, Roskilde. S. 55.
- Pedersen, Harry, lærer, Birkevej 3, Hadsund. S. 49.
- Pedersen, Ida, frk., lærerinde, Auning skole, Auning st. Sm. 58.
- Pedersen, Inge, frk., lærerinde, Frederiksberggade 21, Silkeborg. S. 60.
- Pedersen, Ingrid, frk., lærerinde, Vester Assels, Forskolen, Mors. Sm. 60.
- Pedersen, Julie, frue, f. Jørgensen, Skolevej 1, Gentofte. S. 17.
- Pedersen, Kaj, lærer, Rørbæk skole, Sakskøbing. S. 44.
- Pedersen, Karen Mailand, frue, f. Brøndum-Petersen, Fyensgade 14, Skive. S. 33.
- Pedersen, Kristian, lærer, Møllerup skole pr. Nykøbing M. S. 52.
- Pedersen, Lone, frk., lærerinde, Lunde Skole, Lunde, Jyll. Sm. 60.
- Pedersen, Marie, frue, f. Nielsen, Frederiksgade 7, st., th. Odense.
- *Pedersen, Metha Skindhøj, frue, f. Andersen, lærerinde, Ølbyvej 1, Struer. S. 47.
- Pedersen, Robert, lærer, Vridsted pr. Skive. S. 53.
- Pedersen, Rosa, frk., lærerinde, Lido, Slotsholm, Vejle. S. 58.
- Pedersen, Svend Nygård, lærer, Hvorslev pr. Ulstrup. S. 60.
- Persson, Ragnhild, frue, lærerinde, Mejrup Skole, Holstebro. Sm. 60.
- Petersen, Ella, frue, f. Therkelsen, lærerinde, Ørnsøvej 54¹, Silkeborg. S. 55.
- Petersen, Leif, lærer, Langelinie 16, Holstebro. S. 55.
- Petersen, Lis Aarø, frk., lærerinde, Jernbanegade 30³, Åbenrå. S. 41.
- Petersen, Olga Tiim, frk., forstanderinde, Strib. S. 30.
- Plett, Gudrun, frue, lærerinde, Pandurovej 3, Silkeborg. S. 54.
- Poulsen, Anni, frk., lærerinde, Sletterød Forskole, Sletterød, Fyn.
- Poulsen, Bodil, fru, lærerinde, Vrensted ø. skole, Vrensted. Sem. 58.
- Poulsen, Else, frk., lærerinde, Harte v. Kolding. S. 28.
- Poulsen, Herdis, frk., lærerinde, Vestergade 14, Allinge. S. 58.
- Poulsen, Marie, frue, lærerinde, Andrup pr. Esbjerg.
- Poulsen, Sigrid O., frk., lærerinde, Hundborgvej 74, Thisted. S. 51.
- Poulsen, Tove, frue, f. Nielsen, lærerinde, Ellested Skole, Ellested, Fyn. F. 53.
- Præstgaard, Verner, lærer, Snedsted. S. 47.
- Pyndt, Inger, frue, lærerinde, f. Haslund, Mortenstrupevej 28, Hørsholm.

Q

- *Qvortrup, Grethe, frue, lærerinde, Besser Hovedskole, Samsø. S. 58.
- Qvortrup, Jørgen, lærer, Besser hovedskole, Samsø. S. 56.

R.

- Raagaard, G. E., lærer, Frisvej 15, Hornbæk. S. 40.
 Rahbek, Kirstine, frk., lærerinde, Daadyrvej 8, Fredericia. F. 18.
 Rask, Jørgen, lærer, Linnet Skole pr. Vejle. S. 59.
 Rasmussen, Aage Bundgaard, lærer, Turesensgade 35⁴, København K. S. 40.
 Rasmussen, Dagny, frk., lærerinde, Udbynedre skole pr. Havndal. F. 24.
 Rasmussen, Edith Bonde, frk., lærerinde, Ramten, Djursland. S. 57.
 Rasmussen, Eva, frk., lærerinde, Granslev skole pr. Laurbjerg. F. 36.
 Rasmussen, Jane, frue, f. Hansen. Bække. F. 49.
 Rasmussen, Jens Hedegård, lærer, Darum Skole pr. Bramminge. S. 49.
 Rasmussen, Jens, lærer, Vintersvej 10, Frederikshavn. S. 58.
 Rasmussen, Kai Løvstad, lærer, Aldersrovej 10, Silkeborg. S. 59.
 Rasmussen, Karen, frk., lærerinde, St. Elmne pr. Fakse. F. 51.
 Rasmussen, Kirsten, frk., lærerinde, Nørre Åby, Fyn. S. 57.
 Rasmussen, Merete, frk., lærerinde, Ballen, Samsø. S. 56.
 Rasmussen, Sv. E. Kjær, lærer, Skrænten 132³, Esbjerg. S. 59.
 Rasmussen, Villy, lærer, Pederstrup pr. Kjellerup. S. 56.
 Ravn, Marie, frue, f. Rolandsen, lærerinde, Ansvej 22, Silkeborg. S. 13.
 Refslund, Thyra, frue, f. Jacobsen, lærerinde, Stenagergård, Refsvindinge. F. 53.
 Riedl, Ingeborg, frk., lærerinde, Mariengade 17, Eckernförde, Sydslesvig. F. 55.
 *Risborg, Birgit, frue, f. Nielsen, lærerinde, Danasvej 21, Horsens. S. 47.
 Risborg, Kaj Peter, lærer, Danasvej 21, Horsens. S. 45.
 Rix, Jørgen, lærer, Snerlevej 7¹, Ålborg. S. 56.
 Romanini, Bodil, frue, f. Zeuthen, lærerinde, Odensegade 12³, Århus. S. 50.
 Rosenkvist, Else, frue, f. Mortensen, lærerinde, Deratije, Syrien. S. 55.

S.

- Sand, Inger, frk., lærerinde, Pregelvang 9, Års. S. 59.
 Saugbjerg, Magda, frk., lærerinde, Gjessø Centralskole, Silkeborg. Sm. 58.
 Schildt, Karen, frk., lærerinde, Roussthøje skole, Varde. F. 53.
 Schmidt, Eli, lærer, Ansvej 16, Silkeborg. S. 57.
 Schmit, Ester, frue, f. Møller, lærerinde, Nygade 16, Kjellerup. F. 53.
 Schultz, Kirstine, frk., overlærer, Vingårdsgade 27, Ålborg. S. 07.
 Schultz, Kathrine, frue, f. Andersen, overlærer, Randers. S. 16.
 Secher, Agnete, frk., lærerinde, Thingvalla Allé 40¹, Kbhvn. S. S. 36.
 Secher, G., frk., lærerinde, Rosenvængets allé 17B⁴, København Ø. Sm. 58.
 Sevelsted, Edvin, lærer, Østergade 19, Vojens. S. 55.
 Simonsen, Ole, lærer, Søndergade 27, Ejstrupholm. S. 55.

- Skjerris, Eva, frue, f. Olsen, dyrlægeboligen, Brande. S. 33.
- Skjønnemann, Agnethe, frk., lærerinde, Østre Skole, Silkeborg. S. 55.
- Skov, Ellen, frue, f. Sørensen, lærerinde, Rundgården 30, Søborg. S. 45.
- Skovhøj, Grethe, frk., lærerinde, Hammel. F. 43.
- Skovsbøl, Asger, lærer, Østerled 6, Vejle. S. 58.
- Skærlund, Johanne, frue, f. Stenz, Gram, Sønderjylland. F. 36.
- Skødt, Rigmor, frk., lærerinde, Vivild. Sm. 60.
- *Smith, Bodil Bech, frue, f. Badstue, lærerinde, Slotsvænget 29¹, Slagelse. S. 45.
- Smith, Mogens Neetz, lærer, Slotsvænget 29¹, Slagelse. S. 46.
- Spangsborg-Nielsen, Dagny, frue, f. Christensen, Endrup pr. Bramminge. F. 24.
- Stavad, Mette Hornbek, frk., lærerinde, Østersundby, Ålborg. S. 56.
- Steffensen, Bodil, frk., lærerinde, Nylandsallé 26, Horsens. (Sydslesvig). S. 48.
- Stenbæk, Anne-Lise, frk., lærerinde, Sundquistgade 39, Sønderborg. S. 58.
- Stoffersen, Arne, lærer, Rosenvænget 41, Sæby. S. 58.
- *Stoffersen, Nina, frue, f. Vig Olsen, lærerinde, Rosenvænget 41, Sæby. S. 57.
- Storgaard, Doris, frk., lærerinde, Ans. S. 57.
- Storgaard, Maren, frk., lærerinde, Biersted. F. 43.
- Stoye, Eleonora, frue, f. Sørensen, villa „Yrsa“, Fortevej, Risskov. S. 14.
- Sudergaard, Harry, lærer, Tylstrup Skole, Tylstrup. S. 59.
- Svarre, Ellen, frue, f. Balle, Nimtofte Apotek, Nimtofte. S. 58.
- Sveigaard, Ellen, frk., lærerinde, Ulbjerg skole pr. Viborg. F. 51.
- Svendlund, Inge, frue, lærerinde, f. Hansen, Elmeallé 5, Varde. S. 60.
- Svendsen, Carl-Peter, lærer, Danasvej 20, Horsens. S. 48.
- Svendsen, Ketty, frk., lærerinde, Sdr. Vrå pr. Vrå. F. 34.
- Svendsen, Kristine, frk., lærerinde, Hemdrup friskole pr. Løgstør.
- Sværke, Bodil, frk., lærerinde, Solsortevej 3³, Silkeborg. Sm. 60.
- Søe, Sabine, frk., lærerinde, Drejø skole pr. Svendborg. F. 27.
- Søholm, Lissy, frk., lærerinde, Holbækvej 6², Kalundborg. S. 54.
- Søgaard, Aksel, lærer, Christiansdahl Allé 17, Fr. Bøge. S. 44.
- Søgaard, Poul E., lærer, Venge pr. Skanderborg. S. 43.
- Sønderby, Erik, lærer, Ravnholtsvej, Silkeborg. S. 60.
- Søndergård, Ane Margrethe, frk., lærerinde, Oddense Skole pr. Balling. Sm. 60.
- Søndergaard, Gudrun, frue, f. Vad Jensen, Dankvart Dreyersvej 60, Odense. S. 51.
- Søndergaard, Ruth, frk., lærerinde, Byskolen, Ulsted. F. 55.
- Sørensen, Arne, lærer, Skolen, Vildbjerg. S. 60.
- Sørensen, Maria Sandal, frue, lærerinde, Skolen, Vildbjerg. S. 60.
- Sørensen, Bent, lærer, Bred st., Fyn. S. 49.

- Sørensen, Bente Søby, lærerinde, Skolen, Ødsted. S. 60.
 Sørensen, Bjarne Haahr, lærer, Nølevgården pr. Odder. S. 60.
 Sørensen, Cathrine, frk., lærerinde, Byskolen, Nibe. F. 24.
 Sørensen, Christian, lærer, Virklund Skole, Virklund. S. 60.
 Sørensen, Einar, lærer, Slesvigvej 28, Silkeborg. S. 48.
 Sørensen, Elisabeth, frk., lærerinde, Kohavevej 17¹, Trørød pr. Vedbæk.
 St. 54. S. 56.
 Sørensen, Elna, frk., lærerinde, Sterup skole pr. Jerslev. S. 57.
 Sørensen, Erik, lærer, Fredensgade 13, Silkeborg. S. 49.
 *Sørensen, Gerda, frue, f. Skov Jensen, lærerinde, Bække skole, Bække.
 S. 52.
 Sørensen, Gerda Sølvsten, frk., lærerinde, Estrupsgade 20, Silkeborg.
 Sørensen, Gerhard, lærer, Sejs Skole, Svejlbæk. S. 59.
 Sørensen, Henning, skoleinspektør, Den kommunale folke- og realskole,
 Løsning. R. 40. S. 46.
 Sørensen, Inge K., frk., lærerinde, Ulstrup Skole, Ulstrup st.
 Sørensen, Ingeborg, frk., lærerinde, kommuneskolen, Skanderborg.
 S. 54.
 Sørensen, Inger, frk., lærerinde, Afrika. S. 54.
 Sørensen, Inger Sinding, frue, lærerinde, Virklund Skole, Virklund. S. 57.
 Sørensen, Jens Bach, lærer, Ronald Ammundsensvej 8², Ålborg. S. 59.
 Sørensen, Johannes, lærer, Åhavevej, Ansager. S. 49.
 Sørensen, Jørgen Worre, lærer, St. Sct. Hansgade 5, Viborg. S. 60.
 Sørensen, Knud Moltke, lærer, Bække skole, Bække. S. 52.
 Sørensen, Margit, frk., lærerinde, Skolegade 48, Silkeborg. S. 53.
 Sørensen, Meta Hammer, frk., lærerinde, Rønneallé 47, Silkeborg. S. 57.
 Sørensen, Niels Grey, lærer, Riisvangsallé 46, Århus. S. 45.
 Sørensen, Anna Grey, frue, lærerinde, f. Due-Petersen, Riisvangsallé 46,
 Århus.
 Sørensen, Rasmus, lærer, Godthåbsvej 3, Silkeborg. S. 60.

T.

- Therkelsen, Britta, frk., lærerinde, Drammensvej 1, Kolding. Sm. 58.
 Therkildsen, Tove, frue, lærerinde, Ved Klostermuren 14, Roskilde. S. 30.
 Thomsen, Agnes, frk., lærerinde, Skovvejen 47, Silkeborg. S. 22.
 Thomsen, Birthe, frk., lærerinde, Nørregade 35, Nørresundby. S. 52.
 Thomsen, Edith Brandt, frk., lærerinde, Spangsbjerg Kirkevej 48,
 Esbjerg. S. 32.
 Thomsen, Erik, lærer, Bjødstrup skole pr. Rønne. S. 46.
 Thomsen, Grethe, frue, f. Nørrelund, Colegios D. M., Cascallares ,F. C. S.,
 Argentina. S. 33.

- Thomsen, Inger, frue, f. Sørensen, lærerinde, Tirstrup, Østj. F. 50.
 Thomsen, Jens Kragssig, lærer, Ulstrup. S. 55.
 *Thomsen, Kirsten Kragssig, frue, f. Sørensen, Ulstrup. St. 52. S. 55.
 Thomsen, Jens Lund, lærer, Søndermarken 24, Videbæk. S. 59.
 Thomsen, Ruth, frk., lærerinde, Lærerindeboligen, Moshbjerg pr. Sindal.
 Sm. 58.
 Thorsen, Karl Erik, lærer, Støvring pr. Randers. S. 44.
 Thorsted, Bruno, lærer, Frank Rygårdsvej 2, Nørresundby. S. 59.
 Thuesen, Hans Lunde, lærer, Skolegade 50, Silkeborg. S. 51.
 Thuesen, Harriet, frue, f. Rosenlund, Skibhusvej 76, Odense. S. 30.
 Thygesen, Kathrine, frk., lærerinde, Ålsrode skole, Ålsø. F. 25.
 Thøgersen, Karen, frk., lærerinde, Vestergade 43, Silkeborg. Sm. 60.
 Tofterup, Birthe, frue, f. Engkilde, lærerinde, Lillevangsvej 18, Slagelse.
 S. 51.
 Troelsen, Marie, frue, f. Andersen, lærerinde, Kværkeby. F. 31.

U.

- Ulrik, Grete, frue, f. Trautner Nielsen, Munkholmsvej 62, Holbæk. S. 55.

V.

- Vandborg, Agnes, frk., lærerinde, Nytorv 9, Ålborg. S. 40.
 Vebæk, Måliarak, frue, f. Kleist, Daltoftevej 35, Søborg. F. 39.
 Vestergård, Per, lærer, Kommuneskolen, Løkken. S. 60.
 Vestergaard, Rasmus, lærer, „Bakken“, Ølst pr. Randers. S. 56.
 Vestergaard-Pedersen, Nina, frk., lærerinde, Landsgravvej 4, Slagelse.
 F. 36.
 Villumsen, Villiam, lærer, Nordvestpassagen 50, Aarhus. S. 40.
 Vinther, Erik, lærer, Smalldrinks, Wazing, Essex, England. S. 49.
 Vistisen, Magnus, lærer, Østløs pr. Vestløs. S. 57.
 Vittarp, Karen-Marie, frk., lærerinde, Karlebo pr. Kokkedal. S. 56.
 Voetmann, Anne-Marie, frue, Aurikelvej 6, Valby. S. 25. (Ferieadresse:
 Højstrup feriekoloni, Rødvig, Stevns).
 Vognsen, Grethe, frue, f. Jensen, lærerinde, Brogade 65, Hobro. S. 52.
 Voss, Niels, lærer, Søndergade, Bække. S. 60.
 Voss, Kirsten, frue, lærerinde, f. Søeberg Jensen, Søndergade, Bække.
 S. 60.
 Værnig, Birgit, frue, lærerinde, f. Pedersen, Abildgårdsvej 2², Virum.
 S. 53.

W.

- Wammen, Agnes, frk., lærerinde, Fjelsted skole pr. Harndrup st. F. 24.
 Weinkauff, Aase, frk., lærerinde, Bindslev. F. 53.
 Weng, Ernst, lærer, Louievej 14, Brabrand. S. 53.
 Winther, Anne Marie, frue, lærerinde, Markedsgade 5, Hadsund. Sm. 60.
 Winther, Beate, frk., lærerinde, Budolfi Plads 5⁴, Ålborg. S. 24.

- Winther, Helle, frk., lærerinde, Randlevvej 8, Odder. S. 57.
 Winther, Ruth, frk., lærerinde, Nødager forskole pr. Kolind. Sm. 58.
 Worm, Margrethe, frk., lærerinde, Frederiksberggade 62, Silkeborg.
 S. 23.
 Würtz, Leo Ravnholt, lærer, Skovløbervej 2, Lysbro. S. 60.

Ø.

- Ørnstrup, Annalise, frk., lærerinde, Toftevej 62¹, Nørresundby. S. 53.
 Ørts, Orla, adjunkt, Nørreallé, Silkeborg. S. 53.
 Østergaard, Alfred, lærer, Busk skole pr. Hammerum. S. 35.
 Østergård, Dora, frk., lærerinde, Fjeldså Skole, Ålestrup. Sm. 60.
 Østergaard, J. Chr., lærer, Poul Buaasvej 19¹, Ålborg. S. 45.
 *Østergaard, Grete, frue, lærerinde, Hvorslev Skole, Uldum. S. 57.
 Østergaard, Ove, lærer, Hvorslev Skole, Uldum. S. 57.
 Østergaard, Poul, lærer, Fælledvej 15, Skagen. S. 55.
 Øvig, P. Kragelund, lærer, Yllebjerg skole, Hadsager pr. Aulum. S. 53.

MEDLEMSLISTE C

Medlemmer, som ikke har været elever i institutionen

- Andersen, Bent, sem.lektor, Kjærsgårdsvej 13, Silkeborg.
Baunvig, Inger, frue, lærerinde, Marienlundsvej, Silkeborg.
Blenker, Alfred, provst, Linå præstegård pr. Silkeborg.
Bloch-Jørgensen, Gudrun, frue, Søndergade, Silkeborg.
Brygmann, Axel, adjunkt, Slesvigvej 20, Silkeborg.
Fog, Vibeke, frue, adjunkt, Katedralskolen, Roskilde.
Christensen, Gunnar, lektor, Drosselvej 7, Silkeborg.
Ege, G., frk., adjunkt, Nørremarksvej 18, Tønder.
Enemærke, G., forstander, Sølystvej 128, Silkeborg.
Fechtenburg, Else, frue, Hjallesevej 46, Odense.
Gram, Cecilie, frue, f. Nielsen, læge, Almindssøvej, Silkeborg.
Granzow, H., cand. theol., Vordingborg.
Gro-Nielsen, K., seminarierektor, cand. psych., Skovvangen 12, Silkeborg.
Hammeris, Erik, adjunkt, Tyrkiet.
Hansen, August, lærer, Sølystvej 77, Silkeborg.
Hauschildt, A. M., frue, lærerinde, Godthåbsvej, Silkeborg.
Kjærulf, Nils, adjunkt, Slesvigvej 30, Silkeborg.
Kornum, Viggo, sem. adjunkt, Tjørnevej 5, Silkeborg.
Kristensen, Ellen Leschly, lektor, frue, f. Linderstrøm-Lang, Silkeborghus,
Silkeborg.
Kristensen, H. Leschly, lærer, Ebeltoft.
Kristiansen, Eivind Mondrup, seminarielærer, Vestergade 72, Silkeborg.
Larsen, Hans W., rektor, Frederiksborg Statsskole, Hillerød.
Larsen, Ida, frue, f. Munck, Drewsensvej 66, Silkeborg.
Lester, Erik, adjunkt, Nørretorv 4, Silkeborg.
Madsen, Ingeborg, frk., Kochsvej 29², København V.
Madsen, Kjeld, adjunkt, Skolegade, Silkeborg.
Mallett, G., frue, f. Utzon, sem.lektor, Lyngbygade 87, Silkeborg.
Marcussen, Kirsten, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg.
Messell, Erik, seminarielærer, Skoletorvet, Silkeborg.
Munk, Anders, adjunkt, dr. phil., Sauntes Vænge 9, Gentofte.
Munk, Otto, seminarielektor, Thorsgade 45, Silkeborg.
Nielsen, Anker, skoleinspektør, Grøndalsvej 18, Silkeborg.
Nordentoft, Annelise, frk., cand. mag., seminarielektor, Holgersvej 14,
Charlottenlund.
Nordentoft, Lorens, adjunkt, Lærkevej 6, Silkeborg.

- Nyborg, Aksel, adjunkt, Svejbæk.
Pedersen, Birgit, frue, f. Fabricius, adjunkt, Søndergade, Silkeborg.
Petersen, Børge, adjunkt, Statsskolen, Virum.
Rasmussen, E. V., lektor, Hostrupsgade 2, Silkeborg.
Rasmussen, Folmer, lærer, Århusvej 28, st., Silkeborg.
Rasmussen, Karen, frue, lærerinde, Frederiksberggade 55, Silkeborg.
Rasmussen, Knud, skolepsykolog, Åhavevej 74, Silkeborg.
Ravn, Jørgen Chr., forstander, Ansvej 22, Silkeborg.
Ringgaard, Niels, sem. lektor, Solhøjsvej 10, Silkeborg.
Sand Lauridsen, J. N., organist, Åhavevej 68, Silkeborg.
Schrøder, Sv., pedel, Estrupsgade 5, Silkeborg.
Skibsted, Arne, lærer, Knudsgade, Silkeborg.
Skibsted, Vagn, lærer, Skolegade 60, Silkeborg.
Toft, Leo, sem. lektor, Vibevej 2, Silkeborg.
Toftbæk, Elly, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg.