



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# MUNINN

Nr. 2

1. Oktober 1936

1. Aargang

## Friedrich Nietzsche.

Friedrich Nietzsche blev født den 15. Oktober 1844 i Lützen. Han var udgaet af en polsk Adelsslægt og havde som Barn det Held at blive sat i en fortræffelig Skole, Institutet Schulpforta i Preussen, fra hvilket flere af Tysklands store Mænd som Klopstock, Schlegel, Fichte o. a. er udgaet. Han studerede Filologi, først i Bonn, senere i Leipzig. I 1868 tilbød Universitetet i Basel ham et Professorat i Filologi. Han var da 24 Aar og endnu ikke Doktor. Dokortitlen fik han senere uden Disputats af Universitetet i Leipzig. I Basel gjorde han Richard Wagners Bekendtskab. Nietzsche mødtes med Wagner paa Grund af dennes Vilje til at skabe en Musik med urtyske Idealer. Men de brød senere med hinanden paa Grund af Wagners Opera „Parsifal“, der opstillede asketiske Idealer og havde katholsk Tendens. Nietzsche deltog i Krigen 1870—71, hvor han paadrog sig Paratyse, der senere skulde plage ham saa frygteligt, at han i tre Fjerdedele af Aarets Dage ikke kunde udrette noget som helst paa Grund af Smerter i Øjnene og Hovedet. En Dag i 1889 styrtede han om paa Gaden foran sin Bolig og var fra den

Tid af uheldelig sindssyg, indtil han døde den 25. August 1900 paa en Nerveklinik.

I Nietzsches filosofiske Udvikling er der tre Perioder. Den første er stærkt romantisk præget. I denne er han under Indflydelse af Schopenhaur. Men der indtraadte snart et Omslag, idet Nietzsche mente, at Schopenhauers Værker var et typisk Udtryk for livsfjendsk Dekadence. Den anden Periode er præget af en nøgtern Positivism. I denne skrev han sit berømte Værk: „Menschliches-Allzumenschliches“, der er viet Voltaires Minde. I denne Periode er den nøgterne Videnskab det højeste for ham. Dette Ideal kunde i Længden heller ikke tilfredsstillende ham. Nye Problemer voksede frem, og et nyt Ideal modnedes. Dette nye Ideal fik sit Symbol i Tanken om Overmennesket. Dette er behandlet i hans berømteste og mest egenartede Bog: „Saaledes talte Zarathustra“. Denne Bog er ikke systematisk opbygget, men bestaar af Stemninger og Strøtanker, der er opstaaet til forskellig Tid. Den er en Retfærdiggørelse af det naturlige Liv. Endnu stærkere end nogen anden har Nietzsche i denne Bog stillet „denne Sides“ Idealet op mod „Hinsides“ Idealet.

Forts. i næste Nr.



### Vi tilbyder Dem som Reklame

at rense og justere Deres Fyldepen for 50 Øre. Gummisække og Opretninger foretages i Løbet af en halv Time. De behøver altsaa ikke at undvære Pennen, og Prisen er uden Konkurrence.

**Husk! Gælder det Fyldepenne, saa gaa til**

**Skoleboghandelen.**

## Selvmord.

Selvmord er Fejghed, paastaar Bent Jørgensen i sit Indlæg. Det forekommer mig at være en stor Fejltagelse. Mon der dog ikke udkræves et vist Kvantum Mod for frivilligt at styrte sig ud i det Uvishedens Mørke, som Døden trods alt er? Livsdriften og Dødsfrygten er nu engang nogle af de stærkeste Magter i et Menneskesind, og det Mod og den Viljestyrke, der skal til for at overvinde disse, kan kun for en overfladisk Betragtning se ud som Fejghed. I de allerfleste Tilfælde skal der sikkert ikke nær saa meget Mod til at leve videre og kæmpe imod selv nok saa store Vanskeligheder. Noget andet er, at Selvmord vel ofte begaaes i en fuldkommen Depressionstilstand, hvor der hverken er Tale om Mod eller Fejghed, men kun om en Fortvivlelse, der driver en i Døden.

Dette er langt fra ment som et Forsvar for Selvmord. En ærlig Kristen kan i hvert Fald aldrig begaa Selvmord, deri er jeg enig med Bent Jørgensen. En Kristen maa betragte sin Livsbane som afstukket af Gud, derfor maa han overlade til ham at afbryde den, naar den Tid kommer, og ikke selv gribe afbrydende ind i Guds vise Førelse og derved ødelægge de Muligheder, der maaske endnu var tilbage for ham.

Jeg tør ikke benægte, at der kan gives Tilfælde, hvor man vanskeligt kan fordømme Selvmord. Livet er saa uendelig mangfoldigt, og kun det enkelte Menneske kender sine Vanskeligheder og sine Motiver til Bunds. Men at betragte Selvmord som en Slags almindelig Menneskerettighed, som Poul Sørensen synes at gøre, forekommer mig at være et uhyre overfladisk Standpunkt. Hvorfra ved Poul Sørensen egentlig, at hans Liv tilhører ham selv? Han har dog ikke selv bidraget saa meget som med en Lillefinger

til at skabe det. Og hvorledes kan man nogen Sinde naa til det Resultat, at Livet ikke har flere Værdier tilbage for en? Lad os være Mennesker og indrømme vor Uvidenhed om Livets Mysterier og om de Kræfter, der behersker Tilværelsen. Her maa selv den nøgterne, selvbevidste Ungdom af i Dag give op.

Det er umuligt at udtale sig i al Almindelighed om Selvmordets Berettigelse. Det Spørgsmaal maa afgøres i hvert enkelt Tilfælde for sig.

Richardt Damm.

Selvfølge har man ikke Lov at begaa Selvmord! Livet er os givet til at leve, og ikke for at vi skal berøve os det, selvom vi lige i Øjeblikket synes, at de Vanskeligheder kan jeg umuligt klare eller »der er saamænd ingen, der bekymrer sig om mig.« Man kan jo ikke vide, om der ude i Fremtiden ligger Opgaver og venter paa en, og dem bør man ikke løbe fra.

Jeg synes for øvrigt, man kan sige, at i de fleste Tilfælde lider de Mennesker, der begaa Selvmord, af Mindreværdskompleks.

Dette er taget i al Almindelighed - men: Ingen Regel uden Undtagelse!

Der gives Tilfælde, hvor det kan forsvares at begaa Selvmord. Nemlig, hvis man derved kan hjælpe andre. Dersom man f. Eks. ligger sine omværende til Byrde paa Grund af legemlig Svaghed eller staar i Vejen for andres Lykke, kan det siges, at man gør en god Gerning ved at forsvinde. Og denne gode Gerning ophæver det forkerte i at begaa Selvmord.

Lis Yde P.

## En Rose.

Hun kom og gav mig Sommerens sidste Rose fra sin Have! Jeg havde ganske vist selv

Aaben 7-23

**ØNSKER DE**

Ingen  
Drikke-  
penge!

Leverer  
overalt!

en herlig Forfrisk-  
ning, bør De besøge

**Ice Cream Bar'en,**  
Vesterg. 16 - Tlf. 468

Byens eneste Specialforretning i Is.

„Tissot“, „Omega“

og „B“-Uhrene

faar De hos

**LAURS BAK**

række været knyttet til Th. Langs Skole, og mange gamle Elever tænker tilbage paa Frk. Østerbye med Taknemlighed, baade paa Grund af hendes dygtige Engelskundervisning, men ikke mindst paa Grund af den Forstaaelse, de altid mødte hos Frk. Østerbye, der nemlig altid har vist en sjælden Interesse for sine Elever. Det er heller ikke faa, der i Aarenes Løb har fundet Vej op til Frk. Østerbyes Stuer og har tilbragt en hyggelig Eftermiddag deroppe.

Vi skylder hende desuden en hel Del af Æren for Skolens mange fornøjelige Festarrangementer, hvor hun altid har vist sig som en Mester i at maskere og finde paa Dragter.

Vi bringer Frk. Østerbye vor Lykønskning i Anledning af Jubilæet og haaber, at Fremtiden vil bringe en Række lige saa gode Arbejdsaar som de, der svandt.

## Egoisme.

Fra Naturens Haand maa Mennesket være Egoist. Ethvert Menneske maa som ethvert andet levende Væsen i Naturen søge paa bedst mulig Maade at vinde frem. Vi har som alt i Naturen en vis Selvopholdelsesdrift, som er absolut nødvendig for at kunne eksistere. Som alle andre Væsener i Naturen vilde vi oprindeligt ikke sky noget Middel til selv at komme frem. Men nu er vi jo altsaa faktisk Mennesker og lever i Menneskesamfund, hvor vi selvfølgelig maa tage Hensyn til andre; men vi skal bestandig først varetage vore egne Interesser, dog under Hensyntagen til andres, saaledes at vi overalt søger at overholde den gamle liberale Grundsætning: Vær mod andre, som du ønsker andre skal være mod dig. Denne Sætning løser Forholdet mellem du og jeg; handler man efter den, vil man altid i hvert Fald over for Mennesker kunne forsvare sine Handlinger.

Th. B. B.

## Man siger —

at moderne Sprogforskere er kommet til det Resultat, at Cæsars berømte Ord: »jacta est alea« kan oversættes ved: »La' den saa ramle!«

At Christian den Anden første Gang traf Dyveke i »Hollænderbyen«.

At Birgit Christensen hver Morgen trækker sin Cykle fra Alderslyst og ind, da hendes Spillelærerinde har forbudt hende at bruge Pedalerne.

At en kendt Professor har udslynget den Paastand, at Goethe egentlig var Bokser - kan være - det er jo et Faktum, at Manden blev berømt ved sin »Faust«.

At Elever i 2. G. nspr. har oversat »ask him to step in here!« som »spørg, om han vil steppe herinde!« - Filmen »Roberta« har lige gaaet i Biografen.

At Statsministeren ikke bryder sig om Krise- og Dyrtid - han interesserer sig mere for Horwitz og Kattentid.

At »Baby Larsen« har faaet engelsk Syge - han ligger uafbrudt og siger: »No, no.«

## Fra Skolen.

»Huginn« afholdt Mandag den 14. Sept. Diskussionsmøde med Emnet: Egoisme. Der blev en ret livlig Forhandling efter Foredraget. - Onsdag den 30. Sept. afholdtes en munter Aften, der fik et meget vellykket Forløb.

Skriftlige Bidrag til næste Nr. kan indleveres til Redaktøren senest 10. Okt.

Udgivet af Gymnasieforeningen „Huginn“.  
Formand: Jytte Buchter. Kasserer Ejner Sørensen.  
Ansvarshavende Redaktør: Erling Mortensen.  
Trykt i Phønix-Trykkeriet, Søndergade 2, Silkeborg.

Specialitet:  
**Smart Konfektion.**

KELSTRUP  
SILKEBORG

*London*  
Herre Magasin

De gaar aldrig forgæves  
efter

Vi har netop den  
Sko, De søger ..

**SKOTØJ**

naar De søger den Forretning, der ha  
det største Udvalg — mindste Priser.

**Magnus Theibel,**  
Søndergade. Telefon 586.

bedt om den engang i Løbet af Sommeren - men det var nu pænt af hende at huske det.

Eftersom jeg selv har bedt om den, betyder den sikkert ikke noget fra hendes Side, men er man lidt romantisk anlagt, betyder den afgjort en Del for en selv. At modtage en Rose en Mandag Morgen i Oktober af Verdens yndigste lille Haand, det er nu noget af en æstetisk Oplevelse. Man bliver saa underlig varm over hele Kroppen, selv om det i Grunden er hundekoldt.

Hvor kan en lille Pige dog gøre en god og glad! Den Sætning lyder maaske som et daarligt Henry Carlsen-Refrain, men den passer alligevel.

Der var hele Dagen Sol mellem Linierne i mine Bøger, og jeg opdagede, at Indholdet af dem godt kunde læres. Jeg er egentlig uden at rose mig selv god nok paa Bunden; det er bare saa sjældent, jeg vender Bunden i Vejret.

En rød Rose i en lille Krystalvase - ja, saa glemmer jeg Efteraaret og Krigen i Spanien, for saa er der nemlig Sommer og blaa Himmel og saa'n noget i mit Værelse - hun er der ogsaa. Det, at man kan drømme, gør, at de graa Hverdage bliver til et straalende Solhav! Jeg kommer til at tænke paa Hulda Lützens Digt:

„Der er Blomster saa rene som nyfalden Sne,  
- der er Blomster saa tunge som Savn,  
- der er Blomster saa hede som Kærlighedsve,  
- der er Blomster - kun Blomster af Navn.“

Naar den nu engang visner, saa .. - aah, den Tid den Sorg, alt skal jo forgaa. Man ved aldrig, om man selv visner først.

Saadan en lille Blomst betyder vel ikke alt det, man gerne vilde have den skulde betyde, men alligevel - jeg ved ikke - jeg er nu glad for min Rose!

Le rêveur.

20 + 20 + 60.

»Det er 100«, udbryder de regnebegavede Individuer straks. Ja, det kan ikke nægtes, men det er tillige Antallet af de Gymnasiaster, der fra henholdsvis Norge, Sverrig og Danmark mødes paa Hindsgavl i Oktoberferien. Her er alle som een stor Familie og selvfølgelig dus »fra en Ende af«. Lederne er Farbrødre, Værtinderne Tanter og de øvrige Brødre og Søstre. Her er i høj Grad »Liv og glade Dage«; hvis man keder sig, er det ens egen Fejl.

Dagene bruges til Udflugter i Rutebil, paa Apostlenes Heste eller med M/S »Saucekanden«. Koldinghus, Skamlingsbanken, Heden, Fredericia, Jelling er nogle af de Steder, der besøgtes sidste Aar. Rynk ikke paa Næsen, kære Læser, der selvfølgelig har været der mange Gange. Det er morsomt at være med paa disse Ture og at høre, hvad norske og svenske Gymnasiaster synes om Danmark. I Tilknytning til Turene er der Foredrag, somme Tider med Lysbilleder, og en enkelt Gang i Fjor var der Diskussion om »Ungdom og Litteratur«.

Aftnerne tilbringes paa forskellig Maade. Den sidste Aften er der forskellig Underholdning: Sang, Musik, Oplæsning o. s. v., og det slutter med en lille Svingom.

Saadan formede Stævnet sig i Fjor. Forhaabentlig bliver det ikke kedeligere i Aar, morsommere kan det i alle Tilfælde ikke blive. Hvis man tager med, vil man sikkert ikke fortryde det. For Resten kan I jo spørge dem, der var med i Fjor.

Lone.

## Jubilæum.

I Dag fejrer Lærerinde, Frk. Østerbye, sit 25-Aars Jubilæum.

Frk. Østerbye har saaledes en lang Aar-

## Det er klart,

|| jeg kan byde Dem det bedste, jeg har Eneforhandling i Plader for:  
Sin Herres Stemme, Columbia, Rex og Crown.

Radio. - Grammofoner. - Foto.

Hj. Skaftø, Søndergade 4.  
Telefon 1000.

Prøv vort lækre

Wienerbrød

R. Bøgebjerg Pedersen,

Skoletorvet. - Telefon 1163.